

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ „ΑΣΤΕΡΩΝ“

ΤΑ ΣΠΟΡ ΕΙΝΕ Η ΖΩΗ ΜΟΥ!...

[Ένα διασκεδαστικό αρθρό της διασήμου Γαλλίδος ήθοποιού Γκαμπύ Μορλαί για τη ζωή της στὸ θέατρο καὶ στὸν κινηματογράφο καὶ γιὰ τὴν ἀγάπη ποὺ ἔχει σ' ὅλα τὰ σπόρ.]

ΕΡΕΤΕ ποιὸς μὲ παρουσίασε γιὰ πρώτη φορὰ στὸν κινηματογράφο ; 'Ο Μάξ Λίντερ! Αὐτὸς ἔπεισε τοὺς γονεῖς μου νὰ μ' ἀφῆσουν νὰ δοκιμάσω τὴν τύχη μου στὸν κινηματογράφο κι' αὐτὸς πάλι μοῦ ἔδωσε τὸν πρῶτο ρόλο μου στὸ ὡμορφοῦ μὰ λησμονημένο σήμερα φίλμ του «Αὔγουστος τοῦ 1914».

Μὰ πρέπει νὰ σᾶς πῶ, ὅτι, κατὰ τὴν γνώμη μου, ἥμουν φρικωδῶς ἄσκημη σ' αὐτὸς τὸ φίλμ καὶ πίστεψα ὅτι δὲν θὰ εἶχα τὸ θράσος νὰ ξαναπαίξω στὸν κινηματογράφο. 'Ο Μάξ Λίντερ ωστόσο μοῦ ἔδωσε θάρρος καὶ μὲ ξαναπῆρε μαζύ του στὸ «στούντιο». Αὐτὸς ὁ μεγάλος φίλος μου, ποὺ πέθανε τόσο τραγικά, μ' ἔμαθε ν' ἀγαπῶ δυὸς πράγματα, ἀπαραίτητα στὸν καθένα γιὰ τὴν ἐπιτυχία στὴ ζωή: τὴν ἐπιμονὴ καὶ τὰ σπόρ! 'Ο Μάξ Λίντερ, ὅπως ήταν λεπτός καὶ ἀριστοκρατικός, εἶχε πάντα τὸ ψόφιο ἀσώτου καὶ γλεντζέ, ποὺ ήταν ἐρείπιο ἀπὸ τὰ ξενύχτια. Καὶ ὅμως, ὁ ἀνθρωπὸς αὐτὸς ήταν ἀξιοθαύμαστος ὅχι μόνο γιὰ τὴν τέχνη του, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀντοχὴ του. Ἡταν περίφημος ἀκροβάτης, καλὸς μποξέρ, δεινὸς κολυμβητής κι' ἀπαράμιλλος ξιφομάχος. Αὐτὸς τὸ τελευταῖο σπόρ τὸ ἀγαποῦσε περισσότερο ἀπ' ὅλα.

'Ακολούθησα λοιπὸν κ' ἔγώ τὸ παράδειγμά του καὶ σᾶς διαθεσιώνω πώς δὲν μετανόησα διόλου. Στὴν ἀρχὴ ἔδειξα μιὰ ἐπιμονὴ ποὺ μὲ τρόμαζε κ' ἔμένα τὴν ἴδια. Κι' ἀξαφνα, στὸ πέμπτο φίλμ, στὸν «Παράδεισο τῶν Παιδιῶν», ἔγινε κάποιο θαῦμα: παρουσιάσθηκα ὡμορφη στὴν δόθόν! Πῶς αὐτὸς;

'Απὸ τότε δόλο καὶ ἐπιτυχίες εἶχα. Κ' ἔτσι ἐμοίρασα τὴ ζωή μου στὸ θέατρο καὶ στὸν κινηματογράφο.

Τὸ θέατρο ωστόσο εἶνε ἡ προτίμησίς μου. Πολλοὶ φίλοι μου τώρα μὲ ρωτοῦν πῶς καταρέενταν νὰ παίζω τὸ θράδυ στὸ θέατρο καὶ τὴν ἡμέρα νὰ «γυρίζω» στὸ στούντιο! Βέβαια, σὺ τὸ εἶνε παραπολὺ δύσκολο κ' ἔρχονται μῆνες κατὰ τοὺς δόπιους δὲν κοιμᾶμαι παρὰ μόνο τέσσερες ώρες τὴ νύχτα. Μὰ ἀντεχω! Κι' αὐτὸς χάρις στὰ σπόρ.

Τὸν περασμένο χειμῶνα δὲν μποροῦσαν νὰ κοιμηθῶ περισσότερο ἀπὸ τρεῖς ώρες τὴν νύχτα. "Εφευγα ἀπὸ τὸ θέατρο «Ζυμνάζ», μετὰ τὴν καθημερινὴ παράστασι, τὰ μεσάνυχτα. Στὴ μιὰ ἡ ώρα ἥμουν στὸ σπίτι μου. Στὶς δύο, μὲ εἰς πάρει κι' ὅλας ὁ ψηνος. Στὶς πέντε τὸ πρωὶ ὅμως ἥμουν στὸ πόδι, γιατὶ στὶς ἔξη ἀκριθῶς ἄρχιζε νὰ δουλειά στὸ στούντιο. "Αν ρωτήσετε δὲ τοὺς σκηνοθέτες μου, θὰ σᾶς ποῦν ὅτι φτάνω ἔκει πέρα πρώτη ἀπ' ὅλες τὶς ἄλλες καλλιτέχνιδες κι' ὅτι εἶμαι πάντα εὖ- 'Η Γαλλίς ήθοποιὸς Γκαμπύ Μορλαί διάθετη καὶ... πνευματώδης!

'Απὸ τὶς ώρες αὐτὲς θὰ καταλάβατε ὅτι δὲν προφταίνω διόλου νὰ διασκεδάσω. Μὰ ποιὰ ἄλλη διασκέδασις εἶνε πιὸ εύχαριστη ἀπὸ τὸν πυρετὸ τῆς δουλειᾶς;

Λαμβάνω κάθε ἔδομάδα 200 ἔως 300 γράμματα ἀπὸ διάφορα κορίτσια ποὺ μοῦ ζητοῦν πληροφορίες καὶ, μὲ παρακαλοῦν νὰ τοὺς ὑποδείξω τὶ πρέπει νὰ κάνουν γιὰ νὰ γίνουν κινηματογραφικοὶ «ἀστέρες»... "Ε, λοιπόν; Τί μπορῶ νὰ τοὺς πῶ; Ποιὰ κατάλληλη συμβουλὴ νὰ τοὺς δώσω; Δὲν κάνω τίποτε ἄλλο παρὰ νὰ τοὺς στέλνω τὴ φωτογραφία μου καὶ τό... πρόγραμμα τῶν ἔργασίμων ώρῶν μου. "Οπιοι κορίτσι καταλαβαίνει πῶς μπορεῖ ν' ἀνθέξῃ σὲ μιὰ τέτοια προσπάθεια, συνεχῆ, σκληρή, ἀδυσώπητη, δὲν ἔχει νὰ κάνῃ τίποτε ἄλλο, παρὰ νὰ δοκιμάσῃ κι' αὐτὸς τὴν τύχη του στὸν κινηματογράφο. 'Η ἐπιτυχία εἶνε κάτι, ποὺ δὲν προσδιορίζεται. 'Εγω ἀπέτυχα, στὰ πρῶτα μου θήματα κ' ἔμεινα ἀρκετά χρόνια μακριὰ ἀπὸ τὸ στούντιο κι' ὅμως δὲν ἔχασα τὸ θάρρος μου... "Ετσι σήμερα... δρέπω τοὺς καρποὺς τῆς ἐπιμονῆς μου.

Τὴν πρώτη φορὰ ποὺ ἀκουσα τὴ φωνή μου στὸν κινηματογράφο, τὰ ἔχασα! Μ' ἔπιασε ἔνας παράξενος τρόμος. Αὐτὴ τὴ φωνή ποὺ ἀκουγα στὴν ὁθόνη, δὲν τὴν ἤξερα!... Δὲν ήταν ἡ φωνή μου...

Κ' ἔτσι, εἶχα τὴν ἐντύπωσι πώς... εἶχα πεθάνει, πώς δὲν ζούμεν πειὰ σ' αὐτὸν τὸν κόσμο καὶ πώς ἔθλεπε τὸ φάντασμά μου

νὰ μιλάῃ μὲ μιὰ φωνὴ τοῦ ἄλλου κόσμου!...

"Ἐπειτα, σὺ ίδιοςα... "Ολα εἶνε συνήθεια. Κ' ἡ σκληρὴ δουλειὰ καὶ τὰ σπόρ. Σ' αὐτὰ ὅμως, πρέπει νὰ σᾶς πῶ ὅτι χρωτὸν τὴν ἀντοχὴ μου, τὴν ύγεια μου. Μοῦ ἀρέσουν ὅλα, ἀνεξιρέτως, ἀπὸ τὴν ἀπλῆ σουηδική γυμναστική, ὡς τὴν... πυγμαχία. Μὰ δὲν εἶμαι μόνο φίλαθλος. Εἶμαι καὶ ἀκροβάτης. 'Εδω καὶ λίγον καιρὸ, στὴν τελευταῖα ἐσπερίδα τὴς 'Ενώσεως τῶν Καλλιτεχνῶν, παρουσίασα ἔνα ἀκροβατικὸ «νούμερο» ποὺ κατέπληξε δόλον τὸν κόσμο. Κανεὶς δὲν μποροῦσε νὰ φαντασθῇ, ὅτι ἡ Γκαμπύ Μορλαί θὰ παρουσιάζοταν ως ἀκροβάτης. Οι φίλοι μου περίμεναν ἀπὸ ἔμένα μιὰ «θεατρική», κι' ὅχι μιὰ «ἀθλητική» ἐπίδειξη. Κι' ὅμως ώμολόγησαν ὅτι τὸ ἀκροβατικὸ αὐτὸς «νούμερό» μου, δι περίφημος «περίπατος στὸ ταβάνι» ἦταν μι: πρώτης τάξεως ἐπιτυχία. 'Ο περίπατος αὐτὸς γίνεται σὲ μὲν μιὰ σκάλα, κρεμασμένη δριζούσα πέντε μέτρα πάνω ἀπὸ τὸ ἔδαφος στὴν ὅποια περπατάει κανεὶς μὲ τὸ κεφάλι πρὸς τὰ κάτω!..."

Πῶς τὸ κατώρθωσα τώρα αὐτό ; Μὲ δυὸ μηνῶν ἐπιμονὴ ἔξασησι!

Κάθε μεσημέρι, ἀντὶ νὰ ξεκουράζωμαι μιὰ ώρα, ἀπὸ τὴν πρωινὴ δουλειὰ τοῦ στούντιο, ἔκανα ἀκροβατικὲς ἀσκήσεις. "Ἐπειτα, ἔτοιμα πρόχειρα καὶ συνέχιζα τὸ «γύρισμα» τῆς ταλίνιας. Κι' αὐτό, ἐπὶ δύο δόλοκληρούς μῆνες.

Στὸ τέλος τους, κατάφερνα μιὰ χαρὰ τὸν «περίπατο στὸ ταβάνι»!... Μιὰ ἄλλη φορά, θέλησα νὰ μάθω νὰ περπατῶ ἐπάνω στὸ σύρμα, δι πως ἡ ισορροπίστριες στὰ ιππυδρόμια. Ζήτησα λοιπόν, καὶ μοῦ τέντωσαν ἔνα σύρμα σὲ μιὰ γωνιά τοῦ στούντιο καὶ κάθε φορὰ ποὺ διεκόπταμε τὴ δουλειά μου, γιὰ λίγη ώρα, ἔγώ ἔτρεχα πάλι κ' ἔκανα ἀκροβατικὰ γυμνάσματα. "Ετσι, μέσα σ' ἔνα μῆνα ἔμαθα νὰ ισορροπῶ καὶ νὰ περπατῶ ἀπάνω στὸ σύρμα. Μὰ δὲν ἥμουν ἀκόμη τελεία ἀκροβάτης. "Ἐπερπε νὰ τεντώσω αὐτὸς τὸ σύρμα ψηλά, τούλαχιστον τρία μέτρα πάνω ἀπὸ τὸ ἔδαφος. Τότε ὅμως ἔπερπε ν' ἀπλώσω κ' ἔνα δίχτυ ἀπὸ κάτω, γιατὶ ὃν ἔπεφτα καταγῆς, θὰ ἔσπειγα τὰ κόκκαλά μου. 'Επειδὴ δὲ δὲν εἶχα δίχτυ, ἔκανα τὸ ἔξῆς. Τέντωσα τὸ σύρμα πάνω ἀπὸ τὴ δεξαμενὴ τοῦ κήπου μου ! Κ' ἔτσι, κάθε φορὰ ποὺ ἔχανα τὴν ισορροπία μου, ἔπεφτα στὸ νερὸ κ' ἔπαιρνα ἔνα κρύο μπάνιο... Κ' ἔπειδὴ αὐτὰ τὰ ξαφνικὰ καὶ κρύα μπάνια δὲν ἥσαν καὶ τόσο εύχαριστα, πρόσεχα ὅσο μποροῦσα περισσότερο κ' ἔτσι ἔμαθα γρήγορα ὅχι μόνο νὰ περπατῶ, ἀλλὰ καὶ νὰ χορεύω ἀκόμα ἀπάνω στὸ σύρμα, δι πως ἡ ἀκροβάτιδες τῶν ιπποδρομίων. Αὐτὰ ἀλλωστε εἶνε ἔνα «νούμερο» ποὺ ἐπαρουσίαζα ἔδω καὶ λίγον καιρὸ σὲ μιὰ φιλανθρωπικὴ γιορτὴ, στὸ «Μάζικ-Σίτυ».

Καθὼς βλέπετε, ὅλα τὰ σπόρ μοῦ, ἀρέσουν, ἀπὸ τὰ πιὸ ἀπλᾶ, δι πως εἶνε τὸ σκοινάκι, ὡς τὰ πιὸ ἐπικίνδυνα, δι πως εἶνε τὸ τεντώμενο σύρμα! "Εκτὸς δὲ ἀπὸ τὸν ἀθλητισμὸ καὶ τὴ δουλειά μου στὸ θέατρο καὶ στὸν κινηματογράφο, δὲν ἔχω κανενὸς ἄλλου εἶδους διασκεδάσεις. Μπορεῖ νὰ μοῦ ἀρέσῃ τὸ ξενύχτι στὴ Μονμάρτρη, ἡ ὁ χορὸς σ' ἔνα εύθυμο κέντρο ως τὰ ἔξημερώματα. Ποιὸς ζέρει... Δὲν ἔπεχείρησα ὅμως ποτὲ αὐτοῦ τοῦ εἶδους τὶς διασκεδάσεις, γιατὶ δὲν εἶχα ποτὲ καιρὸ καὶ, μὰ τὴν ἀλήθεια, δὲν ἔχω καμμιὰ διάθεσι νὰ θυσιάσω τὶς λίγες ώρες τοῦ ψηνοῦ μου, γιὰ νὰ μείνω... ξυπνητή!..."

"Ετσι, ἡ ζωή μου δὲν ἔχει καμμιὰ φαντασμαγορία. "Εχω τὴν ἐντύπωσι πῶς εἶμαι μιὰ «θυσιασμένη». Μὰ δὲν παραπονιέμαι γι' αὐτό, γιατὶ ξέρω ὅτι μόνο ν τέγνη μπορεῖ νὰ μᾶς χαρίσῃ τὶς μεγαλύτερες ἀπολαύσεις.

ΓΚΑΜΠΥ ΜΟΡΛΑΙ

