

ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΤΟΥ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΕ ΛΥΓΕΡΕΣ

Ε ΝΑ άπό τὰ μεγάλα κακὰ ποὺ, μαζὶ μὲ ὅλα τ' ἄλλα, προκάλεσε ὁ μηχανικὸς πολιτισμὸς τῆς ἐποχῆς μας, εἶνε καὶ ἡ κατάργησις τῆς φυσικῆς γυμναστικῆς ἀσκήσεως, τοῦ βαδίσματος. Μετὰ τὸ τράμ καὶ τὸν σιδηρόδρομο, ἥρθαν τ' αὐτοκίνητα, ύστερα ἀπ' αὐτὴν ἥρθαν οἱ ἀνελκυστῆρες. "Ετσι, χάρις σ' ὅλα αὐτὰ τὰ μηχανικὰ μέσα, χρησιμοποιούμε τὰ πόδια μας δλοένα καὶ λιγώτερο. Ή γυναῖκες μάλιστα —τόσο ἔκεινες ποὺ εἶνε ἀρκετὰ πλούσιες ώστε νὰ ἔχουν αὐτοκίνητα, ὅσο κ' ἔκεινες ποὺ μεταχειρίζονται τράμ καὶ λεωφορεῖο, φθάνουν καμμιὰ φορά μέχρι τοῦ σημείου ώστε νὰ ξεχνοῦν ἐντελῶς ὅτι μποροῦσαν νὰ πάνε ἀπὸ τὸ ἔνα μέρος στὸ ἄλλο μὲ τὰ πόδια τους. "Ετσι δὲ, ὑπάρχουν γυναῖκες ποὺ δὲν περπατοῦν οὔτε ἐκατὸ μέτρα τὴν ἡμέρα! Αὐτὸ εἶνε πραγματικὸ ἔγκλημα ἐναντίον τοῦ ίδιου τοῦ ἐαυτοῦ τους. Μὲ τὸ νὰ μένῃ κανεὶς διαρκῶς καθιστός, ἐπιθραβδύνει τὴν κυκλοφορία δλοκλήρου τοῦ κάτω τμήματος τοῦ σώματος του. Ἐπὶ πλέον οἱ μῆνις τῶν ποδῶν, αὐτοὶ ποὺ λειτουργοῦν κατὰ τὸ βάδισμα, ἐφόσον καταδικάζονται σὲ ἀχρηστία ὅχι μόνο ἔξασθενούν, ὅπως κάθε πρᾶγμα ποὺ δὲν δουλεύεται, ἀλλὰ καὶ περιβάλλονται καὶ μὲ λῖπος.

Πόσες γυναῖκες δὲν ἀπελπίζονται ἐπειδὴ ὅλο τὸ πάχος τους περιορίζεται ἀπὸ τὴ μέση καὶ κάτω, ἐνῷ τὸ ἐπάνω μέρος τοῦ σώματος τους εἶνε μᾶλλον ἀδύνατο. Καὶ τί ἀπόγγωσι αἰσθάνονται ὅταν βλέπουν τὰ πόδια τους, ἀπὸ τὰ γόνατα ὥς τὰ σφυρὰ, σιγά-σιγά νὰ πρίζωνται καὶ παραμορφώνωνται. Κι' αὐτὴ ἡ παραμόρφωσις ὀφείλεται στὸ ὅτι ἡ λύμφη καὶ τὸ αἷμα μένουν σχεδὸν στασιμά καὶ ἀντὶ νὰ τονώνουν καὶ ν' ἀνανεώνουν τοὺς ίστοὺς τῶν ποδιῶν, ἀπεναντίας συντελοῦν στὸν ἔκφυλισμό τους.

Εἶνε πολὺ δύσκολο καὶ πολὺ ἐπίπονο νὰ ἀπαλλαγῇ κανεὶς ἀπὸ τὴν παραμόρφωσι αὐτὴ, ὅταν ἔχῃ πειὰ γίνει. Εἶνε ὄμως εὔκολο νὰ τὴν προλάβῃ: „Αρκεῖ νὰ ἔξασφαλίσῃ στὰ πόδια του τὴν φυσιολογικὴ τους λειτουργία, δηλαδὴ νὰ τοὺς κάνῃ νὰ περπατοῦν.

Γιὰ νὰ δώσῃ καλὰ ἀποτελέσματα τὸ περπάτημα, πρέπει νὰ γίνεται σύμφωνο μὲ ὠρισμένους κανόνες.

Πρώτα ἀπ' ὅλα, ὅταν περπατάτε, πρέπει νὰ κρατᾶτε τὸ σῶμα σας σὲ ἀπολύτης κάθετη στάσι. Ὁ θώραξ πρέπει νὰ οηρίζεται ἐπάνω στὴ λεκάνη. Οὔτε νὰ σιύθετε πρὸς τὰ ἐμπρός πρέπει, οὔτε νὰ πετᾶτε τὴν κοιλιά σας. Μὲ τὸ νὰ προσπαθήτε νὰ κρατᾶτε ὅρθιο καὶ τεντυμένο τὸν κορμό σας, ἔργαζονται ἀναγκαστικὰ οἱ μυῶνες τῆς μεσῆς καὶ τῆς κοιλιᾶς καὶ ἔκει ὅπου οἱ μυῶνες ἐργάζονται, οὔτε τὸ δέρμα ζαρώνει καὶ γηράσκει, οὔτε λῖπος μπορεῖ νὰ μαζεύῃ.

Ἐπίσης τὸ περπάτημα ἀναγκάζει τοὺς πνεύμονας νὰ ἀναπνέουν βαθειά καὶ ποὺ κανονικὰ κ' ἔτσι, ὅταν γίνεται οὐ πατιθρό, συντελεῖ ώστε δλόκληρος ὁ ὄργανισμός μας νὰ γεμίζῃ μὲ τὸ πολυτιμότερο τονωτικόν, τὸ δέινον.

Ὑπάρχουν βέβαια πολλὰ σπόρι, κι' ἀπὸ ἔκεινα ἀκριμη στὰ ὅποια μπορεῖ νὰ επιδοθῇ μιὰ γυναῖκα, ποὺ τίνε πολὺ ποὺ ζωηρὰ καὶ πολὺ ποὺ ἀποτελεσματικὰ αὐτὸ τὸν περίπατο. Κανένας ὄμως ἀπ' ὅλα αὐτὰ τὰ σπόρι δὲν μπορεῖ νὰ γίνῃ τόσο εὔκολα, τόσο τακτικὰ, τόσο ἀνετα καὶ τόσο ἀνέξοδα, ὅσο δὲ περίπατος. "Οσο

κι' ἀν ἀνακατεύεται μὲ τὸν ἀθλητισμὸ μιὰ γυναικα, πρέπει νὰ περπατάῃ ὅσο συχνότερα μπορεῖ, γιὰ νὰ διατηρήσῃ τὴν ίσορροπία τοῦ σώματός της. Καὶ ἀν δὲν ἔχῃ τὸν καιρὸ ἢ τὴ διάθεσι ἢ τὰ μέσα νὰ ἀσχολήται μὲ τὰ σπόρι, τότε τουλάχιστον πρέπει ἀπαραιτήτως νὰ περπατάῃ.

Δέν χρειάζεται ὅμως μοναχὰ νὰ περπατοῦμε στὸ ὅπατιθρον καὶ νὰ κρατοῦμε καλὴ στάσι στὸ βάδισμα. Πρέπει νὰ δίνουμε κ' ἔμεῖς ἡ ἴδιες στὸ σῶμα μας τὴν δυνατότητα νὰ διατηρῇ τὴν καλή του στάσι κατὰ τὸ βάδισμα, ώστε ύστερα ἀπὸ ἔνα περίπατο, ἀντὶ νὰ νοιώθουμε κούρασι, νὰ αἰσθανόμαστε ἀπεναντίας τὸν ἔαυτό μας πιὸ ξεκούραστο ἀπὸ πρίν.

"Εδῶ καὶ λίγα χρόνια ἔθλεπε κανεὶς νέες γυναῖκες ποὺ ἔκαναν περιπάτους, μακρυνὲς πεζοπορίες, ἀκόμη καὶ ὀρειβασίες μὲ τακούνια Λουϊκενζ, ψηλὰ ἐπτὰ πόντους. Καὶ ὅλοι ξελαρυγγιζόντουσαν φωνάζοντάς τους ὅτι τὰ ψηλὰ τακούνια δὲν εἶνε γιὰ δρόμους. "Οσο κομψὰ καὶ ωραῖα κι' ἀν εἶνε τὰ γοθάκια καὶ τ' ἄλλα ἀπογευματινὰ παπούτσια, δὲν εἶνε κατάλληλα γιὰ νὰ περπατήσῃ κανεὶς μ' αὐτά. Γιατὶ σ' ἔνα παπούτσι μὲ ψηλὸ τακοῦνι, ὅλο τὸ βάρος τοῦ σώματος ἀντὶ νὰ ισορροπήται στὸ πέλμα τοῦ ποδιοῦ, πέφτει ἐπάνω στὰ δάκτυλα καὶ ἀναγκαστικῶς περπατάει κανεὶς μὲ τὶς μύτες τῶν ποδιῶν, πρᾶγμα δύνηρο καὶ ἀνθυγιεινό.

Εύτυχῶς ὅμως, ἀπὸ τότε —καὶ σ' αὐτὸ συνετέλεσε πολὺ καὶ ἡ παντοδύναμη θεὰ Μόδα, ποὺ ἐπέβαλε τὰ σπόρι παπούτσια μὲ τὸ ἔτσι θέλω— πολλὲς γυναῖκες κατάλασσαν πὼς γιὰ νὰ περπατήσῃ κανεὶς χρειάζονται παπούτσια βολικὰ, εύρυχωρα καὶ μὲ χαμηλὸ τακοῦνι.

"Ἐπὶ πλέον, καὶ τὰ φορέματα μὲ τὰ ὅποια θὰ εἶνε ντυμένη μιὰ γυναικα ποὺ πάει περίπατο, δὲν πρέπει νὰ τὴ στενοχωροῦν ἢ νὰ τὴν σφίγγουν μὲ κανένα τρόπο. Ὁ θώραξ πρέπει νὰ εἶνε ἐντελῶς ἐλεύθερος, νὰ ἀνοίγῃ ὅσο θέλει, οἱ μῆνις τῆς κοιλιᾶς δὲν πρέπει νὰ βρίσκωνται καταδικασμένοι σὲ ἀναγκαστικὴ ἀδράνεια, τὰ πόδια πρέπει νὰ κινοῦνται ἐλεύθερα ὥς ἐπάνω.

"Ἐπίσης πρέπει νὰ περπατᾶτε μὲ ἀνοικτὸ βάδισμα. Καὶ φροντίστε ώστε τὸ βῆμα σας νὰ ἔχῃ ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο ρυθμό.

"Τὰ ἀποτελέσματα τοῦ βαδίσματος εἶνε ἀνάλογα μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὸ κάνει κανεὶς. "Αν περπατᾶτε καὶ κάθε τόσο στέκεσθε γιὰ νὰ θαυμάσετε τὴ φύσι, τὰ ἀποτελέσματα θὰ εἶνε πενιχρά. "Αν περπατήσετε κάνοντας 4 χιλιόμετρα τὴν ὥρα σ' ἔνα δρόμο ισιον, θὰ ξεμουδιάσουν βέβαια τὰ πόδια σας καὶ οἱ πνεύμονές σας θὰ γεμίσουν καθαρὸ ἀέρα.

"Αν ὅμως θέλετε ν' ἀδυνατίστε, ἔνας τέτοιος περίπατος δὲν ὀφελεῖ σὲ τίποτε. Στὴν περίπτωσι αὐτὴ, πρέπει τὸ βάδισμα σας νὰ εἶνε ταχύτερο, νὰ φθάνετε τὰ 6 χιλιόμετρα τὴν ὥρα γιὰ νὰ λαχανιάσετε καὶ νὰ ιδρώσετε. "Οπωσδήποτε, ἀν δὲν εύκαιρεῖτε γιὰ πραγματικὸ περίπατο, πηγαίνετε πεζὴ στὸ γραφεῖο σας, πηγαίνετε πεζὴ στὶς φίλες σας, πηγαίνετε πεζὴ στὶς φίλες σας. Μόνον ἔτσι θὰ διατηρήσετε τὴν ἐλαστικότητα τῶν ποδιῶν σας καὶ τὴν λάμψι τῶν ματιῶν σας.



"Ενα ἀσχημό βάδισμα σᾶς γηράζει κατὰ εἴκοσι χρόνια