

ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

ΤΗΣ Α. ΖΕΝΝΕΒΡΑ'Υ

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΡΟΒΙΝΣΩΝΕΣ



(ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ). — 'Η Μηλιά, ή τολμηρή καὶ μικρούλα κόρη τοῦ φαρᾶ Νικόλα Ντερρύ, καθώς περιπλανιόταν μιὰ μέρα στὴ θραχώδη ἀκτὴ ποὺ ἀπλωνότανε μπρὸς στὸ φτωχικὸ σπιτάκι τῆς, ἀνακάλυψε τυχαίως μιὰ τρύπα ποὺ ώδηγοῦσε στὸ ἐσωτερικὸ ἔνος μεγάλου κι' ἀπροσίτου θράχου. 'Η Μηλιά μπαίνει ἔτοι μέσα στὸν θράχο, τὸν ἐπιθεωρεῖ καὶ ξαναγυρίζει στὸ σπίτι τῆς, ἀποφασισμένη νὰ μὴν πῆ σὲ κανένα τίποτε γιὰ τὴν ἀνακάλυψι τῆς. 'Ἐπειτα ἀπὸ λίγον καιρὸ δὲ πατέρας τῆς πνίγηκε μιὰ μέρα ποὺ εἶχε ἔγει στὸ φύρεμα μὲ τρικυμία καὶ ἐπειτα ἀπὸ μερικούς μῆνες πεθαίνει καὶ ἡ μητέρα τῆς. 'Η Μηλιά μαζὺ μὲ τὸν ἀδελφὸ τῆς τὸν Γιανάκη μένουν ἔρημα στὸν κόσμο. 'Η Μηλιά τότε γιὰ νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὰ χέρια μᾶς γηρᾶς μέγαιρας ποὺ θέλει νὰ τὰ πάρῃ κοντά τῆς, παίρνει τὸν ἀδελφό τῆς καὶ καταφεύγουν στὸν θράχο.

'Εκεῖ ζοῦν δυὸς περίπου μῆνες, δλομόναχοι, ἀποκλεισμένοι ἀπ' ὅλον τὸν κόσμο, μὰ ήσυχοι καὶ σχεδὸν εὐτυχισμένοι. Μὰ μιὰ μέρα, ἔνας γλάρος τού τὸν ξουν ἔξημερώσει, τοὺς φέρνει μιὰ ἐπιστολὴ κάποιου ἀγνώστου, μὲ τὴν δποία ἀκείνος τοὺς πληροφορεῖ ὅτι ἀντελήθη τὴν παρουσία τους στὸ θράχο. Τὰ δυὸς παιδιά περίτρομα, ἔγκαταλείπουν τότε τὸν θράχο τους καὶ τραβάνε γιὰ τὸ Παρίσιο γιὰ νὰ συναντήσουν μιὰ συγγενῆ τους, τὴ θειά Κατίνα. Στὸ δρόμο, δύμως παίρνουν πολλές περιπέτειες ὡς ὅτου τέλος τοὺς περιμαζεύουν στὴν ἀρχοντικὴ ἔπουλι τοῦ κ. Ντουμάν.

(Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου)

Τὸ ἄλλο πρωὶ ἡ Μηλιά ξύπνησε ἀργότερα ἀπὸ τὴ συνηθισμένη τῆς ὥρα. Καθώς ὅμως ἔκανε νὰ σηκωθῇ, ἔθγαλε μιὰ φωνὴ κ' ἐπεσε πάλι στὸ κρεβάτι τῆς:

— Τί ἔχεις; Μήπως είσαι ἀρρωστη; ρώτησε δὲ Γιανάκης, ποὺ εἶχε σηκωθῆ κιόλας καὶ πλυνότανε.

— "Ἄχ! Πονάω... πονάω παντοῦ, σ' ὅλο μου τὸ κορμί!... Φαίνεται πῶς κρύωσα τὴν περασμένη νύχτα στὸ δάσος... Φαντάσου τί θὰ γινόμουν ἂν μᾶς ἔδιωχναν χθὲς ἀπὸ δῶ... Καὶ τώρα τί θὰ πῆ ἡ κυρία Πολυξένη;... Δὲν θὰ νομίση ὅτι τὸ κάνω ἐπιτῆδες, γιὰ νὰ μὴ μᾶς διώξουν σήμερα;

Πραγματικά, ἡ κυρία Πολυξένη, ἀφοῦ ἐτελείωσε τὴν ἐπιθεώρησι τοῦ σπιτιοῦ, τὴν δποία ἔκανε τακτικὰ κάθε πρωὶ, μπῆκε στὸ δωμάτιο τῶν παιδιῶν. Κρατοῦσε στὰ χέρια τῆς τὰ παληὰ φορέματά τους, πλυμένα καὶ σιδερωμένα.

— Ο κύριος διέταξε νὰ δώσουμε στὴ γυναικὰ τοῦ κηπουροῦ

παίρνη πάντα τὸ δίκηο τῆς.

Μιὰ ἄλλη ἔξι ίσου ἐπικίνδυνη καὶ μοιραία γόνοσσα εἶνε ἡ ἡθοποιὸς Ούγκετ Ρ..., γνωστὴ περισσότερο μὲ τὸ ὄνομα «Κλαιρυμόν». Ἡ ιδιωτικὴ ζωὴ αὐτῆς τῆς γυναικάς εἶνε, μὰ τὴν ἀλήθεια, πραγματικὰ σατανική. Τίποτε δὲν τὴν κάνει νὰ διστάσῃ προκειμένου νὰ πραγματοποιήσῃ τὰ δνειρά τῆς. Κ' ἡ Κλαιρυμόν ἔχει μόνον ἔνα πόθο: Νὰ συγκεντρωσῃ ἀφθονα χρήματα. Ἡ ωμορφὴ Κλαιρυμόν ἔχει σήμερα μιὰ μυθώδη περιουσία, ἡ ὧδη ὅποια ὅμως, καθὼς λένε, ἔχει ἀποκτηθῆ μ' ἔνα σωρὸ ὑποπτούς τρόπους κι' ἀκόμη μὲ τὴν θυσία τῆς ζωῆς μερικῶν ἀνθρώπων.

Μὰ ἐκείνη ποὺ προξενεῖ κατάπληξι στοὺς δικαστάς μας καὶ σ' αὐτοὺς ἀκόμη τοὺς ψυχιάτρους εἶνε ἡ Νανά, τὸ μανεκέν ἔνος μεγάλου οἰκου μόδας. Αὐτὴ ἡ περίφημη Νανά εἶνε γιὰ τοὺς φίλους τῆς ὁ ἄγγελος τῆς συμφορᾶς. 'Ο ἀνθρωπὸς ποὺ θὰ τὴν πλησιάσῃ γίνεται δυστυχισμένος. "Ολες ἡ δίκες τῆς, τὶς ὧδης ἔχει ἀναλάβει, ήταν πάντα σκοτεινές καὶ μυστηριώδεις. Ἡ Νανά ήταν καὶ εἶνε μιὰ ἀπὸ τὶς σατανικὲς ἐκείνες γυναικὲς ποὺ δὲν ἔχουν καρδιὰ καὶ ποὺ διασκεδάζουν μὲ τὴν δυστυχία τῶν ἀλλων.

Αὐτές ἡ τρεῖς γυναικὲς ποὺ σᾶς ἀνέφερυ εἶνε οἱ τρεῖς τύποι τῶν μοιραίων γοησῶν τῆς ἐποχῆς μας. Κ' ἡ τρεῖς ὥμως, καθὼς εἶδατε, δὲν ἀνήκουν στὴν ἀριστοκρατία. 'Ανήκουν στὸν ὑπόκοσμο. 'Απὸ αὐτὸν ξεφύτρωσαν, ὅπως ξεφυτρώνουν τὰ ὄμορφα μὰ δηλητηριώδη ἀνθη. Μὰ μήπως κ' ἡ μοιραία γυναικὲς δὲν εἶνε ἀνθη τοῦ κακοῦ;

Κ' ἡ πασίγνωστη Ζικηγόρος τελειώνοντας τὴν ἐνδιαφέρουσσα δημιλία τῆς, μᾶς ἔπωχτε ρέτησε, γιατὶ ἥθελε νὰ μελετήσῃ μιὰ δικογραφία.

ΑΝΤΡΕ ΣΕΡΠΑΝΙΤΣΕ

τὰ φορέματα τῶν παιδιῶν τῆς καὶ νὰ σᾶς κάνουμε καίνουργια. 'Ενιωμεταξύ, γιὰ δυό-τρεις μέρες θὰ φορήτε τὰ δικά σας... Μὰ γιατὶ, Μηλιά, δὲν σηκωθῆκες ἀκόμα, κόρη μου;

— "Εχω ἔναν πόνο, κυρία, ποὺ δὲν μ' ἀφήνει... Δὲν θὰ μὲ μαλλώσετε... ἔ;... ἀλήθεια;

Κ' ἔκανε πάλι νὰ σηκωθῇ, μὰ δὲν μπόρεσε. Τὸ προσωπάκι τῆς ἔγινε μὲ μιᾶς τόσο ὡχρό, ώστε ἡ κυρία Πολυξένη ἔτρεξε κοντά τῆς, γιατὶ νόμισε πως θὰ λιποθυμοῦσε... Τὰ χέρια τῆς καίγανε ἀπὸ τὸν πυρετό.

— Θὰ είσαι ἀπὸ τὴν κούρασι, εἶπε ἡ καλὴ οἰκονόμος. Θὰ ρωτήσω τὸν κύριο, ποὺ ξέρει ἀπὸ αὐτά, τί πρέπει νὰ σοῦ κάνω... 'Ησύχασε... Κάτσε στὸ κρεβάτι σου καὶ μὴ κουνηθῆς καθόλου...

— Η οἰκονόμος πήγε τότε στὸ δωμάτιο τῆς καὶ πρὶν ἐπιστρέψει τὰ φορέματα στὴν γυναικὰ τοῦ κηπουροῦ, ἔψαξε πρῶτα τὶς τοέπει τους, μήπως τὰ παιδιά εἶχαν ξεχάσει τίποτα μέσα.

Ξαφνικὰ ἀκούσει ἔνα μεταλλικὸ κρότο κάτω στὸ πάτωμα κι' ἀμέσως εἶδε ἔνα κίτρινο νόμισμα νὰ κυλάῃ ὡς τὴν ἀλλη ἀκρη τοῦ δωματίου, ἐνῶ ἀπὸ τὴν τοέπη τοῦ πανταλονιοῦ, ποὺ εἶχε φορέσει δὲ Γιανάκης, ἔθγαζε ἔνα μαντῆλι. Στὴ μιὰ ἀκρη τοῦ μαντηλοῦ ἔνοιωσε δεμένο, ἔνα πράγμα σκληρό. "Ελυσε τότε τὸν κόμπο κ' εἶδε ἔνα χοντρὸ γυαλί, ποὺ ἔμοιαζε μὲ κρύσταλλο πεσμένο ἀπὸ κανένα πολυέλασιο τῆς ἐκκλησίας καὶ ποὺ ἀστραφτεί θαυμάσια, κάτω ἀπὸ τὶς ἀχτῖνες τοῦ πρωινοῦ ήλιου.

— Μπᾶ! Ποῦ νὰ τὸ θρήκε δρά γε αὐτό, τὸ παιδί; εἶπε μέσα της ἡ κυρία Πολυξένη.

— Επειτα σήκωσε ἀπὸ κάτω τὸ κίτρινο νόμισμα. "Ηταν βέβαια χάλκινο. Καὶ ὅμως τὰ σ.αλίσματα ἀπὸ τὴν μιὰ ὄψι καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη, ήταν τόσο ωραία, ώστε ἡ κυρία Πολυξένη ἀπόρησε ποὺ εἴθελε τέτοια πράγματα στὰ χέρια ἔνος μικροῦ ἀλήτου. 'Αμέσως ἔλαβε τὴν ἀπόφασι νὰ τὸ δείξῃ στὸν κύριο Ντουμάν.

— Ο κύριος Ντουμάν ἔθγαίνε πολὺ πρωὶ κ' ἔκανε τὸν περίπατό του στὸ δάσος, γύρω-γύρω στὴ λίμνη, μυζύ μετὰ σκυλιά του. Συνήθως ἄμα κουραζότανε καθότανε ἐκεὶ σὲ κανένα παγκάκι καὶ κάπνιζε ἡσυχα τὴν πίπα του.

— Η οἰκονόμος πήγε καὶ τὸν θρῆκε:

— Τί τρέχει, Πολυξένη;

— "Εχω κάτι νὰ σᾶς πῶ.

— Τίποτε κακὸ γιὰ τὰ παιδιά;

— Ναί... "Οχι ὅμως καὶ μεγάλου κακοῦ... 'Εν πρώτοις ή μικρή εἶνε ἀρρωστη. "Εχει πόνους καὶ πυρετό.

— Θὰ πῶ νὰ τὴν δῶ.

— "Επειτα... μοῦ φαίνεται ὅτι γελαστήκαμε, γιατὶ κ' ἔγω στὴν ἀρχὴ νόμιζα ὅτι ήτανε καλὰ παιδιά...

— Καὶ τὶ σ' ἔκανε ν' ἀλλάξῃ γνώμη;

— Η Πολυξένη τὰ διηγήθηκε δλα στὸν κύριο Ντουμάν καὶ τοῦ ἔδειξε τὸ νόμισμα. 'Ο κύριος Ντουμάν τὸ ἔξετασε μὲ προσοχή. Τὸ ἔξυσε λίγο μὲ τὸν σουγιά του στὴν ἀκρη κ' ἐπειτα τὸ έτριψε ἐλαφρά.

— Εἶνε χρυσό ἡ χάλκινο; ρώτησε ἀνήσυχη ἡ κυρία Πολυξένη.

— Εἶνε χρυσό... ίσπανικό... 'Αξιζει περισσότερο ἀπὸ τριακόσια φράγκα....

— Κύριε! Ιησοῦ Χριστέ!... Τότε λοιπὸν εἶνε κλέφτες!... Γιὰ νὰ μὴ τὸ χαλάσουν ὡς τώρα, θὰ πῆ ὅτι τὸ κλέψυνε καὶ φούνται μὴ τοὺς πιάσουν... Καὶ αὐτὸ τὸ κρύσταλλο;

— Τὸ πρόσωπο τοῦ κυρίου Ντουμάν μόλις πήρε στὰ χέρια τους καὶ κύτταζε τὸ κρύσταλλο, ἔγινε ἀμέσως πολὺ σοθαρό:

— Τί εἶνε, κύριε;

— Εἶσαι πιστή καὶ τίμια γυνίκη. Πολυξένη... εἶπε.



—... Μά τί είνε, κύριε;

— Διαμάντι!...

— Διαμάντι!... Στὰ χέρια αὐτῶν τῶν φτωχῶν παιδιῶν; — Καὶ τί διαμάντι!... Εἶνε τόσο μεγάλο καὶ τόσο καλά ἐπεξιργασμένο, ώστε στὸ Παρίσι θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ τὸ πουλήσῃ περισσότερο ἀπὸ τριάντα χιλιάδες φράγκα!...

— Τί λέτε, κύριε;... Τριάντα χιλιάδες φράγκα;... φώναξε ἡ Πολυξένη... Τότε λοιπὸν αὐτὰ τὰ παιδιά θ' ἀνήκουνε σὲ καμμιὰ ληστρικὴ συμμορία καὶ θὰ ἥρθαν ἐδῶ βέβαια, γιὰ νὰ μάθουνε τὰ κατατόπια τῆς ἐπαύλεως καὶ ν' ἀνοίξουν τὴν νύχτα τὶς πόρτες στοὺς κακούργους!...

— Διόλου ἀπίθανον!... Μὰ δὲν ἔχουμε φόθο... Εἴμαστε πολλοὶ καὶ ὅλοι ὀπλισμένοι... «Ο Ζοζός, ποὺ κοιμᾶται κάτω, μόλις ἀκούσῃ τὸ παραμικρὸ θὰ μᾶς εἰδοποιήσῃ... Μὴ πῆς ὅμως τίποτα σὲ κανένα!» Αφησε τὸ νόμισμα καὶ τὸ διαμάντι ἔκει ποὺ τὰ βρῆκες καὶ πρόσεχε τὰ παιδιά!...

— 'Η μικρὴ είνε ἄρρωστη, καθὼς σᾶς εἶπα... Δὲν μπορεῖ οὕτε νὰ κουνηθῇ.

— "Α!... Τὸ ξέχασα... Πήγανε νὰ ίδης πῶς είνε τώρα... "Υστερα ἀπὸ λίγη ώρα θὰ ἔλθω κ' ἔγω...

— Οταν ἡ κυρία Πολυξένη ξαναγύρισε στὸ δωμάτιο τῶν παιδιῶν, βρῆκε τὴ Μηλιά στὸ κρεβεθάτι ὅπως τὴν είχε ἀφήσει, ἐνώ δὲ Γιαννάκης κυθόταν κοντά τῆς καὶ τῆς κρατούσε τὸ χέρι...

— Θέλεις τίποτα; τὴ ρώτησε η οἰκονόμος.

— Διψάω!... "Αχ! πῶς διψάω!...

— Θέλεις λίγο κρασί;

— "Οχι! "Ενα ποτήρι νερὸ μονάχα...

— "Έχω καὶ σιρόπι. Σοῦ ἀρέσει;

— Δὲν τὸ δοκίμασα ποτέ. Μὰ καλύτερα θὰ ἥθελα νερό.

— Πηγαίνω νὰ σοῦ φέρω ἀπὸ κάτω...

— Σταθῆτε, κυρία, πηγαίνω ἔγω! εἶπε δὲ Γιαννάκης.

— Καλά, πηγαίνε ἔσυ. Καὶ πές τῆς Κυτερίνας νὰ μοῦ στείλῃ ἐδῶ δυό φλυτζάνια καφὲ μὲ γάλα. Τὸ ἔνα γιὰ μένα καὶ τὸ ἄλλο γιὰ σένα...

— Ο Γιαννάκης βγῆκε τρέχοντας...

— Η κυρία Πολυξένη, ὅταν ἔμεινε μόνη μὲ τὴ Μηλιά, ἤτανε σιωπηλή... Δὲν είχε πειά μαζύ τῆς τὸ φιλικὸ ἔκεινο ψόφος ποὺ εἶχε χθὲς καὶ γι' αὐτὸ ή Μηλιά τὴν κυττοῦσε καταλυπημένη, γιατὶ ἐνῶ ἥλπιζε ν' ἀγαπηθῆ μέσα σ' ἔκεινο τὸ σπίτι, ξαφνικά ἔθλεπε ὅτι ή ἔλπιδα τῆς αὐτῆς χωνότανε.

— "Ω! Πῶς λυπάμαι ποὺ εἰμαι ἄρρωστη! εἶπε σὲ μιὰ στιγμὴ ή Μηλιά. Καὶ φοβᾶμαι πολὺ μήπως ή ἄρρωστεια μου αὐτὴ κρατήσῃ πολὺ. Δὲν θέλω νὰ σᾶς δώσω βάρος...

— Δὲν μᾶς δίνεις κανένα βάρος... Τώρα θάρθη καὶ δὲ Γιαννάκης Ντουμάν νὰ σὲ δῆ... Εἶνε, ξέρεις, λιγάκι γιατρός... καὶ αὐτὸς μᾶς γιατρεύει ὅλους ἐδῶ μέσα ἀμαρτίας ἀρρωσταίνουμε... Πρόσεξε μόνο, ἀν σ' ἔρωτήσῃ τίποτε νὰ μὴν τοῦ κρυφτῆς καὶ νὰ τοῦ ἀπαντήσῃς μὲ εἰλικρινεία... Γιὰ δῆλα τὰ σφάλματα εἶνε πολὺ ἐπιεικής... Μόνο τὸ φεμα δὲν συγχωρεῖ...

— Καὶ σεῖς, χλέπω, ὅτι μοῦ μιλάτε, σὰν τὴν κυρία Ντουμάν.. Σᾶς δρκίζουμαι, ὅμως, κυρία Πολυξένη, ὅτι λέω πάντα τὴν ἀλήθεια...

— Καὶ τὰ μάτια τῆς μικρούλας γεμίσανε ἀμέσως δάκρυα. Η οἰκονόμος τὴν λυπήθηκε...

— Καλά! Μὴ συγχίζεσαι τώρα ποὺ εἰσῆι ἄρρωστη... Σὲ πιστεύω...

Τὴ στιγμὴ ἔκεινη ξαναγύρισε δὲ Γιαννάκης, μὲ μιὰ ὑπηρέτρια, ἡ δύσια ἔφερνε ἔνα δίσκο μὲ γάλα καὶ νερό.

— Η κυρία Πολυξένη ἔδωσε ποῶτα τὸ νερὸ στὴ Μηλιά καὶ τὴν βοήθησε νὰ τὸ πιῇ, χωρὶς νὰ μετακινηθῆ πολὺ. ώστε νὰ πυνέσῃ. Επειτα ἔδωσε τὸ ἔνα φλυτζάνι μὲ τὸ γάλα στὸν Γιαννάκη καὶ κράτησε τὸ ἄλλο γιὰ τὸν ἔμυτόν της.

— Πῶς μ' ἀρέση δὲ καφές μὲ τὸ γάλα κ' ή φρυγανίες μὲ τὸ

σούτυρο! φώναξε δὲ Γιαννάκης κατενθουσιασμένος. Εἶνε πολὺ καλύτερο ἀπὸ ἐκεῖνες τὶς φαρόσουπες ποὺ τρώγαμε στὴ σπηλιά. Θέλεις νὰ τὸ δοκιμάσῃς, Μηλούλα μου;

— "Οχι, εἶπε η Μηλιά. Δὲν ἔχω καθόλου ὅρεξη!"

— Ενα χτύπημα δυνατὸ στὴν πόρτα, ἔκανε τὸν Γιαννάκη νὰ κρατήσῃ τὸ χέρι του, καθὼς ἐτοιμαζότανε νὰ τὸ φέρη στὸ στόμα.

— "Ο κύριος!... Ο κύριος!... ἔκανε ζωηρὰ η Πολυξένη κ' ἐτρεξε ν' ἀνοίξῃ.

— Ήταν πράγματι, δὲ Γιαννάκης, δὲ οποῖος μπῆκε κρατῶντας στὸ χέρι του μιὰ δερμάτινη θήκη.

— "Ωστε εἰσαι ἄρρωστη, μικρούλα μου; ρώτησε καὶ πλησιάζοντας τὸ κρεβεθάτι, ἐπῆρε τὸ χέρι τῆς Μηλιάς στὸ δικό του.

— Πιστεύω, κύριε, νὰ μὴν είνε τίποτε! ἀποκρίθηκε η Μηλιά, καὶ νὰ μὴ σᾶς δώσω πολὺ βάρος...

— "Εχεις ὅμως πυρετό... Ποῦ πονεῖς;

— Στὴ ράχη μου, κύριε.

— Ο κ. Ντουμάν τὴν σήκωσε λιγάκι καὶ τῆς πίεσε τὴ ράχη της, μὲ τὸ χέρι του. Η Μηλιά φώναξε δυνατὰ ἀπὸ τὸ πόνο, χωρὶς νὰ τὸ θέλῃ...

— Καλά!... Ησύχασε... Τώρα ξέρω τί ἔχεις!... "Ακουσε, Πολυξένη... τί θὰ κάνης. Θὰ τῆς δώσης κινίνο μὲ μιὰ καλὴ πορτοκαλάδα. "Επειτα θὰ τὴν τρίψης μὲ λίγη τρεμεντίνα καὶ σὲ δυό-τρεῖς μέρες θὰ σηκωθῇ... Δέν ἔχει καμμιὰ σπουδαία ἀρώστεια!

— Πῶς μπορῶ νὰ σᾶς εύχαριστήσω, κύριε, γιὰ τὴν τόση σας καλωσύνη...

— Μὲ τὸ νὰ γίνης γρήγορα καλά... Αὔριο πάλι θὰ ἔρθω νὰ σὲ ίδω... Αντίο!...

— Καὶ καθὼς περνοῦσε μπροστὰ ἀπὸ τὸ Γιαννάκη, ποὺ εἶχε σηκωθῆ ὅρθιος, τὸν ρώτησε:

— "Εσύ, εἰσαι καλά;

— Εγὼ εἰμαι πολὺ καλά! ἀποκρίθηκε δὲ Γιαννάκης εὐθυμότατος... "Αν μάλιστα τρώγω ἔτσι κάθε μέρα, θὰ μεγαλώσω πολὺ γρήγορα καὶ θὰ γίνω σὰν τὸ Ζοζό..."

— Ο κ. Ντουμάν ἔγνεψε τότε στὴν Πολυξένη νὰ τὸν ἀκολουθήσῃ, κι' ὅταν ἔφθασαν στὸ δωμάτιό της, τῆς εἶπε:

— "Η δὲν ξέρω πειά τί μοῦ γίνεται, ή αὐτὰ τὰ παιδιά εἶνε τίμια... Εἶνε δυνατὸν ν' ἀπατᾶ τόσο πολὺ η φυσιογνωμία; Αὐτό θὰ τὸ ίδομε ἀργότερα... Εντωμεταξύ, σὲ παρακαλῶ, νὰ τὰ περιποιήσαι, σὰν νὰ μὴ συνέβη τίποτε. Ποιός ξέρει! Μπορεῖ νὰ βρῆκαν πουθενά τὸ νόμισμα καὶ τὸ διαμάντι!... Πρόσεξε πρὸ πάντων νὰ μὴν τύχῃ καὶ τὰ χάσουν, γιατὶ ὁ μικρὸς πολὺ πιθανὸν νὰ μὴν ξέρῃ τὴν ἀξία τους..."

— Ο κύριος Ντουμάν ήταν καλὸς γιατρός. Πραγματικά, ύστερα ἀπὸ τρεῖς μέρες, η Μηλιά μπόρεσε νὰ σηκωθῇ, καὶ μολονότι ήταν ἀκόμη ωχρή καὶ ἀδύνατη, καθότανε τώρα στὸ δωμάτιο τῆς οἰκονόμου, ή δόποια εἶχε ξαναπάρει τὸ πρῶτο της φιλικὸ ψόφο.

— Παρ' ὅλες τὶς ύποψίες του, ο οἰκοδεσπότης δέν παρέλειπε νὰ μιλάῃ, κάθε μέρα, μὲ τὴν Πολυξένη γιὰ τὰ παιδιά, τὰ ὄποια τὸν ἐνδιαφέρανε ὀλοένα καὶ περισσότερο.

— Ανακάλυψες τίποτα καινούργιο; ρώτησε τὴν οἰκονόμο, τὴν ίδια ημέρα, ποὺ σηκώθηκε η Μηλιά.

— Μάλιστα, κύριε... Ανακάλυψα ὅτι η Μηλιά δέν έρει καθόλου ὅτι δὲλεφός της ἔχει στὰ γέρια τευτοία πράγματα... Πῶς σου φαίνεται αὐτὸς;

— Μπά!... ἔκανε κατάπληκτος δὲ Γιαννάκης. Αὐτὸς εἶνε πολὺ παράξενος καὶ ἀπίστευτο!...

— Καὶ ὅμως μιλάνε μὲ τέτοιο τρόπο, ποὺ μοῦ εἶνε σχεδόν ἀδύνατο νὰ πασαδεγθῶ πώς λένε ψέματα!... Χθὲς πώτησα τὸ Γιαννάκη: «Δὲν μοῦ λές, τί εἶνε αὐτό τὸ νόμισμα τὸ κίτρινο καὶ κείνο τὸ κομμάτι τὸ γυαλί, ποὺ βρῆκα στὴν τσέπη σου;» Κ' κείνος μοῦ ἀποκούθηκε:

(Ακολουθεῖ)



"Αστραφτε οσπιάσια κάτω ἀπὸ τὶς ἀχτῖνες τοῦ πρωινοῦ ήλιου.