

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΡΟΜΑΝΤΣΑ

ΤΟΥ ΜΑΡΣΕΛ ΠΡΕΒΟ της Γαλλικής Ακαδημίας



(Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου)

— "Ω! ἐσὺ νὰ μὴν παντρευτῆς ποτέ, Πεπίτα μου! τῆς ἀπάντησε γελῶντας. Δὲν ἔχεις παρὰ νὰ τὸ παντρεύεσαι τὸν πιὸ ζηλευτὸ σύζυγο..."

θελήσης κι' αὔριο κιόλας παντρεύεσαι τὸν πιὸ ζηλευτὸ σύζυγο...
— Θὰ τὸν ἀγαπῶ ὅμως; ἔκανε μὲ ψόφος σοθαρὸ ή Πεπίτα. "Η θὰ τὸν κάνω δυστυχισμένο, ὅπως θὰ γίνω δυστυχισμένη κ' ἐγώ ;

— Τόσο ή ἀγάπη ὅσο κ' ή συζυγικὴ εύτυχία στὸν γάμο μοῦ φαίνεται πώς εἰνε ζήτημα κυλῆς θελήσεως, φτάνει νὰ ὑπάρχῃ μιὰ συμπάθεια μεταξὺ τῶν συζύγων. Αὐτὸ τούλαχιστον μοῦ λέει ή μικρή μου πεῖρα. Μήπως κ' ἔγω ἀγαποῦσα τὸν θαρῶν ντὲ Νισέρ; Κι' ὅμως νὰ τώρα ποὺ νοιώθω πώς τὸν ἀγαπῶ. Εἶμαι θέβαιη πειά τώρα δτὶ κοντὰ σὲ κανέναν ἄλλο δὲν θὰ μπορέσω νὰ θρῶ τὴ στοργὴ καὶ τὴν ἀγάπη ποὺ θρίσκω κοντά του... Τί τὰ θέλεις; Δὲν ἔχω πειά σὲ καμμιὰ ἐκτίμησι τοὺς γάμους ποὺ γίνονται ἔπειτ' ἀπὸ ἔνα ἐπιπόλαιο νεανικὸ φλέρτ καὶ ποὺ ξεγελιόμαστε καὶ τὸ νομίζουμε γιὰ ἔρωτα..

— "Ισως νὰ ἔχης δίκη, μου ἀπάντησε ή Πεπίτα. Πάντως, Τζουλιάνα μου, ἔγω σὲ ζηλεύω τώρα...
* * *

"Η περίοδος τῆς ἀναρρώσεως μου ήταν γιὰ μένα σὰι ἔνα γλυκὸ ὄνειρο..."

"Η ἀγάπη τοῦ συζύγου μου μιὰ ἀγάπη γλυκειά, διακριτική, γεμάτη φροντίδες καὶ περιποιήσεις μοῦ ἔδινε περισσότερες δυνάμεις ἀπὸ τὰ φάρμακα τῶν γιατρῶν.. Και καταλάβαινα πώς σ' αὐτὸν, μονάχα σ' αὐτὸν, χρωστοῦσα τὴ σωτηρία μου.

"Ήταν γιὰ μένα ιατρὸς καὶ νοσοκόμος, συγχρόνως, τρυφερὸς ἔραστής καὶ σύζυγος, φίλος καὶ ἀδελφός..."

Κατὰ τὶς μακριές δρες ποὺ περνούσαμε μαζὺ ἔγω ξαπλωμένη σὲ μιὰ πολυθρόνα μπρὸς στὸ παράθυρο τῆς κάμαρῆς μου ἀπ' τὸ δόποιο ἔμπαινε δ. Κλιος κι' αὐτὸς καθισμένος ἀπέναντί μου — δὲν ἔνοιωσα σύτε μιὰ στιγμὴ τὴν πλῆξι καὶ τὴ μονοτονία.

Πότε μοῦ διάθαξε κανένα ἐκλεκτὸ φιλολογικὸ ἔργο, διαλεγμένο μὲ τὸ δεχωριστὸ γοῦστο του καὶ πότε μοῦ διηγότων χαριτωμένα ἀνέκδοτα ἀπὸ τὴν κοσμικὴ ζωὴ του.

Καὶ ὡς ἀναγνώστης καὶ ὡς ἀφηγητής, ήταν τόσο εὐχάριστος, δύστε ποτὲ δὲν μὲ κούρασε καθόλου. "Οταν ἔκλεινε τὸ βιβλίο ποὺ μοῦ διάθαξε ή διέκοπτε τὶς ἀφηγήσεις του, νομίζοντας πὼς εἶχα θαρεθῆ πειά, ἔγω τοῦ ἔλεγα:

— "Οχι, Ζάν!... Συνέχισε, σὲ παρακαλῶ..."

Ἐκεῖνος μοῦ φιλοῦσε τὸ χέρι καὶ ξανάρχιζε τὸ διά-

βασμά του ή τὰ ἡρα'α του ἀνέκ δοτα.

Σ' ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα, δὲν ἔγινε, οὔτε μιὰ φορά, λόγος, γιὰ τὸν Μωρίς μεταξύ μας. Ἐγώ οὕτε τὸν συχλογιζόμουν πειά, μὰ κι' δ σύζυγός μου ἔδειχνε πώς οὕτε τὸν θυμόταν.

Αλήθεια, τί εἶχε γίνει δ. Μωρίς;... Εἶχε μάθει θέβαια πῶς ήμουν ἀρρωστη, ἀφοῦ τὴν ἐπομένη ἀκριβῶς τῆς ήμέρας ποὺ είχα ἀρρωστήσει ὁ σύζυγός μου τὸν είχε καλέσει σὲ γεῦμα.

Φυσικά, τὸ γεῦμα αὐτὸ δὲν ἔγινε καὶ διαρώνως θὰ τοῦ ἀνήγγειλε τὴν ἀρρώστεια μου. Ἀσφαλῶς δὲ στὸ διάστημα αὐτὸ θὰ εἶχε ἔρθει ἀρκετὲς φορὲς νὰ ζητήσῃ πληροφορίες γιὰ τὴν κατάστασί μου...

Ἐνα πρωί, θὰ εἶχαν περάσει καμμιὰ δεκαπενταριὰ μέρες ἀπὸ τότε ποὺ σηκώθηκα ἀπ' τὸ κρεβέττα, καθόμουν, ὅπως πάντα, μὲ τὸν σύζυγό μου στὴν κάμαρή μου, δταν ἔνας ὑπηρέτης μπῆκε μέσα κρατῶντας μιὰ ὑπέροχη ἀνθυδέσμη ἀπὸ ἀσπραρόδα.

— "Ηρθε κατ' εύθειαν καὶ τὴν ἔδωσε σ' ἔμένα.

Ἐγώ τὴν ἄφησα σ' ἔνα τραπέζακι ποὺ ήταν δίπλα μου καὶ πήρα τὴν κάρτα ποὺ ήταν καρφωμένη πάνω σ' αὐτή. Μοῦ τὴν ἔστελνε δ. Μωρίς!..."

— "Απὸ ποιὸν εἶνε, Τζουλιάνα; μὲ ρώτησε διαρώνως.

— "Εγώ κοκκίνισα ἐλαφρά καὶ τοῦ ἀπάντησα:

— "Απὸ τὸν κ. Μωρίς ντὲ Μπριέλ..."

Μοῦ φάνηκε πώς ἔκεινη τὴ στιγμὴ, μιὰ λάμψι πέρασε ἀπὸ τὰ μάτια τοῦ συζύγου μου. Ἀμέσως ὅμως μὲ τὸ συνηθισμένο γαλήνιο του ψοφος, εἶπε:

— "Α! ἀπὸ τὸν νεαρὸ υπολοχαγὸ, ποὺ σ' ἐπεσκέφθη τὴν ήμέρα ἀκριβῶς ποὺ ἀρρώστησε;

— "Στάθηκε λίγο κ' ἔπειτα ἐπρόσθεσε:

— "Αλήθεια, θυμᾶσαι; Τὸν εἶχαμε καλέσει τότε σὲ γεῦμα γιὰ τὴν ἐπομένη... Μὰ τὸν είδοπούήσα γιὰ τὴν ἀρρώστεια σου κ' ἔτσι τὸ γεῦμα αὐτὸ δὲν ἔγινε... Τώρα ποὺ είσαι καλά, μποροῦμε νὰ τὸν καλέσουμε πάλι... Πές μου μόνο πειὰ μέρα θέλεις..."

— "Ωστε ἔτσι λοιπόν; Ο σύζυγός μου δὲν εἶχε ὑποψιαστή τίποτε ἀπὸ τὴν παράδοξη σύμπτωσι τῆς ἀρρώστειας μου μὲ τὴν ἐπίσκεψι τοῦ Μωρίς;

— "Η μήπως ἔδειχνε πώς δὲν εἶχε ἀντιληφθῆ τίποτε..."

— "Ωστόσο τοῦ ἀπάντησα μὲ ψόφος ἀδιάφορο:

— "Δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ βιαστοῦμε νὰ τὸν καλέσουμε... Ἀργότερα, δταν γίνω ἐντελῶς καλά, τὸν καλοῦμε ἀνθέλης..."

— "Ο.τι θέλεις ἔσύ, Τζου-



— Συγχώρεσέ με! φώναξα. Συγχώρεσέ με, Ζάν.

λιόνα μου... Τότε νά τὸν καλέσουμε, όταν θὰ γυρίσουμε από τὴν Κυανῆ Ἀκτή...

— Πῶς; ἔκανα ἐγώ ξαφνιασμένη. Θὰ πάμε στὴν Κυανῆ Ἀκτή...

— Βέβαια. Οἱ γιατροὶ μὲ συμβουλεύουν πῶς γιὰ νὰ συνέλθῃς ἐντελῶς, πρέπει ισ κάντης ἔνα ταξίδι, ν' ἀλλάξῃς ἀέρα...

— "Ω! τί ὡραῖα! φώναξα χαρούμενη, μὴ μπορώντας νὰ συγκρατήσω τὸν ἐνθοισικό μου... Καὶ θὰ πέσουμε ἀκριβῶς ἐπάνω στὴν καλύτερη «οσιζόν» τῆς Κυανῆς Ἀκτῆς...

— Ναί... Ἀγόρασα μιὰ ὡραῖα βίλλα στὴ Νίκαια. Χτές ἀκριβῶς ἔκλεισα τὰ συμβόλαια... "Έχω ἐδῶ μερικές φωτογραφίες τῆς..."

Καὶ βγάζοντας απὸ τὸ πορτοφόλι του, τρεῖς - τέσσερες φωτογραφίες μου τὶς ἔδειξε.

— Ήταν μιὰ ὡραιοτάτη πραγματικῶς βίλλα στὴν ἀκροθαλασσιά, ἀνάμεσα σὲ δέντρα καὶ σὲ λουλούδια, ἔνας ὠνειρευμένος τόπος διαμονῆς. Ἡ προσοψί της ἔβλεπε στοὺς βράχους τῆς ἀκτῆς, ἐνῶ ἡ ἄλλες τρεῖς πλευρές της σκεπαζόντουσαν απὸ τὴν έλαστησι.

— Να μὲ συγχωρῆς μόνο ποὺ τὴν βάφτισα, χωρὶς νὰ ζητήσω τὴν γνώμη σου... επροσθεσε χαμογελῶντας ὁ σύζυγός μου.

— Καὶ τί ὄνομα τῆς ἑλώσεως;

— Βίλλα «Τζουλιάνα», μὲν ἀποκρίθηκε ἔκεινος.

— Ήταν τόσο εὐγενικές η ἐνδείξεις τῆς ἀγάπης του, ὥστε αὐτὴν τὴ φορά, πῆρα ἐγὼ τὸ χέρι του καὶ τὸ ἔφερα στὰ χείλη μου, μολυνότι ἔκεινος θέλγητο νο τὸ τραβήγη.

— Εὐχαριστῶ, Ζάν! τοῦ ψιθύρισα. Εἰσαι πολὺ καλὸς γιὰ μένα, ἀλλὰ υποθάλλεσαι σὲ μεγάλα ἔξοδα πρὸς χάριν μου.

— Τί σημασία ἔχουν τὰ ἔξοδα;... Θὰ ἥθελα νὰ σου πῶ καὶ κάτι ἄλλο, ἀλλὰ φοθιμαὶ τώρα μήπως μὲ κατηγορήσης γιὰ πολὺ σπάταλο...

— Τί; ἔκανα ἐγὼ μὲ περιέργεια...

— Να, θὰ πάμε στὴν Κυανῆ Ἀκτή μὲ τὸ αὐτοκίνητό σου...

— Ποιὸ αὐτοκίνητό με ρώτησε γεμάτη ἀπορία.

— Ο συζυγάς μου ζεσπισε σὲ δυνατὰ γέλια καὶ μοῦ ἀπάντησε:

— Μὲ τὸ αὐτοκίνητο ποὺ σοῦ ἀγόρασα!...

— Καὶ βέβαια! Οι σὲ κατηγορήσω! τοῦ φώναξα ἐγὼ, πέφτοντας στὴν ἀγκαλιά του. Εἰσαι τρυμερὰ σπάταλος, κύριε θαρῶνε, καὶ μὲ παραχαίδι. Εἰσι!... Καὶ τί νὰ τὸ κάνω τὸ αὐτοκίνητο τὴν στιγμὴ ποὺ δὲν ξέρω νὰ δηγγῶ;...

— Θὰ σὲ μάθω ἐγὼ, ἀγαπημένη μου, ὅπως σὲ ἔμαθα νὰ δηγγῆς ἀμάξι!...

Ξαφνικά δόμως, μέσα σὲ μιὰ στιγμή, δόλο τὸ κέφι μου, ὅλη ἡ χαρά μου, μεταμορφωθῆκε σὲ μιὰ θαθειά θλῖψι...

Ια ποιὸ λόγο;

— Απλούστατα, γιατὶ συλλογίστηκα πῶς ήμουν ἀνάξια μιᾶς τόσο μεγάλης ἀγάπης, ἐγὼ ποὺ λίγο ζλειψε νὰ προδώσω τὸν ὑπέροχο αὐτὸν ανθρωπο...

Ναί, θὰ τὸν είχα προδώσει ἀσφαλῶς ὃν δὲν εἶχε μεσολαβήσει ἡ ἀρρώστεια μου... Αλήσει, πῶς είχα φερθῆ στὸν ὄνθρωπο αὐτὸν καὶ πῶς μοῦ φερόταν τώρα ἔκεινος;

— Έγώ, μὲ μιὰ ἀπεριοιεψια, μὲ μιὰ τρελλα μου, παρ' ὀλίγον νὰ καταστρέψω τὴν εὐτυχία του, νὰ κηλιδώσω τὴν τιμὴ του κι' αὐτὸς μὲ τὴν ἀφοσίωσί του, μὲ τὴν ἀγάπη του μοῦ εἶχε σώσει

τὴ ζωὴ καὶ μοῦ χάριζε κάθε εὔτυχία.

— Ή καρδιά μου, μὲ τὶς σκέψεις αύτές, φούσκωσε..

Τὰ μάτια μου πλημμύρισαν απὸ δάκρυα καὶ τὰ χεῖλη μου ἀρχισαν νὰ τρέμουσι..

— Ενοιωθεῖ ἔνα βάρος νὰ μὲ πιέζῃ δλόκληρη καὶ μοῦ φανόταν πῶς δὲν θα μποροῦσα νὰ ζήσω, ἀν δὲν ἀπαλλασσόμουν απὸ αύτό...

— Ο σύζυγός μου δὲν ἄργησε ν' ἀντιληφθῆ τὴν κατάστασί μου αύτη.

— Μὲ πλησίασε ἀνήσυχος καὶ μὲ ρώτησε μὲ πραγματικὴ ἀγωνία:

— Μὰ τί ἔχεις, Τζουλιάνα μου; Γιατὶ ἔγινες τόσο χλωμή;

— Κατώρθωσα νὰ συγκρατηθῶ λίγο καὶ ἔτοι μπόρεσα νὰ τραυλίσω:

— Δὲν ἔχω τίποτε...

— Μὰ συγχρόνως δυὸς δάκρυα κύλησαν απὸ τὰ μάτια μου.

— Τί ἔχεις, ἀγαπημένη μου; μὲ ζυναρώησε μὲ περισσότερη ἀγωνία ὁ σύζυγός μου. Μὲν φαίνεται πῶς δι' τι κι' ἀν ἔχης μπορεῖς νὰ τὸ πῆγας σὲ μένα... Εκτὸς ἀν νομίζης δι' δὲν είμαι ἀξιος τῆς ἐμπιστοσύνης σου...

— "Ω! Ζάν! ἐτραύλισα. Μόνο σὲ σένα ἔχω ἐμπιστοσύνη στὸν κόσμο..." Αλλ' ἀν σου πῶ αὐτὸ ποὺ ἔχω, αὐτὸ ποὺ μὲ θασανίζη τώρα, θὰ μὲ μισήσης... Θὰ μὲ περιφρονήσης...

— Μὴ λέες τόσο μεγάλα λόγια, Τζουλιάνα, εἶπε ὁ θαρῶνος. Καὶ χαμογελῶντας μὲ καλωσύνη, ἐπρόσθεσε:

— Κι' ἀν τὸ ζέρω αὐτὸ ποὺ ἔχεις; "Αν τὸ μάντεψα ;..

— "Ω' εἶνε ἀδύνατον νὰ τὸ ξέρης καὶ νὰ ἔξακολουθήσῃς νὰ μ' ἀγαπᾶς! φώναξα εγώ, ἀπεφασισμένη νὰ φθάσω ὅς τὸ τέλος.

— Τότε ὁ θαρῶνος μὲ πῆγε τρυφερά στὴν ἀγκαλιά του καὶ, χαϊδεύοντάς μου τὰ μαλλιά, μοῦ ψιθύρισε:

— Τὸ ξέρω! Τὸ ζέρω!... Πρόκειται γιὰ τὸν Μωρὶς ντὲ Μπρουέλ... "Έτοι δὲν εἶνε ;

— Τραβήχτηκα ἀμέσως απὸ τὴν ἀγκαλιά του καὶ ρίχτηκα γονατιστὴ μπρὸς στὰ πόδια του:

— Συγχώρεσέ με! φώναξα. Συγχώρεσέ με, Ζάν!...

— Ο θαρῶνος ἔσκυψε, μ' ανασήκωσε καὶ παίρνοντάς με πάλι στὴν ἀγκαλιά του, μοῦ εἶπε:

— Γιὰ ποιὸ λόγο νὰ σὲ συγχωρήσω ;... Νὰ σὲ συγχωρήσω, ἐπειδὴ ἡ ἐμφάνισης αὐτοῦ τοῦ νέου που δήταν παιδικός σου φίλος, τάραξε λίγο τὴν σκέψη σου... Μὰ τώρα εἰσαι πειά ἐντελῶς δική μου... Τώρα πειά μ' ἀγαπᾶς, δημος σ' ἀγαπῶ κ' ἐγώ... Τὸ νοιώθω, τὸ αἰσθανομαι αὐτό... Δὲν εἶνε ἔτοι, Τζουλιάνα ;

— Ναί, Ζάν, τοῦ ἀποκρίθηκα κρύθοντας τὸ κεφάλι μου μέσα στὸ στῆθος του, σὰν ἔνα πουλί κού, ἐπειτα ἀπὸ πολλές περιπλανήσεις, βρίσκει ἐπὶ τέλους τὴ φαλῆρ του. Ναί, Ζάν! Σ' ἀγαπῶ καὶ εἰμ' εὔτυχισμένη...

* * *

Τὸ ταξίδι μας μὲ τὸ αὐτοκίνητο ὅς τὴν Κυανῆ Ἀκτή ἡταν ἔνα πραγματικὸ ταξίδι μέλιτος. Καθώς διασχίζαμε τοὺς ἀτελείωτους ἔξοχικοὺς δρόμους καὶ τὰ τοπία ἐναλλασσόντουσαν τὸ ἔνα ὡραιότερο ἀπὸ τὸ ἄλλο, νόμιζα πῶς πηγαίναμε γιὰ τὴν γῆ τῆς 'Ἐπαγγελίας...

(ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ)



Τὰ τοπία ἐναλλασσόντουσαν τὸ ἔνα ὡραιότερο ἀπὸ τὸ ἄλλο,