

ΤΑ ΝΕΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΡΑΝΣΙ ΚΑΡΚΟ

“Η ΜΟΝΜΑΡΤΡΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΜΟΥ ΧΡΟΝΩΝ...”

‘Η ζωή καὶ ὁ τραγικός θάνατος τοῦ μεγάλου ζωγράφου Πασέν.

(Ο διάσημος Γάλλος μυθιστοριογράφος κ. Φρανσί Καρκό, δ «πολῆς τῶν ἀπάχηδων», διέτας τὸν ἀπεκάλεσαν, δημοσιεύει τώρα σὲ μιὰ μεγάλη παρισινὴ ἐφημερίδα τὴν δευτέρα σειρὰ τῶν φιλολογικῶν ‘Απομνημονευμάτων τοῦ. Γιὰ μὰ ἀκόμη φορά, δ νοσταλγὸς αὐτὸς τοῦ προπολεμικοῦ Παρισιοῦ, μῆς μεταφέρει στὸν κόσμο τῆς Μονμάρτρης καὶ τοῦ Μονμάρτρης στὸν κόσμο τῶν ἀλητῶν, τῶν πεινασμένων καλλιτεχνῶν, τῶν ἀνικανοτούτων ποιητῶν, δῶν αὐτῶν τῶν δυστυχισμένων πλασμάτων ποὺ ἔζησαν καὶ κατώρθωσαν νὰ μεταβάλουν τὴν ζωή τους σ’ ἓνα βραδὺ μαρτύριο, βρίσκοντας πικρὰ ἥδονὴ στὴν κατάπτωσί τους. Μὲ τὴν μετάφρασι τῶν νέων φιλολογικῶν ‘Απομνημονευμάτων τοῦ κ. Φρανσί Καρκό, εἴμαστε βέβαιοι δτὶ προστέρασμε στοὺς ἀναγνώστας μᾶς μὰ σπανία πνευματικὴ ἀπόλαυσι).

Τὴν Μονμάρτρη τὴν ἀνεκάλυψα γιὰ πρώτη φορά ἔνα χειμωνάτικο βράδυ, στὶς ἀρχές τοῦ 1910. Θυμᾶμαι δτὶ γεγκικὰ ἀπὸ τὸν ὑπόγειο σιδηρόδρομο στὴν πλατεῖα τοῦ Κλισύ. ‘Ολα ἡσαν κάτασπρα γύρω μου. ‘Η νιφάδες τοῦ χιονιοῦ εἶχαν σκεπάσει δλα τὰ φώτα Στὰ μεγάλα διώροφα λεωφορεῖα, τοὺς «καρνάθαλους», οἱ ἄνδρες καθόντουσαν μὲ ἀνασηκωμένο τὸν γιακᾶ τοῦ παλτοῦ τῶν καὶ ἡ γυναικὲς εἶχαν ἀνοιχτές τὶς μεγάλες ὅμοράτες περνούσανε σιγὰ καὶ ἀθόρυβα, σὰν σκιές, ἐνῶ πέντε-έξη γυναικὲς, ντυμένες φανταχτερά — ὁ! πόσον δ ζωγράφος Ντεγκάς ἀγαποῦσε τοὺς θλιβεροὺς αὐτοὺς τύπους! — καθισμένες στὸν ἔξωστη ἔνδος μπάρ, ἔπιναν τὸ ἔνα ἀψέντι ἀπάνω στ’ ἄλλο, ἀψηφῶντας γιὰ τὸ κρύο.

Στὸ πέντιμο αὐτὸ περιβάλλον, πέρασα τὰ καλύτερα χρόνια τῆς ζωῆς μου. ‘Η ἀλήθεια εἶνε δτὶ τότε ἡμουν φτωχός, ἐνα ἀσήμαντο παλληκάρι εἴκοσι χρόνων, μὲ μεγάλα φιλολογικὰ ὄνειρα. Πολλές φορές, τριγυρνῶντας ὡς τὰ χαράματα στοὺς κρύους δρόμους τῆς Μονμάρτρης, ἐπειδὴ δὲν εἶχα ποὺ νὰ πάω νὰ κοιμηθῶ ἡ ἐπειδὴ δὲν ἥθελα, μοῦ συνέθη, νὰ καταραστῶ τὴν ζωή μου. ‘Οταν ἔνας νέος δὲν ἔχῃ στὴν τσέπη του πενήντα φράγκα γιὰ νὰ πάῃ νὰ φάῃ σ’ ἔνα ἀπὸ τὰ μεγάλα ρεστωράν ποὺ θέλει στὸν δρόμο του, εἶνε ἐπόμενο νὰ καταλαμβάνεται ἀπὸ ἀπελπισία... ‘Ωστόσο, ἔφτανε νὰ συναντήσω ἔνα φίλο μου, νὰ μείνω λίγη ὥρα μαζύ του, ν’ ἀνταλλάξουμε τὶς σκέψεις μας, νὰ ἐπικοινωνήσουμε μὲ τὰ σκενειρά μας, γιὰ νὰ λησμονήσω ἀμέσως καὶ τὴν πεῖνα καὶ τὴν δυστυχία μου καὶ νοιώσω νὰ μὲ πλημμυρίζῃ καὶ πάλι ἀπέραντη ἀγάπη γιὰ τὸν κόσμο — καὶ ἐμπιστοσύνη γιὰ τὸν ἔαυτό μου...

Πέρασαν εἴκοσι-πέντε περίπου χρόνια ἀπὸ τότε. ‘Αλλοι ἀπὸ τοὺς παληούς μου φίλους κατώρθωσαν νὰ συντρίψουν ὅλα τὰ ἔμποδια καὶ νὰ γίνουν διάσημοι, ἄλλοι νικήθηκαν στὴν σκληρὰ πάλη μὲ τὴν ζωὴ — καὶ ἄλλοι κατέθεσαν τὰ ὅπλα πρὶν ἀκόμη πολεμήσουν... Φαντάσματα τοῦ παρελθόντος, ωχρὲς μορφὲς ποὺ παρουσιαστήκατε μπροστά μου, στὰ εἴκοσι μου χρόνια, ἀγαπημένοι σύντροφοι — ἐσεῖς ποὺ ζῆτε καὶ θὰ μὲ διαθαξετε τῷρα κ’ ἐσεῖς ποὺ δὲν ζῆτε πειά — θὰ προσπαθήσω ν’ ἀναστήσω γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά τὶς μελαγχολικές, ἀλλὰ καὶ εὕθυμες μέρες ποὺ πέρασα μαζύ σας.

* * *

Τὸν ζωγράφο Πασέν τὸν συνάντησα γιὰ τελευταία φορὰ σ’ ἔνα ἀπὸ τὰ ὑποπτα μπάρ τῆς πλάς Πιγκάλ. ‘Εμενε τότε στὴν λεωφόρο Κλισύ, ἀριθ. 36, στὸ πέμπτο πάτωμα μιᾶς γωνιακῆς πολυκατοικίας. ‘Αν δὲν μὲ ἀπατᾶ ἡ μνήμη, μοῦ τὸν συνέστησε ὁ φίλος μου καὶ διάσημος σήμερα συγγραφεὺς Πιέρ Μάκ Όρλαίν. Κοι ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ἔνοιωσα μεγάλη συμπάθεια γιὰ τὸν ἀνθρωπο, πρὶν ἀκόμη γνωρίσω σ’ αὐτὸν τὸν μεγάλο καλλιτέχνη.

‘Ο Πασέν εἶχε νοικιάσει ἔνα δωμάτιο στὴν λεωφόρο Κλισύ γιὰ νὰ βρίσκεται κουτά στὴν Μονμάρτρη, στὴν διόπια ἡ δυστυχία συντροφεύεται σχεδὸν πάντοτε ἀπὸ τὴν ἀμαρτία. Τὸ περιβάλλον αὐτὸ ταίριαζε ἀπολύτως μὲ τὸν χαρακτῆρα του. ‘Απὸ τὸν ἔξωστη τοῦ δωματίου του μποροῦσε, κατὰ τὰ χαράματα, — τέτοια

ώρα ἐπέστρεφε συνήθως στὸ σπίτι του, νὰ παρακυλουθῇ τοὺς ἀλήτας, τοὺς ἀνέστιους, τοὺς ἀπάχηδες, τοὺς εκτὸς νόμου, τὶς θαυμάτες γυναικὲς νὰ περιφέρουν κάτω, στοὺς μισοσκότεινους ἀκόμη δρόμους, τὸ ἀποκρουστικὸ θέαμα τῆς ὑπάρξεως των. Τὸ ἀνθρωπινο αὐτὸ δρᾶμα ἔκανε τὸν Ιασέν να μεθάη, τὸν ἔφερε πιὸ κοντά στὴν μεγάλη ψυχὴ τῆς οἰκουμένης.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν περιηγήσεών του, στὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη καὶ στὴν Νότιο Αμερική, δ Πασέν ἔμενε πάντοτε σὲ υποπτες συνοικίες κατοικημένες ἀπὸ ναύτες, κακοποιούς, ἀνθρώπους τῆς ἐσχάτης κυινωνικῆς υποστάθμης. Καὶ ὅμως, δ Ισραηλίτης αὐτὸς ἦταν τόσο ἀβρός, τόσο εὐγενικός στοὺς τρόπους καὶ στὴν ὅμιλα! Φαινότανε σὰν νὰ ζούσε μακριὰ ἀπὸ τὸν κόσμο, μέσα στοὺς ἀτμούς ἔνδος ὀνείρου. ‘Εγὼ τούλαχιστον δὲν τὸν είδη ποτέ, χωρὶς νὰ δοκιμάσω τὴν ἐντύπωσι δτὶ σὲ λίγο θὰ ἔφευγε γιὰ ἔνα μακρυνό ταξίδι. ‘Εμοιαζε σὰν περαστικὸς ἀπὸ τὴν γῆ αὐτή.

Τὸ μελόν καπέλλο του, ποὺ τὸ φυροῦσε πάντοτε χωμένο ὡς τὰ φρύδια, τὸ μπλέ κοστοῦμι του, τὸ ἀδιάθροχό του, τὰ σκληρὰ κατάμαυρα μαλλιά του, ἡ τραγουδιστὴ φωνὴ του μὲ τοὺς παραπονεμένους τόνους της, τὰ μακριὰ νύχια του, τὸ αἰώνιο χαμόγελό του, τὸ θυμὸν θλέμμα του, ὅλα αὐτὰ ἀποτελοῦσαν ἔνα σύνολο παράδοξο, ποὺ ἐνέπνεε συμπάθεια καὶ σεβασμό. ‘Ο Πασέν ὅλοτε χανόταν γιὰ ὀλόκληρες θδομάδες καὶ ἀλλοτε βρισκότανε μαζύ σας ἀπὸ τὸ πρωὶ ὡς τὸ βράδυ καὶ ἀπὸ τὸ βράδυ ὡς τὸ πρωὶ, χωρὶς νὰ κάνῃ οὔτε βῆμα μακρυά σας. ‘Ωστόσο, σὲ ώρισμένες στιγμές, δ ἀνθρωπος αὐτὸς ἔδειχνε δτὶ ὑπέφερε ἐπειδὴ δὲν μποροῦσε νὰ βρῆ πουθενὰ ἡσυχία καὶ ἀνάπαισι, οὔτε καὶ σ’ αὐτὴν τὴν ἀγαπημένη του τὴν Μονμάρτρη. Καὶ τότε, ἀρχιζε τὶς ἀτέλειωτες ἔξομολογήσεις. Μιλοῦσε γιὰ δέκα θέματα ταυτοχρόνως, χωρὶς νὰ χάνῃ ποτὲ τὸν είρμο τῶν σκέψεων του, μὲ τὴν φανερὴ προστάθεια νὰ λησμονήσῃ τὸν ἔαυτό του. Καί, ξαφνικά, ἐπρότεινε στὴν παρέα νὰ πάνε νὰ τὴν κεράση. Αὐτὴ ἦταν ἡ μεγαλυτέρα εύχαριστης τῆς ζωῆς του. Καὶ τὰ κεράσματα δὲν περιωρίζοντο μονάχα μεταξὺ τῶν φίλων του. ‘Ἐπεξετείνοντο καὶ σ’ δλους τυύς θαμῶνας τοῦ κέντρου. ‘Ο Πασέν κολυμποῦσε σὲ ὀκεανὸν εύτυχίας, ὅταν ἔβλεπε δλον τὸν κόσμο νὰ πίνη γύρω του...

* * *

Κανεὶς ζωγράφος δὲν ὑπῆρξε λιγότερο «καλλιτέχνης» στὴν ἔμφανσι καὶ τοὺς τρόπους, ἀπὸ τὸν Πασέν. Καὶ ὅμως, κανεὶς ζωγράφος δὲν πέρασε ζωὴ πιὸ ἀνώμαλη. Τώρα ποὺ δ Πασέν δὲν ζῇ πειά, μπορῶ νὰ πῶ δτὶ μαζύ μ’ αὐτὸν ἐσαφανίστηκε καὶ ἔνας ἀπὸ τοὺς τελευτῶν διάσημος μποὲμ τῆς προπολεμικῆς περιόδου. ‘Επρεπε νὰ τὸν γνωρίσῃ κανεὶς πολὺ καλά γιὰ νὰ καταλάβῃ τὸν πραγματικό του χαρακτῆρα. ‘Ο Πασέν ἦταν ἔνας φιλήδονος καὶ τρυφλὸς ἀνατολίτης, γιὰ τὸν ὅποιο ἡ παρουσία μιᾶς γυναικὸς ἐσίχε καταντήσει ὀργανικὴ ἀνάγκη. ‘Ολοι οἱ πίνακες του μᾶς ἐμφανίζουν γυναικὲς γυμνὲς ἢ μισόγυμνες, ξαπλωμένες σὲ δλων τῶν εἰδῶν τὶς στάσεις. ‘Ο ζωγράφος αὐτὸς ἔνοιωθε τὴν ψυχή, τὸν ἐσωτερικὸ παλμὸ τοῦ γυναικείου σώματος. Πέρα αὐτὸ τὶς αἰσθήσεις, δὲν ὑπῆρχε τίποτα γι’ αὐτόν.

‘Εξ ἄλλου, ἀπέδειξε καὶ μὲ τὸν θάνατό του δτὶ δὲν ἦταν διόλοι Εὐρωπαῖνος.

‘Απὸ δλους τοὺς φίλους του, ὑπῆρξε δ τελευταῖος ποὺ τὸν εἶδην ἀνεβαίνη στὸ δωμάτιο του — γιὰ νὰ μὴ ξανακρεπεῖται ἀπὸ τὸν ζωντανός...

‘Ήταν — θυμᾶμαι καλά, ἡ ὥρα τέσσερες τὸ πρωὶ. ‘Εθγαινα ἀπὸ ἔνα μπάρ τῆς πλάς Πιγκάλ, ἐλαφρὰ μεθυσμένος, καὶ τραβοῦσα κατὰ τὸ σπίτι μου. ‘Απὸ τριῶν περίπου ἐθδομάδων δὲν πήγαινα στὸ δωμάτιο μου πρὶν ἀπὸ τὰ χαράματα.

Στὸν δρόμο, συναντήθηκα μὲ τὸν Πασέν. Γιὰ τὴν ἀκρίσεια, στεκότανε ἔξω ἀπὸ ἔνα μπάρ. Μὲ εἶδε ἀπὸ μακριὰ καὶ μὲ φώναξε.

Συνέχεια στὴ σελίδα 44)



