

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΛΙΓΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΜΗ

Ηύρη διμήχλη θάμπωνε τούς γλόμπους στὸ Βουλευθάρτο Σεμπαστοπόλ. Τὸ κρύο, τσουχτερό, περνοῦσε ώς τὸ κόκκαλο. Οἱ διαβάτες ἥσαν λιγοστοὶ καὶ περνοῦσαν βιαστικά, μὲ σηκωμένο τὸν γιακᾶ τοῦ ἐπανωφοριοῦ τοὺς. Στὴ γωνιὰ τῆς δόδο Βόρε, μιὰ γυναῖκα τοῦ δρόμου εἶχε πλησιάσει ἔνα νέο καὶ μὲ χαμηλή φωνή, ραγισμένη, ἔλεγε:

— "Ακουσε, ἀγάπη μου, στάσου μιὰ στιγμή..."

— "Ο Ρομιέ τράβηξε ἀπότομα τὸ χέρι του, ἀπὸ δειλία.

— "Αφησέ με... ψιθύρισε.

Προχώρησε λίγο καὶ ἔπειτα, διστακτικά, ξαναγύρισε καὶ ρώμησε τὴ γυναῖκα τοῦ δρόμου.

— Μήπως ξέρεις τὴ Μιμή; ...

— "Α, ἔπρεπε νὰ μοῦ τὸ πῆς πῶς ἥρθες γιὰ τὴ Μιμή... τοῦ ἀπάντησε ἔκεινη, σὲ φιλικό τόνο. Κάπου ἔδω εἶνε... Δὲν θ' ἀργήσῃ νάρθη... Πήγαινε νὰ τὴν περιμένης ἔκει κάτω στὸ μπάρ καὶ μόλις τὴ δῶ, θὰ σοῦ τὴ στείλω..."

— Εὐχαριστῶ... ἔκανε ὁ Ρομιέ.

Κι' ἄγγιξε τὸν γύρο τοῦ καπέλλου του ποὺ εἶχε μουσκέψει ἀπὸ τὴν διμήχλη. Ἡταν ἔνας νέος εἰκυοὶ περίπου χρόνων, ψηλός, μὲ τετράγωνως ὅμοιος, ἀδύνατος καὶ χλωμός. Τὸ πρόσωπό του ὡστόσο ἔπαιρνε κάποτε-κάποτε, μιὰ χαρούμενη ἔκφραση. Στὸ δεξὶ του χέρι κρατοῦσε ἔνα φτωχὸ μπουκετάκι.

Τὸ μπάρ ἥταν γεμάτο καπνοὺς καὶ θυρείες μυρωδιές. Πρωχώρησε στὸ βάθος, κάθησε σὲ μιὰ γωνία καὶ παρήγγειλε ἔνα κονιάκ. Δίπλα του, στὸν καναπέ, ἀκούμπησε τὸ μπουκετάκι του, τρία κόκκινα τριαντάφυλλα, τυλιγμένα σ' ἔνα θρεγμένο χαρτί. Ὁ Ρομιέ ἔβγαλε ἀπὸ τὴν τσέπη του τὴ θραδυνὴ ἐφημερίδα, ποὺ ἥταν στεγνή, ἐσχισε ἔνα φύλλο καὶ τύλιξε προσεχτικά τὰ τριαντάφυλλα.

— "Ε, Πιέρρο, τί κάνεις ἔκει; τοῦ φώναξες ἔνας φίλος του ποὺ ἔπινε μιὰ μποτίλια κρασὶ στὸν πάγκο.

Ο Ρομιέ σήκωσε τὸ κεφάλι, κοκκινίζοντας, κι' ἔσφιξε ἀδιάφορα τὸ χοντρὸ χέρι τοῦ μεθυσμένου.

Ο ἄνθρωπος αὐτὸς ἥταν ἔνας σαραντάρης μὲ πρόσωπο ἀλκοολικοῦ καὶ κόκκινα μάτια. Κάθησε ἀπέναντι στὸν Ρομιέ, κέρασε δυδούς κονιάκ καὶ ψλέποντας τὴ στενοχώρια τοῦ νέου, ξέσπασε σ' ἔνα θραχνὸ γέλιο.

— "Ελα, μὴ σὲ νοιάζει... τοῦ εἶπε. Μόλις ἔρθη τὸ κορίτσιο σου, κάνε μου νόημα. Θὰ στρέψω ἀμέσως..."

"Ηπιαν τὸ κονιάκ καὶ σώπασσαν. Τὸ ἀλκοόλ ζέστανε τὴν καρδιὰ τοῦ νέου.

— "Ακουσε, εἶπε στὸν ἄλλο, θέλω νὰ σοῦ πῷ κάτι... Μιὰ περίεργη ἴστορία..."

Ο μεθυσμένος κούνησε τὸ κεφάλι του. Εἶχε πάρει τώρα μιὰ παράξενη σοθαρότητα. Ἡταν ἔνας αἰσθηματίας, μὲ τρυφερὴ καρδιά... Ο Ρομιέ, εὐχαριστημένος ἀπὸ αὐτὴν τὴν παρατήρησι, ἔξακολούθησε:

— "Εδῶ κι' ἔφτὰ ἡμέρες εἶχα θυγεῖ μὲ τὸν Μπαρντώ. Τὸν ξέρεις, εἴμαστε φίλοι ἀπὸ τὸ λύκειο... Καλὸ παιδί. Εἶχαμε θυγεῖ λοιπόν, ἔκεινο τὸ θράδυ, δίχως μιὰ πεντάρα στὴν τσέπη. Ο Μπαρντώ εἶχε μιὰ ἐπιταγὴ γιὰ 150 φράγκα, μὰ τοῦ τὴν ἔδωσαν ἀργά κι' ἔτσι δὲν πρόφτασε νὰ τὴν εἰσπράξῃ. Η ἀλληλούχη μέρα ἥταν Κυριακή. Καταλαβαίνεις... Πουθενά δὲν μπορούσαμε νὰ θρούμε δανεικά. "Ολοι οἱ φίλοι μας ἥταν ἀπένταροι, δπως κι' ἔμεις. Ο Μπαρντώ εἶνε ἐπιμελητής στὸ λύκειο Σαπτάλ. "Εγώ, πάλι, εἶμαι στὸ Σαΐντ Μπάρπ. "Ε, λοιπόν, ἔκεινο ποὺ μᾶς μπέρδευε τὴν κατάστασι ἥταν δτι δὲν μπορούσαμε νὰ γυρίσουμε γιὰ νὰ κοιμηθοῦμε στὸ δωμάτιό μας. Ο Μπαρντώ ἔπρεπε νὰ εἶχε γυρίσει στὸ λύκειο στὴ μίση. Καὶ ἥταν δυδούς ἡ ώρα. "Εγώ φυσικὰ μπορούσα, μὰ πῶς θ' ἀφηνα τὸν φίλο μου, δλομόναχο, μέσα στοὺς δρόμους. Περιττὸ ν' ἀναφέρω πῶς δὲν μπορούσαμε νὰ πάμε νὰ κοιμηθοῦμε στὸ δενοδοχεῖο... Γυρίζαμε λοιπὸν ἔδω κι' ἔκει, φλυαρώντας, σὰν ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἔνουν καιωμάτα σκυτούρα καὶ περνοῦν τὴν ώρα τους μὲ τὴν συζήτησι. "Όσο νιὰ τὸν καιρό, ἔκανε ἔνα διαβολεμένο κρύο, σὰν ἀπόψε. Καὶ εἶχε μιὰ

διμήχλη... Φέραμε δυὸς θόλτες τὸν κῆπο τοῦ Λουξεμβούργου, κατεβήκαμε στὴν πλατεία Σαΐν-Μισέλ, πήραμε τὴν ὄχθη τοῦ Σηκουάνα, φτάσαμε στὴν πλατεία τῆς Ομονοίας κι' ἀπὸ ἔκει, τραβήξαμε πρὸς τὰ πάνω. Ο Μπαρντώ κύτταζε κάτω, ἐπίμονα, γιατί, δπως μοῦ ἔλεγε, μποροῦσε νὰ θρή κανένα φράγκο... Ειμαστε σταγωμένοι καὶ τρέμαμε ἀπὸ τὴν ύγρασία. "Ετσι, τριγυρίζοντας ἀσκοπα, θρεθήκαμε κατὰ τὶς τέσσερες ἡ ώρα τὸ πρωὶ στὴ γωνία τοῦ Βουλευθάρτου Σεμπαστοπόλ καὶ τῆς ὁδοῦ Βόρε. Εκείνη τὴ στιγμή, κάποιος μᾶς φώναξε:

— "Ε, παιδιά, ποῦ πάτε..."

— "Κ' εἶδαμε νὰ θυγαίνουν ἀπὸ τὴ σκιὰ δυὸς γυναικες..."

— "Ελάτε μαζύ μας... ἔκαναν γελῶντας. Θά διασκεδάσουμε..."

— "Ήταν γιὰ γέλια, καταλαβαίνεις... "Εγώ δὲν εἶχα κέφι κι' εσπρωδα λιγάκι ἀπότομα ἔκεινη ποὺ εἶχε κρεμαστή ἀπὸ τὸ μπράτσο μου. Μάζ ἔπειμενε. Κι' ἔγω τότε τῆς ἐξήγησα πῶς είμαστε ἀπένταροι! Στὴν ἀρχὴ δὲν μὲ πίστεψε. Καὶ οἱ δυδούς λυιπόν γιὰ νὰ τῆς δείξουμε πῶς λέγαμε τὴν ἀλήθεια, ἀναποδογυρίσαμε τὶς τοσέπες μας.

— "Αφοῦ εἶνε ἔτσι, ἔκανε τότε, δὲν πειράζει... "Εγώ σὲ παίρνω μαζύ μου... "Ε, Γκαμπό, πάρε κι' ἔσου τὸν φίλο του..."

— "Κι' ἔτσι έγινε. Μᾶς περιποιήθηκαν σάν πριγκηπόπουλα!... Καὶ ξέρεις; Τὸ πρωὶ, ή δικῇ μου, μοῦ ἔδωσε μὲ τρόπο δέκα φράγκα γιὰ νὰ πῶ ψιθύρισε τὴν ἀλήθεια, ἀναποδογυρίσαμε τὶς τοσέπες μας.

— "Ο Ρομιέ σώπασε.

— "Κ' ύστερα; ρώτησε δὲ μεθυσμένος

— "Ε, τί ύστερα; Τίποτε..."

— "Τὴν ξαναεῖδες;

— "Οχι... μὰ θὰ τὴ δῶ σὲ λίγο.

— Γιὰ φαντάσου... ἔκανε ὁ ἄλλος. Μιὰ γυναικά τοῦ δρόμου μὲ τέτοια καρδιά!...

— Σῶπα! τοῦ εἶπε ἀπότομα ὁ Ρομιέ.

Εἶχε ἀνοίξει ἡ πόρτα τοῦ μπάρ καὶ εἶχε μπεῖ μιὰ γυναικά, μὲ ξανθὰ μαλλιά, θαυματική ὅμορφα, μὲ μιὰ παράξενη πίκρα στὰ μάτια.

— Εμπρός, φεύγα τώρα... ψιθύρισε ὁ Ρομιέ στὸν φίλο του.

Ο ἄλλος κατάλαβε καὶ σηκώθηκε.

Η ἀγνωστος πλησίασε στὸ τραπέζι τοῦ Ρομιέ καὶ χαμογέλασε.

— Μπά! Εσύ εἶσαι;... ἔκανε. Εύχαριστω ποὺ ἥρθες νὰ μὲ δῆς... Δὲν σὲ περιμενα...

— Επειτα κάθησε ἀπέναντι του καὶ τὸν ρώτησε:

— Μου προσφέρεις ἔνα τσάι;

— Εκείνος κούνησε τὸ κεφαλαί του καταφατικά. "Επειτα, δειλά, μὲ τὸ χέρι του ποὺ ἔτρεμε, πήρε τὰ τριαντάφυλλα.

— Νά, γιὰ κύττα, τῆς εἶπε, σοῦ ἔφερα ἔνα μπουκετάκι...

— "Η Μιμή τὸν κύτταξε, κατάπληκτη.

— "Έμενα; ἔκανε.

— Επειτα, σὰν αὐτόματο, πήρε τὰ τρία τριαντάφυλλα, τὰ φέρε κοντὰ στὰ χεῖλη τῆς καὶ πήρε μιὰ θαθειά ἀναπνοή, κλείνοντας τὰ μάτια.

— "Λγάπη μου, ψιθύρισε, ἀγάπη μου..."

— Κι' ὅταν ἔκεινος τῆς χάιδεψε μὲ τρυφερότητα τὸ χέρι, εἶδε νὰ κυλοῦν ἀπὸ τὰ μάτια τῆς δυδού χοντρὰ δάκρυα.

— Μά τι ἔχεις; ἀπόρησε.

— Δὲν μπορεῖς νὰ καταλάβης... ψιθύρισε πάλι ἡ Μιμή. "Άγαπη μου... "Άγαπη μου... Κανείς... ποτέ... δὲν συλλογίσθηκε..."

— Μά δὲν μπόρεσε νὰ συνεχίσῃ. Τὸ άναφυλλητὰ τὴν ἔπνιγαν. Προσπάθησε νὰ χαμογελάσῃ, νὰ συγκρατηθῆ, μὰ δὲν μπόρεσε. Κι' ἀπότομα, ἔπεσε μέσα στὴν ἀγκαλιά τοῦ Ρομιέ, γιὰ νὰ πνίξῃ τοὺς λυγμούς της ποὺ τὴν συγκλόνιζαν.

Κανείς, ποτὲ ἄλλοτε δὲν τῆς εἶχε προσφέρει λίγα λουλούδια.

ΠΙΕΡ ΛΟΥΖΑΖΕΛΕ

— Απὸ τῆς 20ῆς Σεπτεμβρίου π. ξ. ήρχισε λειτουργοῦσα μοναδικὴ ΣΧΟΛΗ ΚΟΠΤΙΚΗΣ Γυναικείων Φορεμάτων ύπό τὴν διεύθυνσιν τῆς διαπρεποῦς καλλιτέχνιδος μοδίστας κ. ΧΡΗΣΤΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ.—Σύνταγμα, Μητρυπόλεως 14 Α — ΑΘΗΝΑΙ.



— "Αφησέ με... ψιθύρισε δὲ Ρομιέ.