

ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

ΤΗΣ Α. ΖΕΝΝΕΒΡΑ' Υ'

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΔΟΒΙΝΣΩΝΕΣ



(ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ). — 'Η Μηλιά, ή τολμηρή καὶ μικρούλα κόρη τοῦ φαρᾶ Νικόλα Ντερρύ, καθώς περιπλανιόταν μιὰ μέρα στὴ Θραχώδη ἀκτὴ ποὺ ἀπλωνότανε μπρὸς στὸ φτωχικὸ σπιτάκι τῆς, ἀνακάλυψε τυχαίως μιὰ τρύπα ποὺ ώδηγούσε στὸ ἔσωτερικό ἐνός μεγάλου κι' ἀπροσίτου θράχου. 'Η Μηλιά μπαίνει ἔτσι μέσα στὸν θράχο, τὸν ἐπιθεωρεῖ καὶ ξαναγυρίζει στὸ σπίτι τῆς, ἀποφασισμένη νὰ μὴν πῆ σὲ κανένα τίποτε γιὰ τὴν ἀνακάλυψι τῆς. "Επειτα ἀπὸ λίγον καιρὸ δι πατέρας τῆς πνίγηκε μιὰ μέρα ποὺ εἶχε ἔγει στὸ φύρεμα μὲ τρικυμία καὶ ἐπειτα ἀπὸ μερικοὺς μῆνες πεθαίνει καὶ ή μητέρα τῆς. 'Η Μηλιά μαζὺ μὲ τὸν ἀδελφὸ τῆς τὸν Γιαννάκη μένουν ἔρημα στὸν κόσμο. 'Η Μηλιά τότε γιὰ νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὰ χέρια μιᾶς γρήας μέγαιρας ποὺ θέλει νὰ τὰ πάρῃ κοντά τῆς, παίρνει τὸν ἀδελφὸ τῆς καὶ καταφεύγουν στὸν θράχο.

'Εκεῖ ζοῦν δυό περίπου μῆνες, δλομόναχοι, ἀποκλεισμένοι ἀπ' ὅλον τὸν κόσμο, μὰ ήσυχοι καὶ σχέδον εὐτυχισμένοι. Μὰ μιὰ μέρα, ἔνας γλάρος, που τὸν έχουν ἔξημερώσει, τοὺς φέρνει μιὰ ἐπιστολὴ κάποιου ἀγνώστου, μὲ τὴν δποια ἔκεινος τοὺς πληροφορεῖ ὅτι ἀντελήθη τὴν παρουσία τους στὸ θράχο. Τὰ δυό παιδιά περίτρομα, ἔγκαταλείπουν τότε τὸν θράχο τους καὶ τραβάνε γιὰ τὸ θερίσιο γιὰ νὰ συναντήσουν μιὰ συγγενή τους, τὴν θειά Κατίνα.

(Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου)

'Εκεῖ κοντά στὴν καλύέα υπῆρχε ἔνας σωρὸς ἀπὸ ροκανίδια. 'Η Μηλιά σκέφτηκε ὅτι μ' αὐτὰ μποροῦσε νὰ κάνῃ ἔνα στρώμα στεγνότερο γιὰ τὸν ἀδελφὸ τῆς, γιατὶ τὸ χῶμα εἶχε θρυχῆ πειά πολύ. Καὶ σηκώθηκε. Μὰ δὲ οι Γιαννάκης τὴν κρατήσεις απὸ τὸ φουστάνι.

— Διψάω, σοῦ εἶπα. Ποῦ πᾶς; Στάσου δὲν θέλω νὰ φύγησ... — "Αφησέ με, θα γυρίσω ἀμέσως. Πιηγαίνω νὰ πάρω κάτι ροκανίδια... δὲν εἶνε μακρυά..."

Καὶ ἀποσπάσθηκε διὰ τῆς βίας ἀπ' τὰ χέρια τοῦ ἀδελφοῦ τῆς.

"Υστερὲ ἀπὸ λίγο εἶχε φέρει μαζὺ τῆς, δσα ροκανίδια τῆς χρειαζόντουσαν καὶ ἀφοῦ ἐφτιαχεὶς γι' αὐτὰ ἔνα ἀρκετά καλὸ στρῶμα, σήκωσε τὸν ἀδελφὸ τῆς καὶ τὸν ξάπλωσε ἔκει.

— "Ετσι εἴμαι πιὸ καλά, εἴπε ὁ Γιαννάκης. Μὰ ἔχω μιὰ δύψα!"

— Γιὰ νὰ ιδοῦμε, μήπως εἶνε κανένα ποταμάκι ἔδω κυντά ; Καὶ ή Μηλιά βγῆκε πάλι ἀπ' τὴν καλύθα.

Τὸ πρώτο πρᾶγμα ποὺ εἶδε μπροστά τῆς ήταν τὸ πουλί ἐκεῖνο — ἔνας κότσυφας — ποὺ τὸν εἶχε σκοτώσει τὸ κορακί τῆς νύχτας.

Δυστυχισμένο πουλί !... Τὸ κεφάλι του ήταν τρυπημένο ἀπ' τὸ ράμφος τοῦ όρνιου, καὶ ήταν μάρμαρος.

— "Ω! Πῶς τὸ λυπήνηκε ἡ Μηλιά τὸ ἀδέλφιον αὐτὸν θύμα!

Συλλογίσθηκε ἀμέσως τὸ Γιαννάκη τῆς ποὺ κινδύνευε ἄρρωστος κι' ἀσθοήθητος μέσα στὸ δοσος, κι' ἀφθονα δάκρυα κυλήσανε ἀπὸ τὰ μάτια τῆς.

— Εφαρξε ἔδω, ἔψαξε ἔκει, μὲν νερὸ δὲν μπόρεσε νὰ θρηπήσει τὸ πουλί καὶ ἀναγκάστηκε νὰ γυρίσῃ στὴν καλύθα μὲ τὰ χέρια ἀδειευνά.

— Ο Γιαννάκης κοιμύτανε

— Η ἀρά θὰ ήτανε ἐννέα. Τὸ πουλιά κελσιδούσανε στὸ δάσος, πετοῦνταν ἀπὸ δέντρο σὲ σένα, γιὰ νὰ θρούνε τὴν τροφή τους... Οι σκίουροι πηδούσανε ἀπὸ κλαδί σὲ κλαδί...

— 'Η Μηλιά ἔνοιωθε τώρα κι' θύμησε τὴν τροφή της. Τὸ ύγιος καὶ κρύο φουστάνι τῆς, κελλημένο ἀπ' τὴν θροχῆ ἐπάνω τῆς, τὴν ἔκανε νὰ τρέμητ...

Ξαφνικὰ μέσα στὸν θύμητον δάσους, τῆς φάτεις ηών, ἀκουσε ἀπὸ μακρυά, το, κρότε ἐνός ἀμαξιοῦ.

— "Αν ήταν μάρμαρος, τερνήσε ἀπ' τὸν δρόμο, ηών, θένε πείχε οὕτε πενήντα εἴματα μακρυά ἀπὸ τὴν καλύθα τους..."

— Γιαννάκη, σήκω !... Σήκω γρήγορα! Μου φαίνεται πώς σωθήκαμε. "Ελα, Γιαννάκη μου, γρήγορα!..."

Καὶ κούνησε τὸ ἀδελφό τῆς γιὰ νὰ τὸν κάνῃ νὰ σηκωθῇ.

Τὸ παιδί ήταν χλωμό, κατάχλωμο, σὰν πτῶμα. Δοκίμασε μὲ βία νὰ σταθῇ μιὰ στιγμὴ στὰ πόδια του, μὰ δὲν μπό-

ρεσε. Καὶ ὅμως τὸ ἀμάξι πλησίαζε... "Ο κρότος δσο πήγαινε ἀκουγότανε όλοένα καὶ πιὸ καθαρά.

— "Αν δὲν τὸ προφθάσουμε, σκέφθηκε. ή Μηλιά, ἀπόψε θὰ πεθάνουμε κι' οι δυό..."

Καὶ μὲ τὴ σκέψη αὐτὴ γονάτισε κι' ἔστρεψε τὴ ράχη τῆς πρὸς τὸν ἀδελφό τῆς.

— "Ελα, Γιαννάκη μου... "Ελα! Δόσε μου τὰ χέρια σου, τοῦ εἰπε.

— Ο μικρὸς κατάλυσε τὸν σκοπὸ τῆς ἀδελφῆς του καὶ πέρασε, μὲ ὅλη τὴ δύναμι, τὰ χέρια του γύρω στὸν λαιμό της.

Τότε ή Μηλιά, τὸν ἐπιασε ἀπ' τὰ πόδια, τοῦ τὰ δίπλωσε στὴ μέση τῆς, σηκώθηκε μὲ τὸ φορτίο τοῦ ἀδελφοῦ τῆς στὴ ράχη τῆς κι' ἔξεκίνησε πρὸς τὸν δρόμο... "Ηταν ὅμως πολὺ αυύντη!... Σὲ κάθε βῆμα κλονιζότανε, σὲ κάθε βῆμα ἀναγκαζότανε νὰ στηρίζεται στοὺς κορμοὺς τῶν δέντρων... Μὰ ή φριχτὴ ἰδέα ὅτι μποροῦσε νὰ μὴ προφθάσῃ τὸ ἀμάξι, τῆς ἔδινε μιὰ τέτοια ξαφνικὴ δύναμι, ποὺ μὲ μιὰ τελευταία ἀπελπισμένη προσπάθεια κατώρθωσε νὰ περάσῃ τὸν φραχτή καὶ νὰ θρεψῇ στὸν δρόμο.

— Εκεῖ ὅμως δὲν ἀνθεξε. "Επεσε κάτω λιποθυμισμένη καὶ ὁ Γιαννάκης δίπλα τῆς, σωριάστηκε κι' αὐτὸς λιποθυμισμένος!..

Τὴ στιγμὴ ἐκείνη, ἀπ' τὴ γωνιὰ τοῦ δρόμου πρόσθαλε τὸ ἀμάξι.

— Εμπρός!... Εμπρός!... φώναζε ὁ νέος ποὺ τὸ ώδηγούσε. Μὲ ἐπειδὴ τὰ παιδιὰ δὲν σαλεύανε καθόλου καὶ τ' ἀλογο πρωχωροῦσε καλπάζοντας ἐπάνω τους, ἔνας ἄλλος κύριος πιὸ ἡλικιωμένος ἀπὸ ἔκεινοι ποὺ κράτοῦσε τὰ χαλινάρια, τ' ἀρπαζε ἀμέσως μὲ δρμή ἀπ' τὰ χέρια του καὶ μὲνα γρήγορο κίνημα, σ' αμάρτησε τὸ ἀλογο...

Λίγο ἀκόμα καὶ θὰ γιγάντανε δυστύχημα! Εύτυχῶς τὰ μπροστινὰ πόδια τοῦ ἀλόγου, πατησανε λίγες πιθαμές μακρυά ἀπ' τὸ σύμπλεγμα τῶν ξαπλωμάνων παιδιῶν, ποὺ ἔφραζε τὸν δρόμο.

Τότε ὁ νέος πήδησε ἀμέσως κάτω, κι' ἔνας μαύρος υπέρτετης ποὺ καθότανε, πισω στο ἀμάξι, τὸν ἀκολυθήσε καὶ κρατῶντας τὸ ἀλογο ἀπ' τὸ χαλινάρι, τὸ ἀνάγκασε νὰ διπισθοχωθῇ.

Σὲ λίγο κατέθηκε καὶ ὁ ἡλικιωμένος κύριος.

— Τί τρέχει; οώτησε.

— Εἶνε δυό παιδιὰ, θεῖε με, ἀκίνητα, σὰν πεθαμένα. Τί ωχρά ποὺ εἶνε!

Τότε ὁ θεῖος ἔθυγαλε γρήγορα ἀπ' τὴν ταέπη του ἔνα μικρὸ κουτί μὲ διάφυρα φάρμακα, ήταν ἔνα πρόχειρο φαρμακεῖο ἀπὸ ἔκεινα ποὺ μεταχειμίζονται στὶς ἔσοχές καὶ στὰ ταξίδια καὶ ἀρχισε νὰ τρίθη μὲ αιθέρα τοὺς κροτάφους τῶν παιδιῶν.

Πρώτη ἀνοίξε τὰ μάτια της, ή Μηλιά καὶ ψιθύρισε:

— Σῶστε τὸν ἀδελφό μου!

— Γρήγορα, πάμε στὸ πτιτι, διέταξε τότε ὁ κύριος. "Εσύ Ζοζό (ήταν τὸ όνομα τοῦ μαρτίου ζητρέτη) θάλε τὸ κορίτσι μέσα στ' ἀμάξι, στὰ πόδια μας καὶ πάρε μαζύ σου τὸ ἀγόρι!..."

Η διαταγὴ τοῦ κυρίου ἔξετελέσθη ἀμέσως καὶ θύμησε τὴν Λάνδη, στὴν ἔπαυλη τοῦ κυρίου Ντουμέν.

— Εκεῖ πήγανε ἀμέσως το σπιτικά στὴν κουζίνα καὶ τὰ βάλανε κοντά στὴ φωτιά.

— Πέστε στὴν κυρία Πολυζένη, εἶπε πάλι δηλικιωμένος κύριος, νὰ φέρη ἀμέσως σκεπάσματα. "Εσύ, Κατερίνα, γδύσε τὰ παιδιὰ καὶ τρίψε τα δυνατά... "Εσύ, Ζοζό, νὰ περιποιηθῆς τὸ ἀγόρι!..."

— Η Μηλιά, μόλις ένοιωσε τὴ θερμότητα τῆς φωτιᾶς, άνοιξε τὰ μάτια της, ἀλλά δὲν δέ-

χτηκε νά τής κάμουν τίποτε, πρίν φρόντισουν πρώτα γιά τὸν Γιαννάκη.

Ο μαύρος τὸν κρατοῦσε στὴν ἀγκαλιά του... Τὰ μάτια του ήσαν κλειστά. Νόμιζε κανεὶς πώς τὸ παιδί ήταν πεθαμένο...

Η Μηλιά εἶχε συνέλθει πειά ἐντελῶς. "Εθγαλε τὰ βρεγμένα καὶ λασπωμένα ροῦχα τοῦ Γιαννάκη καὶ τὰ στέγνωσε στὴ φωτιά.

Ἐκείνη τὴ στιγμή, μπῆκε ἡ Πολυξένη, μιὰ ἡλικιωμένη γυναῖκα μὲ ἄσπρα μαλλιά καὶ μὲ σκούφο ἀπὸ μουσελίνα, κι' ἔφερε δὺσ ζεστὰ σκεπάσματα, μὲ τὰ ὅποια τυλίξανε τὸν Γιαννάκη. Λίγες στιγμὲς ἀργότερα ὁ Γιαννάκης ἀνοίξε τὰ μάτια του.

— Ποῦ εἰσαι, Μηλιά μου; ρώτησε μὲ ἀσθενική φωνή.

— Εδῶ εἴμαι, πουλάκι μου. Πῶς εἰσαι τώρα;...

— Καλύτερα... Δὲν κρυώνω πειά. Μὰ ἔχω μιὰ δίψα.

— Τί θέλει; ρώτησε ὁ νέος, ποὺ δὲν εἶχε ἀκούσει καλά.

— Πεινάει καὶ διψάει... "Εχει νά φάη ἀπὸ χθές, τὸ καῦμένο...

— Τὸ δυστυχισμένο! ψιθύρισε ἡ κυρία Πολυξένη. Κατερίνα, ζέστανε τοῦ γρήγορα λίγο ζουμί. "Εγώ θὰ τοῦ ζεστάνω λίγο κρασί μὲ ζάχαρι..."

— "Ω! εὐχαριστῶ... εἶπε ἡ Μηλιά, ἡ ὅποια κρατοῦσε τὸ κεφάλι τοῦ ἀδελφοῦ της.

Καὶ ἀφοῦ ζεστάθηκε τὸ ζουμί, πήρε τὸ φλυτζάνι καὶ τὸ πλησίασε στὰ χεῖλη τοῦ Γιαννάκη.

Ο μικρὸς τὸ πήρε μὲ προθυμία καὶ μὲ ὅρεξι. "Υστέρας ἀφοῦ ἔφαγε καὶ λίγο ψωμὶ καὶ ἥπιε τὸ ζαχαρώμενο κρασί, ποὺ τοῦ ἄρεσε ὑπερβολικά, σινήλθε σχεδὸν ἐντελῶς κι' ἀνέκτησε τὶς δυνάμεις του.

— Βλέπετε! ἔκανε ἡ Μηλιά. Δὲν εἶχε τίποτα. "Ηταν ἀπ' τὴν πεῖνα... Κυττάχτε... τώρα ποὺ ἔφαγε δὲν εἶνε πειά χλωμός..."

— Εσύ, μικρή μου, δὲν πεινᾶς; ρώτησε τότε ἡ κυρία Πολυξένη, ἡ σικονόμος τῆς ἐπαύλεως.

— "Ω! Πεινῶ! ἔκανε ἡ Μηλιά. "Αν μοῦ δίνανε κι' ἐμένυ λίγο ψωμὶ καὶ λίγο νερό, δὲν θὰ ἔλεγα ὅχι."

— "Εχει καὶ λιγάκι σούπα. Τὴν θέλεις;

— Τί καλὴ ποὺ εἰσθε!...

— Πρέπει όμως, μικρή μου, ν' ἀλλάξῃς φορέματα, γιατὶ τὰ δικά σου εἶνε πολὺ βρεγμένα.

— Δὲν ἔχω ἄλλα ἀπ' αὐτὰ κυραρία! ψιθύρισε μὲ ντροπή ἡ Μηλιά.

— Δὲν πειράζει, θὰ σὲ βολέψω ἔγω. Η γυναῖκα τοῦ ἐπιστάτη μας ἔχει κορίτσια τῆς ἡλικίας σου. Θὰ τῆς γυρέψω λοιπὸν μιὰ ἀλλαξιά, κι' ἀφοῦ πλυθοῦν καὶ σιδερωθοῦν τὰ δικά σου φορέματα, τῆς δίνουμε πίσω τὰ δικά της...

— "Ω! Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ, καλή μου κυρία. Εγώ ξέρω νὰ τλένω καὶ νὰ σιδερώνω... Αύτὴ τὴ δουλειά θὰ τὴν κάνω μόνη μου.

Σὲ λίγο ἡ μαγειρίσσα ἔφερε γιὰ τὴ Μηλιά ενα πάτο σούπα. "Ο Γιαννάκης μόλις ἔνοιωσε τὴν δρεκτικὴ μυρουδιά τῆς γύρισε τὸ κεφάλι του γιὰ νὰ ζητήσῃ μιὰ κουταλιά... Εκείνη όμως τὴ στιγμὴ εἶδε γιὰ πρώτη φορά ἀπὸ πάνω του τὸ μαύρο πρόσωπο τοῦ ὑπηρέτη, τὸν ὅποιο πέρασε πάλις ήταν διάβολος καὶ ἀρχισε νὰ φωνάζῃ δυνάτα, ἀπὸ τὸν μόβι τε...

— Μὰ τί ἔπιθες, Γιαννάκη; ρώτησε ἡ ἀδελφή του.

— Βοήθεια, Μηλιά! Βοήθεια!...

Καὶ ὁ μικρὸς κατατρομαγμένος ἔκρυψε τὸ πρόσωπό του μέσα στὸν ωμὸν τῆς Μηλιάς...

Μὰ τί εἶνε;

— Νά!... Αύτὺς ἔκει... διάβολος... τὸν φοβᾶμαι... τὸν φοβᾶμαι.

— Δὲν εἶνε διάβολος, παιδί μου... Εἶνε ἀράπης... "Εγώ ἔχω δεῖ κι' ἄλλη μιὰ φορά σ' ἔνα πλοϊο...

— Μὰ ἔγω δὲν εἶδα ποτέ μου...

— Δὲν θυμᾶσαι τὶς ιστορίες ποὺ μᾶς ἔλεγε δι πατέρας γιὰ τὸν τόπο ποὺ ζοῦν οἱ ἀραπάδες, ἔκει ποὺ εἶνε τὰ μεγάλια φελδιά... "Ελα, πάρε καὶ σὺ λιγάκι σούπα, χρυσό μου καὶ μὴ φοβᾶσαι ἄδικα...

Τὰ παιδιὰ εἶχαν πειά συνέλθει ἐντελῶς κι' ἔτρωγαν καὶ συνωμιλούσαν, ἐπως ἄλλοτε. Οἱ ἄλλοι ποὺ βρισκόντουσαν μαζύ τους, τὰ κυττοῦσαν εὐχαριστημένοι... Εν τούτοις δὲν

ἔπαυε νὰ κρ. φοκυττάζῃ μὲ δυσπιστία τὸν μαύρο ὑπηρέτη.

— Ζοζό, σὲ φοβᾶται εἶπε ὁ ἡλικιωμένος κύριος... Χόρεψε του λιγάκι, γιὰ νὰ σὲ συνηθίσῃ.

Ο καλὸς Ζοζός τότε, πήρε ἀμέσως τὸν Γιαννάκη καὶ τὸν Σ. Βαλε σ' ἔνα καθισμα. "Επειτα ἀρχισε νὰ χοροπηδάῃ μπροστά του, τόσο διπτεία, μὲ τόσους κωμικοὺς μορφασμούς, ὡστε δι Γιαννάκης ἔβαλε τὰ γέλια..."

— "Αν φοροῦσα τὸ παντελόνι μου, θὰ ἔχόρευα κι' ἔγω μαζύ σου, εἶπε στὸν μαύρο. Μὰ δὲν τὸ φορῶ!..."

Σὲ λίγο, ὅταν ἔφαγαν, ἡ Μηλιά σήκωσε τὰ ώραῖα καὶ γλυκὰ μάτια της πιέζει τὸν ἡλικιωμένο κύριο καὶ τοῦ εἶπε:

— Σᾶς εύχαριστω παραπολύ, κύριε, γιὰ δι, τι κάνετε γιὰ μᾶς. Τώρα, ἄμα στεγνώσουν τὰ φορέματά μας, θὰ μπορέσουμε νὰ ἔξακελουθήσουμε τὸν δρόμο μας...

Τὴν στιγμὴ ἔκεινη γύρισε ἡ κυρία Πολυξένη κι' ἔφερε μαζύ της, ἔνα φούστανι κι' ἔνα πουκαμισάκι γιὰ τὴ Μηλιά, ἔνα παντελόνι καὶ μιὰ μπλούζα γιὰ τὸν Γιαννάκη καὶ δυὸς ζευγάρια παπούτσια.

— Ελάτε μαζύ μου στὸ πλυσταριό, εἶπε στὰ παιδιά. Θὰ σᾶς ζεστάνω νερό γιὰ νὰ λουσθῆτε καὶ υστερα θὰ φορέσετε αὐτὰ τὰ φορέματα.

Ο Γιαννάκης ζήτησε ἀπὸ τὴ Μηλιά τὸ βρεγμένο παντελόνι, ως καὶ μὲ τρόπο ἔπηρε ἀπὸ τὴν τισέπη του τὸ μαντῆλι. "Επειδὴ ὅμως ήταν τυλιγμένος μὲ τὰ σκεπάσματα καὶ δὲν μποροῦσε νὰ περπατήσῃ, δι Ζοζός τὸν πλησίασε καὶ τὸν ρώτησε:

— Θέλεις νὰ σὲ πάρω ἀγκαλιά;

— Ναι, ἀποκρίθηκε δι Γιαννάκης.

Τότε δι μαύρος τὸν σήκωσε στὰ χέρια κι' ἀφοῦ τὸν χόρεψε λιγάκι, πράγμα γιὰ τὸ διποῖο πολὺ εὐχαριστήθηκε δι Γιαννάκης, ἀκολούθησε τοὺς ἄλλους στὸ πλυσταριό. "Ο μαύρος καὶ τὸ παιδί εἶχαν γίνει πειά φίλοι.

Εκεὶ τὰ παιδιὰ λουσθῆκαν, καθαριστήκαν, φορέσανε τὰ καθαρὰ ἀσπρόρρουχα καὶ φορέματα, τὰ διποῖα εἶχε φέρει ἡ κυρία Πολυξένη.

— Τί καλὰ ποὺ εἶμαστε τώρα! εἶπε δι Γιαννάκης. "Αν χτενιζόμαστε κιόλας, θὰ εἶμαστε δύπως στὸ σπίτι μας.

— Εγώ θὰ σᾶς πάρω στὸ δωμάτιο μου καὶ θὰ σᾶς χτενίσω, εἶπε ἡ κυρία Πολυξένη. "Ετοι θὰ παρουσιασθῆτε στὸν κύριο καὶ στὴν κυρία Ντουμάν, ποὺ θέλουν νὰ σᾶς μιλήσουν. "Ελάτε... πηγαίνουμε..."

Καὶ δι κυρία Πολυξένη ὠδήγησε τὰ παιδιὰ στὴν κάμαρά της καὶ τὰ χτένισε.

Ἐντωμεταξύ ἔκανε μερικὲς ἔρωτήσεις στὴ Μηλιά γιὰ νὰ μάθῃ σχετικά μὲ τὴν προέλευσί τους καὶ γιὰ τὸν σκοπὸ τοῦ ταξιδιοῦ τους.

Η Μηλιά δίμως δίστασε ν' ἀποκριθῇ, φοβήθηκε νὰ πῆ τὴν ἀλήθεια κι' ἐμάσησε τὰ λόγια της... Αύτο, δυσαρέστησε κάπως τὴν ἀγαθὴ οἰκονόμο, δι ὅποια ἀρχισε νὰ ὑποπτεύεται. Μὰ δι σύμπαθητικὴ φυσιογνωμία καὶ οἱ καλοὶ τρόποι τῶν παιδιῶν τῆς ξαναφέρουν γρήγορα τὴν ἐμπιστοσύνη της.

«Θὰ θέλουν, φαίνεται, νὰ μιλήσουν μόνο στὸν κύριο, σκέφτηκε. Δὲν θὰ εἶνε κακὰ παιδιά. "Ισως νὰ κρύθουν καμμιά δυστυχία... καὶ τίποτε ἄλλο... "Ας μείνουν λιγάκι στὴν ἔπαυλι τὰ καυμένα καὶ 6λέπουμε... Τὸ σπίτι αὐτὸν εἶνε μεγάλο καὶ φιλόξενο..."

Σὲ λίγο γύρισε δι Ζοζός, τὸν διποῖο εἶχε στείλει δι κυρία Πολυξένη νὰ ρωτήσῃ τοὺς κυρίους πότε θὰ ήθελαν νὰ ίδουν τὰ παιδιά, κι' ἔφερε τὴν ἔξης ἀπάντησι:

— Ο κύριος εἶπε: "Εφαγαν, δὲν εἰν' ἔτσι; "Ε, τὸ ίδιο θὰ κάνουμε τώρας κι' ἔμεις... "Ας περιμένουν ...» Λοιπόν, Γιαννάκη, ἔξακολούθησε δι μαύρος, ἀποτεινόμενος πρὸς τὸν μικρό του φίλο... "Εργεσαι μαζύ μου νὰ ίδης τὰ σκυλιά τοῦ ἀφέντη;

— "Αν θέλη δι Μηλιά...

— Πήγαινε, φτάνει νὰ ἔρθης γρήγορα... τοῦ εἶπε ἔκεινη.

— Καὶ σύ;

— "Εγώ θὰ μείνω ἔδω νὰ 6οηθήσω τὴν κυρία Πολυξένη..."

(Ἀκολουθεῖ)

