

ΕΕΝΑ ΛΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΠΙΕΡ ΜΙΛ.

# ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΝΑ ΧΡΥΣΟ ΡΟΛΟΪ

**Ο**Πιέρ Ζακμάρ ήταν ένας άπο τους πιό μυστηριώδεις και τούς πιό έπιδεξιους λωποδύτας του Παρισιού. Κομψός σάν δανδής, με συμπαθητικό πρόσωπο και λεπτό λυγερό σώμα, ήταν ένα είδος Κυζανούσα κάθε νυχτερινού κέντρου της Μονμάρτρης. Έκει λοιπόν σ' ένα τέτοιο κέντρο, στο «Παγόβουνε», τὸν ουνάντησα ένα βράδυ, ύστερ' από τὴν τελευταία έπισκεψί του στὶς φυλακὲς τοῦ Σαίν - Γκάλ.

— Άγαπητέ μου φίλε, μου είπε κι' έθαλε μπροστά μου ένα ποτήρι μὲ σαμπάνια, έχω νὰ σου διηγηθῶ μιὰ παράξενη περιπέτειά μου. Γιὰ ἄκουσε αὐτὴν τὴν ιστορία μου: θὰ σ' ἐνθουσιάσῃ. Έπειτα θὰ σὲ παρακαλέσω νὰ μοῦ πῆς τὶ συμπέρασμα πρέπει νὰ θυγάλω, γιατὶ μὰ τὴν ἀλήθεια, θρίσκομαι σὲ μεγαλη ἀμηχανία...

Ο Πιέρ Ζακμάρ αύειασε τὸ ποτήρι του, έσφιξε λίγο τὴ γράστα του καὶ μ' ένα περίεργο χυμόγελο, συνέχισε:

— Εἶνε ἄρα γέ ἀλήθεια πώς ὁ ὀλότελα τίμιος ἄνθρωπος εἶνε ένα σπάνιο φαινόμενο; Αὐτό, ἄκουσα πολλές φορές νὰ τὸ λένε κι' ἀνώτεροι δικαστικοὶ καὶ ἄνθρωποι τῆς ἀστυνομίας, μὲ οεγάλη πείρα. Μά, ομολογῶ πώς δὲν τὸ πίστεψα. Έκει κάτω, στὶς φυλακὲς τοῦ Σαίν - Γκάλ, τὸ ζήτημα αὐτὸ μ' ἀπαυχυλοῦσε μέρα καὶ νύχτα κι' ἔτσι, ὅταν ξαναγύρισα ἐλεύθερος στὸ Παρίσι, θέλησα νὰ κάνω ένα πείραμα γιὰ νὰ θεωριῶ! Καὶ τί ἔκανα τότε; Δημοσίευσα στὶς πρωινὲς ἐφημερίδες τὴν ἔξης ἀγγελία:

«Χθὲς ἀνευρέθη εἰς τὴν λεωφόρον τῶν Ἡλυσίων ένα χρυσὸ δολόϊ. Απενθύητε εἰς τὸν κ. Π. Ζακέρ, δόδος Μαζαγκράν, ἀριθ. 24.»

Μόλις ἔδωσα στὶς ἐφημερίδεις χύτην τὴν ἀγγελία, ἀλλάζοντας λίγο τ' ὄνομά μου, γιὰ νὰ μὴ προδιθῶ στοὺς γνωστούς μου, τράβηξα κατ' εὐθεῖαν καὶ πῆγα σ' ένα παλαιοπωλεῖο τοῦ προστέοντος τοῦ Αγίου Αντωνίου κι' ἔκει πέρα ἔδωσα ἐκατὸ φράγκων κι' ἀγόρασα δέκα ρολόγια «χρυσᾶ», τόσο τέλεια στὴν ἀπομίμησι, ποὺ μποροῦσαν νὰ ξεγελάσουν, στὴν πρώτη ματιά, ὅλον τὸν κόσμο.

Τὴν ἄλλη μέρα, μετὰ τὴ δημοσίευσι τῆς ἀγγελίας μου, κατὰ τὶς ἐννέα ἡ ὥρα, δέχτηκα τὸν πρώτο ἐπισκέπτη. Ήταν ένας μεσόκοπος ἄνδρας, μὲ λίγο παληά ρούχα καὶ μὲ μιὰ ἔκφρασι πίκρας στὸ πρόσωπο. Μὲ χαιρέτησε μ' εὔγενεια καὶ κατόπιν φέλλισε διστακτικά:

— Ήρθα γιὰ τὸ ρολόϊ...

Τὸν ἔδειξα πάνω στὸ γραφεῖο μου, ένα ἀπὸ τὰ δέκα ρολόγια ποὺ εἶχα ἀγοράσει ἀπὸ τὸ παλαιοπωλεῖο.

— Όριστε, αὐτὸ εἶνε τὸ ὡμορφό χρονόμετρο ποὺ βρήκα στὴ λεωφόρο τῶν Ἡλυσίων!... τὸν εἶπα.

Τὰ μάτια τοῦ ἐπισκέπτη μου ἀστραφάν απὸ μιὰ ἀλλόκοτη λάμψι.

— Αὐτὸ ἀκριθῶς εἶνε τὸ δικό μου, μοῦ εἶπε. Κι' ἔγω δὲν μπορῶ νὰ καταλάθω πῶς μοῦ ἔπεσε ἀπὸ τὴν τσέπη!...

Κι' ἀπλωσε τὸ χέρι του γιὰ νὰ τὸ πάρῃ.

— Θά εἶνε κανένα οίκογενειακὸ ἐνθύμιο;... τὸν ρώτησα.

— Μάλιστα, ἔκανε μὲ ἀπάθεια, εἶνε τὸν παπποῦ μου ποὺ ἦταν λοχαγὸς τοῦ μηχανικοῦ. Προχθὲς τὸ βράδυ γυρίζοντας στὸ σπίτι, εἶδα ξαφνικὰ πῶς τὸ εἶχα χάσει... Μοῦ εἶχε πέσει στὴν ἀμφὶ τῆς λεωφόρου τῶν Ἡλυσίων.

Τὸν ἔδωσα τὸ ρολόϊ δίχως νὰ χαμογελάσω.

— Ποῦ κάθεστε; τὸν ρώτησα.

— Όδος Σουλιέ, ἀριθ. 114.

Κι' ἔπειτα ἔθυγαλε ἀπὸ τὸ πορτοφόλι του εἴκοσι φράγκα.

— Γιὰ τὴν ἀμυνθή σας... μοῦ εἶπε.

· Αρνήθηκα νὰ πάρω τὰ λεφτά, γιατὶ ὅπως τοῦ ἔξηγησα ἀμέσως δὲν ἔκανα τίποτε ἄλλο παρὰ τὸ καθῆκον μου, ὅπως κάθε τίμιος ἄνθρωπος. Έκείνος τότε μοῦ ἔσφιξε τὸ χέρι μὲ δύναμι καὶ θγῆκε γρήγορα ἀπ' τὸ γραφεῖο μου.

· Εθγαλα ένα ἄλλο ρολόϊ, ἀπὸ τὸ συρτάρι, τὸ ἔθαλα μπροστά μου καὶ περίμενα. Σὲ λίγο χτύπησαν πάλι στὴν πόρτα. Αύτὴ τὴ φορά, ὁ ἐπισκέπτης μου ἦταν ένας νέος μὲ ώχρὸ πρόσωπο

καὶ πονηρὰ μάτια. Μόλις μ' ἀντίκρυσε, μοῦ εἶπε:

— Διάβασα τὴν ἀγγελία...

— "Α, ἥρθατε γιὰ τὸ χρυσὸ ρολόϊ;

— Μάλιστα, ἔλπιζω ὅτι δὲν τὸ δώσατε σὲ κανέναν ἄλλο... Υπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ δὲν διστάζουν νὰ πάρουν τὰ ξένα πράγματα...

· Ωδήγησα τὸν νέο μπροστά στὸ γραφεῖο μου.

— Αὐτὸ εἶνε τὸ ρολόϊ μου! φώναξε μόλις εἶδε τὴν ἀπομίμησι. Μοῦ τὸ χάρισε ὁ θεῖος μου, ὅταν πῆγα στὸ γυμνάσιο...

Κι' ἔπειτα, μοῦ ἔξηγησε:

— Εἶχα ξεχάσει νὰ πάρω μαζύ μου τὴν ἀλυσίδα κι' ὅπως ἦταν τρύπια ἡ τσέπη μου, μοῦ ἔπεσε... Μὲ λένε Ζάν Ντυμπουᾶ καὶ κάθομαι μὲ τοὺς γονεῖς μου δόδος Γκρενέλ ἀριθμὸς 82. Έργάζομαι στὸ γραφεῖο ἐνὸς χρηματιστοῦ, δόδος "Αγίας" Αννης 135...

· Εἶχε ζωηρὴ φαντασία αὐτὸς ὁ ἀρχάριος λωποδύτης. Τοῦ ἔδωσα τὸ ρολόϊ, ἀποφεύγοντας νὰ τὸ σφίξω τὸ χέρι. Ο νέος τὸ ἔχωσε γρήγορα στὴν τσέπη τοῦ γιλέκου του καὶ κατόπιν θεώρησε καλὸ νὰ κάνῃ τὸν ἔξυπνο.

— Αὐτὴ ὅμως ἡ τσέπη δὲν εἶνε τρύπια! μοῦ εἶπε γελῶντας. Καὶ χωρὶς νὰ κάνῃ λόγο γιὰ ἀμοιβή, θγῆκε ἀπὸ τὸ γραφεῖο.

· Ήταν μεσημέρι πειά. Πῆγα νὰ φάω στὸ διπλανό ἐστιατόριο κι' ὅταν ξαναγύρισα, ὁ θυρωρός μοῦ εἶπε πῶς μὲ περίμενε στὸ κεφαλόσκαλο μισὴ ὥρα τώρα, ένας χοντρός κύριος. Ήταν ὁ τρίτος ἐπισκέπτης μου.

Μόλις μὲ εἶδε, μοῦ φώναξε ἀνήσυχος:

— Τὸ ρολόϊ μου! Πρὸς Θεοῦ! Τὰ χρυσὸ ρολόϊ μου!... Δὲν φαντάζομαι νὰ ἔφεσα ἀργά. Μόλις διάβασα τὴν ἀγγελία, ἔτρεξα ἀμέσως, γιατὶ δὲν ξέρετε τί ἔχω τραβήξει ἀπὸ τὴ γυναικὰ μου...

· Απὸ τὴ στιγμὴ ποὺ διεπιστώσα δὲν εἶχα χάσει τὸ ρολόϊ, ἔγινα ὁ πιὸ δυστυχῆς ἄνθρωπος τοῦ κόσμου. Η γυναικὰ μου γκρινιάζει διαρκῶς, μοῦ κάνει ένα σωρὸ σκηνές, μὲ δυὸ λόγια μὲ θασανίζει ἀπὸ τὸ πρωὶ ὡς τὸ βράδυ. Κ' ίσως ἔχει δίκηο, γιατὶ αὐτὸ τὸ ρολόϊ εἶνε κληρονομία ἀπὸ τὸν μακαρίτη τὸν πατέρα μου...

· "Εδωσα καὶ σ' αὐτὸν τὸ τρίτο ρολόϊ ποὺ εἶχα βάλει πάνω στὸ γραφεῖο μου κι' ἀρνήθηκα νὰ δεχθῶ τὰ πενήντα φράγκου ποὺ ἦθελε νὰ μοῦ προσφέρῃ.

Μόλις ὅμως ἔκλεισα τὴν πόρτα, ἀκούστηκαν βήματα στὴ σκάλα. Κάποιος ἄλλος ἀνέβαινε. Ήταν ὁ τέταρτος ἐπισκέπτης: ένας ύποπτος τύπος, μὲ ύφος ξενύχτη

— Εδωσα καὶ σ' αὐτὸν τὸ τρίτο ρολόϊ μου!... Δὲν φαντάζομαι νὰ πάνω στὸ γραφεῖο μου κι' ἀρνήθηκα νὰ δεχθῶ τὰ πενήντα φράγκου ποὺ ἦθελε νὰ μοῦ προσφέρῃ.

· Μόλις διέσπειδε τὴν πόρτα, ἀκούστηκαν βήματα στὴ σκάλα. Κάποιος ἄλλος ἀνέβαινε. Ήταν ο πέμπτος τύπος, μὲ ύφος ξενύχτη

— Ενεστεῖσαν ποὺ βρήκατε ένα χρυσὸ ρολόϊ; μὲ ρώτησε.

— Όριστε, αὐτὸ εἶνε. Μήπως εἶνε δικό σας;

Τὸ ἀνεγνώρισε ἀμέσως.

— Ενας λωποδύτης ἐπεχειρήσε νὰ μοῦ τὸ κλέψῃ προχθές... μοῦ ἔξηγησε. Μὰ τὸν ἀρπάξα ἀπὸ τὸν γιακᾶ καὶ τὸν μαύρισα στὸ ξύλο. Επειτα, ὅταν ξεθύμωσα, εἶδα πῶς εἶχα χάσει τὸ ρολόϊ. Θὰ μοῦ εἶχε πέσει καταγῆς. Εψυξα τότε ὀλόγυρα μὰ δὲν τὸ βρήκα... Πῶς τὸ βρήκατε ἔσεις;

— Ε, νά, τυχαίως, καθὼς περνοῦσα, τοῦ ἀπάντησα.

— Περίεργο! έκανε.

Κι' ἔπειτα, ἀφοῦ τὸ ἔχωσε στὴν τσέπη του.

— Καπνίζετε; μὲ ρώτησε. Μπορῶ νὰ σᾶς προσφέρω ένα σιγάρο;

— Εύχυρισώ, τοῦ εἶπα. Δὲν καπνίζω.

· Εκεῖνος τότε μὲ χαιρέτησε μὲ μιὰ κίνησι τοῦ κεφαλιοῦ καὶ κατέβηκε ἀργά - ἀργά, τὴ σκάλα, θέσασις πῶς μὲ εἶχε ξεγέλασει.

· Κάθησα μπροστά στὸ γραφεῖο μου κι' ἀρχισα νὰ συλλογιζώμαι δὲν εἶνε λίγοι στὶς ἀλήθεια οἱ τίμιοι ἄνθρωποι. Παραπολύ λίγοι...

· Σὲ λίγο ξαναχιτύπησαν στὴν πόρτα.

· Ο πέμπτος ἐπισκέπτης μου ἦταν ένας ήσυχος νοικοκύρης, μὲ ἀγαθὸ πρέσωπο. Φαινόταν στενοχωρημένος καὶ δίσταζε νὰ μι-





(Συνεχεία ἐκ τού προηγουμένου)

- Και γιατί αύτό ; ρώτησε δ Τραγκαθέλ γελαστός.
- Γιατί ; Γιατί δὲν ἔχω πειά χρήματα ν' ἀγοράσω κρασί και γιατί δὲν υπάρχει πειά τίποτε στα ύπογειά μας.
- Ωστόσο, εἶπε δ Μωλούτι, μου φαίνεται ἀδύνατον νὰ ἥπιε δ Πρασινάδας ὅλο τὸ κρασί ποὺ θὰ ἔφτανε γιὰ ἔνα χρόνο τούλαχιστον...
- Όχι, δὲν τὸ ἥπιε ὅλο, ἀλλὰ ἀνέβασε ὅλες τὶς μπουκάλες στὸ δωμάτιο τοῦ κυρίου κόμητος.
- Στὸ δωμάτιο μου ! ρώτησε ξαφνιασμένος δ Μωλούτι.
- Μάλιστα. Η μετακόμισις αὐτὴ θάστηξε δυὸ μέρες. Και τώρα δ Πρασινάδας ἔχει θρονιαστῆ μεσα σ' ἔνα φρούριο ἀπὸ μπουκάλες ἀπὸ τὸ δόπιο μου φαίνεται ἀδύνατον νὰ ἔκτοπιστῃ... Μονολογεῖ και λέει πράγματα ἀκατάληπτα.
- Πρέπει νὰ τὰ δοῦμε ὅλα αὐτά ! εἶπε δ Τραγκαθέλ γελῶντας.
- "Ἄς πάμε νὰ τὸ δοῦμε, λοιπόν ! ἀποκρίθηκε μὲ ἀπάθεια δ Μωλούτι.

Πραγματικά, θρήκαν τὸν Πρασινάδα, ὡχυρωμένον πίσω ἀπὸ ἔνα σωστὸ φρούριο μπουκαλιῶν κρασιοῦ, κι' ὅλότελα μεθυσμένον. Στὴν ἐμφάνισί τους, δ μέθυσος ύπηρέτης ἀγρίεψε. "Ἄρπαξε δυὸ μπουκάλια, και κουνῶντας τὰ ἀπειλητικὰ, δὲν ἀφήνει κανέναν νὰ πλησιάσῃ.

— Διάβολε ! μουρμούρισε δ Τραγκαθέλ, μὲ ἀμηχανία. Πῶς θὰ τοῦ πάρουμε τώρα τὴν ἐπιστολή, τὴν περίφημη ἔκεινη ἐπιστολή ;.... Και μῆπως ζέρω, ἀλλωστε, τὶ εἰδους ἐπιστολή εἰν'

αὐτὴ :

— Κι' ἔγώ τὸ ἴδιο ! ἔκανε δ Μωλούτι, γελῶντας. Αὐτὸ ποὺ καταλαβαίνω εἶνε τὸ ἔξῆς : "Οτὶ δ Πρασινάδας μου, νομίζοντας ὅτι θὰ τοῦ πάρουμε τὴν ἐπιστολή—και μεθυσμένος καθὼς εἶνε—ἀγρίεψε, και δὲν μᾶς ἀφήνει νὰ τὸ πλησιάσουμε !

\* \* \*

Ἐντωμεταξύ, δ Ρασκάς παρακολουθοῦντες τὸν Κορινιάν κατὰ πόδας. Τὸν εἶδε νὰ φτάνη, μὲ γρήγορο καλπασμό, στὴν ὄδο Σαινταβουά. Και γελῶντας μέσα του, ψιθύρισε:

— Στὸν κόρακα, ἀγαπημένε μου Κορινιάν !... Παραξενεύομουν, ποὺ σ' ἔθλεπα νὰ τρέχης πρὸς τὰ ἔδω... Ἀλλὰ ξέχασα, δτὶ ἔδω θρίσκεται ή κυρά - Μπριζίτ ποὺ τόσο σ' ἀγαπάει !... Φτοῦ, τὶ σου θρίσκει ή καρακάδα αὐτή, και σὲ λατρεύει τόσο ;... "Ἄς εἶνε, ζέρω πειά, ποὺ θὰ σὲ θρίσκω στὸ μέλλον !... Μου χρωστᾶς ἔξη δόντια ποὺ μοϋγαλες μὲ τὶς γροθιές σου, και σκέπτομαι νὰ σου τὰ πάρω πίσω !

Κι' ἀφοῦ τελείωσε τὸ μονόλογό του δ Ρασκάς, γύρισε τὴ ράχη του, και τράβηξε γρήγορα πρὸς τὸ μέγαρο τοῦ Μωλούτι. Συγχρόνως σκεφτόταν μὲ θλῖψι :

λήση. Αηδιασμένος ἀπὸ τοὺς ἄλλους, πῆρα τὸ πέμπτο φεύτικο ρολόι και τοῦ τύρεα :

— Θὰ εἶνε δικό σους ! τοῦ εἶπα μὲ κάποια περιφρόνησι.

— Εκείνος τὸ κύτταξε μιὰ στιγμὴ κ' ύστερα μου τὸ ἔδωσε πίσω.

— Δυστυχῶς ! τοῦ ἀπάντησε μὲ μιὰ φωνὴ ποὺ ἔφτασε ως τὰ κατάβαθμα τῆς καρδιᾶς μου. Δὲν εἶνε δικό μου αὐτὸ τὸ ρολόι...

— Εἶσαστε θέντιος ; ἀπόρησα.

— "Ω, ναί ! ἔκανε. Για νὰ πῶ τὴν ἀλήθεια, δὲν εἶχα πολλὲς ἐλπίδες πῶς θὰ εἴμαι ἔδω πέρα τὸ ρολόι μου. Τὸ ἔχασα ἔδω και δέκα μέρες στὸ θουλεθάρτο τοῦ Βολταίρ κι' ὄχι στὴν λεωφόρο τῶν Ἱνδούσιων. Σάς ζητῶ συγγνώμην. Κρίμα ποὺ δὲν θρέθηκε τὸ χρυσό ρολόι μου ἀπὸ ἔνα τίμιο ἄνθρωπο σὰν κι' ἔσας!..

— Ο Ζακμάρ οώπως και μὲ κύτταξε στὰ μάτια.

— Αὐτὸς ήταν δ τελευταῖος πελάτης μου... ψιθύρισε. Και τώρα, τὶ συμπέραμα θγάζεις ἀπὸ δλη αὐτὴν τὴν ιωτυρία ;

— Τὸ ἔξης... τοῦ ἀπάντησα. "Οτὶ οἱ τίμιοι ἄνθρωποι δὲν θὰ λείψουν ποτὲ ἀπὸ τὸν κόσμο



PIERRE MILLÉ

— Τὸ στάδιο μου κατεστράφη !... Ναι, ζωσα σεβαία τὸν καρδινάλιο ἀπὸ πολλὲς ἐπικίνδυνες ραδιουργίες... Εξαφάνισα πλήθος ἀπειρο ἀπ' τοὺς ἔχθρους του... "Ομως ή τύχη τάφερε ἐτοι, ώστε νὰ κερδίσω μονάχα τὶς τύψεις τῆς συνειδήσεώς μου και τὸ μῖσος τοῦ καρδιναλίου, ἐνῶ δ Κορινιάν πέτυχε σὲ δλα του !..." "Ετοι ἀσφαλῶς μὲ περιμένει τώρα ή κρεμάλα. Μονάχα στὸν Τραγκαθέλ μπορῶ νὰ ἐλπίζω λίγο !...

Ἐντωμεταξύ, δ Κορινιάν μπῆκε στὸ σπίτι τῆς Μπριζίτ. Ζωρὴ σκηνὴ ἐπηκολούθησε, μεταξὺ τῶν δύο αὐτῶν ἐρωτευμένων, κατὰ τὴν διποίαν δ Κορινιάν, «ἔφαγε τῆς χρονιᾶς» του ἀπ' τη σκληρὴ ἐρωμένη του, μὲ τὸ περιβόητο μαστίγιο τοῦ Ἀγίου Λαζαρού. Εἶχε ξοδέψει, βλέπετε, ἀκαρπα τὰ χιλιαρά φράγκα τῆς, και τὸ γεγονός αὐτὸ ἔξαγρίωσε τὴν κυρά - Μπριζίτ.

Τὰ πράγματα δημοσιεύσαντας, γρήγορα ἀρχισαν νὰ ξαναπέρνουν εὐχαριστη δψι, γιὰ τὸν δυστυχῆ ρασσοφόρο κατάσκοπο. Μόλις ή κυρά - Μπριζίτ διάβασε τὴν ἐπιστολὴ τῆς Μαρίνας, καθὼς και τὴν ἀπάδειξι τῶν δέκα χιλιάδων φράγκων, χάρηκε ἔξαιρετικά. Ρώτησε δημοσιεύσαντας μὲ ἐπιφύλαξι :

— Καλά, ή δούκισσα θὰ δώσῃ δέκα χιλιάδες φράγκα, γιὰ νὰ ἐλευθερώσῃ τὸν Σαλαί, δταν τῆς ἀπακαλύψουμε ποῦ θρίσκεται... Η δούκισσα δημοσιεύσα ποῦ εἶνε τώρα ;

— Ήταν στὸ Μασνούάρ ! ἀπάντησε δ Κορινιάν. "Άλλα ή μικρή μας Ἀνναίς, τὴν ἐλευθέρωσε ήδη ἀπὸ τὸν Ρασκάς !

— Η Μπριζίτ δὲν καταλάβαινε τίποτα, ώστοσο. Κι' δ Κορινιάν ἀναγκάστηκε νὰ τῆς τὰ ἔξηγήσῃ. ὅλα λεπτομερῶς. "Ετοι, ή πονηρὴ ἐρωμένη του. ἔμαθε τὰ ἔξης : 1ον) "Οτὶ ή δούκισσα ντε Σεβρέζ, προσπαθοῦσε μὲ κάθε θυσία νὰ ξανθρῆ τὸν Σαλαί. 2ον) "Οτὶ δ Ρασκάς, προδινοντας τὸν καρδινάλιο, ύπηρετούσε τώρα ύπο τὶς διαταγὲς τοῦ Τραγκαθέλ. 3ον) "Οτὶ δ ἀρχιεπίσκοπος τῆς Λυών κ' ή Ἀνναίς, βρισκότουσαν στὸ Παρίσι. Και 4ον), οτὶ δ Ρασκάς, δ Τραγκαθέλ, κι' δ Μωλούτι, βρισκόντουσαν ἐπίσης στὸ Παρίσι.

— Οταν τὰ ἔξακριώσει αὐτὰ ή Μπριζίτ, χάρηκε ὑπερβολικά και ξεφώνησε :

— "Ω, κάναμε πειά τὴν τύχη μας, φίλε Κορινιάν !... Περίμενε μὲ ἔδω μιὰ στιγμή, γιατὶ ἔχω κάποιο σχέδιο στὸ μυαλό μου !..."

— Αφήνοντας ύστερα τὸν Κορινιάν νὰ περιμένῃ, ἀνέβηκε γοργὴ στὸ πρώην διαμέρισμα τοῦ Τραγκαθέλ. Εκεὶ κρύφτηκε πίσω ἀπὸ τὸ παράθυρο, κι' ἀρχισε νὰ κατασκοπεύῃ, μὲ υπομονὴ ἀράχνης πίσω ἀπὸ τὴν ύφαντη παγίδα τῆς...

— Επειτα ἀπὸ μιὰ ώρα κατέβηκε λάμποντας δλη ἀπὸ τὴ χυρά τῆς. Κ' εἶπε στὸν Κορινιάν :

— Κατασκόπευα, τόση ώρα, τὸ μέγαρο τῆς δούκισσας Κουρτώ !... "Εμαθε πολύτιμα πράγματα. Στοιχηματίζω, οτὶ δ ἡλίθιος και νεαρὸς ἐκείνος ὀπλοδιδάσκαλος θὰ μου ξανάρθη πάλι στὸ διαμέρισμα του γιὰ νὰ καμαρώῃ ἀπὸ πιὸ κοντὰ τὸ μέγαρο τῆς δούκισσας Κουρτώ, και τὴν Ἀνναίδα του... Τότε, θὰ στείλω μιὰ εἰδοποίησι μυστικὴ στὸν καρδινάλιο, κι' ἔκεινος θ' ἀναλάβῃ τὰ λοιπά!..." Εσύ, μήν ξεχνάς νὰ πηγαίνης τρεῖς φορὲς τὴν ήμέρα, στὴ δούκισσα Σεβρέζ!.. "Ετοι, και τὶς δέκα χιλιάδες φράγκα θὰ κερδίσουμε κι' δ δημοσιος θὰ κόψῃ τὰ κεφάλια τοῦ Τραγκαθέλ, τοῦ Μωλούτι, τῆς Ανναίδας, και τοῦ Ρασκάς !

— "Αχ, παλητοτενεκὲ Ρασκάς ! στέναξε μὲ μῖσος δ Κορινιάν. "Εσένα νὰ δῶ κρεμασμένον, κι' ἄς μὲ καταπιῇ ή κόλασι κατόπιν !

— Χώρισαν. "Ο καθένας εἶχε ώρισμένο πειά σχέδιο δράσεως μπροστά του, κι' ἔπρεπε νὰ γίνουν γρήγορα ή κατάλληλες ἐνέργειες.

— Εντωμεταξύ, δ Πρασινάδας ωχυρωμένος στὸ δωμάτιο τοῦ κυρίου του, και μεθυσμένος διαρκῶς, δὲν ἀφηνει κανέναν νὰ πλησιάσῃ τὸν καρδινάλιον. Δεκαπέντε μέρες κράτησε στὴ διαταγὴ τῆς Λυών. Σάς ζητῶ συγγνώμην. Κρίμα ποὺ δὲν θρέθηκε τὸ χρυσό ρολόι μου ἀπὸ ἔνα τίμιο ἄνθρωπο σὰν κι' ἔσας!..