

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΠΩΣ ΖΟΥΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΑΡΧΙΛΗΣΤΑΙ

Πώς σχηματίζονται ή ληστοσυμμορίες. Ποιοί είνε οι αρχηγοί τους. Η «έντιμος» σταδιοδρομία του αρχιληστού. Πώς μπαίνουν στήν στρατιωτική άριστοκρατία. Μία άπρόοπτη περιπέτεια. Στα χέρια τῶν ληστῶν. Τὰ παραδοξότερα λύτρα. Ο παράξενος θάνατος του ληστάρχου Χό—Λίν—Τσάνγκ, κλπ. κλπ.

MΙΑ από τις πιὸ τραγικές συνέπειες τῆς κινεζικῆς ἐπαναστάσεως ήταν, ως γνωστόν, η τρομακτικὴ ἀνάπτυξις τῆς ληστείας. Η ἀσταθής κι' ἀνισχυρος Κυβερνησίς, η ἐλλειψις μιας ἀστυνομίας μὲ πειθαρχία καὶ συνείδησι κι' ο οιαρκής πολέμος μεταξὺ τῶν ἐπαρχιῶν, εσημιούργησαν μιὰ καινούργια τάξι, τὴν τάξι τῶν ληστῶν τῆς ύπαιθρου. Ποιοί ἀποτελοῦν τώρα αὐτὴ τὴν τάξι τῶν ληστῶν; Πρῶτ' ἀπ' ὅλα, οἱ χωρικοί, ἔκεινοι ποὺ ἀπογυμνώθηκαν ἀπὸ τὸ ἀδιάκοπο πέρασμα τοῦ στρατοῦ, τῶν ἀνέργων, τῶν ἀλητῶν, τῶν στρατιωτῶν ποὺ ἔχουσαν τὸν ἀρχηγὸν τους καὶ διασκορπίσθηκαν ἐδῶ κι' ἔκει καὶ συγχρόνως ὅλοι ἔκεινοι ποὺ ἔγιναν ἡ αἰτία τῆς καταστροφῆς τῶν χωρικῶν.

Ἀρχηγοί αὐτῶν τῶν ληστοσυμμοριῶν, ποὺ ἀποτελοῦν τὶς περισσότερες φορὲς δλόκληρες στρατιές είνε πάντα μερικοὶ δραστήριοι καὶ τολμηροὶ νέοι, γυιοὶ ἐμπόρων, χωρικῶν ἢ δημοσιοιων ὑπαλλήλων, ποὺ δὲν μπυρούν νὰ ἀνεχθοῦν τὸν ἀπάνθρωπο ἔγωισμο καὶ τὴν ἀδυσωπητὴ σκληρότητα τῶν μεγάλων στρατηγῶν ποὺ θησαυρίζουν ἀπογυμνώνοντας τὶς ἀπέραντες ἐπαρχίες μὲ τὶς κατασχέσεις τῶν περιουσιῶν καὶ τοὺς καταθλιπτικοὺς φόρους.

Στὴν Εὔρωπη, ώστόσο, ὁ κόσμος ἔχει ἐσφαλμένη ἀντίληψι γιὰ τοὺς Κινέζους ληστάς. Μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς είνε μὰ τὴν ἀλήθεια, πραγματικὰ θηρία ποὺ σκοτώνουν καὶ σφάζουν ἀπὸ εὔχαριστησι κι' ἀπὸ σαδισμό. Λεηλατοῦν καὶ καῖνε δλόκληρα χωριά, καταστρέφουν βλακωδῶς ὅλες τὶς ἐσοδεῖες καὶ κατασφάζουν δίχως καμμιὰ διάκρισι τόσο τοὺς ἄνδρες, ὅσο καὶ τὰ γυναικόπαιδα. Μα ὁ τρόμος ποὺ ἔμπνεουν παντοῦ δὲν τοὺς προστατεύει πολὺν καιρό. Σὲ λίγο, οἱ λησταὶ αὐτοὶ ἔξυφανιζονται μυστηριωδῶς. Κάποιος θὰ τύχῃ πάντα νὰ δηλητηριάσῃ ἢ νὰ δολοφονήσῃ τὸν ἀρχηγὸν τους. Κι' ἔτοι, οἱ ἄλλοι σκορπίζονται καὶ χάνονται ἐδῶ κι' ἔκει στὴν ἀπέραντη Κίνα. Οἱ ἄλλοι, οἱ περισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ληστάς, διαλέγουν τὴν «έντιμη» σταδιοδρυμία τοῦ ληστοῦ γιὰ ν' ἀποκτήσουν μιὰ σταθερή καὶ ἐπίσημη θέσι. Αὐτούς ὁ κόσμος τοὺς ὑποφέρει, σὰν ἔνα ἀναγκαῖο κακό.

Ἐνας γνωστός μου μανδαρίνος μοῦ εἶπε μιὰ μέρα μ' ἔνα αἰνιγματικὸ χαμόγελο:

— Ἐδῶ πέρα οἱ λησταὶ καὶ οἱ στρατιῶται είνε τὸ ἴδιο πρᾶγμα!

Μὲ τέσσερα τουφέκια, διακόδια φυσίγγια καὶ τρεῖς συντρόφους, τολμηρούς κι' ἀποφασιοτικούς, ἔνας ύποψήφιος ἀρχηγὸς ληστῶν, μπορεῖ θαυμάσια ν' ἀρχίσῃ τὴν περιπετειώδη σταδιοδρομία του. "Αν είνε ἔχυπνος, θ' ἀποφύγη τοὺς ἀδικούς φόνους

καὶ τὶς λεηλασίες ποὺ δὲν ἀποφέρουν τίποτε. "Οταν δὲ κατορθώσῃ νὰ ἐγκατασταθῇ σὲ μιὰ περιοχὴ δὲν κλέβει πειὰ ἀλλὰ ἀρκεῖται στὸ νὰ ἐπιθάλη διαφόρους φόρους στὴν εἰσαγωγὴ καὶ στὴν ἔξαγωγὴ τῶν ἐμπορευμάτων, στὸ πέρασμα ταξιδιωτῶν καὶ στὶς ιδιοκτησίες. Γιὰ ἀντάλλαγμα τώρα, προστατεύει τοὺς Κινέζους τῆς περιοχῆς του ἀπὸ τὶς ὑπερβασίες τῶν μανδαρίνων, ἀπὸ τὶς λεηλασίες τῶν



Οι στρατηγοί θησαυρίζουν μὲ κατασχέσεις καὶ καταθλιπτικούς φόρους...

στρατιωτῶν καὶ κρατάει σὲ ἀπόστασι κάθε ἐπικίνδυνο ἀντίπαλο. Τέλος, ὅταν κατορθώσῃ νὰ συγκεντρώσῃ γύρω του δικτακοσιους ἢ χίλιους στρατιώτες - διπάδους, προσφέρει ἀμέσως τὴν θοήθειά του σ' ἔναν στρατηγὸ καὶ μπαίνει ετοι στὴ στρατιωτικὴ άριστοκρατία μ' ἔνα βαθμὸ ποὺ κανονίζεται ἀναλόγως τῆς δυνάμεως τοῦ στρατοῦ του.

Γιὰ νὰ δῆτε δὲ τὴν παράξενη νοοτροπία αὐτῶν τῶν ληστῶν, θὰ σᾶς διηγηθῶ μιὰ περιεργη περιπέτεια ποὺ μοῦ ἔτυχε ἐδῶ καὶ λίγον καιρό. Μιὰ μέρα θέλησα νὰ περάσω ἀπὸ μιὰ ἐπαρχία ποὺ ἐληστοκρατεῖτο καὶ ἔκανα τὴν ἀνοησία νὰ μὴ δώσω προσοχὴ στὶς συμβουλές τῶν φίλων μου, γιὰ τοὺς κινδύνους ποὺ μπορούσα νὰ διατρέξω.

Κατὰ τὸ ἀπόγευμα λοιπὸν τῆς δευτέρας ἡμέρας τοῦ ταξιδιοῦ μου, ἀκουσα γύρω μου πολλοὺς πυροβολισμοὺς κι' ἔνας ἀπὸ τοὺς Κινέζους τῆς συνοδείας μου δέχθηκε μιὰ σφαίρα κατάστηθα καὶ ξαπλώθηκε καταγῆς νεκρός. Ο δόηγός μου τότε εἶδε πῶς κινδυνεύαμε σοθαρά κι' ἔτρεξε ἀμέσως νὰ ἔρθῃ σὲ διαπραγματεύσεις μὲ τὸν ἀρχηγὸ τῶν ληστῶν. Οι λησταὶ αὐτοὶ, ὅπως ἔμαθε, εἶχαν εἰσβάλει ἀπὸ τὴ γειτονικὴ ἐπαρχία, ἀπ' δπου τοὺς είχε διώξει ἔνας ισχυρὸς ἀντίπαλος. Τριγύριζαν λοιπὸν ἐδῶ κι' ἔκει γιὰ νὰ βροῦν χρήματα ν' ἀγοράσουν πυρομαχικά, γιατὶ είχαν ἔξαντλήσει τὰ δικά τους. Κι' ἔτοι εἶπαν στὸν δόηγό μου ὅτι γιὰ νὰ μὲ ἀφήσουν ἐλεύθερο, ήθελαν ὡς λύτρα χίλια δολλάρια. Έγὼ τότε, ποὺ εἶχα ἐλάχιστα χρήματα μαζύ μου παρουσιάσθηκα στὸν Κινέζο ἀρχιληστὴ καὶ τοῦ ἔξηγησα ὅτι τὸ ποσὸν ποὺ ζητοῦσε ἦταν ύπερογκο. Καθώς τοῦ μιλούσα δύως πρόσεξα ὅτι είχε στὸ δεξιὸ χέρι του μιὰ οὐλή. Τί σύμπτωσις! Αὐτὸν τὸν ἀνθρώπο, λίγον καιρὸ πρίν, τὸν εἶχα γιατρέψει ἀπὸ μιὰ γάγγραινα στὸ νοσοκομεῖο τῶν ιεραποστόλων! Δίχως λοιπὸν νὰ διστάσω τοῦ θύμισα τὶς περιποιήσεις μου καὶ τοῦ ύπερειδείας ὅτι ἀπὸ εύγνωμοσύνη ἔπρεπε νὰ ἐλαττώσῃ στὸ ἐλάχιστον τὰ λύτρα μου. Ο λησταρχὸς παραξενεύθηκε ἀπὸ τὰ λόγια μου, συγκέντρωσε τὶς ἀναμνήσεις του, μὲ θυμήθηκε κι' αὐτὸς κι' ὡμολόγησε πῶς θὰ ἥταν μεγάλη ἀγένεια ἀπὸ μέρους του, ἀν ἐπακολουθοῦσε νὰ μοῦ ζητάῃ χίλια δολλάρια ὡς λύτρα. Μὲ παρακάλεσε μόνο νὰ τοῦ πληρώσω τὴν ἀξία τῶν σφαιρῶν ποὺ είχε ρίξει!...

* * *

"Υστερ" ἀπὸ λίγους μῆνες, ἔτυχε νὰ παρακολουθήσω τὴν οὐλληψὶ ἐνὸς περιφήμου ληστάρχου ποὺ τρομοκρατοῦσε τὴν ἐπαρχία. Ο τολμηρὸς αὐτὸς Κινέζος εἶχε τὸ θράσος νὰ μῆται μέρα όλομόνυχος σὲ μιὰ τράπεζα καὶ νὰ σκοτώσῃ μὲ μιὰ πιστολιὰ τὸν ταμία της Μάγιου - Λούνγκ ποὺ μετροῦσε στὸ συρτάρι του δλόκληρες δέσμες ἀπὸ δολλάρια. Βρισκόμουν ἔκεινη τὴν στιγμὴ μέσα στὴν τράπεζα καὶ εἶδα τὸν ἀτυχὸ ταμία νὰ σωριάζεται δίπλα μου σὰν κεραυνόπληκτος. Ο κόσμος, μόλις ἀκούσε τὸν πυροβολισμὸ, σκορπίσθηκε ἀμέσως καὶ ἀρχισε νὰ φωνάζῃ:

— Πάν - Κέι - λάϊ - λό! (Οι λησταὶ κλέθουν τὴν τράπεζα). "Η σύγχυσις ἦταν τρομακτικὴ κι' ἀπερίγραπτη. Τὰ ούρλιασματα τῶν Κινέζων εἶχαν προσελκύσει τὴν προσοχὴ τῶν στρατιωτῶν κι' ἔτοι, ὅταν ὁ τολμηρὸς ἀρχιληστὴς ἔκανε νὰ βγῆ ἀπὸ τὴν πόρτα, θρέθηκε μπροστὰ στὴν «ένοπλο δύναμι». Ἀμέσως τότε, πέταξε τὸ πιστόλι του ποὺ κάπνιζε ἀκόμη μπροστὰ στὰ πόδια μιᾶς τρομοκρατημένης Αμερικανίδος, πῆδησε ἀπὸ ἔνα παράθυρο καὶ σκαρφάλωσε στὴ στέγη τοῦ ἀντικρυνοῦ σπιτιοῦ. Μὰ κάποιος στρατιώτης τὸν πέτυχε στὸ στήθος μὲ μιὰ σφαίρα καὶ ὁ λησταρχὸς κατρακύλησε καὶ σωριάσθηκε στὴ μέση τοῦ δρόμου. Οι ἄλλοι στρατιώτες τότε τὸν κατασκότωσαν μὲ τοὺς ύποκοπάνους τῶν ὅπλων τους καὶ ὑστερα τράβηξαν τὸ αἷμόφυρτο κυρμὶ του ὡς τὴν ἀστυνομία. Η χαρά τους ἦταν ἀπερίγραπτη, γιατὶ ὁ τρομερὸς αὐτὸς ἀρχιληστὴς ποὺ λεγόταν Χό - Λίν - Τσάνγκ έθεωρείτο ἀσύλληπτος. Εἶχε μάλιστα δολοφονήσει δυὸς "Αγγλους ιεραποστόλους" κι' εἶχε κατακρεουργήσει φρικωδῶς. τὰ πτώματά τους, λίγο πιὸ ἔξω ἀπὸ τὴν πύλη τῆς πόλεως. Ἐπίσης, ἔκλεψε τὶς ὡμορφες εύνουσμενες τῶν μανδαρίνων καὶ τῶν πλουσίων ἐμπόρων καὶ ζητοῦσε κολοσσιαῖα λύτρα γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσί τους. "Οταν δὲ ἔκεινοι ἀργοποροῦσαν ἦσαν προσπαθοῦσαν νὰ τὸν συλλάβουν μὲ τὴ θοήθεια τῶν στρατιωτῶν, τοὺς ἔστελνε ὡς προειδοποίησι, πρῶτα τὰ μαλλιά τοῦ θύματός του κι' ἔπειτα, τὸ ἔνα αὐτί του, τὴ (Συνέχεια στὴ σελίδα 45)

