

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Η ΕΚΚΕΝΤΡΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ

Τί είνε ή μόδα; Τό χιούμορ τοῦ Μπέρναρ Σῶ. Τό έκπληκτικό χτένισμα τῶν μαλλιῶν τοῦ 1840. Οἱ διαφανεῖς γυναικεῖοι χιτώνες τοῦ 1795. Τό βάρος τῆς γυναικείας τουαλέτας. Τό φόρεμα τῆς Ρακέλ Τορρές. Τό «μαγικό κρινολίνο». Η μόδα μὲ τὰ τούλλινα βολάν. Ιστορικὲς τραγωδίες τῆς μόδας κλπ. κλπ.

T Ι είνε ή μόδα; Ποιὸς τὴν δημιουργεῖ;

Σ' αὐτὲς τὶς δυὸς μεγάλες ἀπορίες, ὁ διάσημος "Ἄγγλος χιουμοριστής Γεώργιος Μπέρναρ Σῶ, ὥρηκε μιὰ ἔξυπνη ἐξήγησι. «Θέλετε λοιπὸν νὰ μάθετε τι είνε ή μόδα καὶ ποιὸς τὴν δημιουργεῖ; εἶπε στὴ δημοσιογράφῳ μιᾶς μεγάλης γυναικείας ἐφημερίδος τοῦ Λονδίνου. "Ε, λοιπόν, μάθετε ὅτι η μόδα είνε ή πιὸ χαριτωμένη ἐκδήλωσις τῆς γυναικείας ἐπιπολαιότητος κι' ὅτι τὴν δημιουργεῖ ὁ ἄνδρας, ἀπὸ ἐκδίκησι, γιατὶ δὲν μπορεῖ μὲ κανένα ἄλλον τρόπο νὰ τιμωρήσῃ τὴ γυναικα γιὰ ἀδσα ὑποφέρει ἐξ αἰτίας τῆς".

Λύτο τὸ ἀγγλικὸ χιούμορ μπορεῖ βέβαια νὰ μὴ μᾶς ἰκανοποιῇ μὲ τὸν τρόπο ποὺ θέλουμε, μὰ ἂν ἔξετάσουμε καλύτερα αὐτὰ τὰ λόγια θὰ δοῦμε πῶς κρύθουν μεγάλες καὶ ἀναμφισθῆτες ἀλήθειες...

"Ἄσ τις ζουμε τῷρα μιὰ ματιὰ στὴ μόδα τῶν περασμένων ἐποχῶν. "Η «τρέλλες» τῆς μᾶς προκαλοῦν τὴ φρίκη, τὸν σαρκασμὸν καὶ τὴν κατάπληξι. Τὸ 1840, παραδείγματος χάριν, τὸ κυριώτερο στοιχεῖο τῆς γυναικείας ἦταν τὸ χτένισμα τῶν μαλλιῶν. "Ολὴ η ἄλλη τουαλέττα δὲν εἶχε καμμιὰ σημασία μπροστὰ στὰ μαλλιά. Κι' ἔτοι, κι' αὐτὲς ἀκόμα η γυναικείας τοῦ λαοῦ, η πιὸ φτωχεῖς, ποὺ φοροῦσαν ἔνα παληὸν καὶ ζεθωριασμένο φόρεμα, ἦταν «χαριτωμένες καὶ κομψές» φτάνει νὰ είχαν χτενίσει τὰ μαλλιά τους σύμφωνα μὲ τὴ μόδα. Περιττὸ νὰ τονισθῇ ὅτι τὰ φυσικὰ μαλλιά δὲν ἦσαν ἀρκετὰ γι' αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς τρέλλες κι' ὅτι η γυναικείας φοροῦσαν πελώριες περροῦκες. Η μόδα αὐτὴ κατέστρεψε βέβαια τὰ μαλλιά τους, τὰ φυσικά, γιατὶ μαρινοντουσαν κάτω ἀπὸ τὶς βαρείες περρυūκες, ιὰ τὶ σημασία μποροῦσε νὰ εἴχε ὑπὸ μπροστὰ στὸν ἀπαράβατο νόμο τῆς μόδας; Σήμερα, μιὰ γυναικα μὲν ἔνα τέτοιο χτένισμα θεωρηθῆ ἀμέσως ὡς τρελλή καὶ θά κλεισθῇ γρήγορα σ' ἔνα χούλιο, ὡς δημόσιος κίνδυνος.

Σαρανταπέντε χρόνια πρίν, τὸ 1795, ὑστερὸν ἀπὸ τὴν πτῶσι τοῦ καθεστῶτος τῆς τρυμοκρατίας, η γυναικείας στὸ Τιαρίσι λυτρώθηκαν ἀπὸ τὴν καταθλιπτικὴ ἀγωνία τῶν αἰματηρῶν ἐκείνων ήμερῶν καὶ ρίχτηκαν μὲ φρενίτιδα στὶς ἀπολαύσεις, ἀκολουθῶντας τὴν πιὸ ἔξωφρενικὴ καὶ τὴν πιὸ ἀχαρακτήριστη μόδα. Μὲ τὴν πρόσθαι διὰ τὴν ἀρχαίες, φοροῦσαν πέδιλα στὰ γυμνὰ πόδια τους κι' ἔνα χιτῶνα ἀπὸ διαφανὲς ψφασμα, σχιστὸν ἀπὸ τὸ γόνατο καὶ κάτω. Επὶ πλέον ἀρχισε τὴν ἴδια ἐποχὴ ἔνας συναγωνισμὸς μεταξὺ τῶν «κομψῶν» γυναικῶν γιὰ τὸ ὡραιότερο ντύσιμο μὲ λιγώτερο ψφασμα. Κι' ἔτοι ἔνα ἀπὸ τὰ πιὸ διασκεδαστικὰ παιγνίδια συναναστροφῶν ἦταν τὸ ζύγισμα τῶν γυναικῶν φορεμάτων. Τὸ 1800 μιὰ κομψὴ γυναικα δὲν ἔπρεπε νὰ φοράῃ ροῦχα, παπούτσια καὶ κοσμήματα βάρους περισσότερον τῶν 100 δραμίων! Τὸ 1801, στὸ Αννόβερο, μιὰ γυναικα ἔθαλε στοίχημα διὰ μπροστὲ νὰ βγῆ στὸν δρόμο, φορῶντας μιὰ μικρὴ πουκαμίσα κι' ἔνα μαντήλι, χωρὶς νὰ κινήσῃ τὴν προσοχὴ τοῦ κόσμου. "Ε, λοιπόν, η γυναικα αὐτὴ κέρδισε τὸ στοίχημα, γιατὶ κανεὶς στὰ στολίδια μιᾶς κομψῆς γυναικας ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, τῆς Ρα-



Τὸ φόρεμα μιᾶς ιθαγενοῦς τῆς Ταϊτῆς ἦταν πιὸ βαρὺ ἀπὸ τὴν τουαλέττα τῆς Ρακέλ Τορρές!...

κέλ Τορρές, ποὺ ἦταν δημοφιλής, ὡς «ἀστέρας» τοῦ κινηματογράφου κι' ἀπὸ τὴν ἄλλη ἔθαλαν τὸ φόρεμα καὶ τὰ στολίδια μιᾶς ιθαγενοῦς τῆς Ταϊτῆς. "Ε, λοιπόν, ἀπέδειξαν ἔτοι ὅτι η γυναικείας τῆς Ταϊτῆς ποὺ θεωροῦνται κάτι περισσότερο ἀπὸ ηγεμόνες, φροντίζουν νὰ ντύνωνται περισσότερο ἀπὸ τὶς γυναικείας τῆς Εύρωπης καὶ τῆς Αμερικῆς. Κι' ἀπόδειξις ἦταν η πλάστιγγα: τὸ φόρεμα καὶ τὰ στολίδια τῆς ιθαγενοῦς ἦταν πιὸ βαρεῖα ἀπὸ τὴν τουαλέττα τῆς Ρακέλ Τορρές!..."

Μὰ ἀφοῦ κάνουμε λόγο γιὰ βαρείες κι' ἐλαφρές τουαλέττες, πρέπει νὰ θυμηθοῦμε λίγο τὰ κρινολίνα καὶ νὰ γυρίσουμε στὸ 1860. Εκείνη τὴν ἐποχὴ, ὁ γυναικείος ποδόγυρος εἶχε μῆκος δέκα σωστὰ μέτρα! Μπορεῖτε τώρα νὰ φαντασθῆτε τὴ σκόνη ποὺ μάζευαν αὐτὰ τὰ φουστάνια καὶ τὸ μαρτύριο τῶν γυναικῶν ἀπὸ τὸ βάρος τους. "Ολες τους φοροῦσαν τότε τὸ κρινολίνο, ἀπὸ τὴν κυρία τῆς ἀριστοκρατίας ὡς τὴν μαγείρισσα. Στὴ Λιθουανία, η χωρικές φοροῦσαν τὸ κρινολίνο καὶ ὅταν ἀκόμη δούλευαν στὰ χωράφια. Η πιὸ φτωχὴ γυναίκα ἐκείνα τὰ χρόνια εἶχε δώδεκα ἀσπρὰ μεσοφόρια καὶ ἔνα κρινολίνο μὲ 24 τοέρκια. Αργότερα, ο Ντελιράκ, ἔνας ξεπυνός παρισινὸς ράφτης ἀνεκάλυψε τὸ «μαγικό κρινολίνο», ποὺ μ' ἔνα χτύπημα τοῦ χεριοῦ ἀπλωνόταν ἢ μάζευόταν, ἀναλόγως τῆς περιστάσεως.

Μετὰ τὰ κρινολίνα, ἀρχισε ἡ τρέλλα τῶν ἀσπρῶν βολάν. Σ' ἔνα χορὸ τῆς Αύλης, η αὐτοκράτειρα τῆς Γαλλίας Εύγενία, παρουσιάσθηκε μ' ἔνα φόρεμα ποὺ εἶχε ἐκατὸν τρία τούλλινα βολάν. Η αἰθέρια ἐλαφρότης τῶν φουστανῶν αὐτῆς τῆς ἐποχῆς ἦταν βέβαια θελκτικὴ, δύνειρώδης, μὰ καὶ τρομερὰ ἐπικίνδυνη. Εκείνα τὰ ἀφρωτὰ βολάν ἔπιαναν φωτιὰ μὲ τὴν μεγαλύτερη εύκολία τοῦ κόσμου. Κι' ἔτοι καμμιὰ ἀλλη ἐποχὴ δὲν μᾶς παρουσιάζει συχνότερες περιπτώσεις τέτοιων τραγικῶν δυστυχημάτων.

Τὸ 1851, η δούκισσα τοῦ Μαγιέ, ἔνα βράδυ ποὺ εἶχε δεξίωσι στὸ μέγαρό της, θέλησε νὰ καθήσῃ κυντά στὸ τζάκι. Μὰ γιὰ κακή της τύχη ἔνα ἀπὸ τὰ τούλλινα βολάν τῆς φούστας τῆς ἀγγιες στὴ φωτιὰ κι' ἡ δυστυχημέσσα τυλίχτηκε ἀμέσως ἀπὸ τὶς φλόγες καὶ κάηκε ζωντανὴ σὰν λαμπάδα. Απὸ τὸν ἴδιο τραγικό θάνατο πέθανε καὶ ἡ περίφημη "Αγγλίδα ἡθοποιὸς" Εμμα Λιθρεῦ, ἐπάνω στὴ σκηνὴ τοῦ θεάτρου. Τὸ 1856, η πριγκήπισσα

Βικτωρία, η κατόπιν αὐτοκράτειρα τῆς Γερμανίας, καθὼς σφράγιζε μιὰ μέρα ἔνα γράμμα, δὲν πρόσεξε κι' ἔθαλε φωτιὰ μὲ τὸ κερί στὸ τούλλινο μανίκι της. Αμέσως τυλίχθηκε δόλοκληρη ἀπὸ τὶς φλόγες, μὰ σωθῆκε εύτυχῶς, χάρις στὴν ἐτοιμότητα τοῦ γραμματέως τῆς ποὺ ἐσπεύσε νὰ τὴ σκεπάσῃ μὲ μιὰ κουβέρτα.

"Υστερὸν ἀπὸ ἔνα χρόνο, τὸ 1867 ἡ ἀρχιδούκισσα Ματθίλδη, κόρη τοῦ ἀρχιδουκὸς Αλβέρτου τῆς Αὐστρίας, θέλησε μιὰ ήμέρα νὰ κρύψῃ τὸ σιγαρέττο ποὺ κάπνιζε στὰ βολάν τῆς φούστας της, γιὰ νὰ μὴ τὸ δῆρο αὐστηρός πατέρας της. Μὰ τὰ τούλλινα βολάν ὅρπαξαν ἀμέσως φωτιὰ καὶ τῆς προδένησαν τρομερὰ ἐγκαύματα σ' δόλο τὸ σῶμα.

"Η πιὸ τρομακτικὴ ὡστόσο καταστροφὴ συνέβη τὸ 1863 στὸ Σιντιάγκο τῆς Χιλῆς, τὴν ὥρα τῆς λειτουργίας, μέσα στὴν μητρόπολι τῆς Συλλήψεως. "Ενα κερί ἔγειρε ἀπὸ τὴ ζέστη κι' ἔθαλε φωτιὰ στὸ τούλλινο φόρεμα μιᾶς γυναικας. Αμέσως μετὰ ὅρπαξαν φωτιὰ καὶ τὰ τούλλινα φορέματα τῶν γυναικῶν ποὺ ἤσαν τριγύρω κι' ἔτοι σὲ λίγο δύο χιλιάδες γυναικείας μεταμορφώθηκαν σὲ ζωντανὲς λαμπάδες καὶ πέθαναν μ' αὐτὸν τὸν τραγικὸν θάνατο.

"Απὸ τότε η μόδα, τρομοκρατημένη, ἀλλαζεις ιδιοτροπίες καὶ τὰ τούλλινα βολάν καταργήθηκαν γιὰ νὰ δώσουν τὴν θέσι τους

"Ἄσ τις ζητεῖς στὸν χιτῶνα τῆς γυναικείας τουαλέτας. Τὸ 1926 ἔγινε πολὺς λόγος στὴν Αμερικὴ γιὰ τὴν μόδα τῶν κοντῶν φουστανῶν ποὺ θεωρήθηκαν ως ἀπρεπῆ ἀπὸ πολλοὺς αὐστηροὺς καὶ σεμνοτύφους ἀντιπροσώπους τῆς κοινῆς γυνώμης. Γιὰ νὰ ἀποδείξουν δὲ ὅτι είχαν δίκηο κατέφυγαν σὲ μιὰ πλάστιγγα. Απὸ τὴ μιὰ μεριὰ ἔθαλαν τὴν τουαλέττα τῆς Ρα-