

ΑΛΛΟΙ ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΟΙ



Οι ταχυδρομικοί διανομεῖς δὲν μοιράζουν μόνο γράμματα. Δέχονται κιόλας. Κι' ἀπόδειξις αὐτὸ τὸ ραβασάκι ποὺ διάθυσε μὲ συγκίνησι ὁ Φερδινάνδος Μολινέ:

«Αγάπη μου. Σὲ περιμένω ἀπόψε στὶς 7, ἀνυπερθέτως. Θὰ εἶμαι θεύθερη ὡς αὔριο. Ή νύχτα εἶνε δική μας! Πρόσεξε: μὰ τέτοια εύκαιρια δὲν θὰ ξαναπαρουσιασθῇ. Απόψε ἡ λοτέ...

Σὲ φιλῶ γλυκά καὶ σὲ περιμένω ἀνυπόμονα.
Λωρή τα τα

Καταλαβαίνετε τώρα τί συμβαίνει. Ο διανομεὺς Μολινέ ἔχει μὰ τρυφερὴ φίλη. «Εναν ἀπόκρυφο ἔρωτα: «ἀθέμιτες σχέσεις» μὲ μᾶς παντρεμένη.

Λωρή, μὲ γλυκά ροῦσα μαλλιά, μ' ἔξυπνα μάτια κι' ἔνα λεπτὸ κι' ἐκφραστικὸ πρόσωπο, ή Λωρέττα θυμιζει μιὰ χαριτωμένη καὶ παμπόνηρη υψηλή. Εἶνε σύζυγος ἐνὸς γκαραζίστα ποὺ τὸν βλέπει κανεὶς διαρκῶς νὰ βάζῃ μπενζίνα στ' αὐτοκίνητα, νὰ λαδώνῃ τὶς μηχανές τους ή νὰ φουσκώνῃ τὰ λάστιχα. Εἶνε ἐπιδέξιος καὶ γρήγορος στὶς μικρὲς ἐπιδιορθώσεις. «Επειτα, ποιὸς ἀπὸ τοὺς αὐτοκινητιστὰς θάθελε νὰ χάσῃ μιὰ ὀλόκληρη μέρυ σ' ἐκείνη τὴν ἥσυχη πολίχνη, ποὺ βρίσκεται στὰ βάθη τῆς ἐπαρχίας; Μιὰ μικρή, μιὰ προχειρή λοιπὸν ἐπιδιόρθωσι κι' ἀμέσως δρόμο πάλι, γιὰ τὸ ταξίδι. Μὲ τὶς βιαστικές αὐτές δουλειές, ὁ ἄνδρας τῆς Λωρέττας δὲν κερδίζει δσα δάχτηλα καὶ ἔτσι δὲν μπορεῖ ν' ἀγοράσῃ δικό του αὐτοκίνητο.

Γυναίκες δόμως σὰν τὴ Λωρέττα, ζωηρές, εϋθυμες, ιδιότρυπες, θέλουν τὸν ἥλιγγο τῆς ταχύτητος, τὴ μετακίνησι, τὴν περιπλάνησι μέσα στὸ διάστημα καὶ στὸν κυθαρὸ ἀέρα. Τὸ ὄνειρό της λοιπὸν εἶνε ἔνα αὐτοκίνητο. Καὶ πόσο ύποφέρει, πόσο στενάζει ὅταν ἀκούνεικούς ποὺ στέκονται γιὰ μιὰ στιγμὴ μπροστά στὸ γκαράζ τους νὰ λένε χαμογελῶντας μὲ ύπερηφάνεια:

— Σήμερα τὸ πρωὶ ἥμαστε στὸ Παρίσι. Απόψε θὰ δειπνήσουμε στὸ Μπιάρριτς. «Επειτα, θὰ περάσουμε τὰ σύνορα καὶ θύ πάμε στὴν Ἀνδαλουσία...

— Α! Τὸ σπὸρ τὸν αὐτοκινήτου!... Μὰ πότε λοιπὸν θὰ πραγματοποιήσῃ τὸ ὄνειρό της ή Λωρέττα;

— Ο ἄνδρας της προσπαθεῖ νὰ τὴν παρηγορήσῃ, μὰ εἶνε τόσο ἀξιοθήνητος μὲ τὴ λιγδωμένη φόρμα του, τὸ λαδωμένο πρόσωπό του καὶ τὰ σκληρὰ χέρια του ποὺ μυρίζουν πάντα μπενζίνα!...

Μπορεῖ νὰ πιστέψῃ κανεὶς πώς ή Λωρέττα, μὲ τὴν τρέλλα ποὺ εἶχε γιὰ τὸ αὐτοκίνητο, θ' ἀφήσῃ καμμιὰ μέρα νὰ τὴν ἀπαγάγῃ καὶ εἰς ἀπὸ τοὺς ὅμωμφους αὐτοκινητιστὰς ποὺ περνοῦν ἀπὸ τὸ γκαράζ της. Μὰ, αὐτὸς δὲν θὰ συμβῇ ποτέ, γιατὶ ή Λωρέττα εἶνε ἔρωτευμένη μὲ τὸν ὅμορφο Φερδινάνδο Μολινέ, τὸν ταχυδρομικὸ διανομέα μὲ τὰ μαύρα φλογερὰ μάτια, τὸ ἥλιοψημένο πρόσωπο καὶ τὸ λεπτὸ καὶ νευρῶδες κορμί. Αὐτὸς μονάχος διασκεδάζει τὴ μονοτονία της. Αὐτός, μόνο αὐτός, δὲ τὴν ἀφήνει νὰ πεθάνῃ ἀπὸ τὴν πλῆξι. Δὲν ἔχει θέσαια αὐτο-

κίνητο, ἔχει μονάχα τὸ ποδήλατό του, μὰ τι πειράζει; Εἶνε τρυφερός!

Μέχρι σήμερα ώστόσο, ὁ Μολινέ δὲν ἔγνωρισε τίποτε ὅλο παρὰ βιαστικά χάδια καὶ κρυφά φιλιά. «Οσο γιὰ τὰ ραντεβοῦ, ἡ Λωρέττα εἶνε ἀπὸ τὶς γυναικες ποὺ θέλουν φλογερὸ κι' ἐπίμονο κόρτε καὶ ἀτελείωτες πολιορκίες. Άλλοιως, πῶς θὰ τὴ διασκέδαζε ὁ ἔρως.

Τὸ περίεργο τώρα εἶνε ὅτι ὁ Μολινέ κάνει καλὸ στὸν γκαραζίστα. Η Λωρέττα δὲν τὸν βασανίζει πειά μὲ τὶς ιδιοτρυπίες της. «Άλλαξε τόσο πολύ, ώστε βρίσκει, ἀνοστες κι' αὐτὲς ἀκόμα τὶς ἐκδρομές ποὺ τοὺς προτείνουν οἱ συγγενεῖς τους.

— Ο ἔξαδελφός μου δ. Κυπριανός, τῆς εἶπε ὁ ἄνδρας της, θέλει νὰ μᾶς πάη μὲ τὸ αὐτοκίνητό του στὶς κοῦρσες τοῦ Βιλρέαλ.

— Δὲν μοῦ ἀρέσουν τ' ἄλογα! τοῦ ἀπάντησε ή Λωρέττα.

— Μὰ θὰ χαρῆς τὴν ἐκδρομὴ μὲ τὸ αὐτοκίνητο. Θὰ φύγουμε τὴν παραμονὴ καὶ θὰ μείνουμε κεῖ πέρα τὸ βράδυ. Πρέπει δημόσιας νὰ τοῦ γράψουμε, νὰ τοῦ ἀπαντήσουμε ἀμέσως...

— Πήγανε καλύτερα μόνος σου! ἔκανε ή Λωρέττα. «Εγὼ θὰ μείνω ἔδω πέρα. Δὲν πειράζει... Γιατὶ νὰ οὖ στερήσω μιὰ τετοια διασκέδασι; «Έχω νὰ φτιάξω κομπόστα τὰ οσμάσκηνα. «Αν τ' ἀφήσω μιὰ μέρυ ἀκόμια θὰ χαλάσουν.

— Ο ἄνδρας της δὲν κατάλαβε τίποτε. Κάθησε λοιπὸν κι' ἔγραψε τοῦ ἔξαδέλφου του νὰ περάσῃ νὰ τὸν πάρῃ.

— Κι' ἔτσι, τὴν ἄλλη μέρα, ὁ Μολινέ ἔλαβε τὸ ραβασάκι ἀπὸ τὴ Λωρέττα. Εἶχε μπει γιὰ καλὰ ή ἀνοιξις κι' ὁ ἥλιος ἔκαιγε. «Επειτα τὸ ταχυδρομείο καθυστεροῦσε μιὰ ὀλόκληρη ὥρα.

— Ο Μολινέ ἀρχίζει τὴ διανομή του, μὲ τὸν ἥλιο στὸ ζενίθ. Τρέχει μὲ τὸ ποδήλατο, γρήγορα, σὰν ἀστραπὴ, στὸν ἀσπρό δρόμο. Εἶχε κάνει 4 χιλιόμετρα. Κι' ὁ δρόμος εἶνε ἀνηφορικὸς ως τὸ Μπομπραγιέ.

— Θὰ προφτάσω; Θὰ προφτάσω ἀρά γε; ἀναρωτιέται κάθε τόσο ὁ Μολινέ.

— Ο δρόμος καίει κι' ἡ πέτρες εἶνε μυτερές. Τόσο μυτερές που τρυποῦν ἔνα λάστιχο. Ατυχία. Δὲν μπορεῖ πειά νὰ κατεβῇ γρήγορα στὸν γύρισμό. «Έχει τούλαχιστον τέσσερες δρες δουλειά. Καὶ μὲ μιὰ ρόδα ξεφούσκωτη. Μὰ νὰ ἥταν μόνο αὐτό; Κι' ὁ ταχυδρομικὸς σάκκος του; Ήσσο εἶνε υσρύς! Δὲν εἶνε θέσαια γεμάτος, μὰ κι' ἀδειος εἶνε ἀσήκωτος. «Έχει ὀλυ-ολα, καμμιὰ τριανταριὰ γράμματα. Απὸ αὐτά, δέκα εἶνε γιὰ τὸ Μπονμπρεγιέ. Κι' αὐτὰ τὰ δέκα γράμματα τὸν ζεθεώνουν!

— Οὔτε τὰ μεσάνυχτα δὲν θὰ ξεμπερδέψω! συλλογίζεται ὁ Μολινέ. Ποιὸς ξέρει σὲ τι χάλια θὰ γυρίσω κοντὰ στὴ Λωρέττα μου.

Βγάζει ἔνα γράμμα καὶ διαβάζει τὴ διεύθυνσι: εἶνε γιὰ τὴ δεσποινίδα Ντυμάς, μιὰ γεροντοκόρη ποὺ ἔχει ἔνα ἐμπορικό. Μπά! Δὲν πειριένει καμμιὰ σοθαρὴ εἴδησι. Τὸ δεύτερο, ἔνα γράμμα γιὰ τὸν μπαλη Μοντεράλ. Μπορεῖ νὰ τὸ δέῃ καὶ μεθαύριο.. Δὲν θὰ χαθῇ ὁ κόσμος! Τὸ τρίτο, εἶνε



γιά τὸν Καναμπαζέ, τὸν γραφέα τοῦ συμβολαιογράφου. 'Ο γραφικὸς χαρακτήρας εἶνε γυναικεῖος. Θὰ εἶνε ἀπὸ τὴ φίλη του. Μῆπως τοῦ δίνη κανένα ραντεβοῦ; "Ολούς ὁ κόσμος ξέρει πῶς ἔχει «κάπιο πρόσωπο» στὴ Βιλλενέθ... 'Ο Μολινὲ διστάζει. Εἶνε σωστὸ νὰ μὴ δώσῃ αὐτὸ τὸ γράμμα; Εἶνε τόσο σοθαρό πρᾶγμα ἔνα ἔρωτικὸ ραντεβοῦ! Τὸ ξέρει ἀπὸ τὸν ἔαυτό του.

Γρήγορα, χωρὶς τώρα νὰ διαβάζῃ τὶς διευθύνσεις, γιά νὰ μὴ τὰ μπλέκη μὲ τὴ συνείδησί του, θυάζει τ' ἄλλα γράμματα, παίρνει τὸ στυλό του καὶ γράφει πίσω στὸν φάκελλο: «'Ανεχώρησε, χωρὶς ν' ἀφήσῃ διεύθυνσι». Σὲ μερικά, γιά ν' ἀλλάζῃ, σημειώνει: «Δὲν ἀνευρέθη».

«Αὔριο, ἔχω ἄδεια... συλλογίζεται. Μεθαύριο ποιὸς ξέρει τὶς μπορεῖ νὰ γίνη. "Ολα μποροῦν νὰ διορθωθοῦν." Αλλωστε δὲν μπορῶ νὰ κάνω ἀλλοιῶς. Πρέπει νὰ προσέξω: 'Απόψε ἡ ποτέ...'» Μόλις ἀρχισε λοιπὸν νὰ νυχτώνη, ὁ Μολινὲ εἶχε τελειώσει τὴν ἀγγαρεία. 'Απὸ τὰ τριάντα γράμματα τοῦ Μπονμπρεγιέ ἔδωσε μόνο δυὸς-τρία. "Επειτα, κατέβηκε στὸ Γκαραμόν, μοίρασε κι' ἐκεῖ τρία-τέσσερα καὶ ὑστερα δρόμο πάλι γιά νὰ γυρίσῃ πίσω. 'Επὶ τέλους! Εἶχε προφθάσει...

Τὸ γκαράζ ἦταν κλειστό. 'Ο Μολινὲ, δλόχαρος, χτύπησε στὴν πόρτα. Καὶ νὰ μιὰ ἔκπληξι! τοῦ ἀνοίξει δ ἄνδρας τῆς Λωρέττας.

— Μπᾶ! ἔκανε. Πῶς αὐτό, ἀγαπητὲ φίλε; Ποιὸς καλός ἀνεμος σ' ἔφερε ἀπὸ δῶ; Μὰ ἔμπα λοιπόν, ἔμπα νὰ σὲ κεράσουμε κάτι... Λωρέττα! Λωρέττα! Λωρέττα! 'Ο Φερδινάνδος!...

Ο γκαρυζίστας τὸν ἔμπασε στὴν τραπεζαρία καὶ ὑστερα κατέβηκε στὸ ὑπόγειο γιά νὰ φέρῃ μιαὶ μποτίλια κρασί.

Η Λωρέττα τότε βρήκε τὴν εὐκαρία νὰ τοῦ ἔξηγήσῃ, μὲ ἀπογοήτευσι:

— Τὴν πάθαμε! Περίμενε τὸ ἀπόγευμα τὸν ἔξαδελφό του ἀπὸ τὸ Μπονμπαγιέ. Θὰ περνοῦσε νὰ τὸν πάρῃ μὲ τὸ αὐτοκίνητο. Κι' δημος εἶνε περείργο! Χθὲς τοῦ Ξεραψε μπροστά μου. Σήμερα, λοιπὸν θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε λάβει τὸ γράμμα... Δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω τὶ συνέβη. Τοῦ ἔδωσες κανένα γράμμα, ἐσύ; Ξέρεις ποιὸς εἶνε δ ἔξαδελφός του; δ Κυπριανὸς Γκωφρέ... Κάθεται στὸ Μπονμπρεγιέ, κοντά στὴν ἀστυνομία... Τὶ λέει νὰ συνέβη; Μπορεῖς νὰ μοῦ ἔξηγήσῃς, γιατὶ δὲν ἔλασθε τὸ γράμμα;

Ο Μολινὲ χλώμιασε κι' ἔτριξε τὰ δόντια του ἀπὸ τὴ λύσσα.

Πῶς θὰ τολμοῦσε νὰ ἔξηγήσῃ στὴ Λωρέττα ὅτι αὐτὸς δὲν εἶχε δώσει τὸ γράμμα τοῦ Κυπριανοῦ Γκωφρέ, τοῦ «σωτῆρα» τους;

Τὸ ραντεβοῦ του πῆγε χαμένο. Μὰ τὸ χειρότερο ἀπ' δλα ἦταν ὅτι ὑστερ' ἀπὸ δυὸ μέρες, δ Μολινὲ ἔλασθε ἔνα γράμμα. Κι' αὐτὸ τὸ γράμμα ἦταν ἡ ἀπόλυτις του, γιατὶ παραμελοῦσε τὴν ύπηρεσία του...

ΜΕΓΑΛΟΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΑ



Πρὸς τὸν Γολγοθᾶν.

(Ἐργον τοῦ Ντύρερ)

ἔτσι τὰ μισὰ φύλλα, στρώνουμε τὴν γέμισι τοῦ ὀχταποδιοῦ καὶ ἀπὸ πάνω βάζουμε τὰ ἄλλα μισὰ φύλλα κατὰ τὸν ίδιο τρόπο, ποὺ κάμαμε καὶ στὰ κάτω φύλλα, δηλαδὴ μὲ καρύδια καὶ κανέλλοιςάχαρι. Χαράζονται τότε τὰ φύλλα σὲ μπακλαβωτὰ κουμάτια καὶ ψήνεται σὲ μέτριο φούρνο.

ΨΑΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑΤΑ ΜΕ ΚΡΑΣΙ

(ΧΑΛΚΙΔΕΙΚΑ)

(Ἐστάλη υπὸ τῆς κ. ΕΥΑΓ. ΜΑΡΑΚΗ)

Γίνονται ὅπως τὰ γνωστὰ ψάρια μαρινάτα, μὲ τὴ διαφορὰ διάλογο κομιένο ψιλό. 'Αντὶ δὲ ξύδι καὶ νερὸ θὰ ρίξουμε δλο κρασί, ἀσπρο — δχι ρετσίνας. Νὰ πρυσέδουμε δημος νὰ ξανθίσῃ τὸ κρεμμύδι χωρὶς νὰ μαυρίσῃ, διότι τότε πικρίζει ἡ σάλτσα. Τὸ διενδρολίθανο θὰ τὸ ρίξουμε στὰ τελευταῖα, στὴ σάλτσα, νὰ πάρη μόνον ἔνα - δυὸ βράσεις. Πρέπει ἐπίσης νὰ ἔχῃ πολὺ λάδι στὴ σάλτσα. Σκόρδο ἀν θέλουμε βάζουμε λίγο, ἢ πολύ.

Ν. ΤΣΕΛΕΜΕΝΤΕΣ

ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΤΟΥ «ΜΠΟΥΚΕΤΟΥ» ΤΟΥ Κ. Ν. ΤΣΕΛΕΜΕΝΤΕΣ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΑΣ ΦΑΓΗΤΑ

ΟΧΤΑΠΟΔΟΠΗΤΤΑ ΝΗΣΤΗΣΙΜΗ (ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ)

(Ἐστάλη υπὸ τῆς κυρίας Κ. ΠΑΝΤΟΥ)

Κύριε Τσελεμεντέ.

"Οταν ἥκουσα περὶ δχταποδόπητας μοῦ φάνηκε ὅτι θὰ ἥτο κάτι τὸ ἀηδές. 'Εν τούτοις ὅταν ἔφυγα τὸ καλοκαῖρι στὴν Ζαγορᾶ, μοῦ φάνηκε νοστιμωτάτη καὶ ἐντελῶς πρωτότυπο φαγητό. 'Εζήτησα λοιπὸν τὴν συνταγὴν, τὴν ἐδοκίμασα στὴν ἐκτέλεσι καὶ σάς τὴν ἀποστέλλω πρὸς δημοσίευσιν.

'Η πήττα αὐτὴ τρώγεται κρύα καὶ τὴν συνηθίζουν κυρίως στὶς ἐπίσημες ημέρες νηστειῶν: τοῦ 'Αγίου Ιωάννου στὰς 29 Αυγούστου, τοῦ Σταυροῦ στὰς 14 Σεπτεμβρίου καὶ τὰς Κυριακὰς κατὰ τὴν νηστείαν τοῦ Αύγουστου. Καὶ εἶνε, κατ' ἔξοχὴν τοπικὸν φαγητὸν τῆς Ζαγορᾶς τοῦ Πηλίου, ἡ ὁποία παράγει ἐκλεκτὰ φουτούκια, καρύδια καὶ λάδι.

Η ἐκτέλεσις ἔχει ὡς ἔξηῆς:

"Εως 100 δράμια δχταπόδι ξηρό, μιὰ δκά κρεμμύδια ξηρά, 100 δράμια φουντούκια ἡ καρύδια ψίχι, κοπανισμένη, δλίγη ζάχαρι, βιτνέλλα, πιπέρι, μπαχάρι καὶ λάδι ἐκλεκτό. 'Επίσης 25-30 φύλλα τοῦ μπακλαβᾶ ἡ 10 σπιτικά.

Βάζετε τὸ δχταπόδι ἀπὸ τὸ βράδυ στὸ νερὸ νὰ μουσκέψῃ ἔως τὸ πρωί, κατόπιν τὸ στραγγίζεται καὶ κόβετε ψιλὰ κομματάκια ἡ τὰ περνᾶτε ἀπὸ τὴν μηχανὴ τοῦ κιμά.

Καθαρίζετε, ύστερα, τὰ κρεμμύδια, τὰ κόβετε ψιλὰ καὶ τὰ βάζετε σὲ κατσαρόλα μὲ 100 δράμια λάδι, καὶ τὰ γιαχνίζετε στὴ φωτιὰ ἔως ὅτου ξανθίσουν. Ρίχνετε τότε τὸ χταπόδι καὶ ἀφοῦ γιαχνισθῇ καὶ ωτὸ δλίγο, προσθέτετε ἀνάλογο νερὸ — ἔως τρία ποτήρια — καὶ ἀφήνετε νὰ σιγοθράσῃ, ἔως ὅτου ἀπορροφηθῇ τὸ νερὸ καὶ μείνη μὲ τὸ λάδι. Τότε ρίχνετε τὰ υπόλοιπα βιτνέλλα, δηλαδὴ καρύδια ἡ φουντούκια, κανέλλα, μπαχάρι, ζάχαρι καὶ τὰ ἀφήνετε ἔξω τῆς φωτιᾶς, νὰ μισοκρυώσουν.

Άλειφετε ύστερα ἔνα ταψὶ μὲ λάδι καὶ στρώνετε τὰ μισὰ φύλλα ἀπὸ κάτω, ραντίζοντες τὰ ἐν τῷ μεταξὺ μὲ λάδι καὶ σὲ κάθε δυὸ φύλλα ρίχνετε καὶ λίγα χονδροκοπανισμένα καρύδια μὲ κανελλοζάχαρι. Άμα δὲ στρωθοῦν τὰ μισὰ φύλλα, στρώνουμε τὴν γέμισι τοῦ ὀχταποδιοῦ καὶ ἀπὸ πάνω βάζουμε τὰ ἄλλα μισὰ φύλλα κατὰ τὸν ίδιο τρόπο, ποὺ κάμαμε καὶ στὰ κάτω φύλλα, δηλαδὴ μὲ καρύδια καὶ κανέλλοιςάχαρι. Χαράζονται τότε τὰ φύλλα σὲ μπακλαβωτὰ κουμάτια καὶ ψήνεται σὲ μέτριο φούρνο.

ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ - ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ

Τὸ μόνο πλάσμα ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ συκοφαντήσῃ κανεὶς εἶνε ἡ γυναῖκα, γιατὶ ἔχει ὀλες τὶς... κακίες!

Στοὺς ἀγρίους ἡ γυναῖκα εἶνε ἔνα ζῶο, στὴν 'Ανατολὴ ἔνα επιπλο καὶ στὴν Εύρωπη ἔνα χαϊδεμένο παιδί.

Ἐκεῖνοι ποὺ ἀρχίζουν ν' ἀγαποῦν, μοιάζουν μ' ἔκείνους ποὺ ἀρχίζουν νὰ πνίγωνται. 'Ο ἔρωτας ἀνεβαίνει σὰν τὸ νερὸ καὶ στὸ τέλος τούς σκεπάζει τὸ κεφάλι.

Εύτυχης ἔκείνος ποὺ ἀγαπᾷ, μὰ εύτυχέστερος ἀκόμα ἔκείνος Μονταΐν