

## ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΡΟΜΑΝΤΣΑ



## Ο ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΤΖΟΥΛΙΑΝΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ: Οι γονεῖς της Τζουλιάνας, μάχις δώραιας και χαριτωμένης Παρισινής είκοσιδύο χρόνων, άποφασίζουν νά την παντρέψουν, χωρίς

ωστόσο νά της άνακοινώσουν καί ποιόν θά της δώσουν. 'Η Τζουλιάνα ύποτάσσεται μέ βαρειά καρδιά στη θέλησι τους καί περιμένει μ' άγωνία την έπιστροφή τους άπ' την έξοχή στό Παρίσι γιά νά δή τί θά γίνη Τέλος ή οικογένεια ξαναγυρίζει στήν πρωτεύουσα. Έκει, ή Τζουλιάνα αρχίζει νά παίρνη άκομα πιό σοβαρά τό ζήτημα τού γάμου της, γιατί οι γονεῖς της τής άναγγέλλουν ότι πρόκειται νά τής παρουσιάσουν δυό άπο τούς ύποψηφίους μνηστήρας της. Συγχρόνως άναπολεῖ μέ θλίψι τά άσκοπα νεανικά της φλέρτ καί πρό πάντων τή συμπάθειά της γιά τόν νεαρό άξιωματικό Μωρίς ιτέ Μπριέλ. Μά οι γονεῖς της τήν άρραβωνιάζουν στό τέλος μέ τόν βαρώνο ντέ Νιθέρ πού ή Τζουλιάνα δέν τόν βρίσκει άντιπαθητικό. Είν' ένας σαραντάρης κύριος, πραγματικός τζέντλεμαν, πού φέρεται μέ μεγάλη άθρότητα στή μνηστή του. Μά, παρ' άλη τήν συμπάθεια πού τής έμπνει, ή Τζουλιάνα καταλα-  
είνει πώς δέν τόν άγαπαί καί αύτό τήν γεμίζει άνησυχία.

'Ωστόσο τόν παντρεύεται καί οι νεόνυμφοι πηγαίνουν νά περάσουν τόν μήνας τού μέλιτος στήν έπισιλι τού Κρουά - ντέ - Νιθέρ.

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)

Δέν είμαι τόσο άπλοϊκή γιά νά τό πιστέψω... Ξέρω καλά πώς ή περίπτωσί μου είνε έξαιρετική καί δή συνήθως ό σύζυγος κ' ή σύζυγος δέν περνούν αύτήν τήν πρώτη νυχτα μ' έναν τούχο μεταξύ τους. 'Ο σύζυγός μου μού φέρεται έξαιρετικά... Αύτό είνε πολύ κολακευτικό καί πολύ εύχαριστο έπίσης, γιατί στό κάτω-κάτω, προτιμώ νά είμαι μόνη αύτή τή στιγμή στό κρεβάτι μου.. Καί άμως, κατά βάθος, μέσα στό βάθος τής καρδιάς μου, άνακαλύπτω κάποιο πείσμα καί κάποια άνησυχία...

Ναί, νοιώθω κάποια άνησυχία. Αγαπάω άρκετά τή γαλήνη, μά δέν θά ήθελα ποτέ νά τήν έξαγοράσω μέ τήν άδιαφορία τού συζύγου μου "Αν ζούσα στήν έποχή τών πειρατών, άν μ' άρπαξαν άπο τό καράβι μέ τό δρόπιο θά ταξίδευα καί μέ έπήγαιναν σ' ένα σκλαβοπάζαρο τής Ανατολής, δέν θά μ' εύχαριστούσε καθόλου τό νά μείνω άπούλητη, άν καί ή ζωή τού περαγιού δέν θά μέ τραβούσε καθόλου. 'Ο βαρώνος Βέβαια μέ πήρε άπο τούς γονεῖς μου καί μέ παντρεύτηκε, μά τό πάθος πού τού έμπνει, δέν είνε, φαίνεται, πολύ φλογερό, άφού δέν χρησιμοποιεί τά δικαιώματά του... Ξέρω, Βέβαια, πώς τό κατεί αύτό, άπο λεπτότητα, άπο μεγάλη εύγενεια... Τό κάνει αύτό γιατί ξέρει πώς είμαι κουρασμένη, συγκινημένη... Μά δέν έχει καθόλου σημασία. Θά τόν προτιμούσα λιγώτερο κύριο τού έσαυτού του.

Κι' έπειτα, νά: έχω μιά ίδεα έναν άνόητο φόβο πού μέ κυρίευσε πρό δλίγου καί δέν έννοει νά μ' άφηση... Είνε πολύ μπερδεμένη ή ίδεα μου καί δό φόβος μου πολύ άκαθόριστος. Φοβούμαι δηλαδή μήπως δό βαρώνος μέ παντρεύτηκε μόνο γιά νά δείξη στόν κόσμο δή έχει νέα καί ωραία γυναίκα.

Κι' αύτός δό φόβος μου μού φέρει δάκρυα στά μάτια.

Μέ μαθαίνει νά έδηγω άμαξι.

ΤΟΥ ΜΑΡΣΕΛ ΠΡΕΒΟ. τής Γαλλικής Ακαδημίας

Άποκοιμήθηκα μέσα στά δάκρυά μου καί ώνειρεύτηκα πράγματα παράδοξα, στά όποια μπέρδευα τόν έσαυτό μου μέ διάφορες ιστορίες πού είχε διηγηθή δό βαρώνος, στό γεῦμα, σχετικές μέ τίς τέσσερες βαρωνίδες. Δέν τίς έβλεπα πειά τίς βαρωνίδες στα πορτραΐτα κρεμασμένα στούς τούχους. Είχαν άφησει τά κάρδρα τους καί σάν πρόσωπα ζωντανά, μέ σάρκες καί μέ δστα, περινούσαν άπο τό κρεβάτι μου.

— Καλημέρα, μικρή μου Τζουλιάνα, μού έλεγε ή πιό άρχαία άπο αύτές τίς κυρίες, δπως έκρινα άπο τό ντύσιμό της. Χαίρω πολύ πού έβρισκω κατειλημμένο γιά μιά φυρά άκομα, τό μεγάλο κρεβάτι, στά όποιο κοιμόμουν άλλοτε... 'Ο βαρώνος πού τό μοιραζόταν μχύ μου, ήταν ένας άπο τούς πιό γλεντζέδες συντροφούς τών διασκεδάσεων τού άντιβασιλέως... Δέν τόν κατηγορώ καθόλου γι' αύτό, άγαπητή μου, γιατί μού διηγόταν καί μού μάθαινε τά ώραια πράγματα πού έκανε μέ τήν τρελλή συντροφία του.

— Έγώ, μικρή μου Τζουλιάνα, έλεγε μέ τή σειρά της ή δεύτερη κυρία, πού είχε πουδραρισμένα μαλλιά, ντυμένη στά μεταξωτά, άλη τή ζωή μου ώς συζύγου τήν πέρασα σ' αύτήν τήν κάμαρη — και κοκκινίζω πού τό δρομολογώ, μέσα σ' αύτό τό κρεβάτι, ναι, μικρούλα μου. Ηέρασα έως τρεις νύχτες άπο είκοσιτέσσερες ώρες ή καθεμιά, καί αύτό ήταν ολό... Τήν τετάρτη μέρα ήρθαν οι επαναστάται, μέ πήραν στό Παρίσι καί μέ καρατόμησαν...

Μά η άνθιτη έντασης βαρωνίδες, ή μιά άπο τίς δρόμες φορούσε κρινολίνο κ' ή άλλη ρούχα τής μόδας τού 1875, ήρθαν, μέ κύτταξαν περιέργα καί είπαν:

— Πώς!... 'Η ώμορφη αύτή ζανθούλα κοιμάται μόνη της στό κρεβάτι μας.. Πιού είνε λοιπόν δό βαρώνος σας, βαρώνη; Οι δικοί μας βαρώνοι δέν συνήθιζαν νά κοιμούνται μόνοι τους στή θιβλιοθήκη.

Καί έκαναν ένα σωρό γκριμάτσες καί πιασμένες άπο τό χέρι έχόρευαν ένα τρελλό χορό, γύρω άπο τό κρεβάτι μου, φωνάζοντας:

«Χού! χού! Πιού είνε λοιπόν δό βαρώνος σας, βαρώνη... Χού! χού!... 'Η ώμορφη ζανθούλα κοιμάται μόνη... Χού! χού!... Δέν είνε κρύο γιά μιά μικρούλα νειόπαντρη, τέτοια έποχή, τό κρεβάτι ;

• • • • • Εύπινησα κάτα τίς δχτώ τό πρωι, άρκετά δύσθυμη, μά δρωσδήποτε έκουρασμένη...

"Αναφαν μιά δυνατή φωτιά στό τζάκι.

Καθώς μέ βοηθούσε νά ντυθώ, ή καινούργια μου καμαριέρα, μέ ρωτησε νέα γιά τή νύχτα μου. Μος φαινόταν πώς κάθε μιά άπο τίς έρωτήσεις της έκρυψε μιά είρωνεία. Καί μέ δυσκολία κρατήθηκα καί δέν τής έσκασα κανένα μπάτσο.

Ο βαρώνος σύζυγός μου μέ είχε πληρυφορήσει πως θά ήταν στή διάθεσί μου...

"Ε, λοιπόν κι' έγώ, άπο ένα άνεξήγητο καπρίτσιο, έμεινα μόνη μου ώς τό πρωι καί δέν παρουσιάστηκα καθόλου.

"Έκανα τήν έμφανισή μου μόνο τό μεσημέρι στό γεῦμα, πού σερβιρίστηκε, αύτή τή φορά, στήν τραπεζαρία.

• • • • • 'Ο σύζυγός μου μού φίλησε



Απριλίου 1931

«Μπουκέτο — Οικογένεια»

χέρι καὶ τὸ κράτησε μιερικὲς στιγμὲς στὰ χεῖλη του.

Ἐγώ πεισματωμένη, ἔκανα πώς ἥθελα νὰ τὸ τρασήξω.

Μὰ κυθώς ξεδιπλωνα τὴν πετσέτα μου, ξέφυγε ἀπὸ μέσα ἓνα κουτάκι. Τὸ ἄνοιξα ἀμέσως καὶ εἶδα πώς ἔκλεινε μιὰ ἀδαμαντοκόλλητη καρφίτσα.

Ομολογῶ πώς ἀμέσως ἀνέκητσα δλο μου τὸ κέφι.

Τὸ γεῦμα μας ἦταν πολὺ εὐχάριστο (στ' ἀλήθεια, ὁ σύζυγός μου εἶνε πολὺ πνευματώδης), ὅπως γοητευτικὴ ἦταν καὶ ἡ ὑπόλοιπη ἡμέρα.

Τὸ ἀπόγευμα, κάναμε ἔνα περίπατο μὲ τὸ ἀμάξι, τὸ ὅποιο ὠδηγοῦσα ἐγώ...

Τὸ βράδυ μας ἦταν δμοιο μὲ τὸ προηγούμενο... Φάγαμε ὁ ἕνας ἀπέναντι στὸν ἄλλο, μέσα στὴ βιβλιοθήκη. 'Ο βαρώνος, ὁ στόσο ἄρχισε νὰ μὲ πολιορκῇ κάπως πιὸ στενά. 'Εγὼ ὑπερασπίστηκα τὸν ἔαυτό μου δόσι μποροῦσα καλύτερα, γιατὶ (τὶ παράξενο ποὺ εἴμαστε ἔμεις τὰ κορίτσια) οἱ φοβοὶ μιᾶς νύχτας ποὺ θὰ τὴν περνοῦσα μαζύ μὲ τὸ σύζυγό μου μὲ είχαν κυριεύσει πάλι... Μὰ οἱ φόβοι μου αὐτοὶ ἦσαν — ἀλλοίμονο!... — ἐντελῶς ἀδικαιολόγητο... Κατὰ τὶς ἔντεκα, ὁ σύζυγός μου μ' ἀφῆσε στὴν πόρτα τῆς κρεβατοκάμαρης, ἀφοῦ προηγουμένως μὲ καληνύχτισε μὲ τὸν πιὸ εὐγενικό τρόπο...

Καὶ ἔτσι πέρασε — ποιὸς θὰ τὸ πίστευε; — κ' ἡ ἐπομένη καὶ ἡ μεθεπομένη κι' ὅλες ἡ ἄλλες ἡμέρες τῆς ἑδομάδος.

Ίώρα ποὺ τελείωσε αὐτὴ ἡ μεγάλη βδομάδα, τὴν ἀναπολῶ μ' ἐπιεικεια καὶ δὲν μνησικακῶ καθόλου ἐναντίον τῆς...

'Η μέρες τῆς ὑπῆρξαν καλές, βέσταια... 'Ἐν πρώτοις, κάθε μεσημέρι, στὸ τραπέζι, εύρισκα κι' ἀπὸ ἔνα καινούργιο κόσμημα μέσα στὴν πετσέτα μου, δῶρο τοῦ συζύγου μου...

Τὸ ἀπόγευμα μ' ἔνα ύπεροχον καιρό, κάτω ἀπὸ τὸν λαμπρὸ χειμωνιάτικο ἥλιο, ὁ σύζυγός μου μὲ μάθαινε νὰ δόηγω ἀμάξι.

Ξαναγυρίζαμε κατὰ τὶς πέντε, στὴν ἔπαυλι καὶ περνούσαμε ἀρκετὴ ὥρα μαζύ, εἴτε στὴν βιβλιοθήκη, εἴτε στὴν κάμαρή μου.

Αὐτὰ τὰ «τέτ - ἀ - τέτ» ἥσαν πολὺ ἐκνευριστικά, μὰ μπορῶ νὰ ἔξοιλογηθῶ ὅτι δὲν ἔπληττα καθόλου. 'Ο βαρώνος ἦταν τόσος ἔξυπνος στὸν ἔρωτά του, εἶχε ἔνα τέτοιο ξεχωριστὸ τρόπο νὰ γλυστράῃ ἀπὸ τὸ ἔνα χάδι στὸ ἄλλο, ὡστε ζαφνιαζόμουν, σὲ στιγμὲς ποὺ εἶχα τὸ πνεῦμα μου διαυγές, πῶς προχωροῦσε τόσο καὶ πῶς ἔγω τοῦ ἔπειτρεπτα νὰ προχωρῇ τόσο...

Ναί, ὅλα αὐτὰ πήγαιναν πολὺ καλά...

Μὰ μολονότι πλάγιαζα κάθε βράδυ περισσότερο διδαγμένη νὰ δόηγω ἔνα ἀμάξι καὶ κάνω πολλὰ ἄλλα πράγματα, αὐτὸ δὲν ἐσήμαινε πώς πλάγιαζα λιγάτερο «δεσποινίς». "Ἐτσι ἡ νύχτες μου γινόντουσαν ὀλοένα πιὸ βαρείες καὶ ἀργές. 'Υπέφερα ἀπὸ τὰ νεῦρα μου καὶ ἐκοιμόμουν ἐλάχιστα.

Εὔχόμουν νὰ εἶχα κάποιον πλάξι μου νὰ μὲ παραστέκη, σὰν μιὰ ἄρρωστη... Κάποιον. Ποιόν; Τὸν σύζυγό μου, ἀπλούστατα. Τί ἔκανε τάχα, ἐντωμετεύ, αὐτὸς ὁ κακός κι' ὁ ἀνόητος, μέσα στὴ βιβλιοθήκη του;... Δὲν ἤξερε ὅτι, ἔπειτα ἀπὸ τόσα χάδια ποὺ μοῦ εἶχε ἀποσπάσει, θὰ τὸν δεχόμουν εὐχαρίστως;

"Ω! ναί, εὐχαρίστως... 'Εννυεῖται, ὅτι δὲν ἔσπρωχνα πειὰ τὸν σύρτη καὶ ἀφήνα ἀνοιχτὴ τὴν πόρτα ποὺ χώριζε τὴν κάμαρή μου ἀπὸ τὴν βιβλιοθήκη...

Προσπαθοῦσα συχνὰ νὰ κάνω λίγο θόρυβο μὲ τὰ ἔπιπλα... Βάδιζα στὴν κάμαρή μου ἀργά τὴ νύχτα... "Εφτιαχνα λεμονάδες, χτυπῶντας ἐπίτηδες τὸ κουταλάκι στὸ ποτήρι, μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ τὸν ἔκανα νὰ ἀνησυχήσῃ, μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ τὸν ἄκουγα νὰ μοῦ φωνάξῃ: «Τζουλιάνα!» ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ τῆς πόρτας...

Μὰ τοῦ κάκου!

Τίποτε ἀπ' αὐτὰ δὲν γινόταν. Κοιμόταν χωρὶς ἄλλο δὲ θλιος!...

Τότε κι' ἐγώ, ἀποκαμωμένη πειά, πήγαινα καὶ ξαναπλάγιαζα, μὲ τὰ πόδια μου παγωμένα...

Τέλος, τὴν περασμένη νύχτα — δὲν θυμάμαι τί ὄνειρο εἶχα δεῖ! — ξύπνησα ξαφνικὰ καὶ βρέθηκα μέσα στὸ πιὸ βαθὺ σκοτάδι.

Κυριεύτηκα τότε ἀπὸ ἔναν τρελλὸ φόβο σὰν ἔνα παιδάκι ποὺ ἡ παραμάνα του τὸ ἀφῆσε μόνο...

Τί φοβήθηκα τάχα;

Οὕτε κι' ἐγώ δὲν ξέρω.. Αύτὸ τὸ μεγάλο κρεβάτι, αὐτὸ τὸ μεγάλο δωμάτιο, αὐτὸ τὸ με-

γάλο ἀδειανὸ σπίτι... Φοβήθηκα ἀκόμα τὸ μυστήριο τῆς τωρινῆς ζωῆς μου, χωρὶς τούς γονεῖς μου, χωρὶς σύζυγο κοντά μου...

"Ενοιωθα τὴν ἀνάγκη ν' ἀκούσω ἔνα ἀνθρώπινο λόγο, νὰ νοιώσω δυὸ χέρια πιστὰ γὰ μ' ἀγκαλιάζουν καὶ νὰ μὲ προστατεύουν...

Κοὶ η ἀνάγκη αὐτὴ ἔγινε τόσο ἐπιτακτική, ὡστε σηκώθηκα καὶ χωρὶς πολυκαταλαβαίνω αὐτὸ ποὺ ἥθελα, αὐτὸ ποὺ ἔκανα, πλησίασα, ψαχυλεύοντας μέσα στὸ σκοτάδι, τὴν πόρτα τῆς βιβλιοθήκης καὶ ψιθύρισα τὸ σόνομα τοῦ συζύγου μου:

— Ζάν!...

Δὲν κοιμότανε λοιπόν;

“Ακουγε λοιπόν;

Μὲ περίμενε;

“Ἐτοι φαίνεται, γιατὶ ἔπειτα ἀπὸ μὰ στιγμὴ ωρισκόμουν στὴν ἀγκαλιά του.

· · · · · Πολὺ ἀργά, μέσα στὸ σκοτάδι τῆς νύχτας, εἶπα στὸν βαρώνον:

— Ζάν, κάνε μου τὴ χάρι, σὲ παρακαλῶ, ν' ἀνάψης τὴ λάμπα...

“Εκεῖνος ἄρχισε νὰ γελάῃ:

— Πῶς, εἶπε. 'Εσύ τὸ ζητᾶς αὐτό;

Γέλασα κι' ἐγώ καὶ τοῦ ἀπάντησα:

— Ναί. Θέλω ν' ἀνάψης τη λαμπτα γιὰ νὰ δείξω στὶς τεσσερες βαρωνίδες ντὲ Νιθέρ ποὺ τὰ πορτραΐτα τους κρέμονται στὸν τοίχο κοὶ ποὺ μὲ κορόϊδευαν ὅλη τὴ βδομάδα. ὅτι δὲν τὶς ζεύχεια πειά σὲ τίποτε...

X

ΣΧΕΔΟΝ ΕΥΤΥΧΙΑ...

· · · Ιανουάριος 19...

“Ἄν οεν ειχα αναμνήσεις καὶ ὃν δὲν ειχα φαντασία, θὰ ήμουν ἐι τελῶς εύτυχισμένη.

Τί μοῦ λείπει τάχα;

‘Ο σύζυγός μου εἶνε πνευματώδης, γενναιόδωρος, κομψός — καὶ μ' ἀγαπάει, μ' ἀγαπάει πολὺ...

‘Αντελήθην ἐπίσης, ὅτι, σύμφωνα μὲ τὰ προγνωστικὰ τῆς Πεπίτας, αὐτὸς ὁ σύζυγος εἶνας ἔνυσ ύπεροχος ἐραστής. Χάρις αὐτὸν μάλιστα, ἀνακάλυψα στὸν ἔαυτό μου ἔνα ἔρωτικὸ «ταμπεραμέντο», ποὺ δὲν περιμενα καθόλου νὰ τὸ βρῶ, σὲ μιὰ γαλήνια νέα κόρη, δημοσίας ἔγω...

‘Η ζωὴ μου ἔχει κάθε δινεσι, κάθε πολυτέλεια μάλιστα...

Καρδιά, αἰσθήσεις, πνεῦμα, ἔγωισμὸς, δῆλα φαίνονται λοιπὸν ικανοποιημένα...

Κι' ὅμως δὲν είμα! ἐντελῶς εύτυχισμένη.

‘Ο βαρώνος μυλούντι τοῦ τὸ ἀρνοῦμαι, τὸ ἀντιλαμβάνεται καλά καὶ μοῦ φαίνεται ὅτι τὸν θλίβει πολὺ αὐτό.

‘Άλλοίμονο! Δὲν μπορεῖ νὰ κάνῃ τίποτε δυστυχής.

Αύτὸ ποὺ μὲ θεσυνίζει εἶνε μιὰ τόσο παράξενη ἀνησυχία, τόσο φευγαλέα, τόσο ἀνέκφραστη, ὡστε δὲν θὰ πρυσπαθοῦσα ποτὲ νὰ τὸ καθορίσω σὲ κυνέναν ἄλλο, ἐκτὸς ἀπὸ μένα τὴν ίδια.



Πήγαινε καὶ ξαναπλάγιαζα ἀποκαμωμένη

Μά καὶ γιὰ μένα δὲν εἶμαι σίγουρη ἂν θὰ μπορέσω νὰ τὸ ἀναλύσω.

“Ας προσπαθήσω ώστόσο...

“Υποφέρω γιατὶ εἴμ’ εύτυχισμένη μ’ ἔναν ἄνθρωπο ποὺ δὲν διαλέχθηκε ἐλεύθερα ἀπὸ τὴν καρδιὰ μου καὶ μνησικακῶ ἐναντίον αὐτῆς τῆς καρδιᾶς, γιατὶ δὲν ἀγαπᾶ πάνω ἀπ’ ὅλα αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο ποὺ μὲ κάνει εύτυχη.

Δὲ’ τὰ λέω καθαρά;

“Οχι... τὸ καταλαβαίνω καὶ μόνη μου.

“Ας προσπαθήσω νὰ τὰ πῶ καλύτερα.

“Ἄπὸ τότε ποὺ δ γάμος ἔγινε γιὰ μένα πραγματικότης, ἀπὸ τότε ποὺ νοιώθω τὶς χαρές του καὶ συμμορφώνομαι πρὸς τὰ καθήκοντά του, ἀκούω — στὶς καλύτερες στιγμὲς — μιὰ φωνὴ ποὺ μού λέει:

“Ἄν ώστόσο ἦται δ Μωρὶς σύζυγός σου, ἄν, ἀντὶ ἐνὸς σαρανταπεντάρη καλοδιατηρημένου βέθαιο καὶ χαριτωμένου, ἦται στ’ ἀλήθεια, ἔνας νεος — δ μόνος μάλιστα νέος ποὺ σκέφτηκες στὴ ζωὴ σου λίγο τρυφερά; Ἀφοῦ τὸ κορμί σου ταράζεται μὲ τὰ χάδια τοῦ συζύγου σου φαντάσοι τὴν εύτυχία ποὺ θὰ ἔνοιαθες μέσα στὶν ἀγκαλιὰ του ἄλλου ...”

Μοῦ φαίνεται πῶς κάτι  
ἄπὸ τὴ ζωὴ μου εἶχε χα  
θῆ ἀνεπανορθωτα — κάποιι  
ἀνεκτίμητο ποὺ δὲν θὰ τέ  
γνωρίσω ποτέ: τὸ ν’ ἀγα  
πιέμαι ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο,  
ποὺ θ’ ἀγαποῦσα περισσό  
τερο.

Δὲν κατηγορῶ καθόλου,  
γι’ αὐτό, τὸν φτωχὸ μου  
βαρῶνο, γιατὶ δὲν μπορεῖ  
νὰ εἰν’ ἐκεῖνος δ καθηγο  
πος αὐτός. Μὰ κατηγορῶ  
τὸν ἔαυτό μου πολὺ πικοά,  
γιατὶ ἔστω καὶ μὲ τὴ σκέψη  
μου μόνο, δείχνομαι ἀπιστη  
ἀπέναντί του.

\* \* \*

“Ο σύζυγός μου, δ ὁποῖ  
οι εἶνε ἄνθρωπος ποὺ δὲν  
ξεγελιέται εὔκολα, ἀντι  
λαμβάνεται τὴν ψυχικὴ αἰ  
τὴ ταραχὴ μου...”

Μὰ δὲν ὑπάρχει τρόπος  
γιὰ νὰ μαντέψῃ τὸ μυστι  
κό της.

Αὐτὸ ποὺ μὲ ταράζει εἰ  
νε ἔνα ὄνειρο, κάτι πιὸ ἀ  
πιστο ἀκόμα κι’ ἀπὸ ἔνα  
ὄνειρο.

Κι’ ἄν δὲν ἀκόμα ἔχει, ὁ  
ρα ποὸς ὥρα, δλο μου τὸ  
παρελθόν, δὲν θὰ συνα  
τοῦσε σ’ αὐτὸ ὡρὲ μιὰ ἀ  
νάμνησι, γιὰ τὴν δποία θὰ  
μποροῦσε νὰ ζηλεύῃ.

Ἐξ ἄλλου δὲν φαίνεται  
νὰ ζηλοτυπῇ... Μονάχα, εἰ  
νε θλιμμένος. Καὶ μοῦ φαί  
νεται πῶς ὑποφέρει... Γιατὶ δ παληὸς αὐτὸς γλεντζὲς εἶνε κατὰ  
Θάθος ἔνας τύπος πολὺ αἰσθηματικός.

Οἱ ἄνδρες, στ’ ἀλήθεια, ἀξίζουν πολὺ περισσότερο ἀπὸ μᾶς.  
Παράδειγμα δ σύζυγός μου: πέρασε τὴ ζωὴ του, περισσότερα  
ἀπὸ εἴκοσι χρόνια στὴ σειρά, ἀγαπῶντας διάφορες γυναῖκες —  
κοσμικὲς ἢ τοῦ ἡμικόσμου, εἰλικρινὲς ἢ πουλημένες — γνώρισε  
τὸν ἔρωτα - πάθος καὶ τὸν ἔρωτα - ὅργιο, κάποκε ἢ λερώθηκε  
σ’ ἔκατὸ περιπέτειες. Κι’ δμως — ἀνάμεσα ἀπ’ δλα μύτα, γιὰ  
τὴν νέα κόρη ποὺ παντεύητε, γιὰ μένα τὴ ροῦσα Τζουλιάνα  
— διατηρεῖ, δὲν ξέρω χάρις σὲ ποιὸ θαῦμα, μιὰ καρδιὰ τρυ  
φερή, ἀφοσιωμένη, ἔξαιρετικὰ εὐαίσθητη, μιὰ καρδιὰ ἔρωτευ  
μένου μαθητοῦ...

Πόσες φορὲς δὲν εἶδα, σὲ στιγμὲς, ποὺ μὲ κυττάζει, χωρὶς  
νὰ φαντάζεται ὅτι τὸν κρυφοκυττάζω κι’ ἔγώ, τὰ μάτια του ἔ  
γρα, γεμάτα δάκουα, ποὺ δὲν τ’ ἀφήνει νὰ κυλήσουν.

Προχθές, ποὺ ἀναγκάστηκε νὰ λείψῃ δλο τὸ ἀπόγευμα σὲ  
Παρίσι γιὰ νὰ εἰιμάσῃ τὸ σπίτι μας ἔκει καὶ τὴν ἐγκατάστασί  
μας σ’ αὐτό, γιὰ τὴν ὄποια φροντίζει δλομόναχος, δὲν μπόρεσε  
νὰ κρατηθῇ καὶ μούστειλε ξινα τηλεγράφημα μεγάλο σὰν γράμ  
μα γεμάτο δραΐα καὶ χαριτωμένα πράγματα...

“Ολ’ αὐτὰ δεχνουν πὼς μ’ ἀγαπάει πολύ...

Μὰ γιατὶ μ’ ἀγαπάει τόσο;

“Ασφαλῶς δχι μόνυ γιατὶ εἶμαι ὅμορφη... Δὲν λείπουν ἀπὸ  
τὸ Παρίσι δεσποινίδες πολὺ πιὸ ὅμορφες ἀπὸ μένα, ἡ ὄποιες  
δὲν θὰ ζητοῦσαν τίποτε καλύτερο, ἀπὸ τὸ νὰ γίνουν ἐρωμένες  
τοῦ Βαρώνου ντὲ Νιθέρ, γιὰ τοὺς ιδιους ἀποκλειστικῶς λόγους,  
γιὰ τοὺς δρούσους ἔγινα κι’ ἔγώ γυναίκα του...

Αὐτὸ ποὺ ἀγαπάει σὲ μένα, εἰνὲ — τὸ νοιώθω καλὰ — τὸ ὅτι  
εἶμαι γυναίκα του, δηλαδὴ κάτι τὸ μοναδικὸ λατρευτό, ἀνάμε  
σα στὶς γυναῖκες ποὺ ἀγαπῶσε, κάτι ποὺ συνεχίζει πλάτι του  
τὸν ρόλο τοῦ φύλακος τῆς οἰκογενειακῆς του ἐστίας, τὸν ὅποιο  
ἐκτελοῦσε ἡ μητέρα του, γιατὶ εἶμαι, τέλος, ἔνα πλάσμα ποὺ  
τὸ κάνει ἄγιο στὰ μάτια του ἡ σκέψη, ὅτι θὰ γίνω ἡ μητέρα  
τῶν παιδιῶν του...

Ναί, δλους αὐτοὺς τοὺς βαθεῖς στοχασμούς του τοὺς διαβάζω  
στὸ Θάθος — ν ὑγρῶν ματιῶν του ποὺ καρφώνονται ἐπάνω μου...

Ποιὲς ἀπὸ τὶς νέες γυναῖκες ποὺ παντρεύονται ἔχουν τόσα  
ὅραια καὶ μεγάλα ὄνειρα;... ‘Εμεῖς παντρεύόμαστε γιὰ ν’ ἀπο  
κήσουμε ἔναν τίτλο, μιὰ περιουσία, μιὰ κοινωνικὴ θέση...’

Οἱ ἄνδρες ἀξίζουν περισσότερο ἀπὸ μᾶς. “Η τούλαχιστον,  
βλέπουν τὸν γάμο σὰν μιὰ ποᾶς πολὺ πιὸ σοθαρή, πολὺ πιὸ  
εύγενικὴ ἀπ’ δτι τὸν βλέπουμε ἐμεῖς...”

\* \* \*

Ναί, καὶ μιὰ ἄλλη πυ  
ρατήρησις ποὺ ἔκανα ἀπὸ  
τότε ποὺ παντρεύτηκα, μιὰ  
παρατήρησις ποὺ ἀφορᾶ ἐ<sup>μένα...</sup>

“Ἐχω γίνει ἀπίστευτα ὀ<sup>σύστολη.</sup>

“Ολο τὸ οἰκοδόμημα τῆς  
ντροπῆς, ποὺ ἔστησαν μέ  
σα μου, κατὰ τὰ χρόνια  
τῆς παιδικῆς μου ἡλικίας,  
ἡ συμβουλὲς τῆς μητέρας  
μου, ἡ διδυσκαλίες τῶν ιε  
ρέων καὶ αὐτὲς ἀκόμα ἡ  
κοινωνικὲς συνθῆκες, κα  
τέορευσε σὲ διάστημα λι  
γώτερο τοῦ μηνός.

“Ὑπάρχει ἔνας ἄνθρωπος  
στὸν κόσμο, γιὰ τὸν δποίο  
δὲν νοιώθω τὴν παραμικρή  
ντροπή... Κανένα χάδι του,  
κανένα βλέμμα του δὲν μὲ  
στενοχωρεῖ. ‘Ἐπι πλέον μοῦ  
ἀπόέσουν πολὺ — μαζύ του  
μόνο, ἔννοεῖται — ἡ ἐλευ  
θειάζουσε κουβέντες.

Εἰν’ ἀλήθεια, πὼς δ σύ<sup>ζυγός</sup>  
μου καὶ ὅτι, κατὰ συνέπειαν,  
ἡ θρησκεία καὶ δ νόμος δὲν ἀποδοκιμάζουν  
τὶς ταοαχές αὐτὲς τῶν ἐν  
στίκτων μου. ‘Ωστόσο δὲν  
μπορῶ παρὰ νὰ σκέφτωμαι  
πὼς εἰν’ ἔνα πολὺ εύθραυ  
στο πλάσμα αὐτὴ ἡ παρθε  
νικὴ συστολή...’

Καὶ τρέμω ἀναλογιζομένη τοὺς κινδύνους ποὺ  
θὰ μποροῦσα νὰ διατρέξω, τὸν καιρὸ ποὺ ἔμουν νέα κόρη ἀκό<sup>μα,</sup>  
ἄν κάτοιος μὲ πολιωρκοῦσε, κάπως πιὸ σοθαρά, μὲ τὸν ἔ<sup>ρωτά του...</sup>

“Α! πόσας ἀθαντάζ ἔχουν οἱ δρμητικοὶ ἄνδρες σὲ μᾶς τὶς γυ  
ναῖκες πόσες εύκαιριες ἀφήνουν νὰ τοὺς εξεφεύγουν οἱ ἄλλοι!...”

Αὐτὲς ἡ σκέψεις μοῦ ἔφεραν κρίσεις τρομερές γι’ αὐτὸ ποὺ  
δ κόσμος λέει συστολὴ καὶ ἀρετὴ τῶν γυναικῶν.

“Η ἐπίσημη ἀρετὴ τῶν γυναικῶν δὲν εἶνε τίποτε ἄλλο παρὰ  
νὰ μὴν ἀφήνουν ἔναν ἄνδρα νὰ μπαίνη στὴν κρεββατοκάμαρή  
τους.

Καὶ ἡ ἐπίσημη συστολὴ τους δὲν εἶνε τίποτε ἄλλο παρὰ ἔνα  
ζωηρὸ κοκκίνισμα τῶν παρειῶν τους, δταν ἔνας κύριος βλέπη  
τὸ σῆθος τους ἢ τοὺς ψιθυρίζη μιὰ ἔρωτικὴ κουβέντα...”

“Ἐγώ ἀφησα ἔναν κύριο, ποὺ μοῦ ἤταν ἐντελῶς ἀγνωστος τὸν  
περασμένο χρόνο, νὰ μπῇ στὴν κρεββατοκάμαρή μου. “Αν ἔλε  
γα, μάλιστα ὅτι τὸν ἔθαλα ἡ ίδια στὴν κρεββατοκάμαρή μου, δὲν  
θα συκοφαντοῦσα καθόλου τὸν ἔσυτό μου.

(‘Ακολουθεῖ)



Μωρὶς ντὲ Μπρέλ.