

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΣΠΑΜΕΛΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΙΑΜΠΑΣ
·Εκωδισενεραι

(Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου)

— Καλαντζῆς θὰ πή γανωματᾶς, ἀπ' τὴ λέξι καλά. Εἶχαν ἔνα πρόγονο γανωματᾶ ἀπ' τὰ Κατσανοχώρια τῆς Ἡπείρου.

— Εἶσαι μούρλια, στρατηγέ μου! φώναξε χαρούμενος ὁ Προκόπης.

Κρίμα ποὺ δὲν μπορῶ νὰ σὲ κάνω ἀρχιστράτηγο! Μὰ δὲν ξέρεις τί τραβάω μὲ τὸ γανωματῆ τους! Βρυκολάκιασε καὶ μοῦ γανώνει κάθε τόσο τὸ κεφάλι. Ἀκοῦς ἐκεῖ κουβέντα νὰ μοῦ τὸν λένε αὐλικὸ τοῦ Ἀλῆ - Πασᾶ!

— Μὰ δὲν σοῦ λένε καὶ ψέματα. Κάτι τέτοιο ἥσαν κ., οἱ αὐλικοὶ τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ. Θὰ τὸν εἴχε πάρει κι' αὐτὸν κοντά του ὁ Ἀλῆς. Βαρέθηκε φαίνεται νὰ γανώνη χαλκώματα στὸ Σοῦλι καὶ πῆγε μὲ τὸ μέρος τοῦ Ἀλῆ, στέλνοντάς του προηγουμένως κι' ἔνα γράμμα γιὰ τὰ σχέδια τῶν Σουλιωτῶν.

---Μ' ἄλλα λόγια, ήτανε προδότης;

— Χμ... "Οχι ἀκριβῶς. Μὰ κάτι τέτοιο. Κατὰ τὰ ἄλλα ὅμως εἶνε λαμπροὶ ἀνθρωποὶ αὐτοὶ οἱ Καλαντζῆδες. Μιὰ ἀδυναμία ἔχουν μονάχα: Νὰ κάνουν τοὺς ἀριστοκράτες, ἐνῶ δὲν εἶνε τέτοιοι.

— Ἐμένα μοῦ λές.

— "Υπάρχει θέσαια καὶ ἀριστοκρατία. Ἐκείνη ἀξίζει νὰ τὴν σεθόμαστε. Οἱ ἄλλοι, οἱ Καλαντζῆδες, νὰ ποῦμε, εἶνε ἀπομιμήσεις κι' ἀπομιμήσεις ἐπιζήμιες.

Τὴ στιγμὴ αὐτὴ μπῆκαν μέσα νέοι καλεσμένοι. 'Ο Αλεξ, ὁ κ. Τσάλας, ἡ κυρία Καστάλη.

— Καλησπέρα σας! εἶπε ὁ "Αλεξ στὸν Προκόπη καὶ στὸ στρατηγό.

— Αὐτὸς ἔδω ἀπόψε! μουρμούρισε ὁ Προκόπης. Μὰ δὲν ἔχει τοίπα ἀπάνω του;

— Αδιάφορος ὁ "Αλεξ, σὰν νὰ μὴ συνέβαινε τίποτε, πλησίασε τὸν Προκόπη καὶ τεῦδωσε τὸ χέρι του.

— Ο θρίαμβός μας εἶνε ἀπόλυτος τοῦ εἶπε. Ἐπῆρε τὴ βόλτα μου καὶ ξέρω τί σᾶς λέω. Τὸ χαρτοφυλάκιο εἶνε σίγουρο.

— "Αμποτε! εἶπε κατσουφίκα ὁ Προκόπης.

— Ο "Αλεξ σύστησε κατόπιν στὸν Προκόπη τὸν φίλο του κ. Τσάλα. Ὁ στρατηγὸς ἀρχισε νὰ μιλάῃ μὲ τὴν κ. Καστάλη.

Λίγα λεπτὰ κατόπιν μπῆκαν μέσα ἡ κυρία 'Ασπασία μὲ τὶς κόρες της. Χαιρετούρες, γλυκόλογα, φιλιά.

"Αοχισαν πειά νὰ μιλοῦν γιὰ χίλια-δυὸς πράγματα.

— Ο "Αλεξ ἥταν πρόσχαρος.

Σὲ μιὰ στιγμὴ μάλιστα γύρισε στὸν Προκόπη καὶ τοῦ εἶπε:

— Πῶς δὲν σᾶς ἥρθε ἡ ίδεα νὰ ξαναπαντρευτῆτε μετὰ ἀπὸ τὸν θάνατο τῆς γυναίκας σας; "Υπάρχουν, φίλε μου, πολλές, παραπολλές γυναίκες ποὺ θὰ σᾶς βρίσκανε χαριτωμένο.

— Εμένα; Τώρα στὰ γεράματα; εἶπε ὁ Προκόπης

— Η κ. Καστάλη ἀναστέναξε.

— Αχ, αὐτὸς συμβαίνει στὴν 'Ελλάδα, δυστυχῶς, εἶπε. Οἱ ἄντρες, δταν φτάσουν στὰ πενήντα τους χρόνια μπαίνουν στὸ ράφι. 'Ενῶ στὸ Παρίσι...

— Στὸ Παρίσι... μουρμούρισε ὁ Προκόπης καὶ λίγωσε τὰ μάτια του, σύμφωνα μὲ τὶς διδηγίες τῆς κ. 'Ασπασίας. "Αχ, Παρίσι... Παρίσι! ...

— Ναί, καὶ στὸ Παρίσι, εἶπε ἡ κ. Καστάλη καταγοητευμένη. 'Εκεὶ οἱ ἄνδρες κ' οἱ πενηντάρηδες ἀκόμα ξέρουν νὰ ἀγαποῦν, νὰ κατακτοῦν τὶς γυναίκες.

— Ο καμαριέρης ἀνήγγειλε τώρα τὴν κ. καὶ τὴν δίδα Σγουροῦ.

— Η κυρία 'Ασπασία τὴ σύστησε ἀμέσως στὸν Προκόπη.

— Ο κ. Κόλας; εἶπε ἡ κ. Σγουροῦ. "Ηθελα πολὺ νὰ σᾶς γνωρίσω, ξέρετε. Φαντάζομαι πόσο θὰ νοσταλγήτε τὸ Βουκουρέστι.

— Δυστυχία μας! ψιθύρισε ἡ Ριρή, ἀκούγοντας τὰ λόγια τῆς κ. Σγουροῦ. Θὰ μᾶς τὰ κάνῃ θάλασσα.

— Ποιὸ Βευκουρέστι; ρώτησε ὁ Προκόπης. Δὲν θαρίστε. Νὰ τόσο δὰ εἶνε. "Οχι μεγαλύτερο ἀπὸ μιὰ φακή. Πάρτε ἔνα χάρτη καὶ θὰ τὸ δῆτε.

— Η Ριρή, ἀκούγοντας τὸν Προκόπη, καθόταν ἀπάνω σὲ βελόνια.

— Θεέ μου! ψιθύριζε. Θὰ τὰ κάγη θάλασσα... Πῶς νὰ τὸν συγκρατήσω;

— Θὰ κάμετε θαυμάσιο ταξίδι! εἶπε τώρα ἡ κ. Σγουροῦ στὸν Προκόπη.

— Ο Προκόπης σούφρωσε τὰ φρύδια του.

Προσπαθοῦσε νὰ θυμηθῇ τὸ μάθημα ποὺ τοῦ εἶχαν κάνει σχετικῶς γιὰ κάτι τέτοιες περιστροφεις.

Θυμήθηκε τέλος κι' ἀρχισε νὰ πηγαίνῃ ἡ γλῶσσα του ροδάνι.

— Ταξίδι, λέει; φώναξε. Καὶ θέσαια. Πέρασα ἔνα γεφύρι... ἔνα μεγάλο γεφύρι... κ' ὑστερα πῆρα τὸ βαπτοράκι... Τὸ ποτάμι... τὸ ποτάμι ἥταν γαλάζιο... Νὰ ἔνα τόσο δὰ σκουληκάκι. Πάρτε τὸν χάρτη νὰ τὸ δῆτε... "Ητανε πρωί... Ούρανός, σύννεφα, πουλιά... "Ολ' αὐτὰ ἀνακατωμένα... Ναί, ναί, ἀνακατωμένα... Σωστὴ σαλάτα μέσα στὸ ποτάμι... Δεξιά - ζερβά ἀραγμένα καϊκια... Ψαροκάκια... Ἀγόρασα καὶ μπαρμπούνια... Κάτι μπαρμπούνια, νὰ τόσα... Μὲ μουστάκι!...

— "Α! ξεφώνισε ἡ δεσποινὶς Σγουροῦ. "Εχει μπαρμπούνια στὸ Δαύναβι; Πρώτη φορά τ' ἀκούω αὐτό.

— Μὰ δ Προκόπης δὲν τάχασε:

— Μπαρμπούνια; εἶπε. 'Απὸ δῶ καὶ πέρα θάχη ὅσα θές.

— Η κυρία Δέρβου μοῦ ἔλεγε πῶς εἰσαστε φοβερός στὸ γκόλφ, εἶπε ἡ δῖς Σγουροῦ. Θάθελα πολὺ νὰ παίξω μαζύ σας. Ποιό εἶνε τὸ χαντικάπ τὸ δικό σας;

— Ο Προκόπης σάστισε.

— Τ' εἰν' αὐτὸ τὸ μαραφέτι πάλι; ρώτησε. Μανικοκάπτε εἰπατε; Καὶ τὸ μανικοκάπτι τὸ δικό σας ποιό; εἶνε;

— Δώδεκα, ἀπάντησε ἡ δῖς Σγουροῦ.

— Δώδεκα; Τότε λοιπόν τὸ δικό μου εἶνε ἑκατὸν δώδεκα.

Τὰ πράγματα θαλάσσωναν.

— Επειέθη τὴ στιγμὴ αὐτὴ ἡ κ. 'Ασπασία κι' ἔσωσε τὴν κατάστασι.

— Δὲν περνᾶτε μέσα νὰ πάρουμε κάτι; τοὺς πρότεινε.

Τὴ στιγμὴ αὐτὴ μπῆκε μέσα ὁ Γιάννης καταχαρούμενος.

— Καλησπέρα σας! φώναξε. Μὲ συγχωρεῖτε ποὺ ἀργησα λίγο. "Ημουν στὸν Πρόεδρο. Κι' ἔχω νὰ σᾶς ἀναγγείλω κάτι πολὺ εὐχάριστο, κυρίες καὶ κύριοι, εὐχάριστο ὅχι μόνον γιὰ μένα καὶ γιὰ ὅσους μ' ἀγαποῦν, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν τόπο. Εἶμαι λοιπόν σίγυρος υπουργός. 'Ορκίζομαι αὔριο.

— Μπράβο... Μπράβο! Σοῦ ἀξιζε! "Αξιος!... "Αξιος!... φωνάξανε δῆλοι μαζύ.

— Η κυρία 'Ασπασία ἀστραφτε ἀπὸ χαρά.

— Αὐτὸς θὰ πή εύτυχία! φώναξε. Βουλευτής κι' ἔπειτα ύπουργός, μέσα σὲ λίγους μῆνες.

— Τὰ συγχαρητήριά μας, τὰ συγχαρητήριά μας! εἶπαν δῆλοι μ' ἔνα στόμα.

— Ο Προκόπης εἶχε γίνει σὰν τὴ ντομάτα ἀπ' τὴ χαρά του. Κοκκίνισε, ἀναψε, φούσκωνε καὶ ξεφούσκωνε.

Ρίχθηκε τέλος, ἀγκάλιασε τὸ Γιάννη καὶ τοῦ φώναξε:

— Νὰ σὲ φιλήσω, παιδί μου! Μπράβο σου! Τὸ πῆρες μὲ τὸ σπαθί σου.

— Λυξοκύτταζε συγχρόνως τὸν "Αλεξ καὶ πρόσθεσε:

— Μὲ τὸ σπαθί σου. Δὲν χρωστᾶς σὲ κανένα τίποτε.

— Επειέθη καὶ πάλι τώρα ἡ κυρία 'Ασπασία.

— "Ας περάσουμε μέσα, πρότεινε, νὰ πάρουμε κάτι.

— Εμένα μὲ συγχωρεῖτε, εἶπε ὁ Γιάννης. Θ' ἀνέθω μιὰ στιγμὴ ἐπάνω. Πρέπει νὰ στείλω ἔνα σημείωση στὸν Πρόεδρο. Θὰ κατέθω ἀμέσως.

Βγῆκαν δῆλοι ἔξω.

— Η κ. Καστάλη ψιθύριζε σὲ κάποιον αὐτὴ τὴ στιγμὴ ύπονοωντας τὸν πατέρα τοῦ Γιάννη:

(Ακολουθεῖ)

