



ΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ Ο ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΙ' Ο ΓΥΙΟΣ ΤΟΥ

(τοῦ Ἀββᾶ Σμίθ)

Μιά μέρα ἔνας γέρω-μυλωνᾶς, μαζύ μὲ τὸ γυιό του, δημηγούσανε τὸ μουλάρι τους στὴν ἀγορά, γιὰ νὰ τὸ πουλήσουνε.

Στὸν δρόμο ὅμως ποὺ πηγαίνανε, ἀπαντηθῆκανε μ' ἔνα καθαλλάρη, ποὺ μόλις τοὺς εἶδε, τοὺς εἶπε κυροϊδευτικά:

— Φαίνεται πῶς δὲν θᾶχετε κακοῦται μυαλό στὸ κεφάλι σας, γιὰ νὰ μὴ καθαλλάτε τὸ μουλάρι σας καὶ νὰ πηγαίνετε, τόσο δρόμο, μὲ τὰ πόδια...

‘Ο γέρω-μυλωνᾶς τότε ἔγνεψε στὸν γυιό του νὰ καθαλλήσῃ τὸ μουλάρι κι' αὐτὸς συνέχισε τὸν δρόμο πεζός.

Λίγα μέτρα παρακάτω συναντήσανε ἔνα κάρρο φορτωμένο μὲ λαχανικά. ‘Ο κυρρυτσέρης μόλις τοὺς εἶδε, τοὺς φώναξε κι' αὐτός, ἀποτεινόμενος στὸν γυιό τοῦ μυλωνᾶ:

— “Ε!... Δὲν ντέπεσαι ν' ἀφήνης γέρω ἄνθρωπο, τὸν πατέρα σου, νὰ πηγαίνῃ μὲ τὰ πόδια καὶ σὺ νὰ καθαλλᾶς;...

Μόλις ἀκούσε τὰ λόγια αὐτὰ δι γυιός τοῦ μυλωνᾶ, κατέθηκε ὅπερας ἀπ' τὸ μουλάρι κι' ἐβράλε τὸν τατέρα του, νὰ καθαλλήσῃ. ‘Υστερ' ἀπὸ λίγη ὥρα, πιὸ κάτω συναντήσανε ὕπερ γρηγά ποὺ βαστοῦσε στὸ κεράλι τῆς ἔνα πανέρι φρούτα. Ἄλις τοὺς εἶδε κι' αὐτή, ἔρριξε τὰ μάτια τῆς στὸν γέρω-μυλωνᾶ καὶ τοῦ εἶπε:

— Μωρὲ, τί σκληρόκαρδος πατέρας είσαι σύ, ν' ἀφήνης τὸ κεύμένο τὸ παιδί σου, κάτω ἀπ' τὸ μουλάρι καὶ σὺ νὰ πηγαίνῃς καθάλλα!

Τότε δι γέρω - μυλωνᾶς ἔγνεψε στὸ παιδί του νὰ καθαλλήσῃ κι' αὐτὸ πίσω του, γιὰ νὰ μὴ κουράζεται περπατῶντας...

Παρακάτω στὸ δρόμο ποὺ τραβούσανε, βρήκανε ἔνα βοσκὸ ποὺ ἔβοσκε ἔνα κοπάδι πιόσβιτα.

— Πώ! Πώ!... τὸ κακόμοιρο τὸ μουλαράκι!... φώναξε. Μωρό, πῶς υπορεῖς καὶ σᾶς κρατάσσεις... Μὰ δὲν τὸ λυπόσαστε λοιπὸν καθόλου... Φαίνεται πῶς οι σύσσαστε πολὺ σκληρόκαρδοι εἰσέρχουσι...

Τότε δι μυλωνᾶς κι' δι γύδος του, κατεβήκανε κάτω ἀπ' τὸ μουλάρι τους κι' ἀσχίσανε πάλι νὰ τραβάνε τὸ δρόμο τους πε-

ζοί, ὅπως καὶ τὴν πρώτη φορά:

— Μωρὲ τί κόσμος εἰν' αὐτός; εἶπε τότε δι γυιός στὸν γέρω - πατέρα του. ‘Ο κυθένας μᾶς εἶπε καὶ τὸ δικό του... Κι' ἀνάθεμα, ἀν ξέρη κανεὶς ποιὸν νὰ πρωτοευχαριστήσῃ... Δὲν μᾶς μένει παρά νὰ φορτωθοῦμε τὸ μουλάρι στὸν δῶμο μας!...

— Τὰ βλέπεις; τοῦ φώναξε δι πατέρας του. Θυμήσου τὰ λόγια ποὺ σοῦ έλεγα χθὲς στὸ σπίτι... ‘Απὸ δῶ καὶ στὸ ξενῆς λοιπὸν νὰ προσέχης καὶ σ' ὅλες τις πράξεις σου ν' ἀκολουθήσει πάντα τὸ ρητό:

«Περπάτα μπρὸς στὸν δρόμο σου (καὶ μὴ κιντᾶς κανένα οὔτ' ὅσους ἀντιτέρασαν, οὔτ' δι (σους θὰ περάσουν, ‘Ενα μονάχα νὰ κιντᾶς Πῶς τὸ καλὸ νὰ κάνῃς Καὶ στὸ μυαλό σου τὸ ιακὸ Ποτέ σου νὰ μὴ βάνης...»

ΙΣΤΟΡΙΟΥΛΕΣ Ο ΚΥΝΗΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΥΛΙ ΤΟΥ

Κάποτε ἔνας κυνηγὸς φώναξε στὸ σκυλὶ του καὶ τὸ πυρακινοῦσε νὰ τρέξῃ πίσω ἀπὸ ἔνα λαγό, τὸν δποὶο εἶχε πληγώσει στὸ πόδι, μὲ μὰ τουφεκιά...

— Πιάσ' τον!... Πιάσ' τον!.... τοῦ ἔλεγε προσταχτικά...

Τὸ σκυλὶ ἀρχίσεις νὰ τρέχῃ μὲ τὰ τέσσερα, κυνήγησε τὸν λαβωμένο λαγό καὶ σὲ λίγη ὥρα

τὸν ἔφερε χαρούμενο στὰ χέρια τοῦ ἀφεντικοῦ του:

— Τώρα ἀφησέ τον!... ‘Αφησέ τον!... τοῦ φώναξε πάλι δι κύριός του.

Τὸ σκυλὶ ὑπακούοντας καὶ αὐτὴ τὴ φορὰ ἀφησε νὰ πέσῃ δι λαγός ἀπὸ τὸ στόμα του, μέσυ στὴ σακκούλα τοῦ κυνηγοῦ.

Ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἔνας γεωργὸς ποὺ περνοῦσε τυχαία ἀπ' ἔκει καὶ παρακολούθησε τὴ σκηνὴ αὐτή, πλησίασε τὸν κυνηγό καὶ τοῦ εἶπε:

— Λοιπὸν, αὐτὰ τὰ κυνηγεικὰ σκυλιά μοιάζουνε πολὺ μὲ τοὺς φιλαράρους ἄνθρωπους... ‘Η ἀπλησταί, ή δίψα τοῦ χρήματος φωνάζει κάθε στιγμὴ στ' αὐτὶ τοῦ φιλαργύρου:

— ‘Αρπαζε... ἀρπαζε...

Καὶ δι φιλάργυρος τυφλὸς ἀπ' τὴ μανία τοῦ πάθους ὑπακούει καὶ μοζεύει... καὶ ἀρπάζει...

Σὲ λίγο ὅμως ἔρχεται μιὰ ἄλλη φωνή, ή φωνὴ τοῦ θανάτου, ποὺ τοῦ λέει ἐπιτακτικά:

— Καὶ τώρα ἀφησέ τα ἔδω..

‘Εγκατάλειψέ τις δλα... δλα...

Καὶ δι φιλάργυρος, σὰν αὐτὸ τὸ σκυλὶ, χωρὶς νὰ γευθῇ, χωρὶς νὰ δυκιμάσῃ τίποτα ἀπὸ δσσα ἀρπαζε, τ' ἀφήνει δλα ἔδω κάτω καὶ πεθαίνει...

‘Ο κυνηγός, ποὺ ἄκουε προσεχτικὰ τὸν γεωργό, κυνήσε τὸ κεφάλι του καταφυικὰ καὶ χωρὶς ν' ἀποκριθῇ τίποτα, σκέφτηκε:

— Πόσο σοφὰ εἶνε, ἀλήθεια, αὐτὰ τὰ λόγια!...

Η ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ



ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΒΕΝΤΕΤΤΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ.

‘Η γαλατού. — ‘Αλλοι δυὸ θαυμασταὶ της αὐτοκτόνησαν σήμερα γιὰ τὰ ώραια τῆς μάτια!... Δὲν ξέρει πειά κανεὶς ποὺ νὰ βάλη τὸ γάλα!...

ΕΓΩ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΥΛΙ ΜΟΥ

Πρωλ-πρωλί, ἀμα χυπνήσω, Θά ίδω μπροστά μου τὸν Πιστό Κι' εύθὺς γλυκὰ θὰ τὸν φιλήσω Στὸ πρόσωπό του τὸ ζεστο.

Κι' αὐτὸς μὲ δύναμι καὶ χάρι, Στὰ δόντια του τὰ δυντά, Τὴν σάκκα μου τρέχει νὰ πάρη σ' δόλο τὸν δρόμο τὴν κρατά.

Καὶ ἀφοῦ πᾶμε στὸ σχολείο, μπαίνω ἔγω μέσα μὲ χιρά, Κι' αὐτὸς, στὴ ζέστη καὶ στὸ (κρύο, Πιστὸς ἀπ' ἔξω καρτερᾶ.

Κι' δταν τὸ μάθημα τελειώσῃ, Τότε νὰ ίδητε μιὰ φορά, Τὴν εύθυμιά μας τὴν τόση, Τὸ τρέξιμο καὶ τὴ χαρά!

‘Αχώριστοι κι' εύτυχισμένοι Γυρνοῦμε πίσω στὴ μαμά, Ποὺ ἀνυπόμονη προσμένει Εἰς τὸ παράθυρο σιμά.

Καὶ μὲ φιλεῖ μ' ἀγάπη τόση Καὶ τὴν φιλῶ γλυκὰ κι' ἔγω, Κι' ἔπειτα τρέχει νὰ μοῦ δώσῃ Ψωμὶ καὶ βούτυρο κι' αύγο...

Καὶ στὸν Πιστό, ποὺ περιμένει ψωμιὰ καὶ κόκκαλα πετᾶ, Καὶ τρώμε οἱ δυό μας πεινα- (σμένοι Καὶ ή μαμά μου μᾶς κυττᾶ...

N. I. ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ

ΤΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΥΘΥΜΑ ΛΟΓΙΑ

Στὸ σχολείο:

‘Ο δάσκαλος — Ποιὸ ἀπό δλα τὰ ζῶα προσκολλᾶται περισσότερο στὸν ἄνθρωπο;

‘Ο μικρὸς Γιωργάκης. — ‘Η θδέλλα, κύριε δάσκαλε!.. *

Δυὸ μικροὶ φίλοι συζητοῦν:

— ‘Εμαθα δτι χθὲς διασκέδαζες μὲ τὸν μπαμπᾶ σου σ' ἔνα πολὺ πλούσιο σπίτι.

— Πλούσιο! Δὲν βαρύεσαι!... Είχαν μιὰ φρικτὴ μιζέρια... Φαντάσου δτι καίγανε στὸ τζάκι ξύλα!

— Καὶ σεῖς τί καίτε στὸ τζάκι σας;

— ‘Οταν δι μπαμπᾶς εἶνε θυμωμένος καίει τὰ καπέλλα τῆς μαμᾶς!