



KONDANT KAI KONSTANΣ

"Ήταν νύχτα. Η σιωπή βασίσιλευε μέσα στὸ μεγάλο καὶ ἀρχαῖο πύργο τοῦ Κλουκενστάιν. Τὸ ἔτος 1222 μ. Χ. πλησίαζε στὸ τέλος του. Ψηλά, στὴν κορυφὴ τοῦ πιὸ ψηλοῦ πυργίσκου ἐνα φῶς μονάχα ἔλαμπε. Γινόταν ἐκεὶ κάποιο μυστικὸ συμβούλιο. Ο αὐστηρὸς γέρος θαρῶνος τοῦ Κλουκενστάιν ἦταν καθισμένος στὴν πολυτελῆ ἔδρα του καὶ παραδομένος σὲ βαθειές σκέψεις. Σὲ λίγο, εἶπε μὲ μεγάλη τρυφερότητα: «Κόρη μου!»

"Ἐνας νέος μ' εὔγενικὸ παρουσιαστικὸ, φορώντας ἀπὸ τὸ κεφάλι ὡς τὰ πόδια πανοπλία ἵπποτου, ἀποκρίθηκε: «Μιλήστε, πατέρα μου!»

— Κόρη μου, ξανᾶπε δὲ θαρῶνος, ἥρθε καιρὸς νὰ σου ἀποκαλύψω τὸ μυστήριο ποὺ σκέπαζε δλη σου τὴ νεότητα. Αὐτὸ τὸ μυστήριο ἔχει τὴν πηγὴ του στὰ

γεγονότα ποὺ θὰ σου ἔκθεσω σήμερα. Ο ἀδελφός μου Οὐρλίχ είνε δὲ μέγας δούξ του Βραδεμβούργου. Ο πατέρας μας, πεθαίγοντας ἀποφάσισε δτι, σὲ περίπτωσι ποὺ δὲ οὐρλίχ δὲν θ' ἀποκτοῦσε ἄρρενα κληρονόμο, νὰ γίνω ἔγω κληρονόμος του, ὑπὸ τὸν δρον νὰ ἔχω ἄρρενα διάδοχο. Σε περίπτωσι δὲ ποὺ οὔτε δὲν, οὔτε δὲν θ' ἀποκτούσαμε ἄγόρια, ή κληρονομιά έὰ πήγαινε στὴν κόρη του Οὐρλίχ, φτάνει νὰ ἦταν ή διαγωγὴ της ἀνεπίληπτη, ἀλλοιῶς θὰ γινόταν ή δική μου κόρη κληρονόμος, φτάνει καὶ ή δική της διαγωγὴ νὰ ἦταν ἄφογη. Γι' αὐτὸ ή γρηγόρια μου κ' ἔγω, παρακαλούσαμε μὲ θέρμη τὸ Θεό νὰ μᾶς χαρίσῃ ἔν' ἀγόρι. Μὰ ή προσευχές μας δὲν εἰσακούστηκαν. Γεννήθηκες ἐσύ κόρη μου, κι' αὐτὸ τὸ πρᾶγμα μ' ἀπέλπισε... Εβλεπα τὰ πλούτη τῆς πατρικῆς κληρονομίας νὰ μοῦ ξεφύγουν, τὸ λαμπρὸ μου δνειρὸ νὰ διαλύεται.

Καὶ εἶχα τόσες ἐλπίδες, γιατὶ δὲ οὐρλίχ ήταν πέντε χρόνια παντρεμένος κ' ή γυναῖκα του δὲν τοῦ εἶχε χαρίσει οὔτε κορίτσι, οὔτε ἀγόρι...

Μὰ, ἀφοῦ σικέτηκα καλά, εἶδα δτι δὲν εἶχε χαθῆ τίποτε ἀκόμη. "Ενα σωτήριο σχέδιο φώτισε τὸ μυαλό μου. Εἶχες γεννηθῆ τὰ μεσάνυχτα. Μονάχα δὲ γιατρὸς, ή παρυμάνα σου κ' ἔξη ἐπηρέτριες ἥξεραν τὸ φῦλο σου. Τοὺς κρέμασσα δλους διαδοχικὰ μέσα σὲ μιὰ ὥρα. Τὸ πρῶτο, ὅλ' οἱ κάτοικοι τῆς χώρας μου κόντεψαν νὰ τρελλαθοῦν ἀπὸ τὴ χαρά τους μαθαίνοντας δτι εἶχα ἀποκτήσει ἄρρενα διάδοχο κι' δτι θὰ κληρονομοῦσα τὸν πατέρα μου.

Απὸ τότε τὸ μυστικὸ τῆς γεννήσεως σου φυλάχτηκε πολὺ καλά. Κι' ὡς τώρα δὲν εἴχαμε κανένα φόβο..."

"Οταν ἔγινες δέκα χρόνων, δὲ μέγας μου Οὐρλίχ ἀπόχτησε κόρη. Στενοχωρηθήκαμε τότε, μὰ ἐλπίσαμε στὴ βοήθεια τῆς ἰλαρᾶς, τῶν γιατρῶν καὶ ἀλλων φυσικῶν ἔχθρῶν τῶν παιδιῶν. 'Αλλοίμονο! ἀπογοητευθήκαμε γρήγορα... Η κόρη αὐτὴ μεγάλωσε καὶ θέριεψε, ποὺ διάβολος νὰ τὴν πάρη... Μὰ δὲν εἶχε σημασία αὐτό... Εἴμουν ἡσυχος γιατὶ, στὸ κάτω-κάτω δὲν εἶχα γυιό; Κι' δὲ μου δὲν θὰ γινόταν δὲ μέλλων δούξ; Δὲν είνε ἀληθινὸ αὐτό, πολυαγαπημένε μου Κόνραντ; Γιατὶ, μολονότι εἶσαι σήμερα εἰκοσιπέντε χρόνων γυναῖκα, ποτὲ δὲν σου ἔδωσα δὲλλο δόνουμα ἔκτος ἀπ' αὐτό.

Τώρα ήρθε δὲ καιρὸς ποὺ τὰ γενόυατα θάραιναν πειὰ τὸν ἀδελφόν μου καὶ τὸν κετέβαλαν. Τὸ φορτίο τοῦ κράτους θαρα-

νει τοὺς δόμους του, καὶ γι' αὐτὸ θέλει νὰ πᾶς νὰ τὸν θρῆς καὶ ν' ἀναλάβῃς τὰ διοικητικὰ καθήκοντα. Οι ύπηρτες σου εἶνε ἔτοιμοι. Θά φύγης ἀπόψε...

"Ακουσέ με καλά. Θυμήσου καθένας ἀπὸ τὰ λόγια μου. 'Υπάρχει ἔνας νόμος τόσο παληὸς δοσο κ' ή Γερμανία ποὺ λέει δτι ἀν μιὰ γυναῖκα καθήση ἔστω καὶ μιὰ στιγμὴ σ' ἔνα θρόνο, πρὶν στεφεῇ ἐπισήμως μπροστὰ στὸ λαό, θανατώνεται. Γι' αὐτὸ φυλάξου ὡς τὴν ἡμέρα τῆς στέψεώς σου! Φυλάξου μὴν ἀποκαλυφῆ τὸ φῦλο σου!..."

— "Ω πατέρα μου! "Ωστε ἔτσι; "Ολ' ή ζωὴ μου εἰν' ἔνα ψέμα; Μὰ γιατὶ νὰ κλέψω ἀπὸ τὴν καλή μου ἔξαδέλφη τὸ θρόνο της. Λυπήσου, πατέρα μου, λυπήσου τὸ παιδί σου..."

— Γιώς, κακή!... Μ' αὐτὰ τὰ λογια μὲ ἀνταμειθῆς γιὰ τὴν μεγάλη τύχη ποὺ σοῦ σοῦ προετοίμασα... Μὰ τὰ δοτᾶ τοῦ πατέρα μου, δὲν μοῦ ἀρέσουν καθόλου αὐτές ή κλαψάρικες εύαισθησες σου... Φύγε, ἀμέσως γιὰ νὰ πᾶς νὰ συναντήσης τὸν ἀδελφό μου τὸ δοῦκα καὶ φυλάξου μὴν ἐναντιωθῆς στὰ σχέδιά μου..."

Αὐτὴ ήταν η συνομιλία πατέρα καὶ κόρης. "Ολες ή ικεσίες καὶ τὰ δάκρυα τῆς φτωχῆς νέας πῆγαν χαμένα. Οὔτε αὐτά, οὔτε τίποτε δέν μπορούσε νὰ συγκινήσῃ τὴ σκληρὴ καρδιὰ τοῦ γέρο ἀρχοντος. Κι' ἔτοι τὴν ίδια νύχτα, ή κόρη του Κλουκενστάιν ἐκέινης γιὰ τὸ Βραδεμβούργο, συνυδευομένη ἀπὸ πολυάριθμη ἀκολουθία υπηρετῶν καὶ ιπποτῶν.

Μετὰ τὴν ἀναχώρηση τῆς κόρης του, δὲ μέρος θαρῶνος ἔμεινε μερικές στιγμές σιωπηλός. "Επειτα γυρίζοντας πρὸς τὴν περίλυπη γυναῖκα του, τῆς εἶπε:

— Κυρία, ή υποθέσεις μας φαίνεται πὼς πηγαίνουν πολὺ καλά. Πᾶντες τρεῖς μῆνες περίπου ἀπὸ τότε ποὺ ἔστειλα στὸν ἀδελφό μου τὸν ωραῖο καὶ καταθόνιο κόμητα Ντέντζιν μὲ τὴν διαθολικὴ ἀποστολὴ νὰ ξεμυαλίσῃ τὴν κόρη του Κονστάντζ. "Αν τὸ πετύχη αὐτό, ἀν κηλιδώσῃ δηλαδὴ τὴν υπόληψί της θά χάσῃ σύμφωνα μὲ τὴ διαθήκη τοῦ πατέρα μας δλα τὰ δικαιώματά της στὸ θρόνο. "Έτσι, κι' ἀν ἀκόμα ἀποκαλυφῆ τὸ φῦλο τῆς κόρης μας, δὲν θάχη νὰ διατρέξῃ κανένα κίνδυνο.

— "Η καρδιά μου εἰνε γεμάτη φόβους! Ψιθύρισε ή γρηὰ θρώνη..."

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι!

ΕΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΔΑΚΡΥΑ

"Εξη μέρες μετὰ τὰ γεγονότα ποὺ διηγηθήκαμε, δὲ λαμπρὴ πρωτεύουσα τοῦ Δουκάτου τοῦ Βραδεμβούργου ἔλαμπε ἀπὸ τὶς στρατιωτικὲς παρατάξεις κι' ἀντηχοῦσε δλη ἀπὸ τὶς χαρούμενες κραυγὲς τοῦ νομιμόφρονος λαοῦ. Ο Κόνραντ, δ νεαρὸς διάδοχος τοῦ υρόνου, εἶχε φτάσει. Η καρδιὰ τοῦ γέρου δουκός ξεχείλιζε ἀπὸ χαρά, γιατὶ τὸ ὄμορφο παρουσιαστικὸ τοῦ Κόνραντ καὶ οἱ χαριτωμένοι τρόποι του τὸν εἶχαν γοητεύσει ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή.

Μὰ μέσα σὲ μιὰ ἀπόμερη σκηνὴ τοῦ παλατιοῦ διαδραματιζόταν μιὰ σκηνὴ πολὺ διαφορετική. Μπροστὰ σ' ἔνα παράθυρο στεκόταν δη μοναχοκόρη τοῦ δουκός, δεσποινίς Κονστάντζ. Τὰ μάτια της ἤσαν κόκκινα, φουσκωμένα καὶ γεμάτα δάκρυα. "Ηταν μόνη. Στέναζε καὶ μονολογούσε μὲ δυνατή φωνή:

«Ο σκληρὸς Ντέντζιν ήρθε ἔδω καὶ μὲ ξεγέλασε μὲ τοὺς ἀπατηλοὺς ὄρκους του... Κι' ἔτοι μὲ κηλιδώσε καὶ μ' ἔκανε νὰ χάσω κάθε ἐλπίδα πὼς θὰ γίνω μιὰ μέρα δούκισσα... Μὰ τὸν χαγαποῦσα, τὸν ἀγαποῦσα, τολμοῦσα νὰ τὸν ἀγαπῶ, ἀν καὶ ήξερα πὼς δ πατέρας μου, δ εύγενής δουύδεν θὰ μοῦ ἐπέτρεπε ποιέ νὰ τὸν παντρευτῶ... Τὸν ἀγαποῦσα, μὰ τώρα τὸν μισῶ γιατὶ μὲ πρόδωσε... Τι θ' ἀπογίνω ἔγω; "Ω! εἶμαι τρελλή, τρελλή, τρελλή!... "Ολα χάθηκαν πειὰ γιὰ μένα!...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΟΠΟΥ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΛΕΚΟΝΤΑΙ

Μερικοί μήνες πέρασαν. «Ολος δ λαδός ήταν ένθουσιασμένος με τη διοίκησι του νεαρού Κόνραντ. «Ολοι έξυμνούσαν τη σοφία των κρίσεών του καὶ τη μετριοπάθεια με τὴν δποία έξασκυσε τὰ ύψηλὰ καθήκοντά του. Σὲ λίγο, δέ γέρο δούξ του παρέδωσε σλη τὴν έξουσία καὶ τὸν καμάρων, ἀποτραβηγμένος δέ ίδιος στὰ διαμερίσματά του.

«Ο νεαρός Κόνραντ λοιπὸν εἶχε κάθε λόγο γιὰ νὰ εἰνε εύτυχισμένος. Μὰ, πρᾶγμα παράδοξο, δὲν ήταν, γιατὶ ἔθλεπε μὲ τρόμο δτι ή έξαδέλφη του πριγκήπισσα Κονστάντα, τὸν ἀγαποῦσε. «Η ἀγάπη δλου του ἄλλου κόσμου του ήταν εὐχάριστη. Μὰ αὐτὴ ἔκλεινε ἔνα σωρὸ κινδύνους.

«Ο Κόνραντ ἔθλεπε ἐπίσης μὲ ἀγωνία δτι δ δούξ ποὺ εἶχε μαντέψει τὸν ἔρωτα τῆς κόρης του, ὡνειρευόταν νὰ τοὺς παντρέψῃ... Ο ἔρως αὐτὸς διέλυε σιγά-σιγά τὰ σύννεφα ποὺ σκοτείνιαζαν ὡς τότε τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς Κονστάντας, καὶ σιγά-σιγά, ἐπίσης, ή ἐλπίδα ἔκανε νὰ λάμπουν τὰ μάτια τῆς καὶ τὰ χεῖλα τῆς νὰ χαμογελοῦν.

«Ο Κόνραντ κατατρόμαξε στὸ τέλος! Κυττηγοροῦσε τὸν ἔαυτὸ του πικρὰ γιατὶ εἶχε ἐπιδιώξει τὴ φιλία τῆς Κονστάντας, δταν πρωτοπῆγε στὸν πύργο. Προσπάθησε ν' ἀποφύγη τὴν ἔξαδέλφη του. Μὰ αὐτὸ χειροτέρεψε τὰ πράγματα, γιατὶ, δσο τὴν ἀποφεύγε, τόσο ἔκεινη ἐπεδιώκε νὰ τὸν συναντήσῃ... «Ο ἔρως τῆς ἔξαδέλφης του ήταν γι' αὐτὸν ἐφιάλτης, κυνηγητό... Πήγαινε καὶ τὸν εὔρισκε σὲ κάθε στιγμὴ καὶ σὲ κάθε μέρος, ἥμερα καὶ νύχτα.

Αὐτὸ δμως δὲν μποροῦσε νὰ συνεχισθῇ. Εἶχε γίνει τὸ θέμα τῶν συνομιλιῶν δλων. «Ο γέρο δούξ ἔρχισε νὰ τὰ χάνη. «Ο τρόμος καὶ ή φριχτὴ ἀπόγνωσις εἶχαν μεταβάλει σὲ σκιάχτρο τὸν φτωχὸ Κόνραντ. Μιὰ μέρα, καθὼς ἔγγαινε ἀπὸ τὴν αἴθουσα τοῦ υπουργικοῦ συμβουλίου, ε.δε μπροστά του τὴν Κονστάντα, η δποία του ἔπιασε τὰ χέρια καὶ τοῦ φώναξε:

—Ω, γιατὶ μὲ ἀποφεύγετε; Τι ἔκανα δη τὶ εἶπα γιὰ νὰ καταστρέψω τὴν καλὴ ιδέα ποὺ εἶχατε γιὰ μένα; Γιατὶ ἀσφαλῶς στὴν ἀρχὴ μοῦ εἶχατε χαρίσει τὴ φιλία σας.. Μὴ μὲ περιφρονεῖτε. Κόνραντ, λυπηθῆτε τὴ βασινισμένη μου καρδιά... Δὲν μπορῶ νὰ σωπάσω πιὸ πολὺ... Η πιωπὴ θὰ μὲ σκότωνε.. Σᾶς ἀντῷ, Κόνραντ...

«Ο Κόνραντ εἶχε ἀτομεῖνει χωρὶς φωνή. «Η Κονστάντας ἐδίστασε μα στιγμὴ. «Ἐπειτα, νομίζοντας τὴν πατέρα του γιὰ συγκατάθεσι, τὸν ἀγκάλιασε μὲ μιὰ τρελλὴ χαρὰ καὶ φώναξε:

— Μ' ἀγαπάς; μ' ἀγαπάς, Κόνραντ... Πέρα τὸ μου νὰ τ' ἀκούσω, πυλυαγαπημένε μού, λατρεύτε μου!...

«Ο Κόνραντ ἔγγαλε ἔνα στεναγμό. Μιὰ θανάσιμη χλωμάδα ἀπλάθηκε στὰ χαρακτηριστικά του. «Ἐπειτα ἔρχισε νὰ τρέμησε σὰν φύλλο τοῦ φθινοπώρου. Τέλος, ἀπελπισμένος, ἔσπρωξε τὴ νεα κόρη καὶ φώναξε:

— Δὲν ξέρετε τί ζητάτε... Αὐτὸ ποὺ λέτε εἶνε ἀδύνατον νὰ πραγματοποιηθῇ ποτέ!

— Βλους σὰν ἔγκληματίας, ἀφήνοντας τὴ φτωχὴ πριγκήπισσα ἔρωντας ἀπὸ τὴν κατάπληξη τῆς. Τέλος ή Κονστάντας σηκώθηκε ἀργά καὶ εἶπε:

—Α! περιφρόνησες τὴν ἀγάπη μου τὴ στιγμὴ ποὺ νέμεζα δτι ή σκληρὴ καρδιά σου εἶχε συγκινηθῆ ἐπὶ τέλους! Σὲ μισῶ Σὲ μισῶ. Καὶ ή ἔκδικησι μου θὰ εἰνε τρομερή!...



II: Μιονεχοιδὴ τοῦ δουκός πτερότονον ο' ἔνα παράθυρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Η ΦΡΙΧΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ

«Ο καιρὸς πέρασε. «Η θλῖψι εἶχε χαραχθῆ πάλι γιὰ πάντα στὰ χαρακτηριστικὰ τῆς Κονστάντας. Κανένας δὲν τὴν ξαναεῖδε πειὰ μὲ τὸν Κόνραντ. Κι' δέ γέρο δούξ λυπόταν πολὺ γι' αὐτό.

Μιὰ ἀλλόκυτη φήμη ὀρχισε νὰ κυκλοφορῇ σὲ λίγο μέσα στὸ παλάτι. Κι' ἀπὸ τὸ παλάτι δὲν ὄργησε ν' ἀπλωθῇ στὴν πόλι καὶ σ' δλο τὸ δουκάτο. «Ολοι οἱ κάτοικοι ψιθύριζαν ὃ ἔνας στὸν ἄλλο: «Η πριγκήπισσα Κονστάντας γέννησε ἀγόρι!»

«Οταν ἡ φήμη αὐτὴ ἔφθασε σ' αὐτιὰ τοῦ βαρώνου τοῦ Κλουγκενστάιν, τοῦ πατέρου τοῦ Κόνραντ, σάλεψε τρεῖς φορὲς στὸν δέρα τὸ φτερωτὸ καπέλλο του καὶ φώναξε:

—Δόξα καὶ τιμὴ στὸν δουκα Κόνραντ! Τὸ στέμμα του εἶνε σίγουρο τώρα. «Ο κόμης Ντέντζιν τὰ κατάφερε καλὰ μὲ τὴν πριγκήπισσα Κονστάντας. Αξίζει τώρα νὰ τὸν ἀνταμείψω...»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Η ΤΡΟΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

«Ολοι οἱ μεγάλοι ἄρχοντες καὶ οἱ βαρώνοι τοῦ Βρανδεμβούργου ειχαν συγκεντρωθῆ στὴ μεγάλη αἴθουσα τῆς δικαιοσύνης τοῦ δουκικοῦ παλατιοῦ. «Ο Κόνραντ, ντυμένος στὴν πυρφύρα καὶ στὴν ἔρμινα ήταν καθισμένος στὸν θρόνο του. Καὶ δεξιά του κι' ἀριστερά του ήσαν παραταγμένοι δλοι οἱ μεγάλοι δικασταὶ τῆς χώρας.

Θὰ δικαζόταν ἡ κόρη τοῦ δουκός, ή Κονστάντας, γιατὶ εἶχε φέρει στὸν κόσμο ἔνα παιδί, χωρὶς νὰ εἰνε παντρεμένη.

«Ο πατέρας εἶχε διατάξει νὰ τὴν δικάσουν χωρὶς καμμιά ἐπιείκεια κι' ἔπειτα εἶχε ἀποσυρθῆ στὸ κρεβάτι του μὲ τὴν καρδιὰ συντριψμένη. «Η μέρες του ήσαν μετρημένες... «Ο φτωχός

Κόνραντ τὸν εἶχε ἰκετεύσει σὰν ν ἐπρόκειτο γιὰ τὴν ἴδια του τὴ ζωὴ, νὰ τὸν ἀπαλλάξῃ ἀπ' τὴν δυσκολία νὰ δικάσῃ τὴν ἔξαδέλφη του.

Μὰ τοῦ κάκου, «Η πιὸ θλιμμένη καρδιὰ μέσα στὴ μεγάλη αὐτὴ συγκέντρωσι, χτυποῦσε στὰ στήθη τοῦ Κόνραντ. Κ' ή πιὸ χαρούμενη μέσα στὰ στήθη τοῦ πατέρα του. Γιατί, χωρὶς νὰ τὸν δῆ ή κόρη του Κόνραντ, δέ γέροβανος Κλουγκενστάιν εἶχε πάει κι' αὐτὸς ἔκει. Βρισκόταν μέσα στὸ πλήθος τῶν εὐγενῶν, λάμποντας δλος ἀπὸ χρά, γιὰ τὴν ἀναπάντεχη τύχη τοῦ οἴκου του.

«Αφοῦ τελείωσαν δλες ή διατυπώσεις, δ ὑπουργός τῆς Δικαιούσυνης φώναξε:

— Κατηγορουμένη, ἔγέρθητι!

«Η δυστυχισμένη πριγκήπισσα σηκώθηκε καὶ στάθηκε μπρὸς στὸ συγκεντρωμένο πλήθος. «Ο υπουργός τότε ἔξακολούθησε:

— Εύγενεστάτη δέσποινα, στοὺς μεγάλους δικαστὰς αὐτοῦ τοῦ θυσιλείου κατηγγέλθη καὶ ἀπεδείχθη δτι ή χάρις σας ἀπέκτησε τέκνον, χωρὶς σύμως νὰ ἔχετε καὶ σύζυγον. Σύμφωνα μὲ τοὺς πανάρχαιοις νόμους μας, ή ποινή, ή δποία ἐπιβάλλεται εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν εἶνε δ θάνατος. Μόνο μιὰ ἀλπὶς σωτηρίας σᾶς μένει, τὴν δποία θὰ σᾶς ἀνακοινώσῃ δ ὑψηλότατος ἀντιβασιλεὺς δούξ Κόνραντ. Προσέχετε!..

«Ο Κόνραντ σηκώθηκε τότε καὶ εἶπε:

— Κατηγορουμένη, ἐν δύναμι τοῦ ἡγεμόνος μας δουκὸς Οὐλέριχ τοῦ Βρανδεμβούργου, σᾶς ἀνακοινώνω δτι, σύμφωνα μὲ τοὺς νόμους μας, τότε μόνο θά γλυτώσετε ἀπὸ τὸν θάνατο ἀν ἀποκαλύψετε καὶ παραδώσετε στὸν δήμιο τὸν συνένογό σας. «Επωφεληθῆτε αὐτῆς τῆς ἀλπίδος ποὺ σᾶς μένει. Σωθῆτε ἔσσο εἶνε δυνατὸν αὐτό. «Αποκαλύ-

(Συνέχεια στὴ σελίδα 44)

ΤΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ ΤΗΣ ΜΑΣΚΩΤ

(Συνέχεια ἐκ τῆς σελίδος 19)

τοιο λάθος. "Εσπρωξε λοιπόν τὰ παιδιά καὶ ἔδειξε τὸν ἀριθμὸν 7 ποὺ ἦταν γραμμένος πάνω σ' ἔνα ξύλο.

Τὰ παιδιά σάστισαν γιὰ μιὰ στιγμή. "Επειτα, ὅλα μαζύ, ἄρχισαν νὰ φωνάζουν.

—Αὐτὴ εἶνε! Αὐτὴ! Βρέθηκε! Εἶνε ἡ Μασκώτ!...

Καὶ τὴν κουβάλησαν θριαμβευτικὰ στὸ τροχόσπιτο. Τὸ ἴδιο ψράδυ, ὑστερὸν ἀπὸ τὴν παράστασί της, πῆρε τὴν ίκανοποίησι ποὺ ἤθελε.

—Α! ἔκανε ἡ ξανθιὰ γυναικούλα. "Ἄν ἥξερες, Μασκώτ, τί πάθαμε χθὲς τὸ ψράδυ!... Ἡ Φιφή μᾶς τὰ ἔκανε θάλασσα!...

—Ἐπρεπε νὰ τὸ περιμένετε!.. συλλογίσθηκε ἡ Μασκώτ.

Κι' οὕτε καταδέχθηκε νὰ κυττάξῃ τὴν ἀντίπαλο της.

ZYLIET LERMINA - FLANTP

ΚΟΝΡΑΝΤ ΚΑΙ ΚΟΝΣΤΑΝΣ

(Συνέχεια ἐκ τῆς σελίδος 39)

φετε τὸν πατέρα τοῦ παιδιοῦ σας.

Ἡ πριγκήπισσα τότε γύρισε μὲ μάτια ποὺ ἔλαμπαν ἀπὸ μῆσας κι' ἀπλώνοντας τὸ χέρι της πρὸς τὸν Κόνραντ φώναξε;

—Ἐσύ εἶσαι αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος.

Ἡ ἀπελπιστικὴ πεποίθησις ὅτι διέτρεχε ἔνα κίνδυνο χωρὶς ἐλπίδα σωτηρίας, ἔκανε νὰ περάσῃ ἀπὸ τὴν καρδιὰ τοῦ Κόνραντ ἔνα ρῆγος ὅμοιο μὲ τὸ ρῆγος τοῦ θανάτου.

Καμμιὰ δύναμις στὸν κόσμο δὲν μποροῦσε νὰ τὸν σώσῃ. Γιὰ ν' ἀποκρούσῃ τὴν κατηγορία τῆς ἔξαδέλφης του ἐπρεπε ν' ἀποκαλύψῃ πῶς ἦταν γυναικα, μὰ καὶ πάλι ὁ θάνατος τὸν περίμενε, γιατὶ εἶχε καθήσει στὸν θρόνο χωρὶς νὰ ἔχῃ στεφθῆ ἀκόμα.

Μὲ μιὰ μόνη καὶ σύγχρονη κίνησι, αὐτὸς καὶ ὁ πατέρας του λιποθύμησαν καὶ σωριάστηκαν κάτω.

Δὲν θὰ βρήτε οὕτε ἔδω, οὕτε πουθενὰ ἀλλοῦ τὴν συνέχεια αὐτοῦ τοῦ συνταραχτικοῦ δράματος, οὕτε σήμερα, οὕτε ποτέ.

Ἡ ἀλήθεια εἶνε ὅτι ἔφερα τὸν ἡρωά μου (ἢ τὴν ἡρωίδα μου) σὲ μιὰ θέσι τόσο ἀδιέξοδο, ὥστε δὲν βλέπω κανέναν τρόπο γιὰ νὰ τὸν (ἢ τὴν) βγάλω ἀπ' αὐτὴ... Γι' αὐτὸν νίπτω τὰς χεῖρας μου. "Ἄσ τὰ καταφέρη μόνος του (ἢ μόνη της)!...

MAPK ZOYAIN

ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΥ

(Συνέχεια ἐκ τῆς σελίδος 13)

ἀντέχω πειά... "Ενα πιστόλι!....

— "Ἄχ! Νοί!... φώναξε ἡ Ζαννέττα. Τρελλάθηκα ἀπὸ τὸ φόβο καὶ δὲν ξέρω τί κάνω!..

Καὶ μ' ἔνα ἐκπληκτικὸ θάρρος ἔχωσε τὸ χέρι της ἀνάμεσα στὶς «κουλούρες» τοῦ φειδιοῦ καὶ τράβηξε τὸ πιστόλι ἀπὸ τὴ ζώνη τοῦ πατέρα της. "Επειτα, δίχως νὰ διστάσῃ σημάδεψε τὸ κεφάλι τοῦ φειδιοῦ ποὺ ύψωνόταν μ' ἀνοιχτὸ στόμα γιὰ νὰ δαγκώσῃ στὸ λαιμὸ τὸ Γάλλο καὶ πυροβολήσε.

Τὸ τρομαχτικὸ ἐκεῖνο κεφάλι σωριάσθηκε ἀμέσως σὰν παράλυτο, ἐνῶ ὀλόκληρο τὸ κορμὶ τοῦ φειδιοῦ συγκλονίσθηκε ἀπὸ ἔνα σπασμό. Ὁ Ρούθρ τότε, μὲ μιὰ ύπεράνθρωπη προσπάθεια κατάφερε νὰ τὸ τινάξῃ ἀπὸπάγω του καὶ, μὲ δάκρυα στὰ μάτια νὰ πάρῃ στὴν ἀγκαλιά του τὴν ἡρωϊκὴ κόρη του.

— Ζαννέττα!.. Ἀγαπημένο μου πατέρι!.. Ψιθύρισε μ' ενα λυγμό. Σ' ἔσενα χρωστῶ τὴ ζωή μου...

Κι' ἀρχισε νὰ τὴ φιλῆ σὰν τρελλός...

BENTOURA ΓΚΑΡΘΙΑ ΚΑΛΔΕΡΟΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ ΝΙΜΠΑΣ

(Συνέχεια ἐκ τῆς σελίδος 16)

ἐκτελεστικὸ ἀπόσπασμα νὰ τὴ σημαδεύῃ στὴν κοιλιά, στὸ κεφάλι, στὰ μάτια.

— "Ἐπρεπε, Γκιουζέππε! εἶπε ὁ Ναθόνι. Σίγουρα ἦταν κατάσκοπος.

‘Ο Λοῦντο ἀπάντησε:

— "Ἀκου!

Τὸ τύμπανο ἀκούστηκε πάλι... Τ' ἄλογα χρεμέτισαν... Ὁ Λοῦντο κι' ὁ Ναθόνι ἀφογκραζόντουσαν, κύτταζαν, συγκρατῶντας τὴν ἀναπνοή τους...

Καὶ πάλι σιωπὴ ἐπακολούθησε...

Κι' ἔξαφνα μιὰ δόμοθροντία ἀντήχησε...

Καὶ μετὰ τὴν δόμοθροντία, ἡ σιωπὴ πάλι...

Τὸ στρατόπεδο τώρα φαινόταν νεκρό. Τίποτε πειά δὲν σάλευε σ' αὐτό...

‘Ο Ναθόνι ἔθλεπε μὲ τὴ φαντασία τὴν Νίμπα νὰ τοῦ χαμογελάῃ... Ὁ Λοῦντο πάλι ἄκουγε τὰ τελευταῖα λόγια ποὺ εἶχε πεῖ γι' αὐτόν: «Καλὴ ἀντάμωσι, σινιόρε Γκιουζέππε!»

Τέλος ὁ Ναθόνι, διακόπτοντας τὴ σιωπὴ τους, εἶπε:

— "Ολα τελείωσαν πειά χωρὶς ἄλλο... Δὲν ἀκούγεται τίποτε.

— Νοί, ἀπάντησε δὲ Λοῦντο.

Χλωμοὶ, οἱ δύο ἀξιωματικοὶ κυττάχτηκαν.

Ήσαν καταταραγμένοι, μὰ ἔνοιωθαν ώστόσο κάποια ἀνακύφισι. Τοὺς φαινόταν πῶς εἶχαν ξεφύγει ἔξαφνα ἀπὸ κάποιο μεγάλο καὶ κοινὸ κίνδυνο. Ρίχτηκαν ὁ ἔνας στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ ἄλλου.

— "Α! ψιθύρισε ὁ Ναθόνι, ἐλπίζω ὅτι ἡ σφαῖρες τὴ χτύπησαν στὰ μάτια τὴ μάγισσα κι' ὅτι σκότωσαν τὴ βιοκανεία ποὺ εἶχε ρίξει σὲ μᾶς...

‘Ο Λοῦντο δὲν ἀπάντησε.

Κ' οἱ δύο ξαναγύρισαν στ' ἄλογά τους καὶ τὰ καθάλλησαν. Τὰ ζῶα, νοιώθοντας τὸ παχνὶ κοντά, θέλησαν νὰ καλπάσουν. Μὰ οἱ δύο ἀξιωματικοὶ τὰ συγκρατοῦσαν καὶ τὰ ἔκαναν νὰ πηγαίνουν ἀργά-ἀργά...

Πόσο θάθελαν νὰ γυρίσουν πίσω καὶ νὰ μὴν πάνε ποτέ, μὰ ποτὲ σ' αὐτὸν τὸ φρούριο, ὅπου τοὺς περίμενε τὸ κατατρυπημένο ἀπὸ τὶς σφαῖρες πτῶμα τῆς Νίμπας...

ΤΕΛΟΣ.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΟΥ ΓΚΑΙΡΙΝΓΚ

(Συνέχεια ἐκ τῆς σελίδος 21)

τὸν πόλεμο.

* * *

Εἶνε φυσικὸ ὅτι μὲ τέτοιο χαρακτῆρα, δ Γκαΐρινγκ δὲν μπορεῖ νὰ ζήσῃ ήσυχα καὶ εἰρηνικὰ μὲ τοὺς ἄλλους ύπαρχηγούς τοῦ Χίτλερ.

Μεταξὺ τοῦ Γκαΐρινγκ, τοῦ Γκαΐμπελ, τὸν φὸν "Ες, τοῦ Μπλούμπεργκ διεξάγεται ἔνας κρυφὸς, μὰ ύπουλος πόλεμος, αὐτὸν δὲ ποτὲ σ' αὐτὸν τὸ φρούριο, ὅπου τοὺς περίμενε τὸ κατατρυπημένο τὸ ποιὸς τοῦ Νίμπας.

Τὸ μέλλον θὰ τὸ δείξῃ αὐτό.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΒΙΕΓΙΚΗ ΡΩΣΙΑ

ΑΝΤΙΠΟΛΣΕΒΙΚΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

· Ιδοὺ ἔνα ἀνέκδοτο σχετικὸ μὲ τὴν ἔχθρότητα τῶν Ρώσων πρὸς τὸ Κομμουνιστικὸ Κόμμα:

Ρωτᾶνε ἔναν Ρώσο καταδικασμένο σὲ θάνατο τὶ θέλει ὡς τελευταῖα του χάρι:

— Νὰ ἐγγυραφῶ στὸ Κομμουνιστικὸ Κόμμα, ἀπαντάει ἐκεῖνος,

— Γιὰ ποιὸ λόγο, ἀφοῦ θὰ σὲ τουφεκίσουν σὲ λίγο;

— Ακριθῶς γι' αὐτὸν τὸ λόγο. "Ετσι θὰ λιγοστέψουν οἱ κομμουνισταὶ κατά ἔνα...

Μετὰ τὴν ἔνυρει τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ πενταετοῦς σχεδίου, τὸ δύπιλο κατέστρεψε ὅλη σχεδὸν τὴ γεωργία, οἱ Ρώσοισι ἀρχισαν νὰ ταξιδεύουν μὲ ἀεροπλάνα.

Μιὰ μέρα λοιπόν, κάποιος Ρώσσος πετῶντας μ' ἔνα ἀεροπλάνο, συνάντησε κάποιο γείτονά του ποὺ πετοῦσε πάνω ἀπὸ τὴ Μόσχα μ' ἔνα ἄλλο ἀεροπλάνο, τὸ δόπιον εἶχε ἀναπτύξει δῆλη του τὴν ταχύτητα:

— "Ε, γείτονα, ποῦ πᾶς μὲ τόση ταχύτητα; τοῦ φώναξε.

— Στὴν 'Οντέσα!.. Φαίνεται πῶς ἔκει ύπάρχουν.. κουνουπίδια!