

ΞΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ



## ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ

Ο Γκόγιας, ένας μιγάς με μεγάλα μαύρα μάτια, έφερε τὸ χέρι στὴν καρδιά, ἔκανε μιὰ ύποκλισι κ' εἶπε μὲ φανερὸ τρόμο στὸν κύριο του :

— Σενιόρ, ήρθαν πάλι ἀπόψε οἱ κλέφτες στὸ χῆμα !... Δυὸς ἀπὸ τὰ καλύτερα ἀρνία μας ἔγιναν ἄφαντα... Χάθηκε κι' ὁ σκύλος μας, ὁ Πίγκ. Κι' ὡστόσο κι' ἔγω, κι' ὁ Χιτάο, κι' ὁ Γιάκο, παραφυλάγωμε ὅλη τὴν νύχτα γιὰ νὰ τοὺς πιάσουμε... Σενιόρ, δὲν θὰ εἶνε κλέφτες... Θὰ εἶνε τίποτε φαντάσματα ἀπὸ τὸ βάλτο....

Ο κύριος του, ένας Γάλλος ἀπὸ τὸ Χερβούργο, ὁ Ἐδουάρδος Ρούθρ, ποὺ εἶχε μεταναστεύσει στὴν Βραζιλία, γιὰ νὰ ἐκμεταλλευθῇ τὴν ξυλεία τοῦ παρθένου δάσους, ἀπόμεινε κατάπληκτος ἀπὸ τὰ παράξενα λόγια τοῦ μιγάδος. Ζυόσε δυὸς δλόκληρα χρόνια σ' αὐτὸ τὸ ύποστατικό του, στὸ Γκράο Περά, κι' δημος κανεὶς ὥς τότε δὲν εἶχε πατήσει τὸ κτῆμα του, οὕτε εἶχε πειράξει τὴν οἰκογένειά του, δηλαδὴ τὴ γυναῖκα του καὶ τὴ χαριτωμένη κόρη του Ζαννέττα.

— Καλά, Γκόγιας... Εἴκανε σκυθρωπός στὸν ύπηρέτη του. Αὐτὴ τὴ φορὰ δημος θὰ φυλάξω κι' ἔγω μαζύ σας... Δὲν ύπάρχουν φαντάσματα οὕτε στὸ βάλτο, οὕτε πουθενά ἀλλοῦ. Εκεῖνοι ποὺ μᾶς κλέβουν θὰ εἶνε τίποτε ἐρυθρόδερμοι ἀπὸ τὴ φυλὴ τῶν Τούπι-Γκαράντς. Τούς ξέρω πολὺ καλὰ ἔγω αὐτοὺς τοὺς σατανάδες... Ερχονται καὶ φεύγουν ἀράτοι σὰν φαντάσματα !..

Η ὄμορφη Ζαννέττα πλησίασε τότε, ἀνήσυχη, τὸν πατέρα της.

— Πρόσεξε, μπαμπᾶ... τοῦ εἶπε. Αὐτοὶ οἱ ἐρυθρόδερμοι εἶνε ἔκδικητικοί...

— Δὲν τοὺς φοβᾶμαι, Ζαννέττα ! τῆς ἀπάντησε δ πατέρας της. Επειτα, καταλαβαίνεις πολὺ καλὰ ὅτι πρέπει μὲ κάθε τρόπο νὰ ἔξιχνιάσω αὐτὸ τὸ μυστήριο...

Κι' ὁ Ἐδουάρδος Ρούθρ ἀπὸ τὴν αὐλὴ τοῦ ύποστατικοῦ του, πήδηξε πάνω στὸ ἀλογό του καὶ τράβηξε γιὰ νὰ ἐπιθεωρήσῃ τὸ ἀμέτρητα κοπάδια του. Γύρω ἀπὸ τὸ ύποστατικὸ ἀπλωνόντουσαν ἀπέραντα λειβάδια, ποὺ εἶχαν στὴ μέση ἔνα μεγάλο βάλτο μὲ σάπια νερά, καὶ πέρα, στὸ βάθος, ὑψώνε τὸ μαύρο τεῖχος του τὸ μυστηριώδες καὶ σκοτεινὸ παρθένο δάσος.

Δυὸς μιγάδες πάνω στὸ ἀλογό, φύλαγαν τὰ κοπάδια τοῦ Ρούθρ. Ο Γάλλος ἔφτασε κοντά τους καὶ κυττάζοντας τριγύρω του, τοὺς εἶπε :

— Γιατὶ δὲν πάτε τὰ ζῶα κοντὰ στὸ βάλτο ;

— Γιατὶ δὲν θέλουν, σενιόρ... Τοῦ ἀπάντησαν οἱ ἔφιπποι ἔκεινοι βοσκοί. Φοβοῦνται νὰ πάνε κοντὰ στὰ νερά...

— Τρελλαθήκατε ὅλοι σας !... Ετοι μοῦ φαίνεται! φώναξε ὁ Ρούθρ. Εμπρός !.. Συγκεντρώστε τὰ ζῶα κοντὰ στὸ βάλτο, στὸ μέρος ποὺ εἶνε τὰ τρεχούμενα νερά !.. Θέλω νὰ δῶ μόνος μου ἄν εἶνε ἀλήθεια πώς φοβοῦνται...

Οι βοσκοὶ ἔσπρωξαν τὰ ζῶα πρὸς τὸ βάλτο, μὰ τὰ πρῶτα ἀπ' αὐτά, μόλις ἔφτασαν καμμιὰ δεκαριά μέτρα πρὶν ἀπὸ τὰ νερά, στάθηκαν ἀκίνητα, σὰν νὰ καρφώθηκαν καταγῆς καὶ δὲν ἐνοοῦσαν μὲ κανένα τρόπο νὰ προχωρήσουν.

— Αὐτὸ εἶνε ἀνεξήγητο !... Εἴκανε ὁ Γάλλος. Μὰ τὶ συμβαίνει λοιπόν ;

— Δὲν ξέρω.. Εἴκανε φοβισμένος δ ἔνας ἀπὸ τοὺς βοσκούς.

Ο ἄλλος ξεπέξεψε καὶ τράβηξε δειλὰ πρὸς τὴν ὄχθη τοῦ βάλτου. Μόλις δημος ἔκανε μερικὰ βήματα, ὠπισθοχώρησε βγαζοντας μιὰ κραυγὴ τρόμου. Τὰ πράσινα νερά τῆς ὄχθης εἶχαν ταραχθῆ κι' ἀνάμεσα ἀπὸ τὰ σάπια φύλλα, βγῆκε ἔνα χοντρὸ καὶ γυαλιστερὸ φεῖδι, ἔτοιμο νὰ χυμήσῃ πάνω στὸν μιγάδα.

— Μιὰ ἀνακόντα ! Φώναξε κατάπληκτος ὁ Ρούθρ.

Κι' ἀλήθεια, ήταν ἔνα ἀπὰ τὸ πελώρια ἔκεινα φεῖδια τῆς Βραζιλίας ποὺ οἱ ἐρυθρόδερμοι τὰ λένε «ἀνακόντα». Εἶνε πιὸ μεγάλις ἀπὸ τὸν «βόα τὸν συσφιγκτῆρα», πιὸ ἄγρια καὶ πιὸ ἐπιθετικὰ καὶ ζοῦν συνήθως στὰ τέλματα, ὅπου βρίσκουν εὔκολα θύματα, ἀνάμεσα στὰ ζῶα ποὺ πάνε ἐκεῖ πέρα γιὰ νὰ ποτισθοῦν.



Η Ζαννέττα σημάδεψε τὸ κεφάλι τοῦ φειδιοῦ καὶ πυρυθόλησε...

## ΤΟΥ ΒΕΝΤΟΥΡΑ ΓΚΑΡΘΙΑ ΚΑΛΔΕΡΟΝ

Ο Γάλλος, τράβηξε ἀμέσως τὸ πιστόλι του καὶ πρὶν προφτάσῃ νὰ χυμήσῃ τὸ φεῖδι, τοῦ φύτεψε δυὸ σφαῖρες στὸ κεφάλι. Επειτα, πήγε κοντά του καὶ τὸ κύτταξε μὲ θαμπωμένα μάτια.

— Εἶνε ύπεροχο ! Ψιθύρισε. Θὰ εἶνε τὸ καλύτερο στόλισμα τῆς συλλογῆς μου !...

Καὶ γυρίζοντας πρὸς τοὺς βοσκούς, τοὺς εἶπε :

— Νὰ πάτε τὸ φεῖδι στὸ ύποστατικό. Τὸ βράδυ ποὺ θὰ γυρίσω, θέλω νὰ τὸ βρῶ ἐκεῖ πέρα...

Κατόπιν σπιρούνισε τὸ ἀλογο καὶ τράβηξε γιὰ τὸ παρθένο δάσος, ὅπου δούλευε ἔνα μεγάλο συνεργείο ἀπὸ μιγάδες ξυλοκόπους.

\* \* \*

“Υστερ” ἀπὸ τὸ ἡλιοθασίλεμα, δ Ἐδουάρδος Ρούθρ γύρισε δλόχαρος στὸ σπίτι του. Η ὄμορφη Ζαννέττα ἔτρεξε ἀμέσως νὰ τὸν υποδεχτῇ. Η μητέρα της ήταν λιγάκι ἀδιάθετη, κι' εἶχε ἀποσυρθῆ, ἀπὸ τὸ μεσημέρι, στὸν κοιτῶν της γιὰ νὰ ησυχάσῃ.

— Λοιπόν, ἔφεραν τὸ φεῖδι ; ρώτησε δ Γάλλος.

— Ναί, μπαμπᾶ.. Τοῦ ἀπάντησε ή Ζαννέττα. Ο Γκόγιας κ' οἱ βοσκοὶ τὸ ἀφῆσαν ἔξω ἀπὸ τὸ παράθυρο τῆς κάμαράς σου...

— Καὶ ποὺ εἶνε τώρα αὐτοὶ οἱ τεμπέληδες ; Εἴκανε δ Ρούθρ.

— Ξέρω κι' ἔγω ; Δὲν βλέπω πειὰ κανένα ἔδω πέρα. Λείπουν ἀκόμη κ' ή γυναῖκες τους. Μὰ θὰ γυρίσουν, γιατὶ πλησιάζει ή ὥρα τοῦ φαγητοῦ...

Κ' ή Ζαννέττα χαμογέλασε μὲ τὶς παράξενες συνήθειες τῶν μιγάδων.

Ο Ρούθρ προχώρησε μαζύ μὲ τὴν κόρη του γιὰ νὰ δῆ τὴν ἀνακόντα ποὺ εἶχε σκοτώσει. Τὸ φῶς ήταν θαμπό, μὰ κ' οἱ δυό τους μπόρεσαν νὰ διακρίνουν τὸ κουλουριασμένο πτῶμα τοῦ φειδιοῦ.

— Εχει σπουδαῖο δέρμα ἔκανε δ Γάλλος.

Τὴν ίδια στιγμὴ δημος ή Ζαννέττα ἔθγαλε μιὰ σπαρακτικὴ κραυγὴ τρόμου.

— Γιὰ κύττα μπαμπᾶ ! Φώναξε. Εἶνε δύο !. Εἶνε δύο !..

Καὶ μὲ τὸ δάχτυλο ποὺ ἔτρεμε τοῦ ἔδειξε πιὸ πέρα ἔνα ἄλλο φεῖδι.

Ο Ρούθρ κατάλαβε ἀμέσως ὅτι αὐτὸ ήταν τὸ πτῶμα τοῦ φειδιοῦ ποὺ εἶχε σκοτώσει τὸ πρωὶ στὸ βάλτο. Μὰ τὸ ἄλλο ; Πῶς εἶχε βρεθῆ ἐκεῖ πέρα ; Ο Γάλλος πάγωσε ἀπὸ τὴ φρίκη του. Επειτα, μιὰ ἀσφινικὴ σκέψη ἔλαμψε στὸ μυαλό του. Ήταν ἡ σύντροφος τῆς ἀνακόντας, ή θηλυκειά, ποὺ εἶχε ἀκολουθήσει τὰ ίχνη τοῦ σκοτωμένου κ' εἶχε φτάσει ὥς τὸ πτῶμα του. Δίχως ἄλλο οἱ μιγάδες θὰ τὴν είχαν δεῖ, μὰ δπως ήταν πάντα θρασύδειλοι, ἀντὶ νὰ τὸν είδοποιήσουν καὶ νὰ προσπαθήσουν νὰ τὴν σκοτώσουν κι' αὐτή, προτίμησαν νὰ τὸ βάλουν στὰ πόδια καὶ νὰ κρυφτοῦν.

Ο Ρούθρ λοιπὸν ἔκανε νὰ τραβήξῃ τὸ πιστόλι του, μὰ τὸ πελώριο φεῖδι, μ' ἔνα ἀσφινικὸ πήδημα, τὸν πρόλαβε. Τέντωσε τὸ γυαλιστερὸ κορμί του καὶ μὲ μιὰ ἀστραπαία ταχύτητα τυλίχηκε γύρω ἀπὸ τὸν Γάλλο κι' ἀρχισε νὰ τὸν σφίγγε μὲ μιὰ τρομαχτικὴ δύναμι.

Η ὄμορφη Ζαννέττα τὰ ἔχασε γιὰ μιὰ στιγμή. Επειτα, μπροστὰ στὸ φοβερὸ κίνδυνο ποὺ διέτρεχε δ πατέρας τῆς συνήλθε ἀμέσως, ἀρπαξε ἔνα χοντρὸ ραβδὸ ποὺ βρήκε ἐκεῖ κοντά της κι' ἀρχισε νὰ χτυπάῃ μὲ λύσσα τὸ φεῖδι γιὰ νὰ ξεσφίξῃ τὸν Ρούθρ ποὺ στέναζε ἀπὸ τοὺς πόνους. Μὰ τὰ χτυπήματα τῆς Ζαννέττας δὲν προξένησαν καμμιὰ ἐντύπωσι στὴν ἀνακόντα. Σφύριε μὲ μιὰ ἔξαλλη μανία ἀνδρικήσεως κι' ἔσφιγγε μέχρις ἀποπνιγμοῦ τὸν δύστυχο Γάλλο.

— Ενα πιστόλι... Εἴκανε δ Ρούθρ μὲ μισσόσυστη φωνή. Δὲν

(Συνέχεια στὴ σελίδα 44).

## ΤΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ ΤΗΣ ΜΑΣΚΩΤ

(Συνέχεια ἐκ τῆς σελίδος 19)

τοιο λάθος. "Εσπρωξε λοιπόν τὰ παιδιά καὶ ἔδειξε τὸν ἀριθμὸν 7 ποὺ ἦταν γραμμένος πάνω σ' ἔνα ξύλο.

Τὰ παιδιά σάστισαν γιὰ μιὰ στιγμή. "Επειτα, ὅλα μαζύ, ἄρχισαν νὰ φωνάζουν.

—Αὐτὴ εἶνε! Αὐτὴ! Βρέθηκε! Εἶνε ἡ Μασκώτ!...

Καὶ τὴν κουβάλησαν θριαμβευτικὰ στὸ τροχόσπιτο. Τὸ ἴδιο ψράδυ, ὑστερὸν ἀπὸ τὴν παράστασί της, πῆρε τὴν ίκανοποίησι ποὺ ἤθελε.

—Α! ἔκανε ἡ ξανθιὰ γυναικούλα. "Ἄν ἥξερες, Μασκώτ, τί πάθαμε χθὲς τὸ ψράδυ!... Ἡ Φιφή μᾶς τὰ ἔκανε θάλασσα!...

—Ἐπρεπε νὰ τὸ περιμένετε!.. συλλογίσθηκε ἡ Μασκώτ.

Κι' οὕτε καταδέχθηκε νὰ κυττάξῃ τὴν ἀντίπαλο της.

ZYLIET LERMINA - FLANTP

## ΚΟΝΡΑΝΤ ΚΑΙ ΚΟΝΣΤΑΝΣ

(Συνέχεια ἐκ τῆς σελίδος 39)

φετε τὸν πατέρα τοῦ παιδιοῦ σας.

Ἡ πριγκήπισσα τότε γύρισε μὲ μάτια ποὺ ἔλαμπαν ἀπὸ μῆσας κι' ἀπλώνοντας τὸ χέρι της πρὸς τὸν Κόνραντ φώναξε;

—Ἐσύ εἶσαι αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος.

Ἡ ἀπελπιστικὴ πεποίθησις ὅτι διέτρεχε ἔνα κίνδυνο χωρὶς ἐλπίδα σωτηρίας, ἔκανε νὰ περάσῃ ἀπὸ τὴν καρδιὰ τοῦ Κόνραντ ἔνα ρῆγος ὅμοιο μὲ τὸ ρῆγος τοῦ θανάτου.

Καμμιὰ δύναμις στὸν κόσμο δὲν μποροῦσε νὰ τὸν σώσῃ. Γιὰ ν' ἀποκρούσῃ τὴν κατηγορία τῆς ἔξαδέλφης του ἐπρεπε ν' ἀποκαλύψῃ πῶς ἦταν γυναικα, μὰ καὶ πάλι ὁ θάνατος τὸν περίμενε, γιατὶ εἶχε καθήσει στὸν θρόνο χωρὶς νὰ ἔχῃ στεφθῆ ἀκόμα.

Μὲ μιὰ μόνη καὶ σύγχρονη κίνησι, αὐτὸς καὶ ὁ πατέρας του λιποθύμησαν καὶ σωριάστηκαν κάτω.

Δὲν θὰ βρήτε οὕτε ἔδω, οὕτε πουθενὰ ἀλλοῦ τὴν συνέχεια αὐτοῦ τοῦ συνταραχτικοῦ δράματος, οὕτε σήμερα, οὕτε ποτέ.

Ἡ ἀλήθεια εἶνε ὅτι ἔφερα τὸν ἡρωά μου (ἢ τὴν ἡρωίδα μου) σὲ μιὰ θέσι τόσο ἀδιέξοδο, ὥστε δὲν βλέπω κανέναν τρόπο γιὰ νὰ τὸν (ἢ τὴν) βγάλω ἀπ' αὐτὴ... Γι' αὐτὸν νίπτω τὰς χεῖρας μου. "Ἄσ τὰ καταφέρη μόνος του (ἢ μόνη της)!...

MAPK ZOYAIN

## ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΥ

(Συνέχεια ἐκ τῆς σελίδος 13)

ἀντέχω πειά... "Ενα πιστόλι!....

— "Ἄχ! Νοί!... φώναξε ἡ Ζαννέττα. Τρελλάθηκα ἀπὸ τὸ φόβο καὶ δὲν ξέρω τί κάνω!..

Καὶ μ' ἔνα ἐκπληκτικὸ θάρρος ἔχωσε τὸ χέρι της ἀνάμεσα στὶς «κουλούρες» τοῦ φειδιοῦ καὶ τράβηξε τὸ πιστόλι ἀπὸ τὴ ζώνη τοῦ πατέρα της. "Επειτα, δίχως νὰ διστάσῃ σημάδεψε τὸ κεφάλι τοῦ φειδιοῦ ποὺ ύψωνόταν μ' ἀνοιχτὸ στόμα γιὰ νὰ δαγκώσῃ στὸ λαιμὸ τὸ Γάλλο καὶ πυροβολήσε.

Τὸ τρομαχτικὸ ἐκεῖνο κεφάλι σωριάσθηκε ἀμέσως σὰν παράλυτο, ἐνῶ ὀλόκληρο τὸ κορμὶ τοῦ φειδιοῦ συγκλονίσθηκε ἀπὸ ἔνα σπασμό. Ὁ Ρούθρ τότε, μὲ μιὰ ύπεράνθρωπη προσπάθεια κατάφερε νὰ τὸ τινάξῃ ἀπὸπάγω του καὶ, μὲ δάκρυα στὰ μάτια νὰ πάρῃ στὴν ἀγκαλιά του τὴν ἡρωϊκὴ κόρη του.

— Ζαννέττα!.. Ἀγαπημένο μου παιδί!.. Ψιθύρισε μ' ενα λυγμό. Σ' ἔσενα χρωστῶ τὴ ζωή μου...

Κι' ἀρχισε νὰ τὴ φιλῆ σὰν τρελλός...

BENTOURA ΓΚΑΡΘΙΑ ΚΑΛΔΕΡΟΝ

## ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ ΝΙΜΠΑΣ

(Συνέχεια ἐκ τῆς σελίδος 16)

ἐκτελεστικὸ ἀπόσπασμα νὰ τὴ σημαδεύῃ στὴν κοιλιά, στὸ κεφάλι, στὰ μάτια.

— "Ἐπρεπε, Γκιουζέππε! εἶπε ὁ Ναθόνι. Σίγουρα ἦταν κατάσκοπος.

‘Ο Λοῦντο ἀπάντησε:

— "Ἀκου!

Τὸ τύμπανο ἀκούστηκε πάλι... Τ' ἄλογα χρεμέτισαν... Ὁ Λοῦντο κι' ὁ Ναθόνι ἀφογκραζόντουσαν, κύτταζαν, συγκρατῶντας τὴν ἀναπνοή τους...

Καὶ πάλι σιωπὴ ἐπακολούθησε...

Κι' ἔξαφνα μιὰ δόμοθροντία ἀντήχησε...

Καὶ μετὰ τὴν δόμοθροντία, ἡ σιωπὴ πάλι...

Τὸ στρατόπεδο τώρα φαινόταν νεκρό. Τίποτε πειά δὲν σάλευε σ' αὐτό...

‘Ο Ναθόνι ἔθλεπε μὲ τὴ φαντασία τὴν Νίμπα νὰ τοῦ χαμογελάῃ... Ὁ Λοῦντο πάλι ἄκουγε τὰ τελευταῖα λόγια ποὺ εἶχε πεῖ γι' αὐτόν: «Καλὴ ἀντάμωσι, σινιόρε Γκιουζέππε!»

Τέλος ὁ Ναθόνι, διακόπτοντας τὴ σιωπὴ τους, εἶπε:

— "Ολα τελείωσαν πειά χωρὶς ἄλλο... Δὲν ἀκούγεται τίποτε.

— Νοί, ἀπάντησε δὲ Λοῦντο.

Χλωμοὶ, οἱ δύο ἀξιωματικοὶ κυττάχτηκαν.

Ήσαν καταταραγμένοι, μὰ ἔνοιωθαν ώστόσο κάποια ἀνακύφισι. Τοὺς φαινόταν πῶς εἶχαν ξεφύγει ἔξαφνα ἀπὸ κάποιο μεγάλο καὶ κοινὸ κίνδυνο. Ρίχτηκαν ὁ ἔνας στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ ἄλλου.

— "Α! ψιθύρισε ὁ Ναθόνι, ἐλπίζω ὅτι ἡ σφαῖρες τὴ χτύπησαν στὰ μάτια τὴ μάγισσα κι' ὅτι σκότωσαν τὴ βιοκανεία ποὺ εἶχε ρίξει σὲ μᾶς...

‘Ο Λοῦντο δὲν ἀπάντησε.

Κ' οἱ δύο ξαναγύρισαν στ' ἄλογά τους καὶ τὰ καθάλλησαν. Τὰ ζῶα, νοιώθοντας τὸ παχνὶ κοντά, θέλησαν νὰ καλπάσουν. Μὰ οἱ δύο ἀξιωματικοὶ τὰ συγκρατοῦσαν καὶ τὰ ἔκαναν νὰ πηγαίνουν ἀργά-ἀργά...

Πόσο θάθελαν νὰ γυρίσουν πίσω καὶ νὰ μὴν πάνε ποτέ, μὰ ποτὲ σ' αὐτὸν τὸ φρούριο, ὅπου τοὺς περίμενε τὸ κατατρυπημένο ἀπὸ τὶς σφαῖρες πτῶμα τῆς Νίμπας...

ΤΕΛΟΣ.

## ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΟΥ ΓΚΑΙΡΙΝΓΚ

(Συνέχεια ἐκ τῆς σελίδος 21)

τὸν πόλεμο.

\* \* \*

Εἶνε φυσικὸ ὅτι μὲ τέτοιο χαρακτῆρα, δ Γκαΐρινγκ δὲν μπορεῖ νὰ ζήσῃ ήσυχα καὶ εἰρηνικὰ μὲ τοὺς ἄλλους ύπαρχηγούς τοῦ Χίτλερ.

Μεταξὺ τοῦ Γκαΐρινγκ, τοῦ Γκαΐμπελ, τὸν φὸν "Ες, τοῦ Μπλούμπεργκ διεξάγεται ἔνας κρυφὸς, μὰ ύπουλος πόλεμος, αὐτὸν δὲ ποτὲ σ' αὐτὸν τὸ φρούριο, ὅπου τοὺς περίμενε τὸ κατατρυπημένο τὸ ποιὸς τοῦ Νίμπας..."

Τὸ μέλλον θὰ τὸ δείξῃ αὐτό.

## ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΒΙΕΓΙΚΗ ΡΩΣΙΑ

### ΑΝΤΙΠΟΛΣΕΒΙΚΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

· Ιδοὺ ἔνα ἀνέκδοτο σχετικὸ μὲ τὴν ἔχθρότητα τῶν Ρώσων πρὸς τὸ Κομμουνιστικὸ Κόμμα:

Ρωτᾶνε ἔναν Ρώσο καταδικασμένο σὲ θάνατο τὶ θέλει ὡς τελευταῖα του χάρι:

— Νὰ ἐγγυραφῶ στὸ Κομμουνιστικὸ Κόμμα, ἀπαντάει ἐκεῖνος,

— Γιὰ ποιὸ λόγο, ἀφοῦ θὰ σὲ τουφεκίσουν σὲ λίγο;

— Ακριθῶς γι' αὐτὸν τὸ λόγο. "Ετσι θὰ λιγοστέψουν οἱ κομμουνισταὶ κατά ἔνα...

\*\*\*

Μετὰ τὴν ἔνυρει τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ πενταετοῦς σχεδίου, τὸ δύπιο κατέστρεψε ὅλη σχεδὸν τὴ γεωργία, οἱ Ρώσοισι ἀρχισαν νὰ ταξιδεύουν μὲ ἀεροπλάνα.

Μιὰ μέρα λοιπόν, κάποιος Ρώσσος πετῶντας μ' ἔνα ἀεροπλάνο, συνάντησε κάποιο γείτονά του ποὺ πετοῦσε πάνω ἀπὸ τὴ Μόσχα μ' ἔνα ἄλλο ἀεροπλάνο, τὸ δόπιον εἶχε ἀναπτύξει δῆλη του τὴν ταχύτητα:

— "Ε, γείτονα, ποῦ πᾶς μὲ τόση ταχύτητα; τοῦ φώναξε.

— Στὴν 'Οντέσα!.. Φαίνεται πῶς ἔκει ύπάρχουν.. κουνουπίδια!