

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΑΙΝΤΕΛ

‘Η πρώτες δυσκολίες στή σταδιοδρομία του Χαίντελ. Μία φιλονεικία που καταλήγει στὸ πεδίο τῆς τιμῆς. ‘Ενα κουμπί σώζει τὴ ζωὴ τοῦ μεγάλου μουσικοῦ. ‘Η ιεριζήτητη θέσις καὶ ἡ ἄσχημη κόρη τοῦ ὄργανιστα. ‘Ο Χαίντελ στὴν Ἀγγλία. Οἱ καυγάδες του μὲ τοὺς ἥθοποιοὺς, κτλ. κτλ.

O περίφημος Γερμανός μουσικοσυνθέτης Χαίντελ ἦταν παιδί μιᾶς εὕπορης ἀστικῆς οἰκογένειας. ‘Ο πατέρας του ἦταν διακεκριμένος γιατρός, μὰ δὲν κυταλάθαινε καὶ πολλὰ πράγματα ἀπὸ τὴ μουσική. ‘Ἐτοι ὁ νεαρὸς Χαίντελ πέρασε ἀπ’ ὅλες τὶς δυσκολίες που συναντοῦνται καὶ σήμερα ἀκόμα τὰ παιδιὰ τῆς ἀστικῆς τάξεως, ὅταν θέλουν ν’ ἀκολουθήσουν μιὰ καλλιτεχνική τους κλίσι, μολονότι τὸ μεγάλο του μουσικὸ ταλέντο εἶχε ἐκδηλωθῆ ἀπὸ τὰ παιδικά του χρόνια ἀκόμα. ‘Ωστόσοι, ἐπειδὴ ἔχασε γρήγορα τὸν πατέρα του, ἔμεινε ἐλεύθερος ν’ ἀφοσιωθῆ στὴν λατρεία τῆς μουσικῆς.

‘Ηταν τότε ἡ ἐποχὴ που τὸ γερμανικὸ μελόδραμα βρισκόταν ἀκόμα στὴν πρώτη του ἔκδήλωσι. Μονάχα στὸ ‘Αμβούργο λειτουργοῦσαν μιὰ ὄπερα. ‘Ο Χαίντελ ὅμως, μαντεύοντας τὴ λαμπρὴ ἔξελιξι που θὰ εἶχε τὸ μελόδραμα στὴν πατρίδα του, πήγε σὲ ἡλικία δεκαοχτὼ ἔτῶν κι’ ἔγκαταστάθηκε στὴν πόλι αὐτῆ. Στὴν ἀρχὴ ἐπέτυχε τὴν ταπεινὴ θέσι τοῦ δεύτερου βιολονίστα στὴν ὁρχήστρα τοῦ μελοδράματος, μὰ ἡ ἰκανότητές του δὲν ἀργησαν ν’ ἀναγνωρισθοῦν καὶ ἔγινε πολὺ σύντομα ἀρχιπιανίστας.

Στὴν ὄπερα ὑπῆρχε μεταξὺ τῶν συναδέλφων του κάπως πιὸ μεγάλος ἀπ’ αὐτὸν, καὶ κάποιος Μάττεζον, συνθέτης, ἀδιός καὶ μουσικὸς κριτικός, ὃ δοποὺς ὑπὸ τὴν τελευταῖα του πρὸ πάντων ἴδιότητα, εἶχε ἀποκτήσει μεγάλη φήμη στὴ Γερμανία. Μιὰ μέρα λοιπὸν, ὁ Χαίντελ καὶ ὁ Μάττεζον φιλονείκησαν γιὰ μ’ ἀδυόμαντη ἀφορμὴ κι’ ἀποφάσισαν νὰ λύσουν τὴ διαφορά τους στὸ πεδίο τῆς τιμῆς. ‘Η μονομαχία ἔγινε κι’ ὁ Μάττεζον που ἦταν καλύτερος ξιφομάχος ἀπὸ τὸν Χαίντελ, θὰ τὸν ἐσκότωντες ἀσφαλῶς, ὅν δὲν χτυποῦσε ἡ αἰχμὴ τοῦ σπαθιοῦ του σ’ ἔνα κουμπὶ τοῦ σακκακιοῦ τοῦ ἀντιπάλου του.

‘Ἐπειτα ἀπὸ αὐτό, οἱ δυὸς ἀντίπαλοι συμφιλιώθηκαν. Σὲ λίγο ὅμως μιὰ κανούργια ἀφορμὴ ἀντιζηλίας παρουσιάσθηκε μεταξὺ τους, χωρὶς ὥστόσο νὰ συντελέσῃ νὰ τὰ χαλάσουν καὶ πάλι. Καθὼς ἦσαν καὶ οἱ δυὸς πολὺ καλοὶ παῖκται ἔκκλησιαστικοῦ ὄργανου, ἔμαθαν δτὶ ἔχήρευε ἡ θέσις τοῦ ὄργανος στὴ Λιβέκη, τὴν δποία εὐχαριστῶς θὰ παραχωροῦσαν εἴτε στὸν ἔνα, εἴτε στὸν ἄλλο. Τὸ ὄργανο αὐτό, που ἦταν ἔνα ἀπὸ τὰ καλύτερα τῆς Γερμανίας, τὸ ἔπαιζε ὡς τότε, ἔνας ὄργανος περιπτῆς, ὁ Μουντεχούντ. Μὰ εἶχε γεράσει πειαὶ καὶ ἤθελε νὰ παραδώσῃ τὰ καθήκοντά του στὰ χέρια κάποιου νεωτέρου του.

‘Ο Χαίντελ κι’ ὁ Μάττεζον λοιπὸν ἔκαναν μαζὶ ἔνα διακεδαστικὸ ταξίδι ὡς τὴ Λιβέκη, ἔπαιξαν κ’ οἱ δύο στὸ περίφημο ὄργανο κι’ ὅλοι τοὺς θαύμασαν. ‘Ἐπερπε τώρα νὰ μείνη ὁ ἔνας ἀπὸ τοὺς δυό! Μὰ, ξυφνικά, ἔγιναν ἀφαντοὶ κ’ οἱ δύο...

Γιατί;

Γιατί, ἀπλούστατα, συγχρόνως μὲ τὴ θέσι τοῦ ὄργανος, ἔπερπε νὰ πάρουν καὶ τὴν... κόρη τοῦ ὄργανος. Αὐτὸς ἦταν μιὰ ὄποχρέωσις που ἀπέρρεε ἀπὸ τὸ συμβόλαιο. Μὰ ἡ κόρη αὐτὴ ἦταν ἄσχημη καὶ προτίμησαν νὰ φύγουν κ’ οἱ δύο.

Τὴν ἐπομένη τῆς φυγῆς τους, παρουσιάσθηκε ἔνας τρίτος ὑποψήφιος. ‘Ο μέγας μυσισούργος Ἰωάννης Σεβαστιανὸς Μπάχ, γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ ὅποιου μιλήσαμε στὸ προηγούμενο φύλλο. Μὰ καὶ ὁ Μπάχ μόλις εἶδε τὴν κόρη τοῦ ὄργανος Μπουντεχούντ, τὸν ὅποιον ὥστόσο θαύμαζε ἔξαιρετικά, ἔσπευσε νὰ τὸ σκάσῃ.

* * *

‘Ἐπειτα ἀπὸ τὸ ἐπεισόδιο αὐτό, ὁ Χαίντελ ἀρχισε νὰ τριγυρίζῃ τὸν κόσμο. Ταξίδεψε στὴν Ἰταλία, ὅπου ἐμυῆθηκε στὰ μουσικὰ τοῦ μελοδράματος, τὸ ὅποιο ἐθεωρεῖτο τότε ὡς ἡ ἀνωτέρα ἔκδήλωσις τῆς μουσικῆς, ἐπεσκέφθη πολλές μεγαλουπόλεις τῆς Εύρωπης, ὡς ὅτου κατέληξε στὴν Ἀγγλία, ὅπου κι’ ἔγκαταστάθηκε δριστικά. Καὶ οἱ Ἀγγλοί, που ἔχουν ἔλλειψι μεγαλοφυῶν στὴ μουσική, δὲν ἀργησαν νὰ τὸν ἀνακηρύξουν ἔθνικό τους συνέτη.

Μὰ, παρ’ ὅλα αὐτά, δὲν βρήκε στὴν Ἀγγλία τὴν ἡσυχία του, γιατὶ ἀναμίχθηκε στὴ ζωὴ τῶν ἀρχόντων, τοὺς ὅποιους πολὺ

δύσκολα μπορεῖ νὰ ἰκανοποιήσῃ κανείς. Εἶχε φτάσει στὴν Ἀγγλία σ’ ἐποχὴ σοθαρῶν πολιτικῶν γεγονότων, τὰ ὅποια εἶχαν σὲ λίγον καιρὸ ὡς συνέπεια τὴν ἄνοδο τῶν πριγκήπων τοῦ οἰκου τοῦ Ἀννοβέρου στὸν θρόνο τῶν Στούαρτ. ‘Ο Χαίντελ εἶχε ὑπηρετήσει ὡς μουσικὸς τοὺς Στούαρτ καὶ αὐτὸς τὰ μέλη τῆς καινούργιας δυναστείας, μολονότι ἦσαν συμπατριῶται του, δὲν μποροῦσαν νὰ τὸν τὸ συγχωρήσουν. ‘Ωστόσο, ἡ γοητεία τῆς τέχνης του στάθηκε πιὸ δυνατὴ στὸ τέλος καὶ, χάρις σ’ αὐτὴ ὁ Χαίντελ ἀπέκτησε τὴν εύνοια τῶν καινούργιων Βασιλέων.

Χάρις στὸν Χαίντελ, εἰσήχθη τότε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ μελόδραμα στὴν Ἀγγλία. Τὸν διώρισαν διευθυντὴ τῆς Βασιλικῆς Ακαδημίας τῆς Μουσικῆς, ὅπως ὀνομαζόταν ἡ κρατικὴ ὄπερα κι’ ἔγκαινίασε τὴ διεύθυνσί του μὲ τὸ ἀνέβασμα διαφόρων Ιταλικῶν μελοδράματων.

Μὰ κανένα ἀπὸ τὰ μελοδράματα αὐτὰ δὲν τὰ ἔπαιζε ἔτσι ὥπως ἦσαν. Τὰ τρυποποιοῦσαν προηγουμένως ὁ ἴδιος κι’ ἔτσι ἔδινε στὴ μουσική τους μιὰ ἀγνωστή γοητεία.

* * *

Τὸ δυστύχημα ἦταν ὅτι ὁ Χαίντελ δὲν περιωρίστηκε μόνο στὸ ρόλο του ὡς συνθέτου, μὰ θέλησε νὰ γίνη καὶ θεατρικὸς ἐπιχειρηματίας. Σὰν καλλιτέχνης ὅμως ποὺ ἦταν συνάντησε ἀναρίθμητες δυσκολίες. ‘Ἐπερπε νὰ παλεύῃ ἐναντίον τῶν ἀντιπάλων ἐπιχειρήσεων καὶ τῶν ἀντιγωνιστῶν πού, μιμούμενοι τὸ παράδειγμά του, παρουσιαζόντουσαν καθημερινῶς ἀπ’ ὅλες τὶς μεριές καὶ προσπαθοῦσαν νὰ δημιουργήσουν κι’ αὐτοὶ ὄπερες. Οἱ καλλιτέχναι του τὸν ἐπρόδιδαν κ’ ἡ ἐπαναστάσεις τους ἦσαν καθημερινές.

Εἰν’ ἀλήθεια ὅμως ὅτι καὶ ὁ ἴδιος ὡς διευθυντὴ δὲν ἦταν καθόλου βολικός.

Μιὰ μέρα, ἀρπαξε μὲ τὰ δυνατὰ χέρια του τὴν Κουζόνι, περίφημο «ἄστρο» τῆς ὄπερας τοῦ καιροῦ ἐκείνου, τὴν ἔσυρε γονατίστη ὡς τὸ παράθυρο καὶ τὴν ἀπείλησε πώς θὰ τὴν γκρέμιζε ἀπ’ αὐτό, ἀν δὲν τραγουδοῦσε, ὅπως ἤθελε ἔκεινος!

‘Ηταν ἄλλωστε τότε συνηθισμένο θέαμα οἱ καυγάδες μεταξὺ τῶν ἡθοποιῶν, οἱ ὅποιοι πολλές φορὲς γινόντουσαν ἀπάνω στὴ σκηνὴ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς παραστάσεως, πρᾶγμα ποὺ διασκέδαζε ἔξαιρετικὰ τοὺς Λονδρέζους, περισσότερο ἵσως κι’ ἀπὸ τὸ ἔργο, ποὺ ἐπρόκειτο νὰ ἰδουμ.

* * *

Παλεύοντας μὲ ὅλες αὐτές τὶς δυσκολίες, ὁ Χαίντελ, δὲν ἀργησε νὰ χρεωκοπήσῃ. Τὸ χτύπημα αὐτὸς ἦταν τόσο βαρύν γιὰ τὸν συνθέτη, ὡστε ἔχασε τὴν ύγεια του καὶ προσεβλήθη ἀπὸ παραλυσία. Γιὰ μιὰ στιγμὴ μάλιστα, νόμισαν ὅτι θὰ πέθαινε. ‘Αναγκάστηκε τότε νὰ ξαναγυρίσῃ στὴν πατρίδα του γιὰ νὰ κάνῃ λουτρά κι’ ἔκει, παρ’ ἐλπίδα, ἔγινε καλά.

Μὰ δὲν μποροῦσε νὰ ξαναρχίσῃ πάλι τὸ ἴδιο ἐπάγγελμα. Εἶχε ἀντιληφθῆ ὅτι τὰ ἔξυδα ἐνὸς θεάτρου μελοδράματος μὲ τοὺς ἀπαιτητικοὺς ἡθοποιοὺς καὶ μὲ τοὺς πολυτελεῖς διακόσμους ἦσαν πολὺ βαρειά.

Κι’ ἀφωσιώθηκε τότε στὴ θρησκευτικὴ μουσική. ‘Ἐτοι ὁ Χαίντελ συνέθεσε τότε τὰ ἔργα, στὰ ὅποια διεβλήθη τὴν δόξα του: τὸν «Μεσσία», τὸν «Ιούδα», τὸν «Μακκαθαίο», κλπ. κλπ.

Αὐτὰ τὰ ἔργα, μόλις ἔξεδόθησαν προκάλεσαν τέτοιο θαυμασμό, ὡστε παίχτηκαν ἀμέσως ἀπὸ τοὺς καλύτερους ἔκτελεστάς στὶς μεγαλύτερες πόλεις τῆς Αγγλίας καὶ σιγά-σιγά καὶ σ’ ὅλο τὸν ἄλλον κόσμο...

Μὰ ἡ δόξα, ὅπως συμβαίνει σχεδόν πάντα, μὲ ὅλους τοὺς μεγάλους καλλιτέχνες, εἶχε ἔρθει κάπως ἀργά, γιατὶ σὲ λίγον καιρό, ὁ Χαίντελ πέθανε.



• Τὴν ἔσυρε γονατιστὴ ὡς τὸ παράθυρο...