

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΡΟΜΟΥ

ΤΟΥ Κ. ΛΕΤΑΓΕ



Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ

(ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ...)

(Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου)

‘Ο Γκρελιέ τὸν ἔκταξε.

Κι’ ὁ Ταθερνιέ ἐξακολούθησε μὲ φωνὴ πιὸ σιγανὴ ἀκόμα:

—Ωστόσο... ξαφνιάζομαι ποὺ δὲν συμβαίνει τίποτε...

Τώρα εἶνε νύχτα... Τώρα εἶνε νύχτα...

“Ακου, θὰ ξαναγυρίσης στὸ σπίτι... Μπορεῖ νάχω γελαστή... καὶ προτιμῶ νὰ μὴ μείνη ἡ γυναῖκα σου μόνη... Πήγαινε... Ἐγὼ θὰ μείνω ἔδω... Εἰδοποίησέ με διτὶ δήποτε κι’ ἄν συμβῇ, ἡ μᾶλλον φώναξέ με...

‘Ο Γκρελιέ ἀπομακρύνθηκε...

Μά, ἔπειτα ἀπὸ μιὰ στιγμή, ὁ Ταθερνιέ τὸν φώναξε πάλι.

—Κύττοξε... τοῦ εἶπε.

Καὶ τοῦ ἔδειξε τὸ σπίτι.

‘Η τζαμωτὴ πόρτα εἶνε ἀνοίξει, φωτίζοντας λίγο τὸν δρόμο.

Κάποιος θγῆκε ἀπ’ ἀντὴ καὶ τράβηξε πρὸς τὸ μέρος, ὅπου δρισκόντουσαν οἱ δυὸς ἀστυνομικοί.

—Ηταν ἡ Λουκία Γκρελιέ ποὺ φαινόταν σὰν νὰ τοὺς ζητάῃ.

‘Ο Ταθερνιέ, χωρὶς νὰ διστάσῃ, τράβηξε πρὸς αὐτήν.

—Τί συμβαίνει; τὴν ρώτησε.

—Η κυρία μὲ στέλνει στοῦ γείτονα γιὰ νὰ τὸν ρωτήσω ἀν δέχεται νὰ φυλάξῃ στὸ σπίτι του μερικὲς βαλίτσες ποὺ δὲν θέλει νὰ τὶς ἀφήσῃ στὸ δικό της σπίτι. Εἶνε ἀνήσυχη γιατὶ νύχτωσε κι’ ὁ Ζερμαίν δὲν γύρισε ἀκόμα. Δὲν μπορεῖ πειὰ νὰ περιμένη καὶ θέλει νὰ φύγη.

‘Ο Ταθερνιέ δὲν ἀπάντησε ἀμέσως, μὰ κράτησε κοντά του τὴν Λουκία Γκρελιέ.

—Περίμενε... τῆς εἶπε. “Έχεις τὸ κλειδὶ τῆς τζαμωτῆς πόρτας;

—“Οχι.

—Κι’ ἔκλεισες τὴν πόρτα;

—“Οχι. Τὴν ἔχω ἀφήσει μισάννιχτη, ἀπάντησε ἡ Λουκία Γκρελιέ. Βγῆκα ἔξω γιὰ νὰ σᾶς θρῶ καὶ νὰ σᾶς εἰδοποιήσω...

—Τρέχα γρήγορα στὸ σπίτι! εἶπε ὁ Ταθερνιέ. Πάρε τὸ κλειδὶ καὶ ξαναγύρισε ἔδω.

‘Η Λουκία Γκρελιέ ἔκανε ἀμέσως διέταξε διατυνομικὸς ἐπιθεωρητῆς.

‘Ο Ταθερνιέ γύρισε κατόπιν πρὸς τὸν Γκρελιέ καὶ τοῦ εἶπε:

—Μοῦ φύνεται πῶς ἔφτασε ἡ στιγμή.

—Τί θέλεις νὰ πῆς; τὸν ρώτησε ἔκεινος.

—Τίποτε, ἀπάντησε ὁ Ταθερνιέ. ‘Αναρωτιέμαι μόνο ἀν ἔχω τὸ δικαίωμα νὰ ἔκθετω σὲ τέτοιο κίνδυνο τὴν ζωὴ τῆς δεσποινίδος Ντενίζ.

‘Η Λουκία Γκρελιέ ξαναφάνηκε ἔκεινη τὴν στιγμή, τρέχοντας σχεδὸν πρὸς αὐτούς, φέροντας τὸ κλειδὶ.

—Ελάτε! εἶπε τότε ὁ Ταθερνιέ στὸ ἀντρόγυνο. Μοῦ φάνεται πῶς δὲν ἔχουμε νὰ χάνουμε οὔτε στιγμή.

Καὶ ἀρχισε νὰ τρέχῃ μπροστά, παρασύροντάς τους πρὸς τὸ σπίτι.

“Οταν ἔφθασε κοντὰ στὸ γκαράζ, στὴ γωνία τοῦ τοίχου, στάθηκε.

—Περιμένετε μὲ! τοὺς εἶπε τόσο σιγά, ὥστε μόλις τὸν ἀκουσαν.

Τὸν εἶδαν νὰ πλησιάζῃ ἀθόρυβα στὴν πόρτα τοῦ γκαράζ καὶ τοὺς φάνηκε ὅτι προσπαθοῦσε νὰ τὴν ἀνοίξῃ. Μὰ σχεδὸν ἀμέσως ξαναγύρισε πρὸς αὐτούς.

—Δὲν γελάστηκα, εἶπε. Σὲ λίγες στιγμὲς ὅλα θάχουν τελειώσει, μὰ δὲν σᾶς κρύβω ὅτι ἡ πάλη μπορεῖ νὰ στραφῇ εἰς βάρος μας.

—Ἐπιασε ἀπ’ τὸ μπράτσο τοῦ Γκρελιέ καὶ ἐπρόσθεσε.

—Ἐκλεισυ τὴν πόρτα τοῦ γκαράζ μὲ μιὰ χοντρὴ ἀλυσσίδα.

—Ἐτοι ὁ δολοφόνος δὲν θὰ μπυρέση νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ ἔκει.

—Ο δολοφόνος; ἔκανε ξαφνιασμένη ἡ Λουκία Γκρελιέ.

—Ναί, θρίσκεται τώρα μέσα στὸ σπίτι. ‘Ελάτε, πρέπει νὰ τελειώνουμε.

—Ο Μωρὶς Ταθερνιέ μπῆκε πρῶτος μέσα στὸ σπίτι. “Οταν μπῆκαν καὶ οἱ ἄλλοι, ξανάκλεισε πίσω του τὴν πόρτα μὲ τὸ σύρτη.

—Ἐπειτα ψιθύρισε μὲ φωνὴ σιγανὴ στὸ αὐτὸν τῆς Λουκίας Γκρελιέ.

—Ἀνέθα ἀπάνω. Χτύπησε τὴν πόρτα τοῦ δωματίου τῆς κ. Φαθρέϊγ καὶ πές της ὅτι ὁ γείτονας δέχεται νὰ κρατήσῃ γιὰ τὴ νύχτα τὶς βαλίτσες ποὺ θὰ μεταφέρῃ στὸ σπίτι του. Ρώτησε την ἐπίσης ποιὰ ὥρα δὲν θὰ σᾶς χρειάζεται πειά. Θὰ σὲ περιμένουμε ἔδω, στὸν διάδρομο.

—Οι δύο ἀνδρες εἶδαν τὴν Λουκία ν’ ἀνεβαίνη χωρὶς νὰ βιάζεται.

—Ξανακατέβηκε σχεδὸν ἀμέσως.

—Μοῦ ἀπάντησε, εἶπε, ὅτι ἡ βαλίτσες εἶνε ἔτοιμες, δτι μποροῦμε νὰ τὶς πάρουμε καὶ νὰ τὶς μεταφέρουμε στοῦ κ. Σανέ, τοῦ γείτονά της, κι’ ὅτι ἀμέσως κατόπιν θὰ μᾶς ἀποζημιώσῃ γιὰ τὶς ύπηρεσίες ποὺ τῆς πρυσφέραμε καὶ θὰ εἴμαστε ἐλεύθεροι νὰ φύγουμε...

—Ο Ταθερνιέ ρώτησε:

—Η ἀνηψιά της ἦταν μαζύ της;

—“Οχι, ἀπάντησε ἡ Λουκία. Θὰ θρίσκεται χωρὶς ἄλλο στὴν κάμαρή της, γιατὶ εἶδα φῶς σ’ αὐτή...

—Θαυμάσια! Τώρα πρέπει νὰ ἐνεργήσουμε. Εσεῖς κάμετε διτὶ σᾶς εἶπε ἡ κ. Φαθρέϊγ. ‘Ανεβῆτε νὰ πάρετε τὶς βαλίτσες καὶ ξανακατέβητε κάτω.

—Ο Γκρελιέ τὸν κύτταξε ξαφνιασμένος.

—Πήγαινε, τοῦ ξαναεῖπε ὁ Ταθερνιέ, θὰ καταλάβης σὲ μιὰ στιγμή.

—Τὸ ἀντρόγυνο ἀνέβηκε ἐπάνω κι’ ὁ Ταθερνιέ ἔμεινε μόνος στὸ διάδρομο.

—Κρατοῦσε τὸ περίστρυφό του μὲ τὸ ἔνα χέρι καὶ μὲ τὸ ἄλλο τὸν ἡλεκτρικό του λαμπτήρα.

—Ακούμπησε στὸν τοίχο, κοντά στὴν πόρτα τῆς σάλλας καὶ περίμενε...

—Ἐπειτα ἀπὸ μερικὲς στιγμές, ὁ Γκρελιέ καὶ ἡ γυναῖκα του κατέβηκαν, φορτωμένοι μὲ τὶς βαλίτσες.

—Ο Ταθερνιέ τοὺς εἶπε νὰ πάνε ὡς τὴν πόρτα κι’ ἀφοῦ ἀφησαν ἔκει τὶς βαλίτσες, τοὺς ψιθύρισε:

—Μείνετε ἔδω!... Κι’ ἀφῆστε με ἐμένα νὰ ἐνεργήσω...

—Ανοιξε τὴν πόρτα, περίμενε μερικά δευτερόλεπτα καὶ τὴν ξανάκλεισε μὲ πάταγο.

—Κατόπιν πλησίασε τοὺς Γκρελιέ.

—Ο Γκρελιέ τὸν ἔκταξε, χωρὶς νὰ καταλαβαίνῃ τίποτε...

—Ο Ταθερνιέ τοῦ εἶπε πάλι.

—Σὲ λίγα λεπτά, θὰ ἔχουν τελειώσει ὅλα... Πάρε τὸ περίστροφό σου...

—Βρισκόντουσαν καὶ οἱ τρεῖς μέσα στὸ στενὸ ἐκεῖνο διάδρομο πού ἀπὸ τὴν τζαμωτὴ πόρτα, ὀδηγοῦσε στὴ γαλαρία.

—Δὲν μιλοῦσαν πειά.

—Αφογκραζόντουσαν καὶ ἡ νευρικότης τους μεγάλωνε σὲ κάθε στιγμὴ ποὺ περνοῦσε...

—Η ἀναμονὴ αὐτὴ τοὺς φάνηκε μεγάλη, πολὺ μεγάλη ἀν καὶ δὲν θέλεις περισσότερο ἀπὸ πέντε - ἔξη λεπτά.

—Εξαφνα κάποιος ἀκούστηκε νὰ κατεβαίνῃ τὴ σκάλα, κάποιος



πού ήταν υποχρεωμένος νά περάση μπροστά τους.

‘Ο Μωρίς Ταβερνιέ έκανε ένα θήμα πρὸς τὴν γαλαρία...

‘Αμέσως μιὰ κραυγὴ τρόμου ἀκούστηκε...

‘Η Ἀδριανὴ Φαθρέϊγ — γιατὶ αὐτὴ ήταν — εἶχε σταθῆ στὸ προτελευταῖο σκαλοπάτι καὶ τὸν κύτταξε χωρὶς νά καταλαβαίνῃ.

— Σᾶς φόβισα, κυρία, τῆς εἶπε ὁ ἀστυνομικός.

‘Εκείνη μὲ δυσκούλια κατώρθωσε νά τοῦ ἀπαντήσῃ:

— Νόμιζα πῶς εἶχατε φύγει πρὸ μιᾶς ὥρας.

— Ναι, εἶχα φύγει, εἶπε ὁ Ταβερνιέ, μὰ ξυναγύρισα... Σκέψητικα ὅτι αὐτὴ ἡ μέρα δὲν ἔπρεπε νά περάσῃ ἔτσι... Σᾶς τὸ εἶχα πεῖ χθὲς στὸ μικρὸ σαλόνι: «Ἄριο ἵσως τελειώσουν ὅλα...»

Η Ἀδριανὴ Φαθρέϊγ τὸν κύτταξε καὶ τὸν ρώτησε μὲ σιγανὴ φωνὴ:

— Θά τελειώσουν ὅλα;...

— Ναι, ἀπάντησε ὁ Ταβερνιέ μὲ πεποίθησι. Ξέρω τὸν δολοφόνο... Δὲν μοῦ μένει παρὰ νά τὸν συλλάθω...

Τοῦ φάνηκε πῶς ἡ Ἀδριανὴ Φαθρέϊγ λίγο ἔλειψε νά πέσῃ κάτω, μόλις ἀκούσε τὰ λόγια του αὐτά...

Εἶδε τὸ ρεθόλερ ποὺ κρατοῦσε στὰ χέρια του, καὶ φώναξε ἀσθμαίνοντας ἀπὸ τὴν ταραχὴ της:

— Ο δολοφόνος... Βρίσκεται λοιπὸν μέσα σ’ αὐτὸ τὸ σπίτι;...

‘Ο Ταβερνιέ τὴν κύτταξε στὰ μάτια καὶ τῆς ἀπάντησε:

— Μάλιστα, κυρία, εἶνε πολὺ κοντά μας... Ελάτε μαζύ μου, μὴ φοβᾶστε...

‘Ο Γκρελιέ, τοὺς πλησίασε κι’ αὐτός...

Βλέποτάς τον, ἡ Ἀδριανὴ Φαθρέϊγ ξαφνιάστηκε καὶ τοῦ εἶπε μὲ τὸν ἐπιπληκτικό:

— Νόμιζα πῶς εἶχες φύγει γιὰ νὰ μεταφέρης τὶς βαλίτσες...

‘Άντὶ τοῦ Γκρελιέ ὅμως ἀπάντησε ὁ Μωρίς Ταβερνιέ:

— Εγώ, κυρία, τὸν ἐκράτησα.

— Ήταν προτιμότερο νά μὴ μείνουμε μόνοι...

Κι’ ἀμέσως ἐπρόσθεσε:

— Ελάτε, κυρία. Θὰ καταλάθετε...

Περνῶντας μπρὸς ἀπ’ τὴν Λουκία Γκρελιέ, τῆς εἶπε:

— Μείνε ἔδω!... “Αν ἡ δεσποινὶς Ντενὶς κατέθη, ἐμπόδισέ την νάρθη νὰ μᾶς συναντήσῃ..”

“Ανοιξε κατόπιν ἀργὰ τὴν πόρτα τοῦ ἀτελιέ καὶ στάθηκε:

— Ξέχασα, εἶπε. Μᾶς χρειάζεται λίγο φῶς... Γκρελιέ, πάρε τὴ λάμπα ποὺ εἶν’ ἑκεῖ, στὸ κεφαλόσκαλο... Θὰ μᾶς φωτίση καλά...

“Ως ὅτου νὰ γυρίσῃ ὁ Γκρελιέ, ὁ Ταβερνιέ καὶ ἡ Ἀδριανὴ Φαθρέϊγ δὲν ἄλλαξαν οὔτε μιὰ λέξη.

Η Ἀδριανὴ Φαθρέϊγ ἔτρεμε καὶ τὸ ἀγωνιῶδες βλέμμα της εἶχε καρφωθῆ ἀπάνω στὸν ἀστυνομικό, ὁ δόποιος προσπαθοῦσε νὰ χαμογελάσῃ.

“Οταν τέλος, ὁ Γκρελιέ ἔφερε τὴ λάμπα, ὁ Ταβερνιέ μπῆκε πρῶτος μέσα στὸ ἀτελιέ καὶ τὴν ἀκούμπησε σ’ ἓνα τραπεζάκι ποὺ βρισκόταν στὴ μέση τῆς ἀπέραντης αὐτῆς αἰθούσης.

“Επειτα ξαναγυρίσε πίσω καὶ στηρίχτηκε στὸν τοῖχο, σὲ δυὸ μέτρων ἀπόστασι, ἀριστερὰ ἀπὸ τὴν πόρτα.

“Ο Γκρελιέ στεκόταν δεξιά του καὶ ἡ Ἀδριανὴ Φαθρέϊγ ἀνάμεσά τους.

“Η λάμπα φώτιζε τόσο λίγο, ὥστε μόλις διέκριναν τὸν ἀντικρυνό τοῖχο, καθὼς καὶ δυὸ μεγάλα ἀγάλματα ποὺ ἤσαν ἀπέναντί τους.

“Ο Μωρίς Ταβερνιέ ἄρχισε νὰ μιλάῃ μὲ φωνὴ καθαρή, χωρὶς καμμὶα φαινομενικὴ συγκίνησι.

— Κυρία Φαθρέϊγ, εἶπε, σᾶς εἶπα πρὸ δλίγου ὅτι δολοφόνος βρίσκεται μέσα σ’ αὐτὸ τὸ σπίτι. Τώρα καθυρίζω καλύτερα τὸ πρᾶγμα καὶ λέω: δολοφόνος βρίσκεται μέσα σ’ αὐτὸ τὸ ὅτελο!

“Εκείνη τὸν ἔκυτταξε χωρὶς νὰ μπορῇ νὰ μιλήσῃ.

“Καὶ ὁ Ταβερνιέ ἔξακολούθησε:

— Μοῦ εἶχατε πεῖ, ὅτι δολοφόνος σᾶς ξεφτιαξε αὐτὸν τὸν Σατανᾶ ποὺ βρίσκεται στὴν ἄλλη γωνία, ἐκεὶ κάτω, αὐτὸν τὸν δαίμονα ποὺ μόλις τὸν διακρίνουμε... Ή ἐμπνευσις ποὺ τὸν ἔσπερα-

ζε νά κάνῃ ἔνα τέτοιο ἔργο, ήταν πραγματικὰ δίαθολική. ‘Ενδιαφέρθηκα πολὺ γι’ αὐτὸ τὸ ἔργο του κ. Φαθρέϊγ, παραπολύ, Λσως... Μὲ τὸ νὰ ψάχνω διαρκῶς γύρω ἀπ’ αὐτὸ τὸ ἀγάλμα μοῦ ἀπεκάλυψε τέλος τὸ μυστικό του... ἔνα τρομερὸ μυστικό...

‘Η Ἀδριανὴ Φαθρέϊγ βρήκε τὸ θάρρος νά τὸν ρωτήσῃ:

— Ποιὸ μυστικό;

— ‘Η ἔκφρασις αὐτοῦ τοῦ ἀγάλματος, συνέχισε ὁ Ταβερνιέ μὲ εἶχε ξαφνιάσει... ‘Υπῆρχε κάτι σ’ αὐτὸ ποὺ μὲ τραβοῦσε κι’ αὐτὸ ἀκριβῶς μ’ ἐμπόδιζε νὰ ιδω... Δὲν ἔπρεπε ὅμως νὰ κυττάζω αὐτὸ τὸ ἀγάλμα...” Επρεπε νὰ κυττάξω τὸ θάρρο του... Αὐτὸ ήταν ὅλο...

Στάθηκε μιὰ στιγμὴ.

— Επειτα, ἀπότομα, εξακολούθησε μὲ φωνὴ ξερή, κομμένη, μὲ φωνὴ προστακτικὴ σχεδόν:

— Μὲ δυὸ λόγια, κυρία, δολοφόνος χρησιμοποίησε τὴ μυστικὴ δίοδο ποὺ υπάρχει μεταξὺ αὐτοῦ τοῦ ἀτελιέ καὶ τοῦ γκαράζ ποὺ βρίσκεται ἀπὸ κάτω... Τώρα βρίσκεται ἔδω, μὰ αἰχμάλωτος, γιατὶ τὸ γκαράζ είνε κλειστὸ ἀπ’ ἔξω...” Εκλεισα ἔγω ὁ ἔδιος τὴν πόρτα του, κυρία... Σὲ μιὰ στιγμὴ θά τὸν δῆτε...

‘Η Ἀδριανὴ Φαθρέϊγ συγκέντρωσε ὅλες τὶς δύναμεις της καὶ εἶπε μὲ φωνὴ σταθερή:

— Ο δολοφόνος τοῦ συζύγου μου εἶν’ ἔδω;

— Μάλιστα, κυρία, τῆς ἀπάντησε ὁ Ταβερνιέ, δολοφόνος τοῦ συζύγου σας ποὺ εἶνε καὶ δολοφόνος τοῦ θείου σας. Μὴν τὸ ξεχνάτε αὐτό!...

Τότε ἡ θεία Ἀδριανή, μ’ ἔνα παράδοξο τόνο στὴ φωνὴ της, εἶπε:

— Μὰ γιατὶ δὲν τὸν συλλαμβάνετε;

— Ο Ταβερνιέ δὲν ἀπάντησε:

— Η θεία Ἀδριανὴ στάθηκε δισταχτικὴ μιὰ στιγμὴ κυττάζοντας τὴν κάνη τοῦ περιστρόφου, ποὺ ὁ ἀστυνομικὸς τὴ διεύθυνε πρὸς τὸ κέντρο τοῦ ἀτελιέ καὶ ποὺ ἔλαμπε στὸ μισοσκόταδο.

— Επειτα ἔκανε μερικὰ θήματα πρὸς ἔνα μεγάλο μαῦρο ἀγάλμα, ποὺ ωρθωνόταν στὴν ἀντίθετη γωνία.

— Εκεῖ στάθηκε μιὰ στιγμὴ.

— Υστερα προχώρησε ἀκόμα δυὸς τρία θήματα καὶ γυρίζοντας ἀπότομα πρὸς τὸν Ταβερνιέ, τὸν ρώτησε γιὰ δεύτερη φορά:

— Τί περιμένετε, κύριε;

— Ο ἀστυνομικὸς δὲν πρόφτασε ν’ ἀπαντήσῃ.

— Ενας πυροβολισμὸς ἀντήχησε, ἐκκωφαντικός, τραντάζοντας τὶς τζαμαρίες τοῦ ἀτελιέ.

— Ενας δεύτερος, πυροβολισμὸς τοῦ ἀπάντησε σχεδόν ἀμέσως σὰν πένθιμη ἥχω...

— Ο Μωρίς Ταβερνιέ δὲν ἔκανε οὔτε μιὰ κίνησι.

Εἶδε μονάχα τὴν Ἀδριανὴ Φαθρέϊγ νὰ κάνῃ ένα θῆμα πρὸς αὐτὸν καὶ νὰ σωριάζεται κάτω, χτυπημένη θανάσιμα ἀπὸ τὴν σφαίρα τοῦ δολοφόνου...

Τὸ χέρι καθὼς ἔπεφτε, χτύπησε στὸ τραπεζάκι κ’ ἡ λάμπα μετακινήθηκε λίγο.

Αὐτὸ ήταν ὅλο.

— Η Ἀδριανὴ Φαθρέϊγ, δολοφόνος, εἶχε σωριάστη κάτω μὲ τὸ πλευρό, ἔθγαλε μερικούς πνιγμένους στεναγμούς.

Λίγο αἴμα ἔτρεχε στὴν ἀκρη τῶν χειλέων της.

Στὸν ἀντικρυνό τοῖχο, πίσω ἀπὸ τὸ μισοτελειωμένο ἀγάλμα ἔνα ὄλλο πτῶμα ήταν ξαπωμένο, ἀκίνητο, μὲ τὸ πρόσωπο γυρισμένο πρὸς τὸν τοῖχο: τὸ πτῶμα τοῦ δολοφόνου, δολοφόνος, εἶπυροβολήσει ἐναντίον τῆς θείας Ἀδριανῆς κι’ ἐναντίον τοῦ δολοφόνου εἶχε ἀντιπυροβολήσει ἀμέσως δολοφόνος.

— Ο Ταβερνιέ προχώρησε πρὸς τὸν τοῖχο, ἀκολουθούμενος ἀπὸ τὸ Γκρελιέ.

— Μὰ τὴν ἴδια στιγμὴ, μιὰ κραυγὴ ἀντήχησε πίσω τους, στὴ γαλαρία.

— Ήταν η Ντενὶς ποὺ ἀκούγοντας τοὺς πυροβολισμοὺς εἶχε κατέβει κι’ αὐτὴ κάτω.

— Συγχρόνως χτυπήματα ἀκούστηκαν στὴν πόρτα.

— Πλήγαινε ν’ ἀνοίξῃ! διέταξε ὁ Ταβερνιέ τὸν Γκρελιέ.

— Ο Γκρελιέ πήγε κι’ ἀνοίξει τὴν τζαμωτὴ πόρτα.

— Ενας νέος φάνηκε δολοφόνος τὰ ἔχασε καθὼς βρέθηκε μπροστὰ στὸν ἀστυνομικὸ ποὺ κρατοῦσε τὸ πιστόλι του στὸ χέρι.

(‘Ακολουθεῖ)

