



**ΤΑ ΔΡΑΙΩΤΕΡΑ  
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ  
ΤΟ ΠΙΟΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΟΥΚΑΛ**

(TOY SMITH)

“Ενας νεαρός ύπηρέτης, ο Φλοριάν, άρρωστησε μιά μέρα. Βαρειά, απ’ το πολὺ πιοτό που έπινε συχνά και μεθούσε.

— “Αν δὲν κόψης έντελώς το κρασί που πίνεις, τού είπε ο γιατρός που τὸν έπισκεφθήκε, πρέπει νὰ ξέρης ότι θὰ πεθάνης πολὺ γρήγορα. Είσαι άκομα πολύ νέος και γιὰ τὴν ήλικιά σου τὸ πιοτό είνε δηλητήριο, θάνατος...

— Δυστυχώς, γιατρέ μου άποκρίθηκε ο Φλοριάν, είνε πιά πολὺ άργα γιὰ νὰ τὸ κόψω... Δὲν μπορώ, δὲν έχω τὴ δύναμι ν’ ἀκολουθήσῃ συμβουλή σας... Ετόσο συνηθίσει τὸ κρασί, ώστε δὲν θὰ μπορέσω νὰ ζήσω ἀν δὲν πιῶ, κάθε μέσα, ὅλο αὐτὸ τὸ μπουκάλι γεμάτο, ὅπως τὸ βλέπετε ἐκεῖ ἐπάνω στὸ τραπέζι.

Ο γιατρός γύρισε τὸ κεφάλι του, κύτταξε τὸ μπουκάλι και χαμογελώντας ξανείπε στὸν άρρωστο ύπηρέτη:

— “Αν θέλης νὰ μ’ ἀκούσης δμως, θὰ ιδής ότι θὰ μπορέσης νὰ κόψης έντελώς αὐτὴ τὴν κακή συνήθεια τοῦ πιοτοῦ, χωρὶς μάλιστα νὰ τὸ καταλάθης... Αὔριο που θα ἔλθω νὰ σὲ ξαναΐσω, θὰ σου ἔξηγήσω και τὸν τρόπο...

Πραγματικὰ τὴν ἄλλη ήμέρα ο γιατρός, ξαναπήγε στὸν άρρωστο ύπηρέτη, κρατώντας στὸ χέρι του ἐνού κουτὶ γεμάτο ἀπὸ μικρά μικρά λευκὰ πετραδάκια.

— Λοιπὸν ἄκουσε, τοῦ εἶπε σούσαρά, δίνοντάς του τὸ κουτὶ μὲ τὰ πετραδάκια. Κάθε πρωὶ που θὰ ξυπνᾶς θὺς ρίχνης και ἀπὸ ἔνα μικρὸ πετραδάκι στὸ μπουκάλι αὐτὸ που βάζεις τὸ κρασί σου και ὑστερα θὰ τὸ γεμίζης και θὰ τὸ πίνης, ὅ-

πως πάντα. Πρόσεξε δάκι μὴ βγάλης κινένα πετραδάκι ἀπὸ μέσα. Θὰ ρίχνης κάθε μέρα ἀπὸ ἔνα, ὡς ποὺ νὰ γεμίσης τὸ μπουκάλι σου ἀπὸ τὰ πετραδάκια αὐτὰ, ποὺ θὰ σὲ... γιατρέψουν... Τί λές; Σύμφωνοι;

— Ο νεαρός Φλοριάν νόμισε δτὶ τὰ λευκὰ αὐτὰ πετραδάκια ποὺ τοῦ ἔδωσε ὁ γιατρός, θὰ είχαν κάποια σπουδαία θεραπευτικὴ ίδιοτητα και πώς ρίχνοντάς τα μέσα στὸ κρασί του, θὰ τώπινε πειὰ χωρὶς νὰ τὸν θλάπτη. Υπάκουσε λοιπὸν στὴν ιατρικὴ αὐτὴ συμβουλὴ και τὴν ἔξετέλεσε κατὰ γράμμα.

— Ετσι κάθε πρωὶ, ρίχνοντας ἀπὸ ἔνα λευκὸ πετραδάκι μέσα στὸ μπουκάλι τοῦ κρασιοῦ, λιγώστευε. χωρὶς νὰ τὸ καταλαθάνη, τὴν ποσότητα τοῦ ἀλκοόλ τοῦ ἔπινε.

Στὸ τέλος, ὑστερ’ ἀπὸ λίγες ήμέρες, τὸ μπουκάλι του, γεμισμένο πειὰ ἔως ἐπάνω ἀπὸ τὰ λευκὰ αὐτὰ πετραδάκια τοῦ γιατροῦ, δὲν χωροῦσε διόλου κρασί, κι’ ἔτσι ο ύπηρέτης, χωρὶς νὰ τὸ νοιότη, είχει κόψει τὸ πιοτό και είχε ξαναΐσει τὴν ύγεια του...

**ΙΣΤΟΡΙΟΥΛΕΣ  
Η ΑΡΚΟΥΔΑ**

Μιὰ φορὰ κι’ ἔναν ικαρὸ, μιὰ μεγάλη ἀρκούδα ζούσε μέσα σ’ ἔνα πυκνὸ και ἀγριο δάσος.

Δυὸς ιεαροὶ κυνηγοὶ, ο Φρέντ κι’ ο Λουδοβίκος, δτῶν τὸ μάθηνε, τρίψανε τὰ χέρια τους ἀπὸ χαρὰ κι’ επίπανε μεταξύ τους:

— Δὲν πρέπει νὰ χάνουμε καιρό! Τὸ δέρμα της ἀξίζει ἔνα σωρὸ λεφτά... “Ας τρέξουμε νὰ τὴν πιάσουμε προτοῦ μᾶς ξεφύγη..

Κι’ ἀπὸ κείνη τὴν ήμέρα, μὲ τὰ ντουφέκια των στὸ χέρι, παραμονεύανε ὀρες ὀλόκληρες στὸ δάσος νὰ τὴν ιδοῦνε νὰ περάσῃ και νὰ τὴ σκοτώσουνε. Μόνο σὰν νύχτωνε γυρίζανε στὸ κοντινότερο χωριό, γιὰ νὰ φάνε και νὰ κοιμηθοῦνε.

— Ενα βράδυ δμως γύρισαν κατάκοποι, στὸ πανδοχεῖο τοῦ χωριοῦ, χωρὶς νὰ έχουνε οὔτε ἔνα λεπτὸ στὴν τσέπη τους.

Μὰ κ’ οἱ δυό τους δὲν δώσανε σ’ αὐτὸ καμμιά σημασία. Ζητήσανε πίστωσι ἀπ’ τὸν ξενοδόχο, και φάγανε ὅπως πάνται και καλύτερακαι ἥπιανε τὰ πιὸ ἀκριβὰ ικρασιά.

— «Τὸ δέρμα τῆς ἀρκούδας ποὺ θὰ πιάσουμε αὔριο, λέγανε μέσα τους, μᾶς φθάνει ὅχι μόνο νὰ πληρώσουμε τὸν ξενοδόχο, μὰ και ν’ ἀγοράσουμε ὅλο τὸ κα-

τάστημά του...».

— Ετοι ἀνοιχτήκανε ἀκόμα και τὶς ἄλλες μέρες σὲ ἄλλα ἔξοδα, μὲ τὴν ἐλπίδα πὼς τὸ δέρμα τῆς ἀρκούδας ποὺ θὰ σκοτώιανε, θὰ τοὺς ἔφερνε πολλὰ λεφτά...

— Επὶ τέλους, μιὰ μέρα, καθὼς παραμονεύανε, δπως πάντα, στὸ δάσος, εἰδανε ξαφνικὰ τὸ ἀγριο θηρίο. νὰ ξεπετιέται μέσα ἀπὸ μιὰ λόχη και νὰ ὀρμάτη μὲ μιανί κατ’ ἐπάνω τους.

— Ο Φρέντ τὰ ἔχασε και ἀντὶ νὰ σκοπεύσῃ, ἀφησε, ἀπ’ τὴν τρομάρα του τὸ ντουφέκι νὰ τοῦ φύγη ἀπὸ τὰ χέρια του και γιὰ νὰ σωθῆ, σκαρφάλωσε ἐπάνω σ’ ἔνα ψηλὸ δένδρο.

— Ο Λουδοβίκος πάλι, ποὺ κι’ αὐτὸς είχε χλωμιάσει ἀπ’ τὸ φόβο του, πέταξε τὸ ντουφέκι του μακριὰ και ξαπλώθηκε ἀμέσως κάτω στὸ χῶμα, ἀκίνητος, ιάνοτος τὸν πεθαμένο.

— Η ἀρκούδα τὸν πλησίασε τότε και τὸν μύρισε, θάζοντας τὴν μύρη της ἐπάνω στὸ πρόσωπό του.

— Σὰν εἶδε δμως πώς είχε τὰ μάτια του κλειστά και δὲν κουνιότανε καθόλου, τὸν ἀφησε κι’ ἔφυγε, γιατὶ η ἀρκούδες ποτὲ δὲν πειράζουνε τοὺς νεκρούς, ποτὲ δὲν τρώνε πτώματα.

— Οταν πειὰ δὲν ύπηρχε κανένας κίνδυνος και τὸ θηρίο είχε χαθῆ, δ Φρέντ, ἔθγαλε τὸ κεφάλι του, μέσα ἀπ’ τὰ κλαδιά και φώναξε στὸ σύντροφό του:

— Λουδοβίκε! Δὲν μού λές; Τί σου είπε η ἀρκούδα σ’ αὐτὶ, τὴ στιγμὴ που σ’ ἀκούμπησε στὸ πρόσωπό σου τὴ μύρη της;

— Τί μοῦ είπε; ἀποκρίθηκε ἐκείνος... Νὰ... Πῶς πρὶν νὰ τὴ σκοτώσουμε κάναμε πολὺ ἀσχημα νὰ παζαρέουμε τὸ δέρμα της.

— Καλὰ σου εἶπε! ἀποκρίθηκε τότε δ Φρέντ. “Ας πάμε τώρα νὰ οίκοιομήσουμε τὸν ξενοδόχο κι’ ἡς θυμώμαστε πάντα τὴ σοφὴ παροιμία: «Ἐ κεῖνο ποὺ δὲν ἔχεις ἀκόμα ἀποχήτησε, δὲν ἔχεις πρέπει καὶ νὰ τὸ λογαριάζης σὰν νὰ τὸ δέρμα στὸ χέρι σου...»



Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ: Σήκω λοιπόν... Εἶνε δέκα ή ώρα! Δὲν θὰ πᾶς σήμερα σχολεῖο; Τί θὰ ποὺν σι μαθηταί σου,

Ο κ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Θὰ ποῦν: «Ο κ. καθηγητής εἶνε άρρωστος. Δῶσε, θεέ μου, νὰ τὰ τινάξη νὰ ήσυχάσωμε ἀπ’ αὐτὸν τὸν μπελᾶ!...»