

ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ



Η δεσποινίς Κεουαουνκδού...

Σήμερα, αγαπητοί αναγνώσται, σάς παρουσιάζουμε πρώτη - πρώτη, τη δεσποινίδα... Κεουαουνκδού!

Ίδρώσαμε για να γράψουμε όρθα τὸ ὄνομα της, ἀσφαλῶς δὲ θὰ ἰσχύσετε κι' ἐσεῖς, γιὰ νὰ τὸ διαβάσετε, καὶ πρὸ πάντων γιὰ νὰ τὸ προφέρετε δίχως λάθος.

Ἡ εὐλογημένη αὐτὴ δεσποινίς ἀνήκει δικαιοματικὰ στὸν κύκλον τῶν ἀξιοπεριέργων φαινομένων, ὄχι τόσο γιὰ τὸ ἀνάποδο ὄνομα της, ὅσο γιὰ τὸν μακρότατο — σὰν καμηλοπαρδάλεως — λαιμό της. Ζῆ στὴν πόλι Μανταλαίη, τῆς Κίνας, ἀνήκει σὲ λαμπρὴ οἰκογένεια μανδρινῶν, καὶ εἶνε πλουσιωτάτη.

Ἀκόμη δὲν παντρεύτηκε, ἡ δεσποινίς Κε... καὶ τὰ λοιπὰ. Πολλοὶ

μνηστῆρες τὴ ζητοῦν ἀπ' τοὺς γονεῖς της, ἀλλὰ αὐτὴ δὲν τὸ ἀποφασίζει. Ἀρκετὰ μορφωμένη, νοιώθει ὅτι ὅλοι ἀποβλέπουν στὴν τεραστία προίκα της!

Εἶνε εὐχάρις, εὐθυμὴ καὶ δὲν πικραίνεται γιὰ τὴν ἀδικία αὐτῆς τῆς φύσεως, ἡ ὁποία τὴν ἐπλασε τόσο τερατώδη. Φορεῖ διαρκῶς τὰ ὀλόχρυσά αὐτὰ κολλιέ πού βλέπετε, καὶ καμαρώνει μάλιστα γιὰ τὸν ὡς καμηλοπαρδάλεως λαιμό της.

Ποιὸς εἶνε αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸ μανιακὸ βλέμμα, τὸν ὁποῖο βλέπετε στὴν εἰκόνα μας;

Πολλοὶ, θὰ μᾶς πῆτε ὅτι εἶνε ὁ στρατάρχης Πιλσούδσκι, ὁ περίφημος δικτάτωρ τῆς Πολωνίας.

Ἐμεῖς ὅμως θὰ σᾶς ποῦμε ὅτι εἶνε μὲν ὁ Πιλσούδσκι, ἀλλὰ συγχρόνως εἶνε κι' ὁ μέγας φιλόσοφος Νίτσε!

Ναί, οἱ δυὸ αὐτοὶ ἄνδρες μοιάζουν καταπληκτικὰ. Καὶ στὴν Πολωνία, πρὸ δυὸ - τριῶν χρόνων ἀπαγορεύτηκε διὰ νόμου ἀστηρότητα ἢ ἐκτύπωσης τῆς εἰκόνας αὐτῆς τοῦ Νίτσε, στὶς ἐφημερίδες.

Γιατὶ νομίζετε; Διότι ἡ ἐφημερίδες, θέλοντας νὰ ἀντιπολιτευθοῦν τὸν δικτάτορα - στρατάρχη, ἐδημοσίευσαν δαιρκῶς τὸ πορτραῖτο αὐτοῦ τοῦ Νίτσε, ὁ ὁποῖος — ὅπως παραδέχονται πολλοὶ — εἶχε παραφρονήσει στὰ τελευταῖα ἔτη τῆς ζωῆς του κ' εἶχε πεθάνει κλεισμένος σὲ φρενοκομεῖο! Ἔτσι, μὴ τολμῶντας νὰ θίξουν τὸν Πιλσούδσκι ἀπ' εὐθείας, ἐδημοσίευσαν τὴν εἰκόνα τοῦ Νίτσε καὶ στόλιζαν τὸν ἀτυχεῖ Γερμανὸ φιλόσοφο αὐτὸν μὲ τὰ χειρότερα ἐπιθέτα!

Αὐτὰ κάνει ἡ ὁμοιότης, ὅταν ξέρουν νὰ τὴν ἐκμεταλλεθοῦν οἱ πονηροὶ δημοσιογράφοι...

Ίδου τώρα κι' ἕνα... τελείως... ἀπίστευτο!

Βλέπετε τὸ ἀκέφαλο αὐτὸ πουλί, τὸ ὁποῖο εἶνε «κουρνιασμένο» ἤσυχα, ὡστόσο ἀπάνω στὸ ξύλο ἑνὸς κοτετσιοῦ;

Εἶνε ὁ ἀκέφαλος «κόκκορας τοῦ Μίσιγκαν» τὸν ὁποῖον ἔσφαξαν, κι' ὅμως κατῶρθως νὰ ζήσει ἐπὶ δεκαεφτά ὀλόκληρες ἡμέρες!

Στὶς 12 Νοεμβρίου 1904 δηλαδή, στὴν πόλι Σῶλτ τῆς πολιτείας Μίσιγκαν, ὁ κ. Ἔρμπερτ Χιούγκ ἀγόρασε μερικὰ κοτόπουλα. Ἦταν ἰδιοκτήτης τοῦ ξενοδοχείου «Μπελβεντέρε» καὶ τὰ κοτόπουλα αὐτὰ τοῦ χρειαζόντουσαν γιὰ τὸ φαγητὸ μερικῶν οἰκοτρόφων τοῦ ξενοδοχείου του.

Ἐνας ὑπηρετὴς ἔσφαξε ἕνα πρῶι στὴν αὐλή, τὰ κο-

τόπουλα αὐτὰ. Παρευθὺς ὅμως, τρώμαξε καὶ ἄρχισε νὰ φωνάζη, γιὰτὶ ἕνας μαῦρος κόκκορας — παρ' ὅλο πὺ ἦταν ἐντελῶς πειὰ ἀποκεφαλισμένος — πήδησε ἀπάνω σ' ἕνα ξύλο, γαντζώθηκε σ' αὐτό, καὶ «κούρνιασε» ἀτάραχα!

Τὸ ἀνήκουστο γεγονός πιστοποιήθηκε ἀμέσως ἀπὸ πλῆθος ἀξιοπίστων μαρτύρων καὶ διαδόθηκε ἀστραπιαία σ' ὀλόκληρη τὴν πόλι.

Ἡ ἐφημερίδες ἀφιέρωσαν μακρότατες περιγραφές. Κι' ἀπ' ὅλη τὴν Ἀμερικὴ ἔτρεξαν διάφοροι διαπρεπεῖς ἐπιστήμονες, οἱ ὁποῖοι ἐπεσκέφθηκαν τὸ ξενοδοχεῖο «Μπελβεντέρε» γιὰ νὰ ἐξετάσουν τὸν θαυμαστὸν ἐκεῖνον κόκκορα!

Ὁ «ἀκέφαλος κόκκορας τῆς Μίσιγκαν» ἔζησε ἔτσι, ἐπὶ δεκαεφτά ὀλόκληρες ἡμέρες. Ὁ δὲ θάνατός του προῆλθε ἀπὸ... ἀσιτία καὶ ὄχι ἀπὸ αἰμορραγία, γιὰτὶ τὸ αἷμα εἶχε πῆξει ἀμέσως στὴν κορυφὴ τοῦ κομμένου λαιμοῦ του καὶ δὲν πρόλαβε νὰ χυθῆ τὸ περισσότερο.

Ἐπίσης σᾶς παρουσιάζουμε τὸν παράξενον κύριον Χένρυ Λιούις. Ἔχει τὴ μονομανία, νὰ παίξη διαρκῶς μπιλιάρδο μὲ... τὴ μύτη του! Εἶνε ἀπίστευτα τὰ κατορθώματα τῆς τρομερῆς αὐτῆς μύτης τοῦ κ. Χένρυ Λιούις. Μπορεῖ καὶ κάνει συνεχεῖς «καραμπόλλες» μέχρι τοῦ ἀριθμοῦ τῶν 35, τῶν 40 καὶ τῶν 46 πολλές φορές!

Ζῆ στὴν Τρινιδὰδ τῆς Ἀμερικῆς κ' εἶνε τὸ φόβητρο καὶ τῶν πιὸ ἱκανῶν ἀκόμη παιχτῶν μπιλιάρδου, παρ' ὅλο πὺ ἐκεῖνοι παίζουν μὲ τὰ χέρια τους, ἐνῶ αὐτὸς μὲ τὴ μύτη...

Ὁ Ἀρμένιος ἐμποροῦπάλληλος Λεὸν Ἀβαζιάν, στὴ Νέα Ὑόρκη, διατηρεῖ ἀκόμη ἕνα ζηλευτὸ ρεκόρ. Πρὸ τριῶν χρόνων, ἀνέβηκε τρεχάτος τὰ πενήνταπέντε πατώματα τοῦ οὐρανοξύστου «Γούλγουρθ Μπίλντιγκ» σὲ ἐννῆα πρῶτα λεπτὰ τῆς ὥρας!

Ἀνέβηκε δηλαδή χίλια πεντακόσια εἴκοσι σκαλοπάτια, χωρὶς νὰ κουραστῆ καθόλου καὶ χωρὶς νὰ σταματήσει. Ὡς σήμερα, κανένας δὲν θρέθηκε νὰ ὑπερβῆ τὸ ρεκόρ αὐτό, παρ' ὅλο πὺ προσπάθησαν πολλοί.

Στὴ Γερμανία, κατὰ τὸν 19ο αἰῶνα, ὑπῆρχε τὸ ἐξῆς ἀλλόκοτο ἔθιμο στὶς περισσότερες αὐλές τῶν διαφόρων κρατῶν καὶ κρατιδίων: Κάθε πρίγκηψ βασιλικοῦ αἵματος ἀνατρεφόταν καὶ μεγάλωνε μαζὺ μὲ ἕναν συνομήλικό του ἀπὸ ἀριστοκρατικὴ οἰκογένεια. Ὁ συνομήλικος ὅμως αὐτὸς ἀχώριστος φίλος καὶ σύντροφος τοῦ πρίγκηπος, χρησίμευε ἐπίσης καὶ στὸ νὰ δέχεται ὄλες τὶς ἐπιπλήξεις κι' ὄλες τὶς τιμωρίες, γιὰ τὸ κάθε τυχόν ἀτόπημα ἢ ἀταξία τοῦ ὑψηλοῦ φίλου του!

Ἔτσι πολλοὶ πρίγκηπες ἀναγκαζόντουσαν ἀπὸ φιλοτιμία καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν φίλο τους αὐτὸν νὰ τηροῦν πάντοτε διχῶγῃ καλὴ, γιὰ νὰ μὴ ἐκθέσουν ἐκεῖνον σὲ ἀδικεῖς τιμωρίες...

Πολλοὶ ἄγριοι λαοὶ τρέφονται μὲ χῶμα. Τὸ χῶμα αὐτὸ τὸ ζυμώνουν, τὸ ψήνουν καὶ τὸ τρώγουν.

Φυσικὰ ἢ χωματοφαγία αὐτὴ τοὺς καταστρέφει τὸ στομάχι.



Ποιὸς εἶνε ;



Ὁ «ἀκέφαλος κόκκορας» τῆς Μίσιγκαν



Ὁ κ. Χένρυ Λιούις... παίζει μπιλιάρδο!...