

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΡΟΜΑΝΤΣΙ



## Ο ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΤΖΟΥΛΙΑΝΑΣ

**ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ:** Οι γονεῖς της Τζουλιάνας, μιᾶς όρασας και χαριτωμένης Παρισινῆς είκοσιδύο χρόνων, αποφασίζουν νὰ τὴν παντρέψουν, χωρὶς ώστός νὰ τῆς ἀνακοινώσουν καὶ ποιὸν θὲ τῆς δώσουν. Η Τζουλιάνα ὑποτάσσεται μὲ θαρειά καρδιά στὴ θέλησι τους καὶ περιμένει μ' ἀγωνία τὴν ἐπιστροφή τους ἀπ' τὴν ἔξοχὴ στὸ Παρίσι γιὰ νὰ δῆ τι θὰ γίνη Τέλος ή οἰκογένεια ξαναγυρίζει στὴν πρωτεύουσα. Ἐκεῖ, ή Τζουλιάνα ἀρχίζει νὰ πάρη ἀκόμα πιὸ σοθαρά τὸ ζήτημα τοῦ γάμου της, γιατὶ οἱ γονεῖς της τῆς ἀναγγέλλουν ὅτι πρόκειται νὰ τῆς παρουσιάσουν δυὸς ἀπὸ τοὺς ὑποψήφιους μνηστῆρας της. Συγχρόνως ἀναπολεῖ μὲ θλίψι τὰ ἀσκοτὰ νεανικά της φλέρτ καὶ πρὸ πάντων τὴν συμπάθεια της γιὰ τὸν νεαρὸν ἀξιωματικὸν Μωρίς ντὲ Μπριέλ.

(Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου)

"Ἐπειτα ἀπὸ μιὰ στιγμὴ, ἰδιαιτέρως, ή θεότρελῃ αὐτῇ Πεπίτα μοῦ μιλοῦσε γιὰ τὸ καινούργιο φλέρτ μὲ τὸ στρατιωτικὸ ἀκόλουθο κάποιας πρεσβείας. Κι' ἔγὼ εἶχα ξεκαρδιστῆ στὰ ζέλια...

'Ἐντωμεταξὺ, ὁ μπαμπᾶς εἶχε ξεκινήσει γιὰ νὰ συγκεντοώσῃ τὶς πληροφορίες ποὺ ζητοῦσε ή φίλη μου, χωρὶς νὰ ὑποψιάζεται ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ μένα τὴν ἴδια.

Νὰ λοιπὸν τί ἀπόγινε ὁ Μωρίς, σύμφωνα μὲ τὶς πληροφορίες τοῦ μπαμπᾶ:

Βγαίνοντας ἀπὸ τὴ Στρατιωτικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀγίου Κύρου, κατατάχθηκε στὸ πεζικό. Τὸν ἔστειλαν στὴν ἀρχὴ γιὰ ἔνα χρόνο στὸ Τογκίνο. Ἐπειτα ξαναγύρισε στὴ Γαλλία, ὅπου κι' ἔμεινε ἔξη μῆνες. Κατόπιν ξαναπήγε στὴν Ἰνδοκίνα, ἔλασθε μέρος σὲ μιὰ ἐκστρατεία κατὰ τῶν ιθαγενῶν καὶ πληγώθηκε στὸ δεξὶ του πόδι. Τὸν παρασημοφόρησαν καὶ πρόκειται νὰ ξαναγυρίσῃ στὴ Γαλλία μὲ τὴν ἀρχὴ τοῦ καινούργιου χρόνου. Κατὰ πᾶσαν πιθανότητα θὰ βρίσκεται στὸ Παρίσι τὶς πρῶτες ήμέρες τοῦ Φεβρουαρίου...

'Ἐγὼ θὰ εἴμαι παντρεμένη τότε, ἀλλοίμονο!... (Γράφω αὐτὸ τὸ ἄλλο ίμονο! εἰλικρινῶς, ἀν καὶ μοῦ φαίνεται λίγο γελοῖο).

\* \* \*

Τρίτον: Κι' ὁ κόμης ντὲ Νιθέρ;

'Ο κόμης ντὲ Νιθέρ εἶνε ὁ μεγαλύτερος εύνοούμενος τῆς στιγμῆς. Σύμφωνα μὲ τὰ προγνωστικὰ τῶν γονέων μου καὶ τῆς Πεπίτας, καὶ τὰ δικά μου ἀκόμα, αὐτὸς θὰ γηγενήσει αὐτὸς τὸ δρόμο ποὺ ὡς ἔπαθλο θὰ ἔχῃ τὸ χέρι μου...

Εἶνε βέβαιο ώστόσο ὅτι δὲν εἴμαι ἔρωτευμένη μὲ τὸ θαρῶν ντὲ Νιθέρ.

Μὰ μοῦ ἀρέσει πολύ.

Τὸν εὔγονομον γιὰ τὸν διακριτικὸ κι' εὐγενικὸ πραγματικὸ τρόπο μὲ τὸν ὅποιο ἔρωτοτροπεῖ μαζύ μου, ἀφήνοντάς με πάντα νὰ καταλαβαίνω ὅτι εἴμ' ἐλεύθερη, ὅτι μὲ πλησιάζει χωρὶς δξιώσεις, χωρὶς ἐλπίδες κὰν, — μόνο καὶ μόνο γιὰ τὴν εὐχαρίστησι ποὺ νοιώθει, βλέποντάς με συχνά.

'Η ἐπισκέψεις του, ποὺ στὴν ἀρχὴ, ἥσαν ἀραιές, ἔγιναν ἀνεπάσθητα πιὸ συχνές... Μὰ, λεπτός καθώς εἶνε, δὲν θέλει νὰ παρουσιάζεται ὡς ὁ «τακτικὸς» τοῦ σπιτιοῦ. Μολονότι, ἔχει τὴ συγκατάθεσι τῶν γονέων μου, μαντεύω ὅτι θέλει νὰ πετύχῃ καὶ τὴν δικὴ μου, χωρὶς τὴν ἐπίδρασί τους.

'Ἐγὼ πάλι, ἀρχίζω νὰ νοιώθω μιὰ ζωηρὴ εύχαριστησι κάθε φορά ποὺ τὸν βλέπω καὶ πλήττω λίγο τὶς ήμέρες ποὺ δὲν ἔχεται.

Μιλάμε γιὰ πράγματα τόσο ἐνδιαφέροντα!... Μιλάει γιὰ τουαλέττες σὰν γυναῖκα, μὰ πιὸ ἔξυπνα καὶ πιὸ σίγουρα ἀπὸ γυναῖκα. Μὰ, προπάντων, τώρα ποὺ καταργήσαμε μεταξύ μας τὶς τυπικότητες, μιλάμε γιὰ δὲ τι ἐνδιαφέρει περισσότερο τὶς νέες κυρίες — καὶ τοὺς ωριμους κυρίους — γιὰ τὸν ἔρωτα.

Θεέ μου, ναὶ, γιὰ τὸν ἔρωτα...

Γιὰ τὴν κόρη μου, ἀν ἐννοεῖται ἀποκτήσω, σημειώνω ἔδω

ΤΟΥ ΜΑΡΣΕΛ ΠΡΕΒΟ, τῆς γαλλικῆς Ακαδημίας

τὴν τελευταία μου συνομιλία μὲ τὸν κ. ντὲ Νιθέρ γιὰ νὰ τὴν διαβάσω ὅταν θὰ γίνη εἴκοσι χρόνων. Η συνομιλία αὐτὴ ἔγινε προχθές, στὶς πέντε τὸ ἀπόγευμα στὸ μικρὸ σαλόνι, μέσα στὸ μισσοσκόταδο, ποὺ τὸ φώτιζε διακριτικὰ μιὰ λάμπα ἀκουμπισμένη σ' ἔνα τραπεζάκι.

ΕΓΩ: Μὲ ρωτᾶτε ἀν εἴμαι ρωμαντική;... "Ω! δὲν εἴμαι καθόλου... Δὲν ζητάω ἀπὸ τὸ μέλλον μιὰ υπερβολικὴ εύτυχία... Μονάχα θᾶθελα νάχω τὴ βεβαιότητα ὅτι δὲν θὰ γίνω δυστυχημένη...

Ό κ. ΝΤΕ ΝΙΒΕΡ: Σᾶς καταλαβαίνω καλά. Μὰ υπάρχουν τόσες ἀφορμὲς νὰ γίνη δυστυχισμένος ἢ μᾶλλον νὰ κάνῃ κανεὶς δυστυχισμένο τὸν ἔσωτό του...

ΕΓΩ: Μὰ ὅχι. Δὲν μιλάω γιὰ τὶς δυστυχίες ποὺ μπορεῖ νὰ δημιουργήσῃ κανεὶς στὸν ἔσωτό του. "Α! "Οσο γι' αὐτὸς εἴμαι λογική. Ακούστε, θὰ προσπαθήσω νὰ σᾶς ἔξηγηθῶ καλύτερα... Θὰ γίνω δυστυχισμένη, ἀν δὲν βρῶ στὸ σύζυγό μου τὴν ἴδια στοργὴ μὲ τὴν ὥποια μὲ περιέβαλαν οἱ γονεῖς μου..." Ετοι μόνο θὰ τοῦ συγχωρῶ ὅλα τὰ μικρὰ ἐλαττώματα πωὸ ἔχει κάθε ἀνθρώπος, ὅπως τὰ συγχωροῦσα καὶ στοὺς γονεῖς μου...

Ό κ. ΝΤΕ ΝΙΒΕΡ: Θὰ σᾶς ἔφτανε μόνο αὐτὴ τὴ στοργὴ;

ΕΓΩ: "Ισως...

Ό κ. ΝΤΕ ΝΙΒΕΡ: Δὲν θὰ θέλατε τίποτε παραπάνω;

ΕΓΩ: Τί νὰ θέλω παραπάνω, ἀφοῦ ὡς τώρα ἔζησα μ' αὐτὴ τὴ στοργὴ εύτυχισμένη!

Ό κ. ΝΤΕ ΝΙΒΕΡ: Εἰσαστε εύτυχισμένη γιατὶ, χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνετε, ἐλπίζατε ὅτι τὸ μέλλον θὰ σᾶς χαρίσῃ τὴν εύτυχία σας ὡς γυναίκας... Καὶ χωρὶς ὅλο μιὰ μέρα θὰ ζητήσετε ἀπὸ τὸ μέλλον νὰ πραγματοποιήσῃ τὴν ὑπόσχεσί του αὐτὴ εἴτε μὲ τὸν ἔρωτα τοῦ συζύγου σας, εἴτε μὲ τὸν ἔρωτα ἐνὸς ἔραστο... Ο ἔρως τοῦ συζύγου εἶνε ὁ λιγώτερο ἐπικίνδυνος, μὰ χρειάζεται ἔνας σύζυγος ικανὸς νὰ τὸν δώσῃ...

ΕΓΩ (πολὺ σοθαρά): Άπο ποιὸ σημάδι μπορεῖ κανεὶς νὰ διαγιωρίσῃ τὸ σύζυγο αὐτὸς;

Ό κ. ΝΤΕ ΝΙΒΕΡ: "Ω! "Οχι βέβαια ἀπὸ τὶς μεγάλες παραφορὲς τῆς ἴδιας του τῆς καρδιᾶς. οὔτε ἀπὸ τὸ ουσικὸ γούστο ποὺ νοιώθει γι' αὐτόν. Θὰ σὲ ἀναγνωρίση μαζίσι ἀπὸ τὴν ἐμπιστοσύνη ποὺ τοῦ προκατεῖ. Στὸν ἔρωτα, ςπως καὶ στὸ ἐμπόριο, η τιμιότης εἶνε πιὸ σίγουρη ἀπὸ τὰ πλούτη

Ό κ. ντὲ Νιθέρ, στὸ σημεῖο αὐτὸς σωπαίνει.

Μὲ κυττάζει.

Νοιώθω ὅτι διαβάζει στὰ μάτια μου ὅλες τὶς παρατηρήσεις ποὺ δὲν τολμῶ νὰ τοῦ πῶ...

Φαίνεται συγκινημένος... Μοῦ πιάνει τὸ χέρι. Η φωνή του τρέμει ἐλαφρά.

Ό κ. ΝΤΕ ΝΙΒΕΡ: "Ω! ἀγαπητό μου παιδί, πῶς νὰ σᾶς πείσω γι' αὐτὴ τὴν ἀλήθεια ποὺ τόσο καλὰ τὴν ἔχει ἀποδείξει ἡ ζωὴ;... "Οτι, τὸ ν' ἀγαπάη κανεὶς εἶνε ἀδύνατο ἀτού στὸ παιγνίδι τῆς εύτυχίας, ἐνῶ τὸ ν' ἀγαπᾶται εἶνε ἡ μόνη σιγουράδα... "Οταν συλλογίζωμαι ὅτι ἔνας ὄνδρας, δὲν ξέρω ποιὸς ἀπλούστατα γιατὶ ἔχει τὰ νειᾶτα, θὰ κρατήσῃ στὰ χέρια του τὴν τύχη τῆς καρδιᾶς σας... Τι θὰ τὴν κάνῃ, θεέ μου!... "Έγὼ θὰ προτιμούσα νὰ πεθάνω μᾶλλον παρὰ νὰ κάνω νὰ τρέξῃ ἐστω κι' ἔνα δάκρυ ἀπ' αὐτὰ τὰ μάτια...

Στὸ σημεῖο αὐτὸς, δὲ τὸ ντὲ Νιθέρ σηκώθηκε ξαφνικά.

Μοῦ φίλησε τὸ χέρι καὶ γηγένει τὸν ἔρωτα.

Ήταν ή πρώτη φορά ποὺ μιὰ φράσι δική του ἐπρόδιδε, ἔστω κι' ἀστριστα, τὴ μυστικὴ του σκέψι, τὸν ἔρωτά του...

Άντιλαμβάνομαι ὅτι κι' ἔγὼ ή ἴδια ἔχω συγκινηθῆ πολὺ... Δὲν νοιώθω βέβαια καμμιὰ ἐρωτικὴ ἐπιθυμία γιὰ τὸν κ. ντὲ Νιθέρ, μὰ εἶνε στιγμὲς ποὺ θὰ μοῦ ἀρέσει νὰ γείρω τὸ κεφάλι μου στὸ στήθος του...

Υ. Γ. — "Η γνώμη τῆς Πεπίτας γιὰ τὸν κ. ντὲ Νιθέρ. ὁ ο-

ποῖος κουβέντιασε μιὰ δύρα χθὲς μαζύ της:

— 'Ως έραστής εἶνε πολὺ καλός...

Ναι... Μά ως σύζυγος;

## VII

## Η ΙΔΕΕΣ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 19...

Τὰ περνᾶμε πολὺ ώραία, ό μπαμπάς, ή μαμά, ό κ. ντε Νιθέρ κι' έγω.

Ο κ. ντε Νιθέρ ζήτησε άκόμα ἐπισήμως τὸ χέρι μου, μά δὲν ὑπάρχει καμμιὰ ἀμφιθολία «γιὰ τὰ αἰσθήματά του» (ὅπως λέει ή μαμά).

Η χαρά ποὺ νοιώθυν πλέοντάς με εὐχαριστημένη μαζύ του, έχει μεταμορφώσει τοὺς φτωχούς μου γονεῖς.

Δὲν τοὺς ἀναγνωρίζω πειά.

Θάλεγε κανεὶς δτὶ πρόκειται νὰ παντρευτοῦν ἔκεινοι. "Έχουν ἔρωτευθῆ πάλι δένας τὸν ἄλλο.

"Ἐπαψαν πειά ή γκρίνιες του, ή διαρκεῖς παρατηρήσεις ποὺ ἔκαναν διαρκῶς δένας στὸν ἄλλο γιὰ τὰ μικροελαττώματά τους. Τὸ χρόνο ποὺ ἔχαναν ἄλλοτε, σ' αὐτὲς τὶς γκρίνιες τους, τὸν ἀφιερωνούν τώρα, γιὰ νὰ συγχαίρουν δένας τὸν ἄλλο, γιὰ νὰ κάνουν μιὰ κόρη σὰν ἐμένα καὶ γιατὶ διάλεξαν ως γαμπρὸ τὸν κ. ντε Νιθέρ.

Θεωροῦν τὸν γάμο μου σὰν μιὰ εύτυχία, ἀν καὶ ξέρουν δτὶ, μόλις θὰ φύγω ἀπὸ τὸ σπίτι, ή εύτυχία τοῦ σπιτιοῦ τους θὰ μ' ἀκολουθήσῃ...

Φτωχοί μου γονεῖς! Δὲν θάπρεπε νὰ τοὺς ἀφήσω πολὺ μόνους τους μετὰ τὸ γάμο μου καὶ νὰ ἔξακολουθήσω νὰ τοὺς ἀγαπῶ ὅπως ἄλλοτε...

Ἄντιλαμβάνομαι δτὶ μιλῶ γι' αὐτὸ τὸ γάμο, σὰν νὰ ἔχω μπροστά μου κιόλας τὸν παπᾶ καὶ τὸν συμβολαιογράφο. 'Ωστόσο τίποτε τὸ ἀνεπανόρθωτο δὲν ἔγινε άκόμα, οὔτε κὰν ἀρχίσε...

Μολονότι δ. κ. ντε Νιθέρ μοῦ ὠμολόγησε σχεδὸν δτὶ μὲ ἀγαπᾶ, ὡστόσο δὲν διεπύπωσε τὴν ἐπιθυμία νὰ μὲ παντρευτῆ...

Φτάνει νὰ πῶ μιὰ λέξι καὶ θὰ φύγη, ἀφοῦ προηγουμένως θὰ μοῦ φιλήσῃ τὸ χέρι γιὰ νὰ μὴν ξαναγυρίση ποτέ...

Ναί, τίποτε τὸ ἀνεπανόρθωτο δὲν ἔγινε άκόμα....

Μὰ νοιώθω γύρω μου, ὀλόγυρά μας, αὐτὴ τὴν ἀργὴ πίεσι τῶν γεγονότων, πρᾶγμα ποὺ δείχνει δτὶ δὲν μπορῶ νὰ τ' ἀποφύγω.

Ο κ. ντε Νιθέρ ίσως νὰ μὲ κάνη εύτυχισμένη... Μὰ θὰ προτιμούσσα κάποιον ἄλλο γιὰ σύζυγο...

Καὶ δῆμως τὸ ξέρω, εἰμαι θέσαιη γι' αὐτὸ : δ. κ. ντε Νιθέρ θὰ γίνη σύζυγος μου.

Λοιπόν! ἔστω!...

Αὐτὸ εἶνε γραμμένο κάπου, στὸ βιβλίο τοῦ καλοῦ Θεοῦ, στὴ σελίδα ποὺ ἀφορᾶ τὴ ζωὴ τῆς Τζουλιάνας ντε Ζιθερνάι.

Δέχομαι τὴν ἀναπόφευκτη μοῖρα μου!....

Μιὰ μονάχα ἀ-

νησυχία μοῦ μένει

άκόμα: θὰ ἥθελα

νὰ εἴμαι, μετὰ τὸν

γάμο μου, μιὰ τί-

μια σύζυγος, — δ-

πως ἥμουν τίμια

ως κόρη... Λοιπόν,

δὲν ἀγαπῶ ἔρωτι-

κὰ τὸν κ. ντε Νι-

θέρ: δὲν ὑπάρχει

καμμιὰ πλάνη ως

πρὸς αὐτό. Δὲν

αἰσθάνομαι, πα-

ραδείγματος χά-

ριν, καμμιὰ ἐπιθυ-

μία ν' ἀγγίξω τὰ

χεῖλη του μὲ τὰ

δικά μου... Μιὰ

τέτοια ἐπιθυμία —

γιατὶ νὰ μὴ τὸ δ-

ωμολογήσω; — τὴν

ἔνοιωσα μερικὲς

φορές... "Ω! πολὺ

φευγαλέα... πολὺ

έλασφρά... καθὼς

μιλούσα ἄλλοτε

μὲ μερικούς νέους

ώρισμένου τύπου.

Τελευταῖα μάλι-

στα, ἀπὸ τότε ποὺ

ἀρχισα νὰ ξανα-

σκέφτωμαι τὸ Μω-

ροίς ντε Μπρυέλ,

δνειρεύομαι συχνά

δτὶ βρίσκεται κον-

τά μου, δτὶ θέλει νὰ μὲ φιλήσῃ... κι' αὐτὸ μὲ ταράζη... Τί θὰ γίνη, ἀν δτὰν παντρευτῶ τὸν κ. ντε Νιθέρ, ἔξακολουθήσουν νὰ περνᾶν τέτοιες ίδεες ἀπὸ τὸ μυαλό μου,;

Μὲ δυὸ λόγια, δὲν εἶνε ἐπικίνδυνο γιὰ μιὰ κόρη νὰ παντρευτῇ ξναν ἄνδρα ποὺ δὲν τὶς ταράζει τὶς αἰσθήματα στὴ στιγμὴ μάλιστα ποὺ ὑπάρχει ξνας ἄλλος ἄντρας, δὲ ποιοὶς τὶς ταράζει;...

Σοθιρό ζήτημα ποὺ δὲν μπορῶ ἔγω νὰ τὸ διαφωτίσω...

Ποιόν νὰ συμβουλευτῶ σχετικῶς;

Τὴν Πεπίτα; "Οχι, αὐτὴ δὲν καταλαβαίνει τίποτε ἀπὸ τέτοιες τύψεις στὰ ζητήματα τοῦ ἔρωτος.

Τὸν μπαμπά; Αὐτὸς θὰ μὲ καταλάβαινε χωρὶς ἄλλο καλύτερα ἀπὸ τὸν καθένα κι' έξ ἄλλου δὲν θὰ δυσκολευόμουν καθόλου νὰ τοῦ μιλήσω γιὰ ξνα τέτοιο ζήτημα... Μὰ δυστυχώς αὐτὸς δὲ ιδις σὲ τέτοιες συζητήσεις τὰ ξάνει... Μόλις ἀρχίση νὰ γίνεται λόγος γιὰ τὸν γάμο μου, οχι πειά τυπικός, ἄλλα σὰν νὰ πρόκειται γιὰ ξνα ζήτημα τῆς καρδιᾶς, κοκκινίζει, ιρανικεῖ, γυρίζει ἄλλο τὴν κουβέντα.

'Απομένει η μαμά.. Δὲν εἶνε θέσαια η μαμά κανένας περίφημος ψυχολόγος στὴν ξνάλυσι τῶν γυναικείων ζητημάτων... Μὰ επὶ τέλοις, ήτανε κάποτε ξνα κόρη κι' αὐτὴ κι' ἔπειτα ξνα γυναῖκα. Μὲ ἀγαπάει καὶ ξέρει τὴν εύτυχία μου...

"Ας τὴν συμβουλευτῶ λοιπόν...

Πῆγα σήμερα καὶ πῆρα τὴ συνέντευξι αὐτὴ τῆς μαμᾶς.

Βρισκόταν στὴν κάμαρή της, καθισμένη μπροστά στὸ γραφεῖο της, καὶ ξκανε τοὺς ἀτελείωτους λογαριασμούς τοῦ σπιτιοῦ μὲ τοὺς δποίους πελαγώνει πάντα.

Περπατώντας ἀνάλαφρα, πῆγα καὶ τὴν ἀγκάλιασσα ἀπὸ πίσω...

"Εκείνη γύρισε χαμογελῶντας τὸ κεφάλι της καὶ μὲ φίλησε κι' αὐτὴ.

Μοῦ εἶπε πῶς μύριζα ώραία καὶ μὲ ρώτησε μὲ φωνὴ γλυκειά: —Τί θέλεις, μικρούλα μου.

Κάθησα στὴ γωνιά τοῦ γραφείου της καὶ τῆς ἀπάντησα:

—Μαμά, ἔρχομαι νὰ σου μιλήσω γιὰ σπουδαία ζητήματα...

—Ω, ἀμφιθάλλω πολὺ ξνα εἶνε τόσο σπουδαία δσο τὰ φαντάζεσσι!

Τὸ πρόσωπό της ήταν ξνα χαμόγελο δλόκληρο.

Μὰ δτὰν τῆς εἶπα: «Μαμά, ἀληθινὰ πρέπει νὰ παντρευτῶ τὸν κ. ντε Νιθέρ;» ξαφνιάστηκε τόσο, ώστε ἀφησε νὰ πέση η πέννα της στὸ χαλί της.

Συγχρόνως, η ἔκφρασίς της ξγινε διαφορετικὴ καὶ φώναξε: —Τί έρωτησις εἶνε αὐτὴ; Δὲν μιλᾶς σοθιρά, ύποθέτω... Δὲν φαντάζομαι νὰ ξυναρχίσης πάλι τὰ ίδια δπως τὶς ἄλλες φορές...

Θὰ παντρευτῆς τὸν κ. ντε Νιθέρ η ἄλλοιως θὰ μπῆς σὲ μοναστήρι... 'Ο πατέρας σου κι' έγω θαρεθήκαμε πειά...

—Έγω μὲ γλυκειά φωνὴ της ἀπάντησα:

—Μά, μαμά, ό κ. ντε Νιθέρ δὲν σᾶς ζήτησε τὸ χέρι μου...

—Ο κ. ντε Νιθέρ εἶνε τρελλός ἀπὸ ξρωτά γιὰ σένυ... Αὐτὸ εἶνε δλοφάνερο... Καὶ θάπρεπε νὰ εἰσαι τρελλή κι' ξσύ, γιατὶ σου κάνει μεγάλη τιμὴ μὲ τὸ νὰ ξρωτευθῆ μιὰ ξεμυαλισμένη σὰν κι' ξεσένα!....

Πολὺν καιρὸ εἶχα ν' ἀκούσω αὐτὴ τὴν τελευταία φράσι τῆς μαμᾶς. Ωστόσο τῆς εἶπα μὲ τόνο συμφιλιωτικό:

—Ελα, μητερούλα, μὴν κάνεις ξτσι, δὲν ἀξίζει τὸν κόπο... "Έχω, κάθε, διάθεσι νὰ παντρευτῶ τὸν κ. ντε Νιθέρ ξνα μὲ θέλη. Μὰ δὲν ξχω τὸ δικαίωμα νὰ ξητήσω τὴ συμβουλή σου γιὰ κάτι σχετικό μὲ τὸν γάιο;

Κατάλαβα δτὶ η μαμά θὰ εἶχε τὴ διάθεσι νὰ μου ἀ-



Μονάχα παίζοντας πιάνο, αἰσθανόμουν κάποια εὐχαριστησι...

παντήση: «Όχι, δὲν έχεις τέτοιο δικαίωμα!», τόσο τη φοβίζει  
ὅτι μπορεί νὰ ματαιώσῃ τὸν γάμο μου...

Δὲν τόλμησε ώστόσο.

Καὶ μοῦ ἀπάντησε κακόκεφα:

—Ζήτησε μου συμβουλές, ὃν θέλης, μὰ γρήγορα... «Έχω σπουδάσους λογαριασμούς νὰ κάνω...»

—«Ε, λοιπόν, νά... Δὲν πιστεύω νὰ νομίζης ὅτι τώρα ποὺ ἔχω περάσει τὰ εἰκοσιδύο χρόνια, ἔξακολουθῶν νὰ εἶμαι ἄμαθη σὰν παιδιούλα... «Υπάρχει ώστόσο ἀκόμα γιὰ μένα κάτι τὸ ἀγνωστὸ μέσα στὸν γάμο... στὶς ίδιαίτερες σχέσεις τῶν δυὸς συζύγων...»

—«Ω! δὲν σου ζητάω ἔξηγήσεις... Αὐτὸς θὰ μᾶς στενοχωροῦσε καὶ τὶς δυό...» Απάντησε μου μόνο στὸ ἔξῆς καὶ σου ὑπόσχομαι νὰ συμμορφωθῶ μὲ τὴ γνώμη σου: «Αν παντρευτὼ τὸν κ. ντὲ Νιθέρ γιὰ τὸν ὅποιο δὲν νοιώθω καμμιὰ φυσικὴ ἔλξι, κανέναν ἔρωτα, θὰ ὑποφέρω πολὺ ἔξ αἰτίας τῶν... ίδιαιτέρων αὐτῶν σχέσεών μας;

—Η μαμά μοῦ φάνηκε σὰν νὰ τἀχασε λίγο:

—Θεέ μου... ἀγαπητό μου πατιδί... μοῦ ἀπάντησε. «Υπάρχουν θέσαια μέσα στὸν γάμο πράγματα ποὺ γιὰ μᾶς τὶς γυναῖκες εἰνε πολὺ δύσυηρά... Μὰ πρέπει νὰ τὰ δέχεται κανεὶς αὐτὰ χριστιανικὰ μὲ τὴν ἐλπίδα τῶν παιδιῶν ποὺ θὰ γεννηθοῦν.

Μά, μαμά, αὐτὰ «τὰ πολὺ δύσυηρά πράγματα» τοῦ γάμου εἰνε πάντα δύσυηρά, ὅποια κι' ὃν εἰνε ἡ σύζυγος κι' ὅποιος κι' ὃν εἰνε δύσυγος; Παραδείγματος χάριν, ἔσυ ἀγαποῦσες τὸν μπαμπᾶ;... «Υπέφερες λοιπὸν ὅταν τὸν παντρεύτηκες ἀπ' αὐτὰ τὰ δύσυηρά πράγματα;

—Ἐπακολούθησε μιὰ μικρὴ σιωπὴ.

—Η μαμά φαινόταν πὼς προσπαθοῦσε νὰ συγκεντρώσῃ τὶς ἀναμήσεις τῆς.

Τέλος, εἶπε:

—Σὲ θέσαια πὼς δὲν θυμάμαι... Μοῦ φαίνεται ὅτι πάντα μιὰ γυναῖκα τὰ φοβᾶται λίγο αὐτά..., προηγουμένων... Μὰ κατόπιν ἡ χαρὰ ποὺ ἔνοιωθα κανοντας τὸν σύζυγό μου εὐτυχισμένο, μ' ἔκανε καὶ μένα εὐτυχισμένη... Αὐτὸς εἰνε δλο...

—Ἐγὼ ώστόσο δὲν φαινόμουν πολὺ φωτισμένη.

Γι' αὐτό, ἡ μαμά μὲ φωνὴ πιὸ σταθερὴ καὶ πιάνοντάς μου τὸ χέρι μου, πρόσθεσε:

—Αὐτὸς ποὺ εἰνε σίγουρο, ἀγαπημένη μου, αὐτὸς γιὰ τὸ δποῖο σὲ θέσαια — καὶ μπορεῖς νὰ πιστέψῃς στὴν εἰλικρινεία μου — εἰνε ὅτι αὐτὰ τὰ πράγματα γενικῶς κρατοῦν λίγη θέσι στὴ ζωὴ μιᾶς γυναικας, καὶ γιὰ πολὺ λίγον καιρό. Τὸ σπουδαῖο εἰνε νὰ ἔχης ἔνα σύζυγο ποὺ νὰ σέ σέβεται καὶ νὰ τοῦ ἀρέσῃ νὰ σ' ἔχῃ κοντά του...

Τὰ λόγια αὐτὰ τὰ εἶπε μ' ἔνυ τέτοιο τόνο ἡ μαμά, ώστε μοῦ ἔδωσε κουράγιο. Ναί, στ' ἀλήθεια, ἔκεινη τὴ στιγμὴ κατάλαβα ὅτι θὰ γινόμουν εὐτυχισμένη μὲ τὸν κύριο ντὲ Νιθέρ, γιατὶ μὲ σέβεται καὶ γιατὶ τοῦ ἀρέσει ἡ παρουσία μου.

Καθησύχασα λοιπόν, ὅχι θέσαια ἐντελῶς, μὰ δπωσδήποτε λίγο...

—Ωστόσο γιὰ μιὰ φορὰ ἀκόμα, θάμασα πόσο διαφέρω ἀπὸ τὴ μαμά καὶ πόσο γενικὰ τὰ κορίτσια τῆς γενεᾶς μου διαφέρουν ἀπὸ τὶς γυναικες τῆς περασμένης γενεᾶς.

Πόσο πιὸ ἔξυπνες εἶμαστε!...

Πόσο ἡ ἔναισθησία μας εἰνε πιὸ λεπτὴ καὶ πιὸ ἀνήσυχη!

Πόσο ἔλαχιστα ἥσυν ἡ γυναικες τῆς γενεᾶς τῆς μαμᾶς ἔκεινο ποὺ θὰ γίνουν ἡ περισσότερες ἀπὸ μᾶς: ἔρωτευμένες!

Πόσο πιὸ εὔκολα ἔδιναν τὴν καρδιά τους ἀπὸ μᾶς, ἡ δποῖες ώστόσο φυλάμε τὸν σπανιωτέρους θησαυρούς τῆς γι' αὐτοὺς ποὺ θ' ἀγαπήσουμε!

—Η γενεά μας, λέει ἡ Πεπίτα. Ἀπαισία γιὰ τὸν συζύγους, λαμπρὴ γιὰ τὸν ἔραστάς...

—Ο μπαμπᾶς, μπαίνοντας μέσα στὴν κάμαρη μου, μὲ διέκοψε ἔνω χάραξα τὶς γραμμές αὐτὲς στὸ «Ημερολόγιο μου.

—Ἐλαμπε δλος ἀπὸ χαρά.

Μ' ἔσφιξε στὴν ἀγκαλιά του καὶ μοῦ εἶπε:

—Κόρη μου, δι βαρῶνος ντὲ Νιθέρ ἔζητησε τὸ χέρι σου... Ξέρεις τὴν ἰδέα μας γι' αὐτὸν τὸν γάμο: μᾶς ίκανοποιεῖ ἀπολύτως. Ωστόσο δὲν θὰ σου τὸν ἐπιβάλλουμε... Καὶ δὲν θὰ δώσουμε τὴ συγκατάθεσί μας, παρὰ ἀφοῦ μᾶς δώσης τὴ δικὴ σου.

\* \* \* \* \*  

—Απὸ τῆς 20ῆς Σεπτεμβρίου π. ἔ. ἥρχισε λειτουργοῦσα μοναδικὴ ΣΧΟΛΗ ΚΟΠΤΙΚΗΣ Γυναικείων Φορεμάτων ὑπὸ τὴ διεύθυνσιν τῆς διαπρεποῦς καλλιτέχνιδος μοδίστας κ. ΧΡΗΣΤΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ.—Σύνταγμα, Μητρυπόλεως 14 Α — ΑΘΗΝΑΙ.

...Τελείωσε...

Εἶμαι ἀρραβωνιασμένη μὲ τὸν βαρῶνο ντὲ Νιθέρ.

## VIII

### Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΥΧΤΑ

Δεκέμβριος 19...

—Η τελευταία νύχτα πρὸ τοῦ γάμου μου!

—Η τελευταία νύχτα μου ως νέας κόρης!

Πα' δλους τοὺς ἀρραβώνες μου, παρ' δλη τὴν κανονικὴ ἐξελιξι τῶν πραγμάτων, παρ' δλη τὴν ἀγορὰ τῶν γαμηλίων δώρων καὶ παρ' δλες τὶς ἀτελείωτες προετοιμασίες τῆς ἐγκαταστάσεως μας, — παρ' δλα αὐτὰ δὲν εἶχα βεβαιωθῆ ἀκόμα ὅτι θὰ ἔφθανε τὸσο γρήγορα ἡ τελευταία μου νύχτα ως νέας κόρης.

Καὶ νὰ ποὺ ἔφθασε...

Μπροστὰ στὴν κοινωνία μάλιστα εἶμαι γυναῖκα πειά, ἀφοῦ σήμερα τὸ ἀπόγευμα διήμαρχος τοῦ δύδοου διαμερίσματος μὲ ξνωσε ἐπισήμως μὲ τὸν βαρῶνο ντὲ Νιθέρ.

Εἶμαι λοιπὸν γυναῖκα;

—Ω! ὅχι!...

Τὰ λόγια τοῦ κυρίου δημάρχου δὲν μετέβαλαν κατὰ τίποτε τὴ μικρὴ Τζουλιάνα τῆς χθές...

Βρίσκομαι ἀκόμα στὴν καμαρούλα μου, στὴν ἀγαπημένη μου καμαρούλα, δπου πέρασα δλη μου τὴ νεότητα...

Μὰ αὔριο;

Αὔριο, τὴν ἴδια ώρα, θὰ μπῶ σὲ μιὰ ἀλλη κάμαρη, δπου οι τοῖχοι, τὰ ἔπιπλα, τὰ πορτραΐτα τῶν τοίχων, θὰ διηγῶνται μὲ ιστορίες ἔνη πρὸς ἔμένα... δπου τίποτε ἀπὸ τὸ ἀγαπημένο μου παρελθὸν δὲν θὰ μ' ἀκολουθήσῃ...

Καὶ δὲν θὰ μπῶ μόνη μέσα σ' αὐτή...

—Ω! πόσο εἶμαι θλιμμένη!

—Ω! πόσο φοβᾶμαι!...

Τὸν ἴδιο φόρο καὶ τὴν ἴδια θλιψι ψι ἔχουν κ' οἱ ἀγαπημένοι μου γέροι...

Πρὸ δλίγου, μὲ συνώδευσαν διῶ δὲν σὰν νὰ μὲ ὠδηγοῦσαν στὸν νυμφικό μου θάλαμο.

—Η μαμὰ εἶχε ἀναλυθῆ σὲ δάκρυα...

—Ο μπαμπᾶς, δι φτωχός μου παμπᾶς, ἔπαιζε νευρικὰ μὲ τὴν ἀλυσίδα του κι' ἔλεγε κάθε τόσο:

—Ολα πᾶνε καλά... Όχι συκινήσεις!... Αὔριο θάνε μιὰ μεγάλη μέρα. Όχι συκινήσεις...

Πρὶν χωριστοῦμε ἀγκαλιαστή καμε καὶ οἱ τρεῖς παράφορα κλαίγοντας καὶ φιλῶντας δ ἔνας τὸν δλλο σὰν ναυαγοί.

Δὲν εἶνε ἀστεῖο, ἀνόητο, τρελό, νὰ ὑποφέρουμε ἔτσι;

—Καὶ γιατὶ, ἀναρωτιέμαι;...

—Γιατὶ... γιατὶ ἀπλούστατα οἱ γέροι μου θὰ σεύσουν ἀπὸ τὴ θλῖψι τους, δταν θὰ τοὺς ἀφήσω... καὶ γιατὶ ἔγω θὰ παρω ἔνυ σύζυγο ποὺ δὲν τὸν ἀγαπῶ...

—Αὐτὸς δ γάμος εἶνε μιὰ ἀφορμὴ θλίψεως γιὰ δλον τὸν κόσμο, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν βαρῶνο ντὲ Νιθέρ, δ δποῖος, ἀφοῦ ἀφιέρωσε εἰκοσιέντε χρόνια τῆς ζωῆς του σ' ἔρωτες μὲ τὶς γυναικες τοῦ καλοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἡμικόσμου, λαχταράει, στὰ σαράντα του χρόνια, νὰ ζεστάνη τὶς νύχτες του κοντὰ σὲ μιὰ ώμορφη καὶ δροσερὴ ξανθή...

—Αλήθεια, τοῦ εἶμαι πολὺ ὑποχρεωμένη γι' αὐτό...

—...Πρὸ δχτὸς ἡμερῶν, μοῦ φαινόταν ὅτι λίγο ἀκόμα καὶ θ' ἀγαπῶντας τὸν μηνστῆρα μου...

—Απόψε, δὲν θέλω καὶ πολὺ γιὰ νὰ τὸν συχαθῶ...

—Ο φτωχὸς βαρῶνος!... «Εκανε ώστόσο δ δυστυχισμένος δ, τι μποροῦσε γιὰ νὰ μὲ κατακτήσῃ!... Δὲν θὰ μποροῦσε ποτὲ ἔνας σύντρας νὰ εἶνε πιὸ φιλόφρων, πιὸ λεπτός, πιὸ γενναιόδωρος πρὸς τὴν μηνστή του;

—Μὰ ἔχει ἔνυ ἔλαττωμα πολὺ δυσάρεστο: συμβολίζει τὸ λογικό, τὸν ἀναγκαῖο γάμο.

—Ας μιλήσω μὲ μεγαλύτερη εἰλικρίνεια: ὃν παντρεύομουν γιὰ νὰ ίκανοποιήσω τὰ αἰσθήματά μου, δὲν θὰ διάλεγα ποτὲ ἔνα σαραντάρη..

—Αὐτὴ ἡ σκέψι μὲ καταδιώκει... Εἶνε στιγμὲς ποὺ μοῦ γίνεται πραγματικὰ δυσνηρή καὶ μὲ γεμίζει ντροπή...

—Κι' ἀναρωτιέμαι τότε: Ποιὰ μοιάζει περισσότερο μὲ γυναικα τοῦ ἡμικόσμου: ἡ Πεπίτα ποὺ χαρίζει τὸν ἔρωτά της σύμφωνα μὲ τὸ γοῦστο της ἡ ἔγω ποὺ γιὰ νὰ κερδίσω ἔνα τίτλο καὶ μιὰ περιουσία, θὰ παραδοθῶ σ' ἔναν ἄντρα ποὺ δὲν τὸν ἀγαπῶ;

(Ἀκολούθει)