

ΑΠ' ΟΣΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ

ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ



— 'Αφού είν' έτσι, ίσως νάσαι εσύ ο βασιλιάς! απάντησε ο 'Ερρίκος.

κη ντέ Κοντέ και τόν αδελφό του πρίγκηπα ντέ Κοντί στον πύργο των Βιγκενών, απ' τόν οποίο πρό έφτά έτών, ένας άλλος έπίσημος φυλακισμένος, ο δουξ ντέ Μπωφόρ, είχε δραπετεύσει κατά έναν τρόπο πολύ ρωμαντικό. 'Η απόδρασις αυτή πού έμεινε ιστορική, είχε κάνει μεγάλο θόρυβο στην εποχή της.

'Ο διοικητής του φρουρίου λοιπόν, καθώς ώδήγησε τους δυο πρίγκηπας στο κελί τους, τους ρώτησε αν ήθελαν βιβλία.

—Ναί, απάντησε ο Κοντί, θά ήθελα τή «Μίμησι του Κυρίου ήμών 'Ιησού Χριστού».

—Κί' έγώ, έπρόσθεσε ζωηρά ο Κοντέ, θά ήθελα τή... «Μίμησι του δουκός ντέ Μπωφόρ»...

* * *

'Υπάρχουν άνθρωποι πού αντιμετώπιζουν τά πιό τρομερά γεγονότα χωρίς νά ανησυχούν για τίποτε, με τή μεγαλύτερη άμεριμνησία. Τέτοιος τύπος ήταν ένας κιθαρωδός από τόν Μπρντώ, όνομαζόμενος Φυλλίς, πατέρας τής όμωνύμου μεγάλης άοιδού, ο όποιος, κατά τήν πιό αίματηρή περίοδο τής τρομοκρατίας, συνελήφθη μιά μέρα ως ύποπτος.

Τόν έπήγαν λοιπόν στον πρόεδρο τής 'Επιτροπής Κοινής Σωτηρίας, ο όποιος άρχισε νά τόν άνακρίνη:

—Πώς όνομάζεσαι; τόν ρώτησε.

—Φυλλίς.

—Τί δουλειά κάνεις;

—Παίζω κιθάρα.

—Τί έκανες κατά τήν περίοδο τής βασιλείας του Τυράννου;

—'Επαιζα κιθάρα.

—Και τί θά κάνης τώρα με τή δημοκρατία;

—Θά παίζω κιθάρα.

* * *



'Ο Ταλλεϋράνδος κύτταξε τόν τοιμπιδάκι με περιέργεια.

'Ο Βερντι, ο ένδοξος μουσικοσυνθέτης του «Ριγολέττου» και τής «Τραβιάτας», περνούσε τά καλοκαίρια του στο έξοχικό του κτήμα στο Μονκαλιέρι. Μεταξύ των περιέργων αντικειμένων πού είχε εκεί, έδειχνε στους έπισκέπτες τους καμιά έκατοστή όργανά, τά όποια είχε μαζεμένα σε μιά άποθήκη.

—'Όταν ήρθα έδώ, τους έξηγοϋσε, όλ' αυτά τά όργανά έπαιζαν απ' τόν πρωί ως τόν βράδυ κάτω απ' τά πα-

ράθυρά μου διάφορα τραγούδια από τόν «Ριγολέττο», τήν «'Αίντα» και τά άλλα έργα μου... Για νά βρω λοιπόν τή ησυχία μου, τά νοικιάζω για όλόκληρη τή σαιζόν από τους ιδιοκτήτες των. Αυτό μου στοιχίζει 1500 φράγκα... Μά έτσι τουλάχιστον τά νεϋρα μου βρίσκουν τή ησυχία τους και περνάω γαλήνια τόν καλοκαίρι μου...

* * *

Τόν τοιμπιδάκι τής ζάχαρης άρχισε νά χρησιμοποιηται για πρώτη φορά κατά τή Γαλλική 'Επανάσταση. 'Ο πρίγκηπ Ταλλεϋράνδος, ο όποιος είχε δραπετεύσει στο έξωτερικό κατά τήν περίοδο τής τρομοκρατίας, είδε για πρώτη φορά ένα τέτοιο τοιμπιδάκι, κατά τήν επιστροφή του στη Γαλλία, σ' ένα γεϋμα. Του τόν έδωσε ή οικοδέσποινα για νά πάρη τή ζάχαρη πού θά έρριχνε στον καφε του.

'Ο Ταλλεϋράνδος κύτταξε τόν τοιμπιδάκι με περιέργεια και έπειτα τόν έπέστρεψε στην οικοδέσποινα, λέγοντας:

—Εϋχαριστώ πολύ, κυρία... Μά, στην εποχή μου, είχαμε τά... χέρια μας καθαρά...

* * *

Τρεις μέρες προτού πεθάνη, όταν πειάκι' ο ίδιος είχε χάσει κάθε έλπίδα ζωής, ο καρδινάλιος Μαζαρίνος δέχθηκε τήν έπίσκεψη του κ. Τυμπέφ. 'Ο κύριος αυτός πήγαινε για νά πληρώση στον καρδινάλιο ένα χρηματικό ποσό τόν όποιο ο τελευταίος του είχε κερδίσει πρό μερικων ήμερών στα χαρτιά.

'Ο Μαζαρίνος, ο όποιος ήταν φιλάργυρος, έμεινε κατάπληκτος με τήν τιμιότητα αυτού του ανθρώπου, πού πήγαινε νά ζοφλήση ένα χρέος τιμής σ' ένα μελλοθάνατο.

—Κύριε Τυμπέφ, φώναξε, είσθε ένας τίμιος παίκτης!

'Επειτα διέταξε τόν ύπηρέτη του νά του φέρη τόν κουτί, όπου φύλαγε τους πολυτίμους λίθους του. 'Όταν του τόν έφερε, ο Μαζαρίνος άρχισε ν' άνασκαλίζει τά διαμάντια, τά μαργαριτάρια και τά ρουμπίνια λέγοντας συγχρόνως:

— Θά δώσω στον κύριο Τυμπέφ... Θά δώσω στον κύριο Τυμπέφ...

'Ο Τυμπέφ ήταν πειά βέβαιος ότ. ο Μαζαρίνος θά του έκανε κάποιον κόσημα ως δώρο. Καί, χαμογελώντας κύτταξε τόν καρδινάλιο, ο όποιος εξακολουθούσε νά ψάχνη μέσα στο κουτί του και νά λέη συγχρόνως:

— Θά δώσω στον κύριο Τυμπέφ... Θά δώσω στον κύριο Τυμπέφ... (Συνέχεια στη σελίδα 45)



—Θά δώσω στον κύριο Τυμπέφ... Θά δώσω...



—'Εχετε ρευματισμούς; τόν ρώτησε ή Άννα ή Αυστριακή.



Τόν πήγαν στον πρόεδρο τής 'Επιτροπής Κοινής Σωτηρίας.