

ΑΙΣΘΑΝΤΙΚΑ ΡΟΜΠΙΝΤΣΑ

ΤΟΥ ΜΑΡΣΕΛ ΠΡΕΒΟ, τής Γαλλικής Ακαδημίας

Ο ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΤΖΟΥΛΙΑΝΑΣ



ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Σεπτέμβριος 19.....

Έφθασε πειά το τέλος της σαιζόν... Ωστόσο δύο ήλιος είναι λαμπρός άκοντα και τά δέντρα καταπράσινα...

Θά ήθελα νά μείνω σ' αύτην τήν μικρή λουτρόπολη τής Βρετάνης, ός δύναμη απογυμνωθούν εντελώς τά δέντρα άπο τά φύλλα τους και νά σκεπάσουν τον ήλιο ή χειμωνιάτικες καταχνιές...

Όταν σκέφτωμαι το Παρίσι, τήν πλατεία τής Όμονοίας, το Δάσος τής Βουλώνης, τά θέατρα, τά γεύματα, τους χορούς μού έρχεται νά κλάψω...

Γιατί τόχα νά μού συμβανή αύτό;

Πισώτη φορά τό παθαίνω;

Τις άλλες χρονιές δέν μέ δυσαρεστούμε τό ξαναρχίνισμα τής χειμωνιάτικης ζωῆς κι' ένοιωθα ένα μικρό ρίγος χαράς, δύταν γυρίζοντας άπο την έξοχή άντικρυζά τά μώσ φώτα τού παρισινού σταθμού τού 'Αγιού Λαζάρου...

Ναι, αύτό γινόταν τ' άλλα χρόνια...

Μά τούτο τό χρόνο, δύο μπαμπάς κ' ή μαμά μού είπαν:

«Θά παντρευτής τόν Γενάρη. Ή απόφασίς μας είνε άνεκκλητη. Σε προειδοποιήσαμε: πρέπει νά παντρευτής».

Μού είπαν αύτά τά λόγια μέ ένα υφός σάν νά μ' άπειλούσαν νά μέ κλείσουν σε μοναστήρι, ή σάν νά έπρόκειτο νά υποστώ μιά έγχειρησι...

Τι έχουν λοιπόν, ώστε νά θέλουν τόσο νά μέ έφορτωθούν;

Δέν είμαι καθόλου δυσάρεστη κι' ένοχλητική στό σπίτι. Μού φαίνεται μάλιστα πώς δίνω σ' αύτό ένα νεανικό και προσχαρο τόνο, πού τήν έλλειψί του θά τή νοιώσουν δύλι, δύταν δέν θέμαι πειά έκει...

Ναι, δύοι θά αισθανθούν τήν έλλειψί μου, δύο μπαμπάς, ή μαμά, οι υπηρέτες, και ή Πριμαθέρα, ή γέρικη φοράδα μας πού χαμογελάει — ναί, χαμογελάει — κάθε φορά πού τής λέω: καλημέρα....

"Α! τί ώραίες γκρινιές πού προβλέπω μεταξύ τῶν ἀγαπημενῶν μου γονέων, δύταν θά μείνουν μόνοι τους. Προβλέπω άκομα και πολλά άλλα πράγματα... Ό αμαξάς, ή καμαριέρα, ή μαγειρισσα σε μιά βδομάδα, έπειτα άπο τόν γάμο μου, θά έχουν φύγει δύοι άπο τό σπίτι, δύος θά έκαναν έκατο φορές δύς τώρα, έ, δέν ήμουν έγω έκει και νά τούς άποζημιώνω μέ μιά γλυκειά κουβέντα μου γιά τά σκληρά λόγια τού μπαμπά ή τής μαμάς. Πόσες φορές δέν τούς άκουσα νά λένε: «"Αν δέν ήται ή δεσμοινίς, θά είχαμε φύγει άπο καιρό».



Η Πεπίτα είναι πολὺ ώραία...

Δέν είναι ώστόσο κακοί, δύος θά μπορούσατε νά φαντασθῆτε, άπ' αύτά πού γράφω έδω, δύο μπαμπάς και ή μαμά... Μυνάχα είναι γκρινιάρηδες, φωνακλάδες, ένοχλητικοί σάν άνθρωποι πού υποφέρουν άπο ίδια στομάχι τους.. Δέν είνε περιεργο, Υ το ήρεσαν και οι δύο τράντα χρόνια άπο τό στομάχι. Φαίνεται μάκισια, θύτι τούς κάνει καλό στό στομάχι νά μού φωνάζουν δεκαπέντε φρέσι τήν ήμέρη": «Θυμήσου ότι θά παντρευτής τό Γενάρη».

Τούς κάκου τούς άπαντω, δύτι τό ξέρω, δύτι δέν έχω καμμιάς άντιρρησι, δύτι θά πάρω τόν άντρα πού θέλουν κι' ότι τό μου πού θέλω είνε νά μι, μού ξαναμιλήσουν γιά γάμο δύτου νά γυρίσουμε στό Γορίσι, γιά ν' άπολαύσω ήσυχα τίς τελευταίες μου διακοπές ώς νέα κέρη ..

Τίποτε δέν τούς συγκριτή κι' δύλο μού τό λένε και τό ξαναλένε.

"Έχουν πάβει τό ίδιο φαίνεται μέ τούς τραππιστάς μοναχούς πού κάθε φορά πού θά συναντήθουν λένε ό ένας στόν άλλο: «'Αδελφέ, θητοί έσμέν», σάν νά ήταν αύτό μιά σπυσδαία άνακαλυψις...

'Η άλήθεια, ώστόσο είνε ότι φοβούνται μήπως στείλω άκομα μιά φορά περιπάτο τόν ύποψήφιο μνηστήρα μου, δύος κάνω έξη χρόνια τώρα... Τό έκανα θέθαια χωρίς λόγο αύτό, μά, τί τό θέλετε; μέ στενοχωρούσε ή ίδεα τού γάμου.. Γιατί νά παντρευτώ; σκεφτόμουν.. Είμαι ώραία. 'Ως πρός αύτό, κανένας δέν έχει άντιρρησι... Μέ τά ρούσσα μαλλιά μου και μέ τά γκριζα μάτια μου, μπορώ νά έρωτοτροπήσω μ' δύοιον θέλω. "Έχω μιά πολύ κολή προϊκά, έχω τεραστία θέθαια, μά άρκετά στρυγγυλή.

Μιά άπ' αύτές τίς προκεκες πού κάνουν τούς νέους νά λένε:

«Στό κάτω - κάτω, δέν έχω νά χάσω τίποτε άν τήν παντρευτώ..» Είμαι λοιπόν θέθαιη ότι μπορώ νά παντρευτώ μέσα σ' ένα μήνα άν θέλω νά πάρω ένα νέο πού μού είνε άδιάφορος. Καϊ ολοι οι υποψήφιοι μνηστήρες πού μού παρουσίασαν δύς τώρα μου ήσαν άδιάφοροι. Δέν ήμουν συνεπώς άνόητη γιά νά βιαστώ.

Ναι, άλλα μ' αύτήν τήν ώραία λογική, έφτασα στά είκοσιδύνυ χρόνια μου κι' έμεινα κόρη. Αύτά έκανα.. "Έχουν λοιπόν δίκη πού θλίβονται οι δύο γέροι μου και πού μανιάζουν, έπειδή θλέπουν γύρω μου δλες τίς φίλες μου νά παντρεύωνται σάν μυῆγες, ένω έγω μένω άνυπαντρη... "Έχουν δίκη νά μού λένε, τώρα τό τρομερό: «'Θά παντρευτής τό Γενάρη!» Ναι, έχουν δίκη σε δύλι... Κι' έγω ή ίδια συμφωνώ ότι άργησα νά παντρευτώ..

Θά παντρευτώ τό Γενάρη...

* * *

Άυτό πού μ' έξοργίζει είνε ότι άφοι παρίμενα τόσα χρόνια, θά παντρευτώ στό τέλος ένα τυχαίο μνηστήρα, πράγμα πού έτρεμα και πού τό άρνηθηκα άπο τότε πού είμαι σε ήλικια γάμου.

Δέν ξέρω πώς λέγεται αύτός πού μού προ-

ορίζουν... Δὲν ξέρω ἀν εἶνε ώραῖος ἢ συνηθισμένος τύπος, ἀνόητος ἢ διασκεδαστικός...

Αφοῦ δὲν μπόρεσα νὰ διαλέξω ἔγω, ἀς διαλέξουν τώρα οἱ γονεῖς μου, γιὰ μένα καὶ χωρὶς ἐμένα... Κι' ἀσφαλῶς οἱ φτωχοὶ γονεῖς μου, θὰ βάλουν ὅλα τὰ δυνατά τους στὴν ἐκλογή τους, γιατὶ μ' ἀγαποῦν πολύ... Μὰ, παρ' ὅλ' αὐτά, μ' ἔξεγειρει ἡ σκέψις ὅτι θὰ γίνω γυναῖκα ἐνὸς ἀγνώστου ποὺ δὲν τὸν ἀγαπῶ, χωρὶς αὐτὸς νὰ κάνῃ τίποτε γιὰ νὰ ἀξίζῃ ἔνα τέτοιο πρᾶγμα...

Κυττάζομαι μέσα στὸν καθρέφτη τῆς τουαλέττας μου, ἐνῶ ἡ Μαίρη ἡ κιμωρίέρα μου, μὲ χτενίζει καὶ λέω μέσα μου:

«Εἶσαι πραγματικὰ ώραία, μικρή μου Τζουλιάνα... Τὰ χαρίσματά σου, ὅσα ωρίνονται κι' ὅσα δὲν φαίνονται, ἀξίζουν περισσότερο ἀπὸ τὸ νὰ πουληθοῦν μὲ συμβόλαιο, ὅπως θὰ πουλιάτων μιὲς ἀγροικίες!»

Αὐτὰ ποὺ ξέρω, αὐτὰ ποὺ μαντεύω γιὰ τὸ γάμο, κοντεύουν νὰ μὲ κάνουν μελαγχολική... «Ω! δὲν τὰ ξέρω ὅλα... Ἀπλούστατα νὰ τὶ ξέρω: Ἐν πρώτοις, μιὰ γυναῖκα πρέπει νὰ μοιράζεται τὸ κρεβάτι τοῦ συζύγου τῆς κι' αὐτὸ ἀπὸ τὸ πρώτο κιόλας βράδυ τοῦ γάμου.. Σκέφθηκα πολὺ ἀπάνω σ' αὐτὴν τὴ συζυγικὴ ὑποχρέωσι. Υπάρχουν πολλοὶ ἄντρες, ποὺ ἀν πλάγιαζαν στὸ κρεβάτι μου, θὰ μοῦ προκαλοῦσσαν ναυτία.. Μὰ ὁμολογῶ εἰλικρινῶς ὅτι ύπάρχουν καὶ μερικοὶ ἄλλοι ποὺ ἀπεναντίας θά... Μὰ μοῦ εἶνε ἀδύνατον νὰ τὸ γράψω αὐτό... Μὲ καταλαβαίνετε ὅμως...

— «Ε, λοιπόν! «Οταν σκέφτωμαι ὅτι ἔγω ἢ Τζουλιάνα — ποὺ κανένας ἄνδρας δὲν ἔχει δεῖ ἀκόμα οὔτε τὸ γόνατό μου, οὔτε τὸ στῆθος μου — θὰ γίνω μιὰ νύχτα τοῦ Ιανουαρίου ἀντικείμενο τῶν ἀγνώστων καπρίτσιων ἐνὸς κάποιου κυρίου — θὰ τὸ πιστέψετε; — φυθάμαι, φυθάμαι πολύ...»

Κανένας δὲν θὰ μποροῦσε νὰ φαντασθῇ τὶ εἶνε ἐκεῖνο ποὺ μὲ στενοχωρεῖ καὶ μὲ θλίβει σ' αὐτὴν τὴν ἴστορία... Τὸ δόμολογῷ μονάχα στὸν ἔαυτό μου... »Ετσι κανένας δὲν θὰ μὲ κοροϊδέψῃ...

Απελπίζομαι λοιπὸν γιατὶ ἡ φτωχὴ παρθενικὴ συστολή μου — στὴν ὁποια ὠστόσο δὲν ἐπιμένω ὑπερβολικά, — θὰ θυσιαστῇ τόσο γρήγορα, μέσα σὲ μιὰ νύχτα... Θὰ εὐχόμουν νὰ σεύσῃ ἀργά-ἀργά, ἀπαλά, σὰν ἔνα κερί. «Θὰ ἱθελα ὅτι θὰ μοῦ πάρη ὁ ἄντρας μου ἀπ' αὐτὴ, νὰ τὸ κερδίσω ζητῶντας τὸ διαδοχικά... Καὶ κάθε φορά ποὺ θὰ μοῦ ζητοῦσε κάτι, ἔγω θὰ σκεφτόμουν: «Ναί... Τὸν ἀγαπῶ ἀρκετά για νὰ τοῦ παραχωρήσω κι' αὐτό...»

Καὶ θάθελα ἀκόμα αὐτὸ νὰ βαστήξῃ βδομάδες, μῆνες, ἐν χρόνο, ἀν ἥταν δυνατόν...

Ρώτησα μερικές παντρεμένες φίλες μου, γιὰ νὰ μάθω ἀν μπορῇ μιὰ γυναῖκα νὰ πετύχῃ ἀπὸ τὸν ἄνδρα τῆς μιὰ τόσο ἀργή κατάκτησι...

Μὰ δλες μοῦ γέλασαν κατάμουτρα...

Λοιπὸν ἔτσι!... Φτωχὴ παρθενικὴ συστολή μου, ἔτοιμάσου νὰ γιατωθῆ, μέσα σὲ μιὰ νύχτα ἀπὸ ἔναν ἄντρα ἀγνώστο. ἐνῶ



Μὲ βρήκε νὰ χύνω πικρὰ δάκρυα...



Κυττάζομαι μέσα στὸν καθρέφτη τῆς τουαλέττας μου.

Θὰ σου ἥταν τόσο εὐχάριστο ν' αὐτοκτονήσης μέσα σὲ μιὰ δυκαλιά ἀγαπημένη...

II Η ΦΙΛΗ

Σεπτέμβριος 19....

Δὲν ἔμεινε πειὰ κανένας στὴ μικρή μας πλάζ... Δὲν εἶνε, βλέπετε, σὲ ι κ τὸ νὰ μένῃ κανεὶς σὲ μιὰ ἀκρογιαλιά τόσο ἀργά τὸ Σεπτέμβρη, γιατὶ αὐτὸ δείχνει πώς δὲν ἔχει οὔτε πύργο, οὔτε κτήματα γιὰ κυνῆγι.

Ἐμεὶς ἔχουμε βέβαια ἔναν παληὸ πύργο στὸ Σαίν - ἔ-Ούάζ καὶ μερικά ἐκτάρια γῆς γύρω, γιὰ κυνῆγι. Μὰ τὸ Σαίν - ἔ-Ούάζ εἶνε ἀσφαλῶς πολὺ κοντά στὸ Παρίσι, στὴν πολι δηλαδή, ὅπου φυτρώνουν σὰν τὰ μανιτάρια οἱ ὑποψήφιοι μνηστῆρες κι' ἐννοῶ νὰ γνωρίσω τὸν ἰδικό μου, ὅσο τὸ δυνατὸν ἀργότερα...

Παρακάλεσσα λοιπὸν τοὺς γονεῖς μου ν' ἀναβάλλουν τὴν ἀναχρησί μας ως τὶς πρώτες μέρες τοῦ Οκιωβρίου, ἐκτος ζειά ἀν χειροτερέψη ἀπρόοπτα δ καιρός... Εκεῖνοι δέχθηκαν.

Τώρα, βλέπετε, βρήκα τὸν τρόπο νὰ πετυχαίνω ἀπ' αὐτοὺς ὅτι θέλω.

Κάθε αἵτησί μου τὴ συνοδεύω μὲ τὴ φράσι: «Πρέπει νὰ μοῦ τὸ παραχωρήσετε αὐτό, ἀφοῦ θὰ παντρευτῶ τὸ Γενάρη.

Οἱ φτωχοὶ μους γονεῖς χαίρονται ποὺ μὲ βρίσκουν τόσο ὑποτακτική, μά, ἐπειδὴ τοὺς σερβίρω καθε λίγο καὶ λιγάκι τὴν περίφημη αὐτὴ φράσι, τὴ συχάθηκαν τώρα κι' αὐτοί.

* * *

«Η πλάζ, μὲ τὴν τωρινὴ ἐρημία της, εἶνε πιὸ γοητευτική.

Δὲν βλέπει κανεὶς σ' αὐτὴ παρὰ τοὺς γονεῖς μου κι' ἔμενα, καὶ δυδ-τρεῖς οἰκογένειες ἀπὸ τὸ ἔξωτερικό. Ἀπ' αὐτὲς, ξέρω μόνο μιὰ νέα — Νοτιοαμερικανίδα. «Ἐνας κοινὸς φίλως μᾶς σύστησε στὴν ἀρχὴ τῆς σαιζὸν τὴ μιὰ στὴν ἀλη κι' ἐπό τότε βλεπόμαστε κάθε μέρα, καὶ πολλές φορές τὴν ἡμέρα μάλιστα...

«Η Πεπίτα — ἔτσι τὴν λένε τὴν Νοτιοαμερικανίδα φίλη μου-εἶνε πολὺ ώραία.. »Εχει μαλλιὰ ὥμορφα σχεδὸν σὰν τὰ δικά μου, δηλαδή πιὸ μακριά, μά λιγώτερο λεπτά καὶ μὲ μιὰ ρούσσα ἀπόχρωσι λιγώτερο σπάνια ἀπὸ τῶν δικῶν μου... Τὰ μάτια της εἶνε πραγματικὰ ἀπὸ βελούδο μαύρο... »Εχει κορμὶ ἀξιολάτρευτο κι' δταν περπατάνη χάρι τῆς καὶ ἡ γοητεία τῆς εἶνε ἀφάνταστες... «Ολος ὁ κόσμος ἔδω στὴν πλάζ λέει πώς αὐτὴ κι' ἔγω

είμαστε οι δυό περισσότερο άξιοπρόσεχτες «λουόμενες» τής σαιζόν. Έπι έξη βδομάδες μετά τή γνωριμία μας κρατούσαμε μεταξύ μας μιά στάσι έπιφυλακτική. Μιλούσαμε για δλαχέτος για δλαχέτος μας ένδιεφερε πραγματικά: για τά σοθαρά φλέρτ μας και για τά σχέδιά μας περί γάμου.

Μάλιστα, πάνε καμμιά δεκαριά μέρες, ή Πεπίτα μὲ βρήκε ένα πρωὶ στὸν κῆπο τῆς βίλας μας νὰ χύνω πικρά δάκρυα. Ή μαρά μοῦ εἶχε κάνει μιὰ τρομερή σκηνὴ για τὸ αἰώνιο θέμα: «Θὰ παντρευτῆς τὸ Γενάρη!»

«Η φίλη μου μ' ἔρωτησε μ' εὐγένεια τί εἶχα, μ' ἀγκάλιασε, μὲ παρηγόρησε κι' ἔγω τῆς τά εἶπα δλα... Αμέσως μοῦ ἄνοιξε κι' αὐτὴ τὴ μικρούλα της καρδιά, δησπού πράγματα ποὺ μὲ διασκέδασαν καὶ ποὺ μὲ τρόμαξαν λίγο.

«Η Πεπίτα, ἀν καὶ μόλις δεκαεννέα χρόνων. ἔχει φλερτάρει πολύ. Η ἴδια μοῦ ώμολόγησε πῶς ἄρχισε νὰ φλερτάρῃ σὲ ἡλικία ἐννέα χρόνων στὸ Ροζάριο. Έγω ἄρχισα τὸ φλέρτ σὲ ἡλικία δώδεκα χρόνων, στὸ Παρίσι. Μά ύπάρχει μιὰ δλόκληρη ἀνυπόταξη μεταξὺ τοῦ φλέρτ τῆς Πεπίτας καὶ τοῦ δικοῦ μου.

Ποτὲ, ἐν πρώτοις, τὸ δρκίζομαι στὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό μου, δὲν ἤμουν ἔρωτευμένη. Τὸ μόνο ποὺ ἔκανα ἦταν νὰ δνειροπωλῶ μερικὲς βδομάδες γιὰ κάποιο νεαρούλη ποὺ στριφυγύριζε γύρω ἀπὸ τὰ γαλάζια μου μάτια. Μά ποτὲ τὰ δνειροπολήματα αὔτα δὲν εἶχαν ως ἐπακολούθημα συνεχεῖς σχέσεις περισσότερο τοῦ μηνός. Τότε γιὰ ποιὸ λόγο διατηροῦσα τὰ ἀδιάφορα αὔτα φλέρτ; Θεέ μου, τὸ πράγμα εἶνε πολὺ ἀπλό. Εμεῖς ή κοπέλλες νοιώθουμε δλες (ή ώμορφες, ἐννυεῖται, γιατὶ ή ἀσχημες δὲν λογαριάζονται) ξεχωριστὴ εύχαριστη νὰ κυτταζόμαστε σ' ἔνα καθρέφτη. Βλέποντας σ' αὐτὸν τὸ πρόσωπό μας, κάνουμε τὴν ἔξης σκέψη: «Ναί, μικρή μου Τζουλιάνα, εἰσαι πολὺ ώμορφη σήμερα». Αὐτὸν εἶνε πολὺ εύχαριστο θέβαια... Μά πόσο πιὸ εύχαριστο θὰ ἦταν ν' ἀκούγαμε αὐτὴν τὴν φράσι ἀπὸ τὸν καθρέφτη τὸν ἴδιο...» Ε, λοιπόν, ένα φλέρτ εἶνε δ καθρέφτης ποὺ μιλάει... Κι' ἔχω τὸσα ώστε θὰ μποροῦσα νὰ ἐπιπλώσω δλόκληρη τὴ Στοά τῶν Κατόπτρων... Κι' δλα αὐτὰ τὰ φλέρτ ἔξεθείαζαν τὴν ώμορφιά μου... Μονάχα, δὲν τὰ χρησιμοποίησα ποτὲ, γιὰ τίποτε ἀλλο ἔκτος ἀπὸ αὐτό... Δυδ-τρεῖς ἀπὸ τὰ φλέρτ μου θέλησαν νὰ προχωρήσουν... Μά τοὺς ἔκοψα γρήγορα τὸ δρόμο...

Στὴν Πεπίτα, σύμφωνα μὲ τὶς ἔξομολογήσεις τῆς, τὰ πράγματα συνέθησαν διαφορετικά.

Αὐτὴ ἔχει μπεῖ σ' δλα τὰ μυστήρια ποὺ ἔγω ἀγνοῶ — τούλαχιστον ἀγνοοῦσα — γιατὶ ἔπειτα ἀπὸ δχτὼ ήμερῶν ἐμπιστευτικές, κουβέντες, διέλυσε ἔνα μεγάλο μέρος τῆς ἀγνοίας μου.

Γι' αὐτὴν τὸ νὰ τὴν φιλήσῃ ἔνας νέος στὸ στόμα εἶνε ἔνα ἐπεισόδιο τὸσο ἀσήμαντο, δσο καὶ τὸ ν' ἀπλώσῃ τὸ γαντοφορεμένο χέρι τῆς γιὰ νὰ τὸ φιλήσῃ ἔνας κύριος. «Έχει σκορπίσει ως ἐνθύμια τὶς ώμορφες μπούκλες τῶν χαλκόχρωμων μαλλιῶν τῆς στὶς τέσσερες ἄκρες τῆς γῆς. Ποζάρησε ως μοντέλλο, σχεδὸν γυμνὴ, σ' ἔνα Παρισινὸ ζωγράφο ποὺ ἔρωτεροπούσε μαζύ τῆς. «Οσο γιὰ τὰ ραντεβοῦ τῆς, αὐτὰ ούτε τὰ θυμᾶται πειά... Εἶνε ἀμέτρητα. Τὰ προτείνει μόνη τῆς, δταν ἔνα φλέρτ τῆς ἀρέση. Μοῦ εἶπε μὲ υφος μπλαζέ, ἐντελῶς κωμικό, εἰν' ἀλήθεια:

—Ναί, γνώρισα πολλοὺς ἄντρες ώς τώρα... Κι' αὐτὸν μὲ ἐνισχύει ἀκόμα περισσότερο στὴν ἀπόφυσί μου νὰ παντρευτῶ τὸν Τζαίμης τὸν ἔρχόμενο χρόνο.

Ποιός εἰν' αὐτὸς δ Τζαίμης; Εἶνε ἔνας νεαρός «Αγγλος ποὺ τὸν γνώρισε πρὸ τριῶν χρόνων στὸ Ραμσγκατ... Πάρει ἀκόμα στὸ πανεπιστήμιο τοῦ Καίμπρητζ, δησπού εἶνε ἔφετος πρωταθλητὴς στὴν κωπηλασία. Ή Πεπίτα μοῦ ἔδειξε τὴ φωτογραφία του, ή δποία τὸν παρουσιάζει γιὰ ἔνα παλληκάρι εύρωστο κι' ἀνόητο.» Έχει τὸ υφος τοῦ κομψοῦ ἵπποκόμου ποὺ χαρακτηρίζει ὅλη τὴ σύγχρονη ἀγγλικὴ νεολαία.

—Μοῦ χρειάζεται ἔνας ἄντρας δυνατός! εἶπε ή Πεπίτα, καθὼς ξαναφύλαγε τὴ φωτογραφία στὴν τσάντα τῆς.

*Όπως μοῦ εἶπε, δὲν παραχώρησε καμμιά εὔνοια στὸν Τζαί-

μονάχα τοῦ ἔχει υποσχεθῆ πῶς θὰ γίνη γυναῖκα του. Τὸν ἀγαπάει λυπόν γιατὶ δ Τζαίμης εἶνεφτωχός κι' αὐτὴ πλούσια. Μά ἀφοῦ τὸν ἀγαπάει, γιατὶ τὸν ἀπατᾶ μὲ δποίον τύχει; Αὐτὴ τὴν ἔρωτησι τῆς ἔκανα.

—Ἐν πρώτοις δὲν τὸν ἀπατῶ, μοῦ ἀπάντησε. Ό Τζαίμης ξέρει δτι μὲ φλερτάρουν πολλοὶ κι' δτι μοῦ ἀρέσει τὸ φλέρτ. Ξέρει αλλού αὐτὸς θὰ πάρη ἀπὸ μένυ ὅτι πιὸ πολύτιμο ἔχω, αὐτὸ ποὺ κανένας δὲν ἔπιήρε ώς τώρα...

—Μά, δταν θὰ παντρευτῆς, θὰ ἔξακολουθήσης νὰ δίνης ρατεβοῦ;

—Αὐτὸ θὰ ἔξαρτηθῇ. Βλέπεις, Τζουλιάνα, θέλω κι' ἔγω νὰ διασκεδάσω... Και δὲν θὰ θέλω τίποιε καλύτερο, δταν θὰ παντρευτῶ, παρὰ νὰ βρίσκω τὴ διασκεδάσι αὐτὴ μέσα στὸ σπίτι μου.

Λογικά, θὰ ἔπρεπε νὰ αἰσθάνωμαι περιφρόνησι γιὰ τὴν Πεπίτα. Εἶνε στιγμὲς ποὺ σκέφτομαι: «Αύτὴ ή νέα εἶνε πολὺ διεφθαρμένη!» Μά εἶνε τὸσο χαριτωμένη, τὸσο καλὴ φίλη, τὸσο ἐνθουσιώδης, τὸσο τρυφερὴ στὶς θλιψεις τῶν ἀλλων, ωσιε δὲν μπορῶ νὰ μὴν τὴν ἀγαπῶ... Εἶνε ἀλλως τε ἀληθινά αὐτὰ ποὺ μοῦ λέει;... Ποιός ξέρει; »Ισως μάλιστα ἀπὸ τὶς δυο μας, νὰ γινῃ μιὰ πιστὴ κι' εύτυχισμένη σύζυγος... Κι' αὐτὸ γιατὶ δ τρόπος μὲ τὸν ὅποιο ἀντιμετωπίζουμε τὸν γάμο ἔγω κι' ἔκεινη, παρουσιάζει τεράστιες ἀντιθέσεις... Αὐτή, ποὺ φινέται τὸσο ἀμέριμνη, πρὶν παντρευτῇ θέτει τρία χρόνια υπὸ δοκιμασίαν τὸν υποψήφιο σύζυγό της... Ενῶ ἔγω, ποὺ φυλάω τὸσο ζηλότυπα τὸ κορμό μου, θὰ τὸ δωσω στὶς ἀρχές Ιανουαρίου, σ' ἔναν ἀδιάφορο...»

—Ω! πόσο σλά αὐτὰ εἶνε σκοτεινά καὶ τρομαχτικά, δταν τὰ συλλογίζωμαι...

III ΤΡΥΦΕΡΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

— Οκτώβριος 19...

Νά, ξαναγυρίσαμε πειά στὸ Παρίσι...

Τί φριχτὲς ποὺ εἶνε αὐτὲς ή μέρες τῆς ἐγκαταστάσεώς μας στὸ σπίτι... Χτυπάνε τοὺς τάπητας, ἐπιδιορθώνουν τὰ τζάκια, ιρεμάνε τὶς κουρτίνες..

Δὲν ύπάρχει ούτε μιὰ γωνία ἀνετη καὶ σιωπηλή...

— Εξ αλλού οι γονεῖς μου, πάνσοφοι καθὼς εἶνε, ἀποφάσισαν νὰ ἀνακαίνισουν ἔξ δλοκλήρου τὸ σπίτι, γιὰ νὰ δωσουν σ' αὐτὸ μόλις ἀρχίση δ χειμώνας μεγάλες δεξιώσεις, πρωρισμένες νὰ διευκολύνουν τὸν γάμο μου. Κι' ἔχουν δίκηο, γιατὶ τὸ σπίτι μας — ή μαμά τὸ λέει μὲ περηφάνεια: «τὸ μέγαρο μας» — κοιμισμένο πρὸ τριάντα χρόνων στὸ θάθος τοῦ περιβολιοῦ του, ηταν τόσο μαῦρο καὶ σὲ τέτοια χάλια, ώστε νὰ κάνη καὶ τοὺς πιὸ ἀποφασιστικούς νὰ διστάζουν νὰ τὸ πλησίασουν.

— Ετοι τώρα, ἔργατες μὲ μπλούζες ἀστραφές καὶ μὲ σκάλες θασιλεύουν σὰν ἀφεντάδες στὸ σπίτι μας. Ό μπαμπάς καὶ ή μαμά παρακολουθοῦν τὶς ἔργασίες καὶ

— πρὸ τριάντα χρόνων στὸ θάθος τοῦ περιβολιοῦ του, ηταν τόσο μαῦρο καὶ σὲ τέτοια χάλια, ώστε νὰ κάνη καὶ τοὺς πιὸ ἀποφασιστικούς νὰ διστάζουν νὰ τὸ πλησίασουν.

— Εγώ τοὺς ἀφήνω ν' ἀσθεστώνουν, νὰ καρφώνουν, νὰ μπογιατίζουν μὲ τὴν ἄνεσί τους... Εδήλωσα μόνο δτι δὲν θὰ ἔπιτρέψω σὲ κανένα νὰ μηδὲ μέσα στὴν κάμαρή μου. Γιὰ ποιὸ λόγο ἀλλωστε; Δὲν φαντάζομαι δτι θὰ θελήσουν νὰ δηγήσουν καὶ ἔκει τοὺς ἔπωψηφίους μηηστήρας μου...

— Ετοι κι' ἔγω καταφεύγω σ' αὐτὴ τὴ μικρὴ ιερὴ γωνιά καὶ περνάω τὶς ἡμέρες μου ὀνειροπολῶντας καὶ κάθε τὸσο κλαϊγοντας χωρίς λόγο — έτοι γιὰ νὰ ξεσπάνε τὰ νεῦρα μου...

— Γιατὶ υποφέρω πολύ, παραπολύ ἀπὸ τὰ νεῦρα μου...

— Τὸ καλοκαίρι στὴν λυστρόπολι μ' ἔκανε νὰ διασκεδάσω ή ἐλευθερία μου, ποὺ ηταν πολὺ πιὸ μεγάλη ἀπ' αὐτὴ ποὺ ἔχω ἔδω, κι' αὐτὴ ή τρελλὴ φιλενάδα μου, ή χαριτωμένη Πεπίτα...

— Διασκέδασα τὸσο ώστε στὸ τέλος εἶχα ἀρχίσει νὰ γελάω μ' αὐτὸ τὸ τρομερό: «Θὰ παντρευτῆς τὸ Γενάρη!»

— Εδῶ ούτε τὴν Πεπίτα πειά ἔχω — ή Πεπίτα κυνηγάει αὐτὴν τὴν ἐποχὴ ἀγριοχοίρους στὴ Σκωτία, ούτε τὴν πλάζ, ούτε ἐκδρομές.

— Εδῶ εἶνε τὸ φριχτὸ Παρίσι τῆς θροχῆς καὶ τῆς λάσπης, μὲ ένα βρώμικο ούρανό τεντωμένο πάνω ἀπὸ τὰ μουσκεμένα σπίτια...

(Ακολουθεῖ).



Ποζάρησε ως μοντέλλο σχεδὸν γυμνὴ σ' ἔνα Παρισινὸ ζωγράφο.

κάνουν κάθε τὸσο καμμιά υπόδειξη, τὴν δποία έκεινοι ἀκοῦνε μὲ περιφρόνησι.

— Εγώ τοὺς ἀφήνω ν' ἀσθεστώνουν, νὰ καρφώνουν, νὰ μπογιατίζουν μὲ τὴν ἄνεσί τους... Εδήλωσα μόνο δτι δὲν θὰ ἔπιτρέψω σὲ κανένα νὰ μηδὲ μέσα στὴν κάμαρή μου. Γιὰ ποιὸ λόγο ἀλλωστε; Δὲν φαντάζομαι δτι θὰ θελήσουν νὰ δηγήσουν καὶ ἔκει τοὺς ἔπωψηφίους μηηστήρας μου...

— Ετοι κι' ἔγω καταφεύγω σ' αὐτὴ τὴ μικρὴ ιερὴ γωνιά καὶ περνάω τὶς ἡμέρες μου ὀνειροπολῶντας