



ΠΑΡΑΜΥΘΑΚΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΛΕΦΤΕΣ

Μιά φορά κι' ένα καιρό τρεῖς λησταί είχαν στήσει καρτέρι σ' ένα δημόσιο δρόμο και περίμεναν νά ληστεψουν κανένα περαστικό διαβάτη.

Σε κάποια ώρα έτυχε νά περάσῃ άπ' έκει ένας πλούσιος έμπορος. Οι λησταί τὸν πιάσανε, τὸν σκοτώσανε και τὸν πήραν τὰ λεφτά ποὺ είχε μαζύ του. "Υστερ" άπ' τὴ ληστεία τους θέλησαν νά φάνε καὶ νά πιοῦνε και ὁ ένας άπ' αὐτοὺς κίνησε γιὰ τὴν πολιτεία νά φέρη και κρασί. "Οταν έφυγε, οἱ ἄλλοι δυὸς ποὺ μείναν μόνοι κάνανε τὸ σχέδιο και συμφωνήσανε νά τὸ σκοτώσουν ὅταν θὰ γύριζε και νὰ μοιράσουν τὰ λεφτά μονάχοι τους. Μά κι' αὐτὸς ὅμως, καθώς τραβούσε τὸ δρόμο του, σκέφτηκε:

"Θὰ τὸν βάλω φαρμάκι στὸ φαῖ κι' έτσι τὰ λεφτά θὰ μείνουνε δλα σὲ μένα!"

Και χωρὶς νά χάση καιρό, μαζὺ μὲ τὰ φαγιά και τὰ πιοτά, ἀγόρασε και φαρμάκι και τὸ ἔρριξε σ' αὐτά.

"Οταν γύρισε στὸ λημέρι, οἱ σύντροφοί του τὸν σκοτώσανε ἀμέσως και ἐπειτα ἀρχισαν χρούμενοι και ίκανοποιημένοι τὸ φαγοπότι και τὸ γλέντι τους. "Υστερ" ἀπὸ λίγο ὅμως πόνοι φοθεροὶ τὸν πιάσανε και πέθαναν κι' αὐτοῖς...

Κι' έτσι τιμωρήθηκαν δλοι σκλ.ιώδει και τὰ λεφτά ποὺ είχαν κλέψει άπ' τὸ πλούσιο έμπορο, δὲν ἔμειναν σὲ κανένα...

ΜΙΚΡΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

Οι πιὸ εύτυχισμένοι ἀνθρώποι στὸν κόσμο, είνε ἀστραλῶς οἱ κάτοικοι τῶν πριγκηπάτων τοῦ Μονακό και τὸν Λιχτενσταϊν. Γιατί;

"Απλούστατα, γιατὶ δὲν πληρώνουν καθόλου φόρους στὸ κράτος: Στὸ πριγκηπάτο τοῦ Μονακό δλα τὰ ἔξοδα τοῦ κρατίδιου αὐτοῦ πληρώνονται άπ' τὰ κέρδη τοῦ καζίνου τοῦ Μόντε-Κάρλο, πρωτευούσης τοῦ κράτους. "Επίσης, τὸ καζίνο πληρώνει κάθε χρόνο πεντακόσιες χιλιάδες δολάρια, ὡς ἐπιχορήγησι στὸν ήγεμόνα τοῦ Μονακό πρίγκηπα Γκριμάλδι.

Στὸ Λιχτενσταϊν πάλι, δλους τὸν φόρους τῶν κατοίκων τοὺς πληρώνει... δὲν ιδιος δὲν ήγεμών τους, άπ' τὰ ίδιαίτερα ταμεῖα του!... Είνε πράγματι ένας άπ'

τοὺς πλουσιωτέρους ἀνθρώπους τοῦ κόσμου δὲ πρίγκηψ τοῦ Λιχτενσταϊν. Κι' δὲ πληθυσμός τοῦ πριγκηπάτου τοῦ—περίπου δώδεκα χιλιάδες κάτοικοι—καλοπερνάει μαζύ του, και βρίσκεται σὲ ἀξιοχήλευτη οἰκονομικὴ ἀνθρόπητα.

"Ο Σεβαστιανὸς Σπινόλα, ἔζησε κατὰ τὸν 16ον αἰῶνα. Ἡταν ένας ἀπὸ τοὺς περιφημότερους χοροδιδασκάλους τοῦ κόσμου, και σήμερα θεωρεῖται ὡς δὲ πατήρ τοῦ γαλλικοῦ μπαλλέτου.

"Ωστόσο, και τὰ δυὸς πόδια είχαν κοπῆ άπ' τὰ γόνατα και κάτω—σὲ κάποια Ιατρικὴ ἐγχείρησι—ἀπὸ τότε ἀκόμη ποὺ δὲ Σπινόλα ἥταν ἔνδεκα χρονῶν παιδάκι! Τόσο ὅμως ἀγαποῦσε τὴ μουσικὴ και τὸν χορό, δὲ δυστυχῆς μικρός, στενού πρεψει στὸ καλλιτεχνικὸ στάδιο του. Και δὲν θεωρεῖται μονάχα ὡς ένας διάσημος καλλιτέχνης σήμερα, ἀλλὰ και σὰν ένα σωστὸ θαῦμα ὑπομονῆς κι' ἐπιμονῆς!

ΙΣΤΟΡΙΟΥΛΕΣ Ο ΚΛΕΦΤΟΚΟΤΤΑΣ

Μιά φορά κι' έναν καιρό ένας χωρικός πήγε στὸ βασιλῆα

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΑΚΙ ΣΑΣ



Θέλετε νά συμπληρώσετε τὴν είκόνα αὐτὴ τοῦ ἔξοχικοῦ τοπίου; Δὲν ἔχετε παρὰ νά σύρετε γραμμές ἀκολουθοῦντες τοὺς ἀριθμοὺς ἀπὸ τὸ 1 σ.δ 2, σ.δ 2 στὸ 3 και οὕτω καθεξῆς. Τὸ ίδιο κάινετε και μὴ τοὺς ἐπάνω τοῦ μὲ τοὺς κάτω ἀριθμούς. Και τὸ σκίτσο θὰ συμπληρωθῇ θαυμάσια.

τὸ Σολομῶντα και τοῦ εἰπε:

— Κάποιοις, βασιλῆα μου. ἔκλεψε τὶς κόττες μου, μὰ δὲν τὸν ξέρω. οὔτε μπορῶ νὰ τὸν βρῶ.

— Μήν ἀνησυχεῖς γι' αὐτὸ, τοῦ ὀποιοῦθηκε δὲ Σολομῶν, θὰ τὸν βρῶ ἐγὼ τὸν κλέφτη. Και χωρὶς νὰ χάσῃ καιρό, διάταξε ἀμέσως νὰ καλέσουν ὅλο τὸ λαό μπροστὰ στὸ παλάτι του, κι' αὐτὸς ἀπ' τὸ μπαλκόνι τοῦ εἰπε:

— Προσέχτε! Κάποιος κλέφτοκοττᾶς βρίσκεται ἀνάμεσά σας. "Ας προσέξῃ καλά γιατὶ ζέρω. "Εχει βγάλει φτερὰ στὸ κεφάλι του...

— Αμέσως δὲ κλέφτης φοβισμένος κι' ἀνήσυχος σήκωσε τὸ χέρι του και τὸ ἔφερε στὸ κεφάλι του.

— Ο Σολομῶν τότε τὸν εἶδε ἀπὸ ψηλὰ και ἀμέσως φώναξε:

— Νὰ δὲ κλέφτης ποὺ ἔκλεψε τὶς κόττες!... Πιᾶστε τον!...

Και τὸν πιάσανε τὸν καλό σου.

ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΛΑΤΕ

ΕΥΘΥΜΑ ΛΟΓΙΑ

— Ο μικρὸς Τώνης παρασποιεῖται στὸν μπαμπά του, διτὶ δὲν μπορεῖ νὰ πάη στὸ σχολεῖο, γιατὶ τὸ παπούτσι του ἔχει ένα μεγάλο καρφί, ποὺ τοῦ τρυπάει τὸ πόδι και τοῦ πονεῖ τόσο, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ περπατήσῃ.

— Ποῦ είνε τὸ καρφί; Γιὰ νὰ τὸ ίδω; τοῦ λέει δὲ μπαμπᾶς του.

— Ο μικρὸς βγάζει τὸ ξνα του παπούτσι:

— Νά!...

— Μὰ ἐγὼ δὲν βλέπω τίποτα!

— Τότε θὰ είνε στὸ ἄλλο πόδι! ἀπαντάει δὲ μικρός.

* * *

Κορίτσι της ἐποχῆς:

— Πές μου, μπεμπέκα, ὃν χωρίσουμε ἐγὼ και ἡ μαμά σου, μὲ ποιὸν ἀπὸ τοῦ δυὸς θὰ πάρε;

— Μὲ κείνον ποὺ θὰ τοῦ μενιν τὸ αὐτοκίνητο!...

* * *

Ο δάσκαλος (διδάσκων τὴν πρόσθεσιν):

— Δὲν μοῦ λέει. Τόμιυ, ὃν είγεις ἐσύ δέκοι πέντε δραματές και δὲ Μπόμπι μὲλλες δέκα ἐπτά και τοῦ τὶς ἐπαίρνεις, τί θὰ γινόταν τότε;

— Μαλλιοτράθηγμα, κύριο δάσκαλε!

* * *

Ο πατέρας: 'Ενθυμοῦ πάντοτε, μήδε, ου, δτι οπάργοιν και ποάγυατα ἀνώτερα τοῦ κρύστατος.

Ο οίδης: Τὸ ξέρω, ποτέοσα... ἀλλὰ μὲ τὸ νοῆται τ' ἀγοράζουμε κι' αὐτά!...

ΕΞΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ

Τοῦ κ. "Ενσλιν"

Σ' ἀεράκι χλιαρό
Μ' ἀνοιξιάτικο καιρό,
Μές σὲ κῆπο ἀνθηρό
Φτερουγίζω.

Σ' ἀνθοστόλιστη βοαγιά
Ποὺ μὲ θεία μυρωδία
Μοῦ μεθάσει τὴν καρδιά
Τοιγυρίζω.

* * *

Γιρίν νάρθη καλοκατιά
Σέρνομαι μὲς στὰ κλαριά
Κάμπια ἀσχημη, βαρειά,
Κουρασμένη.

Μὰ μιά μέρα ξαφνικά
Ἐκοιμήθηκα γλυκά,
Σὲ σεντόνια μαλακά
Τυλιγμένη.

* * *

Και χθὲς μόλις τὸ πρωΐ
Βιαστικά και μὲ βοή,
Ξύπνησα σ' ἄλλη ζωή
Φτερωμένη.

Και μές τ' ἀσπρα μου φτερά
Μέσα σ' ἀνθη ὄροσερά
Φτερουγίζω, ἀπὸ χαρά
Μεθυσμένη.

Μετάφρ. Ν. Ι. ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ