

ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΡΓ'



LIU CH'UNG
GOVERNOR
崇

Ο Κινέζος μεγιστάν Λιού - Τσουγκ - Λιού - Μίν, ο οποίος γεννήθηκε με διπλές κόρες στο κάθε του μάτι.

Τι είχε το «κίβι - κίβι»; Είναι το μόνο πουλί στον κόσμο όλοκληρο, το οποίο δεν έχει καθόλου φτερούγες! Το εξαιρετικό αυτό πουλί, απαραλαγτο όπως το βλέπετε στην εικόνα μας, λέγεται «Απτέρυξ» επιστημονικά. Ζη

του, τα οποία αποτελούν το όνομά του, μπορούν να αναμιχθούν ανάμεταξύ τους κατά τέσσερες χιλιάδες διαφορετικούς τρόπους κι όμως πάντοτε να προφέρουν τα «Σαίξπηρ»! «Αν δεν μας πιστεύετε, σάς παραπέμπουμε στο σύγγραμμα του γλωσσολόγου 'Αλεξάντερ Τζών Έλλις, το οποίο επιγράφεται «Συμβολή εις την εξέλιξιν της αναρχίας, της παρατηρουμένης εις την προφοράν της αγγλικής γλώσσας», όπου θα βρῆτε κι' ολοκληρον τον κατάλογο των τεσσάρων χιλιάδων διαφορογραμμένων ονομάτων «Σαίξπηρ»!



Ο φακίρης Σάντ-Χούς, της πόλεως Μπενάρες των 'Ινδιών.

μονάχα στη Νέα Ζηλανδία. Κ' οι Ιθαγενείς Νεοζηλανδοί το ονομάζουν «κίβι-κίβι» εξ αιτίας της λαρυγγώδους φωνής του, ή οποία θγάζει αυτόν τον ήχο ακριβώς. Το γένος του, όσο πάει κι' εξαφανίζεται σιγά-σιγά, γιατί το κυνηγούν πολύ εξ αιτίας του νοστιμωτάτου κρέατός του. Είναι λίγο μεγαλύτερο από μιά συνηθισμένη κότα, σκαρφαλώνει ταχύτατα στα δένδρα, κρύβεται τεχνικά μέσα στα φύλλα τους και ζῆ από σκουλήκια, τα οποία θγάζει από τη γῆ με το ισχυρότατο και μεγάλο ράμφος του.

Σας παρουσιάζουμε τώρα στη σχετική εικόνα μας, την Αυτού 'Εξοχότητα τόν Κινέζο μανδρινό Λιού-Τσουγκ - Λιού - Μίν. Χρημάτισε γενικός διοικητής της απέραντης επαρχίας Σανσί, και πρωθυπουργός της Κίνας κατόπιν.

Γεννήθηκε με δυο «κόρες» στο κάθε του μάτι, δυο γαλάζιες και δυο καστανές κι' όμως καθόλου δεν έμποδιζόταν — από την πρωτοφανή αυτή ιδιοτροπία της φύσεως — στα μεγάλα και πολλαπλά καθήκοντά του.

Αν κ' ήταν μανιώδης στην οίνοποσία και στα τυχερά παιγνίδια, ωστόσο έμεινε περιφημος για τη δραστηριότητά του και για τα διοικητικά του χαρίσματα.

Ίδου κι' ένας 'Ινδός φακίρης, ο οποίος κοιμάται... στα καρφιά, κυριολεκτικώς!

Λέγεται Σάντ-Χούς, ζῆ ακόμα σήμερα στην Ιερά πόλι Μπενάρες των 'Ινδιών και θεωρείται άγιος απ' τους συμπολίτας του. 'Επί δεκαοχτώ χρόνια συνεχώς, ζῆ ξαπλωμένος έτσι και μισόγυμνος απάνω στο γεμάτο από καρφιά τροχοκίνητο και φορητό κρεβάτι του.

Κατά την ημέρα τόν μετακινούν οι όπαδοί του ως το προαύλιο μιάς βουδδιστικής εκκλησίας, όπου τόν θαυμάζουν και τόν προσκυνούν οι πιστοί. Και κατά το βράδυ, τόν ξαναφέρνουν πάλι στο άσκητικό μικροκάλυβό του.

Προξενεί κατάπληξι σ' όλους τους επιστήμονας και σ' όλους τους θεατάς, το ανεξήγητο αυτό φαινόμενο: Πώς δηλαδή κατορθώνει ο σεβάσμιος και γηραλέος φακίρης, να μένη τόσα χρόνια διαρκώς ξαπλωμένος απάνω σε τόσες μύτες καρφιών, δίχως να παθαίνη τίποτα το μισόγυμνο κορμί του, και δίχως ο ίδιος ν' άπαυδίξη απ' τη βασανιστική στάσι του!

Ο μέγιστος των ποιητών της Αγγλίας Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, είνε φυσικά γνωστότατος στους αναγνώστας μας.

Ωστόσο, δεν άντέχουμε στον πειρασμό και τούς τόν παρουσιάζουμε στη σχετική εικόνα μας, μαζί με την ιδιόχειρη ύπογραφή του. Υπάγεται, βλέπετε κι' αυτός, στα πιο αξιοπερίεργα φαινόμενα, για την



Το άπτερο πουλί «κίβι-κίβι»

έξης πρωτοφανή αιτία: Το επώνυμό του «Σαίξπηρ», γράφεται και προφέρειται — στην αγγλική γλώσσα — κατά τέσσερες όλοκληρες χιλιάδες διαφορετικούς τρόπους! Τα γράμματα, δηλαδή, τού αγγλικού αλφαβή-

Σήμερα παρουσιάζουμε στους αναγνώστας μας την οικογένεια Κούρτις τού Λονδίνου.

Στην οικογένεια αυτή συνέβη το έξης αλλόκοτο φαινόμενο πρωτοφανές ως τώρα τουλάχιστον: 'Επί διακόσια είκοσι τέσσερα χρόνια συνέχεια, μεταδιδόταν το επάγγελμα τού Ιατρού στα μέλη της από πατέρα σε παιδί, χωρίς ποτέ να διακοπή — έστω και μιά φορά — ή συνέχεια!

Η αρχή τού κληρονομικού αυτού «πάππου—πρός—πάππου» Ιατρικού επαγγέλματος, έγινε στα 1703 και σταμάτησε επί τέλους στα 1927. Τότε στις 25 Σεπτεμβρίου 1927 πέθανε το τελευταίο μέλος της οικογένειας, ο Ιατρός δόκτωρ Ουίλλιαμ Κούρτις, σε ηλικία 87 ετών. Κι' έτσι, διακόπηκε πειά όριστικώς ή θαυμαστή αυτή συνέχεια.

Ο λέων, το θαρραλέωτερο απ' τα ζώα, έχει την πιο μικρή στο μέγεθος καρδιά, απ' όλα τα άρπακτικά και σαρκοφάγα τετράποδα...

Ο βασιλεύς της Ισπανίας Φίλιππος δ Β', γνωστότατος στην ιστορία ως ο πιο άνανδρος απ' τους τυράννους, είχε την πιο όγκώδη — κι' ως σήμερα ακόμη — καρδιά, απ' όλους τούς συνανθρώπους του...

Γι' αυτό, ως έχουν ύπ' όψιν τους οι αναγνώσται μας, το τί ακριβώς σημαίνει ή λέξις... «λευντόκαρδος»!

Άλλο κι' αυτό πάλι: Η κυρία Μαγδαληνή Στρουμάτσουκ μιά καλοκάγαθη οικοκυρά της πόλεως Τομπόσκ της Ρωσίας, αντί νάχη τούς μαστούς στο στήθος της, τούς έχει — και τούς δυο — στη ράχη της!

Ωστόσο, παρ' όλο πού είνε μητέρα τριών παιδιών τα θηλάζει κανονικώτατα και χαίρουν άκρας υγείας, χωρίς να παρατηρηται σ' αυτά ή παραμικρότερη άνωμαλία...

Ο περίφημος Γερμανός γυναικολόγος Ιατρός, δόκτωρ Γκόττλομπ, αναφέρει στο «ιατρικό δελτίο» του την έξης πρωτάκουστη περίπτωση μητρικής γονιμότητας: Η Σοφία Μπουνεν, σύζυγος πλουσιωτάτου Πομμερανού άγροκτηματίου, γέννησε—μέσα σε δεκάξη μήνες — έντεκα παιδιά!

Οι δυο «όχταμηνίτικοι» αυτοί τοκετοί συνέβησαν κατά το έτος 1880—1881. Κατά τόν πρώτο τοκετό, ή εύτυχής(;) μητέρα

έγέννησε έξάδυμα και κατά τόν δεύτερο πεντάδυμα! Η σχετική έκθεσις τού δόκτορος Γκόττλομπ είνε αυθεντικώτατη και θρίσκειται στο αρχεία της 'Ιατρικής 'Εταιρείας τού Βερολίνου.



Ο Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, τού οποίου το επώνυμο γράφεται κατά 4,000 διαφόρους τρόπους!