

ΤΑ ΟΡΑΙΟΤΕΡΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ

# Την μνούμηρα

(Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου)

— Άκουστε καὶ κάτι ἄλλο, εἶπε δὲ Ροδόλφος. "Εστω, παντρεύομαι τὴν Σάρρα. Μὰ κι' ἀν τὸ κάνω αὐτό, θὰ μπορέσω ποτὲ νὰ μείνω κοντά της; "Οχι, σχι, θὰ ζήσουμε χωρισμένοι μέσα, στὸ ἴδιο σπίτι, καὶ τὴν κόρη μου δὲν θὰ τὴν δῆ ποτέ..." Ετοι δὴ Μαριάνθη, χάνοντας ἔσας, χάνει τὴν πιὸ φιλόστοργη μητέρα...

— Ναι, ἄλλα θὰ ἔχῃ τὸν φιλόστοργότερο πατέρα... "Α παντρευτῆτε τὴν κόμησσα Σάρρα, η Μαριάνθη θ' ἀνακηρυχθῇ νόμιμος κόρη ἐνός ἐκ τῶν ἡγεμόνων τῆς Εὐρώπης καὶ θὰ τὴν περιβάλλῃ βασιλικὴ αἴγλη..."

— "Ω! μαρκησία, εἰσθε ἀμείλικτη!... Πόσο δυστυχισμένο μὲ κάνετε!..."

— Τί λέτε, "Ψηλότατε; Σεῖς μιλάτε ἔτσι, δὲ τόσο δίκαιος;... ἐσεῖς ποὺ περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλον καταλαβαίνετε τὸ καθῆκον, τὴ φιλοστοργία, τὴν αὐταπάρνησι;... "Αν πρὸ μιᾶς ὥρας, ὅταν ἀκόμα ἀγνοούσατε ὅτι ἡ κόρη σας ζῆ καὶ τὴ θρηνούσατε μὲ λυγμούς, σᾶς ἔλεγε κανείς: «"Αν ξαναθρίσκατε τὴν κόρη σας, θὰ γινόσαστε εὔτυχισμένος;» τί θὰ τοῦ ἀπαντούσατε; 'Ασφαλῶς ὅτι θὰ γινόσαστε δὲ πιὸ εὔτυχισμένος ἀνθρωπος τοῦ κόσμου. Καὶ δῆμως τώρα λέτε πώς εἰσθε δυστυχισμένος.

'Ο Ροδόλφος ἔμεινε μερικὲς στιγμὲς σιωπηλός, καὶ ἔπειτα εἶπε:

— "Εχετε δίκηο. Θὰ κάνω τὸ καθῆκον μου..."

'Εκείνη τὴ στιγμὴ, δὲ σὲρ Μούρφ μπῆκε μέσα καὶ φόνυξε χαρούμενος:

— "Ψηλότατε, ἡ χόρη σας συνῆλθε ἐντελῶς... 'Ο Θεός σᾶς τὴν ξανάδωσε... 'Η πρώτη λέξις της, μόλις ξανάνυξε τὰ μάτια της ήταν: «'Ο πατέρας μου!» Θέλει νὰ σᾶς ξαναϊδῇ..."

## Ο ΓΑΜΟΣ

Η κόμησσα Σάρρα, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ δὲ Ροδόλφος τῆς ἀντιγγείλε τὸν θάνατο τῆς Μαριάνθης, ἀπελπισμένη καὶ βασανιζούμενη ἀπὸ τὶς τύψεις τῆς συνειδήσεώς της, κυριεύθηκε ἀπὸ μιὰ τρομερὴ νευρικὴ κρίσι καὶ ἀπὸ σπασμῶν ποὺ ἐπεδείνωσαν πάλι τὴν κατάστασί της. Η πληγὴ τῆς ἡ ἐπιοία εἶνε δρχίσει νὰ κλείνῃ, ἀνοιξε πάλι καὶ μιὰ τιχρατεταμένη λιπυθυμία τῆς ἔκαμε τοὺς δικούς της νὰ πιστέψουν πώς εἶγε πεθάνει.

— Ωστόσο χάρις στὴ δυνατὴ κράσι της, ἔζησε...

Ξαπλωμένη τώρα σὲ μιὰ βαθειά πολυθρόνα καὶ πυραδομένη σὲ θλιβερὲς σκέψεις, η Σάρρα λυπότανε τώρα γιατὶ δὲν εἶχε πεθάνει.

Σὲ κάποια στιγμὴ μπῆκε στὴν κάμαρή της δὲ ἀδελφός της Τόμος δὲ δόποις τὸν πλησίασε καὶ τὴν ρώτησε :

— Πῶς εἶσαι, Σάρρα;

— Τὰ ἴδια τοῦ ἀπάντησε ἐκείνη μὲ συσμένη φωνή. Νοιῶθε μεγάλη ἀδυναμία... Κάθε τόσο, ποὺ κόβεται ἡ ἀναπνοή.. Κρύπτεσσα νὰ εἶχα πεθάνει! Ετοι τὰ βάσανά μου θὰ εἶχαν τελειώσε πειά...

— Ο Τόμος ἔμεινε μερικὲς στιγμὲς σιωπηλός κι' ἔπειτα εἶπε:

— Σάρρα, εἶσαι μεταξὺ ζωῆς καὶ θανάτου... Δὲν σοῦ τὸ κρύ-



ΤΟῦ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΣΥΗ

# Την Γλερίδαν

Θω αὐτό, γιατὶ τὸ ἀντιλαμβάνεσαι καλύτερα ἀπὸ μένα... Μιὰ δυνατὴ, μιὰ μεγάλη συγκίνησις θὰ μποροῦσε νὰ σὲ θανατώσῃ ἢ νὰ σὲ κάνῃ κυλά..."

— "Ολα πειά τελείωσαν... τὸν διέκοψε ἡ Σάρρα. Δὲν ἔχω νὰ περιμένω στὸ έξῆς καμμιά συγκίνησι..."

— Ποῦ ξέρεις...

— Ο Ροδόλφος, ἔξακολούθησε ἡ Σάρρα, καὶ ἀν ἀκόμα μάθαινε ὅτι πέθανα, θὰ ἔξακολουθοῦσε νὰ παραμένη ψυχρὸς κι' ἀδιάφορος... 'Η σκιὰ τῆς κόρης μου, ποὺ ἔξι αἰτίας μου πνίγηκε, ὀρθώνεται πάντα μπροστά στὰ μάτια μου... Μὰ αὐτὸ δὲν εἶνε συγκίνησις... Εἶνε τύψις συνειδήσεως! 'Απὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἔχασα τὴν κόρη μου, ἔνοιωσα νὰ χτυπάη μέσα μου ἡ καρδιά τῆς μητέρας..."

— Καὶ ἀν ὑποθέσουμε, εἶπε δὲ Τόμος μὲ δισταγμό καὶ ἀν ὑποθέσουμε δτὶ ἡ κόρη σου ζῆ ἀκόμα;

— Θὰ πέθαινα ἀπὸ τὴν ντροπή μου μόλις θὰ τὴν ἀντίκρυζα.

— Αὐτὰ εἰνε λόγια... 'Η φιλοδοξία σου θὰ ξυπνοῦσε καὶ πάλι μέσα σου... Γιατὶ ἀν ἡ κόρη σου ζοῦσε, δὲ Ροδόλφος θὰ σὲ παντρευτάνα...

— "Αν τὸ υποθέσουμε κι' αὐτό... μόλις θὰ παντρευόμουν τὸν πρίγκηπα, τὸ καθῆκον θὰ ἥταν νὰ τὸν ἀπαλλάξω ἀμέσως ἀπὸ μιὰ ἀναξία σύζυγο καὶ τὴν κόρη μου ἀπὸ μιὰ ἀναξία μητέρα.

— Ο Τόμος δὲν ήξερε πειά τι νὰ κάνη. 'Ο μέγας δούλος Ροδόλφος, δὲ δόποιος περίμενε στὸ πλαϊνὸ δωμάτιο, τοῦ εἶχε ἀναθέσειν ἀνακοινώση στὴ Σάρρα, δτὶ ἡ κόρη τῆς ζοῦσε... 'Η ζωὴ τῆς Σάρρας μποροῦσε νὰ σβύσῃ ἀπὸ στιγμῆς σὲ στιγμή..."

— Ταν ζήτημα ἀν θὰ ζοῦσε ἀκόμη δσσο χρειαζόταν γιὰ νὰ γίνη δ γάμος της μὲ τὸν πρίγκηπα, ἀπὸ τὸν δόποιο

— θ' ἀναγνωριζόταν ως νόμιμος η γέννησις τῆς Μαριάνθης. Γι' αὐτὸν τὸν λέγο δ πρίγκηψ εἶχε πάρει μαζύ του ἔναν ιερέα, τὸν Μούρφ καὶ τὸν βαρώνο ντὲ Γκράουν ως μάρτυράς του καὶ ως μάρτυρας τῆς Σάρρας, τὸν δοῦκα ντὲ Λυσινάι καὶ τὸν λόρδο Ντούγκλας.

— "Ακουσε, Σάρρα, εἶπε δὲ Τόμος μὲ ξέαριετικὰ σοθαρό δύφος, δτὶ έχω νὰ σοῦ ἀναγγείλω εἶνε πολὺ σπουδαῖο: ἡ κόρη σου δὲν πνίγηκε..."

— "Η κόρη μου! φώναξε η Σάρρα μὲ φωνὴ βαθειά. 'Η κόρη μου ζῆ!"

— Ναί, η κόρη σου ζῆ! τῆς ἀπάντησε δ Τόμος. "Ο πρίγκηψ εἶνε ἔξω μαζύ μὲ ἔναν ιερέα καὶ τοὺς μάρτυρας ποὺ θὰ χρειαστοῦν γιὰ τὸν γάμο σας..." Ετοι δη μεγάλη φιλοδοξία τῆς ζωῆς σου ποιαγιατοποιεῖται... Θὰ γίνης ήγειρονίς, βασίλισσα!

— Ο Τόμος, ἀφοῦ εἶπε τὰ λόγια αὐτά, προσήλωσε στὴν ἀδελφή του ἔνα βλέμμα γεμάτο ἀγωνίας.

— Εἶδε δῆμως ἀμέσως μὲ ἀπορία δτὶ η μορφὴ τῆς Σάρρας παρέμενε σχεδὸν ἀπαθής. "Εφερε μόνο τὰ χέρια τῆς ἐπάνω στὸ στῆθος τῆς σὰν νὰ τὴ βασάνιζε ἔνας τρομερὸς πόνος.

— Τί ξέχεις; τὴ ρώτησε δ Τόμος.

— Τίποτε... 'Η ἐκπληξία... 'Η χαρά... ψιθύρισε η Σάρρα. Τέλος πάντων, τὰ ὄνειρά μου πραγματοποιήθηκαν...

— Δὲν γελιόμουν... σκέφθηκε. 'Η φιλοδοξίες τῆς δὲν ἔσθυσαν ἀκόμα... Θὰ ζήσῃ... "Ε! Σάρρα, τί σοῦ έλεγα ἔγω;

— Είχες δίκηο, ἀπάντησε πικρὰ η Σάρρα, ματεύοντας τὴ σκέψη τοῦ ἀδελφοῦ τῆς. 'Η φιλοδοξία ἔσθυσε πάλι μέσα μου τὴ ιητρικὴ στοργή.

— Θὰ ζήσῃς, φώναξε δ Τόμος χαρά, θὰ ζήσῃς καὶ θ' ἀπήσης τὴν κόρη σου...

— Δὲν ἀμφιθάλλω τοῦ ἀπάντησε η Σάρρα. Δὲς πόσο είμαι γλυκιά!... Ποῦ εἶνε δ πρίγκηψ...

— "Απ' έξω... στὴν ἄλλη κάμαρη...

— Θέλω νὰ τὸν δῶ, πρὶν γίνη δ γάμος μας...

— Κι' ξέπειτα, μὲ προσποιητὴ ἀδιαφορία, ἐπρόσθεσε:

— Εἶνε καὶ ἡ κόρη μας έξω;

— "Οχι, ἀπάντησε δ Τόμος, η κόρη σου θὰ ἔρθη ἀργότερα..."

— Καλά, ἀς εἶνε... "Έχουμε καιρό... Φέρε έδω τὸν πρίγκηπα..."

— Ο Τόμος κύτταξε καλά τὴν ἀδελφή του κι' ξέπειτα εἶπε:



— Σάρρα, τί έχεις ; Τὸ ὄφος τοῦ προσώπου σου, μυū φαίνεται παράδοξο, ἀπαίσιο...

— Δὲν ἔχω τίποτε, τοῦ ἀπάντησε ἡ Σάρρα. Πήγανε νὰ φέρης τὸν πρίγκηπα.

Μόλις ὁ Τόμ θγῆκε ἔξω, ἡ Σάρρα ψιθύρισε:

— Τώρα θέλω νὰ ιδῶ, νὰ φιλήσω τὴν κόρη μου... Αὐτὸς μόνο μου φτάνει... Ὁ Ροδόλφος ἵσως, γιὰ νὰ μὲ θυσανίσῃ, νὰ μὴ τὸ δεχθῇ αὐτό. Μὰ θὰ τὸ κατορθώσω!... Θὰ τὸ κατορθώσω... Νά τοις!

Πράγματι ὁ Ροδόλφος ἐμπῆκε τὴν στιγμὴ ἐκείνη μέσα καὶ ἔκλεισε τὴν πόρτα πίσω του. Ἐπειτα γύρισε πρὸς τὴν Σάρρα καὶ τὴν ρώτησε ψυχρά:

— Σᾶς εἶπε ὁ ἀδελφός σας τὰ πάντα;

— Ναι, "Ψηλότατε...."

— Καὶ ίκανοποιήθηκε ἡ φιλοδοξία σας...

— Ἀπολύτως.

— "Εξω, εἶπε ὁ πρίγκηψ, περιμένουν δὲν τὸν κατορθώσουν...

— Τὸ ξέρω...

— Νὰ μποῦν μέσα λοιπόν;

— Ακοῦστε πρῶτα, "Ψηλότατε, ψιθύρισε ἡ Σάρρα μὲ φωνὴ ποὺ ἔτρεμε ἀπὸ συγκίνησι.

— Λέγετε, κυρῖα.

— Θέλω νὰ δῶ τὴν κόρη μου! εἶπε ἡ κόμησσα, μὲ φωνὴ ποὺ προσπαθοῦσε νὰ τὴν κάνῃ σταθερή...

— Ἄδυνατον!

— "Ψηλότατε, τὴν κόρη μου!.. φώναξε ἡ Σάρρα σπαραχτικα. Θέλω νὰ δῶ τὴν κόρη μου!..

— Μὰ ἡ κόρη μας, ἐκανε ὁ Ροδόλφος ξαφνιασμένος ἀπὸ τὸν τόνο τῆς φωνῆς τῆς κομήσσης, δὲν συνῆλθε ἀκόμη ἀπὸ τὴν ἀρρώστεια της... Σήμερα τὸ πρωὶ δοκίμασε μιὰ δυνατὴ συγκίνησι ποὺ λίγο ἔλειψε νὰ τὴν σκοτώσῃ.. Δὲν εἶνε δυνατὸν λοιπὸν νὰ ὑποφέρῃ καὶ ἄλλη συγκίνησι μέσα στὴν ἴδια μέρα...

— "Ω! Θεέ μου! τραύλισε ἡ Σάρρα. Δὲν θὰ μπορέσω λοιπὸν νὰ φιλήσω τὴν κόρη μου..."

— Γιὰ ποιὸν λόγο;... Τί τὴν θέλεις τὴν κόρη σου. ἀφοῦ δὲ φιλοδοξίες σου ίκανοποιήθηκαν.. Σὲ λίγο θὰ γίνης μεγάλη δούκισσα τοῦ Γερολστάτην...

— Ακόμα δὲν ἔγινα... ψιθύρισε ἡ Σάρρα. "Αμα φιλήσω τὴν κόρη μου, τότε ναι..."

— Ο Ροδόλφος κύτταξε τὴν κόμησσα μὲ θαύμασμὸν καὶ τὴν ρώτησε:

— Πῶς; Δίνεις τώρα τὰ δευτερεῖα στὴ δοξομανία σου;

— Ναι, τοῦ ἀπάντησε ἡ Σάρρα. Καὶ τὰ πρωτεῖα στὴν μητρικὴ στοργή. Σᾶς φαίνεται αὐτὸς παντάξεινο, "Ψηλότατε;"

— Μὰ τὴν ἀλήθεια, ναι...

— Θὰ ιδῶ λοιπὸν τὴν κόρη μου;

— Ἀλλά...

— Προσέξετε, "Ψηλότατε, τὸν διέκοψε ἡ Σάρρα, λίγες στιγμὲς ἵσως ζωῆς μοῦ μένουν ἀκόμα... Αὐτὴ τὴν στιγμὴ, ἔχω συγκεντρώσει ὅλες μου τὶς δυνάμεις γιὰ νὰ παλαίψω κατά τοῦ θανάτου ποὺ μπορεῖ νὰ μοῦ προκαλέσῃ ἡ συγκίνησι μου... Θέλω νὰ δῶ τὴν κόρη μου..." Αλλοιως θὰ πεθάνω... Θὰ πεθάνω πρὶν ἀκόμα γίνη δύριμος μας καὶ νομιμοποιηθῇ ἡ γέννησίς της.

— Η Μαριάνθη, δὲν εἰν' ἔδω, εἶπε ὁ Ροδόλφος. Πρέπει νὰ στείλουμε νὰ τὴν φέρουν.

— Στεῦλτε νὰ τὴν φέρουν γρήγορα, τραύλισε ἡ Σάρρα καὶ θὰ κάνω δὲ τὸ θέλετε... Νοιώθω δὲ τὶ λίγες στιγμὲς ζωῆς μοῦ μένουν ἀκόμα... "Ας ἀρχίσῃ ἡ τελετή... καὶ ἀς φέρουν τὴν Μαριάνθη..."

— Μὲ κάνει νὰ ἀπορῶ ἡ ὄψιμη αὐτὴ μητρικὴ στοργή σου, εἶπε ὁ Ροδόλφος, ἀλλὰ σέρβομαι τὸ αἰσθημά σου αὐτό... Πολὺ καλά... Θὰ δῆς τὴν κόρη σου... Ἀλλὰ ποὺ εἶνε μελάνη γιὰ νὰ τὴν γράψω δυὸ λέξεις;

— Εκεῖ... ἀπάνω στὸ γραφεῖο, δῆπου μὲ πλήγωσαν...

— Ενῶ ὁ Ροδόλφος ἔγραψε λίγες λέξεις θιαστικά, ἡ κόμησσα Σάρρα σκούπισε τὸν παγωμένο ίδρωτα ποὺ κυλοῦσε ἀπὸ τὸ μέτωπό της...

Τὸ πρόσωπό της ποὺ διέκεινη τὴν στιγμὴ τὸ διατηροῦντας γαλήνιο, εἶχε πάρει τώρα μιὰ ἔκφρασι ἀπέραντης δύνης.

— Οταν ὁ Ροδόλφος ἔγραψε τὴν ἐπιστολή, σηκώθηκε καὶ εἶπε

στὴν κόμησσα.

— Πάω νὰ δώσω τὴν ἐπιστολὴν αὐτὴ σ' ἔναν ἀπὸ τοὺς ὑπασπιστάς μου. Σὲ μισὴ ὥρα, ἡ Μαριάνθη θὰ βρίσκεται ἔδω... Σὲ μιὰ στιγμὴ, ἔγὼ θὰ ξαναγυρίσω μαζύ μὲ τὸν ιερέα καὶ τοὺς μάρτυρες...

— "Οχι!... "Οχι!... Μὴ φεύγετε... Μὴ μὲ ἀφήνετε μόνη!... Χτυπήστε τὸ κουδούνι καὶ εἰδοποιήστε τὸν σὲρ Μούρφ νὰ φέρῃ τὸν ιερέα καὶ τοὺς μάρτυρες.

— Ο Ροδόλφος χτίπησε τὸ κουδούνι κι' ἀμέσως μιὰ ἀπὸ τὶς καμαριέρες τῆς Σάρρας μπῆκε μέσου.

— Παρακάλεσε τὸν σὲρ Μούρφ νὰ ξληθῇ ἔδω... τῆς εἶπε ἡ κόμησσα.

— Οταν ἡ καμαριέρα θγῆκε πάλι ἔξω, ἡ Σάρρα γύρισε πρὸς τὸν Ροδόλφο καὶ τοῦ εἶπε μὲ πικρα:

— Αὐτὸς ὁ γάμιος εἶνε πολὺ θιλιθερός γιὰ μένα, ἐνῶ γιὰ σένα εἶνε εὐχάριστος.

— Ο Ροδόλφος έκανε μιὰ κίνησι διαμαρτυρίας, μὰ ἡ Σάρρα επρόσθεσε:

— Εὐχάριστος γιὰ σένα, γιατὶ δὲν θὰ ζήσω πολλὴ ὥρα μέστερ' ἀπ' αὐτόν...

Τὴν ἱδια στιγμὴ, μπῆκε μέσου ὁ σὲρ Μούρφ,

— Φίλε μου, τοῦ εἶπε ὁ Ροδόλφος, παρακάλεσε τοὺς μάρτυρες νὰ περάσουν στὸ διπλανό δωμάτιο...

— Θεέ μου! φώναξε ἡ Σάρρα. Βοήθησε μὲ νὰ ζήσω ώς ὅτου νὰ ιδῶ τὴν κόρη μου...

— "Ω! τῆς εἶπε ὁ Ροδόλφος. Γιατὶ νὰ μὴν είσαι πάντοτε τόσο καλὴ μητέρα..."

— Ναι, ἡμουν μιὰ ἐγκληματικὴ μητέρα... Ωστόσο, εἰμαι εὐχαριστημένη ποὺ τώρα, στὶς τελευταῖς μου στιγμὲς γνώρισα τί θὰ πῆμετάνοια... Πρὸ διλίγου, ὅταν ὁ ἀδελφός μου μοῦ μοῦ ἀνήγγειλε δὲτι η κόρη μου ζῆ, ἔνοιωσα κάτι νὰ σπάζῃ μέσα μου... Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ἐκείνη, κατάλαβα πῶς θὰ πέθαινα... Δὲν

ἔδειξα σύμως τίποτε... Απεναντίας χάρηκα... Χάρηκα, γιατὶ θὰ ἐνομιμοποιεῖτο ἡ γέννησις τοῦ παιδιοῦ μας πρὶν πεθάνω...

— Μὴ μιλᾶς ἔτσι! ψιθύρισε ὁ Ροδόλφος. Ποιὸς ξέρει... Μπορεῖ νὰ ζήσης...

— "Ω! έκανε ἡ Σάρρα. Αὐτὴ τὴ φορὰ, δὲν σὲ γελάω... Θὰ δῆς πῶς θὰ πεθάνω..."

— "Ω! εἶπε ὁ πρίγκηψ. Είσαι τώρα ἐντελῶς διαφορετικὴ ἀπὸ ἄλλοτε... Γιατὶ νὰ μετανοήσης τόσο ἀργά..."

— Ναι, μετάνοιωσα πολὺ ἀργὰ θέσαια, ἀλλὰ δέντρα σύμως εἰλικρινής... Ἀς εὐχαριστήσω τὸν Θεό ποὺ μοῦ σιέλνει τὸν θάνατο γιὰ νὰ μὲ λυτρώσῃ...

— Σάρρα, σὲ παρακαλῶ, μὴ μιλᾶς ἔτσι, τῆς εἶπε ὁ Ροδόλφος μὲ συμπόνια.

— Ροδόλφε, εἶπε ἡ Σάρρα, κάνε μου μιὰ τελευταία χάρι... Δῶσε μου τὸ χέρι σου.

— Ο Ροδόλφος ἀπλώσε τὸ χέρι του πρὸς τὴν κόμησσα κι' ἐκείνη τὸ ἔσφιξε μέσα στὰ δικὰ της, ψιθυρίζοντας:

— Ο θάνατος πλησιάζει... Ὁ Θεός δὲν θὰ εύδοκήσῃ νὰ μοῦ ἐπιτρέψῃ νὰ τὴν δῶ τὴν κόρη μου πρὶν πεθάνω...

— "Ω! θὰ σου παραχωρήσῃ αὐτὴν τὴν τελευταία χαρά... Θὰ τὸν συγκινήσῃ νὰ μετάνοιά σου..."

— Καὶ δένα φίλε μου, σὲ συγκκίνησε καθόλου νὰ μετάνοιά μου; Μὲ συγχωρεῖς, πέρας μου;... Σὲ λίγο ὅταν ἡ κόρη μας θὰ εἶνε ἔδω, θὰ μὲ συγχωρέσῃς μπροστά της, ἀν μὲ προφτάσῃ ζωντανή; "Οταν ἔγω θάμαι πειά πεθαμένη, τί σὲ πειράζει νὰ τὴν ἀφήσῃς νὰ μὲ ἀγαπάῃ λίγο;..."

— Ήσύχασε, Σάρρα... Καὶ δὲν θὰ τὴν πῶ ποτὲ τίποτε κακὸ γιὰ σένα...

— Ροδόλφε!... Συγγνώμη!... Συγγνώμη!... Συγχώρεσέ με γιατὶ πεθαίνω δυστυχισμένη!...

— Ναι, τῆς ἀπάντησε μὲ φωνὴ ἐπίσημη ὁ Ροδόλφος, σὲ συγχωρῶ γιὰ δόσα κακὰ μοῦ ἔκανες... κι' ὁ Θεός ἀς σὲ συγχωρήσῃ γιὰ τὰ κακὰ ποὺ ἔκανες στὴν κόρη σου..

— Αλήθεια, τραύλισε ἡ Σάρρα, μὲ συγχωρεῖς;... Μὲ δλη σου τὴν ψυχή;

— Ναι, σὲ συγχωρῶ μὲ δλη μου τὴν ψυχή...

— Η κόμησσα ἔφερε στὰ χείλη της τὸ χέρι τοῦ Ροδόλφου μὲ μιὰ παράσορη χαρά κι' εύγνωμοσύνη καὶ ἔπειτα τοῦ εἶπε:

— Πές τώρα στὸν ιερέα, ἀγαπημένε μου, νὰ μηδὲ μέσα... Καὶ μήν τὸν ἀφήσῃς μετά τὴν τελετὴ τοῦ γάμου νὰ φύγῃ, γιατὶ θὰ πεθάνω ἀμέτωπα, καὶ θέλω νὰ βρίσκεται κοντά μου στὶς τελευταῖς μου στιγμὲς...

(Ακολουθεῖ)

