

ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΤΟΥ ZEO NYBΙK

# ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΜΙΑΣ ΓΕΡΟΝΤΟΚΟΡΗΣ

**Ο** Νέστωρ Ρακαπλάν δὲν εἶχε χέρια περιουσία, μάζεψε μερικές ἀκλόνητες ἀρχές. Ἐπίσης εἶχε κι' ἔνα βαθύπλουτο θεῖο, τοῦ ὅποιου σεβόταν τὴν μακροβιότητα, μολονότι δὲ θάνατός του, θὰ τὸν ἔκανε ἔναν ἀπὸ τοὺς πιὸ εὔτυχισμένους κληρονόμους. Ὁ Νέστωρ Ρακαπλάν, δὲ άνηψιός του, θὰ ἐκληρονομοῦσε ὀλόκληρη τὴν περιουσία του.

Πρὸς τὸ παρόν, δὲ Νέστωρ, ζοῦσε μὲν ἀδριστες ἐλάσσας δες, σ' ἔνα πολὺ ἀπλό, φτωχικό θὰ λέγαμε, δωμάτιο στὸ ἔκτο πάτωμα μιᾶς πολυκατοικίας καὶ εἶχε γειτόνισσά του, μάζεψε μερικές της, τὴν δεσποινίδα Εὐτέρπη Μιλλεράν, ποὺ περίμενε τριάντα ὀλόκληρα χρόνια τὸ βασιλόπουλο τοῦ παραμυθιοῦ. Ἡ δεσποινίς Εὐτέρπη, ἀπὸ τὶς πρῶτες ἡμέρες, μὲ τὶς παράξενες ματιές της, τοῦ εἶχε προσφέρει τὴν καρδιά της. Ὁ Νέστωρ ὅμως ἔκανε πώς δὲν καταλάβαινε. Καὶ τότε, δὲ ἔρως τῆς γεροντοκορῆς μεταμορφώθηκε σ' ἔνα ἄσπονδο μῖσος.

Ἐτοι, ἀπὸ τὴν ἔχθρα αὐτή, ἡ κατάστασις μπερδεύοταν κάθε μέρα καὶ περισσότερο. Μὰς ἡ ἀρχές τοῦ Ρακαπλάν, δὲν τοῦ ἐπέτρεπαν νὰ θυμώσῃ μὲ τὴν γειτόνισσά του. Μόλις τὴν συναντοῦσε στὴ σκάλα, τὴν χαιρετοῦσε μ' εὐγένεια καὶ παραμέριζε ἀμέως γιὰ νὰ τὴν ἀφήσῃ νὰ περάσῃ. Ἀλλοτε πάλι προσφέροταν νὰ τῆς σηκώσῃ τὸ «πλεχτό» μὲ τὰ ψώνια, μάζεψε μερικές Μιλλεράν, ἀγέρωχη πάντα, μόλις καταδεχόταν νὰ τοῦ ἀπαντήσῃ. Τοῦ πετοῦσε μόνον κατάμουτρα ἔνα ξηρό «σχι!». Ὁ Νέστωρ Ρακαπλάν ἔκανε μιὰ ὑπόκλισι καὶ δὲν ἐπέμενε. Εἶχε ήσυχη τὴν συνείδησί του, γιατὶ εἶχε ὀπωδήποτε ἐπιχειρήσει νὰ κανῇ δὲν τοῦ ἐπέβαλλαν ἡ ἀρχές του.

Τέλος ἀπὸ αὐτὴ τὴν μονοτονία, έσπασε μιὰ μέρα τὸ δράμα.

Ὁ Νέστωρ Ρακαπλάν, μὲ τὸν καινούργιο χρόνο, θέλησε ν' ἀλλάξῃ λιγάκι τὴν ζωή του καὶ νὰ ξεχάσῃ ἔστω καὶ γιὰ λίγες ὥρες τὶς αὐστηρές καὶ ἀδυσώπητες ἀρχές του. Εἶχε βαρεθῆ πειὰ νὰ σεύνῃ τὴν κάθε μέρα, ποὺ περνοῦσε, μὲ μιὰ κόκκινη μολυσθιά στὸ ημερολόγιο τοῦ τοίχου. Τὰ χρόνια περνοῦσαν ἔτσι, ἄνοστα, λιδια πάντα, χωρὶς καμμιὰ ἀλλαγὴ, καὶ χωρὶς καμμιὰ περιπέτεια. Κι' δὲ πλούσιος θεῖος, δὲ ἔφτάψυχος, τραβοῦσε αἰσίως γιὰ νὰ γιορτάσῃ τὴν ἐκανονιτετηρίδα του!

Ἐκτὸς λοιπὸν ἀπὸ αὐτὸν τὸν θεῖο ποὺ καθόταν στὰ βάθη μιᾶς ἐπαρχίας, δὲν εἶχε κανέναν ἄλλο συγγενῆ δὲ Νέστωρ. «Οσο γιὰ τοὺς φίλους του, τοὺς ἔθλεπε σπάνια, ἔδω κι' ἔκει, γιατὶ κανεὶς τους

δὲν εἶχε τὴν μεθοδικότητα καὶ τὴν τάξι ποὺ εἶχε στὴ ζωὴ δὲ Νέστωρ Ρακαπλάν. Κι' ἔτσι, ζοῦσε πάντα μόνος, ὀλομόναχος...

Ωστόσο τὴν πρώτη Κυριακὴ τοῦ Νέου «Ἐτους», θέλησε νὰ τὴν ἀφιερώσῃ στὴν παράδοσι. «Οπως ήταν συνήθεια, ὀλος δὲ κόσμος αὐτὴν τὴν Κυριακὴ ἔκανε δῶρα καὶ εὐχές.

Ὁ Νέστωρ λοιπὸν σηκώθηκε σπάντα στὶς 8 κι' ἐπειδὴ ἔκεινη ἡ μέρα ήταν ἔξαιρετική, περιποιήθηκε μ' ὅση μποροῦσε περισσότερη φιλαρέσκεια τὸν ἐαυτὸν του. Ἐπειτα, σὰν νὰ ήταν ἔτοιμος γιὰ κάποιο μεγάλο γλέντι, ἐκλείδωσε προσεχτικὰ τὴν πόρτα του καὶ μὲ τὴν ὁμπρέλλα στὸ χέρι κατέβηκε τὴ σκάλα. «Ηέρε πολὺ καλά, ἐκτὸς ὃν εἶχε ξαφνικὰ χαλάσει δὲ κόσμος, διτὶ θὰ συναντοῦσε τὴν γειτόνισσά του στὸ δωδέκατο σκαλοπάτι. Κι' ἀλήθεια, τὴν ἀντάμωσε. Ἐκείνη, μόλις τὸν εἶδε ἔτσι στολισμένο, κιτρίνισε ἀπὸ τὸ κακό της καὶ δὲν ἀπάντησε στὸν χαιρετισμό του παρὰ μ' ἔνα σαρδώνειο σαρκασμό, γεμάτο μῖσος καὶ πικρία. Ἐκείνυς ώστόσο, εύδιάθετος, ἔξακολούθησε νὰ κατεβαίνῃ τὴ σκάλα, ἀποφεύγοντας τὰ δυσάρεστα ἐπεισόδια...

Ἡ δεσποινίς Εὐτέρπη Μιλλεράν, βράζοντας ἀπὸ τὴν λύσσα της, ἔσκυψε πάνω ἀπὸ τὰ κάγκελλα καὶ παρακολούθησε τὴν κάθοδό του μὲ σκληρὰ μάτια ποὺ καθρέφτιζαν τριάντα χρόνια χωρὶς ἔρωτα.

\*\*\*

Πόσες ώρες ἔλειπε δὲ Νέστωρ Ρακαπλάν ὅταν ἔκανε τὴν ἐμφάνισί του τὸ νέο πρόσωπο τοῦ δράματος; Ποιὸς ξέρει...

— **Υστερ'** ἀπὸ τὸ μεσημέρι πάντως, ἔνας μικρόσωμος γέρος, δὲ...

νέθηκε γκρινιάζοντας τὴ σκάλα καὶ στάθηκε λαχανιασμένος μπροστά στὴν πόρτα τοῦ Ρακαπλάν. Φαινόταν ἐπαρχιώτης.

Χτύπησε δυνατά τὴν πόρτα, μὰ δὲν τοῦ ἀπάντησε κανεὶς. Ξαναχτύπησε. Τίποτε!... Ἐκείνη τὴ στιγμή, ἡ δεσποινίς Μιλλεράν μισάνοιξε τὴν πόρτα της, γιὰ νὰ δῆ τὶ συνέβαινε... Ὁ γέρος ἐπαρχιώτης δὲν τὴν ἔφόδισε. «Ἐπειτα, δὲν θὰ ἐκινδύνευε ἡ ὑπόληψί της, ὃν τοῦ μιλοῦσε. Καὶ τὸν ρώτησε ποιὸς ήταν. Θεέ μου! Ἡταν ὁ βαθύπλουτος θεῖος τοῦ Νέστορος Ρακαπλάν. Περαστικὸς ἀπὸ τὸ Παρίσι, γιὰ κάτι δουλειές του, θέλησε νὰ δῆ λιγάκι τὸν ἀνηψιό του. Μὰ τὶ εἶχε γίνει; Ποῦ βρισκόταν τέτοια ώρα;

Ἡ δεσποινίς Μιλλεράν έσπασε πάλι, γιὰ δεύτερη φορά ἐκείνη τὴν ήμέρα στὸ σαρκαστικὸ γέλιο τῆς κι' ἐπειτα, μὲ προσποιητὴ ἀφέλεια, εἶπε στὸ θεῖο τοῦ Ρακαπλάν:

— Ἀδίκως θὰ τὸν περιμένετε... Ὁ κύριος Νέστωρ Ρακαπλάν, διτιώς πάντα, ἔφυγε ἀπὸ τὸ πρωί, γιὰ νὰ πάη νὰ γλεντήσῃ μὲ τοὺς φίλους του καὶ μὲ τὶς ἀπαραίτητες φίλες.. «Ἐτοι κάνει πάντα! Εἶναι ἔνας ξενύχτης!... «Ἐνας ἄσωτος!...

«Ο ἐπαρχιώτης λίγο ἔλειψε νὰ πάθη συγκοπή! Ὁ Νέστωρ; «Ἐνας ἄσωτος; «Ἐνας ξενύχτης; »Α, μ' αὐτὸ ήταν τρομερό, ἀπίστευτο. Πῶς τολμοῦσε δὲ άνηψιός του νὰ ντροπιάζῃ ἔτσι τὸ ὄνομά του; «Ἐνας ξενύχτης! Αύτη ἡ λέξι ἀντηχοῦσε στὸ αὐτιά τοῦ ἐπαρχιώτη ὅπως ἡ λέξι «κακούργος», ἡ «δολοφόνος»!... «Ἐνας τέτοιος παληάνθρωπος λοιπὸν ήταν ὁ άνηψιός του;

Κατακόκκινος σὰν ἀστυκός ἀπὸ τὴ λύσσα του ἔθγαλε ἀπὸ τὴν τσέπη του ἔνα ἐπισκεπτήριο, ἔγραψε θιαστικὰ μερικές λέξεις, καὶ τὸ ἔδωσε στὴ δεσποινίδα Εὐτέρπη Μιλλεράν.

— Σᾶς παρακαλῶ, τῆς εἶπε, κάνετε μου τὴ χάρι νὰ τὸ δῶσετε στὰ χέρια του...

— Εὐχαρίστως! τοῦ ἀπάντησε κείνη μ' ἔνα θριαμβευτικὸ χαμόγελο.

Καὶ ὁ θεῖος τοῦ Νέστορος Ρακαπλάν, τὴ χαιρέτησε καὶ κατέβηκε γκρινιάζοντας πάλι, τὴ σκάλα.

Τὸ βράδυ, κατὰ τὶς ἔφτα ὥρα, δὲ Νέστωρ Ρακαπλάν μὲ ἔνα δίσκο γλυκὰ κι' ώραία ἀνθοδέσμη, ἀνέθηκε, χαρούμενος, τὴ σκάλα καὶ χτύπησε τὴν πόρτα τῆς δεσποινίδος Εὐτέρπης.

— Εκείνη τοῦ ἀνοίξει κι' ἀπόμεινε μὲ ἀνοιχτὸ στόμα.

— Σὲ εὔχομαι δὲ, τὶς ἐπιθυμείται... τῆς εἶπε.

Καὶ τῆς προσέφερε τὰ γλυκὰ καὶ τὴν ἀνθοδέσμη.

— Επειτα, δειλά, κοκκινίζοντας, ἐπρόσθεσε:

— Τολμῶ νὰ ζητήσω τὸ χέρι σας; «Ἡ δεσποινίς Εὐτέρπη Μιλλεράν στηρίχθηκε στὴν πόρτα γιὰ νὰ μὴν πέσῃ. Εἶχε ἀπομείνει ἀνυπόδη!

Κρτόπιν, διταν συνῆλθε, ἔρριξε μιὰ παράξενη κραυγὴ κι' ἐκλεισε τὴν πόρτα της κατάμουτρα στὸν Ρακαπλάν. «Ἐκείνος τὰ ἔχασε καὶ γύρισε σὰν χαζὸς στὸ δωμάτιο του. Μὰ τὶ εἶχε πάθει ἡ γεροντοκόρη; Μήπως εἶχε τρελλαθῆ;

— Ολη τὴν νύχτα ἔμεινε ἀύπνος, δίχως νὰ μιπορῇ νὰ δῶσῃ σὲ δῆλα αὐτὰ μιὰ ἔξηγησι. «Ἐπειτα, τὸ πρωί, ἀποφασισμένος νὰ μάθῃ τὶ εἶχε πάθει ἡ γεροντοκόρη, θγῆκε ἀπὸ τὸ δωμάτιο του καὶ χτύπησε στὴν πόρτα της. Μὰ δὲν ἄκουσε καμμιὰ ἀπάντησι. Κι τότε γύρισε τὸ πόμολο καὶ μπῆκε μέσα.

Θεέ μου! Τί θέαμα ήταν ἔκεινο πού δινάρκυσε!

«Ἡ δεσποινίς Εὐτέρπη Μιλλεράν ήταν κρεμασμένη μ' ἔνα κορδόνι ἀπὸ τὸ ταβάνι!

«Ἐπάνω στὸ τραπέζι ήταν ἔνα σκισμένο φακελλάκι καὶ δίπλια μιὰ κάρτα. «Ἡταν ἡ κάρτα του θείου του. Κι' ἔγραψε αὐτές μόνις λέξεις:

«Σὲ ἀποκληρώνω!... Ρακαπλάν».

«Ὁ Νέστωρ, κατάπληκτος, στηρίχθηκε στὸ τραπέζι γιὰ νὰ μὴν πέσῃ κάτω λιπόθυμος. Δὲν καταλάβαινε τίποτε! Κι' ούτε ποτέ του θὰ μποροῦσε νὰ καταλάβῃ τὸ δράμα τῆς γεροντοκόρης ὃν δὲν πήγαινε νὰ ζητήσῃ ἔηγησεις ἀπὸ τὸν θεῖο του. Κι τότε, ἔμαθε ὅλην τὴν ἀλήθεια».

ZEO NYBΙK



Ἡ γεροντοκόρη ἔσκυψε πάνω ἀπὸ τὴ σκάλα...