

ΕΚΛΕΚΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ MARCEL PREVOST



Όντας πίσω από τὸν άλλο, οἱ τρεῖς νεαροὶ ρασυφόροι ἀκολουθοῦσσαν ἔνα μονοπάτι μέσα στὸ δάσος τοῦ Τρουσιὲ, ἔνα μονοπάτι ποὺ κυμάτιζε ἀνάμεσα στοὺς θάμνους, κάτω ἀπὸ τὰ δένδρα ποὺ εἶχαν φορέσει τὰ καλοκαιρινά τους ρούχα.

Ήσαν τρεῖς μαθηταὶ τῆς Ἱερατικῆς σχολῆς τοῦ Ούρσιέρ, ποὺ ἔκαναν τὸν περίπατό τους τῆς Τετάρτης. Όντας ήταν ψηλὸς καὶ οἱ ἄλλοι δυὸς πιὸ κοντοί. Όψις, πολὺ ἀδύνατος, πολὺ χλωμός, λεγόταν Σαμπέρ. ήταν γυιός ἐνὸς δημοσίου ὑπαλλήλου ἀπὸ τὸ Σαΐν Άμαν. Οἱ ἄλλοι δυὸς ἦσαν παιδιά ἀγροτῶν. Ή καταγωγὴ τους φαινόταν ἀπὸ τὸ χοντροκομμένο καὶ κοινὸ πρόσωπό τους ἀπὸ τὸ περπάτημά τους ποὺ ἔμοιαζε μὲ τοδιῶν ποὺ δργώνουν, ἀπὸ τὰ χέρια τους καὶ τὰ πόδια τους ποὺ ἦσαν σὺν ὑπηρετῶν. Λεγόντουσαν Όριγιάρ καὶ Βερζιέ.

Τὸ μονοπάτι, φαρδαίνοντας μονομιᾶς, ἔθγαζε σ' ἔνα ξέφωτο, διπού διασταυρωνόντουσαν πέντε δρόμοι. Εκεῖ, δὲ Βερζιέ φώναξε:

—Ἄλτι!

Κ' οἱ τρεῖς στάθηκαν ἀμέσως. Όριγιάρ κι' δὲ Βερζιέ ἔσκούπισσαν τὸν ίδρωτα ἀπὸ τὰ πρόσωπά τους μὲ μεγάλα κόκκινα φουλάρια στὴ μέση τῶν δποιων ήταν ζωγραφισμένο τὸ πορτραίτο τοῦ Βασιλέως Λουδοβίκου 13ου. Ό Σαμπέρ, τοῦ δποίου ή ἐπιδερμίδα, τεντωμένη ἐπάνω στὰ κόκκαλα, δὲν εἶχε οὔτε μιὰ σταγόνα ίδρωτος, κύτταζε κατ' εὐθείαν μπροστά του, μέσα ἀπὸ τὰ ἀνοιγματα ποὺ σχημάτιζαν τὰ δέντρα.

Ο Όριγιάρ ἀναστένει καὶ εἶπε!

—Κάνει τρομερή ζέστη!

Ο Βερζιέ τοῦ ἀπάντησε:

—Ναί, μὰ μὴ σὲ νοιάζει... Θὰ διαλέξουμε μιὰ καλὴ θέσι στὴ σκιά, ἀπάνω στὴ χλόη, θὰ ξαπλωθοῦμε μὲ τὴ ράχη καὶ... καλὴ γύχτα...

—Ξέρεις πῶς αὐτὸς ἀπαγορεύεται, παρατήρησε δ Σαμπέρ.

—Νά κάτι ποὺ οὔτε τὸ λογαριάζω, ἀποκριθῆκε δ Βερζιέ. Εξ αὐλου, ποιός μπορεῖ νὰ μᾶς βρῆ ἐδῶ πέρα;... Δὲν ὑπάρχει οὕτε ἔνας ἀβέδας ἔξω μὲ τέτοια ζέστη... Όλοι κοιμοῦνται μέσα στὴν κάμαρή τους. Λοιπόν, θάρρητε;

Ο Όριγιάρ μονάχα τὸν ἀκολούθησε. Ξαπλώθηκαν καὶ οἱ δύο καταγῆς, ἀπάνω στὴ χλόη. Τὸ υψωματάκι ποὺ σχημάτιζε ἡ ρίζα μιᾶς βαλανιδιᾶς, τοὺς χρησίμευσε γιὰ προσκέφαλο. Σκέπασσαν τὸ μέτωπό τους μὲ τὰ καπέλλα τους γιὰ νὰ φυλάγωνται ἀπὸ τὶς ἀκτίνες τοῦ ἥλιου ποὺ γλυστροῦσαν μέσα ἀπὸ τὰ κλαῖα. Αφοῦ ξαπλώθηκαν, δὲ Βερζιέ φώναξε στὸν Σαμπέρ:

—Ξέρεις, Αλφρέδε, ύπάρχει ἀκόμα θέσι στὸ στρῶμα μας.

Μὰ ἐκείνος, βγάζοντας τὴ Σύνοψί του μέσα ἀπ' τὸ ράσο του, ἀποκριθῆκε:

—Οχι... ὅχι ἀκόμα... σὲ λίγο... Νά διαθάσω πρῶτα τοὺς Ψαλτούς...

Παραμέρισε λίγο, ἀκούμπησε στὸν κορμὸν ἐνὸς δενδρού, ἀνοιξε τὸ βιβλίο του κι' ἀρχισε νὰ μουρμουρίζῃ μερικὲς λατινικὲς προσευχές.

Ολογυρά του, τὸ δάσος, κάτω ἀπὸ τὴ βαρειά ζέστη τοῦ ἀπογεύματος, ἀπλωνόταν σιωπηλό, ἀσάλευτο... Κάθε τόσο, δὲ νεαρὸς κληρικὸς ἀνασήκωσε τὸ κεφάλι του. Καὶ ἔθλεπε τοὺς συντρόφους του ποὺ κοιμόντουσαν, κόκκινοι, ίδρωμένοι καὶ ροχαλίζοντας, μὲ τὰ καπέλλα τους ἐπάνω στὴ μύτη τους, μὲ τὰ τέσσερα ποδάρια τους τεντωμένα...

Ξαφνικά, ἔκλεισε τὸ βιβλίο του καὶ μὲ βῆμα ἀποφσιστικὸ ηῆρε ἔναν ἀπὸ τοὺς πέντε δρόμους ποὺ ξεκινοῦσαν ἀπὸ τὸ ξέ

φωτο. Βάδιζε γρήγορα ἐπὶ πέντε λεπτὰ κι' ἔπειτα ἔκοψε τὸν δρόμο του...

Σ' ἔκατὸ μέτρων περίπου ἀπόστασι, φυινόταν μιὰ σιδηροδρομικὴ γραμμή. Τὸ σπιτάκι τοῦ φύλακα τῆς γραμμῆς βρισκόταν στὸ πλάι. Ἔθλεπε κανεὶς μέσα ἀπὸ τὰ δέντρα τὰ κόκκινα κεραμίδια του, τ' ἀνοιχτά του παράθυρα καὶ τὴν καπνοδόχου του ποὺ κάπνιζε νωχελικά. Σὲ κάποια στιγμή, μιὰ νέα κοπέλλα φάνηκε στὴν πόρτα του, κρατῶντας ἔναν κουβᾶ ποὺ πήγε νὰ τὸν γεμίσῃ στὸ πηγάδι, καὶ ξαναγύρισε.

Ο Σαμπέρ εἶχε σταθῆ, διστάζοντας νὰ ξεκολυσθήσῃ τὸν δρόμο του. Ωστόσο ἤξερε καλὰ πώς ἡ Μαριέττα βρισκόταν μόνη στὸ σπίτι. Μεταξὺ τῶν δύο καὶ τῶν πέντε τὸ ἀπόγευμα, δὲν περνοῦσε καθόλου τραίνο κι' δ φύλακας — δ πατέρας τῆς Μαριέττας — ἐπωφελεῖτο τῆς εὐκαιρίας γιὰ νὰ κάνῃ ἔναν γύρο στὸ δάσος, νὰ ἐπιθεωρήσῃ τὶς παγίδες του καὶ νὰ ρίξῃ μερικὲς τουφεκίες.

Ο Σαμπέρ τὰ ἤξερε αὐτά, γιατὶ πήγαινε ἐκεῖ κάθε Τετάρτη, ἐδῶ καὶ ώυδη μῆνες — ἀπὸ τὴν ἡμέρα πού, χωρισμένος ἀπὸ τοὺς συντρόφους του, εἶχε χαθῆ μέσα στὸ δάσος κι' εἶχε χτυπήσει τὴν πόρτα τοῦ φύλακα γιὰ νὰ ρωτήσῃ ποὺ δρόμο ἔπρεπε νὰ πάρῃ.

Η Μαριέττα τὸν εἶχε πληροφορήσει χαμογελῶντας καὶ κυττάζοντάς τον στὸ πρόσωπο μὲ τὰ γκρίζα τῆς τὰ μάτια. Τὴν ἐπομένη Τετάρτη, ξαναπέρασε ἀπὸ ἐκεῖ κι' ἐπιασε κουβέντα μὲ τὴ νέα κοπέλλα. Ετοι τοῦ ἔγινε συνήθεια, σὲ κάθε ἔξοδό του, ν' ἀποχωρίζεται ἀπὸ τοὺς ἄλλους δυὸ συντρόφους του, νὰ πηγαίνῃ ως τὸ σπίτι τοῦ φύλακα, ν' ἀκουμπάῃ ἀπ' ἔξω στὸ παράθυρο κι' ἐκεῖ, μιλῶντας ἡ σωπαίνοντας, νὰ κυττάζῃ τὴ Μαριέττα ποὺ ἔρραθε, ἔπλενε ἡ φρόντιζε γιὰ τὸ φαῖ στὸ τζάκι. Ασυναίσθητα, σιγὰ-σιγὰ, ἡ καρδιά του εἶχε τοιμπηθῆ. Καὶ σήμερα δὲν μποροῦσε πειὰ νὰ τὸ κρύψῃ ἀπὸ τὸν ἔαυτό του, πώς ἦταν ἔρωτεμένος.

Κι' ἐπειδὴ εἶχε καρδιά τίμια, καὶ ποὺ δὲν ἔμοιαζε καθόλου μ' ἐκείνους ποὺ γίνονται κληρικοί γιὰ νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὸ ἀλέτρι ἢ ἀπὸ τὸ στρατό, εἶχε πεῖ:

«Αξίζει καλύτερα νὰ μὴ γίνω καθόλου παπᾶς παρὰ νὰ γίνω κακός παπᾶς».

Εἶχε λάθει μάλιστα τὸ ίδιο ἐκείνο πρωί, μιὰ μεγάλη ἀπόφυση. Μὰ νὰ τώρα ποὺ εἶχε ἔρθει ἡ στιγμὴ νὰ δράσῃ, φοβόταν, δισταζε, δὲν τολμοῦσε...

«Θεέ μου! ψιθύρισε. Βοήθησέ με!...»

Καὶ ξανάρχισε τὸν δρόμο του. Μὲ τὸ κεφάλι σκυμμένο, ὠνειροπολεῖσε... Ζωειρευόταν τὸ μέλλον, σπως θὰ ξανανοιγόταν γι' αὐτὸν σύμφωνα μὲ τὴν ἀπόφασι ποὺ εἶχε πάρει, τὸ ράσο του πωύ θὰ τὸ ἀφηνε στὴν ιερατικὴ σχολή, τὸ γυρισμό του στὸν τόπο του μὲ μιὰ γυναῖκα δική του καὶ τὰ χαριτωμένα παιδιά ποὺ θ' ἀποκτοῦσε μαζύ της...

* * *

—Καλημέρα, κύριε ἀβέδα...

Ακρίγυντας τὴ φωνὴ αὐτή, δ Σαμπέρ ψύωσε τὰ μάτια του. Τὸ σπίτι τοῦ φύλακα ἦταν μπροστά του κι' ἀπὸ τὸ παράθυρο τοῦ γαμογελοῦσε ἡ Μαριέττα.

—Καλημέρα, παιδί μου, τῆς ἀπάντησε δ ἀβέδας. Ο πατέρας σου δὲν εἶνε ἐδῶ;

—Η ἐρώτησης αὐτὴ ποὺ τῆς ἔκανε κάθε φορά ἦταν μιὰ ἀδεξια πυνηρία του. Η Μαριέττα ἔκλεισε τὸ μάτι της καὶ τοῦ πάντησε:

—Οχι, κύριε ἀβέδα. Θέλετε νὰ πάω νὰ τὸν φωνάξω;

Εκείνος κοκκίνισε καί, χωρὶς ν' ἀπαντήσῃ τίποτε, πλησίασε στὸ παράθυρο. Ή Μαριέττα τότε ξαναγύρισε στὸ τραπέζι, ὅπου σιδέρων διάφορα ἀσπρόρρουχα. Διασκέδαζε μὲ τὴ δειλία ποὺ ἔδειχε πάντοτε δ' ἀθεᾶς στὴν ἀρχὴ τῆς κουβέντας τους.

Ο Σαμπέρ ἀκούμπησε στὸ παράθυρο κι' ἐπὶ ἀρκετὴ ὥρα τὴν κύτταζε χωρὶς νὰ λέη τίποτε. Έκείνη, μὲ κανονικές κινήσεις, σιδέρων ἐνு πουκάμισο. Ήταν ώραία, ξανθή, παχουλή, ιριανταφυλλένια.

Τέλος, δ' ἀθεᾶς βρῆκε τὰ λόγια του καὶ τραύλισε:

—Ἐργαζάσαστε πάντα τόσο πολύ;...

—Καθὼς βλέπετε, κύριε ἀθεᾶ. Δὲν μοῦ μένει καιρὸς νὰ κάνω κι' ἔγω περιπάτους, δπως ἐσεῖς. Εξ ἄλλου, μοῦ φαίνεται ὅτι ἀν δὲν ἔργαζόμουν, μόνη καθὼς εἰμαι, θὰ στενοχωριόμουν πολύ...

Καὶ πάλι, ή σιωπὴ ἀπλώθηκε μεταξύ τους.

—Θὰ γίνετε καλὴ νοικοκυρά, Μαριέττα, ψιθύρισε σὲ λίγο ὁ ἀθεᾶς, καὶ θὰ κάνετε εύτυχισμένο αὐτὸν ποὺ θὰ σᾶς παντρευτῇ.

—Αὐτὸς ἔξαρτάται, εἶπε ή Μαριέττα.

—Ἐξαρτάται... ἀπὸ τί; ρώτησε ξαφνιστιένος δ' Σαμπέρ.

—Ναί, ἔξαρτάται, ξανάπε ή Μαριέττα. Θὰ κάνω εύτυχισμένο τὸν ἄντρα ποὺ θὰ πάρω ἀν τὸν ἀγαπάω. "Αν δὲν τὸν ἀγαπάω, δὲν θὰ τὸν κάνω εύτυχισμένο.

Ο ἀθεᾶς χαμογέλασε προσποιητὰ, ἐνῶ ή καρδιά του χτυπούσε δυνατά.

—Ἐπειτα ρώτησε τρυφερά:

—Καὶ δὲν ἀγαπάται κανένα τώρα, Μαριέττα;

—Τώρα; τοῦ ἀπάντησε ἔκείνη. Δὲν ξέρω... Δὲν ἔρχεται κανένας ἔδω...

Ο Σαμπέρ συγκέντρωσε ὅλο του τὸ θάρρος καὶ τραύλισε μὲ φωνὴ τσυκλισμένη ἀπὸ τὴν ταραχὴ του:

—Κι' ἐμένα... κι' ἐμένα δὲν μ' ἀγαπᾶ λίγο;

Έκείνη πλησίασε χαμογελῶντας πονηρά καὶ τὸν κύτταζε μὲ τὰ γκρίζα της μάτια, δπου κυθρεφτιζόταν ή πρασινάδα τοῦ δάσους.

—Ἐσάς, κύριε ἀθεᾶ; Μὰ ναί.. Σᾶς ἀγαπῶ..

Βρισκόταν μπρὸς στὸ παράθυρο τώρα. Ό ἀθεᾶς, στὸν ὅποιο τὰ λόγια: «Σ' ἀγαπῶ...» τὸν εἶχαν χαιδέψει σὰν μὰ γλυκειά αὔρα, ἄρπαξε τὸ χέρι τῆς νέας, καὶ μὴ τολμῶντας νὰ τὴν κυττάξῃ στὰ μάτια, ἀρχισε νὰ τὴν μιλάργηγορα:

—Κι' ἐγὼ σ' ἀγαπῶ πόλυ, παραπολύ... Σ' ἀγαπῶ περισσότερο ἀπ' ὅ, τι πρέπει... Σ' ἀγαπῶ τόσο, ὥστε νὰ ξεχνάω τοὺς δρκους ποὺ ἔδωσε στὸν Θεό. Ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ σὲ πρωτεύειδα ἔδω, δὲν κάνω τίποτε ὅλλο παρὰ νὰ σὲ σκέφτωμαι, δπου κι' ἀν βρίσκωμαι... καὶ μέσα στὴν ἐκκλησία ἀκόμα... "Εχασα πειά τὴν εύσεβειά μου... Γι' αὐτὸς, προκειμένου νὰ γίνω ἔνας κακός ιερεὺς, ἀποφάσισα νὰ ξαναγίνω ἔνας ἀπλός, ἀλλὰ καλός χριστιανός... Θέλεις νὰ μ' ἀκολουθήσης, παιδί μου..."

Η Μαριέττα χαμογελοῦσε μ' ἔνα χαμόγελο θιασμένο. Τὰ λόγια ποὺ εἶχε ἀκούσει τὴν εἶχαν κάνει κακὴν ἐντύπωσι, μά, παρ' ὅλα αὐτά, εὔρισκε τὸν νεαρὸν ἀθεᾶ ὠραίο παιδί καὶ τὴν ὅμιλία του γοητευτική.

—Έκείνος τρέμοντας, κατάχλωμος, τὴν ξαναρώτησε:

—Λοιπόν... Πές μου!.. Θέλεις νὰ μ' ἀκολουθήσης;

—Έκείνη τράθηξε ἀπαλά τὸ χέρι της κι' ἔκανε λίγο πίσω καθὼς τοῦ ἀπαντούσε:

—Νὰ σᾶς ἀκολουθήσω, κύριε ἀθεᾶ! Μὰ δὲν μπορῶ. Τὶ θάλεγε δὲ πατέρας μιψ;...

Καὶ, μ' ἔνα τεινηρό βλέμμα, συνέχισε:

—Μποροῦμε νὰ εἰς ακολουθήσουμε νὰ βλεπόμαστε ἔδω, δταν δὲ πατέρας μου λείπη. Κανένας δὲν θὰ τὸ μάθη...

—Ο ἀθεᾶς δὲν κατάλαβε καλὰ τὶ ἡθελε νὰ πῆ. Κι' ἐπέμεινε:

—Μαριέττα... Σὲ παρακαλῶ... 'Αφοῦ μ' ἀγαπᾶς λίγο, ἔλα μαζύ μου... Θέλω νὰ γίνης δική μου. Θὰ ἔγκαταλείψης τὸν πατέρα σου καὶ θὰ παντρευτοῦμε στὴν πατρίδα μου...

Μόλις ἀκουσε τὰ λόγια «θὰ παντρευτοῦμε», ή νεα κόρη ποὺ κύτταζε τὸ πάτωμα, σήκωσε τὸ κεφάλι της. Νόμισε πώς δὲν εἶχε ἀκούσει καλά.

—Θὰ παντρευτοῦμε, εἶπατε;

—Ναί.... ναί... Δὲν θέλεις νὰ γίνης γυναῖκα μου;

—Η Μαριέττα ἀρχισε νὰ γελάῃ.

—Ω! κύριε ἀθεᾶ... μὲ κυροϊδεύετε. Πῶς μπορεῖ νὰ γίνη μιὰ γυναῖκα σύζυγος ἐνὸς ἐφημερίου;

—Η κραυγὴ μιᾶς κίσσας ἀντήχησε μέσα στὰ δέντρα. Λίγος θερμὸς ἀέρας ἔκανε τὰ φύλλα νὰ σαλέψουν... Κι' δ' ἀθεᾶς φώναξε:

—Μα ἐγώ δὲν εἰμαι ἐφημέριος... Δὲν εἰμαι κάν ιερεύς... Εἰμαι ἀκόμα διάκονος... κ' εἰμαι ἀπολύτως ἐλεύθερος νὰ παντρευτῶ αὐτῷ, ὃν αὐτὸς μοῦ ἀρέση...

—Η Μαριέττα, βλέποντας ὅτι τῆς μιλοῦσε σοβαρά, εἶχε γίνει σοειρὴ κι' ἐκείνη. "Υψωσε τὸ μέτωπό της καὶ εἶπε:

—Ω! ὥλ' αὐτὰ εἶνε πράγματα ποὺ δὲν τὰ καταλαβαίνω... Φοράτε ρούχα παπᾶ, μένετε μαζὺ μὲ παπάδες, εἰσαστε λοιπὸν παπᾶς κι' ἐσεῖς... Κι' ἐγώ δὲν θέλω νὰ παντρευτῶ μὲ παπᾶ...

—Ελεγε τὰ λόγια αὐτὰ μὲ φωνὴ διαπεραστική, μὲ τὰ χαρκτηριστικὰ συνωφρυμένα, σχεδὸν σκληρά... Ο Σαμπέρ μάντεψε ὅτι ή νεανικὴ κι' ἐπιπόλαιη αὐτὴ καρδιά ἔκλεινε γι' αὐτόν. "Ολό του τὸ δύνειρο διαλύταν σὰν σαπουνόφουσκα. "Ενοιωθε σταγόνες ίδρωτος νὰ παγώνυμον στούς κροτάφους του.

—Τότε, τραύλισε, δὲν θέλεις;

—Νὰ γίνω γυναῖκα ἐνὸς παπᾶ... "Α, όχι, μὰ τὴν ἀλήθεια!... "Επειτα κι' ὁ πατέρας μου δὲν θὰ τὸ ἡθελε κι' αὐτός... Δὲν ἔφθασα ἀκόμα στὸ σημεῖο αὐτό...

Εἶχε ξαναπάρει πάλι τὸ σίδερό της καὶ τὸ περιέφερε μὲ μανία ἀπάνω στὸ πουκάμισο, σὰν νὰ τῆς εἶχαν κάνει μιὰ προσβολή... Ο ἀθεᾶς, μὲ τὸ κεφάλι χωμένο στὰ χέρια του, μὲ τοὺς ἀγκανές στηριγμένους στὸ πεζούλι τοῦ παραθύρου, ἔκλαιγε...

—Η Μαριέττα συγκινήθηκε ἀπὸ τὰ δάκρυα του, γιατὶ δὲν ἤταν κακή. Τὸν ἐπλησίασε, ἀκούμπησε τὸ χέρι της στὸ μανίκι τοῦ ράσου του καὶ εἶπε:

—Ελάτε, κύριε ἀθεᾶ... Μὴ κάνετε ἔτσι... Τίποτε δὲν ὅλαξε μεταξύ μας... Θάρχόσαστε νὰ μὲ βλέπετε κάθε Τετάρτη, δπως πάντα... Δὲν κάνει νὰ κλαίτε...

Κι' ἐπὶ ἀρκετὴ ὥρα, τοῦ φιθύριζε γλυκὰ λόγια... Έκείνος ἔξακολουθοῦσε νὰ κλαίῃ σιωπηλά. Τέλος σήκωσε τὸ κεφάλι του καὶ σκούπισε τὰ μάτια του, χωρὶς νὰ κυττάξῃ τὴ Μαριέττα... Δυνατοὶ στεναγμοὶ ἔκαναν τὸ στήθος του νὰ φουσκώνη...

Πήρε τὸ καπέλλο του ποὺ εἶχε γλυκά στρήσει καταγῆς καὶ εἶπε:

—Λοιπόν... Φεύγω... 'Ωρεθουάρ...

—Εκανε μερικὰ βήματα στὸ δρόμο, ποὺ ὠδηγοῦσε πρὸς τὸ ξέφωτο. Η Μαριέττα έζω, τὸ συνάντησε καὶ τὸν ἔπιασε εὐγενικά ἀπ' τὸ μπράτσο.

—Είσαστε θυμωμένος, κύριε ἀθεᾶ; τοῦ εἶπε. Πέστε μου ωρεθουάρ μὲ τὴ συνηθισμένη σας ἔκφρασι.

Ο Σαμπέρ σταμάτησε καὶ στάθηκε ἀπέναντι της. Τὸν τύλιξε μὲ τὸ βλέμμα της, τὸ τόσο νεανικό τὸ τόσο ἐκφραστικό.. Κ' εἰδε τὴν ἀνθηρή ὡμορφιά της, τὴ δροσιά της, τὴ χάρι της... "Ολ' αὐτά ὅλη αὐτὴ ή νεότης ἥσαν χαμένα γι' αὐτόν... Τὸ μαῦρο ράσο ποὺ τοῦ έσφιγγε τὸ κορμὶ τὸν χωρίζε ἀπὸ τὴ ζωή.

Τότε ἔνυιωσε μιὰ ξυφνικὴ ὄρμη θλιβερῆς ἀγάπης, χωρὶς ἐπιθυμία, σχεδὸν ἀδελφικῆς, μέσα στὴν δποία μπερδευόντουσαν δικτυώσαντας γιὰ τὸν ἔκαλοντας τὸν χωρισμό. "Αρπαψε τὴ Μαριέττα μέσα στὴν ἀγκαλιά του, τὴ σήκωσε ψηλά καὶ τὴν ἔσφιξε ἐπάνω στὴν καρδιά του.

Φωνὲς γνωστὲς ποὺ τὸν ἔκαλοντας, ἀντήχησαν ἔξαφνα:

—Σαμπέρ! Σαμπέρ!

—Ησαν ὁ Βερζιέ κι' δ' Οριγιάρ, ποὺ εἶχαν σηκωθῆ ἀπὸ τὸν ύπνο τους καὶ ποὺ ζητούσαν τὸν σύντροφό τους. Ο ἀθεᾶς ἀπόθεσε ἀπαλά τὴ Μαριέττα καταγῆς...

—Αντίο, παιδί μου, τῆς εἶπε.

Τώρα ἔκλαιγε κι' ἐκείνη.

—Αντίο! τοῦ ἀπάντησε.

—Απομακρύιθηκε μὲ μεγάλα βήματα καὶ χαθηκε μεσά στὸ δέντρα. Δὲν ἄργησε νὰ συναντήσῃ τοὺς συντρόφους του καὶ νὰ πάρουν πάλι κι' οἱ τρεῖς τὸ δρόμο τῆς σχολῆς.

Ο Σαμπέρ δύμως περπατούσε χωρὶς νὰ λέη τίποτε.. Ο ήλιος φλογερός ἀκόμα, τὸν χτυπούσε... Καὶ στὶς ώμοπλάτες, τὸ μαύρο ράσο τοῦ φλόγιζε τὴ ράχη.



· Απομακρύιθηκε μὲ μεγάλα βήματα καὶ χαθηκε μεσά στὸ δέντρα