

ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

ΤΗΣ Α. ΖΕΝΝΕΒΡΑΙΥ

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΡΟΒΙΝΣΩΝΕΣ



(ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ). — Η Μηλιά, ή τολμηρή και μικρούλα κόρη των ψαρά Νικόλα Ντερρύ, καθώς περιπλανιόταν μιά μέρα στη θραγώδη αυτή που άπλωνότανε μπρός στό φτωχικό σπιτάκι της, άνακαλυψε τυχαίως μιά τρύπα που ωδηγούσε στό έσωτερικό ένός μεγάλου κι' άπροσίτου θράχου. Η Μηλιά μπαίνει έτοι μέσα στόν θράχο, τόν έπιθεωρεί και ξαναγυρίζει στό σπίτι της, άποφασισμένη νά μήν πή σέ κανένα τίποτε γιά την άνακαλυψη της. "Επειδή άπο λίγον καιρό δι πατέρας της πνίγηκε μιά μέρα που είχε θερινή στό φάεμα μέτρικυμία και έπειτα άπο μερικούς μήνες πεθαίνει και ή μητέρα της. Η Μηλιά μαζί με τόν άδελφό της τόν Γιαννάκη μένουν έρημα στόν κόσμο. Η Μηλιά τότε γιά νά ζεφύγουν άπο τά χέρια μιᾶς γρήγας μέγατρας που θέλει νά τά πάρη κοντά της, παίρνει τόν άδελφό της και καταφεύγουν στόν θράχο.

"Έκει θώμας έχουν ν' αντιπαλαίσουν μ" ένα σωρό δυσκολίες. Τούς έλειπεν τά πάντα, άκομα και σπίρτα γιά ν' ανάψουν φωτιά. Γι' αύτό η Μηλιά άποφασίζει μιά νύχτα νά ξαναγυρίση μέτρι τόν άδελφό της στό σπίτι της και νά πάρουν διπλούς χρειάζεται. Μά, καθώς θγαίνουν άπο τό θράχο, συναντούν δυσκολίες στήν έξοδο

(Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου)

— "Αν ψάξουμε, είπε η Μηλιά, μπορούμε νά τό θρούμε σέ καμμιά γωνιά... Φοβάμαι θώμας μήπως τό κύμα αύτό μιᾶς έπήρε τήν καλαμωτή μας και μιᾶς σκόρπισε τά ξύλα... Θά πάω νά ίδω..."

— "Οχι τώρα! Δέν σ' άφηνω! είπε ο Γιαννάκης.

— Μιά στιγμή και θά γυρίσω άμεσως.

— "Οχι, σου λέω!... Φοβάμαι!... έπειμεινε ο Γιαννάκης κλαίγοντας.

— Καλά... Ήσυχασε... Θά πάμε αύριο, σταν η θάλασσα θά ξεπιά τραβηγχτῆ...

Σέ λίγο άρχισε νά πέφτη τόσο ραγδαία θροχή; ώστε τά παιδιά άναγκαστηκαν νά μείνουν δλη τήν ήμέρα στή σπηληγά. Διάσασαν, κουβέντιασαν κι' έπαιξαν διάφορα παιγνίδια, άκομα και τήν τυφλόμυιγα... Ο Γιαννάκης γελούσε μέτρι τήν καρδιά του και φαινόταν πώς είχε ξεχάσει τίς συγκινήσεις τής ήμέρας έκείνης.

Η Μηλιά ώστόσο ήταν άπο μέσα της πολύ μελαγχολική, άλλα έκρυψε τή θλιψιά της άπο τό Γιαννάκη, γιατί τής άρεσε νά τόν θλέπη πάντα χαρούμενο και γελαστό.

Τήν άλλη μέρα, πρωι-πρωι, τά δυό παιδιά θγήκαν στόν έξωστη. Κάτω η αύλη ήταν γεμάτη νερό και ή καλαμωτή τους δέν φαινόταν σέ πολύ καλή κατάστασι. Τό πελώριο έκεινο κύμα είχε σκορπίσει τά φύκια που έφραζαν τά κενά άναμεσα στούς πασσάλους.

— Γιά κύττα, Γιαννάκη! είπε η Μηλιά. Μήπως θλέπης που-θενά τό κουτί που έρριξε χθές έδω τό κύμα;

— "Οχι. Βλέπω μονάχα ένα μικρό γλάρο που κολυμπάει μέχρι... Νά... έκει..."

Κι' έδειξε μέτρι τό δάχτυλό του τό θαλασσοπούλι, τό όποιο προπάθησε νά πετάξῃ, άλλα έπεισε και πάλι ωρά στό νερό, διπού έκρισε νά πλέη, χρησιμοποιώντας τά πόδια του γιά κουπιά.

— "Ω! τό δυστυχισμένο! Μού φαίνεται πώς έχει σπάσει τό φτερό του! είπε η Μηλιά. Τό χθεσινό κύμα θά τό γκρέμισε άπο τή φωληά του και είνε θαύμα πώς δέν τόν σκότωσε..."

— Θά τόν περιποιηθούμε... δέν είν' έτσι, Μηλιά; ρώτησε ο Γιαννάκης. Θά τόν έχουμε έδω νά μιᾶς διασκεδάζη στή μοναξιά μας...

— Ναί, θά μείνη φυλακισμένος κι' αύτός μαζύ μας ώς δτου νά γιατρευτή τό φτερό του... Φόβου νά ψοφίση άπο τήν πείνια δέν έχει, γιατί θά θρίσκη έδω άφθονα ψάρια νά τρώη... "Α, νά και τό κουτί! Τό θλέπω κεῖ κάτω κοντά στή σκάλα..." Στάθηκε μέσα σ' έκείνη τήν τρύπα του θράχου... Πώ-πώ! Τί μεγάλο που έγινε!

Φαντασθήτε πόση ήταν η δύναμις τής τρικυμίας γιά νά μπορέση νά σηκώση ένα τέτοιο πράγμα... Η Μηλιά χλώμιασε άπο τήν ταραχή της καθώς συλλογίστηκε δτι πιθανόν τό κιεώτιο αύτό νά προερχόταν άπο τό ωπόριο που ναυάγησε!...

Μὲ ζωηρή άνυπομονησία, τά παιδιά περίμεναν ώς δτου ν' άποσυρθῇ ή θάλασσα γιά νά πάνε νά δούνε τό κουτί... Τέλος η ζωμός ξεσκεπάστηκε έντελως άπο τά νερά και ή Μηλιά έτρεξε πρώτη κάτω. Μόλις άγγιξε τό

κιεώτιο, φώναξε άπο μακριά στόν Γιαννάκη:

— Είνε τενεκεδένιο!... Και καλά κλεισμένου!... Τί νάχη άρα γε μέσω;... Πρέπει νάνε πολύ ωρά...

Και δοκίμασε νά τό σηκώση μέτρι κάποιο δισταγμό... Τί περίεργο θώμας;... Τό σιδερένιο κιεώτιο δέν ήταν τόσο ωρά, δσο φαινόταν. Η Μηλιά μπορούσε και τό μετακινούσε μέτρι μεγάλη εύκολιά. "Ωστόσο δέν ήταν και τόσο έλαφρό, ώστε νά μπορή νά τ' άνεβάση μόνη της στό σπήλαιο.

— Γιαννάκη! Φέρε μου, σέ παρυκαλώ, τό συνηγιά τού πατέρα! φώναξε στόν άδελφό της που ένομιζε πώς ήταν άκομα έπάνω.

— Άλλα ο μικρός είχε κατέβει κάτω, πίσω άπο τή Μηλιά και κυνηγούσε τό γλάρο, ο όποιος έτρεχε τρομαγμένος έδω κι' έκει, γιά νά μήν τόν πιάση.

— "Αφοσε λοιπόν τό κακόμοιρο τό πουλί! φώναξε η Μηλιά. "Ετσι που κάνεις, θά τό άγριέψης, ένω έκεινο μπορεί σέ λίγες μέρες νά μιᾶς συνηθίση... Οι γλάροι ήμερώνουν πολύ εύκολα..."

— Ελα, πήγαινε, νά μου φέρης τό σουγιά...

— Άλλα ο Γιαννάκης, χωρίς νά δώση προσοχή στά λόγια τής άδελφής του, έξακυλούθησε τό κυνήγι τού γλάρου, δ όποιος κυττέφυγε τέλος σ' ένα κούφωμα τού θράχου και κρύφτηκε σ' αύτο.

— Μπά! Μπά! φώναξε έξαφνα ο μικρός. Μηλιά, έλα νά δης τί θρήκα... "Α! αύτό είνε δικό μου εύρημα... Σού τό λέω γιά νά τό έρηγης..."

Και ο Γιαννάκης είχε άγκαλιάσει σάν νά φοβόταν μήπως τού φύγη, ένα δέμα μεγαλύτερο άπ' αύτό, τό όποιο ούτε νά μετακινήση δέν μπορούσε.

— Η Μηλιά έτρεξε τότε κοντά του και τόν θοήθησε νά τραβήξῃ έξω απ' τό κούφωμα, δπου ήταν χωμένο ένα σακκί γεμάτα...

— Από τί; Μυστήριο...

— Θά πάω μόνη μου νά φέρω τό σουγιά τού πατέρα! είπε η Μηλιά. Στάσου έσου έδω.

Μέ λίγα πηδήματα άνεβηκε τήν πέτρινη σκάλα και υστερά άπο μιᾶς στιγμής θρίσκησε τόν παραδέχομαι!...

— Πώς χτυπούσε η καρδιά τών δυό παιδιών άπο περιέργεια!...

— Τέλος, η Μηλιά έκυψε τό σκοινί μέτρι τό όποιο ήταν δεμένος δ σάκκος και δταν τόν δνοιξε, είδαν μέσα διάφορα ναυτικά ρούχα.

— Η Μηλιά έρχισε ν' άδειάζη τό σακκί κι' έθγαλε άπο μέσα πουκάμισα, κάλτσες, παντελόνια, δυό χιτώνια ναυτικά, ένα ζευγάρι παπούτσια και στό τέλος ένα κουτάκι μέτρι θελόνες, μέτρι κλωστές, ένα ψαλίδι, κλπ.

— Υπήρχε άκομα κι' ένα σίδερο, ένα χτένι, κι' ένα κομμάτι σαπούνι μέσα σέ θήκη άπο καουτσούκ.

Φαντασθήτε τή χαρά τής Μηλιάς!...

Τώρα θά μπορούσε νά ράβη, νά πλένη μέτρι σαπούνι και νά σιδερώνη! Τί τύχη!

— Βλέπεις; είπε ο Γιαννάκης χαρούμενος. Τό εύρημά μου είνε καλύτερο άπο τό δικό σου.

— Τό παραδέχομαι, τού άδελφή του. Τώρα θάχυσμε ν' άλλαζουμε και ρούχα... Τά δικά μας κόντευαν νά κουρελιάστούν κι' άμα τά θρίσκηαμε άπο δω μέσα τά μιᾶς έπαιρναν γιά ζητιανάκια...

— Ναί, μά αύτά τά ρούχα είνε γιά μεγάλους... Δέν μάς κάνουν έμας... παρατήρησε ο Γιαννάκης.

— Μπά! είπε η Μηλιά. Τώρα που έχω θελόνες, κλωστές και ωπλίδι θά τά μικρύνω μιᾶς χαρά. Και στό κάτω-κάτω, δέν μάς έρχωνται ίσα-ίσα στό κορμί μας δέν θά μιᾶς κοροϊδέψη κανείς έδω μέσα.

— Καλά γιά μένα που έιμαι ίντρας! έκανε μέτρι καμάρι δ Γιαννάκης. Μά έσύ που έισαι κορίτσι πώς θά φορέσης άντρικά ρούχα... Χά! Χά! Χά! Τί γέλιως που θά κάνω, Μηλιά, θάτων θά σε δω ντυμένη σάν ναύτη!

— Τόσο τό καλύτερο!... Κι' έγω νά γελάς θέλω! Τώρα

μως ἀς πάρουμε ἀπὸ δῶ αὐτὰ τὰ ροῦχα καὶ τὸ σάκκο καὶ ὑστεραὶ ἀς ἀνοίξουμε τὸ κουτί ποὺ ὄρηκα ἔγώ!

Ἄφοῦ ἀνέθασαν ὅλα τὰ πράγματα τοῦ σάκκου στὴ σπηληγατούς, τὰ παιδιὰ ξανακατέθηκαν κ' ἡ Μηλιά δοκίμασε ν' ἀνοιξὲ τὸ κιβώτιο μὲ τὸ σουγιᾶ. Μὲ πολὺ κόπο καὶ ὑπομονή, γιατὶ ὁ τενεκὲς ἥταν δυνατὸς καὶ ἀντεῖχε, ἡ νέα κόρη κατώρθωσε ν' ἀνασηκώσῃ λίγο τὸ σκέπασμα. Κυτόπιν πῆρε μιὰ μυτερὴ πέτρα, τὴν ἔχωσε μέσα στὴ σχισμὴ καὶ μὲ μιὰ ἄλλη μεγαλύτερη, τὴν χτύπησε δυνατά.

Ἐκανε τὸ ἴδιο δυό - τρεῖς φορὲς καὶ τὸ σκέπασμα ἀνοιξε ἐντελῶς.

—Ω! γλυκίσματα! φώναξε δ Γιαννάκης μὲ χαρά.

—Οχι, δὲν εἶνε γλυκίσματα, τοῦ ἀπάντησε ἡ Μηλιά. Εἶνε κάτι καλύτερο... Παξιμάδια... Γιὰ νὰ δοῦμε δμως... μοῦ φαίνονται πολὺ ξερά...

Ο Γιαννάκης πῆρε ἀμέσως ἔνα παξιμάδι καὶ τὸ ἔφερε στὸ στόμα του. Ἀλλὰ μόλις τὸ δάγκωσε, κατσούφιασε γιατὶ ἥταν πολὺ ξερό. Σιγά - σιγά δμως, ἀρχισε νὰ τὸ τραγανίζῃ σὰν πιντικάκι καὶ τὸ εὔρισκε μάλιστα ἀρκετὰ νόστιμο...

—Τώρα ποὺ δὲν ἔχουμε πειά ψωμί, εἶπε, ωράκαμε μὲ τὶ νὰ τρῶμε τοὺς ἀστακούς μας καὶ τὰ ψάρια μας... Ἀλήθεια, Μηλιά, μοῦ φαίνεται πώς τὸ ὄικό σου εὔρημα εἶνε καλύτερο...

—Βλέπεις; Τὸ κακὸ κῦμα μᾶς εὐεργέτησε...

Καὶ τὰ μάτια τῆς Μηλιάς, καθὼς εἶπε τὰ λόγια αὐτά, δάκρυσαν.. Σκέφθηκε ὅτι χωρὶς ἄλλο τὸ κιβώτιο κι' ὁ σάκκος προερχόντουσαν ἀπὸ τὸ βαπόρι ποὺ εἶχε ναυαγήσει μπροστά στὰ μάτια τους... Ο δυστυχισμένος ναύτης, στὸν δόποιο ἀνήκαν ἐκεῖνα τὰ ροῦχα, θὰ ἥταν χωρὶς ἄλλο τώρα πνιγμένος μέσα στὴ θάλασσα... Καὶ ἀν ἡ καινούργια παλιρροια τοὺς ἔφερνε καὶ πτώματα πνιγμένων, ὅπως εἶχε δεῖ κάποτε ἡ Μηλιά στὴν ἀκρογιαλιά;

—Ω! τὶ τρόμο θὰ προξενοῦσε αὐτὸ καὶ στοὺς δυό!

—Τί συλλογίζεσαι, Μηλιά, καὶ εἶσαι λυπημένη; ρώτησε δ Γιαννάκης τὴν ἀδελφή του.

—Συλλογίζομαι ὅτι σήμερα καὶ αὔριο δὲν πρέπει οὔτε νὰ φωνάξουμε, οὔτε ν' ἀνάψουμε φωτιά, οὔτε νὰ τραγουδήσουμε... Θὰ ἔλθουν ἀνθρώποι ἀπὸ τὸ χωριό, ἔδω, στὴν ἀκρογιαλιά...

—Καὶ γιατὶ σήμερα καὶ αὔριο;

—Γιατὶ σήμερα - αὔριο ἡ θάλασσα θὰ εξεράσῃ τὸ φόρτωμα τοῦ βαπτυριοῦ ποὺ βούλιασε καὶ οἱ χωρικοὶ θὰ κατέβουν στὴν ἀκρογιαλιά γιὰ νὰ πάρουν τὰ πράγματα ποὺ θὰ ωροῦν..

—Τί λές... Δὲν πάμε νὰ πάρουμε καὶ μεῖς;

—Τρελλάθηκες; Κι' ἀν μᾶς δοῦν καὶ μᾶς πιάσουν; "Επειτα, δὲν μποροῦμε νὰ περάσουμε καὶ μεγάλα πράγματα ἀπὸ τὴν τρύπα τοῦ ωράκου. Καὶ γιὰ νὰ σοῦ πῶ τὴν ἀλήθεια, δὲν μοῦ ἀρέσει νὰ γδύνω τοὺς πνιγμένους. Αὐτὸ μοῦ θυμίζει κάτι ιστορίες ποὺ μοῦ ἔλεγε ὁ φτωχός μας πατέρας, τὸν καιρὸ ποὺ πγάνιαμε μὲ τὴ βάρκα.

—Τί ιστορίες; Πές μου καμμιὰ, σὲ παρακαλῶ...

—Νά... Μιά φορά, πάει πολὺς καιρὸς ἀπὸ τότε, κάτι κακοὶ ἀνθρώποι κατοικοῦσαν σὲ μιὰ ἀκρογιαλιά γεμάτη ωράκους. "Επαιρναν βώδια, τοὺς ἔδεναν φανάρια ἐπάνω στὰ κέρατα καὶ τὰ ἀφηναν νὰ περπατοῦνε... Τὰ πλοιά τὰ ἔθεπαν ἀπὸ μακρυά, καὶ τὰ ἔπαιρναν γιὰ φαράδικα. Προχωροῦσαν λοιπὸν μὲ τὴν ἰδέα δτι θὰ εὔρισκαν ἀκόμα πιὸ βαθειά νερά, ἔπειταν ἔξαφνα ἀπάνω στοὺς ωράκους καὶ τσακιζόντουσαν... Οἱ ναυαγοὶ προσπαθοῦσαν νὰ σωθοῦν κολυμπῶντας, ἀλλὰ οἱ κακούργοι ποὺ φύλαγαν στὴν ἀκρογιαλιά, δὲν τοὺς ἀφηναν νὰ βγοῦν ἔξω καὶ τοὺς ἔρριχναν πάλι στὴ θάλασσα...

—Καὶ γιατὶ τὸ ἔκαναν αὐτὸ οἱ κακοί;

—Νά, γιὰ νὰ κλέψουν δτι εὔρισκαν στὰ καράβια ποὺ ἔπειταν ἔξω...

—Α! τότε κι' ἔμεις τώρα εἴμαστε κλέφτες, ἀφοῦ πήραμε τὰ παξιμάδια καὶ τὰ ροῦχα...

—Οχι, γιατὶ, ἐν πρώτοις ἔμεις δὲν ἔκάναμε τὸ καράβι νὰ βούλιαξῃ. Δὲν τὸ θέλαμε... κάθε ἄλλο... Αὐτὴν τὴν τροφὴ μᾶς τὴν ἔστειλε δ Θεός, γιατὶ εἶδε ὅτι τὴν είχαμε ἀνάγκη... Πρέπει μαλιστα ν' ἀνεβάσουμε τὰ παξιμάδια στὸ παλάτι μας, γιατὶ ἀν μείνουν ἔδω καὶ τὰ ωράκη ή θάλασσα. δὲν θὰ τρώγωνται πειά...

—Καὶ πῶς θ' ἀνεβάσουμε...

—Νά, μὲ τὸν σάκκο σου... Θὰ συῦ βάζω μέσα ἀπὸ λίγα καὶ φορά καὶ σὺ θὰ τ' ἀνεβάζης.

—Καὶ τί θὰ μοῦ δώσης που σὰ σὲ βοηθήσω; ρώτησε δ Γιαννάκης, χαμογελῶντας πονηρά.

—Υὰ ιοής! τοῦ ἀποκριθῆκε ἡ Μηλιά.

—Πές μου, τί;

—Θὰ οστὸ πῶ ἀργότερα.

—Θὰ μοῦ τὸ δώσης σήμερα ;

—Ναί.

—Τώρα ἀμέσως;

—Οχι, τὸ ωράδου.

—Ποὺ νὰ περιμένω ὃς τὸ ωράδου... Πές μού τὸ τώρα!...

—Οχι, δὲν θὰ σοῦ πῶ τιποτε τώρα... Θὰ δῆς... Φτάνει μόνο δουλέψης, ὅπως πρέπει...

—Ἐλα λοιπὸν ἀς αρχισουμε ἀμέσως..

—Ο σάκκος εἶνε στεγνός ;

—Ονι καὶ τόσο.

—Τότε ἀπλωσέ μου τὴ μπλούζα σου... παὶ πρόσεξε, ἀμα στενώσει, νὰ μὴν πέσῃ κάτω...

—Ἀφοῦ θ' ἀνέθω τέσσερες φορὲς τὴ σκάλα, θὰ μοῦ δώσης, δτι μοῦ εἶπες;

—Οχι... Δὲν σοῦ εἶπα πώς θὰ σοῦ τὸ δώσω τὸ ωράδου;... Μὰ τι ἐπίμονος ποὺ εἰσαι...

—Ἐλα, δόσε μου τώρα παξιμάδια... Μὰ δὲν θὰ κουθαλήσης καὶ σύ ;

—Ποὺ πολλὰ ἀπὸ σένα. Στάσου νὰ συῦ τὰ φορτώσω.

Καὶ ἡ Μηλιά ἔθαλε μερικὰ παξιμάδια μέσα στὴν μπλούζα τοῦ ἀδελφοῦ της.

—Μήν εἶνε βαρειά; τὸν ρώτησε.

—Οχι, ἀποκριθῆκε δ Γιαννάκης. Μὰ εἶνε τόσο ψηλά ποὺ δὲν θὰ ωλέπω πειὰ τὰ σκαλιά.

—Α, κύρ Γιαννάκη! ἔκανε ἡ Μηλιά. Βλέπω ὅτι δὲν ἔχεις καθόλου ὅρεις γιὰ δουλειά... Ελα, ἐμπρός!...

Κι' ἀφοῦ ξαλάφωσε λίγο τὸ φορτίο τοῦ ἀδελφοῦ της, φορτώθηκε κ' ἡ ίδια ἔντι σωρὸ παξιμάδια, ἔθαλε μπροστά τὸ Γιαννάκη κι' ἀνέθηκαν μαζὺ τὴ σκάλα.

—Εκαναν ἔτοι τρεῖς δρόμους. Στὸν τέταρτο δμως δρόμο, δ Γιαννάκης στάθηκε κατακουραμένος καὶ κάθησε μέσα στὴ σπηληγά.

—Δὲν μπορῶ πειά. Φτάνει! εἶπε στὴ Μηλιά.

—Τότε λοιπόν, δὲν θὰ σοῦ δώσω τὸ ωράδου αὐτὸ ποὺ σοῦ ἔταξα...

—Καλά... Μή μοῦ δίνεις τίποτε... Τί νὰ σοῦ κάνω; Δὲν μπορῶ

πειά... Τὰ πόδια μου κοπήκανε...

—Πολὺ καλά. 'Έγώ θ' ἀνεβάσω μόνη μου δλα τ' ἄλλα παξιμάδια... 'Άλλα μὴ μοῦ ζητήσεις αὐτὸ ποὺ σοῦ ἔταξα, γιατὶ δὲν θὰ σοῦ τὸ δώσω... 'Απὸ δῶ καὶ πέρα, δτι ἔχω θὰ τὸ τρώγω μόνη μου...

—Ναί, μοῦ τὸ λές αὐτὸ σὰν νὰ μὴ σὲ ήξερα... 'Εσύ θὰ μοῦ δίνης πάντα τὸ καλύτερο καὶ τὸ περισσότερο μερτικό.

—Καλά, θὰ τὸ ιδοῦμε αὐτό...

Καὶ ἡ Μηλιά κατέθηκε μόνη της κι' ἀποτελείσε τὴ δουλειά της. Καὶ ἀφοῦ τ' ἀσφάλισε ὅλα μέσα στὴ σπηληγά, ἀκόμα καὶ τὸ ἀδειο κιβώτιο μέσα στὸ δόποιο ἔθαλε τὰ παξιμάδια καὶ τὰ σκέπασματα καλά, ἡ γενναία κόρη φρόντισε γιὰ τὸ γεύμα τους. Θὰ ἔτρωγαν μόνο μύδια, ἀφοῦ δημιουργοὶ τους εἶχε χαλάσει καὶ δὲν εἶχε πιάσει κανένα ψάρι. Θὰ μποροῦσαν νὰ μαγειρέψουν καὶ κανένα ἀστακό, ἀλλὰ δ Γιαννάκης δήλωσε δτι τοὺς εἶχε συχαθῆ πειὰ κι' δτι ήθελε τώρα μόνο ψάρια χωρὶς καύκαλο.

—Πήγαινε λοιπὸν νὰ τὰ φαρέσης ἔσου! τοῦ εἶπε ἡ Μηλιά δυσαρεστημένη.

—Ετοι, γιὰ πρώτη φορά τὰ δυό ἀδέλφια τὰ χάλασσαν.

—Ο Γιαννάκης, μουτρωμένος, πήγε καὶ κάθησε μόνος του στὸν ξέωστη. Κάτω στὴν αύλη, δ γλάρος τριγύριζε ἔδω κι' ἔκει μὲ κωμικές κινήσεις καὶ κάθησε τόσο στεκότανε καὶ ράμφιζε τὴν ἄμμο.

—Μπά! Τί νὰ βρίσκη ἔκει κάτω καὶ τὸ τρώει μὲ τόση δρεξι; ἀναρωτήθηκε δ Γιαννάκης.

—Καὶ πραγματικά, δ γλάρος εὔρισκε, ἔδω κι' ἔκει κάτι ποὺ γυάλιζε, τὸ καταθρόχθιζε, κι' ἔτρεχε κατόπιν ἀλλοῦ γιὰ νὰ κάνη τὸ ίδιο.

(Ακολουθεῖ)

