



ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ

ΤΟ KITRINO NTOMINO

ΠΙΕΡΙΑΝΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ. «Ο Φιλιππος ντ' Αλόντ, Ένας Γάλλος δριστοκράτης, μόλις είκοσι-δύο έτών, μετά τις σπουδές του κι' έπειτα από ένα ταξίδι τριών έτων στις διάφορες χωρες της Εύρωπης, έγκαθισταται στο Παρίσι για ν' άκολουθηση τό διπλωματικό στάδιο. Μιά βραδυά, πηγαίνει σε κάποιον δριστοκρατικό χορό μετημφιεσμένων κ' έκει όλεπει μιά προσωπιδοφόρο με κίτρινο ντόμινο νά τόν κυττάζη έπιμονα. Στήν άρχη, ο Φιλιππος, πρωτόπειρος στόν έρωτα, άναστατώνεται δπ' αυτήν τήν πρόκληση και προσπαθει ν' άποφυγη τήν προσωπιδοφόρο. Μά έκεινη τόν πλησιάζει, τού μιλάει, και τέλος φεύγουν μαζύ και οι δύο δπ' τόν χορό και πηγαίνουν σε κάποιο κοσμικό ρεστωράν. Έκει ή διγνωστη θγάζει τή μάσκα της και τού αποκαλύπτει τή γοητευτική θυμοφιδιά της. Ο Φιλιππος τήν έρωτεύει τρελλά κι' έπειτα από δύο μέρες συναντώνται σε ένα σπίτι, δπου ή διγνωστη προσκαλεί τό Φιλιππο. Έκει δυμως εισορμά δ σύζυγος τής ωραίας θγάζης της, έφοπλιστής κ. Ντελαστάλ, συνοδευόμενος από τόν δαστυνόμο τής συνοικίας και μερικούς δαστυνομικούς. Τήν άλλη μέρα δέ, δ κ. Ντελαστάλ έπισκεπτεται τόν Φιλιππο στό σπίτι του.»

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)

«Αν έπιδιώξω νά ξυνασυναντηθώ μαζύ της, — συλλογιζόμουν — θά κάνω μιά κακή πρᾶξη απέναντι τής Λουκίας. Έξ αλλου έχω ύποσχεθη στόν σύζυγό της ότι δὲν θά έπιχειρήσω ποτέ αυτό τό πρᾶγμα.»

“Ετσι, ο έγωισμός, ο λόγος που είχα δώσει στόν κ. Ντελαστάλ κ' ή αίσθηματική τιμιότης μου απέναντι τής Λουκίας κατώρθωσαν νά μέ συγκρατήσουν...»

“Αν ή Μαγδαληνή ήθελε νά μέ ξαναϊδη, γιατί δὲν μου έγραψε;

Και άφου δὲν μου έγραφε, αύτό τί άλλο έσήμαινε παρά ότι μέ είχε λησμονήσει;

“Επρεπε λοιπόν νά τήν ξεχάσω κι' έγώ, ή τούλαχιστον νά προσποιηθώ ότι τήν ξέχασα...»

“Ετσι πέρκασαν έξη χρόνια, τῶν δποίων τά μόνα γεγονότα, που σχετιζόντουσαν με τήν ίστορία τής κυρίας με τό κίτρινο ντόμινο ήσαν τέσσερες συναντήσεις με τόν κ. Ντελαστάλ, στό δρόμο ή στό θέατρο, ή ειδησις τού διαζυγίου του που τήν έδιασασα στής έφημερίδες κι' έπειτα ή άναγγελία τού δεύτερου γάμου του με μιά νέα τής παρισινής δριστοκρατίας.

Γιά τή Μαγδαληνή τήν ίδια κανένας δὲν μπόρεσε νά μου ώση τήν παραμικρή πληροφορία. Καθώς δὲν ήταν Γαλλίδα, δὲν είχε, φαίνεται, συγγενεῖς στό Παρίσι. Ετσι κανένας δὲν ήξερε τί είχε άπογινει.

“Εντωμεταξύ, ή φιλία που μέ συνέδεε, από τό φεγγαρόλουστο έκεινο βράδυ τού πύργου τού Τανσύ με τή Λουκία ντέ Πρεφοντάν, γινόταν, δόσ περνούσαν τά χρόνια, ένας κοσμικός δεσμός γαλήνιος κι' έλαφρά πληκτικός. Ο δεσμός αύτός μάλιστα είχε δρχίσει νά μάς κουράζη και πλησιάζει πειά στό τέλος του, όταν μιά σοφή διαταγή τού ύπουργού τῶν Έξωτερικῶν, με τοποθέτησε ώς γραμματέα τής Πρεσβείας στήν Κοπεγχάγη.

“Επειτα από ένα χωρισμό που

τόν έρραναμε, δπως έπρεπε με άφθονα δάκρυα, και που είπαμε «ώρεθουάρ» άντι νά πούμε «άντιο», άρχισε γιά μένα ή ματαιόδοξη και γοητευτική ζωή τού Παρισινού που θρίσκεται έξοριστος σε ζένες μεγαλουπόλεις.

“Υπηρέτησα διαδοχικά στήν Κοπεγχάγη, στή Χάγη και τέλος στό Βερολίνο, δπου τά καθήκοντά μου με άπασχολούσαν άκομα κατά τήν στιγμή, που «χρησιμοποιώντας τό χάρισμά μου ώς μυθιστοριογράφου», ξαναρχίζω ν' άφηγούμαι τήν ιστορία αύτή τής ζωῆς μου.***

Ξέρετε τή Γερμανία; Και ξέρετε στή Γερμανία τίς άξιολάτρευτες αύτές λουτροπόλεις, τίς τόσο είρηνικές κι' έλαχισα κοσμικές με τά ωραιά ξενοδοχεία τούς κι' δπου τή μόνη άπόλουσι άποτελούν μερικοί περίπατοι...»

Στίς λουτροπόλεις αύτές ή γερμανική κυθέρωνησις έχει άντικαταστήσει τίς έπικινδυνες συγκινήσεις τού χαρτοπαιγνίου με τίς γαλήνιες διασκεδάσεις τής μουσικής και τής πεζοπορίας. Μά ή σιωπή ή ίδια και ή άπλοτης τῶν γερμανικῶν αύτων λουτροπολεων, ή παιδιάστικη τουαλέττα τῶν ξανθῶν κοριτσιών τής Γερμανίας, ή θαθειά καλωσόνη τῶν κυτοίκων άποτελούν μιά μεγάλη έλξη γιά ζσους άναζητούν σ' αύτές τίς πόλεις τή γαλήνη και τήν ύγεια.***

Κατά τά μέσα λοιπόν τού Αύγούστου τού 19... ένας νεαρός Γάλλος είχε έγκατασταθή στή Βίλλα «Κιζιζάνα», ή δποία είνε άπλούστατα ένα από τά έξαρτηματα τού ξενοδοχείου Σ... στά περίχωρα τής Δρέσδης.

Τό ξενοδοχείο Σ... περίφημο σ' δήλη τήν περιοχή, άποτελείται από πέντε - έξη Βίλλες ακορπισμένες σ' ένα λαμπρό πάρκο, θαυμάνια διατηρημένο. Μιά κεντρική βίλλα χρησιμεύει ώς ρεστωράν. Ο νεαρός Γάλλος κατοικούσε σ' αύτήν πρό μερικῶν ήμερων έχοντας ώς συγκατοίκους του ένα Ρώσσο στρατηγό, δύο άρρωστες Αγγλίδες, έναν ουνταξιούχο Πρώσσο νομάρχη και μερικούς περαστικούς που δὲν είχαν κανένα ένδιαφέρον.

Ο Γάλλος αύτός ήταν ένας άντρας τριανταδύο περίπου χρόνων που μιλούσε τά γερμανικά με δρκετή εύκολιά.

Ο Γάλλος αύτός ήμουν έγώ, πιού τόν χρόνο έκεινο, είχα άφερωσει τίς διακοπές μου γιά νά γνωρίσω τήν Σαξωνία, τήν δποία έλαχιστη ήξερα ώς τότε...»

“Εδώ δ άναγνωστης πρέπει να φαντασθή ένα Φιλιππον ντ' Αλόντ έντεκα χρόνια μεγαλύτερο απ' δι τόν γνώρισε στό προηγούμενο κεφάλαιο. Τό πέρασμα τού χρόνου με είχε άλλαξει λίγο. Γερνάμε άλλωστε από μέρα σε μέρα... Είχα άποκτησει κιόλας τίς πρώτες ρυτίδες μου κι' είχα πάρει λίγυ πάχος... Ωστόσο έξακολουθούσα νά είμαι άκομα αύτό πολέμηνέ νέος, μά με τόν γρόπο ένος στρατιώτου, δ δποίος θά ξανθή σε λίγο πολίτης, τελειώνοι



Μαγδαληνή

τας τη θητεία του. Είχα πειά περισσότερες δάναμνήσεις παρά όνειρα.

'Εκείνο τὸ βράδυ εἶχα δειπνήσει μὲ καθυστέρησι μιᾶς ὥρας στὸ ρεστωράν του ἔξενοδοχείου, μόνος ἀνάμεσα στὰ τραπέζια ποὺ ἤσαν ἀδειανά, ἐκτὸς ἀπὸ ἓνα, ὅπου ἔτρωγαν ἔνας Ιερμανός μὲ χρυσᾶ γυαλιά καὶ μιὰ κυρία, τῆς ὅποιας δὲν διέκρινα τὸ πρόσωπο.

'Αφοῦ ἄκουσα ἀφηρημένα, καπνίζοντας τὸ σιγαρέττο μου, τὸ ἵντερμέτζο τῆς «Καθαλλερίας Ρουστικάνας», ποὺ τὸ ἔπαιζε μιὰ δρχήστρα πρώτης τάξεως, ἀνέθηκα στὸ διαμέρισμά μου τῆς Βίλλας «Κιζιζάνας».

Τὸ διαμέρισμα αὐτὸς ἀπετελεῖτο ἀπὸ δυὸ δωμάτια: τὸ ἔνα χρησίμευε ως σαλόνι καὶ τὸ ἄλλο ως κρεβατοκάμαρη. Ξαπλωμένος στὸ ντιβάνι τοῦ σαλονιοῦ, πέρασα μισὴ ὥρα, διυθάζοντας τὴν «Ἐφημερίδα τῆς Δρέσδης» ἀπὸ τὴν ὅποια ἔμαθα ὅτι ὁ πολιτικὸς δρίζων τῆς Εύρωπης ἔξακολουθοῦσε νὰ εἴνε πάντα χωρὶς σύννεφα.

"Ἐπειτα πέρασα στὴν κρεβατοκάμαρα μυ μιὰ νὰ πλαγιάσω. 'Εκεῖ, ξαφνιάστηκα πολὺ βλέποντας ἀπάνω στὸ τραπέζι μου μιὰ ἐπιστολὴ σ' ὄνομά μου, τῆς ὅποιας ἡ ἐπιγραφὴ δὲν μοῦ θύμιζε τίποτε καὶ ἡ ὅποια δὲν εἶχε γραμματόσημο, οὕτε καμμιὰ ἀλλή ἔνδειξι, ὅτι πέρασε ἀπὸ ταχυδρυμεῖο.

'Η ἐπιστολὴ αὐτὴ τὴν ὅποια ἀνοίξα ἀμέσως, ἔγραφε τὰ ἔξῆς: «Ο κ. Φίλιππος ντ' Ἀλόντ θὰ ἤταν πολὺ εὔγενης ἢν διοικήσει τὸ πρωτό, κατὰ τὶς δέκα, στὴ γαλαρία τοῦ πάρκου.

»Κάποιος ποὺ θέλει νὰ τοῦ μιλήσῃ, θὰ τὸν περιμένει ἔκει...»
Τίποτε ἄλλο...

Οὕτε ύπογραφή, οὕτε κὰν μιὰ τζίφρα.
Χτύπησα τὸ κουδούνι καὶ, σὲ λίγο, διταν παρουσιάστηκε δικαμπιέρης, τὸν ρώτησα:

—Ποιός ἔφερε αὐτὴν τὴν ἐπιστολή;
—Ἐνας ύπαλληλος τοῦ έξενοδοχείου.
—Ἐκ μέρους τίνος;
—Δὲν μᾶς εἶπε τίποτε...

Γιὰ μιὰ στιγμὴ σκέφτηκα νὰ ἔξακολουθήσω τὴν ἔρευνά μου καὶ νὰ μάθω ποιὸς εἶχε φέρει τὴν ἐπιστολή.

Μὰ δὲν μποροῦσα... Ἡταν πολὺ ἀργά. Ἐντεκάμιση τὴν νύχτα. "Όλοι, στὸ έξενοδοχεῖο καὶ στὴν πόλι κοιμόντουσαν. "Ἐδιωξα τὸν καμπιέρη καὶ πλάγιασα κι' ἔγω.

Αν νομίζετε ὅτι δὲν ταράχθηκα ἀρκετὰ μὲ τὴ σκέψη τοῦ μυστηριώδους αὐτοῦ ραντεβού, αὐτὸς συμβαίνει γιατὶ ὁ Φίλιππος ντ' Ἀλόντ ποὺ γνωρίσατε ἄλλοτε ἤταν σήμερα κατὰ ἔντεκα χρόνια μεγαλύτερος.

Αὐτὴ τὴ σκέψη ἔκανα κι' ἔγω ὁ ἴδιος πρὶν ἀποκοιμηθῶ. "Ηξερος προκαταβολικὰ ὅτι ἡ ἐπιστολὴ αὐτὴ, δσο ἀλλόκοτη καὶ ρωμανικὴ κι' ἀν φαινόταν, δὲν θάφερνε τίποτε τὸ καινούργιο καὶ τὸ λαμπρὸ στὴ ζωὴ μου. Μέσα στὴ ζωὴ μου δὲν μποροῦσα πειά νὰ περιμένω τίποτε τὸ καινούργιο καὶ τὸ λαμπρὸ, γιατὶ τὰ πράγματα τῆς ζωῆς φαίνονται καινούργια καὶ λαμπρά, μόνο δταν εἶμαστε νέοι.

Κι' ἔξαφνα τὸ μιαλό μου πήγε στὴ χοντρὴ κυρία ποὺ ἔτρωγε μὲ τὸν σύζυγό της μὲ τὰ χρυσά γυαλιά τὴν ἴδια ὥρα μὲ μένα στὸ ρεστωράν τοῦ έξενοδοχείου.

Η ιδέα ὅτι αὐτὴ ἡ κυρία μποροῦσε νὰ μοῦ εἴχε γράψει μ' ἔκανε ν' ἀνατριχιάσω καὶ μ' ἐμπόδισε γιὰ μερικὲς στιγμὲς νὰ κοιμηθῶ. 'Ακόμα καὶ στὸν ὑπὸ μου μὲ κυριούσε σὰν ἔφιάλτης αὐτὴ ἡ χοντρὴ γυναίκα...

Τὴν ἄλλη μέρα τὸ πρωΐ καθὼς ἔπινα τὸ τσάι μου, ξαναδιάβασα τὴν ἐπιστολή... Καὶ ξαφνικά, μιὰ μεγάλη περιέργεια μὲ κυριούσε νὰ μάθω ποιὸς ἤταν αὐτὸς ποὺ μοῦ εἶχε γράψει...

Φόρεσα ἔνα πολὺ κομψὸ κοστούμι ραμμένο στὸ Παρίσι, χτένισα τὰ μαλλιά μου μὲ μεγάλη φροντίδα, καὶ μόλις, ἡ ὥρα ἐσήμανε δέκα, διευθύνθη καὶ πρὸς τὸ πάρκο.

Αὐτὴ «ἡ γαλαρία τοῦ

πάρκου» τὴν ὅποια ἡ μυστηριώδης ἐπιστολὴ μοῦ ὑπεδείκνυε ως τόπο τοῦ ραντεβού, ἡταν μιὰ σειρά ἀπὸ στήλες, στὶς ὅποιες τυλιγόντουσαν ἀναρρηγητικά φυτά, οκορπιζοντας ἵσκιο καὶ δροσιά. ἀρκετὰ εὐχάριστα.

Πληγιάζοντας στὶς στήλες αὐτὲς, εἶδα μὲ ἀρκετὴ στενοχώρια, ὅτι ἔνας κύριος καὶ μιὰ κυρία θρισκόντουσαν κιόλας θριασμένοι σ' ἔνα πάγκο.

Ἡ σιλουέττα τῶν δυὸ ἀνθρώπων ποὺ ἀποτελοῦσαν τὸ ζευγάρι αὐτὸς μοῦ φάνηκε πολὺ κομψὴ καὶ — πῶς νὰ τὸ πῶ; κοσμοπολίτικη.

Ιπροχώρησα κι' ἔγω μέσυ στὴ γαλαρία.

Τὴν ίδια στιγμή, ἡ κυρία μὲ εἶδε, σηκώθηκε ἀπὸ τὴ θέση της, καὶ, ἀφήνοντας τὸν σύντροφό της, ἥρθε πρὸς ἐμένα μὲ θήμα ἀποφασιστικό.

Ἐκείνη τὴ στιγμὴ δὲν τὴν ἀναγνώρισα ἀκόμα καὶ ὅμως μοῦ φάνηκε πῶς τὸ μυαλό μου πάγωνε ἔξαφνα μέσα στὸ κεφάλι μου.

Καθὼς μὲ εἶδε, μοῦ εἶπε ἀπλά:

—Καλημέρα... Ἡταν αὐτὸς εύγενικό ἐκ μέρους σας... Μαντεύσατε, δὲν εἰν' ἔτσι... Μ' ἀρέσουν, βλέπετε, πάντοτε ἡ μυθιστορηματικές συναντήσεις...

Ο σύντροφός της σηκώθηκε κι' αὐτὸς καὶ μᾶς πλησίασε μὲ τὴ σειρά του.

Κατὰ τὶς ἀλλόκοτες αὐτὲς στιγμές, ἔκανα μερικούς τυπικούς χαιρετισμούς καὶ εἶπα μερικά λόγια. Μὰ μόνο ἀπὸ συνήθεια τὰ ἔκανα αὐτά, γιατὶ στὴν πραγματικότητα ἤμουν ἀνίκανος νὰ προφέρω εἶστω καὶ μιὰ λέξι.

Είχα μπροστά μου τὴ Μαγδαληνὴ Ντελαστάλ!

Μέσα στὸ κενό, ποὺ ἐκυμάτιζαν ἡ σκέψεις μου τὴν ἄκουσα νὰ λέη μὲ φωνὴ γαλήνια καὶ μὲ κάποια είρωνεία στὸν κύριο, ποὺ τὴν συνώδευε:

—Γνώρισα ἄλλοτε τὸν κ. ντ' Ἀλόντ στὸ Παρίσι...

—Κύριε, ἐπρόσθεσε γυρίζοντας πρὸς ἐμένα, σᾶς συνιστῶ τὸν σύζυγό μου, τὸν θαρώνο Ρομπέρ ντὲ Κομπερέ...

Αὐτὸς ποὺ ὠνυμαζόταν ἔτσι ὑποκλίθηκε καὶ μοῦ ἔσφιξε τὸ χέρι.

Ἡταν ἔνας ἄντρας ψηλός, λίγο παχύς, ντυμένος μὲ τὴν κομψὴ ἄνεσι τῶν Ἀγγλοσαξώνων, τῶν ὅποιων εἶχε τὴ ροδοκόκκινη φυσιογνωμία.

Κάναμε μερικά θήματα κάτω ἀπ' τὴ στοά, ἀλλάζοντας λόγια ποὺ δὲν ἐπρόδιδαν καθόλου τὶς τυραγμένες ψυχές μας.

Κύταζα τὴ Μαγδαληνὴ καὶ σκεφτόμουνα:

—Δὲν ἄλλαξε καθόλου...

Κι' ὅμως καθὼς σκεφτόμουν αὐτό, καθὼς τὸ ἀπεδείκνυα στὸν ἔαυτό μου μὲ τὴν προσεχτικὴ ἐξέτασι τοῦ κορμοῦ της καὶ τὸν προσώπου της, θυμήθηκα ὅτι μιὰ στιγμὴ πρὸ τῆς συναντήσεώς μας, δὲν τὴν εἶχα — ω! γιὰ ἔνα δευτερόλεπτο μόνο — ἀναγνώρισε...

Ἡ ἀνάμνησις τῶν ματιῶν μου εἶχε διατηρήσει τὴν ἀκριβῆ εἰκόνα τῆς Μαγδαληνῆς τοῦ παρελθόντος. Μὰ ἡ καινούργια εἰκόνα: διαδεχόταν τὴν παλαιά μὲ τὴν μορφὴ τῆς πραγματικότητος καὶ ποτὲ, ποτὲ πειά δὲν θὰ ξαναπαρουσιαζόταν μπροστά μου ἡ Μαγδαληνὴ τοῦ παρελθόντος.

—Εμαθα, σ' αὐτὲς τὶς τέσσερες - πέντε θόλτες, ποὺ κάναμε καὶ οἱ τρεῖς, στὴ στοά, ὅτι μοῦ ἤταν ἀπαραίτητο νὰ ξέρω γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὴν κοινωνικὴ θέση τοῦ κ. καὶ τῆς κ. Κομπερέ. Κατοικοῦσαν σ' ἔνα πύργο στὸ Αἴν, πήγαιναν σπανίως στὸ Παρίσι, καὶ ταξίδευαν δόλο τὸ χρόνο. Τώρα ξμεναν στὸ ισόγειο μιᾶς ἀπὸ τὶς πιὸ χαριτωμένες θίλλες τοῦ έξενοδοχείου μας, στὴ θίλλα «Αὐτοκράτειρα Αύγούστα».

Μιὰ καμπάνα ποὺ ἔσήμανε πέρα ἀπὸ τὰ δέντρα ἀναγγέλλοντας τὸ γεῦμα, μᾶς θύμισε τὴν ὥρα.

—Θά μᾶς κάνετε τὴν τιμὴ νὰ γευματίσετε μαζεύμας, κύριε; μοῦ εἶπε δὲν τὲ Κομπερέ.



“Ημουν εύτυχισμένος κοντά στὴ Λουκία

(Άκονουθεῖ)