

ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ



Η Καχένα, σουλτάνα των κουρσάρων της Βερβερίας, πούχε στο χαρέμι της... 400 συζύγους!

Πρό εκατό χρόνων, τή Μεσόγειο τήν αυλάκω να ν τὰ κουρσάρικα καράβια τών φοβερών Μπαρμπάρων (Βερβερών) πειρατών.

Οί πειραταί αυτοί είχαν για όρ-

μητήριά τους τις άκτες της Άλγερίας και για έδρα του άρχηγού της την Ταρίφα, πρωτεύουσα της Ταγγέρης.

Θά σάς σερβίρουμε λοιπόν σήμερα δυό περίεργα «φρούτα», πειρατικής προελεύσεως: Τό πρώτο είνε, ότι ή λέξις «Ταρίφα» — ή όποια σημαίνει για μās «τιμολόγιο» — προήλθε άκριβώς άπ' τήν άφρικανική αυτή πόλι Ταρίφα. Ο άρχικουρσάρος δηλαδή, ό όποιος είχε τήν έδρα του σ' αυτήν τήν πόλι, είχε όρίσει ώρισμένους για κάθε πλοίο φόρους, — άναλόγως του μεγέθους του και του φορτίου του — τούς όποιους πλήρωνε ό πλοίαρχος, μόλις έμπαινε σε «Μπαρμπερίνικο» λιμάνι. Άν τολμούσε ν' άρνηθί, τό κεφάλι του θεριζόταν άμέσως άπό τὰ γιαταγάνια τών κουρσάρων. Έτσι, ή πόλις Ταρίφα έμεινε παροιμιώδης και τρομεροί στους ναυτικούς όλων τών χωρών της Μεσογείου, και «ταρίφες» ώνομάσθηκαν όλοι οί καταναγκαστικοί φόροι και τὰ καταναγκαστικά τιμολόγια!

Τό δεύτερο πειρατικό «φρούτο», είνε ή σουλτάνα τών Μπαρμπερίνων κουρσάρων, ή περικαλλής αλλά και φλογερή Καχένα!

Αίμοχαρους φύσεως κι' άδαμάστου θάρρους ή Καχένα, βασίλεψε περισσότερο άπό τριάντα χρόνια στους άγρίους και κακούργους ύπηκόους της. Όρμητική όμως στον έρωτα, και φλογερής ιδιοσυγκρασίας είχε σχηματίσει τό πιό πρωτοφανές και τό πιό πολυπληθές χαρέμι του κόσμου:

Είχε δηλαδή συγχρόνως για συζύγους, τετρακοσίους ώραίους κ' ύψηλόσωμους νέους ! !

Τό περίεργο αυτό τετράγωνο, τό όποίο βλέπετε με τό μαύρο σημάδι στή μέση του και με τὰ ιερογλυφικά γράμματα του 'Αραβικού άλφαβήτου γύρω του, είνε τό «μαγικό τετράγωνο» τών 'Αράβων της 'Αφρικής.

Τό θεωρούν, τόσο ό λαός, όσο και οί μορφωμένοι, ως προικισμένο με ύπερφυσικές θεραπευτικές ιδιότητες κατά της άϋπνίας. Άρκεί να τό άντικρύση ένας άρρωστος άπό άϋπνία, προσηλώνοντας επίμονα τό βλέμμα του στο κεντρικό σημάδι και σε λίγο θά κοιμηθί έξάπαντος!

Έμείς, προσωπικώς, δέν τό δοκιμάσαμε, γιατί δέν πάσχουμε εύτυχώς άπό άϋπνία...

* * *

Ίδου τώρα, κι' ένα άπροσδόκητο:

Στά 1918, ζούσε στο Κάνσας Σίτυ της πολιτείας Μισσουρί,



Ο Ουίλλιαμ Μακφέρον, πού διάβαζε με τήν γλώσσα του...

και στή ν ύπ' αριθ. 71 'Ανατολική 'Οδού της πόλεως, ό κύριος Ουίλλιαμ Μακφέρον.

Κοντός ωμος, άσπρομάλλης, χωρίς καθόλου χέρια κι' όλότελα τυφλός, ό δυστυχής αυτός γέρων, ήταν ώστόσο πολύ μορφωμένος, γιατί... διάβαζε διαρκώς διάφορα βιβλία!

Ίως μπορούσε και τὰ διάβαζε;

Άπλούστατα, με τή γλώσσα του!

Ναί, σε ήλικία 20 έτών, τελειώνοντας τις σπουδές του, άναγκάστηκε για λίγον καιρό να εργαστή στα λατομεία του Κολοράδο, για να βοηθήση τήν οικονομικώς στενοχωρημένη οικογένειά του. Μιά μέρα όμως, μιá άπροσδόκητη έκρηξις ενός «φουρνέλλου», τόν τινάξε σε ύψος πέντε μέτρων...

Όταν τόν συμμάζεψαν, ήταν πειά χωρίς μάτια και χέρια! Έζησε ως έκ θαύματος. Και για να περνά ύστερα τή θλιβερή ζωή του, συνήθισε να διαβάξη διάφορα βιβλία, ξεχωρίζοντας τὰ γράμματα με τήν άπλή έπαφή της γλώσσας του επάνω τους!

ξ	9	ι
ς	●	ν
λ	ι	7

Τό «μαγικό τετράγωνο» τών 'Αράβων της 'Αφρικής πού φέρνει ύπνο.

* * *

Θά σάς παρουσιάσουμε τώρα και έναν 'Αθηναίο, όχι όμως και συμπολίτη μας, γιατί... κατάγεται άπ' τās 'Αθήνας της πολιτείας Νέας 'Υόρκης της 'Αμερικής! Λεγόταν 'Εζεκιήλ 'Ηντς γεννήθηκε χωρίς καθόλου αυτιά και πέθανε στα 1884.

Τὰ πλευρά του κεφαλιού του, δέν είχαν ούτε τό παραμικρό ίχνος αυτιών άπάνω τους. Ούτε και ή σχετικές όπες ύπήρχαν καθόλου.

Κι' όμως, άκουγε «καλούτσικα», γιατί τὰ άκουστικά τύμπανά του ήσαν κανονικά κι' άπειραχτα, μέσα στην σχετική θέση τους, στο κρανίο του.

— Πώς άκουγε, όμως; θά μās ρωτήσετε.

Άπλούστατα, άκουγε άνοιγοντας τεράστια τό στόμα του. Έτσι, τὰ ήχητικά κύματα περνούσαν εύκολα άπ' τήν «εύσταχιανή σάλπιγγα» και τέλος χτυπούσαν τις μεμβράνες τών άκουστικών τυμπάνων του άπό μέσα, κι' όχι άπ' έξω!

* * *

Σάς παρουσιάζουμε τέλος μιá σεβαστή γιαγιά, γρηούλα συμπαθητική ήλικίας μόλις... 17 χρόνων!

Δέν πιστεύετε; Θά σάς τό άποδείξουμε άμέσως: 'Η έξωφρενική αυτή, και μόλις δεκαοχτώ χρόνων γιαγιά, λέγεται Μούμ-Ζί. 'Υπήρξε ή εύνοουμένη σύζυγος του πρίγκηπος 'Ακ-Κίρι, βαθυπλούτου μεγιστάνος της νήσου Καλαβάρ της 'Αφρικής.

Στά θερμά, στα κυριολεκτικώς φλογερά εκείνα κλίματα, ή Μούμ-Ζί μπήκε στο χαρέμι του 'Ακ-Κίρι, σε ήλικία μόλις 8 έτών, ώριμη, ώστόσο γυναίκα πειά.

Ο πρίγκηψ ένοιωσε ζωηρόν έρωτα για τήν ώμορφη Νεγρέσσα σκλάβά του, και ή Μούμ-Ζί έγινε μητέρα σε ήλικία 9 έτών. 'Η κόρη τη; αυτή παντρεύτηκε σε ήλικία 7 έτών, έκανε άγόρι στο χρόνο άπάνω, κι' έτσι ή Μούμ-Ζί πήρε τόν σεβαστό τίτλο της «γιαγιάς» σε ήλικία μόλις 17 έτών!

Αυτό όφείλεται, στο ότι τὰ θερμά εκείνα κλίματα εύνοούν πολύ τήν πρόωρο ανάπτυξη των άνθρώπων.



'Η πριγκήπισσα Μούμ-Ζί, της νήσου Καλαβά, πού έγινε γιαγιά σε ήλικία... 17 έτών!