

ΑΠ' ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ «ΑΣΤΕΡΩΝ» ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΠΩΣ ΕΓΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΑΙΡΗ ΠΙΚΦΟΡΝΤ!...

(Μιά άποκαλυπτική αύτοβιογραφία της διασήμου «βεντέττας» του γαλλικού κινηματογράφου Σουζύ Βερνόν.)

ΔΕΝ μπορώ, όγαπητεί με ωφέλιοι, νά σᾶς πώ πότε γεννήθηκα, μά σάς πληροφορώ μόνο πώς πέρασα τά παιδικά μου χρόνα κλεισμένη στό παληό κι' αυστηρό μοναστήρι το Σαιν Φλιέρ, στή Νίκαια. Η πειθαρχία έκει μέσα ήταν κάτι αφάνταστο! Τό μόνο στήριγμά μου ήταν μιά νεαρή κι' ώμορφη δασκάλα μου, ή δεσποινίς Μιράντ Λαφόν, που μ' άγαπουσε σάν μικρή άδελφή της. Μά γρήγορα έχασα αύτή τη στοργική φιλία, γιατί ή δεσποινίς Λαφόν πέθανε μιά μέρα, σ' ένα σανατόριο. Από καιρό τήν έβλεπε νά χλωμιάζη και ν' άδυνατίζη. Κι' άκουσα τέλος νά λένε πώς ήταν φθισική και πώς έπρεπε νά νοσηλευθή σ' ένα σανατόριο. Έγώ, έκείνη τήν έποχή, ήμουν δέκα χρόνων κι' άκόμη θυμάμαι ότι διαχρισμός μας ήταν τόσο συγκινητικός, ώστε έκλαιγαν μαζύ μας κι' δλες ή συμμαθήτριές μου.

Έπειτα, ή ζωή του μοναστηριού έξακολούθησε μονότονη, άνοστη, μελαγχολική. Η μόνη μου παρηγοριά ήταν ή προσευχή. Κι' έκλαιγα ώρες όλόκληρες, μὲ τά χέρια ένωμένα, μπροστά στό άγαλμα τής Παναγίας, μὲ τή σκέψη προσηλωμένη στή νεκρή δεσποινίδα Μιράντ Λαφόν.

* * *

Όπως σὲ όλα τά οίκοτροφεία, κι' έκει στό μοναστήρι, πάζαμε άπό καιρό σὲ καιρό διάφορες κωμωδίες. Άναμεσα σ' αύτές τίς διασκεδαστικές παραστάσεις, θυμάμαι μιά, στήν όποια έκυνα τήν πρώτη θεατρική μου έμφάνιση. Έπαιξα τό ρόλο ένδος ποντικού! Είχα φορέσει ένα ειδικό κουστούμι, που μ' έκανε νά μοιάζω άπαραλλακτα σάν «Μίκυ-Μάους» κι' έδημιούργησα τόσο καλά τό ρόλο μου, ώστε όλες ή συμμαθήτριές μου ξεκαρδίστηκαν άπό τά γέλια μπροστά στά τρελλά χοροπηδήματά μου. Μά πρέπει νά σᾶς δημολογήσω, ότι είχα ένα τρυμερό «τράκ». Ποτέ άλλοτε δέν θά δεχόμουν νά ξαναεμφυνισθώ έπι σκηνής: άκόμα δέν είχε ξυπνήσει μέσα μου ή κλίσις γιά τό θέατρο!

Έκτος άπό τίς άθωες και σπάνιες αύτές διασκεδάσεις, ή ζωή στό μοναστήρι κυλούσε άναμεσα στόν όρθρο και στή θραδυνή προσευχή, μὲ μιά άπελπιστική πλήξι και άνια.. Κι' έτσι σιγά-σιγά, ωθιζόμουν στή μυστικοπάθεια και συλλογιζόμουν πώς έπρεπε νά γίνω καλογρηά. Περνούσα μιά μεγάλη ψυχική κρίσι και τό μόνο τότε καταφύγιό μου ήταν ή θρησκεία. Κανείς δέν μ' άγαπουσε, δπως ήθελα έγώ, μὲ μιά άπειρη τρυφερότητα. Μόνη, λοιπόν, εύρισκα παρηγορία στήν προσευχή και στήν πίστη. Αν δέν έρχόταν δ πόλεμος, ή Σουζύ Βερνόν θά ήταν σήμερα μιά αυτηρή ήγουμένη σέ κάπιο μοναστήρι!...

* * *

Εύθυς άπό τίς πρώτες ήμέρες του πολέμου, τό 1915, δ πατέρας μου σκοτώθηκε στό μέτωπο. Αύτό τό τραγικό γεγονός άλλαξε άμεσως τή ζωή μου. Είχα άπομείνει όφρανη! Οι συγγενείς μου τότε μὲ πήραν άπό τό μοναστήρι γιά νά συνεχίσω έξω άπό αύτό τίς σπουδές μου κι' έτσι γνώρισα τόν... κόσμο. Μού φάγηκε τότε πώς είχα άνεβη άπό τά σκοτεινά βάθη τής θάλασσας στόν ήλιο και στόν καθαρό άέρα. Η μυστικοπάθεια του μοναστηριού διαλύθηκε σέ λίγο και ξεχάσθηκε σάν ένας τρομερός έφιάλτης.

Έτσι συνήθισα στήν «άστική» ζωή τής Νίκαιας κι' έγιναν κι' έγώ ένα κορίτσι όπως δλα τ' άλλα, «χωρίς στολή». Ήστρο, τό μοναστήρι είχε άφησε βαθειά ίχνη στήν ψυχή μου. Είχα γίνει υπερευαίσθητη, υπερβολικά τρυφερή κι' έτοιμη νά θυσίασθω γιά μιά είλικρινή φιλία, γιά ένα άληθινό έρωτα.

* * *

Άπό μικρό κοριτσάκι, είχα γίνει μιά νόστιμη δεσποινίς. Όπως δλες ή φίλες μου, άργισα κι' έγώ τότε νά ρίχνω τίς παρωτες περίεργες ματιές στόν καθρέφτη. Όταν έλεγαν μπροστά στή θεία μου πώς ήμουν ώμορφη, έκείνη έκανε ένα

μορφασμό άγδιας κι' άπαντες:

— «Ωμορφη; Μά τί λέτε! Κοθε άλλο!...

«Ημουν λοιπόν ένα τέφας; Ο καθρέφτης μολαταύτα δέν έγελούσε. Μπορεί νά μήν ημουν ώμιφη, ήμουν όμως τούλαχι στον νόστιμη!...

Από καιρό σὲ καιρό, πήγαινα και στόν κινηματογράφο. Έκείνη τήν έποχή μ' άρεσε πολύ ο Μάξι Λίντερ, καθώς και ή Φραντζέσκα Μπερτίνι, «Εβλεπε έλα τά φίλμ της. Προτιμούσα δὲ γενικώς τίς δραματικές ιπυθέσεις μὲ τούς περιπαθείς έρωτες. Η «Τόσκα» με τήν Μπερτίνι, με συγκλόνισε. Ήστρο, μολονότι άγαπουσε τόν κινηματογράφο, δέν συλλογίσθηκα ούτε μιά φορά νά γίνω κι' εγώ «άστερας» του. Κι' έπειτα, άν έξεδήλωνα μιά τέτοια έπιθυμία, οι συγγενείς μου θά με περνούσαν γιά τρελλή. Όμολογουμένως δέ, δπως γιά τό θέατρο, έτσι και γιά τόν κινηματογράφο, δέν ένοιωθα τότε καμμιά κλίσι.

Πώς λοιπόν έγινα «άστερας»; Νά, έτσι, τυχαίως, χωρίς νά ξέρω κι' έγώ πώς! Ήμουν δεκαεφτά χρόνων. «Ενα πρωΐ διάβεσσα σὲ μιά έφημερίδα τής Νίκαιας, ότι είχαν δργανωθή μεγάλα καλλιστεῖα σ' άλη τή Γαλλία. Κάθε έπαρχία θά έξέλεγε τήν καλλονή της και θά τήν έστελνε στό Παρίσι. Ήστρο με δέ άπό αύτές τίς καλλονές, θά έθγαινε ή «θασίλισσα τής ώμορφιάς», ή όποια θά γινόταν κινηματογραφικός «άστερας». Μά άπό μιά έξήγηση που έδιδετο στό τέλος τού άρθρου, έβλεπε κανείς πώς δέν έπροκειτο γιά έναν άπό τούς συνηθισμένους διαγωνισμούς γιά τήν ώραιότερη Γαλλίδα. Ο σκοπός αύτού τού διαγωνισμού ήταν γά άνακαλύψη στή Γαλλία μιά καινούργια Μαίρη Πίκφορντ!

Τό μεσημέρι, λοιπόν, στό τραπέζι, είπα πονηρά στούς συγγενείς μου:

— Διαβάσατε τί γράφει ή έφημερίδα; Μά τήν άλήθεια, είνε ένας πολύ ένδιαφέρων διαγωνισμός. «Όλα τά κορίτσια μπορούν νά δοκιμάσουν τήν τύχη τους. Είνε λίγο νά γίνη κανείς κινηματογραφικός «άστερας»; Λένε μάλιστα άπό τώρα, ότι έκείνη που θά κερδίση στό διαγωνισμό, δέν κάθεται στό Παρίσι, άλλα έδω πέρα, στή Νίκαια!...

Άυτά τά λόγια μου δέν έκαναν καμμιά έντυπωσι. Η θεία μου με κεραυνοβόλησε μὲ τά μάτια της και μού δήλωσε μὲ περιφρόνηση πώς κανένα ένάρετο και φρόνιμο κορίτσι δέν θά τολμούσε νά λάθη μέρος σ' αύτά τά Καλλιστεῖα...

Μά σιγά-σιγά, αύτή ή ίδεα τού διαγωνισμού ρίζωσε στό μυαλό μου κι' έτσι πήρα τήν άπόφασι νά λάθω μέρος, κρυφά άπό τούς γονείς μου.

Τήν ήπιέρα τών Καλλιστείων, παρουσιάσθηκα μὲ θάρρος στήν έπιτροπή, με μάζα μέ άλλα 150 κορίτσια. Στήν άρχη έγινε ή διαλογή και ξεχωρίσθηκαν σαρανταπέντε. Σ' αύτά είχα τήν τύχη νά είμαι κι' έγώ. Μία-μία τότε άρχισαμε νά περνούμε μπροστά άπό τά σοθαρά μέλη τής έπιτροπής. Όταν περάσαμε δλες, μάζε είπαν, ότι ή έπιτροπή θά άνεκοινωνε τάποτελέσματα τήν άλλη μέρα.

Γύρισα λοιπόν στό σπίτι μου άποθαρρυμένη. Κανείς δέν είχε ύποψιασθη ότι είχα λάθει κι' έγώ μέρος. Γι' αύτό, όταν συλλογίσθηκα καλύτερα αύτό που είχα κάνει, τρυμοκρατήθηκα. Καί, σᾶς δρκίζομαι, έκείνη τή νύχτα είδα τούς πιά φοβερούς έφιάλτες. Περιπτό δέ νά σᾶς πώ, ότι πρίν κοιμηθώ παρακάλεισα στήν προσευχή μου τήν Παναγίας και δλους τούς Αγίους όχι μήι έκλεγω...

Τήν άλλη μέρα τό πρωΐ, καύσια ήπιανα δειλά στήν τραπέζασι: Εις τέσσες σκάλες τής φωνής τούς έξαδελφούς: εις. Ό έξαδελφός οι ωκεανούς στό χέρι του μιά έφημε.



Η Σουζύ Βερνόν.

ΓΑΛΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΤΟΥ ΛΕΩΝ ΦΡΑΠ Ε

Ο ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ

MΙΑ μέρα, στὸ καφένειο Μπαθέρ, στὸ Παρίσι, ἔνας πενηντάρης ἡλικιωμένος ἄντρας, μὲ υφος στρατιωτικό, μ' ἐπλησίασε καὶ μοῦ εἶπε:

— Κύριε, νομίζω πώς δὲν κάνω λάθος. Εἰσθε φοιτητής, δὲν εἶν' ἔτσι;

— Μάλιστα, κύριε, εἴμαι φοιτητής! Μὰ γιατί μὲ ρωτάτε; τοῦ ἀπήντησα ἐπιφυλακτικά.

‘Ο γείτονάς μου τάχασε λιγάκι γιὰ μιὰ στιγμή, κατόπιν δύμως μοῦ εἶπε:

— Πῶς, δὲν μ' ἀναγνωρίζετε, λοιπόν; Γιὰ βασανίστε λιγάκι τὴ μνήμη σας... εἴμαι δὲ χωροφύλακας τῆς ὁδοῦ Σουφλό...

— ‘Ο Λαρουσπέτ!

— ‘Ολόκληρος!... Μπράθο, μπράθο, ποὺ καταφέρατε καὶ μὲ θυμηθήκατε! Πῶς διασκέδαζα τότε μὲ τὰ κόλπα σας, μὲ τὰ σκανδαλάκια σας... Καὶ ἡ ἀπόδειξις ὅτι μοῦ ἀρεσαν, εἶνε ὅτι δὲν πῆγα ποτέ μου κανένα φοιτητή στὸ τμῆμα.

— Αὐτὸς εἶν' ἀλήθεια!

— ‘Ενας Μαρσεγιέζος, μάλιστα, θυμᾶμαι, ἥταν ἡ συμπάθειά μου.

— Τὸν Ζεκά, σίγουρα θὰ λές;

— Ναί, ναί... ἔτσι τὸν ἔλεγαν. “Ε, λοιπόν, τὸν Ζεκά αὐτὸν, σᾶς δίνων τὸ λόγο μου, πώς ἔπρεπε νὰ τὸν ἐπιβλέπῃ κανεὶς διαρκῶς. Μόλις ξεμύτιζε ἔξω ἀπ' τὸ Πανεπιστήμιο, ἀρχιζε νὰ κάνῃ τοῦ κόσμου τὶς τρέλλες: ἔσπρωχνε τοὺς διαθάτες, πείραζε τὶς γυναῖκες ἀναποδογύριζε τὰ τραπέζια τῶν καφενείων, χτυπούσε τὰ κουδούνια τῶν σπιτιών, ἔκανε, μὲ δυὸς λόγια, τὸν κόσμο ἄνωκάτω...” Ε! λοιπόν, κύριε, κυττάξτε τὶ περίεργοι ποὺ εἶνε οἱ ἀνθρώποι: οσοὶ περισσότερη σκοτούρα μοῦ ἔδινε αὐτὸς δὲ Ζεκά, τόσο πιὸ πολὺ τὸν ἔγουστάριζα! “Ἐτσι τὰ καταλαβάνω ἐγὼ τὰ νειᾶτα: ζωηρά, τρελλά! ”Αν ἡθελα, θὰ μποροῦσα νὰ τὸν πηγαίνω εἴκοσι φορές τὴν ἡμέρα στὸ τμῆμα...

»Κάποτε τὸ παράκανε, ώστόσο... τότε δυνάμωντα τὴ φωνή μου, ἔπαιρνα υφος ἄγριο καὶ τὸν φοθέριζα. Γιὰ εἰκοσιτέσσερες δρες μ' ἀφηνε ἥσυχο, ὑστερα δύμως ξανάρχιζε τὰ ιδια... ‘Ο Ζεκά περνοῦσε πιὸ πολλὲς δρες στὸ δρόμο παρὰ στὸ Πανεπιστήμιο. “Ἐτσι ὀλόκληρα χρόνια, τὸν ἔθεπα στὴν ίδια συνοικία, ὡς ὅτου ἔγινε ἡ περίφημη ἐκείνη σύγκρουσις τῆς χωροφύλακῆς μὲ τοὺς φοιτητάς. Τίποτε ἄλλο δὲν κατάλαβα, ἀπ' ὅλη αὐτὴ τὴν ύπόθεσι, παρὰ μόνον ὅτι τράβηξα τὸ διάσυλό μου καὶ λιγο ἔλειψε νὰ χάσω καὶ τὴ ζωή μου. Τὸ τμῆμα ἦταν ἄνω-κάτω, ὅλη τὴν ἡμέρα. Δὲν

ρίδικα καὶ φώναζε ὀλόχαρος:

— Νίκη!... Νίκη!... Νίκη!..

“Εγώ, ἔνοιωσα πώς θὰ λιποθυμοῦσα καὶ σωριάσθηκα σὰν παράλυτη μέσα σὲ μιὰ παλυθρόνα.

Ἐκεῖνος τότε ξεδίπλωσε τὴν ἐφημερίδα καὶ διάθασε τ' ἀποτέλεσματα τοῦ διαγωνισμοῦ:

— ‘Η δεσποινὶς Σουζύ Βερνόν ἔλαβε τὸ πρῶτο βραβεῖο!...

‘Αμέσως κατόπιν ξέσπασε μιὰ τρομακτικὴ θύελλα ἀπὸ φωνές. ‘Η θεία μου ἔκανε σὰν τρελλή. Δὲν θὰ μοῦ συγχωροῦσε ποτὲ τὸ σφάλμα μου αὐτό. Εἶχα κάνει κάτι χωρὶς τὴν ἀδειά της. “Επειτα, ὅταν πέρασε ἡ πρώτη ἐντύπωσις, ἥσυχασε λιγάκι. Βρήκα λοιπὸν τὴ στιγμὴ κατάλληλη γιὰ νὰ πῶ:

— Καὶ τώρα πρέπει νὰ θυγάλω ἀσπροπρόσωπη τὴ Νίκαια στὸ Παρίσι. ‘Εκεῖ πέρα θὰ δοθῆ ἡ μεγάλη μάχη!...

Κι' ἔτσι, τὴν ἄλλη μέρα, ἔκανα τὸ πρῶτο μου ταξίδι στὴν πρωτεύουσα. Τὰ Καλλιστεῖα ἔκει πέρα ἔγιναν μὲ μιὰ φαντασμαγορικὴ μεγαλοπρέπεια. Χωρὶς δὲ νὰ τὸ ἐλπίζω, μ' ἐξέλεξαν ὡς καινούργια Μαίρη Πίκφορντ καὶ μοῦ ἄνοιξαν τὸ δρόμο γιὰ τοὺς κινηματογραφικούς θριάμβους!...

Αὐτὲς ἡ ἀλλεπάλληλες ἐπιτυχίες μ' ἔκαναν νὰ ζῶ μέσα σ' ἔνα δνειρό. Μὰ ἦταν ἀλήθεια; Ἡταν πραγματικότης; Ναί! Εἶχα γίνει, χωρὶς νὰ τὸ θέλω, χωρὶς νὰ ξέρω κι' ἐγὼ γιατί, κινηματογραφικὸς «ἀστέρας»!

Αὐτὸς δύμως δὲν σημαίνει, δτὶ δὲν ἀγάπησα μὲ πάθος τὴν τέχνη μου καὶ δὲν ἀφωσιώθηκα σ' αὐτὴ μὲ μιὰ ἀπερίγραπτη λατρεία. Τόσο μάλιστα ἔγινα δημοφιλής, ἀπὸ τὴν δύνη, ώστε ὅλοι σήμερα μὲ ξέρουν ὡς τὴν «κομψότερη Παρισινή» τοῦ κινηματογράφου!

ΣΟΥΖΥ ΒΕΡΝΟΝ

ξεκουραζόμαστε οὕτε στιγμή. “Ολη τὴν ὥρα εἴμαστε υπηρεσία. Οἱ φοιτηταὶ γινόντουσαν ὀλοέντα προκλητικώτεροι. Τίποτα δὲν λογάριαζαν πειά. “Εθγαζαν τὶς πέτρες ἀπ' τοὺς δρόμους, γκρέμιζαν τὰ κιόσκια, ἔσπαζαν τὰ φανάρια, έθγαζαν ἀπ' τὶς γραμμές τὰ τράμι! Τὰ πράγματα είχαν φθάσει σὲ τέτοιο σημεῖο, ώστε μᾶς ἐμάζεψαν ὅλους στὸ Κεντρικό Τμῆμα. Κοιμώμαστε νυμένοι πάνω σὲ ψάθες καὶ ψρεγμένους σάκκους καὶ ὅσο γιὰ φᾶς, δ Θεός νὰ σὲ φυλάχῃ!... Εἶνε θαῦμα πῶς δὲν πεθάναμε ἀπ' τὴν πεῖνα!... “Ολοι μας ἔνα πόθο είχαμε: νὰ τελειώσουμε ὅπως πὲρας μὲ τοὺς φοιτηταὶς, καὶ νὰ γυρίσῃ ὁ καθένας στὴ θέσι του...

»Ἐμένα δὲν μ' ἀρέσει τὸ πιοτό, μὰ δὲν ξέρω πῶς, ἐκεῖνο τὸ απόγευμα τόχα παρασούξει. Κι' ἔπινα ἀκόμα, δταν ἔνας συνάδελφός μου, ἥλθε καὶ μοῦ εἶπε πῶς δὲ λόχος μας θὰ ξεκινοῦσε. «Νὰ πᾶς ἔξω!». Ο καθαρὸς ἀέρας μούκανε καλό, ώστόσο ἔνοιωθα ἀκόμη νὰ μοῦ γυρίζῃ τὸ κεφάλι. Τὰ πρυτάγματα τὰ ἔξετέλεσα μηχανικά, χωρὶς νὰ προσέχω. “Οταν περάσαμε τὴ γέφυρα Σαίν-Μισέλ, ἀκουσα ξαφνικὰ ἔνα θόρυβο καὶ ἀνάμεσα ἀπὸ τὰ πηλίκια τῶν χωροφύλακων, είδα μιὰ ἀνθρωπομυρμηγκιά, που μαυρολογοῦσε πέρα. Σὲ λίγο, μᾶς διατάσσουν νὰ θυγάλουμε τὰ ξίφη μας καὶ νὰ γεμίσουμε τὰ ὄπλα... Δὲν θυμᾶμαι πῶς θρέθηκα μὲς τὸν τρομερότερο συνωστισμό, σ' ἔνα φριχτὸ σπρωξίδι. Κάποιος, μὲ μιὰ σπρωξιά, μοῦ ρίχνει τὸ καπέλο μου, ἔνας ἄλλος μοῦ δίνει μιὰ μπαστούνιά στὸ κεφάλι τόσο δυνατή, που σίγουρα θάμενα στὸν τόπο, ἀν δὲν είχα τόσο γερδ κεφάλι. Τὸ πιοτό, ποὺ είχα κατεβάσει ἀφθονο, πιάνει ἀμέσως μέσα μου φωτιά, τὸ αἷμά μου κορώνει. Σηκώνω τὸ σπαθί μου...καὶ ποιὸν νομίζετε πῶς θλέπω, μπροστά μου;... Τὸ Ζεκά!... Τὸ Ζεκά, ἔξαλλο, λυσσασμένο, νάχη ἀφρούς στὸ στόμα καὶ νὰ ουρλιάζῃ... Ρέχνεται στὸν χωροφύλακα που ἦταν κοντά μου. Τὸ πιάνει ἀπ' τὸ λαιμό, καὶ οἱ δυὸς τοὺς κυλοῦνε κατὰ γῆς. Εγὼ τοὺς κύτταζα χωρὶς νὰ σαλεύω. Ο συνάδελφός μου μοῦ φωνάζει: «Τί περιμένεις, μωρέ; Δὲν μὲ θλέπεις; Χτύπα, χτύπα τον, σου λέω...». Μὰ ἐγὼ δύμως δὲν μποροῦσα. Καταλάβαινα θέσαια πῶς τὸ καθῆκόν μου ἦταν νὰ χτυπήσω τὸ χωροφύλακα... Μά, σᾶς λέω...δὲν μποροῦσα! Τὸ σπαθί μου λές καὶ θάρσαινε, χίλιες ὀδάδες, καὶ τὸ χέρι μου ἦταν σὰν σπασμένο. Δὲν μούκανε καρδιά νὰ χτυπήσω τὸ πιὸ θερέλλο παιδὶ τῆς συνοικίας. Τότε εἶπα στὸν χωροφύλακα: «Κύττα νὰ τὰ θυγάλης πέρα μόνος σου... Αὐτὸς τὸ φοιτητὴ τὸν γνωρίζω καὶ δὲν μπορῶ νὰ χτυπήσω ποτὲ ἀνθρώπους ποὺ γνωρίζω...». Καὶ, κρίνοντας περιττὸ νὰ δώσω ἄλλες ἔξηγήσεις, ὥρμησα πρὸς τ' ἀριστερά, μὲς τὸ ἀνθρωπομάζωμα αὐτό... καὶ καθώς δὲν ἔθεπα γνωρίμους μου ἔκει, ἀρχισα ἐλεύθερα νὰ χτυπάω δεξιὰ καὶ ἀριστερά, μὲ δηση δύναμι μποροῦσα...

»Τὸ βράδυ, τὸ ἴδιο βράδυ, σὰν γύριζα κατάκοπος στὸ τμῆμα, ἔμαθα πῶς δ συνάδελφός μου, ποὺ εἶχε πιαστή μὲ τὸν Ζεκά είχε υποβάλει μήνυσι ἔναντίον μου, γιατὶ δὲν είχα ἐκτελέσει τὸ καθῆκόν μου κι δὲν τὸν είχα θοηθήσει στὴ συμπλοκή...

»Μὲ κάλεσαν ν' ἀπολογηθῶ: Εἶπα τὴν ἀλήθεια. Τότε ἀμέσως μοῦ ξύλωσαν τὰ γαλόνια καὶ μ' ἔδιωξαν ἀπ' τὸ σῶμα τῆς Χωροφύλακῆς!...

»Ἐλκοσιτέσσερα χρόνια υπηρεσίας, τάσσουσαν οἱ ἀθλιοὶ μονομιᾶς, μὴ λογαριάζοντας οὕτε ὅτι μ' ἀτίμαζαν, οὕτε ὅτι μ' ἐριχναν στοὺς πέντε δρόμους...»

Καὶ δ καλός μου Λαρουσπέτ, λέγοντας τὰ λόγια αὐτά, εἶχε πάρει μιὰ ἔκφρασι θαυτάτης λύπης.

»Ἐτρεμε καὶ στὰ μάτια του διέκρινες μερικὰ δάκρυα ποὺ είχαν ύγρανει τὰ ἀγαθά του μάτια...

Σὲ λίγο, μὲ φωνὴ σιγανή, πρόσθεσε:

— Τώρα — μεταξύ μας — κύριε, τὶ τοὺς ἔμελλε ἔν αὐτὸς κινηματογραφικούς θριάμβους!... Αὐτὸς τὸν Ζεκά ἢ τοὺς ἄλλους φοιτηταὶς... Αὐτὸς δὲν μπόρεσα ποτέ μοὺ νὰ τὸ ἐξηγήσω!... Βέσαια, ἀν δὲν χτυποῦσα καθόλου, κανένα, τὸ πρᾶγμα διέφερε καὶ τὸ καταλαβαίνω πὼς θὰ ἤμουνα ἄξιος τῆς τιμωρίας μου... Μὰ μήπως ξέρει κανεὶς ποτὲ τὸ βάθος τῶν πραγμάτων... “Η κυθέρης μας φαίνεται πῶς εἶχε ἀνάγκη νὰ κάνῃ οἰκονομίες καὶ ἀρχισε ἀπὸ μένα...” Επειδὴ πλησίαζε δ καιρός νὰ πάρω τὴ σύνταξί μου, σκέφτηκε πὼς θάνε πολὺ σκόπιμο νὰ μὲ διώξῃ.. Καὶ μ' ἔδιωξε.. Μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ γλυτώσουμε τὴ σύνταξι...

ΛΕΟΝ ΦΡΑΠΙΕ

