

ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΟΙ ΝΑΥΑΓΟΙ ΤΟΥ "ΓΚΟΕΛΑΝ,"

ΤΟΥ ΜΑΡΣΕΛ ΒΙΟΥ

HΖακελίνα, ζωηρή, εύθυμη, κάθησε μπροστά στό τιμόνι τού αύτοκινήτου και υπέρα, γυρίζοντας πρός τὴν δίλλα φώναξε στὸν ἄνδρα τῆς:

— Μή φοβάσαι γιὰ μένα, ἀγάπη μου. Θὰ γυρίσω πρὶν ἀπὸ τὰ μεσάνυχτα!...

Ο ἄνδρας τῆς, ἔνας κυλοσόδος μὲ κόκκινο πρόσωπο, ἔρριξε μιὰ ματιὰ στὴ θάλασσα, ἀπὸ τὸ ἀνοιχτὸ παράθυρο.

— Εἶνε τόσο ἥσυχη!... ἔκανε μὲ κάποιο παράπονο. Ζακελίνα, δὲν ξέρεις πόσο θὰ ἥθελα νὰ ἔρθω κι' ἐγὼ μαζύ σας!...

— Μὰ ἀφοῦ ξέρεις πῶς σὲ πειράζει ἡ θάλασσα! τοῦ φώναξε ἔκεινη. "Ἐπειτα, δὲν θὰ λείψω κανένα αἰῶνα! Μόλις τελειώσουν ἡ λεμβοδρομίες στὶς Κάννες, θὰ γυρίσουμε πάλι μὲ τὸ «Γκοελάν». Ωρεθουάρ, φίλε μου!..."

Κι' ἔφυγε σὰν ἀστραπὴ μὲ τὸ ἀεροδυναμικὸ αὐτοκίνητό της. Ο ἄνδρας τῆς, ὁ βιομήχανος Ἀνρί Σολάν, ξανακύτταξε τὴν θάλασσα μὲ λυπημένο βλέμμα κι' ἔπειτα, ἔκλεισε τὸ παράθυρο καὶ ξαναγύρισε στὴν πολυθρόνα του γιὰ νὰ διαβάσῃ τὶς πρωινὲς ἐφημερίδες.

Σὲ λίγο, ἡ Ζακελίνα, ἀντὶ νὰ τραβήξῃ γιὰ τὸ λιμάνι, ὅπου περίμενε τοὺς ἑκδρομεῖς τὸ «Γκοελάν», ἀφῆσε τὸ αὐτοκίνητό της σ' ἓνα γκαράζ τοῦ Σαίν Ραφαέλ καὶ ἔφτασε γρήγορα στὸ σιδηροδρομικὸ σταθμὸ ὅπου τὴν περίμενε ὁ Ρολάν Ἐρμπιέ, ὁ νέος κι' ὀμορφος διευθυντὴς τοῦ ἔργοστασίου τοῦ ἀνδρὸς τῆς.

Ο Ρολάν ἦταν παντρεμένος κι' ἀγαποῦσε μ' ἓνα ἥρεμο κι' ἄγνο ἔρωτα τὴν γυναῖκα του. Μὰ ἡ ζωὴ, μὲ τὶς ξαφνικὲς ἀναποδίες τῆς, τὸν εἶχε κάνει σκληρὸ κι' ἀδιάφυρο. "Ἐπειτα, ὅταν χρεωκόπησε ἡ ἐπιχείρησί του, ὅρηκε στὸ πρόσωπο τῆς Ζακελίνας, τὴν γυναῖκα ποὺ τὸν ἔσωσε ἀπὸ τὴν καταστροφή. Αὐτὸν τὸν γνώρισε στὸν ἄνδρα τῆς κι' αὐτὴ πάλι τὸν ἔπεισε νὰ προσλάθῃ τὸν Ρολάν ὡς διευθυντὴν στὸ ἔργοστάσιο του. Κι' ἔτσι, ὁ Ρολάν εἶχε ξαναθρῆ τὸ θάρρος του κι' εἶχε ἔξασφαλίσει τὸ ψωμὶ τῆς γυναῖκας του καὶ τῶν παιδιῶν του.

Η Ζακελίνα δὲν ἦταν οὕτε πολὺ ὀμορφη, οὕτε πολὺ νέα. Μὰ εἶχε τὸ ἀκατανίκητο θέλγητρο τῆς ἐπιπόλαιης, τῆς φιλάρεσκης, τῆς ἀμαρτωλῆς γυναῖκας.

Ο Ρολάν τὴν εἶχε γνωρίσει, ἔνα βράδυ, σ' ἓνα εύθυμο κέντρο τῆς Μονμάρτρης, εἶχε χορέψει μαζύ της, εἶχε μεθύσει ἀπὸ τρελλὸ πάθος ποὺ τὸν ἔκανε νὰ ξεχαστῇ τὴν ἄλλη μέρα στὴν ἀγκαλιά της. Ἀπὸ τότε, δύο δλόκληρα χρόνια, ἦταν τρυφερὸς φίλος τῆς...

Ἐκείνη τὴν ἡμέρα λοιπὸν ἡ Ζακελίνα εἶχε σχεδιάσει αὐτὴν τὴν τρελλὴ φυγὴ τους ἀπὸ τὴ Νίκαια. Θὰ ἔλεγαν, αὐτὴ στὸν ἄνδρα τῆς, τὸν Ἀνρί Σολάν κι' ἔκεινος στὴν γυναῖκα του, τὴν Ἐλιάνα, πῶς θὰ πήγαιναν μὲ τὸ «Γκοελάν» καὶ μαζὺ μὲ ἄλλους τριάντα ἑκδρομεῖς γιὰ νὰ παρακολουθήσουν τὶς λεμβοδρομίες, στὶς Κάννες. Κι' ἔτσι, θὰ συναντιόντουσαν στὸν σταθμὸ καὶ θὰ πήγαιναν νὰ περάσουν μιὰ δλόκληρη μέρα μαζύ στὴ Τραϊγιά, σὰν δυὸ ἔρωτεμένοι.

Απὸ τὸ ἀνοικτὸ παράθυρο τοῦ βαγονιοῦ, κύτταξαν καὶ οἱ δύο τὴ γαλανὴ θάλασσα ποὺ ἀστραφτε ἀπὸ τὸν ἥλιο. Η Ζακελίνα ἔκανε σὰν τρελλὴ ἀπὸ τὴ χαρά της. Μὰ κι' δ Ρολάν ἦταν εὐχαριστημένος. Βέβαια, ἡ Ἐλιάνα ἦταν ύπόδειγμα συζύγου καὶ μητέρας, μὰ ἦταν ψυχή, πρακτική, χωρὶς κανένα ιδανικό, μιὰ αὐτοτρὴ γυναῖκα ποὺ ἔθλεπε μ' ἓνα πολὺ πρακτικὸ μάτι τὴ ζωὴ. Ποτέ της δὲν εἶχε κάνει καμμιὰ τρέλλα. Κι' ὥστόσο, δ Ρολάν τὴν ἀπατούσε μὲ μιὰ ἄλλη, μὲ μιὰ φιλάρεσκη κι' ἐπιπόλαιη γυναῖκα ποὺ ἦταν ἡ προσωποποίησις τῆς τρέλλας.

Αὐτὸ τὸ πρωινὸ ταξίδι τους δὲν κράτισε περισσότερο ἀπὸ μιὰ ὥρα. Στὴν Τραϊγιά βρήκαν

ἔνα ἀπόμερο καὶ ἥσυχο ξενοδοχεῖο κοντὰ στὴ θάλασσα κι' ἀποσύρθηκαν ἀμέσως στὸ δωμάτιό τους.

Τὸ ἀπόγευμα, ὅταν κατέσηκαν γιὰ νὰ φάνε, δὲ καρός εἶχε ἀλλάξει. Βρεφειὰ καὶ μαύρα σύννεφα εἶχαν σκεπάσει τὸν ουρανό. Κ' εἶχε οι κωθῆ ἔντος ὅγριος ἀέρας ποὺ παρέσυρε τὰ παντατα, υὰν νὰ εἴχε ξεσπάσει ξαφνικά στὴ θάλασσα ἔνας τρομακτικὸς τυφώνας.

Ο Ρολάν τώρα, καθὼς κύτταξε τὴ Ζακελίνα μ' ἓνα ψυχρὸ βλέμμα, εἰρίοκε πῶς δὲν ἦταν διόλου δροσερή. "Ἐπειτα, η μελαχροινὲς δὲν τοῦ ἀρεσαν. Πῶς εἶχε μπλέξει μ' αὐτὴν τὴν γυναῖκα; Ή Ἐλιάνα ἦταν ξανθή κ' εἶχε ἓνα όλόδροσο πρόσωπο.

Ἐπιπλαίη, η Ζακελίνα πήρε δυὸ κάρτ-ποστάλ κι' ἐιοιμάσθηκε νὰ γράψῃ τὸ ένα γιὰ νὰ τὸ στείλη στὸν ἄνδρα τῆς.

— "Οχι, τιέλλεις... ἔκανε δ Ρολάν σοθαρός.

— Μὰ ὃν δὲν στείλουμε αὐτὲς τὶς κάρτ - ποστάλ, ζ' στὸν ἄνδρα μου κι' ἔσου στὴν γυναῖκα σου, θὰ κάνουμε μιὰ μεγάλη ἀνοησία!... Θὰ τὶς λάβουν υστερ' ἀπὸ δυὸ ὥρες καὶ θὰ πιστέψουν ὅτι υστερ' ἀπὸ τὶς λεμβοδρομίες κάναμε μιὰ μικρὴ ἑκδορμὴ ὡς τὴν Τραϊγιά.

Ο Ρολάν σήκωσε τὸὺς ὅμους του ἀδιάφορα. Η Ζακελίνα τὸν πείραξε στὰ νεῦρα. Ἐκείνη ὅμως, δίχως νὰ προσέξῃ διόλου τὴν ξεφνικὴ ἔκεινη ἀλλαγὴ του, ἀρχισε νὰ τοῦ μιλάῃ γιὰ τὸν ἄνδρα τῆς ποὺ τὸν εὔρισκε γελοίο καὶ γιὰ τὴ ζωὴ τῆς, ποὺ τὴν θεωροῦσε κονιά του ἀφόρητη σκλαβιά. "Α, ναί, ἦταν μιὰ ἀσυνέδητη..." Ο Ρολάν ἔνοιωσε ἓνα ἀκατανίκητο μῖσος γι' αὐτὴν.

— Κι' ἔσου; τὸν ρώτησε κατόπιν η Ζακελίνα. Πῶς τὰ περνᾶς μὲ τὴ γυναῖκα σου;

Ο Ρολάν δὲν εἶχε νὰ τῆς ἔκμυστηρευθῆ τίποτε. Νιρεπόταν μάλιστα ποὺ εἶλε μιλήσει ἀλλοτε σ' αὐτὴν τὴ γυναῖκα γιὰ τὴν Ελιάνα.

Ἐκείνη τύτε θύμωσε.

— "Α, γιὰ ἄκουσε, τοῦ εἶπε, ἀν ἀγαπᾶς ἀκόμη τὴ γυναῖκα σου, τί ἤρθες νὰ κάνης ἔδω πέρα;

Ο Ρολάν ἐιοιμάσθηκε νὰ τῆς ἀπαντήσῃ: "Αὐτὸ ἀκμιῶς δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω, μὰ συγκρατήθηκε. Καὶ τὴν ἀφῆσε νὰ τοῦ μιλάῃ πάλι γιὰ τὸν ἔσωτό της. Ήταν ἀνυπόφορη.

«Πῶς γοητεύθηκα ἀπὸ τὰ μαραμένα θέλγητρα αὐτῆς τῆς ἀσυνείδητης γυναῖκας;...» συλλογίσθηκε.

Οταν ἀιέθηκαν πάλι στὸ δωμάτιό τους, η Ζακελίνα ἀρχισε νὰ μιλάῃ σαρκαστικὰ γιὰ τὸ ἀσπρό καράβι, τὸ «Γκοελάν» μὲ τὸὺς ἑκδρομεῖς. "Ἐπειτα χτύπησε τὸ κουδούνι γιὰ νὰ τὸὺς φέρουν λίγο πιοτό. Δὲν παρουσιάσθηκε ὅμως κανείς. Μὰ τί; εἶχε ἔρηγει τὸ ξενοδοχεῖο; "Υστερ' ἀπὸ μισὴ ὥρα τέλος παρουσιάσθηκε ἀξαφνα ἡ γυναῖκα τοῦ ξενοδόχου. Ήταν κυτάχλωμη, ταραγμένη καὶ πρὶν ἀνοίξῃ τὸ στόμα της, δ Ρολάν κατάλαβε πῶς εἶχε συμβῆ κάτι τρομερό, μιὰ συμφυρά.

— "Α, τί καιρός! Εἴκανε ἡ ξενοδόχος. Ξέρετε; Βούλιαξε ἓνα καράβι στὸ Σαίν-Ραφαέλ, τὸ «Γκοελάν», μὲ τριάντα ἑκδρομεῖς.

«Ενας τελωνοφύλακας τὸ ἔθλεπε νὰ παλεύῃ δυὸ δλόκληρες ώρες μὲ τὰ κύματα....

— Σώθηκε κανείς;... ψιθύρισε δ Ρολάν.

— Κανείς! τοῦ ἀπάντησε μὲ φρίκη ἡ ξενοδόχος.

Ο Ρολάν καὶ η Ζακελίνα κυτάχθηκαν βαθειά στὰ μάτια. Είχαν χλωμιάσει καὶ οἱ δύο κ' εἶχαν σκύψει τὸ κεφάλι, ντρυπιασμένοι. "Ἐπειτα, ὅταν ἔμειναν μόνοι, ἀρχισαν νὰ μαζεύουν σιωπήλοι τὰ ρούχα τους ποὺ ἦταν σκορπισμένα ἔδω κι' ἔκειν. Η Ζακελίνα δὲν εύρισκε τὴν ἔσαρπα της καὶ γκρίνιαζε. "Οταν ὅμως ἐτοιμάσθηκαν πειά, είδαν πῶς δὲν ἤξεραν τί νὰ κάνουν. Κάθησαν ἀποθαρρημένοι, ἀνατριχιάζοντας στὸ κάθε οὐρλιασμα τοῦ ἀνέμου. Σὲ λίγη ώρα, η Ζακελίνα μὲ πνιγμένη φωνή, τὸν ρώτησε;

— Καὶ τώρα; Τί θὰ κάνουμε;

Πῶς έδειξε πειά : Μὲ ποιό ἀλλοθι; Δὲ οὐρητήριον : Μὲ ποιό ἀλλοθι; Δὲ ποιό τριπόδιον : Μὲ ποιό τριπόδιον;



"Αφησε τ' αἰτοκίντο της σ' εἰα γκαράζ.

ταγο και θά κατέληγε στὸ διαζύγιο. Κ' οὶ δυό, γιὰ μιὰ τρέλλα, εἶχαν καταστρέψει τὴ ζωὴ τους.

— Δὲν μπωροῦμε νὰ γυρίσουμε στὸ σπίτι.... ψιθύρισε ἡ Ζακελίνα.

— Δὲν μποροῦμε;... Μὴ λές ἀνοησίες! τῆς φώναξε ὁ Ρολάν.

Κ' ώστόσο, ἀνεγνώριζε πῶς εἶχε δίκηο. 'Η 'Ελιάνα δὲν θὰ τὸν συγχωροῦσε ποτέ. Θὰ τὸν μισοῦσε σ' ὅλη τῆς τὴ ζωὴ. Καὶ τὰ παιδιά;... "Οχι! Δὲν μποροῦσαν, φυσικά, νὰ ξαναγυρίσουν στὰ σπίτια τους. Τὶ τοὺς ἔμενε λοιπὸν νὰ κάνουν; Νὰ ἔξαφανισθοῦν; Μὰ πῶς; Πῶς θὰ ἔκαναν τοὺς νεκρούς; 'Ηταν ἀδύνατο.

'Ο Ρολάν ἔρριξε μιὰ ματιὰ στὴν ἄμυαλη φίλη του. Τοῦ φάνηκε πιὸ ἀσκημη, πιὸ ἀνυπόφορη ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά. Δὲν ἔξιζε νὰ τὴ λυπηθῇ. "Επρεπε νὰ τὴν παρατήσῃ. Νὰ ξαναγυρίσῃ στὴ γυναικικ του.

"Επειτα κ' οὶ δυό τους φυσόντουσαν ν' ἀρχίσουν μιὰ καινούργια ζωὴ. Δὲν ήταν πειά εἴκοσι χρόνων. Αὐτὴ ἡ μεγάλη περιπέτεια τοὺς τρόμαζε.

* * *

Εἶχε νυχτώσει. Εἶχε πάψει νὰ βρέχῃ. 'Η Ζακελίνα σηκώθηκε, έβαψε τὰ ώχρα χείλη τῆς, πουδραρίσθηκε κι' ἔσιαξε τὸ καπέλλο τῆς. Αὐτὴ ἡ φιλαρέσκειά της ἔκανε ἔξω φρενῶν τὸν Ρολάν.

— "Ακουσε, ἀγάπη μου... τοῦ εἶπε.

— "Αφησέ με ἥσυχο! τῆς ἀπάντησε ἀπότομα.

— Χωριάτη!... τοῦ φώναξε μὲ περιφρόνησι ἡ Ζακελίνα.

"Υστερ' ἀνυιζε τὴν πόρτα καὶ πρόσθεσε:

— 'Εμπρός! Πρέπει νὰ γυρίσουμε στὰ σπίτια μας. "Επειτα βλέπουμε τὶ θὰ κάνουμε.

— Πᾶμε! τῆς ἀπάντησε ἀποφασιστικά ὁ Ρολάν.

'Ο ἀέρας φυσοῦσε μὲ λύσσα μέσα στὴν ἄγρια νύχτα. Προχώρησαν γρήγορα, ἀνασάινοντας μὲ ἀγωνία κι' ἔφτυσαν δίχως νὰ τὸ καταλάβουν στὸν σταθμό. 'Ηταν κατασκότεινος. "Ενας ύπαλληλος, πιὸ περνοῦσε μ' ἔνα κόκκινο φανάρι, τοὺς ἔξηγησε πῶς δὲν ὑπῆρχε πειά κανένα τραύνο γιὰ τὴ Νίκαια.

'Η Ζακελίνα κάθησε ἀποθαρρημένη σ' ἔνα ξύλινο πάγκο.

— Θεέ μου! Τὶ θ' ἀπογίνω; ψιθύρισε.

'Ο Ρολάν, ἀπὸ ματαιωδοῖς, βιάσθηκε νὰ τῆς ἀπάντηση.

— Κι' ἔγω; Δὲν εἶμαι κοντά σου;

'Εκείνη ξέσπασε σ' ἔνα σαρκαστικὸ γέλιο, ποὺ τὸν ἔκανε νὰ τὴ μισήσῃ περισσότερο. "Επειτα, ἔξω φρενῶν ἀπὸ τὴ λύσσα του, ἔρριξε ἀπάνω τῆς ὅλο τὸ βάρος τῆς εὐθύνης, τὴν κατηγόρησε πῶς αὔτὴ ήταν ἡ αἰτία τῆς καταστροφῆς τους, τὴν ταπείνωσε, τὴν ἔξευτέλισε. Τὰ λόγια του ἔσθυναν μέσα στὰ οὐρλιάσματα τοῦ ἀνέμου... Σηκώθηκαν σὲ λίγο, ἀποφασισμένοι νὰ σταματήσουν τὸ πρῶτο αὐτοκίνητο ποὺ θὰ συναντοῦσαν. Μὰ δὲρόμος ήταν ἔρημος. Πέρα, στὴ θάλασσα, τὰ κόκκινα φῶτα τῶν ναυαγοσωστικῶν διέγραφαν σπασμωδικούς κύκλους.

Κ' οὶ δυό τους, ἔκρυψαν τὰ δάκουσά τους καὶ προχώρησαν μέσα στὴν νύχτα. Αἰχμάλωτοι δὲν αἴστησαν, θανάσιμοι ἔχθροι, τριβοῦσαν σιωπηλὰ πρὸς τὴν καταστροφὴ τους.

'Η Ζακελίνα περπατοῦσε στὴν ἄκοντα τοῦ δρόμου. Πιὸ πέρα, ἀνοιγόταν μιὰ ἄθυσσους. Στὸ βάθος, σκοτεινή, ἄγρια, ἡ Φουρτουνιασμένη θάλασσα.

'Ο Ρολάν, σκυθρωπός, παράξενος, πήγε κοντά της.

— "Ἄς τραβήξουμε μαζύ... τῆς εἶπε. Δὲν εἶνε μακρύ. Καμμιά εἰκοσαριά χιλιόμετρα... Τὰ ἔξημερώματα θὰ ἔχουμε φτάσει...

'Η Ζακελίνα ἀνατρίχιασε. 'Η φωνὴ τοῦ Ρολάν ήταν βραχνή, ἀλλόκοτη. Γιατὶ ἀρά γε; 'Απὸ ἔνστικτο, ἔνυιωσε δτὶ τὴν ἀπειλοῦσε κάποιος κίνδυνος. Μὰ δὲν πρόφθασε νὰ προφυλαχθῇ. Μόλις ἔκανε πρὸς τὰ πίσω, ὁ Ρολάν μ' ἔνα οὐρλιασμα λύσσας τὴν ἔσπρωξε στὴν ἄθυσσο. 'Η Ζακελίνα μὲ μιὰ πνιγμένη φωνή, ἔπεισε ἀπὸ ψηλά στὴ μαύρη θάλασσα.

'Ο Ρολάν ἔσκυψε στὸ χεῖλος τοῦ κρημνοῦ, μὰ δὲν ἔκουσε τίποτε ἄλλο παρὰ τὸν ἄγριο βρόντο τῶν κυμάτων στοὺς βράχους. "Επειτα ἔνγαλε ἀπὸ τὴν τσέπη του ἔνα μαντῆλι καὶ σκούπισε τὰ χέρια του ποὺ ήταν ματωμένα. 'Η Ζακελίνα τὸν εἶχε ξεσκίσει μὲ τὰ νύχια τῆς. "Υστερά, τὸ ἔκανε ἔνα κουβάρι καὶ τὸ πέτυξε στὴ θάλασσα. 'Η νύχτα ήταν κατασκότεινη. Προχώρησε σὰν τρελλός, μπροστά, στὸν ἔρημο δρόμο. Κι' ἀργά, κατὰ τὸ μεση-

μέρι ἔφθασε στὴ Νίκαια.

* * *

Στὴν παραλία, τὸ πλῆθος περίμενε ἀκόμη, μ' ἀγωνία, τὰ ναυαγοσωστικά. 'Ο Ρολάν, κατάχλωμος, μὲ κόκκινα μάτια, πέρασε σὰν φάντασμα ἀνάμεσα ἀπὸ τὸν κόσμο, ἀνέβηκε στὸ Φρές καὶ μπήκε στὸν κῆπο τοῦ σπιτιοῦ του. 'Η 'Ελιάνα, μόλις ἀκύσε τὰ βήματά του ἔτρεξε στὴν ἔξωπορτα. Χλωμὴ κι' ἐκείνη, μὲ δακρυσμένα μάτια, τὸν κύτταζε κατάπληκτη. 'Ηταν ἀλήθεια; 'Ηταν ὁ Ρολάν; Ζωντανός;

Μὲ μιὰ ξαφνικὴ κραυγὴ χαρᾶς τὸν ἔσφιξε σπασμωδικὰ στὴν ἀγκαλιά της.

Μερικὲς γειτόνισες ἔτρεξαν ἀνήσυχες κοντά του κι' ἀρχισαν νὰ τὸν ρωτοῦν γιὰ τὸ ναυάγιο.

— Δὲν ξέρω πῶς γλύτωσα... ψιθύρισε. Πιάσθηκα ἀπὸ ἔνα ξύλο... καὶ βγῆκα στὴν Τραιγιά.

— Στὴν Τραιγιά; Μὰ τὸ καράβι βούλιαξε μπροστιὰ στὴν Ναπούλη! φώναξε μιὰ γυναικικά.

— Εκείνος γούρλωσε τὰ μάτια του ἀπὸ τὸν τρόμο.

— Θέλω νὰ πῶ πῶς... Νά, κι' ἔγω δὲν ξέρω πῶς βρέθηκα... ψιθύρισε μὲ μισόσθυστη φωνή.

— Ο καῦμένος! ἔκανε τότε μιὰ ἄλλη γυναικικά. "Οταν θὰ ήσυχαση, θὰ συνέλθη..."

— 'Η 'Ελιάνα τὸν τράθηξε μέσα καὶ τὸν ξάπλωσε στὸ κρεβετάτι.

Μὰ σὲ λίγο ἔφθασε δὲ Σολάν.

— Κ' η Ζακελίνα μου; τὸν ρωτησε μὲ ἀγωνία. Ξέρεις τίποτε γιὰ τὴ Ζακελίνα; Τὴν εἶδες;

— Δὲν ξέρω! Δὲν ξέρω τίποτα! στέναξε δὲ Ρολάν.

— Ο βιωμήχανος τότε ξέσπασε σὲ λυγμούς.

— 'Αγάπη μου!... 'Αγάπη μου!.. ἔλεγε μὲ ραγισμένη φωνή.

Μὰ ἡ 'Ελιάνα τὸν παρηγόρησε. Θὰ εἶχε σωθῆ καὶ η Ζακελίνα, δπως κι' δὲ Ρολάν. "Επρεπε νὰ ήσυχάση καὶ νὰ περιμένη..."

— Ο Σολάν, σωστὸ ἔρειπιο ἀπὸ τὸν πόνο, ἔφυγε γιὰ νὰ ξαναγυρίσῃ στὴν παραλία. 'Η 'Ελιάνα τότε, ἔσκυψε πάνω ἀπὸ τὸν ἀνδρα τῆς κι' ἔρχισε νὰ τὸν φιλάῃ μὲ τρυφερότητα στὰ μαλλιά καὶ σὸν ςωπό.

— Ρολάν!... 'Αγαπημένε μου Ρολάν!.. τοῦ ἔλεγε κλαίγοντας ἀπὸ τὴ χαρὰ τῆς.

— Εκείνος ψιθύρισε μὲ μιὰ παράξενη φωνή:

— 'Ελιάνα...

— Κ' υστερα βιθίστηκε σ' ἔνα λήθαργο.

* * *

— 'Η 'Ελιάνα τότε πρόσεξε δτὶ τὰ ροῦχα του δὲν ήταν βρεγμένα ἀπὸ τὴ θάλασσα. "Επειτα, ἔψαξε στὶς τσέπες του καὶ βρήκε ἔνα ζευγάρι γυναικεία γάντια καὶ μιὰ πουντριέρα μ' ἔνα ἀδαμαντοκόλλητο «Ζ.» Κι' ἄξαφνα, μιὰ ιδέα ἔλαμψε στὸ πνεῦμα τῆς: 'Ο Ρολάν δὲν ἔξερε κολῦμπι! Πῶς λοιπὸν εἶχε σωθῆ; Καὶ πῶς δὲν εἶχαν βραχῆ τὰ ροῦχα του; Κι' αὐτὸ «Ζ»; Ποιανῆς ήταν τὰ γάντια καὶ ἡ πουντριέρα;

— Μὲ μιὰ ἀστραπιαί ταχύτητα φαντάσθηκε ἀμέσως τὴν τραγικὴ περιπέτεια. Τὰ γάντια καὶ ἡ πουντριέρα ήταν τῆς Ζακελίνας! 'Η 'Ελιάνα εἶχε ύποψιασθῆ τὶς σχέσεις τους. "Ηξερε πόσο ἀστατος, πόσο ἀπιστος ήταν δὲ Ρολάν... Λοιπόν; Δὲν εἶχαν πάει μὲ τὸ «Γκοελάν»; Εἶχαν φύγει κρυφά μὲ τὸ τραίνο;

— Θεέ μου! ψιθύρισε ἡ 'Ελιάνα καὶ γονάτισε μπροστά στὸ κρεβετάτι. 'Ο Ρολάν λοιπόν, γιὰ ν' ἀποφύγῃ τὸ σκάνδαλο, εἶχε σκοτώσει τὴ Ζακελίνα;

— Γιὰ μιὰ στιγμὴ ἔνοιωσε πῶς ήταν μόνη στὸν κόσμο, δλομόναχη, μὲ τὰ παιδιά της. Καὶ ἀνατρίχιασε. Αὐτὴ ἡ μοναξιά, μακριὰ ἀπὸ τὸ Ρολάν τὴν τρόμαζε...

— Σὲ λίγο ἀκούσθηκαν ἡ φωνὴς τῶν παιδιῶν στὸν κῆπο. 'Η 'Ελιάνα βγῆκε ἀπὸ τὴν κρεβετατοκάμαρα κι' ἔτρεξε κοντά τους. Μὲ δάκρυα στὰ μάτια τὰ ἔσφιξε στὴν ἀγκαλιά της, μὲ ἀπόγνωσι. "Άξαφνα δημως ἀκούσθηκε, βραχνή, ἀγωνιώδης, ἡ φωνὴ τοῦ Ρολάν, ποὺ φλογιζόταν ἀπὸ τὸν πυρετό.

— 'Ελιάνα!... 'Ελιάνα!... 'Ελιάνα!..



Τὶν εἶχε γνωρίσει ἔνα

θρών σ' Σ.α. : Μέμυια κέν-

τρο τῆς Μονμάρτρες.

ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΣ

ΑΠΟ ΤΟ "ΓΚΙΟΥΛΙΣΤΑΝ,, ΤΟΥ ΣΑΑΝΤΗ

('Από τὸν κυκλοφοροῦνται κατ' αὐτὰς τόμον τῶν μεταφράσεων τοῦ περιφήμου Ηέρδου ποιητοῦ ἀπὸ τὸν διακεκριμένον ποιητὴν καὶ συνεργάτην μας **MIX. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΝ**).
Σὰν δὲν τὸ θέλη ἔνας Θεός, τὸ δίχτυ τοῦ φαρᾶ
ψωράκι δὲ θὰ πιάσῃ.

Καὶ πρὶν νὰ φθάσῃ ἡ ὥρα του κι' ἀπὸ τὸ ἀκροθαλάσσαι
νὰ πεταχθῇ, δὲ χάνεται κι' ἀπάνω στὴν ξηρά.
* * *

Σφάλα τὴν πόρτα τῆς χαρᾶς σπιτιοῦ, ποὺ ἐκεῖθε θγαίνει
φωνὴ γυναίκεια ἀστόχαστη, καὶ ἀκούει ὅποιος διαβαίνει.
* * *

Κανεὶς δὲ νοιώθει τῆς ζωῆς τὴ δόξα καὶ τιμὴ,
δίχως μὲ λίγης συμφορᾶς τὴ μαύρη δοκιμή.
* * *

Πετυχημένη ρετσινιά, εἶνε ἴδια μαχαιριά,
ποὺ γιὰ καιρό, μὲ θάσανα καὶ πόνους, σὲ μαραίνει.
Μπορεῖ νὰ γιάνη μιὰ φορά μὲ κόπο καὶ φλουριά,
μά... τὸ σημάδι μένει !
* * *

Στὴν ἔρωμένη, ποὺ ἔκαμε χίλιες ἀγάπες, μή,
μὴ δώσης τὴν καρδιά σου !
Τὴ δίνεις μόνο μιὰ στιγμή,
κι' ἔπειτα μένεις ἔρημος στὴν ἔρημη μοναξιά σου.
* * *

Ὄπ' ἀφήνει τὴν καρδιά του, στὴν ἀγάπη καὶ στὴν ἔννοια,
λες κι' ἀφήνει σ' ἄλλα χέρια νὰ τὸν σέρνουν ἀπ' τὰ γένεια.
* * *

Σὰν δὲν θαμπώνει ἡ ὄψη σου καὶ τὸ χρυσαφικό σου
τὰ μάτια ἐκείνης ποὺ ἀγαπάς καὶ ποὺ δὲν σ' ἀγαπᾷ,
τότε ὁ χρυσὸς καθρέφτης σου κι' ὁ ἀμέτρητος ὁ θιός σου
εἶνε ἴδια σκόνη σ' ἔρημο, ποὺ ὁ ἄνεμος σκορπᾷ.
* * *

Κι' ἄν μιὰ γυναίκα θὰ σου πῆ: «Δὲ θέλω τὴν καρδιά σου,
μὰ τὸ κορμί τὰ χάδια σου», φυλάξου ἐσὺ καὶ πάλι.
τί εἶνε πολύζερη ἄγρυπνο τὸν κυνηγὸ στοχάσου,
ποὺ τὸ καπλάνι ἀργοκυττᾶ στὰ βρόχια του νὰ βάλῃ.
* * *

Μιὰ γυναίκα ἀπόψε σοῦπε τ' «δχι;»
Αὔριο μὲ τὸ «ναί», γλυκοξυπνᾶ.
Μὰ σ' αὐτὰ τὰ δυό, κ' ἡ Μοῖρα τόχει
τὸ δικό της: «"Ισως". Κι' ἡ ἀγάπη, νά !
* * *

Γακὸ μαντάτο, ποὺ μπορεῖ φτωχὴ καρδιὰ νὰ κάψῃ,
ἄφησε ἔνα ἄλλον νὰ τὸ πῆ καὶ νὰ τὴ δῆ νὰ κλάψῃ.
'Αηδόνι ! πάντα φέρνε μας τῆς "Ανοιξης τραγυδί,
κι' ἄσε τὴν ἄγρια τὴ φωνὴ τοῦ πόνου, γιὰ τὸ θοῦδι.
* * *

"Οσο ὁ ἄνθρωπος σωπαίνει, νὰ τὸν νοιώσης δὲν μπορεῖς,
οὔτε ξέρεις τὸ τί κρύθει, μέσ' στὸ νοῦ του ἡ στὴν καρδιά.
Δάσος ποὺ ἡσυχα λυσφάζει, γιὰ ἡσυχο μήν τὸ θαρρῆς.
μπορεῖ καὶ νὰ κρύθῃ ἀγρίμη, κοιμισμένο στὰ κλαδιά.
* * *

Τὴ; καλωσύνης τὸ δεντρί, στὸ μέρος ποὺ ριζώνει,
πετοῦν κι' ἀνθοῦν οἱ κλῶνοι του στὸν ούρανὸ καὶ πέρα.
Μ' ἀπ' τοὺς καρπούς του ἄν λαχταρᾶς νὰ γλυκαθῆς μιὰ
(μέρα,
μὴ θάνης, γνώμη ἀλλάζοντας, στὴ ρίζα τὸ πριόνι...
* * *

"Εμπορας ἔχασε λεφτὰ πολλὰ καὶ λέει στὸ γυιό του:
— Κράτα κρυφὴ τὴν εἰδηση καὶ σ' ὅλους καὶ στὸν ἔνα.
— Στὸν ὄρισμό σου; ἀπάντησε. Μὰ ποιό 'ναι τὸ κακό του,
ἄν ποῦμε τὸ τί σούτυχε, ποὺ νοιάζει μόνο ἐσένα;
— Γιατὶ δυὸ θάναι τὰ κακά: Τὸ ἔνα ὁ χαμός καὶ τ' ἄλλο
τοῦ γείτονα ἡ κρυφὴ χαρά, κι' αὐτό 'ναι πιὸ μεγάλο !
Μετ. **MIX. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ**

"Αφῆσε τὰ παιδιά στὴν τραπεζαριὰ κι' ἔτρεξε κοντά του. Μιὰ
ἀπερίγραπτη πίκρα τῆς βάραινε τὴν καρδιά. Δὲν ἀγαποῦσε πειά
τὸν ἄνδρα της, μὰ δὲν μποροῦσε νὰ ζήσῃ χωρὶς αὐτόν. Τὰ παι-
διά δὲν ἔπειπε νὰ μάθουν τίποτε. Ναί ! Τίποτε....

"Ο Ρολάν τὴν κύτταξε βαθειά στὰ μάτια, μὲ ἀγωνία.
— 'Ελιάνα, ἔκανε, παραληροῦσα. "Ελεγα τίποτε στὸν ὕπνο
μου ;..."

"Εκείνη ἔσκυψε τὸ κεφάλι.

— "Ελεγες κάτι ἀσυνάρτητα λόγια... τοῦ ἀπάντησε. Δὲν κα-
τάλαβα τίποτε... 'Ησύχασε... Αὔριο θὰ εἰσαι τελείως καλά... "Η-
ταν μιὰ ἀσκημη περιπέτεια, ποὺ πέρασε...

K' ἡ 'Ελιάνα, κρύθοντας τὰ δάκρυά της ξαναγύρισε κοντά
στὰ παιδιά της.

ΜΑΡΣΕΛ ΒΙΟΥ.

ΤΑ ΔΩΡΑ ΜΑΣ

Μὲ 4 δελτία τοῦ «Μπουκέτου» καὶ 8 δραχμὰς ἀποκτᾶτε τὰ
ἔξῆς ἀριστουργήματα :

"ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΙΛΥΡΕΣ,,
Τοῦ ΑΛΦΟΝΣΟΥ ΚΑΡ

"Η ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΤΑΣ ΚΑΜΕΛΙΑΣ,,
Τοῦ ΑΛΕΞ. ΔΟΥΜΑ, υἱοῦ

"Η ΜΑΝΟΝ ΛΕΣΚΩ,,
Τοῦ ΑΒΒΑ ΠΡΕΒΩ

"ΓΚΡΑΤΣΙΕΛΛΑ,,
Τοῦ ΛΑΜΑΡΤΙΝΟΥ
"ΜΙΜΗ ΠΕΝΣΟΝ,,
Τοῦ ΑΛΦΡΕΔΟΥ ΜΥΣΣΕ

Στὸν τόμον τῆς «ΜΙΜΗ ΠΕΝΣΟΝ» συμπεριλαμβάνεται **κλι**
ἡ γεμάτη πάθος ἔρωτικὴ ιστορία τῆς «ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΣ ΝΤΑ
ΡΙΜΙΝΙ» καὶ οἱ παθητικοὶ «ΕΡΩΤΕΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ
ΜΑΡΓΚΟ».

"Ο ΕΡΩΣ ΘΡΙΑΜΒΕΥΕΙ,,
ΤΗΣ ΝΤΕΛΛΥ

Ἐπίσης τὸ 7ον Βιβλίον τοῦ «Μπουκέτου» — «Οίκογενειας», τὸ
ὅπου ον περιέχει τὰ δύο ἀριστουργήματα:

"ΔΥΟ ΚΑΡΔΙΕΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΘΗΚΑΝ,,
ΤΟΥ ΑΛΕΞ. ΔΟΥΜΑ (πατρὸς)

"ΑΠ' ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ,,
Τῆς ΝΤΕΛΛΥ

Καθὼς τὸ 8ον καὶ τὸ 9ον Βιβλίον:

"ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ,,
ΤΟῦ ΑΛΕΞ. ΔΟΥΜΑ (πατρὸς)
ΟΙ ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ
Τοῦ ΕΤΕΝΣΕΛ.

Όμοιως μὲ τὰ ἴδια δελτία καὶ δραχμὰς 8 ἀποκτᾶτε καὶ τὴν
«ΠΛΗΓΩΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑ» τοῦ Όνορὲ Μπαλζάκ καὶ τὴν «ΣΦΙΓ-
ΓΑ ΤΩΝ ΠΑΓΩΝ» τοῦ Ιουλίου Βέρν.

Προσεχῶς θὰ κυκλοφορήσῃ τὸ δέκατον Βιβλίον :

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΔΩΣΕ
τοῦ ΝΤΕ ΣΕΜΟΥΑ

'Απὸ τὰς παλαιοτέρας ἐκδόσεις τοῦ «Μπουκέτου» δίδονται. εἰς
τοὺς ἀναγνώστας μας μὲ τὰ ἴδια δελτία καὶ δραχμὰς 5 διὰ
τὰς 'Αθήνας καὶ 6 δραχμὰς διὰ τὰς ἐπαρχίας τὰς ἔξῆς Βιβλία!

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΠΛΗ ΖΩΗ

Τοῦ Ρ. ΣΤΗΒΕΝΣΟΝ

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ

Τῆς ΣΕΛΜΑΣ ΛΑΓΚΕΡΛΕΦ

Η ΜΟΝΜΑΡΤΡΗ
Τοῦ ΕΡ. ΜΥΡΖΕ

Η ΣΩΝΙΑ
Τῆς ΓΚΡΕΒΙΑ

Καὶ **ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΓΟΡΔΩΝΟΣ**

ΠΥΜ Τοῦ ΕΝΤΓΑΡ ΠΟΕ

(ούτοι τόμοι ἔκαστος δραχ. 5 διὰ τὰς 'Αθήνας)
(καὶ 6 διὰ τὰς ἐπαρχίας)

Καὶ τὰ δικτώ περίφημα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ "ΜΠΟΥΚΕΤΟΥ,,

ποὺ τιμῶνται δραχ. 25, πρὸς 5 δραχ. ἔκαστον διὰ τὰς 'Αθήνας
ιαὶ 6 διὰ τὰς ἐπαρχίας ἔλευθερι ταχυδρομικῶν τελῶν.

Διὰ τὸ 'Εξωτερικὸν ἐπὶ πλέον τὰ ταχυδρομικὰ ἔξοδα.

Εἰδοποιοῦνται δημοσίες οἱ ἀναγνώστας μας, διὰ τὰς Βιβλία αὐτὰ
πρέπει νὰ τὰς ζητήσουν ἀπ' εύθειας μας, καὶ διὰ τὰς γραφεῖας μας, καὶ
διὰ τὸν θάσον διὰ τὰς σταλωσίν εἰς τὰ κυτά τόπους Πρακτορεῖα τῶν ἐφη-
μερίδων.