

ΣΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

TOY HEURY DE FORGE

Η ΘΥΣΙΑ

Σ' δλους ήταν γνωστός μὲ τὸ ὄνομα: «Ο κύριος Ζάν». Κανεὶς δὲν ἤξερε τὸ ἐπώνυμό του, ἀλλ' οὔτε κι' ἐνδιαφερότανε νὰ τὸ μάθουν. «Οσοι τὸν ἔγνωριζαν, τὸν ἀγαποῦσαν γιὰ τὴν καλή του καρδιά, γιὰ τοὺς εὐγενικούς του τρόπους. Αὐτὸς δὲν ἔκανε παρέα σχεδὸν μὲ κανένα καὶ ἀπὸ χρόνια τώρα ἀπέφευγε τὸν κόσμο καὶ τὶς συναναστροφές.

Κατοικοῦσε σὲ μιὰ ἀπομακρυσμένη συνοικία στὸ Παρίσι, σ' ἕνα φτωχικὸ δωμάτιο, ἐπάνω σὲ μιὰ σοφίτα καὶ δὲν ἔθεγαινε ἀπὸ τὸ σπίτι του παρὰ μόνο τὴν νύχτα, σὰν νὰ μὴ μποροῦσε νὰ ὑποφέρῃ τὸ φῶς τῆς ημέρας.

‘Απὸ τοὺς γειτονες, ποὺ τὸν ἔβλεπαν νὰ ζῇ αὐτὴν τὴν ζωὴν ἀπὸ χρόνια, τὸν περνοῦσαν γιὰ ὑπυπτο ὑποκείμενο καὶ ἄλλοι τὸν θεωροῦσαν τρελλό! Εκεῖνο δὲν εἶχαν γνωρίσει καλά, τὸν ἐκτιμοῦσαν καὶ τὸν σεβόντουσαν.

— ‘Εγὼ ἔτυχε νὰ γίνω ἔνας ἀπὸ τοὺς λίγους — ίσως ὁ μόνος φίλος του. Δὲν ξέρω πῶς τὸν εἶχα κάνει νὰ μὲ συμπαθήσῃ καὶ νὰ μοῦ ἀνοίγῃ κάπου-κάπου τὴν καρδιά του. ‘Ισως γιατὶ ἤξερε πως εἴχαμε γεννηθῆ κ' οἱ δύο στὸ ἴδιο χωριό, στὸ Σαΐντ-Ρεμύ. ‘Εν τούτοις κι' ἔγω, ἀν καὶ τόσο φίλους του, δὲν εἶχα ποτὲ μάθει τίποτα, γιὰ τὸ παρελθόν του, καὶ τὸν ἀποκαλοῦσα, ὅπως δὲν οἱ ἄλλοι μὲ τὸ ὄνομα «Κύριος Ζάν».

‘Ενα βράδυ δὲν καθὼς κουβεντιάζαμε κ' οἱ δύο μόνοι σ' ἕνα καφενεῖο, καὶ τοῦ μιλοῦσαν γιὰ τὴ ζωὴν μου, γιὰ μερικὲς παλῆς μου περιπέτειες, καὶ ίδιως γιὰ τὴν μεγάλη ἀγάπη μου ποὺ ἔτρεφα στὸ κυνῆγι, τὸν εἶδα νὰ σηκώνεται ἐπάνω, ἀπότομα, νὰ γίνεται κατακόκκινος ἀπὸ τὸν θύμο του καὶ νὰ μοῦ φωνάζῃ:

— “Α! ἄ! φίλε μου, ὥστε κυνηγάτε καὶ σεῖς...”Ω! εἶνε φριχτό, ἀπαίσιο πρᾶγμα τὸ κυνῆγι.

Τὸν κύτταξα ἔκπληκτος, μὴ μπορῶντας νὰ δώσω καμμιὰ ἔξηγησι στὴν ἀπότομη αὐτὴ στάσι του. Εκεῖνος βλέποντάς με ν' ἀπορῶ τόσο, προσέθεσε, σὲ λίγο, πιὸ μαλακά:

— Βέβαια, ἔχετε δίκηο, δὲν μπορεῖτε ἔτσι εὕκυλα νὰ μὲ καταλάβετε... Εγὼ μισῶ τὸ κυνῆγι, τὸ μισῶ φοβερά, θανάσιμα καὶ σᾶς συνιστῶ νὰ ξεχάσετε καὶ σεῖς, αὐτὸς τὸ ἀποτρόπαιο σπόρο, ποὺ γιὰ μένα, τούλαχιστον, ήτανε ἡ καταστροφὴ τῆς ζωῆς μου... Άλλὰ εἶνε ἀνάγκη νὰ σᾶς διηγηθῶ μιὰ ιστορία, γιὰ νὰ μὲ καταλάβετε καὶ νὰ μὲ δικαιολογήσετε:

Καὶ ὁ μυστηριώδης φίλος μου, ποὺ δὲν εἶχε ἀκόμα συνέλθει, ἀπὸ τὴν ταραχή του, ἀρχισε νὰ μοῦ λέγει:

— Οπως βλέπετε εἰμι πειὰ γέρος. Στὰ νειάτα μου δὲν μαγαποῦσα μὲ πάθος, μὲ μανία τὸ κυνῆγι.

Θὰ ἔχετε βέβαια ἀκούσει γιὰ τὰ περίφημα ἔκεινα κυνήγια, ποὺ γινόντουσαν πρὸ ἔτῶν στὸν πύργο του Βιλμόν, κοντά στὸ χωριό μας, τὸ Σαΐντ-Ρεμύ. Λοιπόν, ὁ θαυμάσιος ἔκεινος πύργος του Βιλμόν, μὲ τὸ ἔκτεταμένο δάσος του, ἀνῆκε πρὸ τριάντα ἔτῶν, στὸν μαρκήσιο ντὲ Λογκπιέρ, ποὺ ἔθεωρείτο ἔνυς ἀπὸ τοὺς πιὸ περίφημους κυνῆγούς τῆς ἐποχῆς του.

Ο κ. ντὲ Λογκπιέρ ήταν συγχρόνως καὶ ἔνας ἀληθινὸς τζέντελμαν, ἔνας πραγματικὸς εὐγενῆς, ἀντάξιος τῶν προγόνων του, στὶς συχνὲς δὲ κυνηγετικὲς ἐκδρομὲς ποὺ διωργάνωνε στὸν πύργο του, διέκρινε κανεὶς τὸν κομψότερο καὶ ἀριστοκρατικῶν κόσμο τῆς Γαλλίας.

Στὰ κυνήγια αὐτά, ποὺ θὰ μοῦ μείνουν πάντοτε ἀξέχαστα σ' ὅλη μου τὴ ζωὴ, πρωτοστατοῦσε, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν μαρκήσιο καὶ ἡ κόρη του, ἡ Διάνα ντὲ Λογκπιέρ, ἔνας θαυμάσιος, ἔνας ἀσύγκριτος τύπος ξανθῆς καλλυνῆς. Η νεαρή μαρκήσια μάλιστα ἔδειχνε ξεχωριστὴ ἐκτίμησι σὲ μένα καὶ τῆς ἄρεσε νὰ κουβεντιάζῃ μαζύ μου.

Τώρα ἀπὸ ποιὰ αἰτία ἡ ωραία καὶ νεαρή μαρκήσια εἶχε κληρονομήσει κι' αὐτὴ ἔνα τρελλὸ πάθος γιὰ τὸ κυνῆγι; “Αλλοι τὸ ἀποδίδανε στὴν ἐπιφροή τούς ἔξασκοῦσε ἐπάνω τῆς ὁ πατέρας της καὶ ἄλλοι πάλι στὴν

κάπως ἀνδρικὴ ἀνατροφή, ποὺ τῆς εἶχαν δώσει στὸν πύργο. ‘Εγὼ ποιέ μου δὲν κατέρθωσα νὰ τὸ ἔξηγήσω, ἀλλὰ ἔκεινο ποὺ ξέρω ήταν πῶς ή δις Διάνα ντὲ Λογκπιέρ μᾶς ξεπερνοῦσε ὅλους τοὺς ἄνδρες ποὺ θεωρούσαμε τοὺς ἔαυτούς μας ως ἔξιχους κυνηγούς.

Ο μαρκήσιος ἐννοεῖται ποὺ ἔβλεπε πολλὲς φορὲς ὅτι ἡ κόρη του ἔξετιθετο σὲ πολὺ τολμηρές, κυνηγετικές περιπέτειες, εἶχε ἀρχίσει νὰ τὴν ἐπιθέλεπη καὶ νὰ μὴν τῆς ἐπιτρέπη πειὰ τέτοια ρίψκινδυνα παιχνίδια.

Εκεῖνη δὲν ήταν τὴ χρονιά, θυμᾶμαι, ἡ Διάνα, παρακαλοῦσε ἀπὸ μέρες τὸν πατέρα της νὰ τὴν πάρῃ κι' αὐτὴν μαζύ του, σ' ἕνα μεγάλο κυνῆγι «δορκάδυς» ποὺ διωργάνωνε καὶ γιὰ τὸ δοποῖο ἡ μικρὴ μαρκήσια, τρελλαινότανε πραγματικά. Ο μαρκήσιος στὴν ἀρχὴ ήταν ἀνένδοτος. Υστερα δὲν ήταν υποχώρησε, ἀλλὰ μὲ πολλοὺς ὄρους: Πρώτα-πρώτα ἐτόνισε στὴν κόρη του, ὅτι δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ προχωρήσῃ μόνη της στὸ δάσος καὶ ν' ἀπομακρυνθῇ ἀπ' τοὺς ἄλλους, ὅτι τὸ δόπλο της θὰ γεμιζότανε ίδαιτέρως καὶ μὲ εἰδικὴ προσοχὴ καὶ γενικά, καθ' ὅλο τὸ κυνῆγι, θὰ τὴν ἐπέβλεπε ἔνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἔμπειρους κυνηγούς ποὺ θὰ διαλεγόταν γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό, ἀπ' τὸν ἴδιο τὸν πατέρα της.

Ακόμα θυμᾶμαι, ζωηρότατα, σὰν νὰ ήταν χθές, τὸ πρωὶ, ποὺ έκεινήσαμε γιὰ τὸ ἀξέχαστο, γιὰ τὸ περίφημο κυνῆγι τῆς «δορκάδυς». Είμαστε ἔνα σωρὸ καλεσμένοι, — περισσότεροι ἀπὸ πενήντα — ὄλοι γεμάτοι νειάτα, κέφι καὶ ζωή, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν ύπεροχο μαρκήσιο ντὲ Λογκπιέρ, ποὺ εἶχε δίπλα του καθάλλα στὸ ἀσπρό ἀλογό της, τὴν κόρη του, τὴν ώραία ἀμαζόνα, Διάνα ντὲ Λογκπιέρ.

Οταν φθάσαμε σὲ ἀρκετὴν ἀπόστασι ἀπ' τὸ ώρισμένο μέρος, ποὺ θὰ παραμονεύαμε τὸ πέρασμα τῶν ζαρκαδῶν, ἀνοιχτήκαμε ὄλοι σὲ μιὰ γραμμή, ἀνάμεσα σὲ μιὰ συστάδα πυκνῶν δέντρων. Ο μαρκήσιος ήτανε καμμιὰ τριανταριά θήματα μακρυά ἀπὸ τὴν κόρη του, κρυμμένος κι' αὐτὸς ὄπως ὄλοι μας, μέσυ σὲ πυκνοὺς εύκαλύπτους.

Εξαφνα, ἀκούστηκε ἔνας θόρυβος μέσα στὰ φυλλώματα. Ενα κοπάδι ἀπὸ καμμιὰ δεκαριά ζαρκαδία μαζύ πρόσθαλε φοβισμένο κι' ἔκανε νὰ περάσῃ ἀπὸ μπροστά μας.

— Τδ νοῦ σας! Τὰ τουφέκια σας! φώναξε κάποιος ἀπ' τὴν συντροφιά μας, καὶ ἀμέσως κατόπιν μιὰ διοδροντία ἀντήχησε στὸν ἀέρα γύρω μας...

Εγὼ ήμουνα πάντα κοντὰ στὴ Διάνα... ποὺ έκεινη τὴ στιγμή, πάντα τρελλὴ ώρμησε πιὸ μπροστά ἀπὸ μας καὶ λίγο δεξιώτερα, πρὸς τὸ μέρος του πατέρα της. Ενα μεγάλο ζαρκάδι εἶχε ξεφύγει ἀπ' τὸ κοπάδι καὶ περνοῦσε, ἔκεινη τὴ στιγμή, ἀπὸ κοντῆς...

Η Διάνα εἶχε σηκώσει τὸ τουφέκι της καὶ ἐτοιμαζότανε νὰ τὸ σκοπεύσῃ... Εκανα νὰ φωνάξω!... νὰ τὴν σταματήσω!.. Ήταν ἀπέναντι στὸν πατέρα της, λίγα θήματα μακρυά του...

Μὰ τὴν ἴδια στιγμὴ ἀκούστηκαν δυὸ πυρυδόλισμοί, ποὺ μού πνίξανε τὴ φωνὴ στὸ στόμα... Ήτανε πειὰ ἀργά... Τὸ ζαρκάδι εἶχε ξεφύγει τὶς σφαῖρες τῆς Διάνας, ποὺ εἶχαν πετύχει ὄλες κατάστηθα τὸν πατέρα της!...

Ενας φριχτὸς στεναγμὸς πόνου ἀκούστηκε ἀνάμεσα ἀπὸ τὰ δέντρα...

Ο μαρκήσιος κυλίστηκε κάτω βαρύς μέσα σὲ μιὰ λίμνη αἴματος... Ήταν νεκρός!...

Εἶναι ἀδύνατο νὰ σᾶς περιγράψω τί ἔπηκολούθησε. Ολοι μας τρέμαμε γύρω ἀπ' τὸ πτῶμα του, ἔξαλλοι, μὲ μιὰ βαθειά συγκίνησι ζωγραφισμένη στὰ πρόσωπά μας...

Εγώ, μὲ ἀρκετοὺς ἄλλους συντρόφους μας συγκρατούσαμε διὰ τῆς βίας τὴν Διάνα, ποὺ ήθελε νὰ μείνη ἔκεινη ἐπάνω στὸν νεκρὸ πατέρα της, καὶ νὰ τὸν ζυγαλιάζῃ νὰ τὸν φιλῆ...

(Η συνέχεια στὴ σελ. 46)



Τῆς ἄρεσε νὰ κουβεντιάζῃ μαζύ μου

Η ΘΥΣΙΑ

(Συνέχεια ἐκ τῆς σελίδος 24)

Ἐνας ἀπὸ μᾶς τέλος τὴν ἐπῆρε στὴν ἀγκαλιά του καὶ τὴ μετέφερε στὸν πύργο. Ἐκεῖ, ὅταν συνῆλθε, μᾶς εἶδε ὄλους συγκεντρωμένους γύρω της καὶ ρώτησε μὲ ἀγωνία :

—Καὶ ποιός; Γιοιός ἦταν πού...

Πρὶν ἀκόμα τελειώσει τὴν ἔρωτησί της, δὲ κυνηγὸς ἐκεῖνος ποὺ τὴν ἐπέβλεπε, δὲ ἀχώριστος συνοδός της, στάθηκε μπροστὰ στὰ μάτια της καὶ τῆς εἶπε, μὲ φωνὴ σταθερή:

—Ἐγώ!... Μυρκησία!...

Ἡ δνὶς Διάνα ντὲ Λογκπιέρ ἔμεινε ἄφωνη. "Ἐπειτ' ἀπὸ λίγες στιγμὲς τοῦ ἔδωσε νὰ καταλαθῇ μὲ μιὰ αὐστηρὴ χειρονομία, ὅτι θὰ ἐπρεπε νὰ φύγῃ ἀμέσως ἀπὸ κοντά της... Ἐκεῖνος ὑπάκουουσε καὶ ἀπομακρύνθηκε, μὲ κλονισμένο βῆμα, μὲ σκυμμένο τὸ κεφάλι...

Ο ἔνοχος αὐτὸς, φίλε μου, ἀπὸ τὴν νύχτα ἐκείνη ἀποφάσισε νὰ φύγῃ, νὰ τραβηχτῇ μακρυὰ ἀπὸ τὸν κόσμο, νὰ ζήσῃ μόνος του, χωρὶς καμμιὰ συντροφιά...

Καὶ τώρα, ἐδῶ καὶ τριάντα χρόνια, δὲν εἶδε πειὰ κανένα, καὶ δῆλο τὸν ξέχασαν...

Μετὰ τὸ φριχτὸ ἐκεῖνο δρᾶμα, ζῆ ἐγκαταλειπμένος, σὲ μιὰ ἔρημη γωνιά, ἥσυχος ὅμως χωρὶς καμμιὰ τύψι, γιατὶ, δπως θὰ καταλάθατε, δὲν εἶχε σκοτώσει αὐτὸς τὸ μαρκήσιο...

Ἡ δνὶς ντὲ Λογκπιέρ, ἀπὸ τότε, ποτέ της δὲν ἔμαθε τὴν ἀλήθεια, οὔτε πρόκειται νὰ τὴν μάθῃ στὸ μέλλον...

Ο συνοδός της ὅμως, ποὺ τῆς ἔκανε ἐκείνη τὴ φριχτή, τὴν ψεύτικη ἔξωμολόγησι, εἶχε καταλάθει, πῶς ἡ κόρη αὐτὴ, ἀν ἐμάθαινε ἐκείνη τὴ στιγμὴ, τὴ φριχτή, τὴν τραγική, ἀλήθεια, ὅτι ἡ ίδια δηλαδὴ εἶχε σκοτώσει τὸν πατέρα της, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ζήσῃ πειὰ, ὕστερα ἀπὸ τέτοιες τύψεις...

—Καὶ τὶ σᾶς ἔσπρωξε ἔσâς, ρώτησε τότε ἀπότομα, ξέροντας πειὰ ποιὸν εἶχε ἀπέναντί μου, νὰ κάνετε μιὰ τέτοια θυσία, γιὰ τὴ δίδα ντὲ Λογκπιέρ;

Ο γηραιός μου φίλος ἀναστέναξε καὶ ὕστερα ἀπὸ λίγο, ψιθύρισε μὲ μιὰ φωνὴ ποὺ ἔλεγες ὅτι ἔθγαίνε ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς του :

—Τὴν ἀγαποῦσα!... Τὴν ἀγαποῦσα τρελλά... ἀσυλλόγιστα... μέχρι θυσίας... Ἡμουνα διατεθειμένος νὰ τῆς προσφέρω καὶ αὐτὴ ἀκόμα τὴ ζωὴ μου, ἀν ἥξερε πῶς ἔτσι θὰ γινότανε πιὸ ἥσυχη, πιὸ εύτυχισμένη...

HENRY DE FORGE

Ο ΕΡΩΣ ΜΙΑΣ AMAZONΑΣ

(Συνέχεια ἐκ τῆς σελίδος 28)

Ἡ Μάτζυ κατάλαβε πειὰ ὅτι δὲν έτυχε νὰ μπλέκῃ στὰ δίχτυα της. Καὶ τότε ἀπεφάσισε νὰ τὸν κατακτήσῃ.

Ἐνα πρωὶ λοιπὸν ὅταν πάλι τὸν συνάντησε τὴν ὠρισμένη ὥρα παραπονέθηκε:

—Ἡ βίλλες μας εἶνε τόσο κοντὰ κι' ὅμως ποτὲ δὲν ἔτυχε νὰ παίξουμε μαζὺ ἡ νὰ τρέξουμε μὲ τ' ἄλογά μας στὸ δάσος. Ἐλάτε αὔριο νὰ κάνουμε ἔνα περίπατο. Ἡ συντροφιά σας μοῦ εἶνε πάντοτε εὐχάριστη.

Καὶ γιὰ νὰ μὴ προδώσῃ τὴν συγκίνησί της, σπιρούνιασε τὸ ἄλογό της καὶ χάθηκε ἀπὸ τὰ μάτια του.

Ο Τζὼν ἥταν ἐνθουσιασμένος. Κυτάλαβε ὅτι κι' ἡ Μάτζυ ἀνταποκρινόταν στὸ αἰσθημά του, κι' αὐτὸ τὸν γέμιζε χαρά. Ἐκείνη τὴν νύχτα, ἡ ὥρες τοῦ φαινόντουσαν ὑπερβολικὰ ἀργές. Τὸν ἔπινγε ἡ ἀνυπομονησία του. Δὲν ἔθλεπε πότε νὰ ἔρθῃ ἡ στιγμὴ γιὰ νὰ τρέξῃ νὰ συναντήσῃ τὴ Μάτζυ.

Βρέθηκαν τὴν ὠρισμένη ὥρα καὶ διασκέδασαν μέχρι τὸ μεσημέρι. Τὸ δάσος ἐκείνη τὴν ἡμέρα εἶχε μιὰ ἀφάνταστη γοητεία καὶ δὲν ἔθλεπε πιὸ ὅμορφη καὶ πιὸ χαριτωμένη τὴ Μάτζυ.

Καὶ σὲ μιὰ στιγμὴ ποὺ κάθησαν νὰ διεκουράσθουσαν κάτω ἀπὸ τὴν σκιὰ ἐνὸς δέντρου, ὁ Τζὼν, χωρὶς νὰ τῆς πῆ οὔτε μιὰ τρυφερὴ λέξι, τὴν πῆρε στὴν ἀγκαλιά του καὶ τὴν φίλησε παραφορά.

Ἡ Μάτζυ δὲν ἀντιστάθηκε καθόλου. Τὸν ἔφησε νὰ τῆς χαϊδεύῃ τὰ χέρια τρυφερὰ καὶ νὰ τῆς μιλάῃ γιὰ τὰ σχέδια τοῦ μέλλοντός τους.

Μετὰ ἀπόλιγους μῆνες ἔκαναν τοὺς γάμους των. Μὰ οἱ φίλοι τους ποτὲ δὲν μπόρεσαν νὰ κυταλάθουν πῶς δὲν ήταν Χάρτινγκ εἶχε γίνει τόσο καλὸς καὶ γιὰ ποιὸ λόγο ἡ Μάτζυ Λάουριγκ εἶχε δεχθῆ νὰ παντρευθῆ αὐτὸν τὸν παράξενο ἀνθρωπο.

Μόνο δὲ πατέρας τῆς Μάτζυ χαμογελοῦσε εὐχαριστημένος. Αὐτὸς μόνο ἥξερε τὸ μυστικὸ τῆς κόρης του. Αὐτὴ ἡ ὅμορφη ἀμαζόνα εἶχε ἐρωτευθῆ τὸν Τζὼν ἀπὸ πεῖσμα καὶ τὸν εἶχε ἀναγκάσσει μὲ τὴν ἐπιμονή της νὰ τὴν ἐρωτευθῆ καὶ νὰ τὴν κάνῃ γυνῖκα του.

* Ήταν μιὰ πραγματικὴ Λάουριγκ !

ΛΟΥ·Ι·Σ ΝΑΡΑΥ.

ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

(Συνέχεια ἐκ τῆς σελίδος 13)

στὰ μάτια της. Ἐξ αἰτίας σας θέλω νὰ φύγω ἀπὸ τὸ θίασο !

Ο Μπέρτ συγκλονίστηκε καὶ τὴν κύτταξε ἔκθαμβος... Τὰ δράστανοιχτα ἀπὸ λαχτάρα κι' ἀπὸ μιὰ γλυκειά προαίσθησι, μάτια του καρφώθηκαν ἐρωτηματικὰ στὸ χλωμὸ πρόσωπο τῆς νέας... Εἶδε τὰ δάκρυα της νὰ κατρακυλοῦν πάνω στὰ βελουδένια μάγουλά της... Εἶδε τὸ ἀγαλμάτινο κορμὶ τῆς νεαρῆς μπαλλαρίνας, νὰ σιγοτρέμη ὀλόκληρο ἀπὸ τὴ βαθειὰ συγκίνησί της...

Καὶ... κατάλαβε, ὁ Μπέρτ !

—Μ' ἀγαπᾶς λοιπὸν κι' ἔσου ; Ξεφώνισε σὰν τρελλός ἀπὸ τὴ χαρά του.

—Ναί ! ψιθύρισε μὲ φωνὴ σθυμένη ἡ νέα ύψωνοντας μ' ἔγκυρτέρησι τολμηρὴ τὸ θλέμμα της τὸ δακρυσμένο.

—Μά... μὰ τότε, στὸ διάθολο ὁ θιασάρχης, στὸ διάθολο κ' ἡ προσποιήσεις μου ! Ξεφώνισε ὁ Μπέρτ, σφίγγοντας τὰ γυμνὰ μπράσσα τῆς νέας στὶς χοῦφτες του. Μείνε λοιπὸν κοντά μου, Πέγκυ μου, γιατὶ... γιατὶ κι' ἔγώ σὲ λατρεύω.

—Ἡ Πέγκυ τὸν κύτταξε κατάματα, ἔκθαμβη κι' αὐτὴ μὲ τὴ σειρά της... Ἐκανε κάτι νὰ τοῦ πῆ, μὰ ἡ συγκίνησι τὴν ἔπινγε... Ἡταν τόσο ξαφνικό, τόσο ἀνέλπιστο αὐτὸ ποὺ ἄκουγε, ὡστε τὰ στήθη της φούσκωναν δύσυνηρά ἀπὸ τὸ ξεχείλισμα τῆς εύτυχίας της...

—Ἐπὶ τέλους μίλησες κι' ἔσου, καλέ μου ! περιωρίστηκε νὰ ψιθυρίσῃ κατόπιν.

Κι' ἔγειρε στὴν ἀγκαλιά τοῦ ἀγαπημένου της, δὲν θοιοίσης τὴν καταφιλοῦσε μὲ παράφορη τρυφερότητα...

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΜΑΝΤΕΙΑΣ

(Συνέχεια ἐκ τῆς σελίδος 22)

κεῖο χέρι, δείχνει «ἀνεξαρτησία σκέψεως» καὶ «πρωτοτυπία στὶς ίδεες...» Ἀπαρράλαχτο ἄνοιγμα, μεταξὺ τετάρτου καὶ πέμπτου δακτύλου, παρουσίαζε ἐπίσης καὶ τὸ χέρι τῆς μεγάλης τραγωδοῦ Σάρρας Μπερνάρ !

Εὐχαρίστησα τὸν σοφὸ ἐπιστήμονα, δὲν θοιοίσης μοῦ ὑποσχέθηκε νὰ μοῦ δείξῃ τὸ ἀποτύπωμα τῆς παλάμης τοῦ Ντούγκλας Φαίρμπανκς, ἐπίσης χαρακτηριστικὸ κι' αὐτό, καθώς καὶ ἄλλων κινηματογραφικῶν ἀστέρων...

—Αλλὰ περὶ αὐτῶν θὰ μιλήσουμε σ' ἄλλο φύλλο, δημοσιεύοντες ἐπίσης καὶ τὴ φωτογραφία τοῦ ώραίου καὶ παγκοσμίου φήμης χειρομάντεως εύπατρίδου.

ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

(Συνέχεια ἐκ τῆς σελίδος 43)

—Αξαφνα μὲ πῆρε τὸ μάτι της κοντὰ στὸ παιδί καὶ μ' ἐκύτταξε μὲ πικρὸ μορφασμὸ στὰ χειλή.

—Υστερα ἔσφιξε τὸ κεφάλι στὰ χέρια της καὶ ψιθύρισε σιγανά: «Ἐφυγε μὲ τὸ ἄστρο», ἐνῷ ἀπὸ μακρυὰ ἀκογόντουσαν φαιδρὲς κωδωνοκρουσίες.

Δὲν πέρασε πολὺς καιρὸς καὶ πέθανε κι' αὐτή. Οι συγγενεῖς μοιράσανε ὅλα τὰ παιχνίδια τοῦ παιδιοῦ στὸ Όρφανοτροφεῖο. Ἐμένα μὲ πῆραν κάτι χέρια ἀδιάφορα καὶ μὲ πέταξαν ἐδῶ χάμου, ὅπου κοίτουμι μελαγχολικὸ καὶ λυπημένο, γιατὶ δὲν μὲ ξαναχαΐδεψαν ἀπὸ τότε μικρὰ καὶ μαλακά χεράκια.

* * *

Τότε ὅλα μαζὺ τὰ τσακισμένα, τὰ παραπεταμένα, τὰ λησμονήμενα τὰ παιχνίδια, ἀναστέναξαν γιατὶ κανεὶς δὲν τ' ἔθαπούσε πειά... Καὶ δὲν ἀκουγόταν πειά, παρὰ δὲ θόρυβος τῶν ἀναστεναγμῶν, μαζὺ μὲ τὸ θρῆνο τοῦ ἀνέμου.

Ξαφνικὰ ὅλος ὁ τόπος πλημμύρισε φῶς. Ὁ κόσμος ὑποδεχόταν μὲ φῶτα καὶ φωνὲς, μ' εὐχές καὶ θόρυβο τὸν καινούργιο χρόνο. «Ἐνα ἄστρο ἔφανηκε ἐπάνω στὸν φεγγίτη καὶ γέμισε ἀπὸ φῶς τὸ σκοτεινὸ δωμάτιο. Καὶ χωρὶς νὰ ξέρουν τὸ γιατὶ, ὅλα τὰ φτωχά τὰ πριγματάκια, ποὺ ντρεπόντουσαν γιατὶ ἀσχήμηναν κι' ἐπάληγωσαν καὶ τὰ εἶχε φάει δὲ σκόρος, αἰσθάνθηκαν χαρὰ μεγάλη.

... Ἡ καμπάνες ἀρχίσανε νὰ σημαίνουν γιὰ τὸ νέο χρόνο. «Ολα τὰ ωρολόγια, μεγάλα καὶ μικρά, σημαίναντε σὰν νὰ τὸν χαιρετίζουν, καὶ ἀπὸ παντοῦ τώρα ἀκογόντουσαν φων