



(Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου)

— Δὲν ἔχω ἐπισολή της, παρὰ μονάχα προφορικές ἐντολές της! ἀπάντησε μὲ πρωτοφανῆ ἀναίδεια καὶ ψυχραιμία ὁ Ρασκάς. Ἡ κυρία δούκισσα βρίσκεται σὲ ἀπόστασι κάπου δεκάξη χιλιομέτρων ἀπ' τὸ Μπλουᾶ!

— Ποῦ ἀκριβῶς; ρώτησε ὁ νεαρὸς εὐπατρίδης.

— Ἡ κυρία δούκισσα μὲ ύποχρέωσε νὰ ξεχάσω τὸ μέρος στὸ δόποιο βρίσκεται! ξανάπε μὲ τὴν ἴδια ἀναίδεια ὁ Ρασκάς.

— Καλά, φίλε μου! ἀπάντησε μὲ εὐμένεια ὁ υποκόμης Ντρουέ. Δὲν ἐπιμένω νὰ μάθω τὸ μυστικό σου!... Πές μου τούλαχιστον, τί ἐνολές τῆς κυρίας δουκίσσης φέρνεις!

— Ἡ κυρία δούκισσα ρωτάει, ποῦ μπορεῖ νὰ συναντήσῃ τὸν κύριο δούκα τῆς Βανδώμης!... Δὲν θέλει νὰ μπῇ ἡ ἴδια στὸ Μπλουᾶ!

— Τὴν περιμένει ἀνυπομόνως ἐδῶ στὸ μέγαρο Σαβερνύ, ὁ κύριος δοὺξ τῆς Βανδώμης! ἀπάντησε ὁ ἀνύποπτος υποκόμης. Πέστε της νὰ φυλάγεται καλά... Ἐχουμε πληροφορίες ὅτι ἔνας κατάσκοπος τοῦ καρδιναλίου βρίσκεται ἐδῶ τριγύρω, προσπάθωντας νὰ ἀνακαλύψῃ τὰ ἔχη ὅλων μας!

— "Εννοια σας, κύριε υποκόμη! εἶπε καθησυχαστικά ὁ Ρασκάς, γελῶντας μέσα του μὲ σαρκασμό. Θὰ διασιθάσω τὶς συστάσεις σας στὴν κυρία δούκισσα, ώστε νὰ λάθη τὰ μέτρα της!... Αὔριο θὰ εἰνε ἔξαπαντος ἐδῶ ἡ κυρία δούκισσα... Ὡρεθούση, κύριε υποκόμη!

— Στὸ καλό, γενναῖε μου! ἔκανε διαχυτικά ὁ ἀρρόδης εὐπατρίδης. Πάρε αὐτὰ τὰ δέκα διπλᾶ τάλληρα, γιὰ νὰ πιῆς κρασὶ στὴν ύγεια μου... Καὶ πέστε στὴν κυρία δούκισσα, ὅτι ἔγω ὁ υποκόμης ντὲ Ντρουέ τὴν περιμένω μὲ λυχτάρα, γιὰ νὰ θέσω στὴν διάθεσί της τὸ σπαθί μου καὶ τὴν ζωὴ μου!

‘Ο Ρασκάς, χαμογελῶντας μὲ κρυφὴ εἰρωνεία, ἔβαλε στὴν τσέπη του τὰ νομίσματα κι’ ἔφυγε μὲ ἄπειρες υποκλίσεις. Τράβηξε πάλι γιὰ τὸ φρούριο, ὅπου βρήκε τὸν φρούραρχο.

— “Εναν ἵπτεα γιὰ τὸ Παρίσι, ἀκόμα! ξανάπε μὲ τουπέ ὁ Ρασκάς. Θὰ στείλω κάποια ἐπείγουσα ἀπιστολή, στὸν κύριο καρδινάλιο!

Κάθησε ςτερεά μὲ θρασύτητα στὸ γραφεῖο τοῦ φρούραρχου κι’ ἔγραψε τὴν ἔξις δλιγόλογη ἐπιστολή:

«Ἐκλαμπότατε...

‘Ο κύριος δοὺξ τῆς Βανδώμης βρίσκεται προμημένος στὸ μέγαρο Σαβερνύ!

ΡΑΣΚΑΣ

‘Ο φρούραρχος τὸν κυττοῦσε ἐν τῷ μεταξὺ κατάπληκτος καὶ βουθός:

— Διάβολε! σκεπτόταν. Πολὺ πᾶς ἔξειτελίζει αὐτὸς ὁ ρασοφόρος πρωθυπουργός μας, μὲ τοὺς παληοκατασκόπους ποὺ μᾶς στέλνει... “Αν ἔξακολουθήσῃ αὐτὴ ἡ δουλειά, θὰ ἀναγκαστῶ νὰ ἀναφερθῶ στὸν Βασιλέα, καὶ νὰ ζητήσω τὴν παραίτησί μου!

Τελειώνοντας τὴν σύντομη ἐπιστολή του ὁ Ρασκάς, τὴν ἔδωσε στὸν ἵπτεα. “Εφυγε κατόπιν μὲ ἄπειρες εἰρωνικές υποκλίσεις, ἀφήνοντας μανιώδη τὸν δυστυχητὸν φρούραρχο.

Καθαλλίκεψε τὸ ἀλογό του ἀμέσως, καὶ τράβηξε γιὰ τὸ Μαρονουάρ, ὅπου ἔφτασε κατὰ τὰ ημερώματα... Ἀποφεύγοντας κά-

θε συνάντησί του μὲ τὸν Τιμπώ, τράβηξε κατ’ εύθειαν στὸ καταφύγιο τῆς δουκίσσης ντὲ Σεβρέζ...

— Σαλαὶ!... Σαλαὶ! φώναξε τότε, χτυπῶντας τὴν πόρτα δυὸς φορές σύμφωνα μὲ τὶς ἀσύνετες δόηγίες τοῦ Τιμπώ.

— Σεῖς εἰσθε, μπάρμπα - Τιμπώ; ἀκούστηκε τότε ἀπὸ μέσα, ἡ φωνὴ τῆς Μαρίνας.

— Ναὶ! μουρμούρισε πάλι ὁ Ρασκάς. “Ανοιξε ἀμέσως!

‘Η δύστυχη Μαρίνα ἀνοιξε. ‘Αλλὰ παρεύθυν μαρμάρωσε ἀπὸ τὸν τρόμο της, γιατὶ βρέθηκε ἀμέσως μπρὸς στὸ τρομερὸ πιστόλι τοῦ Ρασκάς, ἔτοιμο νὰ τὴν κεραυνοβολήσῃ!

— Μιὰ λέξι ἀν βγάλης, σοῦ τὴν ἀναψα! μούγκρισε ὁ Ρασκάς πνιχτά. Κλείσε μονάχυ τὴν πόρτα καὶ σώπαινε... Οὕτε σὲ σένα, οὕτε στὴν κυρία σου θέλω νὰ κάνω κακό... “Ας μιλήσουμε λοιπόν, ἥσυχα καὶ φρόνιμα!

Μπήκαν ἀθόρυβα σ’ ἔνα πλαϊνὸ δωματιάκι, διασκευασμένο σὲ κουζίνα.

— Μὲ ἀναγνωρίζεις, θέβαια! εἴπε στὴν τρομεγμένη ἀκόμη δημότρια ὁ Ρασκάς. ‘Αλλὰ μὴ φοβᾶσαι... Δὲν θέλω τώρα τὸ κακό τῆς κυρίας σου καὶ τὸ δικό σου, δπως ἀλλοτε... Δὲν ἀνίκω πειὰ στὸν καρδινάλιο!... Θέλω νὰ σᾶς σώσω καὶ τὶς δυο! Ποῦ βρίσκεται ἡ κυρία σου;

— ‘Απάνω!... Μόνη της! κατάφερε νὰ τραυλίσῃ ἡ δυστυχημένη.

— Ήσαν ἡ μόνες λέξεις ποὺ πρόφερε, ὡς τὴ στιγμὴ ἔκείνη.

Γιατὶ ὁ Ρασκάς ρίχτηκε ἀμέσως ἐπάνω στὴ Μαρίνα καὶ βγάζοντας τὸ μαντῆλο του, τῆς φίμωσε τὸ στόμα. “Υστερα, χωρίς νὰ χάσῃ καιρό, τῆς ἔδεσε τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια καὶ τὴν ξάπλωσε κάτω στὸ πάτωμα:

— Κάτσε τώρα ἥσυχη! τῆς εἴπε προστατευτικά. Μὴ φοβᾶσαι καὶ θὰ ἰδης, κορίτσι μου, πῶς δηλαὶ θὰ πάνε καλά. Τίποτε δὲν έδει πάθης, οὕτε σύ, οὕτε ἡ κυρία σου...

Καὶ τελειώνοντας τὶς φρόσεις αὐτές, ἔπηρε στὰ χέρια του τὴ λάμπα, τ.αὶ βγήκε ἀπ’ τὴν κουζίνα, κλειδώνοντας τὴν πόρτα πέσσω του καὶ βάζοντας τὸ κλειδί στὴν τούτη του.

Τὰ σκαλιά ποὺ ὠδηγοῦσαν στὸ διώνα πάτωμα τ’ ἀνέβηκε γιάγορα καὶ προεχεικά. Μόλις ἔφτασε στὸ τελευταίο σκαλοπάτι στάση, ἔσθυσε τὸ φῶς καὶ ἔβγαλε τὸ μαντῆλο του γιὰ νὰ σκουπίση τὸ μέτωπό του, ποὺ ἦταν λουσμένο ἀπὸ ιδρώτα.

Πραγματικά ὁ Ρασκάς εἶχε κοπιάσει πολὺ νὰ δέσῃ καὶ νὰ φιμώσῃ τὴ Μαρίνα. Τώρα ὅμως φαινόταν πειὰ ἥσυχης, γιατὶ ἔτι, εἶναι βγάλει ἀπ’ τὴν μέση τὸ μεγαλύτερο ἐμπόδιο, ποὺ θὰ μποροῦσε ἵσως νὰ τοῦ χαλάσῃ ὅλα τὰ σχέδιά του.

‘Ο Ρυσκάς ἦταν ωπλισμένος ὡς τὰ δόντια. Στὸ χέρι του κρατοῦσε ἀκόμα τὸ πιστόλι καὶ στὴ ζώνη του διακρινόταν ἡ λαβὴ τοῦ μαχαριοῦ του.

‘Ασφαλῶς, ωπλισμένος ἔτσι θὰ μποροῦσε νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὴν δούκισσα, ἡ δποία φημιζόταν ὡς ἀνδρεία γυναικά.

(Ακολουθεῖ)