



ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ

ΤΟ KITPINO NTOMINO

I

“Οταν ή θεία μου, ή κ. ντε Τανσύ, κι’ διδάσκαλός μου, διντὸν Γκαλίππε, οί όποιοι είχαν φροντίσει γιά τὴν ἐγκατάστασί μου σ’ ἔνα χαριτωμένο κι’ ἀριστοκρατικό ισόγειο διαμέρισμα στὴν ὁδὸν Πορταλίς στὸ Παρίσι, ἔφυγαν γιά νὰ ξαναγυρίσουν στὸ Νιβερται, ἔνοιωσα νὰ μὲ πλημμυρίζῃ μιὰ ἀλλόκοτη συγκίνησι. Φοβόμουν μήπως πλήξω στὴ μοναξιά μου.

“Ημουν πειὰ εἰκοσιδύο χρόνων. Ως τὴν ἡλικία αὐτὴ είχαν παρακολουθήσει τὴ διαπαιδαγώγησί μου διδάσκαλοι, ἀξιοί τῆς ἀπεστολῆς τους. Δέν θυμόμουν σχεδὸν καθόλου τὸν πατέρα μου καὶ τὴ μητέρα μου, οἱ όποιοι είχαν πεθάνει δταν ἡμουν πολὺ μικρὸς, μὰ ἔνοιωθι μιὰ εὐγνωμοσύνη γεμάτη σεβασμὸ στὸ θεῖο μου κ. ντε Τανσύ, ἔναν ἀνθρωπὸ μὲ ἰδέες εὐγενικές καὶ σταθερές καὶ στὴ σύζυγο του Ὀδίλη ντε Τανσύ, πού μ’ ἀνέθρεψαν ὅπως τακιάζει σ’ ἔνα παιδὶ τῆς ἐπαρχιακῆς ἀριστοκρατίας.

“Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ πού είχα ἀκόμα σγουρὰ μαλλιὰ καὶ φυροῦσα μπλοῦζες μὲ ναυτικές κολλαρίνες, βελούδενια μαῦρα παντελονάκια, καὶ λευκές κάλτσες, ἥξερα νὰ χαιρετάω μὲ δλους τοὺς τύπους, νὰ φιλάω τὸ χέρι μιᾶς κυρίας καὶ νὰ κρετάω εὐχάριστη συντροφιὰ σ’ ἔναν ἐπισκέπτη στὸ σαλόνι τοῦ πύργου τοῦ Τανσύ, δταν ἡ θεία μου ἀργοῦνσε νὰ παρουσιαστῇ. Κι’ ἀπὸ τότε τὸ περίεργο παιδικὸ αὐτὶ μου είχε συγκρατήσει δυὸ φράσεις πού διθεῖος μου ντε Τανσύ τὶς ἐπαναλάμβανε συχνὰ καὶ τὶς είχε ως ἀξίωμα τῆς ζωῆς του: «Πάντα ψυχογος. Ποτὲ γελοίος».

“Οθείος μου, παλαιὸς θουλευτὴς τῆς ἐπαρχίας του, ἀποτραβηγμένος πειὰ ἀπὸ τὴν πολιτικὴ, δεχόταν πολὺ λίγους φίλους στὸν πύργο του. Ήσουν ἀνθρώποι σοθαροὶ, μὲ τρόπους τέλειους καὶ καθόλου πληκτικοὶ. Όσοι ἀπ’ αὐτοὺς ἦσαν παντρεμένοι, είχαν συζύγους νέες κι’ δραῖες καὶ τὶς ἔφερναν μαζύ τους. Ἀνάμεσα σ’ αὐτὲς ἔχωριζα τὴν δλδεῖανθη καὶ χαριτωμένη κ. ντε Πρεφοντάν. σύζυγο τοῦ πρώην νομάρχου, τῆς δποίας τὰ μάτια ἔμοιαζαν μὲ μυωσωτίδες καὶ τὰ μαλλιὰ τῆς είχαν τὸ χρῶμα τοῦ μελιοῦ, τὴν κ. ντ’ Αλλγκ ἄλλη ἔσωθη, πιὸ μεστὴ, πιὸ φωτεινὴ, τὴν κ. ντε Λαθαροένης, γεμάτη καὶ παχειά μὲ μαλλιά θαρειά ροῦσσα, ἀνάμεσα στὰ δποία ἔχωριζε μιὰ κοκέτικη μπούκλα. Ή παρουσία αὐτῶν μὲ γοήτευε ἀπὸ τότε κιδλας καὶ μὲ τάραζε. Ήμουν βέβαια πολὺ ἀθῶς ἀκόμα κι’ οὔτε ή παραμικρὴ ἔνοχη σκέψις δὲν περνοῦσε ἀπὸ τὸ μυαλό μου γι’ αὐτές.

Σὲ ἡλικία δεκαοχτὼ ἔτῶν, δταν τελείωσα τὶς σπουδές μου, διθείος μου μ’ ἔμπιστείτηκε στὸ σοφὸ ιερωμένο ντὸν Γκαλίππε, παληὸ συμμαθητὴ του. γιὰ νὰ ταξιδέψω μὲ τὴ συντροφιὰ του στὴν Εύρωπη καὶ νὰ γνωρίσω τὸν κόσμο. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ταξιδιῶν ποὺ βάστηξε τρία χρό-

νια ἔμαθα Ἰταλικὰ, γερμανικὰ, ἀγγλικὰ κι’ ἀπόχτησα περισσότερες γνώσεις ἀπ’ αὐτὲς ποὺ είχα μάθει στὰ διάφορα Λυκεία καὶ κυντὰ στοὺς δυσκάλους μου. Εἶδα ἐπίσης πολλὲς πολιτείες καὶ πολλὰ τοπία. Συνάντησα ἀκόμα πολλοὺς ἀνθρώπους, πρὸ πάντων “Αγγλους.

“Ολ’ αὐτὰ βέβαια μ’ ἔνδιεφεραν. Μονάχυ, σὲ κάθε μέρος ποὺ μοῦ ἄρεσε, ἔκανα τὴ σκέψι μὰ ξαναπάρω ἐκεῖ στὸ μέλλον, χωρὶς τὴ συντροφιὰ τοῦ Ἀθέα Γκαλίππε. “Οχι γιατὶ δ σεβάσμιος διδάσκαλός μου ἦταν σύντροφος ἀκατάλληλος ἢ δυσάρεστος. Ἀπεναντίας είχε κατορθώσει πολὺ γρήγορα νὰ μὲ κάνῃ νὰ τὸν ἀγαπήσω. Μὰ βλέπαμε τὰ πράγματα μὲ διαφορετικὸ τρόπο. Ο ντὸν Γκαλίππε ἔνδιαφερόταν γιὰ τὰ νεκρὰ πράγματα, γιὰ τὰ ἔργα τῆς τέχνης καὶ γιὰ τὴν ίστορία τοῦ παρελθόντος. Εγὼ δμως ἔνδιαφερόμουν γιὰ τὴ ζωὴ, γιὰ τὴν ὁμορφιά, γιὰ τὶς γυναῖκες... Εκεῖνο ποὺ μὲ συγκινοῦσε, ἤταν τὸ τριανταφύλλενο πρόσωπο μιᾶς νέας κοπέλλας ποὺ τὴν ἔβλεπα νὰ μοῦ χαμογελάη καθὼς περνοῦσα ἀπὸ ἔνα ἔξοχικὸ σπίτι ἢ τὸ προκλητικὸ βλέμμα ποὺ μοῦ ἔρριχνε μιὰ κομψὴ κυρία στὸ τραπέζι τοῦ ζε.ο.δοχείου.. Καὶ τὶς νύχτες πρὶν ἀποκοιμηθῶ, λαχταροῦσα τὶς γυναῖκες αὐτές... Ηθελα νὰ τὶς γνωρίσω, νὰ τὶς ἀγαπήσω...”

Κατὰ τοὺς τελευταίους μῆνες τοῦ ταξιδιῶν μου, ἐνῶ ἀκόμα βρισκόμουν στὴν Ἰταλία, ἡ θεία μου κ. ντε Τανσύ πήγε στὸ Παρίσι, νοικιάσε ἔνα διαμέρισμα γιὰ μένα καὶ φρόντισε μόνη της γιὰ τὴν ἐπίπλωσί του. Γιατὶ ἦταν πειὰ ἀποφασισμένο νὰ ἐγκατασταθῶ, μετὰ τὸ τέλος τοῦ ταξιδιῶν μου, στὸ Παρίσι καὶ νὰ μπῶ στὸ διπλωματικὸ κλάδο.

“Η πρῶτες μέρες ποὺ πέρασα στὸ Παρίσι, μολονότι ἡμουν πειὰ ἐντελῶς ἐλεύθερος, ἦσαν μᾶλλον μελαγχολικές. Ἀπὸ τὴν παιδικὴ μου ἡλικία καὶ πρὸ πάντων πρὶν ἀπὸ τρία χρόνια, είχα συνηθίσει νὰ ἔχω πάντα κοντά μου ἔναν ἀνθρώπο ποὺ ν’ ἀπασχολήται μὲ μένα. Ο καμαριέρης ποὺ μοῦ είχε διαλέξει ἡ θεία μου ἦταν βέβαια ἔνας υπηρέτης θαυμάσιος: μὲ ἀπήλλασσε ἀπὸ κάθε ὑλικὴ φροντίδα, μὰ δὲν ἦταν παρὰ ἔνας υπηρέτης. Δέν κρατοῦσε καθόλου συντροφιὰ στὴ σκέψι μου. “Αρχισα τότε νὰ αἰσθάνωμαι τὴν ἔλλειψι τοῦ ντὸν Γκαλίππε. “Ενοιωθα τώρα γι’ αὐτόν, γιὰ τὸ θεῖο μου καὶ τὴ θεία μου μιὰ μεγάλη στοργή... Τούς ἔγραφα ἔκτενεῖς ἐπιστολές, στὶς δποίες τούς μιλοῦσσα γιὰ τὴ μονότονη καὶ πληκτικὴ ζωὴ μου.

“Η θεία μου, ἀπαντῶντας στὶς ἐπιστολές μου, αὐτές, μοῦ συνιστοῦσε νὰ βγαίνω ἔξω καὶ νὰ διασκεδάζω λίγο. Μοῦ ἔστειλε μᾶλιστα τ’ διευθύνσεις τῶν φιλικῶν της οἰκογενειῶν ποὺ είχε στὸ Παρίσι καὶ στὶς δποίες είχε γράψει κιόλας γιὰ μένα. Εγὼ τὴν εὐχαρίστησα, μὰ ἀποφάσισα νὰ μὴν πάω σὲ καμμιὰ ἀπὸ αὐτές. Μαζὺ μὲ μιὰ δυνατή ἐπιθυμία ν’ ἀπολαύσω τὴ ζωὴ, Ε-



Τὰ δυὸ μαῦρα ματιὰ καμφώθηκαν διάπινο μου.

νοιωθα συγχρόνως γι' αύτή μια θαθειά άνησυχία. Γιατί καταλάβαινα ότι δεν ήξερα σχεδόν τίποτε για τη ζωή. Είχα καρδιά παιδιού, φαντασία μαθητού και λαχταρούσα ρωμαντικές περιπέτειες.

Μιά περιπέτεια !...

Μιά περιπέτεια πού θά μ' ἔφερνε μπροστά σε μιά γυναίκα, διάτη αύτές πού δίνονται για χρήματα, μαζιά γυναίκα πού θά μ' ἔρωτευόταν πραγματικά, πού θά μ' ἔσφιγγε στά μπράτσα της μὲ πάθος, πού θά ζωντάνευε τή μοναξιά μου μὲ τὸ γέλιο της καὶ τὴ φωνή της, μὲ τὸ ἄρωμα τοῦ κυρμιοῦ της...

Λαχταρούσα μιὰ ἀπρόοπτη καὶ τρελλή περιπέτεια, ὅπως αὐτές πού ἐπλαθείσαν τὰ δινοτάρα μου, δταν ταξίδευσα στὴν Εύρωπη.

Κάνοντας τίς σκέψεις αύτές, σηκωνόμουν καὶ κυτταζόμουν στὸν καθρέφτη πού ήταν πάνω ἀπ' τὸ τζάκι μου. Δὲν θά βρισκόταν τάχα μιὰ γυναίκα ὅμορφη, ἔξυπνη, καλή καὶ συθαρή, πού θά τῆς ἄρεσαν αύτὰ τὰ μαῦρα μου μάτια, τὸ κυνονικό μου πρόσωπο, τὰ κυματιστὰ σκοτεινόχρωμα μαλλιά μου ;

Ω γυναίκα, πού ήσουν; Σὲ περίμενα. Σὲ περίμενα... Ποτὲ ἀγνὸς νέος, δὲν ἀπλώσε μὲ τόση λαχτάρα πρὸς ἑσένα τὰ χέρια σου, δὲν σοῦ προσέφερε τὴν καρδιά του μὲ τόσο εἰλικρινές κι' ἀθώο πάθος, ὅπως ἔγώ I...

II

Στὸ ύπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν, ὅπου πήγαινα καὶ περνοῦσα, μερικὲς ὥρες τὴν ἡμέρα ὡς δόκιμος διπλωμάτης, εἶχα γιὰ προϊστάμενο κάποιο κ. Λοριό ποὺ οἱ υπάλληλοι τὸν ἀπυκαλοῦσαν: «Ἡ θέσις μου», ἔξ αἰτίας τῆς μεγάλης καταχρήσεως πού ἔκανε τῶν τριῶν αὐτῶν λέξεων. 'Ο ἄνθρωπος αὐτὸς μοῦ ἔκανε πάντα τὴν λαμπρότερη ύποδυχή, γιατὶ ἀγαποῦσε πολὺ δσους νέους εἶχαν ἀριστοκρατικὴ καταγωγὴ καὶ καλοὺς τρόπους.

Μιὰ μέρα, κατὰ τὰ μέσα τῆς ἀποκρῆς, δ. κ. Λοριό μὲ κάλεσε στὸ γραφεῖο.

— Ξέρετε, κύριε ντ' Ἀλόντ, μοῦ εἴπε, αὐτὸν τὸν καιρὸ ἔχω πένθος, λόγω τοῦ θανάτου ἐνὸς κουνιάδου μου καὶ δὲν πάω σὲ καμμιὰ κοσμικὴ συγκέντρωσι... Θὰ θέλατε λοιπὸν νὰ πάτε αὔριο σ' ἔνα χορὸ στὴ θέσι μου. "Ω! ἐπρόσθεσε ἀμέσως. Πρόκειται περὶ ἔνος χοροῦ ἔξαιρετικὰ ἀριστοκρατικοῦ. Τὸν δίνει μιὰ ἔνη ἀριστοκράτης, ή μαρκησία Ταγιασέρπι γιὰ φιλανθρωπικὸ σκοπό... Ἀναγκάστηκα νὰ πάρω μιὰ πρόσκλησι, λόγω τῆς θέσεως μου, καταραθαίνετε... Μὰ ἐπειδὴ ἔχω πένθος, θὰ μποροῦσα νὰ τὴν παραχωρήσω σὲ σᾶς...

Καὶ μοῦ ἔδωσε τὴν πρόσκλησι του...

Εύχαριστησα τὸν προϊστάμενό μου, δίνοντάς του συγχρόνως νὰ καταλάβῃ ότι θεωροῦσα τὴν μετάθασί μου σ' αὐτὸν τὸν χορό, μᾶλλον σὰν ύπηρεσία παρὰ σὰν διασκέδασι.

Τὴν ἄλλη μέρα λοιπόν, ντύθηκα τὸ βράδυ χωρὶς κανένα ἐνθυσιασμὸ καὶ διευθύνθηκα πρὸς τὸ μέγυρο τῆς μαρκησίας Ταγιασέρπι ἀποφασισμένος νὰ ρίξω μιὰ ματιά στὰ σαλόνια, γιὰ νὰ μπορέσω τὴν ἐπομένη νὰ πῶ στὸν προϊστάμενό μου δτι πῆγα, καὶ νὰ φύγω.

Ωστόσο, ἀφοῦ παράδωσα στοὺς ύπηρέτες, τὸ ἐπανωφόρι μου καὶ τὸ μπαστοῦν μου, δὲν μπόρεσα νὰ συγκρατήσω κάποια συγκίνησι.

Ήταν ἡ ὥρα μιὰ περίπου μετὰ τὰ μεσάνυχτα. Κάτω ἀπ' τὸ ψηλὸ ταβάνι τοῦ περιστυλίου τῆς εἰσόδου, ποὺ ήταν γεμάτη πράσινα φυτὰ καὶ λουλούδια, τὸ πλῆθος τῶν καλεσμένων, συνωστιζόταν κιόλας... Τὰ ντεκολτὲ καὶ ἡ μεταμφιέσεις τῶν γυναικῶν μὲ ἔφνιαζαν. Μολονότι ἔνοιωθα κάποια περιφρόνησι γι' αύτές τῆς γυναικίκες πού ἔδειχναν ἔτσι τὴ γύμνια τους καὶ αἰσθανόμουν τὸν ἔσωτό μου ἀνίκανο νὰ ἔρωτευθῇ μιὰ ἀπ' αύτές, ὀστόσο ἡ ὁμορφιά τους κ' ἡ μυρωδιά τους μὲ μεθοῦσε ἐλαφρά.

Προχώρησα κι' ἔγώ μ' αὐτὸν τὸ πολυθόρυβο πλῆθος ποὺ εὐώδιαζε. Μόλις πέρασα τὸ πρῶτο σαλόνι, δ κόσμος ἔγινε τόσο πυκνός, ὡστε δὲν μποροῦσε πειά κανεῖς νὰ περπατήσῃ. Παρεσύρετο ἀπὸ τοὺς ἄλλους κι' ἀφηνόταν στὴν τύχη. Μὰ οἱ καλεσμένοι διασκέδαζαν μ' αὐτὸν τὸ στρίμωγμα. Καὶ μικρές γυναικείες κραυγές φανέρωναν δτι στὶς κυρίες ἀρεσε δπερβολικὰ τὸ παιγνίδι αὐτό.

Μπροστά μου, μιὰ ράχη κάπως μεγάλη καὶ κόκκινη καὶ ποὺ φαινόταν πολὺ θερμή, ἔχωριζε ἀπὸ ἔνα κορσάζ ρόζ. Αὐτὸν θέαμα δὲν μοῦ ἄρεσε καθόλου καὶ γύρισα ἄλλου τὰ μάτια μου. Εἴδα τόπια κάποια γυναίκα ποὺ φοροῦσε κύτρινο ντόμινο καὶ

μαύρη μάσκα νὰ στέκεται κάπως παράμερα ἀπὸ τὸ πλῆθος, ακίνητη, ἀκουμπισμένη σὲ μιὰ πόρτα. Ή σιλουέττα φαινόταν κάτω ἀπὸ τὶς πτυχές τοῦ ντόμινο της, νεανικὴ καὶ λεπτή. Μέσα ἀπ' τὶς τρύπες τῆς μαύρης μάσκας της, ποὺ τὴ στόλιζε δαντέλλα, ἔχωριζε κυνεῖς δυὸ μάτια πιὸ μαῦρα ἀκόμα, ποὺ φαινόντουσαν σὰν νὰ ἔξεταζαν αὐτούς ποὺ ἔφταναν, σὰν νὰ ζητοῦσαν κάπιον ἀνάμεσά τους.

Τὰ δυὸ αὐτὰ μάτια μάτια καρφώθηκαν ἐπάνω μου μὲ τόση ἐπιτυχία, ὡστε μ' ἔξανάγκασαν νὰ τὰ κυττάξω κι' ἔγώ.

Ήταν μήπως καμμιὰ γυναίκα ποὺ ήξερε; Καμμιὰ Νιθερνέζα φίλη τῆς θείας μου, ἀποπλανημένη ἔδω; Κράτησα καλὴ στάση. Κύτταξα ὀλόγυρά μου μήπως ήταν κανεὶς ἄλλος, στὸν ὅποιον ἀπευθύνόταν αὐτὸν τὸ βλέμμα. "Οχι... "Οχι... "Εγὼ ήμουν αὐτὸς ποὺ κύτταξαν τὰ δυὸ ἔκεινα μάτια... Δυσαρεστήθηκα τότε μὲ τὴ σκέψη, δτι ἡ γυναίκα μὲ τὸ κίτρινο ντόμινο μ' ἔβλεπε στὴ γελοία αὐτὴ στάση, σφιγμένο ἀνάμεσα στὴν κυρία μὲ τὴ μεγάλη πλάτη καὶ σ' ἔνα φαλακρὸ κύριο μὲ κοιλιά.

Τοῦ κάκου προσπάθησα νὰ ξεφύγω. Τὸ πλῆθος μὲ παρέσυρε στὸ ρεῦμα του. Σὲ λίγο δὲν διέκρινα τὸ κίτρινο ντόμινο. Βρισκόμουν πειά κάτω ἀπ' τὴν πόρτα ποὺ ὀδηγοῦσε στὴ μεγάλη σάλλα τοῦ χοροῦ.

"Ολοι ἔκει χαιρετοῦσαν τὴ γρηγά οἰκοδέσποινα, τὴ μαρκησία Ταγιασέρπι ποὺ καθόταν σὲ μιὰ πολυθρόνα. Προχώρησα λίγο σκέματα ἀκόμα καὶ τέλος μπόρεσα νὰ κινηθῶ, χάρις στὴν εὔρυχωρία τῆς αἰθούσης.

"Εμεινα γιὰ μιὰ στιγμὴ ὅρθιος ἀκουμπῶντας σ' ἔνα στῦλο τῆς σάλλας κι' ἀνάσσαν. Ή μουσική, μιὰ μουσικὴ τρελλή, τσιγγάνικη, παρέσυρε στὸ χορὸ τὰ ζευγάρια. Σὲ κάποια στιγμή, μιὰ πιερροτίνα μὲ πλησίασε καὶ βάζοντας κάτω ἀπ' τὴ μότη μου τὸ μουτράκι της ποὺ τὸ ἔκρυψε ἡ μάσκα καὶ τὸν τράχηλο τῆς ποὺ δὲν τὸν ἔκρυψε τίποτε, μοῦ εἴπε τσαχπίνικα:

— Τὶ περιμένεις, ώμορφονίε μου, καρφωμένος σ' αὐτὴν τὴ γωνιά... Εἰσαι τόσο ώμορφος ποὺ θὰ μποροῦσες ναδηξης εμυαλίσει κιόλας μιὰ κόμησσα... Κ' ύπάρχουν ἔδω ἔνα σωρὸ τέτοιες..

Μὰ ἡ πιερροτίνα μ' ἀφήσε γρήγορα, βαρυεστημένη ἀπὸ τὴν ἀδιαφορία μου. Μὲ πλησίασαν τότε δυὸ ντόμινα μάτια, ἀντρας καὶ γυναῖκα, ποὺ ἀρχισαν νὰ μοῦ μιλοῦν μὲ μεγάλη οἰκειότητα γιὰ τὸ θεῖο μου, γιὰ τὴ θεία μου καὶ γιὰ τοὺς γνωστούς μου στὸ Νιθερνάι. Ἐπρόσθεσαν μάλιστα ειρωνικὰ δτι θὰ ἔγραφαν στὸν δὸν Γκαλιππέ γιὰ νὰ τὸν πληροφορήσουν δτι δ ἀνηψιός του σύχναζε σὲ ἀσχημα μέρη... Αὐτὴ δτι ἀστειότης ἀρχίζε πειά νὰ μὴ μοῦ ἀρέση καθόλου, δταν ἔξαφνα ἔνοιωσα πάλι νὰ καρφώντωνται ἐπάνω μου τὰ δυὸ μάτια μάτια καὶ νὰ μὲ καῖνε μὲ τὴ φωτιά τους... Ή γυναίκα μὲ τὸ κίτρινο ντόμινο, πάντα μόνη, ἀσυγκίνητη ἀπὸ τὶς προκλήσεις μερικῶν φρακοφόρων κυρίων, εἶχε περάσει τὴν πόρτα μὲ τὴ σειρά της καὶ στεκόταν ἀπέναντί μου.

Γιατὶ τάχα μὲ φόβισε, παρ' ὅλη τὴν ἐπιθυμία ποὺ ἔνοιωθα νὰ τρέψω πρὸς αὐτὴν, νὰ τὴν βγάλω τὴ μάσκα καὶ νὰ ίδω τὰ μάτια της ἀπὸ κοντά;

Χωρὶς νὰ ξέρω τί νὰ κάνω, παράτησα ξαφνικὰ τὰ δυὸ μάτια ντόμινα ποὺ μὲ πείραξαν καὶ χώθηκα μέσα στὸ πλῆθος τῶν καλεσμένων, χωρὶς νὰ κυττάξω πίσω μου...

Μὰ καθὼς ἔκανα νὰ μπῶ σ' ἔνα πλαΐσιο σαλόνι, μερικοὶ μεταμφιεσμένοι ποὺ χόρευαν μιὰ τρελλή φαραντόλλα μοῦ ἔφραξαν τὸ δρόμο... Καὶ σχεδόν συγχρόνως ἔνα χέρι ποὺ φοροῦσε κίτρινο γάντι, γλύστρησε κάτω ἀπ' τὸ μπράτσο μου κι' ἀκουσα μιὰ φωνή νὰ μοῦ ψιθυρίζῃ:

— Ελάτε.. Αφῆστε με νὰ σᾶς δδηγήσω...

Δὲν ἔγύρισα κάνω τὸ κεφάλι μου γιὰ νὰ δῶ αὐτὴν ποὺ μοῦ εἶχε μιλήσει... Ή πτυχές τοῦ μεταξωτοῦ τῆς ντόμινου μὲ εἶχαν μισοσκεπάσει.

— Ήταν ἔκείνη !...

— Οταν αὐτοὶ ποὺ χόρευαν τὴ φαραντόλλα προσπέρασαν, τὸ μικρὸ γαντοφορεμένο χέρι πιάστηκε σταθερά ἀπὸ τὸ μανίκι μου, καὶ μὲ παρέσυρε γρήγορα, ἀνάμεσα ἀπὸ δυὸ συλόνια, σ' ἔνα μπουντούσαρ, γαλαζοταπετσαρισμένο, φωτισμένο μονάχα ἀπὸ μιὰ διπλῆ λάμπα ποὺ μιὰ βαρειά βελουδένια πορτιέρα τὸ ἀπομόνων ἀπὸ τὸ ἄλλο σπίτι.

— Ή δγνωστη κάθησε γρήγορα σ' ἔνα ντιβάνι καὶ, δείχνωντάς



— Ελάτε !... Αφῆστε με νὰ σᾶς δδηγήσω

μου μιά καρέκλα, μου είπε:

— Αργείτε πολύ νὰ καταλάθετε, κύριε... "Επρεπε νὰ καταφύγω στή θία..."

— Μά, κυρία, δὲν τυλμοῦσα νὰ φανταστῶ...
Μὰ τὸ κίτρινο ντόμινο μὲ διέκοψε, λέγοντάς μου:

— Αφῆστε με νὰ σᾶς κυττάξω...

"Επρότεινε λίγο τὸ στήθος της καὶ εἶδα ἀπὸ χοντά αὐτὰ τὰ ἀλλόκοτα μάτια, ποὺ φαινόντουσαν σὰν καμωμένα ἀπὸ μαύρη φωτεινή πέτρα... Εἶδα ἀκόμα μέσα ἀπὸ τὴ δαντέλλα ἔνα πηγοῦνι λεπτὸ καὶ μελαχροινό, ἔνα στόμα μικρὸ σὰν σχισμένο κεράσι, μὲ θαυμάσιες γραμμές... Εἶδα ἐπίσης κάτι δόντια ὀλόλευκα, μικρὰ ποὺ σοῦ ἔδιναν τὴν ἐπιθυμία νὰ δαγκωθῆς ἀπ' αὐτὰ καὶ δύο ροδοκόκκινες ἀκρίτσες χαριτωμένων αὐτιῶν..."

Καὶ σκεφτόμουν, ἐνώ τὰ ἔβλεπα ὅλ' αὐτά:

«Νὰ δὲ κίνδυνος ποὺ φοβόμουν!... 'Ο αἰώνιος πειρασμὸς θρίσκεται ἐδῶ, ἀπέναντί μου, φυρῶντας κίτρινο ντόμινο. "Αν ὁ ντὸν Γκαλλίπε ήταν κοντά μου, θὰ μὲ τραβοῦσε μακρυά... Γιατὶ αὐτὴ ἡ γυναῖκα φαίνεται ὠμορφη καὶ θὰ εἰνε ἀκόμα πιὸ ὠμορφη ἄμα θγάλει τὴ μάσκα της... Θὰ ἐπρεπε νὰ τὴ χαιρετήσω εὐγενικὰ καὶ νὰ ξυναγυρίσω στὸ σπίτι μου..."

'Ασφαλῶς, η σκέψεις αὐτές ἔρριχναν κάποια σκιὰ στὸ πρόσωπό μου γιατὶ ἡ ἄγνωστη, ἀφοῦ μὲ κύτταξε ἀρκετή ὥρα, εἶπε:

— Σᾶς ἀρέσω ἔγώ;... 'Απὸ τὴν ἔκφρασί σας θάλεγε κανεὶς δχι...

Η εὐγένεια ποὺ μου εἶχαν διδάξει ἀπὸ τὸν καιρὸ ποὺ φοροῦσα λευκὲς κάλτσες καὶ ναυτικὴ κολλαρίνα, μου ὑπαγόρευσε αὐτὴν τὴν ἀπάντησι:

— "Ω! κυρία! Τί λέτε;

Η ἄγνωστη ἔμεινε λίγες στιγμὲς σιωπηλὴ κι' ἔπειτα μὲ ρώτησε:

— Γνωρίζετε τὴν κ. Ταγιασέρπι;

— "Οχι προσωπικῶς. Μὰ δὲ οἰκογένεια μου ποὺ ζῇ τώρα στὴν ἐπαρχία τὴν γνώρισε ἀλλοτε στὸ Παρίσι..."

— Ναί, ἔξακολούθησε ἔκεινη κυττάζοντάς με πάντοτε, εἰσθε χωρὶς ἄλλο ἔνας νέος ἀπὸ πολὺ καλὴ οἰκογένεια... Συχνάζετε στοὺς κοσμικοὺς κύκλους ;...

— Ταξίδεψα πολὺ στὸ ἔξωτερικό κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια. Μόλις πρὸ δλίγων ήμερῶν ἐγκαταστάθηκα στὸ Παρίσι.

— "Α!.. ἔκανε ἔκεινη.

Καὶ συγχρόνως ἀπλώσε μὲ μιὰ κίνησι μεθοδικὴ καὶ μηχανικὴ τὸ ντόμινό της ἀπάνω στὸ ντιθάνι, χωρὶς φροντίδα — δὲ ίσως μὲ τὴν πρόθεσι νὰ μου δεῖξῃ τὸ ὠμορφο καὶ νευρικὸ πόδι

τὴς ποὺ σάλευε ἀδιάκοπα. Αὐτὸ τὸ παιγνίδι δὲν μου ξέφυγε καθόλου. "Αν ὑποχωροῦσα στὴν ἐπιθυμία μου, θὰ ἔπεφτα γονατιστὸς καὶ θὰ φιλοῦσα αὐτὸ τὸ πόδι. Μὰ ἔνα τέτοιο πρᾶγμα δὲν ταίριαζε καθόλου μὲ τὴν καλὴ συμπεριφορά. «Πάντοτε ἄφογος, ποτὲ γελοῖος...» ἔλεγε δὲ θεῖος μου :

— Διασκεδάζετε καθόλου ἔδω; μὲ ρώτησε σὲ λίγο ἡ ἄγνωστη μὲ τὸ κίτρινο ντόμινο, πεισμωμένη χωρὶς ἄλλο ἀπὸ τὴ στάσι μου.

— Ενα σφίξιμο τῆς καρδιᾶς μου μὲ ἔκανε νὰ μαντέψω δτι θὰ μου ἐπρότεινε νὰ φύγω... νὰ φύγω μαζύ της...

— Διασκεδάζω ἀπέραντα ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ είμαστε μαζύ, τὴς ἀπάντησα τυπικά.

— Θεέ μου ! Πόσο εὐγενής είσθε ! ἔκανε ἔκεινη λίγο ξερά. Καὶ τὸ μικρὸ της πόδι ἀνωρθώθηκε ἀκόμη περισσότερο, σὰν ένας ἀλλόκοτο ἔξωτικὸ λουλούδι.

Κατόπιν σηκώθηκε κ' δὲ ίδια καὶ εἶπε:

— Φεύγουμε, ἀν θέλετε;

Παρ' ὅλο τὸ σταθερὸ τόνο ποὺ ήθελε νὰ δώσῃ στὴ φωνή της, ξεχώρισα ἔνα ἐλαφρὸ τοσκίσμα σ' αὐτὸ καὶ συγχρόνως τὴν εἰδα νὰ ρίχνῃ ἔνα ἀνήσυχο βλέμμα πρὸς τὴν πόρτα, σὰν κάποιος ν' ἀφογκραζότων ἔκει.

— Εύχαριστως, τῆς ἀπάντησα.

Τὴς πρόσφερα τὸ μπράτσο μου. Καθὼς ἔτοιμαζόμουν νὰ διευθυνθῶ πρὸς τὰ σαλόνια, ἀπὸ τὰ δποῖα εἶχαμε ἔρθει, μου εἶπε!

— "Οχι... δχι ἀπὸ δῶ...

Καὶ πιάνοντάς με ἀπὸ τὸ χέρι μ' ὀδήγησε πρὸς μιὰ πόρτα

ποὺ τὴν ἄνοιξε χωρὶς δισταγμό. Περάσαμε μιὰ κρεβατοκάμαρη, ἔνα μακρὺ διάδρομο καὶ στὸ τέλος ξαναθρεθήκαμε στὴν ίδια ἔκεινη σάλλα, στὴν ὥποια τὴν εἶχα πρωτοϊδῆ, σ' αὐτὴν ποὺ ήταν ἀμέσως μετά τὴν εῖσοδο.

— Κάμετέ μου τὴ χάρι νὰ ζητήσετε τὰ πράγματά μου ἀπὸ τὸ θεστιάριο, μου εἶπε.

Καὶ μου ἔδωσε τὸ μικρὸ μετάλλινο νούμερό της. Πήγα στὸ θεστιάριο καὶ σὲ λίγο ξαναγύρισα κρατῶντας τὸ μαύρὸ ἀτλαζένιο ἐπανωφόρι της ποὺ ήταν πολὺ πλούσιο, μὰ καὶ πολὺ αὐτηρό.

Βοήθησα τὴν ἄγνωστη νὰ τὸ φορέσῃ καὶ τὴ συνώδευσα, κρατῶντας την ἀπὸ τὸ μπράτσο εἰς τὸ ἀμάξι ποὺ μὲ εἶχε φέρει καὶ πού μὲ περίμενε.

— Ποῦ θὰ πάμε; μὲ ρώτησε ἡ ἄγνωστη.

Αὐτὸ τό: «ποῦ θὰ πάμε;» μ' ἀναστάτωσε. "Ετσι, χωρὶς καμμιὰ ἀντίρρησι, μ' ἀφηνε νὰ τὴν πάρω μαζύ μου;

Τῆς ἀπήντησα, κρύθοντας δσο μποροῦσα τὴν ἀγωνία μου:

— Είμαι στὶς διαταγές σας, κυρία...

Μὲ φωνὴ σπαραγμένη ἐντελῶς, ἔκεινη μου εἶπε τότε:

— Δῶστε στὸν ἀμάξι τὴ διεύθυνσι ενὸς ρεστωρὰν νὰ μᾶς πάρει...

Οἱ θεῖοι μου κι' δὲ ντὸν Γκαλίππε, ποὺ ήξεραν κι' οι τρεῖς ἀπὸ κόσμο, μου εἶχαν μάθει κατὰ τὶς διαμονές μας στὸ Παρίσι, τὶς διευθύνσεις διαφόρων ἀριστοκρατικῶν κέντρων.

Εἶπα λοιπὸ στὸν ἀμάξι :

— Πήγανά μας στὸ ρεστωρὰν τοῦ Ζοζέφ, ὁδὸς Μαριέώ.

Οταν τὸ κλειστὸ κουπὲ, ἀρχισε νὰ μᾶς παρασύρῃ, ἔμένα κι' ἔκεινη, σφιγμένους τὸν ἔνα κοντὰ στὸν ἄλλον, πρὸς αὐτὸ ποὺ ἔγώ τὸ ὠνόματα περιπέτεια, δὲν ήμουν πειά ἐντελῶς κύριος τῆς ψυχραιμίας μου. Δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ φαντασθῇ πόσο γρήγορα ἔνα κλειστὸ ἀμάξι γεμίζει ἀπὸ τὸ ἄρωμα μιᾶς γυναικάς.. Αὐτὸ τὸ ἄρωμα μὲ εἶχε μεθύσει κιόλας ἐλαφρὰ ἀπὸ τὸ μέγαρο τῆς μαρκησίας Ταγιασέρπι... Μὰ τώρα, ἀπὸ κοντὰ, τὸ ἔνοιωθα καλύτερα νὰ ξεχύνεται ἀπὸ τὸ πρόσωπο, ἀπὸ τὸν τράχηλο καὶ τὰ μαλλιά τῆς συντρόφισσάς μου. Ήταν ἔνα ἄρωμα ζωντανὸ, λίγο διαπεραστικὸ ποὺ ζάλιζε σὰν ανατολίτικο ἄρωμα...

Τὸ ἀμάξι κυλοῦσε γρήγορα ἀπὸ ἔνα κακοφωτισμένο δρόμο — τὴν δόδο τῶν Μα

θουρίνων, ύποθέτω — δταν ἔνοιωσα ξεκυνόνα πώς κάτι πνιγότων μέσα σὲ μαύρο νερό. Αὐτὸ ποὺ πνιγότων ήταν ἡ ἀρχές μου, ή ἀγνότης μου...

Κι' ξεκυνόνα πῆρα τὸ χέρι τῆς συντρόφισσάς μου καὶ τὸ ἔφερα στὰ χείλη μου... "Επειτα τὰ χέρια μου ἀνέθηκαν στὸ μάκρος τοῦ γαντοφορεμένου μπράτσου καὶ, μ' ἔνα γυητευτικὸ ἀνατρίχιασμα ἀγγιξαν τὴ γυμνὴ ἐπιδερμίδα.

Κόλλησα ἔκει τὰ χείλη μου.

Τὸ ἄρωμα της ήταν ἀκόμα πιὸ δυνατὸ τώρα καὶ μὲ τρέλλαινε. Φιλοῦσα μὲ λατρεία αὐτὸ τὸ μπράτσο, σὰν νὰ ήθελα νὰ μιζέψω σ' αὐτὸ τὸ φίλημα ὅλα τὰ φιλήματα ποὺ δὲν εἶχα δώσει ώς τότε...

— Η ἄγνωστη μου ἀφησε ἀρκετὲς στιγμὲς παραδομένο τὸ μπράτσο της...

Ξαφνικὰ δμως τὸ τράβηξε... "Η κίνησί της αὐτὴ ήταν τόσο ἀπότυμη, ώστε κι' ἔνας ἀνθρωπὸς λιγώτερο ἀπειρος ἀπὸ μένα θὰ καταλάθαινε δτι τὸ φίλημα μου ή δὲν τῆς ἀρεσε καθόλου ή τῆς ἀρεσε πάρα πολύ.

('Ακολουθεῖ)

ΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝ έναν είκονογραφημένα περιοδικὰ πάσης γλώσσης, τῆς τελευταίας δεκαπενταετίας. Πληροφορίαι: Γραφεῖα «Μπουκέτου», δόδος Λέκκα 7, 'Αθῆνα,

