

ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΜΑΣ



ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΕ Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ; ... - ΠΟΙΑ ΕΙΝΕ Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΣΥΖΥΓΟΣ;

(Τι άπαντούν οι δεσποινίδες και οι νέοι)

ΞΔ'

ΝΔ'

Η δ'ς Τ. Τ. Τ. άπαντά :
 «Άγαπητό μου «Μπουκέτο». Με την δειλία μιάς παιδούλας όπως εγώ, που δεν έχω κλείσει ακόμη τα 16 χρόνια μου, άπαντώ εις τας ερωτήσεις σας. Ίδανικός σύζυγος για μένα θα εινε εκείνος που θα άγαπησω με όλην μου την καρδιά, διότι άνευ της άγάπης όλα τα άλλα χαρίσματα και προσόντα εινε μηδέν. Μόνον η άγάπη μπορεί να φέρη την εύτυχία που τόσο ποθώ. Όταν άπαρη άγάπη τότε και ο έαυτός θα εινε εύτυχης. Έτσι σκέπτεται η παιδική μου φαντασία».

Ο κ. ΓΕΩΡΓ. ΓΑΛΑΚΟΣ άπαντά:
 «Η ιδανική σύζυγος πρέπει να συγκεντρώη τα έξης προτερήματα: Να εινε αρκετά μορφωμένη, δια να δινηθή αύριον να μεταδώση την μόρφωσίν της και εις τα παιδιά μας, να εινε εύγενής, να έχη τρυφερή καρδιά, να με άγαπά και να με σέβεται σαν φίλον της και όχι σαν άνδρα της. Μιά τέτοια γυναίκα η καρδιά μου ζητά».

Ο κ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ (Ηράκλειον - Κρήτης) γράφει:
 «Ίδανικός σύζυγος! Μά υπάρχει ένα τέτοιο φρούτο σήμερα; Πώς άνδρας συνήτησε στη ζωή του αυτό το διαμάντι; Σας έρωτά. Και σας άπαντώ: Κανείς! Μήπως κάνω λάθος; Πάντως «Ίδανική» σύζυγος θα εινε εκείνη που θα άγαπήσω, μικρούλα, παχουλή, ώμορφούλα, συνομήλική μου, συμπατριώτισσα μου. Μόνο μ' αυτήν θα περάσουμε ζωή χαρισάμενη».

Ο κ. ΗΛΙΑΣ ΛΑΘ... (Καλάμια) μάς γράφει:
 «Γιτά να συνάντηση, για να βρη κανείς Ίδανικό σύζυγο τον 20όν αιώνα εινε άπολύτως άδύνατον. Την γυναίκα εν τούτοις που πρόκειται να πάρω την θέλω να εινε πρώτον ήθική, ώμορρη, με μαύρα κατωσάρα μαλλιά, μαύρα μάτια, μετρίου άνασθηματος και ήλικίας όχι άνω των 20 έτών, ούτε και κάτω των 16. Να εινε δηλαδή μία σωστή κουκλίτσα και να εινε πάντα νόστιμη και χαρωπή, να μην λυτρεύη, να μη λαχταρά τίποτε άλλο παρά μένα και το σπίτι της. Και κυρίως να μην εινε εηλιόσασ, γιατί η ζήλεια υποσεί να δημιουργήση πολλά κακά».

Η ΕΠΑΡΧΙΩΤΟΠΟΥΛΑ Γ. (Γύθειον) άπαντά:
 «Άγαπημένο μου «Μπουκετάκι». Παρακολουθώ έπτά χρόνια τ' άγαπημένα μου περιοδικά «Μπουκέτο» — «Οικόγενεια» και περνά εύχάριστα τις ώρες μου. Τώρα τελευταία μάλιστα με τις άπαντήσεις που στέλνουν οι διάφοροι άναγνώστα και άναγνώστριες εινε υπέροχα. Τι καλά που κάνατε μ' αυτόν τον διαγωνισμό. Έτσι κάθε νέος και νέα εκφράζονται ελεύθερα για το Ίδανικόν τους — αν και σήμερα πολύ λίγοι Ίδανικοί άνδρες και διδες υπάρχουν. Σπειδή δε κι εγώ έχω το Ίδανικόν μου, όπως κάθε νέα και δεν έχω έλλειδα να τό θρω — γιατί είμαι πτωχή — μόνη μου, γι' αυτό τό δημοσιεύω στο άγαπημένο μου «Μπουκετάκι» ίσως με θα ηθίσει αυτό. Ίδανικός σύζυγος για μένα θα εινε ένας σοβαρός νέος μέχρι 30 χρόνων, βίοτι κι' εγώ είμαι 22. Θέλω να έχη μία θέσι καλή και άρκετή ποσότητα δηλ. να έχη 2500 — 3000 δραχ. μηνιαίως για να περνάω καλά, να μ' άγαπά και να μην ξενοχτά, να μην πίνη, αν εινε δυνατόν, ποτά κι' αν πίνη, να πίνη λίγο. Να μην καπνίζει, ή να καπνίζει λίγο, να εινε ύγιης, ν' άγαπά την οικογένειά του, αλλά να μη θέλη περισσότερα από 4 παιδιά. Όσον δε για τό χρώμα, τό ίδιο μου κάνει ή ξανθός ή μελαγχρινός εινε. Πάντως να εινε συμπαθητικός κι' όχι άποκρουστικός».



Η «ΣΦΙΓΞ» (Κρέσταινα — Ολυμπία) μάς γράφει:
 «Ίδανικοί σύζυγοι υπάρχουν αρκετοί, αλλά εγώ δεν έχω καμμία έκτίμηση εις αυτούς τους συζύγους, διότι αυτοί δεν διαφέρουν από τα ζώα. Έχω δηλαδή την γνώμη ότι η σύζυγος πρέπει να εινε ιδανική, ο δε σύζυγος να έχη επιβάλλον άνδρικών και να μην άνέχεται την ψευτιά και την ύποκρισιαν της συζύγου του. Σαν κορίτσι και εγώ όνειρευόμαι να πάρω έναν άνδρα που να εινε έξυπνος, τίμιος και εργατικός, να με άγαπά και να με εκτιμά όπως θα τον άγαπά και θα τον εκτιμά και εγώ».

Ο κ. ΠΟΥΛΓΑΔΡΟΣ ΛΙΓΝΟΣ (Αθήνα) μάς γράφει:
 «Θα θεωρήσω τον έαυτό μου πολύ εύτυχη, αν η μέλλουσα σύζυγός μου έχη τα τρία κατωτέρω προτερήματα: 1ον καλή καρδιά, 2ον να εινε λίγο μορφωμένη και 3ον να εινε νόστιμη. Ξαθή ή μελχροινή δεν με ένδιαφέρει. Αυτά τα τρία μου άρκουιν. Τώρα είν, σαν άνθρωπος κι' αυτή έχει μερικά ελαττώματα, ειναι βέβαιος ότι θα εύρω τρόπον να της τα εξαλείψω και να την κάνω τελείως Ίδανική. Έγώ δεν συμφωνώ με μερικούς που λένε ότι ο γυναικείος χαρακτήρας δεν διορθώνεται. Έγώ αντιθέτως έχω την γνώμη, ότι όλες η γυναίκες και πρό παντός η Έλληνίδες έχουν τόσον ευμετάβλητον χαρακτήρα ώστε μπορούν να γίνουιν όλες Ίδανικές, όταν οι άνδρες τον ζέρουιν να τους φέρωιντα καταλληλώς. Έχω πεποιθήσι στη γνώμη μου αυτή, διότι έχω πολλά παραδείγματα από έγγάμους φίλους μου, οι όποιοι παντρεύτηκαν γυναίκες που δεν είχαν καμμία σχέση με τον Ίδανισμόν και τώρα έχουν γίνει πρώτης τάξεως νοικοκυρές. Αυτή εινε η ταπεινή μου γνώμη, ή όποια γράφεται εν μέσφ πλάνης και προιονιού, μέσα στο φτωχό μου μαγαζακούδικο».

Η δ'ς «ΙΟΕΣΣΑ» μάς γράφει:
 «Άγαπητό «Μπουκέτο». Ίδανικόν σύζυγον θεωρώ εκείνον τον σύντροφο εις τον όποιον σε κάθε λέξι του να θρίσκω την εύτυχία, σε κάθε ματιά του να θέλω τό Θεό».

ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ: «Άλλαι άπαντήσεις».

Από της 20ης Σεπτεμβρίου ήρχισε λειτουργούσα μοναδική ΣΧΟΛΗ ΚΟΠΤΙΚΗΣ Γυναικείων Φορεμάτων υπό την διεύθυνσιν της διαπρεπούς καλλιτέχνιδος μοδίστας κ. ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ. — Συναγμα — Μητροπόλεως 14Α. — ΑΘΗΝΑΙ.