

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Η ΖΩΗ, ΟΙ ΕΡΩΤΕΣ, Η ΑΠΙΣΤΙΑΣ, ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ

(Ειδήσεις, πληροφορίες, κουτσομπολιό)



περίφημος κωμικός της θόνης Μπάστερ Κήτον, ο άνθρωπος που δεν γελάει ποτέ, τρελάθηκε !...

Αυτήν την θλιβερή είδηση μετέβωσαν πρό εβδομάδος τα τηλεγραφήματα από το Χόλλυγουντ στους κινηματογραφικούς δλου του κόσμου.

Δεν πρόκειται καθόλου αυτή τη φορά για ένα από τα συνθιβήμενα ψέμματα που μιάς «φουρνίζουν» τόσο συχνά οι Αμερικανοί εις έβρος των αστέρων για να τους... διαφημίσουν. Στις 21 του περασμένου Οκτωβρίου ο Μπάστερ Κήτον, περιβληθείς τόν ζουρλομανδύα μετεφέρθη σ' ένα άσυλο φρενοπαθών. Κιτά την γνώμη δέ τών γιατρών πού τόν εξέτασαν ελάχιστες έλλειδες υπάρχουν ν' ανακτήσει ο συμπαθής κωμικός τά λογικά του.

Τό δυστύχημα αυτό όφειλεται σ' αισθηματικούς και οικονομικούς λόγους. "Επειτ' από δύο άτυχεις γάμους πού διελύθησαν, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στην καρδιά του, ο Μπάστερ αναγκάστηκε να πληρώσει τεράστιες αποζημιώσεις στάς πρώην συζύγους του. Συγχρόνως, έπειδή τό τελευταίο του φίλμ δεν είχε την έπιτυχία τών προηγούμενων, ή κινηματογραφικές εταιρείες δεν ανανέωσαν τά συμβόλαιά τους μαζί του. "Ετσι, από τη μιά μέρα στην άλλη, ό «άγλαστος» κωμικός έμεινε απέναντος και χωρίς έργασια.

Και σάν να μην έφταναν όλ' αυτά, άρρώστησε βαριά από γρίππη, ή όποια τσάκισε τόν εξαντλημένο ήδη οργανισμό του και τόν έστειλε μιά ώρα άρρήτηρα στό νοσοκομείο.

Μά και ή κατάσταση του διεύτηρου καλλιτέχνη του κινηματογράφου Τζών Μπάρρμυρ δεν είνε καθόλου καλύτερη. "Όπως αναφέρουν ή τελευταίες ειδήσεις από τό Χόλλυγουντ, προσεβλήθη κι' αυτός από όξυτάτη νευρασθένεια, ή όποια δεν είνε καθόλου άπθινα να καταλήξει σέ τρέλλα.

"Ο Τζών Μπάρρμυρ, μετά τό διαζύγιό του με τη γόσησα του «εθώδω» κινηματογράφου Ντολφ Κουτέλλο, είχε μπλέξει με μιά μοιραία γυναίκα, με τήν τυχοδιώκτρια "Ελαιν Μπάρι, ή όποια, όχι μόνο δεν τόν άγαπούσε, αλλά και του άποπούσε τεράστια χρηματικά ποσά.

"Ο Μπάρρμυρ, ό όποιος τό άντελήφθη αυτό, θέλοντας να κόψει κάθε δεσμό μαζί της, έκανε ένα μεγάλο ταξίδι στόν Ειρηνικό ώκεανό με τη θαλαγοή του.

Μόλις όμως έπέστρεψε τό Χόλλυγουντ, έπεσε σέ μιά θύβησι, σέ μιά άποκαύωνσι τόσο θυραθεί, ώστε οι γιατροί του διετάξαν την μεταφορά του στήν παραμονή του επί έξη μήνες τουλάχιστον σ' ένα σανατόριο.

"Όλοι οι φίλοι του μεγάλου καλλιτέχνη έπρεξαν άμέσως κοντά του και ή πρώτη τους φροντίδα ήταν να θυάλουν τό τηλεόφωνό από τό δωμάτιό του, γιατί ή "Ελαιν Μπάρι, ή γυναίκα πού τόν έφερε σ' αυτή την κατάσταση, δεν έπαυε να τόν ενοχλή κάθε τόσο και να του ζητάει διαρκώς χρήματα, πράγμα πού έπεδώνανε την κατάστασή του.

"Ας ελπίσουμε ότι ό Μπάρρμυρ, ό δόν Ζουάν του αμερικανικού κινηματογράφου, δεν θ' άργήσει να γίνη καλά.

Πρό ήμερών, ή περίφημη θεντέτα Μάε Γουέστ, ή γυναίκα πού έχει άναστατώσει την Εύρώπη και τήν Αμερική και τήν όποια στην Ελλάδα δεν έχουμε δει ακόμα, έώρταξε τά γεννέθλιά

να γλυστρου, να τόν γαργαλιάνε, ν' ανάθων την έρεθισμένη έπιδερμίδα του και στή στιγμή πού μιά μυρωδιά, ή όποια τόν ξετρέλλαίνε, έβγαίνε άπ' τά μπράτσα της γυναίκας αυτής πού τόν άγκάλιαζαν σφιχτά ;

Μεθυσμένος, άποκαυνωμένος, έσκυψε τό κεφάλι του και ψιθύρισε :

- "Όστε έτσι πρέπει ναίνι ;
- "Ετσι θέθασα, κουτέ !
- "Η μιά Κολέτ θ' άγαπά έμένα. Κ' ή άλλη ;
- "Η άλλη, ή κακιά, ή δύστροπη, τόν Γκοντράν. Κατάλαθες τώρα ;
- Κατάλαθα...

Μά δεν είχε καταλάβει τίποτα. "Απλώς ήταν μεθυσμένος από έρωτα, τυφλός από έρωτα, τρελλός από έρωτα...

ΚΑΤΟΥΛΑ ΜΑΝΤΕΣ

της.

Η κακές γλώσσες λένε σχετικώς ότι ή Γουέστ έκλεισε τά σαρανταδύο της χρόνια ! "Η παχυσαρκία όμως θεντέτα, ουτε φαινόταν, κάτω την έορτή πού δόθηκε στό μέγαρό της, να ενδιαφέρεται καθόλου γι' αυτό. Κι' όταν κάποιος τη ρώτησε πόσων έτών είνε, εκείνη άπάντησε αδιάφορα με τό κλασικό :

— Είμαι δύο φαινόμεια ! * * *

"Ένας μεγάλος άγγλικός κινηματογραφικός όικος έθεσε τελευταία διά τών έφημεριών στο κινόν τό ερώτημα : "Τίνος, από τούς Αγγλους συγγραφείς, προτιμάτε τά έργα στόν κινηματογράφο ;» Α' άπάντησεις πού έστάλησαν, πέρασαν τίς 20.000. Κατά σειράν δέ έπιτυχίας έρχονται οι ακόλουθοι συγγραφείς : "Ο Ουέλλερ με 8253 ψήφους, ό Νόελ Κόουσαρντ με 2567 ψήφους, ό Σόμερσετ Μώμ με 1932 ψήφους, ό Ρύντγιαρ Κίπλιγκ με 1487, ό Μπέραν Σώ με 1343, ή συγγραφέας άστυνομικών μυθιστορημάτων "Αγάθη Κρίστι με 302, ό χουμοριστής Τσεστέρτον με 295, ό "Ιθόρ Νοβέλλο, ό παλιός ήθοποιός του κινηματογράφου πού έγινε συγγραφέας, με 236 και ό Κάρολος Ντίκενς, ό μεγαλύτερος Αγγλος συγγραφέας, με 78 μόνον ψήφους...

Τό περίεργο είνε ότι ή Βώκ Μπάουμ, ή συγγραφέας δύο άριστοεργημάτων πού θριάμβησαν στόν κινηματογράφο, τού "Γκράντ — "Ότελ" και τόν "Λάκ-ώ-Ντάμ" έπληρε και αυτή μόναχα 63 ψήφους !... * * *

"Ο Σάρλ Μπουαγιέ, ό μεγαλύτερος Γάλλος ήθοποιός του κινηματογράφου, είνε τρελλά έρωτευμένος — όπως λέγεται τουλάχιστον — με τήν Μάρλεν Ντήφρι, μαζί με τήν όποια θά πρωταγωνιστήσει στο νέο φίλμ «Η Πρεκλήσις στην Έδυσσια».

Και ή σύζυγος του — θά ρωτήσετε — ή ώραια θεντέτα Πάτ Πάτερσον, τήν όποια μόλις πρό διετίας παντρεύτηκε ; "Ε, δύο γι' αυτή θά περιοριστή να πάρη τό διαζύγιό της, μαζί με μιά γενναία άποζημίωση. * * *

"Ο θρίαμβος του όμιλότου κινηματογράφου κατεδίκασε — όπως έζυρετε — σέ άφάνεια πολλούς διεκτιμούς πρωταγωνιστάς του θωδού. Μερικοί όμως άπ' αυτούς δεν άπελιπίστηκαν και δέν έπαυαν να πιστεύουν ότι τό άστρο τους θά λάμψη και πάλι. "Ετσι τούς ξαναθλώσουμε κάθε τόσο να κάνουν τήν εμφάνισή τους σάν κομψές στην όθνη.

Μεταξύ τών άλλων ξαναεμφανίστηκαν τόν τελευταίον καιρό στόν όμιλότου και οι έξής : ό περιφημος Ρόντ Λά Ρόκ, ή γοητευτική Ντολφ Κουτέλλο, ή ζωντοχώρα του Τζών Μπάρρμυρ, ή Κρόικρια Γκρίφφιθ, και ή Κόλλην Μοϋρ.

Και είνε άλλθβεια ότι οι περισσότεροι άπ' αυτούς σημειώνουν ήδη τήν ίδια έπιτυχία πού έσημείωναν και στο θωδού κινηματογράφο. * * *

"Η περίφημη Χαλιμά, ή «Χίλιες και μιά Νύχτες» γυρίστηκε και αυτή σέ κινηματογραφική ταινία. Είνε ένα φίλμ άφανάστου χλιδής, στο όποιο πρωταγωνιστούν ό Σάρλ Μπουαγιέ, στο ρόλο του μεγάλου Καλήφ "Αραούδ-άλ-Ρασιάν και ή Σιελβία Σίντνεϋ στο ρόλο της Σαχραζάντ, της Χαλιμάς δηλαδή. * * *

Πρό ήμερών ξαναπροεβλήθη, έπειτα από 26 χρόνια, σέ μιά κινηματογραφική σάλλα του Παρισιού, τό πρώτο φίλμ της "Εταιρείας Πατέ, παραγωγής 1909, ένα οίλιμ τιτοφοροδύμενο «"Η άρετή άντιμειβεται» πού σημείωσε τότε μεγάλη έπιτυχία.

"Η προβολή αυτή έγινε προς τιμήν τών πρωταγωνιστών του, τών διασημών σήμερα καλλιτεχνών της Γαλλικής Καμφοβίας, του Σενιορέ, της Ρομπιν και του "Αλεξάντρ, οι όποιοι και τό παρακολούθησαν πολύ συκινημένοι.

"Όταν τελείωσε ή προβολή, ή Ρομπιν έχυνε άφθονα δάκρυα μα κι' ό Σενιορέ κι' ό "Αλεξάντρ με δυσκολία τά συγκρατούσαν. Είχαν ξαναβή τούς έαυτούς των νέους, ώραίους, γοητευτικούς, ενώ σήμερα, άλλοίμονο ! έχουν περάσει πειά όλοι τους τά πενήντα...

Και ή Ρομπιν, είνε με πικρία :
— Και τί δεν θά έθινα για να ξαναγίνω ή Ρομπιν πού είδα πρό όλίγου.



"Ο Μπάστερ Κήτον, άνάμεσα στις δύο Σειρήνες πού τόν κατέστρεφαν. (Αμερικανική Γελοιογραφία)