

Η Σελίς των παιδιών



ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΑΚΙ ΣΑΣ Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΑΙ Η ΣΦΗΚΑ

Τὸν παλιὸ καιρὸ ἡ μέλισσα καὶ ἡ σφήκα ἦσαν ἀδελφές, ὁμοίες σὲ ὅλα τους καὶ πολλὴ ἀγαπημένες. Μία φορὰ ἔτυχε ἡ μέλινα τους ν' ἀρρωστήθη βαρεῖα καὶ τίς προσκάλεσε νὰ πάνε νὰ τὴν δοῦν καὶ νὰ τὴς φέρουν καὶ κανένα στυλωτικό.

Ἡ δόλια ἡ μέλισσα ἐτρέξε στὴ μέλινα τῆς μὲ μεγάλη προθυμία, καὶ τὴν περιτοίηθεκε μὲ τὸ παραπάνω σὰν καλὴ καὶ ἀφοσιωμένη κόρη ποῦ ἦταν. Ἡ σφήκα δὲς βροτὴ γλίψε δύο αἰτίες καὶ δικαιολογίες, τὰχα πὼς κ' ἐκίνηθη ἦταν ἀρρωστη, πὼς δὲν εἶχε ποῦ ν' ἀφήσῃ τὰ παιδιὰ τῆς, κ' ἕνα σωρὸ ἄλλα ψέματα καὶ δὲν ἤγνε οὔτε γιὰ τὰ μάτια τοῦ κόσμου, ποῦ λένε, νὰ ἰδῇ τὴν κατακαυμένη τὴ μέλινα τῆς ποῦ θερόταν μὲ τὸ Χάρο.

Ὅταν ἤθεε λοιπὸν ἡ ὥρα τῆς γιὰ νὰ πεθάνῃ, φώναξε ἡ γοργὴ μέλινα τὴ μέλινα καὶ τὴν εὐχέθηκε μὲ δὴλ τῆς τὴν καρδιά καὶ τῆς εἶπε νὰ εἶνε γλυκαμένη σὲ ὅλη τῆς τὴ ζωῆ.

Καὶ ἀπὸ τότε ἡ μέλισσα μαζεύει καὶ φτάνει τὸ μέλι καὶ θρῆφεται μ' αὐτό.

Τὴ σφήκα δὲως τὴν καταράστηκε μὲ τὰ δάκρυα στὰ μάτια, νὰ εἶνε πάντοτε πικραμένη, πενασμένη καὶ ἀγλύκανη καὶ νὰ μὴ δῆ ποτέ τῆς προκοπὴ. Καὶ γι' αὐτὸ ἡ σφήκα οὔτε μέλι κάνουν, σὰν τὶς μέλισσες, καὶ τὸ κεντρί τους εἶνε φαρμακερό.

ΙΣΤΟΡΙΟΥΛΕΣ Η ΘΕΤΗ ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΛΙΛΙΚΑΣ

Ἡ Λιλίκα εἶνε ἡ παρακαίδημένη μοναχοκόρη ἑνὸς πλουσιοῦ ἐμπόρου. Οἱ γονεῖς τῆς ποῦ τὴν ἀγαποῦν πολλὴ τῆς κάνουν ὅλα τῆς τὰ καριότια, καὶ δὲν ἔχει καὶ λίγα ἡ δεσποινὴς Λιλίκα. Ἡ μεγαλιότερη ἰδιοκτησία τῆς εἶνε πὼς κάθε μέρα σχεδὸν ζητάει κ' ἀπὸ ἕνα καινούργιο πράγμα καὶ ὕστερα ἀπὸ λίγο τὸ βαρεῖται κ' οὔτε θέλει νὰ τὸ ξαναἰδῇ.

Μία ἐποχὴ ἦταν ξετρελλαμένη μὲ τὶς κοῦκλες. Μὰ ἀφοῦ ἐμάζεφε μὴ δολοκλήρη συλλογὴ ἀπὸ κοῦκλες, ὕστερα τὶς βαρέθηκε καὶ τὶς εἶχε κλεισμένες σ' ἕνα ντουλάτι χωρὶς νὰ θέλῃ νὰ τὶς ξανατίσει στὰ χεῖρα τῆς. «Θέλω νὰ μοῦ χάρισετε ἕνα ζωντανὸ παιχνιδι» εἶπε στοὺς γονεῖς τῆς. «Θέλω ἕνα ὄρατο γατάκι τῆς Ἀγκύρας».

Τὸ γατάκι ἤρθε στὸ σπίτι. Ἡ Λιλίκα τὸ χαίδευε, τὸ τσιρίζει, δὲν τὸ ἀφίνει ἀπὸ τὴν ἀγκαλιά τῆς. Δεκαπέντε μέρες κράτησε ἡ μέλινα τῆς, ὕστερα ἡ Λιλίκα βαρέθηκε καὶ τὸ γατάκι γιὰ τῆς μῆτηρ στὸ μυαλό

ν' ἀποκτήσῃ ἕνα σκυλί. Μὰ καὶ τὸ σκυλί τὸ βαρέθηκε ὕστερα ἀπὸ δέκα μέρες καὶ τὴν ἴδια τύχη εἶχαν ἕνα καναρίνι, ἕνας παταγάλος, ὡς καὶ μὴ χελώνα ἀκόμη ποῦ τῆς χάρισαν οἱ γονεῖς τῆς, ποῦ δὲν ἤθελαν νὰ χαλάσουν τὸ χατήρι τῆς μοναχοκόρης τῆς. Ἡ Λιλίκα δὲν ἤξερε πῶς τὸ ἄλλο πράγμα νὰ ζητήσῃ.

Ἐνα βράδυ τοῦ χειμῶνα, γυρίζοντας μὲ τὴ μαμά τῆς στ' ὄρατο ἐξοχικό τους σπίτι, βλέπει σχεδὸν μπροστὰ στὴν πόρτα τους ἕνα ἀνωμένο δέμα ποῦ φαινόταν νὰ κοινεύεται. Πλησίασαν καὶ εἶδαν πὼς ἦταν ἕνα σωρὸ. Τὸ σήκωσαν ἀμέσως καὶ τὸ πήραν μαζὺ τους μέσα. Τὸ μωρὸ ἦταν ἕνα χαριτωμένο κοριτσάκι δύο μηνῶν. Ἡ Λιλίκα ἀκούει πὼς πρόκειται νὰ τὸ στείλουν στὸ Βρεφοκομεῖο καὶ βάζει τὰ κλάματα. Θέλει νὰ κρατήσουν τὸ μωρὸ γιὰ χάρι τῆς. Θὰ τὸ περιτοίεται μόνη τῆς, θ' ἀφοσιωθῇ ἀποκλειστικά σ' αὐτό, θὰ διαθέσῃ ὅλα τὰ χρήματα τοῦ κουμπιάρη τῆς γιὰ νὰ τοῦ πάρῃ ρουχάκια.

Μὰ ὁ πατέρας τῆς δὲν θέλει. — Αὐτὸ δὲν γίνεται, τῆς λέει. Γογγύορα θὰ τὸ βαρέθῃς καὶ τοῦτο τὸ μωρὸ, ὅπως βαρέθηκες καὶ ὅλα σου τὰ ἄλλα παιχνιδία. Κι' ὅταν ἀναλάβῃ κανεὶς ἕνα παιδί, δὲν μπορεῖ ὕστερα, ὅταν πάρῃ πῶς νὰ τοῦ κλέισῃ στὸ ντουλάτι, ὅπως ἐκλείσεις τὶς κοῦκλες σου.

Ἡ Λιλίκα κλαίει, ἱκετεύει τοὺς γονεῖς τῆς νὰ κρατήσουν τὸ μωρὸ ἔστω καὶ γιὰ λίγον καιρὸ γιὰ δοκιμὴ, ὥσπου ἐπιτέλους ἐκείνοι ὑποχωροῦν.

Ἐμπιστεύονται τὸ κοριτσάκι σὲ μὴ καλὴ γυναῖκα ποῦ κάθεται κοντὰ τους καὶ ἡ Λιλίκα πηγαινεὶ καὶ τὸ βλέπει κάθε μέρα. Ἐχε πάρει στὰ σοβαρὰ τὸ ῥόλο τῆς. Ὅλα τὰ ρουχάκια καὶ τὰ μικρὰ ἔξοδα τοῦ μωροῦ πληρώνονται ἀπὸ τὸν κουμπιάρη τῆς, καὶ ὅποτε ἔχει ὄρες ἐλεύθερες τὶς περνᾷ μὲ τὴ... θετὴ τῆς κόρη ποῦ ὅσο μεγαλώνει, τόσο πὼ ἐξυπνὴ καὶ χαριτωμένη γίνεται.

Οἱ γονεῖς τῆς Λιλίκας στὸ τέλος ἀναγνωρίζουν πὼς ἡ τελευταία ἰδιοκτησία τῆς κόρης τῆς βγήκε σὲ καλό. Δὲν ἔχει πῶς καριότια κ' ἔγινε ἕνα φρόνιμο καὶ σωρὸ κοριτσάκι. Ἡ Λιλίκα ἦταν ἰδιότροπη μὰ στὸ βάθος εἶχε καλὴ καρδιά. Καὶ ὅταν παρουσιάστικε ἡ εὐκαιρία ν' ἀφοσιωθῇ σὲ κάτι πραγματικὰ χρήσιμο, εἶδε ὅλα τὰ ἐθνεγὰ ἀισθήματα ποῦ ἐκρυβε μέσα τῆς.

ΚΟΥΒΕΝΤΟΥΛΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

Ὁ Τοτὸς στὸν μπαμπὰ του : — Δὲν μοῦ λές, μπαμπὰ, ὅταν τὰ ψάρια εἶνε μικρὰ, ποῖος τοὺς μαθαίνει κολύμπι !

— Μαμὰ, μαμὰ, τὸ φεγγάρι τὸ πήρανε τὰ ποντίκια γιὰ κεφαλοτῆρι καὶ τὸ φάγανε !

— Ποῦ τὸ ξέρεις, παιδί μου ; — Δὲν τὸ βλέπεις ; Ἀπόψε εἶνε τὸ μισὸ ἀπ' ὅτι ἦταν προχτές !

Ὁ τεμπέλης ὁ Κοκὸς σκέ-

πτεταί : — Ἡ μαμὰ μοῦ λέει πὼς πρέπει νὰ ξέρω πολλές γλῶσσες. Κι' ὁμοῦς ὁ Θεὸς, ποῦ νὰ σοφός, μοῦ δώσε μὴ μόνον !

— Γιατὶ θεῖε τὸ φεγγάρι εἶνε ἔτσι κίτρινο ;

— Γιατὶ παιδί μου γυρίζει ὅλη τὴ νύχτα ἔξω καὶ χάνει τὸν ὕπνο του.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙΑ ΤΟ ΑΣΤΡΟ

Τὸ βλέπομε ψηλὰ 'στὸν οὐρανὸ, Τῆς νύκτας τὸ σκοτάδι θ' ἀνὰ [ἀρχίζη, Οὐράνιο διαμάντι φατεῖνὸ Ποῦ δόλοχρυσες ἀκτίνες μᾶς [χαρίζη.

Μ' ἄν ξεπῆε 'ς τὴ γῆ μας ταπεινὸ, Χωρὶς τὸ χάος πῶς νὰ μᾶς [χωρίζη, Ποιὸς ξέρει τί κατὰξερὸ βου- [νὸ ἦν ἔστιν ἄστρο αὐτὸ ποῦ [λαμπυρίζη !

Ἐσ τὸν κόσμον ἀπαράλλακτα [βασιλεύομε Δειλὰ—δειλὰ κ' ἔμετις καμιά [φορὰ Ἀνθρώπους ὅπου μακρὰ κут- [τάζομε

Μὰ ὅταν καμιά μέρα τοὺς [γνωρίσωμε Ποιὸς ξέρει τί κατὰ φαρμακε- [βρά Κρυμμένα 'ς τὴν ψυχὴ τους θ' [ἀπαντήσωμε !
I. ΠΟΛΕΜΗΣ

Ἡ σοφία τῶν λαῶν ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

Ἄργυρὸ τὸ μίλημα καὶ χρυσοῦ τὸ σῶπα.

Ἀπὸ τὸν κακὸ τοσπάνο, φόρτισαν τὰ πρόβατα.

Βάλ' τὸ μάνταλο στὴν πόρτα νὰ κοιμάσαι ξενοιασμένον.

Δὲν μὲ μέλλει πὼς γηράζω, ὅσο ζῶ τόσο μαθαίνο.

Εὐθὴ γονιοῦ ἀγύρασε καὶ στὸ βουνὸ ἀνέβα.

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙ ΣΑΣ



Τὰ λαγουδάκια αὐτὰ θέλουν νὰ γυρίσουν στὴ φωλιὰ τους, στὴν κορυφὰ τοῦ δέντρου ποῦ βλέπετε. Ἐχασαν ὁμοῦς, τὰ καυμένα τὸ δρόμο. Μπορεῖτε νὰ τοὺς τὸν βρῆτε ; Γιὰ τὸ φάγετε. Θὰ κάμετε ἕνα καλὸ καὶ θὰ διασκεδάσετε συγχρόνως.