

ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ J. A. HETHERINGTON

Η ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ



Μάρθα Πέρρου στεκόταν στην είσοδο της καλύβας της και κύτταζε την άπεραντη έρημο που άπλωνόταν μπροστά της. Ήταν μιá μικροκαμωμένη γυναίκα και τό κακοτραγισμένο φατωχικό φέρμα της, κροειόταν χωρίς φάρι έπάνω στο άδυνατιωμένο κορμί της.

Ούτε ένα δέντρο δέν έκοβε τη μονοτονία της έρημου. Ο ήλιος έκαίει κι' ό τόπος ολόκληρος φλεγόταν.

- Μητέρα!

Παραπονομήζον άκούστηκε μέσα από την καλύβα μιá άδωνάτη φωνή.

- Έρχομαι! είπε η Μάρθα και βαρυστημένη, άργά, σάν ναρκομένη από την άφύπνητη ζέση, μπήκε μέσα στο σπίτι.

Έκει, καθισμένη σε μιá καρέκλα κοντά στο άνοιχτό παράθυρο βρισκόταν μιá κοπέλα δεκαεσσάρων χρόνων. Η επιδερμίδα της είχε ένα χλωμό άρρωστημένο χρώμα. Σκοτεινοί κύκλοι γύρω στα μάτια της τή δέκαναν νά φαίνονται πεινά μεγάλα. Τά χλωμά χείλη της μορμούριζαν άσυνάρτητα λόγια και τό βλέμμα της ήταν άπλάνες.

- Με φωνάζεις, Άννα; ρώτησε η Μάρθα. Τί θέλεις;

- Διάρω! ψιθύρισε η μικρή.

Η Μάρθα της έφερε ένα ποτήρι νερό. Η μικρή ήπιε άληστα και σάν έδωσε τή δίνα της, τό βλέμμα της άνοιε πλανήθηκε πάλιν στην άπεραντο έρημο, ενώ τά χείλη της άρχισαν πάλι τό άτέλειωτο μορμούρισμά τους. Η Μάρθα στέθηκε βαθεία, πέρασε χαιδέυτικά τό χέρι της άπάνω στα μαλλιά της κόρης της και κατόπιν τράβηξε γιά την κουζίνα της.

Πόσο είχε υποφέρει η άτυχη και πόσο μίση ένοιωσε στην καρδιά της γιά τόν άνδρα της, ό οποίος την είχε φέρει 'σο' αυτή την κατάντια!

Μέρες, έβδομάδες ολόκληρες περνούσαν χωρίς νά δη άνθρώπο. Κι' άν περνούσε κανείς, θάταν κάποιος ίθαγενής τήν καμήλα του, ό οποίος τραβούσε στά Βόρεια και σταματούσε μπροστά στο σπίτι της όσο γιά ν' άναενοχή την προμήθεια τού νερού. Χρόνια τώρα ζούσε σ' αυτή την έρημιά. Μισούσε τόν Γκρήσον, τόν άνδρα της, ό οποίος την είχε ξεγελάσει με ψεύτικα λόγια άγάπης και την είχε πείσει νά τόν άκολουθήσει στην έρημο. Ο Γκρήσον, ό καμαριέρης, ήταν: ένας άνδρας δυνατός, άρροβος-όχι γιάτι ήταν γενναίος-άλλά γιάτι δέν είχε συναίσθησι τού φόβου. Γι' αυτόν η γυναίκες δέν είχαν καμμιά άξία κι' άν παντρευόταν την Μάρθα, τό έκανε αυτό γιάτι είχε άνάγκη από μιá γυναίκα νά τόν φροντίξει και νά τόν συντροφεύει.

Η Μάρθα τόν μισούσε όχι μόνον γιάτι την είχε καταντήση σ'αυτά τό χάλια, αλλά και γιάτι έξ αιτίας του, έπειτα από μιá τρομερή σκηνή που τής έκανε, τό φατωχό κορμί της τρώμεζε και άρρώσθησε κι' από τότε η ύγεια του είχε κλονιστεί. Τόν μισούσε μ'όλη τή δύναμη της ψυχής της, τόσο όσο ποτέ δέν είχε φανταστώ, ότι μπορούσε νά μισήση, σκληρά, κι' έδικαιτητικά.

Κάθε φορά που ό άνδρας της έφτανε με τις καμήλες του, η Μάρθα εύχόταν νά μη σώση νά ξαναγορήσει. Έλπίζει ότι η έρημος θά τόν ξεπάστρωσε κι' αυτόν, όπως τούσους άλλους. Άλλά ως τώρα η εύχή της δέν είχε εισακουσθή. Η έρημος δείχνεται καλύτερη σ' άνθρώπους που δέν την φοβούνται, σάν τόν Γκρήσον!..

Μά νά που τώρα είχαν πέραση τρεις έβδομάδες από την ήμερα που ό Γκρήσον έπρεπε νά είχε επιστρέψη και δέν είχε φανή ακόμα... Η Μάρθα είχε άρχισεί νά ελπίζει. Όταν έφυγε τής είχε πη πως σε πέντε βδομάδες θά γυρίσει. Από τότε όμως είχαν πέραση δυό μήνες. Είχε τύχει κι' άλλοτε νά καθυστηρήση όπτι και δέκα μέρες, αλλά ποτέ τρεις έβδομάδες. Μέσα στο μυαλό της νέας γυναίκας σηματούζονταν η εικόνα μιás έκτάσεως της κοκκινωτής άμμου κι' ένα σωρό κόκκαλα που τά ξεκαθάριζαν τά θύελα της έρημου. Η Μάρθα δέν ντροπέταν γιά τό φατωχό συναίσθημα τού μίσους της. Είχαν έρθη στιγμές που είχε σκεφθή ν' άπλλαχθή από τή βασανισμένη αυτή ζωή, σκοτώνοντας τόν άνδρα της. Άλλά δέν είχε τολμήση ποτέ νά πραγματοποιήση τή σκέψη της αυτή.

Με τό ήλιοβασιλευμα φάνηκε σόν όριζόντα ένα σύννεφο σκονης. Γι' όσο έβλεπε που πλησίαζε, τόσο η Μάρθα ένοιωθε την καρδιά της νά σφίγγεται. Ο Γκρήσον-άν ήταν αυτός-θά τρώξιδευσε βιαστικός άν έκορινε από τή ταχύτητα, με την όποια πλησίαζε. Όρθη στο κατώφλι της καλύβας της προσπαθούσε νά διακρίνη άν ήταν αυτός. Μά η νύχτα πέφτει γρήγορα στην έρημο και σε λίγο δέν έβλεπε πεινά τίποτε.

Πέρασε χαμιά ώρα κι' εκεί που η Μάρθα φρόντιζε γιά τό δειπνο, άκουσε έξω τό μαλακό πάτημα της καμήλας άπάνω στην άμμο. Έσπερευσε στην εξέπνοια και παρανεμένη είδε πως δέν ήταν ό Γκρήσον, αλλά ό Ρούουλαντε, ένας άστνομικός της καταδιώξεως.

- Καλησπέρα, μίσησε Πέρρου-είπε ό Ρούουλαντε-έδώ είνε ό Γκρήσον!

- Λέπει όπτι βδομάδες τώρα-άπάντης η Μάρθα.
- Τόν ζητάμε. Χθές τό βράδυ σκότωσε έναν άνθρώπο. Έπαιξε χαριτιά με μιá παρέα. Κάποιος τόν κατηγόρησε ότι έκλεβε στα χαριτιά κι' έκείνος τράβηξε τό περιστόφο του και τόν άφησε σόν τόπο κατόπιν έφυγε και τόν κυνηγώ από ζέες.

- Τι σάς έκανε νά υποθέσετε ότι θά έρχόταν έδώ;

- Η έλλειψις νερού. Άναγκαστικός έπρεπε νά περάση άπ' έδώ γιά νά προμηθευτή νερό. Άλήθεια δέν ήσθε;

- Άλήθεια. Άν έρχόταν, εύχαριστός θά σάς τόν παρέδιδά. Τόν μισώ!

- Δέν έχετε άδικο. Όπόσο, σύμφωνα με τις διαταγές που έχω, πρέπει νά ξενοχτίσω έδώ. Δέν σάς μέλλει, πιστεύω;

- Καθόλου. Φροντήσητε γιά την καμήλα σας και κατόπιν έλατε νά σάς φιλέσω από τό φατωχό μά...

- Έπειτα από λίγες στιγμές, εκεί που δεκτινούσαν, η Μάρθα ρώτησε:

- Είστε βέβαιος ότι δέν μπορεί νά ξεφύγη;

- Άπολύτως!

- Κι' όταν θά συλληφθή και καταδικαστή, θά τόν κρεμάσουν βέβαια;

- Πολύ πιθανόν.

- Θάνε γρήγορος αυτός ό θάνατος; υποθέτω.

Ο άστνομικός δέν άπήνησε και σηκώθηκε από τό τραπέζι. Τότε η Μάρθα, έπειδή ό Ρούουλαντε φαίνόταν κουρασμένος, πήγε και τού έστρωσε μιá κουβέρτα στην κουζίνα.

Η βαθεία σιγή της έρήμου είχε άπλωθή τώρα ολόγυρά τους. Κατάκοπος όπως ήταν ό Ρούουλαντε πλάγιασε και δέν άρχισε ν' άποκοιμηθή. Μόνη στην κάμαρά της η Μάρθα άγρυπνούσε ακόμα. Σαφηνά άκουσε σιγανά, άνεπαίσθητα βήματα άπάνω στην άμμο. Έξω από τό παράθυρό της. Πεπάτησε από τό κρεβάτι της και άνοιξε προσεχτικά τό φύλλο... Ήταν ό Γκρήσον. Φαίνόταν άποκαμωμένος. Μόλις τόν είδε μιá φλόγα πέρασε από τό βλέμμα της, την όποια έκείνος δέν άντελήφθη. Επί τέλους βρισκόταν στα χέρια της!

- Έχεις έναν άστνομικό μέσα, ψιθύρισε ό Γκρήσον, τό ξερό. Άπό τή δύση τού ήλιου τόν παραμονεύω...

- Κοιμάται. Είνε κατάκοπος.

- Βοήθησέ με!

- Γιάτι νά σε βοηθήσω; Γιάτι νά μη ξεπνήσω τόν Ρούουλαντε, είπε η Μάρθα με συγκρατημένο ύφος.

- Δέν θά τό κάνης αυτό, ψιθύρισε έκείνος παρακλητικά, Άν μπορούσε η Άννα άσφαλώς θά με βοηθούσε.

- Καλά είπε η Μάρθα μετά μικρό διάστημα, στάσου έδώ και περίμενε. Ο Ρούουλαντε κοιμάται στην κουζίνα.

Η Μάρθα βγήκε σιγά από την κάμαρά της. Στάθηκε μιá στιγμή και άφουγκράστηκε. Όταν βεβαιώθηκε ότι ό Ρούουλαντε κοιμάταν βαθεία βγήκε έξω.

- Αούπν, ρώτησε τόν Γκρήσον, τί θέλεις από μένα;

- Πηγαίνω στα Βόρεια. Έχω την καλή βδομάδα μου, αλλά χρειαζομαι νερό. Σε δέκα μέρες θά βρισκομαι πεντακόσια μίλια νά από δω. Βοήθησέ με και σού όρκίζομαι ότι δέν θά με ξεναδάης ποτέ...

- Καλά. Ποιό είναι τ' άστιά τού νερού;

- Έδώ. Νά, πάρε και τό παούρι μου, γέμισε το κι' αυτό... Σιγά μη ξεπνήση ό Ρούουλαντε!

Η Μάρθα πήρε τό παούρι και τά δυό άστιά και προσεχτικά έκανε τό γύρο τού σπιτιού. Ο Γκρήσον περίμενε με τό περιστόφο στο χέρι, άποφασισμένος νά ξεκάνη τόν άστνομικό και τή γυναίκα του, άν τόν πρόδιδε. Τά λεπτά που περνούσαν, τού φαίνότουσαν αιώνες. Τί διάβολο άργούσε τόσο ώρα!

Τέλος φάνηκε η Μάρθα φορτωμένη με τά

(Συνέχεια εί, την σελίδα 1790)



Κόκκολα που τά ξεκαθάριζαν τά θύελα της έρημου...

Η ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ

(Συνέχεια εκ της σελίδος 1786)

γερμάτι άσκιά, λυγισμένη κάτω από τὸ βάρος τους. Τὸν βοήθησε νὰ τὰ φορέσῃ στὴν καμῖλα καὶ κατόπιν ὁ Γκρήσον χωρὶς νὰ εὐχαριστήσῃ ἢ ν' ἀποχαιρετήσῃ τὴ γυναῖκα του, ἀπομακρύνθηκε. Ἡ Μάρθα τὸν παρακολούθησε ὡστόσο τὸν εἶδε πὺ ἀπὸ τὴν χεῖρα μὲσα στὴ νύχτα.

Πολὺ πρῶτὴ τὴν ἐπομένη, ὁ ἀστυνομικὸς πετάχτηκε ὀρθὸς μὲ τὸ δούραστο συναίθρημα, ὅτι τὴν ὥρα πὺ κοιμῶταν ὁ φυγάς εἶχε ξεφυγῆ μὲσα ἀπὸ τὰ χεῖρα του. Ντύθηκε γρήγορα καὶ νευρικὰ χτύπησε στὴν πόρτα τῆς Μάρθας.

— Ὁ Γκρήσον ἦρθε τὴ νύχτα καὶ τὸν βοήθησε νὰ φύγῃ; τὴ ρώτησε ἀνασφά.

— Ναι, τοῦ ἀπάντησε ἐκεῖνὴ μ' ἀπάθεια. Πάνε πέντε ὄρες τώρα πὺ ἔφυγε. Θάινε μαζυὰ πιά. Ὅχι θὰ τὸν προφθάσετε, γιατί ἡ δρομάδα του εἶνε μιά ἀπὸ τὶς καλύτερες τῆς περιφέρειας.

— Λέν ἔπρεπε νὰ κοιμηθῶ, μουρημίσις ὁ Ρόουλαντς. Κατὰ ποῦ τράβηξε;

— Στὰ Βόρεια. Ἄλλὰ γιατί νὰ ματαιοποιεῖτε;

— Θὰ πῶν κυνηγήσω, εἶπε ὁ ἀστυνομικὸς μὲ πείσμα καὶ ἀμέσως ξεκίνησε.

Μόλις κατὰ τὸ μεσημέρι, ὁ Ρόουλαντς ἀνακάλυψε τὰ ἴχνη τοῦ Γκρήσον ἀπάνω στὴν ἄμμο. Ἡ Μάρθα δὲν τοῦ εἶχε πῆ ψέμματα. Ἄληθινὰ, ὁ ἀνδρας τῆς εἶχε τραβήξῃ κατὰ τὸ Βορρά.

Τέσσερες μέρες βάσταξε ἡ καταδίωξις καὶ σὸ διάστημα αὐτὸ ὁ ἀστυνομικὸς μονάχῃ σὲ δύο σηεῖα εἶχε βρῆ ἴχνη καταλισμοῦ.

Ἐπίσης συνέχισε τὸ δρόμο του, μὲ τὴ βεβαίωσις ὅτι ὁ Γκρήσον δὲν θὰ τοῦ ἔφευγε σὸ τέλος.

Καὶ πράγματι, τὸ ἀπόγευμα τῆς τετάρτης ἡμέρας τὸν εἶφασε. Τὸν εἶδε πεσμένον ἀνάσκελα κοντὰ σὲ μερικὸς θάμνος μὲ τὰ χεῖρα του ἀλωμένα καὶ μὲ μιά ἀράντασι ἀγωνία ζωγραφισμένη σὸ πρόσωπό του. Παρῶσθενος ὁ ἀστυνομικὸς πλησιάζει καὶ σκεπτικὸς τὸν κύταξε. Ὁ Γκρήσον ἦταν νεκρὸς καὶ ὅλα μαζυροῦσαν ὅτι εἶχε πεθάνει ἀπὸ ἓνα φρικτὸ θάνατο, ἀπὸ τὴ δίψα.

Ὁ Ρόουλαντς ἀναλογίστηκε τὴ φοβερὴ ἀγωνία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν ὁσάτῃ προσάθεια του, γιὰ νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὴ φρίκη τῆς ἐρήμου.

Τὶ νὰ εἶχε συμβῆ τάχα; Τὶ εἶχε γίνει τὸ νερὸ πὺ εἶχε πάει μαζυὸ του; Ἡ δρομάς τοῦ Γκρήσον δὲν φαινόταν πουθενά. Εἶχε φύγει.

Ὁ ἀστυνομικὸς ἐρευνήσε τοὺς θάμνος καὶ ἐκεῖ σὲ λίγη ἀπόστασι βρῆκε τὰ δύο ἀσκιὰ. Τὰ πλευρά τους ἦσαν ξεσπισμένα μὲ ἄφθονες μαζιμῆς τὶς ὁποῖες προφανὸς εἶχε ἀνοίξει ὁ Γκρήσον ἀπάνω στὴ λίσσα του. Ὁ Ρόουλαντς γονάτισε, πήρε τὸ ἓνα ἀσκι καὶ τὸ ἀναποδογύρισε, τινάζοντας χῶμο τὸ περιεχόμενό του.

Τὰ μάτια τοῦ ἀστυνομικοῦ ἀνοίξαν τότε μὲ φρίκη, ἡ ἀναπονή του κόπηκε καὶ τὸ ἀσκι ἔφυγε ἀπὸ τὰ χεῖρα του. Θυμῆθηκε τὸ αἰνιγματικὸ χαμόγελο τῆς Μάρθας ὅταν ἐκείνο τὸ βραδυ τοῦ εἶχε πῆ: «Θὰ τὸν κρεμάσουν βέβαια, καὶ εἶνε γρηγόρος αὐτὸς ὁ θάνατος;»

Τὶ φοβερὸ ἔπρεπε νάνε τὸ μῖσος αὐτῆς τῆς γυναῖκας, ὡστε ἐπειδὴ ὁ θάνατος στὴν κρεμάλα δὲν τῆς εἶχε φανεῖ ἀρκετὸς γιὰ τὸν ἀνδρα πὺ τόσο τὴν εἶχε παιδεύει, εἶχε γερῖσει τ' ἀσκιὰ ἀντὶ γιὰ νερὸ μὲ ἄμμο. Ναι, μὲ λεπτὴ κοκκιναπὴ ἄμμο τῆς ἐρήμου!.

«ΤΟ ΠΑΤΡΙΚΟ ΣΠΙΤΙ»

(Συνέχεια εκ της σελίδος 1782)

καὶ τὸ σπίτι καὶ ὅλα, ὅλα μένον ἔτσι ἀκίνητα, ἀμετάβλητα, ὅμοια ὅπως πάντα ὕστερα ἀπὸ τόσα χρόνια.

Μέρες τώρα ὕστερα ἀπὸ μιά ζωὴ τυραννισμένη πὺ πέρασα περιπλανώμενος ἀλητεύοντας ἐδῶ καὶ ἐκεῖ ὅλα τὰ μέρη τῆς γῆς, ἐγύρισα σὸ Παρίσι. Ἦλελα νὰ ἴπῃ ἀπ' τὴ πρώτη μέρα σ' αὐτὸ τὸ σπιτί-σὸ πατρικὸ μου σπιτί. Μὰ δισταία! δισταία! δὲν ἤθελα ν' ἀντικριθῶ τῇ Κλοτίλδη Μονιά... τῇ μάνα μου, τὴν ἀσογῆ, τὴ σκληρῆ, πὺ μὲ τὴν γεννήθηκα, θέλησε ν' ἀπαλλαγῆ ἀπὸ μένα γιὰ νὰ κρυφῇ ἔτσι τὸν καρπὸ ἓνὸς ἀνόμου ἐρωτὸς τῆς... (Κυτάζει τὶς δύο γυναῖκες προσεχτικότερα). Μὰ μὴν ἀνησυχεῖτε γιὰ μένα! Πειριτὸ! Πειριτὸ! Μόνον, σὰς παρακαλῶ, νὰ μ' ἀφήσετε λίγο μόνο. Θέλω νὰ γράφω κάτι μὲσα σ' αὐτὸ τὸ λεύκωμα. Μιά τελευταία λέξι, μιά εὐχὴ, ἔναν ἀποχαιρετισμοῦ... (Ἄλλαι μὲ λυγμοῦς). Καὶ ὕστερα θὰ κατεβῶ... θὰ φύγω ἀπ' αὐτὸ τὸ σπιτί... καὶ ἀπ' τὸ Παρίσι... καὶ ἀπ' τὴ Γαλλία...

Μὴν ἀνησυχεῖτε... δὲν θ' ἀγγήσω... Ἄλλες στιγμῆς θὰ μείνω μόνος μὲ τὶς ἀναμνήσεις μου καὶ ὕστερα ὅλα θὰ περάσουν, θὰ σβῶσουν, ὅπως περνοῦν, σβῶνουν, ὅλες οἱ μεγάλες ἀποχαιρετισεῖς τῆς ψυχῆς μας...

(Ἡ θυρωρὸς μὲ τὴν κόρη τῆς ἀποκρῖνθῖναι καὶ κλείου τὴν πόρτα. Μένουν ἔξω σὸ διάδρομο καὶ κουνετῖαζου σιγά. Ὁ Ροδόλφος μένει μόνος. Ἀνοίγει τὸ λεύκωμα πὺ εἶνε ἐπάνω σὸ τραπέζι, κοντὰ σὸ κρεβάτι καὶ σὲ μιά λευκὴ σελίδα γράφει: *Α Μ Η Τ Ε Ρ Α*. Ἀ ἔ ν θ ἔ λ ο νὰ μὲ ἰδῆς, γιατί ἔξρω πὸς θὰ ταρσιτῆς πολὺ, ὄχι ὁμως ἀπὸ ἀγάπη. Αὐτὸ τὸ πρῶμα ποτὲ σου δὲν τὸ ἔγνωσες γιὰ μένα. Εἶμαι δυστυχῆς, ἀπογοητευμένος, τυραννισμένος ἀπ' τὴ ζωὴ, ἴσως ἔξ αἰτίας σου... Ἀπ' τὸ μέρος αὐτὸ πὺ γεννήθηκα, δὲν θέλω νὰ φύγω ζωντανός... Ὁ γ υ ἰ ὅ ς ο υ ο.

Ἀφήνει ἀνοιχτὸ τὸ λεύκωμα σὸ τραπέζι καὶ βγάζοντας γρήγορα ἓνα μικρὸ περιστόροφον ἀπ' τὴν τσέπη του, τὸ στηρίζει στυγῶς κροτάφοις του καὶ πιέζει τὴ σκανδάλη. Ἐνας ξερός κρότος ἀκούγεται καὶ πέφτει νεκρὸς.

HENRI LAVEDAN

ΔΙΑ ΤΟΥΣ Κ. Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ ΜΑΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!

Πολλοὶ ἀναγνώσται μας ζητοῦν νὰ ἀποκτήσουν ὀλη τὴν σειράν τῶν παλαιότερων ἐκδόσεων τοῦ «Μπουκέτου» γιὰ νὰ μὴν λείπει τίποτε ἀπὸ τὴν βιβλιοθήκην των, καθὸς καὶ τὴν σειράν τῶν ἐκδοθέντων μέχρι τοῦδε ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ «ΜΠΟΥΚΕΤΟΥ», τὰ ὁποῖα εἶνε πλήρη Ἑλληνικῆς ἐκλεκτικῆς συνεργασίας τῶν καλύτερων Ἑλλήνων λογογράφων. Τὰ ζητοῦν δὲ εἰς τιμὰς προσιτάς ὡστε νὰ γίνου κἀτοιχοὶ ὀλης τῆς παλαιᾶς σειράς τῶν ἐκλεκτῶν ἔργων μας.

Ἡ Διεύθυνσις τοῦ «Μπουκέτου» πρὸ τῆς ὀμαδικῆς αὐτῆς αἰτήσεως εὐρεθεῖσα καὶ ἐπιθυμοῦσα νὰ εὐχαριστήσῃ τοὺς ἀναγνώσταις τοῦ «Μπουκέτου» καὶ τῆς «Οἰκογενείας» ἀπεφάσισε εἰς ὅσους προσκομίζου εἰς τὰ γραφεῖα μας τὰ τέσσερα δελτία καὶ λαμβάνου τὰς νεωτέρας ἐκδόσεις μας, νὰ παρέχῃ μὲ πέντε μόνον δραχμάς διὰ τὰς Ἀθήνας καὶ ἔξ δραχμάς διὰ τὰς ἔπαρχιας τὰ ἐξῆς βιβλία:

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΠΛΗ ΖΩΗ Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ Η ΜΟΝΟΜΑΡΤΗ Η ΣΟΝΙΑ ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΓΟΡΔΩΝΟΣ ΠΥΜ

(δύο τόμοι ἕκαστος δρ. 5 διὰ τὰς Ἀθήνας
καὶ 6 διὰ τὸς Ἐπαρχιας)

Καὶ τὰ ὀκτώ περίφημα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΠΟΥΚΕΤΟΥ

πὺ τιμῶνται δρ. 25 πρὸς 5 δραχ. ἕκαστον διὰ τὰς Ἀθήνας καὶ 6 διὰ τὰς Ἐπαρχιας ἐλεύθερα ταχυδρομικῶν τελῶν.

Διὰ τὸ ἐξωτερικὸν ἐπὶ πλέον τὰ ταχυδρομικὰ ἔξοδα.

Ἐπαφελήθητε ὀλοι τῆς εὐκαιρίας καὶ ἀποκτήσατε τὰ ἔργα τοῦ «Μπουκέτου» τὰ ὁποῖα εἶνε ἀληθινὰ ἀριστουργήματα τῆς παγκοσμίου λογοτεχνίας.

Εἰδοποιοῦνται ὀμως οἱ ἀναγνώσται μας ὅτι τὰ βιβλία αὐτὰ πρέπει νὰ τὰ ζητήσου ἀπ' εὐθείας ἀπὸ τὰ γραφεῖα μας καθ' ὅσον δὲν θὰ σταλῶσι εἰς τὰ κατὰ τόπους Πρακτορεῖα τῶν ἐφημεριδῶν.

ΟΙ ΕΡΩΤΕΣ ΤΟΥ ΤΖΟΕΛ ΜΑΚ ΚΡΗ

(Συνέχεια εκ της σελίδος 1787)

μιά καινούργια γυναῖκα. Γι' αὐτὸ κιάλας τὴν εἶχα ὀνομάσει ἡ «γυναῖκα μὲ τὶς χίλιες καὶ μιά μορφῆς»! Ἐφυγε ἀπὸ κοντὰ μου μόνο γιὰ ν' ἀκολουθήσῃ τὸ σύζυγό τῆς. Κι' ἐγὼ λυπήθηκα πολὺ, μὰ πάρα πολὺ γιὰ τὸν χωρισμὸ τῆς.

Ἀπ' αὐτῆς τὶς ἱστορίες πὺ σὰς διηγήθηκα μπορεῖ νὰ μαντέψετε πὸς χρωστάω τὴν ἐπιτυχία μου σὶς γυναῖκες; ἔξρω νὰ τὶς ψυχολογῶ. Κι' ὁ Τζὸελ Μάκ Κρῆ ἔξασπε σ' ἓνα πλάτυ καὶ ἀνοιχτόκαρδο γέλιο εὐχαριστήσεως. Ἦτανε ἱκανοποιημένος ἀπὸ τὸν ἑαυτὸ του.

JEANNE ROUDOT