

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΞΕΝΙΕΣ ΤΟΥ ΤΣΕΧΩΦ

(Άρθρο του περιήμου Ρώσου συγγραφέως IBAN ΜΠΟΥΝΙΝ, του τιμηθέντος πρό διατίνας με το βραβείο Νόμπελ)



ΝΩΡΙΑΣ τόν Τσέχωφ, για πρώτη φορά, στη Μόσχα κατά το 1895, κι' από τότε χαραχτήκαν στη μνήμη μου τὰ λόγια που μου ελεπε, κατά την πρώτη μας αυτή συνάντησι.

— Γράφετε πολύ; με ρώτησε.

— Τού άπάντησα πός έγραφα πολύ λίγο.

— Έχετε άδικο, ελεπε ο Τσέχωφ με τη χαμηλή φωνή του και με το πένθιμο ύφος του. Πρέπει κανείς να εργάζεται... ξέρετε, αδιάκοπα, σ' όλη του τη ζωή!

Κι' έπειτα πρόσθεσε:

— Έχω τη γνώμη, πός όταν τελείωση κανείς ένα διήγημα, πρέπει μετά να ορθώσει την άοχη και το τέλος του. Σ' αυτά τὰ δυο μέρη, έμεις οι συγγραφείς, λέμε τὰ περισσότερα φέματα. Πρέπει να γράφουμε με λίγα λόγια...

Κατόπιν, τόν ξαναείπα την άνοιξη το 1899 στη Γιάλτα, ένα βράδυ, στην προκυμαία.

— Γιατί δέν έρχεστε στο σπίτι μου; Με ρώτησε. Έλατε αύριο δίχως άλλο.

— Τι ώρα;
— Τό πρωί, από τις έφτά ως τις δέκα.
Και βλέποντας την έκπληξι μου, χαμοέλασε και μου έξηγήσε:
— Έμεις ξυπνάμε πολύ πρωί! Κι' έτσι;
— Κι' έγώ... του ελεπα.
— Όραια! Έλατε λοιπόν μόλις ξυπνήσετε. Θα πάρομε μαζί τόν καφέ. Πίνετε καφέ;
— Καμμιά φορά.
— Πρέπει να πίνετε κάθε μέρα. Το πρωί πρέπει να πίνω κανείς καφέ κι' όχι τοάι. Όταν εργάζομαι, δέν πίνω ως το βράδυ τίποτε άλλο παρά καφέ και λίγο ζουμί. Άλλοιώς εργάζομαι πάρα πολύ άσχημα.

Ό Τσέχωφ όταν τόν γνώρισα ήταν ένας ήγηλωσώμος νέος, ζωνρός, με μία χαρακτηρισμένη άνεσι στις κινήσεις του.

Στη Γιάλτα όμως τόν βρήκα παρά πολύ άλλωγμένο. Ελεγε άδυνατίζει, τό πρόσωπό του ελεγε μία παράξενη χλωμάδα κι' ή φωνή του ήταν πιο σιγανή. Όκόσο διατηρούσε την ήρεμία του, την απλότητα του και τό συγχαρόμενο ύφος του; που ήταν ένα από τὰ κυριότερα θέληγτρα του χαρακτηρισίους του.

Ό Τσέχωφ αγαπούσε τό γέλιο. Μά δέν γελούσε παρά μόναχα όταν οι άλλοι έλεγαν καμμιά κωμική ιστορία. Όταν διηγείτο εκείνος κανένα άστείο, διατηρούσε ως τό τέλος τή σοβαρότητα του. Όύτε ένα χαμόγελο δέν άνηδισε στό χέλιό του.

Θυμάμαι μιά νύχτα, την άνοιξη το 1901, άν δέν κάνω λάθος Ήταν άργά, όταν άεαφμα με κάλεσαν στο τηλεφώνο. Πήρα λοιπόν τό άκουστικό:

— Πάρτε ένα άμάξι κι' έλατε να κάνουμε μιά βόλτα!... Μου ελεπε ο Τσέχωφ.

— Μιά βόλτα; Τέτοια ώρα; Έκανε κατάπληκτος. Μά τι επάθατε;

— Είμαι έρωτευμένος!

— Θαυμάσιο! Μά ό καιρός εινε ψυχρός και μπορεί να κρυώσετε...
— Νεαρό μου φίλε, άφήστε ήσυχη τη λογική κι' έλατε όπως σάς ελεπα μ' ένα άμάξι... Μου φώναξε ο Τσέχωφ.

Ύστερ' από δέκα λεπτά τής ώρας βρισκόμουν ιτό σπίτι του, όπου βασιλευε μιά νεκρική σιωπή. Το γραφείο του Τσέχωφ φωτιζόταν από δύο κεριά.

— Άχ, τι νύχτα! Μου ελεπε με μιά άπερίγραπτη γλυκύτητα κι' έναν άσυνήθστο μελαγχολικό τόνο, βγαίνοντας από τό γραφείο του για να με ύποδεχθώ.

— Έμπρός! Πάμε στην Όριάντα... Έπρόσθεσε. Το σπίτι με στενοχωρεί.

Η νύχτα ήταν όμορφη, ήσυχη, μ' ένα καθαρό φεγγάρι και με μερικά άσπρα συννεγάκια στο βαθύ ούρανο. Το άμάξι κολούσε πάνω στον άσπρο δρόμο, κι' έμεις σιωπαίναμε κιντάζοντας τη θάλασσα.

— Ξέρετε πόσο καιρό άκόμη θα με διαβάζουν; Μου ελεπε άεαφνα ο Τσέχωφ. Έπτά χρόνια.

— Γιατί επτά χρόνια; τόν ρώτησα.

— Έ, τότε, άς ποιήμε εφτάμισι...

— Είσαστε μελαγχολικός άπόψε, τού ελεπα...

— Θα μ' διαβάζουν μόνον άκόμη επτά χρόνια, έκανε πάλι κι' έγώ δέν θα ζήσω παρά μόνο έξη. Μά μην πητε τίποτε στους δημοσιογράφους τής Όδησσού...

Έκανε όμως λάθος, γιατί έζησε λιγώτερο.

Επτήγαινα ταχτικά στη Γιάλτα και περνούσα στο σπίτι του όλη σχεδόν τη μέρα μου. Πολλές φορές, όταν έφευγα άργά τη νύχτα μου έλεγε:

— Έλατε αύριο ένορίς.
Μίλουσε με μιά ξερότητα που σ' έκανε ν' άμφιβάλης άν ήταν ελικρινής. Καμμιά φορά όταν δέν μπορούσα να του ύποσχεθώ ότι θα πήγαινα στο σπίτι του την άλλη ήμέρα, έσφιγγε τὰ χέρια του πάνω στην καρδιά του και μου έλεγε:

— Σας παρακαλώ θεριά. Άν στενοχωριέστε με μένα που είμαι «ένας γέρος και ξεχασημένος συγγραφέας», μείνετε με την μητέρα μου που σάς λατρεύει και με τη γυναίκα μου την Ούγγραξεζα Κήποιτις.

Αυτή την έποχή ο Τσέχωφ έβγαινε πολύ σπάνια τό βράδυ. Μιά νύχτα λοιπόν που γυρίσαμε άργά στο σπίτι, ήταν κουρασμένοσ και περπατούσε με κόπο και με μάτια μισόκλειστα. Τις τελευταίες ήμέρες ελεγε κοκκινίζει πολλά μαντήλια με τό αίμα του. Περώνοντας όμως από ένα παράθυρο πίσω από τὰ παντζούρια του όποιου φαινότουσαν καθαρά δύο γυναίκες σιλουέτες, ο Τσέχωφ άνοιξε άπότομα τὰ μάτια του και φώναξε με τρόπο:

— Τα μάθατε; τί φρίκη! Ό Μπουίνιν δολοφονήθηκε! Στο σπίτι μας γυναίκασ ένός Τα τάρου!..

Εγώ μαρμάρωσα στη θέσι μου και τόν κίντασα με φροβο. Μήπως ελεγε τρελλάθη; Εκείνος όμως χαμοέλευσε και μου ψιθύρισε:

— Σώπα! Δέν καταλαβαίνετε λοιπόν; Αδύριο, όλη ή Γιάλτα θα μιλάη για τή δολοφονία του Μπουίνιν!..

Μιά γκριζα και παγερή ήμέρα του χειμώνα, στην Κριμαία, το σπίτι του Τσέχωφ ήταν βυθισμένο σε μιά νεκρική σιωπή. Δέν άκούγονταν άλλο, παρά τό έκκεριμές, στο δωμάτιο τής μητέρας του.

Ό Τσέχωφ καθόταν μπροστά στο γραφείο του κι' έγγραφε κάτι δίχως να βιάζεται. Επειτα σηκώθηκε, φόρεσε το παλτό του, το καπέλο του και τις γαλότσες του και πήγε στην κουζίνα που ήταν σημεινή ή φράκα των ποτικιών. Σε λίγο ξαναγύρισε, κρατώντας ένα ποτικιό από την ούρα, κατέβηκε τις σκάλες, βγήκε στον κήπο και τράβηξε στο βάζος του. Από εκεί και πέρα άπλωνόταν ένα παλιό Ταταρικό νεκροταφείο. Ό Τσέχωφ άφησε τόν ποτικιό εκεί πέρα και ξαναγύρισε μπροστά στο σπίτι του, όπου κάθησε πάνω σ' ένα μαριμαίνο πάγκο.

— Θα κρυώσετε; τού ελεπα.
— Έ, τι περρίζετε... μου άπάντησε με γλυκό τρόπο. Έγώ τώρα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένοσ... Έσοσα μιά ζωή. Μά τη δική μου,



Ό Τσέχωφ

ποιός μπορεί να τη σώση...

Τι ιδέα ελεγε άραγε για τό θάνατο;

Πολλές φορές μου ελεγε πεί πός ή ζωή μετά θάνατον ήταν μιά μεγάλη άνοηση.

— Εινε μιά πρόληψις!... μου τόνισε. Και κάθε πρόληψις εινε φριχτή. Πρέπει να σκέπτεται κανείς με διάγεια και θάρρος. Καμμιά φορά θα σάς άποδείξω, όπως δυο και δύο κάνουν τέσσερα, πός ή άθανασία εινε μιά τρομακτική κουταγιά.

Άλλοτε όμως ποστήριζε τό αντίθετο.

— Δέν μποροίμε να ξεαφανιζώμαστε έτσι, δίχως ν' αφήνουμε κανένα ίχνος. Είμαι βέβαιος πός ύπόχαη για μιά ζωή, μετά θάνατον. Η άθανασία εινε ένα γεγονός, μιά πραγματικότητα. Θα τό δητε... θα σάς τό άποδείξω έγώ... Όταν πεθάνω...

Αίτη ώρα πρίν πεθάνη, ο Τσέχωφ μίλουσε μόνος του, δυνατά:

Θά ήθελα να ήμουν ένας προσωνητής, να πάω στους άγιους τόπους, να μείνω σ' ένα μοναστήρι, στη μέση ένός δάσους, κοντά σε μιά λίμνη. Και τὰ βράδια του θεούρου, να κάθουμαι σ' ένα πέτρινο πάγκο στην πόρτα του μοναστηριού...

Ό Τσέχωφ πέθανε μ' ένα χαμόγελο μακαριότητασ στα όχρά του χέλιη.

IBAN ΜΠΟΥΝΙΝ

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ

Κάνετε όσον ήμπορείτε οικονομίας, έστω μικράς, άν δέν σάς περισεύουν πολλά. Καταθέτετε αυτάς εις τό Ταμειυτήριο τής Έθνικής Τραπέζης. Έτσι ασφαλίζεται έντελώς τὰ λεπτά σας και μαζί με τους τόκους, σχηματίζετε σιγά—σιγά ένα σεβαστόν κεφάλαιο άπαράτμητον διά τὰ γεράματα και διά κάθε έκτακτην άνάγκην τής ζωής σας.