

ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

ΑΠΟΜΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΩΝΟΣ

(Από τα κείμενα της επίσημης έκδοσης του έργου του Γ. Βασιλειάδη, με την επιμέλεια του Δ. Βασιλειάδη)

(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

ΤΟΤΕ οι "όλοι του ποιητού θέλησαν να προσκαλέσουν κάποιο γιατρό από τη Ζάκυνθο, αλλά ο Τράιβερ το θεώρησε περιττό γιατί η κατάσταση του δέντου φαινόταν ακόμα επικίνδυνη. Φαινεταίως δεν ειχε κι ο ίδιος ο Τράιβερ— όπως μας τόμισσομολόγησε αλλωστε—δεν ειχε άντιληφθή διευτυχικώς ο ποιητής δεν ήταν καθόλου καλά, πράγμα που επιδόρουσε στα χαλαρωμένα νεύρα του. Έτσι πάθαινε νευρικές υπερδιεγέρσεις, που ειχαν επικίνδυνο χαρακτήρα. Έντοματετα ο πυρετός του μεγάλωνε ολοένα και τότε προσκάλεσαν και το γιατρό απ' τη Ζάκυνθο.

Ο Τράιβερ ειχε καταλάβει πειτα ότι ο Θύων δεν θα γλύτωνε το θάνατο. Και πράγματι την νύχτα της άρρώστιας του Ζακυνθίου γιατρού, έπληθε ύποπρη και ο εξηγημένος έντελός μέγας ποιητής και φιλέλληνας έκλεισε τα μάτια του για πάντα μέσα στην άγκαλιά του γιατρού.

— Δεν αισθάνομαι καμιά τύψη, έπρόσθεσε ο Τράιβερ, τελειώνοντας την κουβέντα του. Γιατί κι 'ο καλύτερο γιατρού του κόσμου αν ήταν εκεί, δεν θα μπορούσαν να τον σώσουν. Περιφρονούσε τις συμβουλές και τις συνταγές των γιατρών και δεν έπληρε ούτε ένα από τα φάρμακα που του ώρισαν.

Αυτά μας διηγήθηκε ο δόκτορ Τράιβερ. Ο ήλιος ειχε κρυφτή πειτα πίσω απ' τη Ζάκυνθο, όταν με το φίλο μου Πολωνό Φιλέλληνα Προνοκόφου τραβήξαμε για το ξενοδοχείο μας. Έκει ο θυρωρός κύρ Δημήτρης μας περιμενε στην πόρτα και μας ανήγγειλε ότι βρισκόταν άπάνω κάποιος ρώσος αξιωματικός που ειχε έρθει με γαϊδουράκι από το ακρωτήριο Παπάς, όπου ώρισόσε μια ρωσική φρεγάδα, έπίτηδες, για να έπισκεφθή έμάς τους Βαναρούς αξιωματικούς.

Άμεσως σπερξαμε ότι θα ήταν δύσκολο να περιποιηθούμε αυτό τον ξένο, αν μάλιστα δέ μιλούσε άλλη γλώσσα από τη ρωσική. Οποδοήθησε, άνεβηκαμε επάνω κι' έκει βρήκαμε τον έπισκέπτη μας. Ήταν ένας νέος είκοσι περίπου χρονών, ξανθός, εύρωστος, τέλειος τύπος Ρώσου. Μας χαιρέισε με μεγάλη έγκαρδιότητα, αλλά δυστυχώς, μόνο ρωσικά μιλούσε. Εύτυχος ο Προνοκόφου κοιτούσ'σραβάρ, κατώθωσε να συνεννοηθή μαζί του.

Σε λίγο έφτασαν κι' οι άλλοι Βαναροί αξιωματικοί, μαζί με το νομάρχη Γλαράκι, ο οποίος βλέποντας το Ρώσο ρώτησε.

— Πούδς είν' αυτός ο ξέαιρετικός νέος; — Είν' ένας ρώσος αξιωματικός, το' άποκριθήκαμε, που δεν ξέρει άλλη γλώσσα από τη δική του. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε μαζί του!...

— Ο! έκανε ο Γλαράκις εύθυμα. "Αν θέλετε να περιποιηθήτε και να ευχαριστήσετε ένα Ρώσο, πρέπει να τον μεθύσετε!...

"Όλοι έπιδιοκίμασε τα λόγια του και τον ρώτησε ζωηρά:

— Άλλά πώς θα τον καταφέρουμε.. — Ο! το πράγμα είνε πολύ εύκολο! Παίχτε μαζί του τον «Πρίγκηπα του Τόρεν» την παλιά εκείνη κωμωδία των γλεντιών των Γερμανών φοιτητών!

Οι περισσότεροι από μας ήξεραν το παλιό αυτό έθιμο των Γερμανών φοιτητών κι' έτσι η πρόταση του κ. Γλαράκη έγινε δεκτή με ένθουσια. Άρχισαμε άμεσα τις απαραίτητες προετοιμασίες, παραγγείλαμε να μας έτοιμάσουν ένα πόντε και αφού φάγαμε πρώτα, ο Προνοκόφου ανέλαβε να καταστήσει γνωστό το γερμανικό αυτό έθιμο στο Ρώσο, αν και δυσκολεύτηκε αρκετά για να το κατορθώσει αυτό.

Πρέπει όμως να εξηγήσουμε εδώ και στους Έλληνας άναγνώστες τι είνε ο «Πρίγκηπ του Τόρεν».

Οι γερμανοί φοιτητάι στα γλέντια τους άναγόρευαν έναν απ' τη παρέα τους πρίγκηπα του Τόρεν και τον τοποθετούσαν σε μια πολυθρόνα επάνω στο τραπέζι τους. Οι άλλοι φοιτητάι άποτελούσαν την αλλη του και στεκότουσαν όλόγυρο του. Ο «Πρίγκηπ» άρχιζε τότε να τραγουδά ένα τραγούδι, ειδικό για την περίσταση, το οποίο συμφοιτητάι του επανελάμβαναν ένα χορό.

Συγχρόνως ο κάθε φοιτητής κρατούσε στα χέρια του δυο ποτήρια γεμάτα κρασί ή μπύρα απ' τα όποια το ένα το κρατούσε ο ίδιος και το άλλο το πρόσφερε στον «Πρίγκηπα» ο οποίος, τσουγκρίζοντας του με

είλιε του συνοδεύοντος τον "Θώνα κατά την του στην Ελλάδα Βακαρού αξιωματικέ Χριστόφρου Νέξερ) το ποτήρι αυτού που τον κερνούσε, έπρεπε να το άδειάζει ως το πάτο.

"Έτσι κάθε φοιτητής έπρόσφερε στον «πρίγκηπα» ένα ποτήρι γεμάτο κι' άδειασε κι' ο ίδιος άλλο ένα. Φαντάζεται κανείς εύκολα απ' αυτό πόσα περισσότερα ποτήρια έπινε ο «πρίγκηπ» απ' τους άλλους φοιτητές. "Αν οι φοιτητάι ήταν δέκα ο «πρίγκηπ» θα έπινε όσο θάπιναν κι' οι δέκα μαζί... Γι' αυτό, τις περισσότερες φορές, πριν ακόμα τον κεράσουν όλοι ο πρίγκηπ κατέβαινε απ' το «θρόνο» του τρεκλίζοντας και τραυλίζοντας κι' έπαινε άλλος τη θέσι του. Το ίδιο θα εξακολουθούσε ως το τέλος του γλεντιού.

"Άλλά ο ρώσος αξιωματικός ειχε, φαινεταί, πολύ γερό στομάχι. "Όταν ανέβηκε στο θρόνο του πρίγκηπος του Τόρεν, δοκίμασε το πόντε. Το βρήκε όμως πολύ ελαφρό και ζήτησε άγγλικό μπράντυ, το οποίο σπείασε να του φέρουσε.

Είμαστε έν δυο δεκαπέντε και, τραγουδώντας άδειασαμε με τη σειρά τα ποτήρια μας, κερνάοντας συγχρόνως και το Ρώσο. Έτσι ενώ ο καθένας από μας άδειασε ένα ποτήρι, ο Ρώσος άδειασε δεκαπέντε.

"Έγινε και δεύτερος και τρίτος και τέταρτος γύρος κεράματος αλλά ο Ρώσος έμνε ακλόνητος στο θρόνο του.

Στο τέλος, οι δικοί μας, με το κεφάλι τους βαρú και με τα πόδια τρεμμένα, άρχισαν ν' άποστρωτάνει ένας ένας. "Από τους πρώτους άποστρωθήκε ο κ. Γλαράκις. Άλλοι πάλι πλάγιασαν σε ό,τι εύρισκαν μπροστά τους. Το ίδιο έκανα κι' εγώ, που έαπλόηθηνα φαρδύς πλατύς σε δυο καρέκλες. Ο Ρώσος όμως εξακολουθούσε να κάθεται στο θρόνο του, πινόνας και τραγουδώντας.

Την άλλη μέρα το πρωί, όταν έβησανα αισθάνθηκα τον παγωμένο άερα να με χτυπά από την άνοιχτή πόρτα του έξώστου ποίβλεπε στη θάλασσα. Σηκώθηκα κι' είδα το Ρώσο αξιωματικό να κάθεται εκεί άπολαμβάνοντας την πρωινή δροσιά και κρατώντας στο χέρι του ένα ποτήρι γεμάτο μπράντυ. Μου χαμογέλασε φιλικά και μούγενε να πάω κοντά του. "Η δρι του έλαμπε όλόκληρη και φωβόνοντας : «Χαράσσο! Χαράσσο!» άδειασε το ποτήρι που κρατούσε.

"Έτσι δεν πείχαμε το σκοπό μας, γιατί όχι μόνο ο Ρώσος δεν μεθύσε, αλλά ήταν φαιδρός και εδιδάχτες. "Όλοι έμεις αντίθετως είχαμε πονοκέφαλο, κι' έλεγε ο ένας στον άλλο :

— Άλλη φορά δεν θ' άποφασίσουμε να μεθύσουμε το Ρώσο.

Εκείνες τις ήμέρες, ο Κεφαλλονίτης ξενοδόχος μας πούλησε το ξενοδοχείο του κι' ο καινούργιος ξενοδόχος άρχισε να μας εκμεταλλεύεται, πράγμα που μας έκανε να θέλουμε να τον έγκαταλείψουμε. Τότε ο πάντοτε πρόθυμος νομάρχη κ. Γλαράκις μας έβγαλε από τη δυσκολία μας. Γνώριζε κάποιο Μαλτέζο, όνομαζόμενο Παύλο, που ειχε χρηματίσει άλλοτε ξενοδόχος και που τώρα δεν εργαζόταν έλλείψει χρημάτων. Σ' αυτό τον Παύλο δώσαμε όλοι μια προκαταβολή για να ίδρύσει ξενοδοχείο. Νοίκιασε άμεσα ένα σπίτι κι' εκεί έγκαταστάθηκε σύν γυναιξί και τέκνοις. Πήρε και τον υπηρέτη του παλιού μας ξενοδοχείου τον κύρ Δημήτρη.

Εκει σε λίγες ήμέρες, έγκαταστάθηκε κι' έμεις κι' εξακολουθήσαμε τις βραδυνές συγκεντρώσεις μας.

Δεξιά κι' άριστερά στη μικρή αίθουσα του ξενοδοχείου που συγκεντρώνομασε τα βράδια για να κωμεινιάζουμε, ύπληξαν δυο δωμάτια των όποιων οι πόρτες έμνεαν συνήθως άνοιχτες.

"Ένα βράδυ όμως βρήκαμε την πόρτα του ενός δωματίου κλειστή. Αυτό μας έκανε έντοπωσι, αλλά έπειδή έδεικνυε το βράδυ ο λογαγός Χάν έωρταζε τα γενέθλια του, το ρίξαμε στο γλέντι και ξεθάσαμε να εξακριβώσουμε τι συνέβαινε. Γλεντήσαμε και τραγουδήσαμε ως τις δυο το πρωί.

Το άλλο βράδυ όμως όταν πήγα στο ξενοδοχείο μας βρήκα την πόρτα του κλειστή και είδα να περιμένουν απ' έξω πολλοί συνάδελφοί μου, οι όποιοι μου ειπαν ότι αν κ' επανειλημμένως χτύπησαν την πόρτα, δεν παρουσιάστηκε κανείς να τους άνοιξη από μέσα. Σε λίγο έφτασαν κι' ο Προνοκόφου με τον Νομάρχη Γλαράκη.



Έλληνης άρχόντισσα της εποχής του "Θώνος. (Σκίτσο του Ίταλου Ε. Ρονζάτι)

(Άκολουθεί)