

ΕΚΛΕΚΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΜΩΡΙΣ ΡΕΝΑΡ

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΡΑΛΦ



NEBAINA στο 'Ατελιέ' του Ράλφ, έχει ά-
πάνω στην όδη Κλωνιακού, κάνοντας ένα σο-
ρό θλιβερό σέφρες για την τραγική μοίρα
του παρξένου φίλου μου, που ήταν άλλοτε ο
φωτογράφος της μόδας στο Παρίσι και τώ-
ρα κέρδιζε με κόπο τη ζωή του, χαμένος στα
δάθη της καλής Μοντιάρτης.

Χτύπησα λοιπόν κ' όταν άνοιξε ή πόρτα,
βρέθηρα μπροστά στο εύγενικό πρόσωπο του
Ράλφ, με το μαύρο γενάκι, την καλλιτεχνική
γραβάτα και την αιώνια πιαλα στο στόμα.

— Πούς είνε ; Ήσανε ο Ράλφ καί με κί-
τταζε παράξενα.

— Μά τί ; Δέν με ξέρεις ; τόν ρώτησα
σαστημένος.

— Α, τώρα σέ κατάλαβα από τη φωνή !
μού άπάντησε ο Ράλφ, χαμογελώντας. 'Εμπα

μέσα λοιπόν ! Τί γίνεται ;

— Για πρώτη φορά τότε πρόσεξα, ότι δέν φορούσε τά γυαλιά του.

— Ναι, ναι... μού είπε. Χθές τόν προή — ήταν Κυριακή, όπως ξέ-
ρεις — έστασα τά γυαλιά μου και φαντάζεσαι την τραγωδία μου. Δέν
έβλεπα τη μύτη μου !... Πού νά σού τά λέω, φίλε μου. Καί είχα και
πελάτες. Ένα ξενογράφος νουήμφων, όπως κατάλαβα...

— 'Αν ν' έβλεπες από ένα μέρος πώς τους φωτογράφησα δίχως γυα-
λιά ! Μόλις διάκρινα τό πρόσωπό τους. Η κυρία μάλιστα είχε ένα δει-
κό στο πρόσωπό της, πού δέν τό σκρυσσε παρά μονάχα την τελευταία
στιγμή. Μπα ! Δέν θαυμάσια ! Είμαι βέβαιος πώς πέτυχα τό εύφημ' που
ήθελα. Καί τώρα περμένο νά μού στείλουν τά γυαλιά μου για νά δώ
πώς βγάραν εκείνοι οι δυο έρωτευμένοι...

Τό εύφημ' ήταν ή μονά, ή ελάττω του Ράλφ. 'Όταν έδω και λίγα
χρόνια ήταν ο φωτογράφος της μόδας, ξι τρέλιανε όλες τις κινή-
σεις άριστοκρατίας με τις καλλιτεχνικές φωτογραφίες του. Ήταν ένας
μάγος ! 'Επειτα, όταν τόν παρήγαγε ή γυναίκα του, ο Ράλφ έχασε τα
πάντα. Η γυναίκα του έφυγε ξαφνικά από τό σπίτι αφήνοντας ένα
σύντομο γράμμα... 'Ο Ράλφ δέν έβασε ποτέ με πούν τό είχε σπασί.

— 'Αν τό ήξερε, θα είχε σκοτώσει άπάνθρωπα τόν κλέφτη της είντηρας
του. Απογοητευμένος λοιπόν άν' όλα, έβλεπε τό πολιτελής εσπότηνιο
του, έγινε άρνητος από τό σαλόνια κ' αποτραβήχτηκε στην παλιή
Μονιάρτη...

— Αιφτό οι δυο χτεςνοί πελάται μου, έξακολουθήσε νά μού λέει,
δέν ξέρεις πόσο θιασόντουσαν. 'Ηθελαν νά έχω έτοιμες τις φωτογρα-
φίες σήμερα τό απόγευμα. 'Ετσι έλεγε ο άνδρας. 'Η γυναίκα δέν έ-
δινε τίς φρονιμες και δούλε γυναίκες πού κάνουν είντηρημένο ένας
άνδρα... 'Ας είνε ! Η φωτογραφίες τους είνε έτοιμες.

'Ο Ράλφ πήρε μι άπό ένα τραπέζι και μού τήν έδωσε για νά τή
δώ. 'Επειτα, άρχισε νά γεμίζει την πιαλα του με άπαθια. Έγώ όμως,
μόλις έφριξε μι ματιά στη φωτογραφία, τή έχασα και την άφησα
νά ξεφυρί από τό χέρι μου και νά πέση καταγής.

'Ηταν ή φωτογραφία μιάς άμορφης γυναίκας, δίπλα σ' έναν άν-
δρα σαράντα χρονών γρόνον. Το παρξένο τώρα ήταν ότι ή γυναίκα
αυτή είχε μι άμορφη φράση και τρόπον στο πρόσωπο σίν νά τή
είχε φράσει ο φράξ. 'Ο Ράλφ, έβλεπα, δίχως γυαλιά, δέν μπορούσε
νά διακρίνη τίποτε και την φωτογρά-
φισε έτσι, όπως ή-
ταν, κατάχλωμη
και τρομοκρατημέ-
νη !...

— Πέτυξε ; με
ρώτησε ο Ράλφ,
ανάδοντας την πια-
σα του. Έγώ μι ά
φορά έκανα καλά
τη δουλειά μου.
'Αν δέν είνε άμορ-
φη, δέν φταίω έ-
γώ, αλλά ή φράση !

— 'Ω, πέτυχαν
θαυμάσια ! τού ά-
πάντησα δειλά και
τόν κίτταξα στο
πρόσωπο. 'Η τ α ν
άπαθια, ήταν ος,
σάν άνθρώπος πού
δέν είχε κατάλαβει
τίποτε.

'Εφυγα λοιπόν
ταραγμένος από τό
άτελιέ, όσο μπο-
ρούσα πού γρήγορα
για νά μήν προδο-
θώ. Μά και μα-

κράϊ από τό άτελιέ, τού δέν μπορούσα νά ήσυχάζομαι. 'Από τό νού μου
περνούσαν ένα σορό παράξενης ιδέας...

Κατά τις πέντε ή ώρα τό απόγευμα χτύπησε τό τηλεφώνον. Ήταν ο
Ράλφ.

— Έχεις νά πιάσ σουβένα άπόψε ; με ρώτησε.

— 'Όχι, τού άπάντησα. Γιατί ;

— Γιατί σάς προσκαλώ άπόψε σ' ένα μεγάλο γλέντι. Θα είνε κ' ο
Ντεμαρκέ, κ' ο Πρεσάρ, κ' ο Γκουκρόν, με τή κορίτσια τους... Θα
έρθης, ε ; Σού υπόσχεσαι νά σού κάνω μι έκκληση.

— Θάρω έξάπαντος !...

— Δουτών, στο άτελιέ μου ! Θα συναντήσης όλους τούς φίλους μας
στο καρνεβιο «Σομιέ» κ' από εκεί θα ρθής δωπέρα... Κατάλαβε ;
Αντίς ή εδεξιώσεις τού Ράλφ ήταν πάντα παράξενες. 'Όπως σάς
είπα, ήταν ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ένας μάγος της φωτογραφίας
και τού φωτισμού. Τό άτελιέ του λοιπόν σέ και τέτοια γλέντια έ-
παυσε μι άνη φαντασμαγορική...

— Εκείνο τό βράδυ ή παρξια μας μαζεύτηκε στο καρνεβιο «Σομιέ».

— Άπό τις έξι είδους έκκληση μιάς έτοιμάει ο Ράλφ, είνε ένα από
τά κορίτσια, τό πού περιέγραφο.

— Αυτό θα τό δούμε, απάντησε ο ξενογράφος Γκουκρόν.

'Επαμε λοιπόν μερικά κοκταίλ κ' έπειτα τούς πρότεινα, κόβοντας
στη μέση μι καλλιτεχνική συζήτηση, πού διαφωνούσαν :

— 'Α' λέτε ; Δέν πάμε στο Ράλφ ;

— Τά κορίτσια σερβώσαν πρώτα. Κι' όλα τραβήξαμε για την παλιή
Μονιάρτη. Κι' εγώ, δίχως νά τό θέλω, ήμουν περιέργος. 'Ο Γκουκ-
ρόν κ' ο Πρεσάρ προχωρούσαν, έξακολουθώντας τη συζήτησή τους.
'Ο πρώτος κρατούσε έναν κινεμάτιό πίνακα κ' ο δεύτερος τα τελεν-
τικά σχέδιά του. 'Από πίσω πήγαν τα κορίτσια τους, δυο 'Αμερικαν-
νίδες, πού είχαν πάει τό απόγευμα νά ζωγραφίσουν στο Φοντανεμπλό.

Πρώτος λοιπόν έγώ ανέβηκα τή σκάλα. 'Η πόρτα τού άτελιέ τού
Ράλφ ήταν μισάνοιχτη. Κι' άπάνω στο φύλλο της ήταν ένα κομμάτι
άσπρο χαρτί με αυτές τις λέξεις : «Μήτρε μέσα !»

Μήτρα πάλι πρώτος. 'Από πίσω μου ερχόταν κάποιος άλλος. 'Όλοι
μας είμαστε άνωτόμωνοι νά βρούμε την έκκληση τού Ράλφ, πού θα ή-
ταν δίχως άλλο έσκονταχική και πρωτότυπη. Τό άτελιέ ήταν σχεδόν
σκοτεινό. Ένας παλιός και μεγάλος πολυέλιωος, πού κρεμόταν από τη
μέση τού ταβανού, έφριχνε ένα κινεμά κ' άόλυτο φως στο δωμάτιο.

Οι τοίχοι τού άτελιέ ήταν σκεπασμένοι με μαύρα κρέμα με άσπρές
κορνίζες. Τό θέαμα αυτό ήταν άνατριχιαστικό. 'Επιπλέον κάτι κρε-
μόταν από τόν πολυέλιωο, σάν ένα μαύρο πτόμα, άπαθιο !...

Τά κορίτσια εθγάλαν ένα σφίλιασμα τρόμον κ' άμωσαν προς την
πόρτα. Έγώ όμως κ' ο Γκουκρόν έξακολουθήσαμε νά προχωρούμε.
'Ενας άνθρωπος, πού δέν τόν ξέρουμε, κρεμόταν από τόν πολυέλιωο !...

'Ηταν νεκρός !... Πάνω στα μαύρα ρούχα τού ήταν κομψοποιημένο έ-
να χαρτί, πού έγραφε : «Τό τελευταίο μου έμφέδ...»

— Για τ' όνομα τού Θεού ! Τί σημαίνει αυτό ; φώναξε ο Γκουκρόν.

Και με κίτταξε στο μάτια κατάχλωμοι και τρέμοντα από την τα-
ραχή του.

— Σημνάνει ότι ο Ράλφ έλαβε πού γρήγορα τά γυαλιά του... τού
άπάντησα.

'Εκείνος με κίτταξε πάλι σάν νά είχε μπροστά του κανένα τρελλά.
Κάτω στο πάτωμα ήμους ήταν άκόνη ή φωτογραφία πού είχα δει τό προή.

— Νά ο άνθρώπος πού σκότωσε ο Ράλφ ! τούς είπα, και τούς έδειξα τη
φωτογραφία. Είχε
έρθει νά πάρη τις
φωτογραφίες - Αδ-
τή τη γυναίκα πού
είνε δίπλα τού την
ξέρεις ;

— Θεέ μου ! φώ-
ναξε ο Πρεσάρ.
Είνε ή γυναίκα
τού Ράλφ !...

Κι' έτσι, με τό
τρομερά αυτό λά-
για, κατάλαβαν ο-
τι ο Ράλφ είχε
σκοτώσει και κα-
τόπιν είχε κρεμά-
σει από τόν πολυέ-
λιωο τόν κλέφτη

της είντηρας του,
πού είχε τό θρά-
σος νά μη νά
φωτογραφιστή
άτελιέ του, μαζί
με την άσπρη μι
μέρα πού ο Ράλφ
βρισκόταν χωρίς
γυαλιά !...



'Ο Γκουκρόν και ο Πρεσάρ προχωρούσαν, έξακολουθώντας τη συζήτησή τους...