

# Ο "ΤΑΥΡΟΣ"

ΤΟΥ ΓΙΩΝ ΚΟΥ ΓΙΣΔΕΡ



ΚΑΝΕ πάντα ό,τι προνοούσε από τό κεφάλι του. Δέν άκούγγε κανέναν και δέν λεγόταν συμβουλιές. Τίποτε δέν τόν έμπόδιζε να πραγματοποιήση τά σχέδιά του. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι ήσαν ξένοι. Άκούγγε και οι δικοί του, στο σπίτι του.

—Οι άνθρωποι, έλεγε, στους φίλους του, δέν άξιζουν την αγάπη και την εύπλαχία. Κέττιζε τη δουλειά σου και μη φροντίζεις για κανέναν. Διότι τον αλήτη με κλοτσιές από τό σπίτι σου και κόβε την επαγγελματική φιλναρία του ζητιάνου, πού σου λέει χίλιες ψευτιές, για να σου πάρη ένα νόμισμα. Αν τύχει και δής κάποιον να παλεύη στον άκισμό της δυστυχίας και σε παρακαλέσει να τόν βοηθήσης, χίλια πιά μέσα. Η κοινωνία είναι ένας βορσός. Όσο τόν άνακατεύεις, ήμουν ένας σκύλλος. Θα γούριζε στην άγορά, για να κλέβη την τροφή που έπαιρνε ήμεις, για να ξεπουρασθώ. Δέν θα με βασάνιζε καμιά σκύλλος. Ένας αλήτης - σκύλλος, πού δέν θα καταδεχόταν κανείς να τόν κοιτάξη...

Οι φίλοι του γελοούσαν με τις παραξενιές του. Ήξεραν ότι μιλούσε σοβαρά, μα δέν μπορούσαν να πιστέψουν ότι αυτός, ό τόσο μορφωμένος άνθρωπος, ήταν ικανός να κάνει ό,τις αυτές τις προστυχίες πού τους άνέφερε.

—Έχεις δηλητηριάσει τη ζωή σου, τού δίπλωναν με θλίψη. Η καρδιά σου δέν μπορεί να αισθανθή καμιά χαρά. Είσαι ένας πεθαμμένος. Μα τό περίεργο είναι ότι άκόμη και στην άλλη ζωή θα βασανίζεσαι από αυτό τό μαρτύριό σου. Καμιά πρόβει σου δέν είναι καλή και ποτέ δέν άκουσες ένα εύχαριστώ από κανέναν. Είσαι ένας ταύρος. Τό πείσμα σου θολώνει τό μυαλό και σε κάνει τρελλό.

—Ο Λέλι τούς άκούγγε άμυλητος. Ναι, είχαν άπόλυτο δίκιο. Όταν κρινόνταν από τό πύσμα του, θα μπορούσε με τό κεφάλι του να γρονέμισε ένα...σπίτι. Ήταν ένας άδιόρθωτος! "Αν μάλιστα έξοκολουθοόσε έτσι ν' αφήγη τόν έαυτό του να παρασύρεται από τά νεύρα του, γούργουρα θα καταστάλαζε στη φούακή.

Μα πού ήσαν ή αίτία, πού άνάγγασε τόν Λέλι Μάρτινγκ να γίνει τόσο άπαίσιος; Η μητροιά του... Αύτη τού σκότωσε την καρδιά του κα' αυτή τόν έκανε να μισή τόσο πολύ τόν κόσμο. Ο Λέλι ποτέ δέν δοκίμασε ένα τρυφερό χάδι και ποτέ δέν άκουσε να τού μιλάνε με καλωσύνη. Διαρκώς τόν δέρνανε και τού φερνόντουσαν με σκληρότητα. Κι' αυτός άκόμη ό πατέρας του τόν άγριοκούτταζε, κάθε φορά πού θα τόν συναντοόσε.

Στό σχολείο, οι συμμαθηταί του τόν κοροΐδευαν. Ήξεραν τή βίασανά του. Γι' αυτό αισθανόντουσαν μια μεγάλη κακία για τόν Λέλι.

Για να τού φερνόνται έτσι οι γονείς του, σκεφτόντουσαν, πρέπει να τούς έχη κάνει κάτι κακό.

Κι' όμως, ό Λέλι Μάρτινγκ ήταν ήσυχος σαν άρνί. Ποτέ δέν παραπονιόταν. Κι' ίσως αυτό ήταν ή αίτία πού θύμωναν οι δικοί του.

—Αυτό τό παιδί είναι διεστραμμένο, έλεγε ή μητέρα του. Δέν μιλάει και δέν κλαίει όταν τό δέρνω. Φοβάμαι ότι καμιά νύχτα θα μάς κόρη τό λαμό. Φαίνεται από τό μάτια του ότι έχει επαγγελματική ψυχή.

Κι' ό πατέρας του άναγκαζόταν να παραδεχθή ότι ή γυναίκα του έχει δίκιο. Πρώτη φορά έβλεπε ένα μικρό παιδί να έχη τόση θέληση, ώστε να καταναλώη τόν πόνο του και να μής ξεφωνίση.

Όταν όμως ό Λέλι Μάρτινγκ μεγάλωσε, τότε μονάχα είδαν οι γονείς του τόσο κακό τού είχαν κάνει. Κι' οι πόνοι πού πλήρωσαν αυτό τό λάθος ήσαν εκείνοι. Ο Λέλι τούς εγκατέλειψε στην τύχη τους. Πέθαναν από την πείνα, χωρίς ό γιος τους να νοιώση καμιά τύψη γι' αυτό τό φέρσιμό του. Έπειτα ήρθε ή σειρά τών συγγενών του. Έναν έναν ό Μάρτινγκ τούς έξεδικείτο και τούς έκανε να μετανοήσουν πικρά με τη διαγωγή τους. Όλοι τώρα τόν φοβόντουσαν και τόν τρε-

μαν. Από μια διαβολική σήματιση, ό Λέλι Μάρτινγκ πετόχανε πάντα στις δουλειές και κάθε μέρα γινόταν και πιο πλούσιος. Κι' αυτή την περιουσία του την μεταχειρόζταν για να ξεφτελέση τούς ανθρώπους. Έδινε χίλια δολάρια σ' έναν έργατικό, για να τού πάρη τη γυναίκα του, λήθρονε έναν άστοναμικό για να δεχθή να τόν χαστονώση κι' έ- από τό κάτεργα. Ο Λέλι Μάρτινγκ είχε μεταβιλήθ σ' έναν επικίνδυνο σατανά. Έναν καταστραφέα. Τους μόνους πού ξεκαλοιοθοόσε άκούγγε ν' άκούγγε ήσαν τρεις φίλοι του. Σ' αυτούς κατάφευγε, όταν βαρύνταν πιά να πραγματοποιήη τά έκδικητικά σχέδιά του. Η σκληρότητα τους τόν ξεκορούσαν. Κι' αήφοί, επειδή τόν αγαπούσαν είλακενά, λιπώντουσαν για την κατάντια του κα' είχαν άποφασίσει να τόν γατρέψουν.

—Ο μόνος τρόπος, λέγαν, είναι να τόν κάνουμε ν' αγαπήση μια γυναίκα... Μια πραγματική γυναίκα. Έναν άγγελο...

—Μα υπάρχουν άγγελοι στη γή;

—Τουλάχιστον να βρούμε μια, πού να παίξη τό ρόλο τού άγγέλου... Αναγκάστησαν τότε να άναζητήσουν τη γυναίκα αυτή στις εύκοίες γνωριμιές τους. Υπάρχουν ένα σωρό γυναίκες αυτού τού είδους στον κόσμο. Σου χαρίζουν τη συντροφιά τους για ένα γεύμα, για μια αυτοκινητάδα, για μια μοντέρνα τουαλέτα. Ακούγγε και για λίγα δολάρια! Διάλεξαν την πιο κατάλληλη, την Πέτζυ Σάντερ. Ήταν μια λεπτή νέα, πού ήξερε να κούβη τη δίνα της για τά λεφτά κάτω από μια ψεύτικη τρυφερότητα. Έργαζόταν σ' ένα άτελειό μούδα, απ' αυτό πού ή κυρίες φτιάχνουν τουαλέτες κι' οι συνοδοί τους αντί ενός ποσού δολλαριών προμηθεύονται τις εφήμερες φίλες τους!

Η Πέτζυ άκούγγε προσεκτικά τό σχέδιο τών συντρόφων τού Λέλι, παζάρεψε την άμαμή της, και τέλος δέχτηκε.

Κι' από την άλλη μέρα κούλας «ρίχτηκε» τού Λέλι, μ' ένα σύστημα πολιορκίας, πού θα τού έβλενε κι' ό καλύτερος στρατηγός. Ο Μάρτινγκ στην αρχή πήγε μαζί της, επειδή ήταν άμορφη κι' αισθανόταν την έπιθυμία να την βασανίση. Έπειτα την ξεφτελίσε, βάζοντάς την να τού γνωρίζη τις φίλες της και να την κοροΐδεύη μαζί τους. Τέλος της νόμισσε ένα διαμέρισμα και πήγαινε όποτε την θυμόταν, για να της κάνει μια τρομαχτική σσηνη για τό τίποτα.

Η Πέτζυ τή είχε χαμένα. Πρώτη φορά της φερνόταν έτσι ένας άνθρωπος. Όλοι την είχαν συνηθίσει σε τρυφερότητες και γλυκά λόγια. Ήταν ό μόνος πού δέν την παρακαλοόσε, αλλά την διάταζε. Κι' ή Πέτζυ σκέφτηκε τότε ότι ό Λέλι Μάρτινγκ ήταν ένας άληθινός άνδρας. Και τόν αγαπήσε. Ο έρωσ της έκδηλώνονταν με μια τρυφή ύπακοη στις άπατησεις του. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να μη δέχεται πιά τά λεφτά τών φίλων του. Ναι, ήταν ξετρελλαμένη με τόν Μάρτινγκ. Όσο δέ τόν έβλεπε να γίνεται λίγο τρυφερός μαζί της, τόσο πήγαινε να χάση τό μυαλό της από την εύτυχία της. Κι' αλήθεια, αυτή ή άφοσίωση της Πέτζυ είχε ξυπνήσει σιγά-σιγά στον Λέλι τόν άνθρωπισμό του. Άρχισε να βαρύνεται τά έκδικητικά σχέδιά του, να περιποιήται τη φίλη του και να γίνεται καλός. Οι σύντροφοί του ήσαν ένθουσιασμένοι πού είχε πετύχει τό πειράματό τους.

Δέν περιήμεναν λοιπόν τίποτ' άλλο, παρά να μάθουν από τόν Λέλι ότι θα παντρευόταν την αγαπημένη του.

Μα αυτό δέν έγινε ποτέ. Η Πέτζυ μια μέρα, σε στιγμή άδυναμίας, τού όμολόγησε τό τέχνασμα τών φίλων του. Ο Μάρτινγκ έγινε θυρισ. Πρώτη φορά είχε κρυευθή από έναν τόσο μεγάλο θυμό. Κόντεψε να πάθη συγκοπή από τη λύσσα του. Έφυγε από τό διαμέρισμα της Πέτζυ για να μη γυρίση πια ποτέ και ξεγράψε από τόν κατάλογο τών φίλων του πούς τρεις ανθρώπους πού ήθελε να τόν κάνουν ευτυχισμένο. Είχε γίνει πάλι ό ταύρος!...

Όσο για την Πέτζυ Σάντερ, αυτή ξεναγούρισε στον όκο της μούδα, κλαίγοντας πικρά. Μάταια προσπαθοόσαν να την παρηγορήσουν ή φίλες της. Για μια άνόνητη όμολογία είχε αφήσει να της ξεφυγή από τά χέρια ή άδικαρία να γίνη τίμα γυναίκα. Δέν μπόρεσε να κρατήση αυτό τό άδωο μυστικό. Μα πού γυναίκα μπορεί να κρατήση τά μυστικά τών άλλων; Καμιά! Όλες τους είναι ίδιες! Γι' αυτό δέν μπόρεσε να γίνη άνθρωπος κι' ό Λέλι Μάρτινγκ, ό «ταύρος»!...



Μάταια προσπαθοόσαν να την παρηγορήσουν ή φίλες της...