

ΞΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΦΕΡΝΤΙΝΑΝ ΝΤΥΒΙΑΡ

ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΔΙΧΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑ



γιατρός είχε πη καθαρά στη Λουσιέν :

—Αφού δεν μπορείτε να ξεκουραστήτε...

Μά έβδομάδα ! Μά μήπως ήταν εύκολο ;

—'Ελα, όμως, τέσσερες μέρες μπορούσε θαμιάσει να λείψει από τό Παρίσι.

λουλουδία και στη μοναξιά της Ριό βέρας...

Μόλις όμως πέρασε τό Φρεγυόλ, μία παράξενη στενοχωρία της έσφιξε την καρδιά.

—'Αχα, τα φρένα άρχισαν να στριγγιλίζουν και τό τραίνο απάθηκε άποτομία, δύο-τρία χιλόμετρα πώ μικροστά από τό σταθμό της Μαριμέλ.

—'Η Λουσιέν, άνήσυχη, κατέθηκε από τό βαγόνι της κ' άρχισε να περπατά νευρικά ανάμεσα στις σιδηροδρομικές γραμμές.

—Τό τραίνο θά φύγει για τή Νίκαια ύστερ' από δύο ώρες !...

—Δυό ώρες... 'Η Λουσιέν, για νά ξεσκάσει, προχώρησε και μπήκε στη Μαριμέλ.

—'Εναν καθρέφτη, εκεί στό όρόφο, είδε άξαφνα τόν έαυτό της.

—Μπιά ! Νά χαί τό πώ άριστοκρατικό μπάρο της Μαριμέλ.

—'Εκείνη έπείτα τής έστράσαν με τίς ματιές τους. Κι' ή γυνίκαίς πάλι τήν κίταξαν κ' έκείνη τήν κρυφή ζήλια, πώ κάνε τή μάτια τους ν' αστραγγίζον περιεσπότερο.

—'Ισως πρόφτανε ακόμη ν' άγοράσει μία άλλη φορεσιά, πώ όφραία... Όψρ ! 'Ενα έμπορικό ήταν ακόμη άνοητό.

—'Οτώ ή όρα. Στο έστιατόριο τού Καζίνο, κοντά στη θάλασσα.

—'Η μάτια κ' όμορφος σάν ένας πρωταθλητής τού τένις, καθόνταν μόνος του και τήν κίταζε τότε-τότε.

—'Ο όμορφος νέος τότε πήγε κοντά στό τραπέζι της, τήν χαϊρέτησε κ' ενίγνετα και κάθησε απέναντί της.

—Μά πώς θά τελείωνε αυτή ή περιπέτεια, ή πώ όμορφη της ζωής της ;

—'Όταν ή Λουσιέν ζήτησε από τή νύμφη τών αδελφών, έφριξε μία ματιά στον Πιέρ Μαρούαν και τού είπε :

—'Εξω από τό Καζίνο τώρα. Νά και τό άμάξι με τ' άλογα, για τούς άργούς περιπάτους...

—'Όταν ή Λουσιέν ζήτησε από τή νύμφη τών αδελφών, έφριξε μία ματιά στον Πιέρ Μαρούαν και τού είπε :

—'Εξω από τό Καζίνο τώρα. Νά και τό άμάξι με τ' άλογα, για τούς άργούς περιπάτους...

—'Όταν ή Λουσιέν ζήτησε από τή νύμφη τών αδελφών, έφριξε μία ματιά στον Πιέρ Μαρούαν και τού είπε :

—'Εξω από τό Καζίνο τώρα. Νά και τό άμάξι με τ' άλογα, για τούς άργούς περιπάτους...

—'Όταν ή Λουσιέν ζήτησε από τή νύμφη τών αδελφών, έφριξε μία ματιά στον Πιέρ Μαρούαν και τού είπε :

—'Εξω από τό Καζίνο τώρα. Νά και τό άμάξι με τ' άλογα, για τούς άργούς περιπάτους...

—'Όταν ή Λουσιέν ζήτησε από τή νύμφη τών αδελφών, έφριξε μία ματιά στον Πιέρ Μαρούαν και τού είπε :

—'Εξω από τό Καζίνο τώρα. Νά και τό άμάξι με τ' άλογα, για τούς άργούς περιπάτους...



Νά και τό άμάξι με τ' άλογα, για τούς άργούς περιπάτους...

—'Όταν ή Λουσιέν ζήτησε από τή νύμφη τών αδελφών, έφριξε μία ματιά στον Πιέρ Μαρούαν και τού είπε :

—'Εξω από τό Καζίνο τώρα. Νά και τό άμάξι με τ' άλογα, για τούς άργούς περιπάτους...

—'Όταν ή Λουσιέν ζήτησε από τή νύμφη τών αδελφών, έφριξε μία ματιά στον Πιέρ Μαρούαν και τού είπε :

—'Εξω από τό Καζίνο τώρα. Νά και τό άμάξι με τ' άλογα, για τούς άργούς περιπάτους...

—'Όταν ή Λουσιέν ζήτησε από τή νύμφη τών αδελφών, έφριξε μία ματιά στον Πιέρ Μαρούαν και τού είπε :

—'Εξω από τό Καζίνο τώρα. Νά και τό άμάξι με τ' άλογα, για τούς άργούς περιπάτους...

—'Όταν ή Λουσιέν ζήτησε από τή νύμφη τών αδελφών, έφριξε μία ματιά στον Πιέρ Μαρούαν και τού είπε :