

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ ΤΟΥ ΛΕ ΠΕΛΕΤΙΕ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΒΕΡΛΑΙΝ

(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)



ΙΣ 24 Μαρτίου ο Βερλαίν συναντήθηκε πάλι με τόν Ρ. μπό κι' έβγαλαν μαζί για τόν Λονδίνο. Μά τόν βάλαν ο τού ποιητού είχε άδειασει πια. Για τόν βγάζον οι δύο φίλοι τά έξοδά τους, κι' έπειτα ο Ρεμπό άρνούνταν να έργασθί, ο Βερλαίν άρχισε να δύντν το βράδι μαθήματα Γαλλικής με 100 και 150 φράγκα τόν μήνα. Μά τόν μαθήματα αυτά δέν ήσαν τακτικά. Και με τίς οικονομικές στενωχώρες, ή γκρινιές ξυνάριζαν.

Ο Βερλαίν κι' ο Ρεμπό βάδιζαν πια στό δρόμο τής άριστικής καταστρατής.

Γιά οικονομία, οι δύο φίλοι έβγαζαν στη φτωχή κάμαρά τους, δ.τι φώναζε ο Βερλαίν. Τήν Πέμπτη 3 'Ιουλίου 1873 — δέν είχαν ούτε ένα μήνα πού βρισκότανσαν πάλι στό Λονδίνο — ο Ρεμπό καθόταν μωρός τού παράθυρο και κούταζε κάτω στό δρόμο τόν Βερλαίν, πού γύριζε από τήν αγορά, κρατώντας με τόν ένα χέρο μία όβγα και με τόν άλλο μία μπουτίλια λάδι.

Τό θέμα αυτό τού φράνκι: τόσο κομικό, ώστε, μη μπορώντας να κρατηθί, έσκαψε από τόν παράθυρο κι' άρχισε να τόν κοροϊεύη, φωνάζοντας τού : «δουλοκό τ'...»

Μά ο Πάιλ, εκείνο τόν πρωί, ήταν παρμένος και μεταλασμένος. Έκτός από όλα 'άλλα, τού φανόταν πούδ ξετελειωτικό, αυτός, ένας άνθρωπος από άσπρη οικογένεια, να ζώνη τή φτώχεια.

Καθώς άκουσε τήν προσβολή τού Ρεμπό, τόν χρώμα του έγινε χαλκοκόκκινο. Κι' όταν μπήκε μέσα στην κάμαρα, τόν μάτια του έλαμπαν, σαν δολαρόνι. Πέταξε τή όβγα και τή μπουτίλια από τόν παράθυρο, κι' έπειτα, σαν τρελλός, ξαναετέθηκε τή σκάλα κι' έτρεξε ως τόν Τάμσι.

Ένα βαπόρι έφευγε ακριβώς εκείνη τήν ώρα από τόν Βέγγιο. Χωρίς να ζώνη στιγμή, ο Βερλαίν ανέθηκε επάνω. Τού κάκου, από τήν προκυμαία, ο φίλος του, ο όποιος τόν είχε πάρει ξοπίσω, τού έκανε άπελπιμένες χειρονόμες να γυρίση.

Η σιρίχνα απήριξε και τόν πλοίο ξεκίνησε, παίρνοντας τόν Βερλαίν μακριά από τόν Ρεμπό.

Έπάνω στό πλοίο ο Βερλαίν έγραψε και έστειλε στον Ρεμπό τήν ακόλουθη έπιστολή :

«Φίλε μου,
Δέν ξέρω αν θα ελθαι ακόμη στό Λονδίνο, όταν θα φτάσθ τού γράμμα μου. Έπιμένο ωστόσο να σου πώ ότι πρέπει να καταλάβης πως ήταν άπόλυτη ανάγκη να φύγω κι' ότι αυτή ή βίαιη ζωή, ή γεμάτη σκηνές, δέν μπορούσε να βαστάξη περισσότερο.

Μονάχα, έπειδή σ' αγαπά πολύ, θέλω άκομα να σου πώ ότι, αν σε τρεις μέρες δέν συμφιλιαθώ με τή γυναίκα μου, θα τινάξω τή μυαλά μου στον άέρα. Με συγχώρησε πού σ' άφησα χωρίς πεντάρα, αλλά, βλέπεις, έχω ανάγκη από χρήματα, για να μείνω αυτές τις τρεις μέρες σ' ένα ξενοδοχείο και για ν' αγοράσω ένα ρεθόλθερ. Αν, όπως είναι πούδ πιθανόν, αναγκαστώ να κάνω αυτή τή τελευταία πράλλα, θα τήν κάνω παλληκροστία.

Η τελευταία μου σκέψη θα είναι για σένα, φίλε μου. Και τώρα, άφρασε με να σε φιλήσω για τελευταία φορά.

Ο φτωχός σου Π. Β. ε ρ λ α ι ν »

Έτσι ο Πάιλ άνταπέδωσε στον Άρθούρο τόν παιχνίδι πού έκείνος τού είχε παίξει τόν προηγούμενο χειμώνα : τόν άφησε δλομόναχο και χωρίς πεντάρα τόν Λονδίνο.

Τήν Παρασκευή 4 'Ιουλίου ο Πάιλ έφτασε στις Βρυξέλλες και κατέλυσε όπως πάντα στό ξενοδοχείο τής Λιέγης. Από κει έγραψε: στη γυναίκα του ότι αν δέν πήγαινε να τόν συναντήση σε τρεις ημέρες, θα τινάξε τή μυαλά του στον άέρα. Μά ή Μαρθίλη δέν άνοιξε πια τή έπιστολή πού τής έστειλε ο σύζυγός της. Όπως βεβαίως ή ίδα α στά άνένδοτα ε'Απομνημονεύματά της, αυτή τή έπιστολή, όπως και τής άλλες, τή διάβασε πέντε χρόνια μετά τόν χωρισμό τους.

Τήν ίδια μέρα ο Βερλαίν έστειλε τόν ύπερτα του τήν ακόλουθη έπιστολή :

«Μητέρα μου,
Αποφάσισα να σκοτωθώ, αν ή γυναίκα μου δέν έρθη σε τρεις μέρες να με συναντήση. Τής τού έγραφα και τής ίδιας. Κατοικό τώρα στό ξενοδοχείο τής Λιέγης, δωμάτιο 2, Βρυξέλλες. Χαίρε για πάντα, όπως φαίνεται.

Ο γυιός σου, πού σ' αγαπώ πολύ. Π. Β. ε ρ λ α ι ν »

Συγχώνως ο Βερλαίν έστειλε και μία τρίτη έπιστολή στην κ. Ρεμπό, ή όποια όμως χάθηκε. Μά ή απάντησή τής μητέρας τού Άρθούρου σώθηκε. Αύτη ή απάντησή κάνει κανένα να σκεφθί ότι όλοι οι

βιογράφοι τού Ρεμπό άδίκησαν τήν μητέρα του, παριστώνοντας τήν σαν μία γυναίκα χωρίς χαμηιά άνοητοκρίτητα. Η έπιστολή τής κ. Ρεμπό στον Βερλαίν (τον όποιο ποτέ τής δέν γνώρισε), είναι πραγματικά ή-πέσοχη, για τήν ήθική άνάπτυξη πού φανερώνει. "Όσο για τόν υφο, έ, άνε κι' αυτό καταπληκτικό, τή στιγμή μάλιστα πού όλοι παφουάζον τήν κ. Ρεμπό ως στεφρμένη κάθε μορφώσεως.

Νά τώρα ή έπιστολή αυτή :

«Κόριτε,
Τή στιγμή πού σας γράφω, έλπίζω πως ή γαλήνη κι' ή σκέψη σας έχουν ξαναγυρίσει στο πνεύμα σας. Ήλετε ν' αυτοκτονήσετε, συσυχιομμε ! ίο ν' αυτοκτονή κανεις, όταν τόν συντριει ή συσυχία, είναι μία άνανδρία.

Κυριε, άγνού ποιες είναι ή δυσαρέσκεις σας με τόν Άρθούρο, μά προόλεπα πάντοτε ότι ή κατάληξι τής φιλίας σας με τόν Άρθούρο δέν θα ήταν εύτυχη. Γιατί ; θα με ρωτήσετε. Γιατί, ατιλούδεται, ο,τι δέν επιτρέπεται, ό,τι δέν επιδοκιμάζεται από καλούς και τίμιους γονείς, δέν μπορεί να είναι εύτυχης για τή παιδια. Έσεις οι νεοι γελάτε και κοροϊεύετε με όλα, μά έμεις έχουμε τήν πειρα μαζί.

Κι' έγω ήμουν πολύ συσυχιομένη, ύπεφερα πολύ, έκλαψα πολύ. Ώστόσο, καταρθωνα πάντοτε να ριγανω κερβισμένη από όλες τις θλίψεις μου. Ο Θεός μου χαρισε μία καρδιά δυνατή, γεμάτη άρρος και έρωτητικότητα. Πάλαψα εναντιον όλων τών άναντιοτητων, κούταξα γύρω μου και έχω βεβαιωθεί ότι ο καθένας μας έχει στην καρδιά του μία πληγή περισσότερο ή λιγώτερο βαθειά από τους άλλους. Τότε λοιπον είπα μέσα μου (και βαρφα κάθε μέρα πως είχα δική) : «Η αληθινή εύτυχία βρισκεται στην εκπλήρωσι όλων τών καθηκόντων μας, όσο άδυναρη κι' αν είναι».

Πόσο αυτός ο στωικισμός ήταν ξένος πρός τόν φτωχό Βερλαίν...

Η μητέρα τού Βερλαίν, μόλις έλαβε τόν γράμμα τού γιου της, έκανε ό,τι θα έκαναν στη θέση της όλες ή μητέρες : Πήρε τόν πρώτο τραίνο για τις Βρυξέλλες και τόν Σάββατο 5 'Ιουλίου βρισκόταν στό ξενοδοχείο τής Λιέγης.

Τήν ίδια μέρα, ο Βερλαίν συνάντησε τυχαίως ένα ζυγάρφο γνωστό του, τόν Αύγουστο Μουρό, ο όποιος, για να τόν άποσάση από τίς ιδέες του τής αυτοκτονίας, άρχισε να τού μιλά για τήν επανάσταση τών Καρλιστών στην Ισπανία. Πού βρισκόταν τότε σ' όλη τής τήν έντασι, και να προσπαθί να τόν πείση να καταταχθί στα στρατεύματα τών Ισπανών δημοκρατικών. Ο ποιητής, για μία στιγμή, προσοχησε πως έρχεται. Η γυναίκα του δέν τού είχε απαντήσει άδωκα, ή άφες περνούσαν κι' ή μοιραία προσοχηία έφτανε. Στις 7 'Ιουλίου έπεσε ν' αυτοκτονήση, αν ήθελε να κρατηθί τόν λόγο του. Άλγοντας όμως πως θα κατατασσόταν στο στρατό τών Ισπανών δημοκρατικών, έέφευγε από τήν ύποχρέωσι να κρατηθί τόν λόγο του.

Τί είχε όμως άπογίνει ο Ρεμπό, ο όποιος είχε άπομείνει μόνος στό Λονδίνο ; Στις πρώτες στιγμές ή άπόγνωση του για τή θέση του ήταν τόσο, ώστε κρυφάριζε από άπελπισία κι' ούτε βρήκε καν τή δύναμη να τμηώση εναντιον τού φίλου του, πού τού είχε σκαρώσει ένα τόσο άσχημο παιχνίδι.

Έξέ άλλου, άφού ο Βερλαίν έλειπε, τί θα τόν άφελούσε κι' αν θέλωνε ; Τό πού έβγαζε γι' αυτόν θα ήταν να προσπαθήση να τόν μαλακώση και να τόν κάνει να επιστρέψη στό Λονδίνο. Γι' αυτό κι' έστειλε στον Βερλαίν μία έπιστολή, στην όποία αυτός, τόν εδάμαστο άγρίμο, ταπεινώνεται μέχρις ίκεσιών και κλαίει.

Νά τί γράφει στην έπιστολή αυτή :

«Ξαναγύρισε, ξαναγύρισε, αγαπητέ φίλε, μοναδικέ φίλε, σε ίκετεύω. Σου όρκίζομαι πως θα είμαι καλός. Αν φέρθηκα άσχημα μαζί σου, τόν έκανα μονάχα γι' άστέιο και μετανοά τώρα περισσότερο από ό,τι μπορείς να φαντασθής. Ξαναγύρισε και όλα θα λησμονηθούν. Τί δυστυχία, να δώσης σημασία σ' αυτό τόν άστείο μου. Δυό μέρες τώρα, δέν έπαμα να κλαίω... Ξαναγύρισε... Ω ! σε ίκετεύω. Για τόν καλό σου, άλλωστε... Ναι, έγω είχα άδικο !...

Ω ! δέν θα με ξεχάσης, πές μου !... Όχι, δέν μπορείς να με λησμονήσης.

Έγω σε έχω πάντα εδώ.

Απάντησε στό φίλο σου. Άκουσε μονάχα τήν καρδιά σου. Δικός σου, για όλη σου τή ζωή...

Υ.Γ. — Αν δέν πρόκειται να σε ξαναϊδω πια, θα καταταχθώ στό στρατό ή τού ναυτικού. Ω ! Ξαναγύρισε, σε κάθε ώρα σε κλαίω...

Ο Ϊ β ι ο ς »
(Άκολούθει)



Ο Πάιλ Βερλαίν
(Μιά από τίς περίμενες φιλολογικές μασκές τού Φ. Βαλλοτόν)