

**Ε**ΙΜΑΙ τρελλός; Όχι! Δέν τρελλάθηκα ακόμη... Μά εμαι νευρασθενής. Αυτό τ'ό ξερω πολύ καλά: Τ'ο καταλαβαίνα...

Καί τώρα πρέπει νά σάς διηγηθώ τήν εφιαλτική περιπέτεια μου, τήν τραγική ιστορία μου, πού άρχισε ξαφνικά, ένα πρωτό του περασμένου Νοέμβρη, ένα βροχερό καί πένθιμο πρωτό, αξέχαστο γιά μένα, πού πήγαινα μέ τόν σιδηρόδρομο από τή Ρώμη στό Βιντέρμπο.

Γιατί έκανα αυτό τ'ο ταξείδι; Μά είχε καλέσει κοντά της μιά γρηά κι' Ιδίοτροπη θεία μου, πού θρίσκειται πάντα στό τελευταία της δυό φορές τ'ο χρόνο. Κι' ώστόσο έχει περάσει τ'ο ένενήντα κι' είνε πιο γερή καί πιο ύγιής κι' από μένα τόν ίδιο, πού έγω τ'α μιά χρόνια της.

Ταξείδουσα, όπως σάς είπα, μέ τ'ο τραίνο. Τ'α τοπεία έξω από τ'ο παράθυρο είχαν μιά τραγική όψη, κάτω από τόν θαρόν καί σκοτεινό ουρανό: Όλα ήσαν υγρά καί πένθιμα.

Μέσα στό θαγόνη ήταν πολλές κόσμος, γυναίκες κι' άνδρες, πού πήγαιναν στό πρόστασια. Τ'α πρόσπατά τους ήσαν σκυθρωπά, γλωφια καί τ'α μάτια τους λυπημένα. Κανείς δέν είχε κέρει έκεινό τ'ο βροχερό καί μελαγχολικό πρωτό.

Στό σταθμό τής Βίνια ένας παράξενος άνθρωπος, μ' άπαισίος πρόσωπο, μπήκε νευρικά μέσα στό θαγόνη καί μέ χειρονομίες τρελλού, προχώρησε σπασμαδικά πρ'ος τή θεία μου. Είχε άσχημα γένεια καί μαλλιά καί δυό τραγικά μάτια πού έβριγχαν τριγύρω φοβισμένα καί ύποπτα θλέμματα. Έκεινό όμως πού έκανε τή μεγαλύτερη έντύπωση, ήταν τ'α κίτρινα καί διαφανή χέρια του: Θέλεινε κανείς π'ώς τ'α νευρικά καί μακρυνά δάχτυλά του αναητόσουν ν'άρπάζουν κάτι, ν'ά τ'ο σφίξουν μέ δύναμη, ν'ά τ'ο πιέζουν. Έκεινά τ'α έγκληματικά χέρια ήσαν δίχως άλλο χέρια στραγγαλιστού. Κι' άλλθεια, δέν έβλεπα... Έκεινά τ'α κίτρινα καί σπασμαδικά δάχτυλα είχαν πιέξει μιά γυναίκα!...

Αυτό τ'ο έμαθα από τόν ίδιο, μόλις κατέβηκαν κι' οί τελευταίοι επιβάτες στό Μπρατιανάνο καί μείναμε μονόχοι μέσα στό θαγόνη.

Όταν ξεκίνησε πάλι τ'ο τραίνο, τ'ο άγνωστος πού καθόταν άπέναντί μου, κάρφωσε τ'α μάτια του μέσα στό δικά μου καί μοι είπε μέ μιά ραγιαμισή καί πένθιμη φωνή:

—Σάς παρακαλώ, κύριε, άκούστε με... Έδώ καί δώδεκα μήνες είσασιτε ένορκος στό Κακοσυριοδικείο τής Ρώμης. Είσασιτε τ'ο ένορκος αριθ. 3. Μή μοι π'ητε π'ώς δέν είνε αλήθεια... Έσείς, τ'ο Σάντρο Ροσσίνι, είσασιτε τ'ο ένορκος αριθ. 3.

Ήταν αλήθεια. Έδώ κι' ένα χρόνο ήμουν ένορκος στή δική ένός δολοφόνου: Είχε στραγγάλισι μιά γυναίκα σ' ένα μυστηριώδες σπίτι τού Άντισο.

—Θυμάστε; μοι έθανείπε τ'ο άγνωστος ύστερ' από μιά άγωνιώδη σιγή. 'Ο ένοχος καταδικάστηκε σέ ισόβια δεσμά μέ έξη ψήφους κατά τεσσάρων. Αυτός τ'ο δύστυχος βρίσκειται σήμερα στό κάτεργα γιά μιά μόνο ψήφο. Γιά μιά ψήφο!... Τί ψηφίσατε τώρα έσείς, δέν έξέρω. Μά άν τ'ο έκτο ν'αί ήταν τ'ο δικό σας, μάθετε ότι τ'ο άνθρωπος πού καταδικάστηκε είνε ένας άθώος! 'Ο πραγματικός δολοφόνος εκείνης τής γυναίκας, είνε ένας άλλος... Έγώ! Ναι!... Έγώ τήν στραγγάλισα!

Κι' άξάρνα τ'ο άγνωστος σηκώθηκε από τή θεία του. —Επιτέλους! Έκανε μ' ένα βαθύ άναστεναγμό. Μίλησα πεία... Είνε καιρός τώρα πού μέ βασάνιζε ή τύψη. Καί τώρα, πριν γύρω πάλι άφαντος, πριν έξαγυριστά στό σκοτάδι μου, κυττάει με καλά στό πρόσωπο. Πρέπει να χαράξετε στή μνήμη σας τ'α χαρακτηριστικά μου. Έτσι θά μπορέσετε να βοηθήσετε τή άστυνομία νά μέ πιάση. Καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι αυτό είνε τ'ο καθήκον σας, άν είσασιτε ένας τίμιος άνθρωπος.

Κι' έκνε να ώρμηση πρ'ος τή έξοδο. Τήν ίδια στιγμή όμως τόν άρπασα από τούς ώμους καί τόν έβριξα πάνω στόν καναπέ.

Έκεινός τ'α έχασε καί μέ κυττάει κατάπληκτος. —Μά τί κάνετε; ούρλιαξε μέ λύσσα. Τρελλαθήκατε; Νομίζετε π'ώς θ' άφήσω νά μέ πιάσουν τόσο άνόητα; Μά τότε δέν πήγαινα καλύτερα νά παραδοθώ μονόχοι μου στήν άστυνομία; Σ'ας έξομολογήθηκα τ'ο μυστικό μου γιά νά έξαλαφρώσω λίγο τή συνείδησί μου από τ'ο μαρτύριο τής τύψεως. Μά δέν θά σάς

ΙΤΑΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΤΟΥ ΤΣΕΝΟ ΒΕΡΓΚΑ



άφήσω νά μέ πιάσετε... Καί βγάζοντας από τήν ταπέτη του ένα πιστόλι, μέ κράτησε άκίνητο, άς πού έφτασε στήν έξοδο τού θαγονού. 'Από έκει χάρηκε ξαφικά από τ'α μάτια μου.

Έκεινή ή περίφημη δική τού στραγγαλιστού είχε κρατήσει μιά δολοκλήρη έθδομασα. Ή τραγικές μέρες! Σ'ας έξομολογούμαι... Έκεινή ή περίφημη δική τού στραγγαλιστού είχε κρατήσει μιά δολοκλήρη έθδομασα. Ή τραγικές μέρες! Σ'ας έξομολογούμαι...

...δτι δέν ήξερα τί νά κάνω, πούδν νά πιστέψω. Όλος τ'ο κόσμος μοι έδινε άνευθυνες συμβουλές. Κι' έγώ, δέν μπορούσα νά πάρω μιά άπόφασι. Ούτε τ'ο εισαγγελεύς μέ είχε πείσει π'ώς ήταν ένοχος τ'ο κατηγορούμενος, ούτε τ'ο δικηγόρος τού π'ώς είνε άθώος.

Καί ή τρομερή στιγμή τής άπόφάσεως πλησίαζε. Όλοι οί ένορκοι άποουρήκαμε γιά νά κρίνουμε τόν κατηγορούμενο. 'Ο πρ'εδρος μας μοίρασε από ένα χαρτί, Μηχανικά π'ηρα τήν πένα. Τ'ο χέρι μου έτρεμε... Μά δέν ήξερα τί ν' άποφασίσω. Τ'ο μυαλό μου είχε σταματήσει. Δέν μπορούσα νά σκεφθώ!...

Καί τότε, μέ τήν πνηρία ένός μαθητού πού άντιγράφει από τόν άλλον, έβριξα μιά λοξή ματιά στό χαρτί τού συμβαλέμου μου, πού καθόταν άριστερα μου καί διάβασα: Ναι! Δίχως νά έξέρω τί κάνω, έγραφα κι' έγώ ναι κι' έδωσα τήν ψηφο μου.

Ή άπόφασις ήταν τρομερή: Τ'α κάτεργα, τ'ο τάφος τών ζωντανών, τ'ο θάνατος.

Καί τώρα, ύνάμεσα στή Ρώμη καί στό Βιντέρμπο ένας άπαισίος άνθρωπος, τ'ο πραγματικός ένοχος, μοι είχε έξομολογηθί τ'ο έγκλημά του. Κι' έγώ είχα τήν ήθική ύποχρέωσι νά τόν καταγγείλω γιά νά τόν συλλάβουν.

Κατέβηκα λοιπόν τόν πρώτο σταθμό κι' έβρεξα άμέσως στήν άστυνομία. Έκει πέρα διηγήθηκα τήν παράξενη συνάντησί μου, μ'ά τ'ο ένομιotáρχης, άντί νά κρατήσει τήν κατάθεσί μου, έσκασε στό γέλιο. 'Όταν μάλιστα τελείασα, μοι είπε:

—Ελάτε, ήσυχάστε... Θέλετε ένα τσιγάρο; Ένα κονιάκ; Καί καθώς έγώ προσπάθησα πάλι νά τόν πείσω νά μη χάνη τόν καιρό του, γιαντί τ'ο στραγγαλιστής μπορούσε νά τού ξεψύγη, έπρόσθεσε, γελώντας:

—Θά ύποφερετε από τ'α νεδρα σας... Έ, διάβολε, τίς έξέρω έγώ αυτές τίς κρίσεις!... Μά θά περάση!... Θά δ'ητε π'ώς θά περάση!...

Κι' έπειτα έσκυψε καί ψιθύρισε κάτι σ' αυτί ένός χωροφύλακα.

—Μέ παρεξηγήτε! τού φώναξα, Εκτακόκκινος από τ'ο θυμό μου, είμαι τ'ο Σάντρο Ροσσίνι!...

—Ησυχάστε... Ησυχάστε... Έκανε τ'ο ένομιotáρχης. Σ'έ λίγο θάρρη ένας γιατρός...

Ήμουν χαμένος! Έκανα νά φύγω, μ'ά οί χωροφύλακες μ' άρπασαν άμέσως καί μέ παρέδωσαν στό γιατρό πού έμπαινε κείνη τή στιγμή στό τμήμα.

Από τότε άρχισε ή τραγωδία μου: Μ' έκλεισαν σ' ένα τρελλοκομείο, μοι πέρασαν τόν ζουρλομιάδι, μέ βασάνισαν μέ κρύα ντους καί ύστερ' από τρεις μέρες, μ' άφησαν ελεύθερο, άφοδ τ'ο τηλεγράφησαν στή Ρώμη κι' έμαθαν π'ώς είμαι!...

Ήξερα τότε τ'ο τραίνο, γιά νά γυρίσω πίσω, μ'ά στό σταθμό τής Βίνια, κυττάζοντας έξω από τ'ο παράθυρο, είδα τόν άπαισίον στραγγαλιστή νά καθεται στόν έντον πάγκο τού σταθμού, κοντά σ' ένα αυτόματο μηχανάκι από έκεινά πού έχουν σκοκαλάτες. 'Ο άγνωστος μόλις μέ είδε, τινάχθηκε ύρθιος κι' ώρμησε πρ'ος τήν έξοδο τού σταθμού. Μά μόλις είδε τούς άστυφύλακες πού φύλαγαν εκεί πέρα, άλλαξε άπότομα διεύθυνσι, πήδησε κάτω στίς γραμμές κι' έκανε νά βηθ από τήν άλλη μεριά τής άποσθάρας. Έκεινή τή στιγμή όμως έβργαταν τ'ο άλλο τραίνο κι' τ'ο στραγγαλιστής, χάρηκε κάτω από τίς ρόδες...

Γύρισα στή Ρώμη μ' άρρωστα νεδρα, σάν ένας άνθρωπος πού μόλις θ'ήκα άπ' τ'ο τρελλοκομείο. Όλος τ'ο κόσμος τώρα νομίζει π'ώς είμαι τρελλός. Κανείς δέν μέ πιστεύει. Κανείς δέν παραδέχεται ότι είθα μέ τ'α μάτια μου τ'ο θάνατο τού πραγματικού ένοχου. Όλοι μέ κυττάζουν μ' ένα ειρωνικό χαμόγελο καί σηκώνουν τούς ώμους τους άδιάφορα. Μά δέν είμαι τρελλός! Όχι!... Είμαι ένας νευρασθενής, πού δέν μπορεί νά σώσει έναν άθώο από τ'α κάτεργα!...

ΤΣΕΝΟ ΒΕΡΓΚΑ



Άρρηος πρ'ος τήν έξοδο τού σταθμού...