

ΠΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ, Ο ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΞΥΛΟ!...

Μιά υπόθεσις πού έχει αναστατώσει τή Νέα Ύρκη. Τό ξυλοφόρτωμα τής άμορφης Ντόροθ Μπάρκλεϋ. Μιά άσπρη τιμωρία. Η προκήρυξις τής «Λέσχης τών 111». Η επανάστασις τών Άμερικανίδων. Τί μιά άποκαλύπτει ένας Άμερικανός δημοσιογράφος γιά τό ερωτικό ξύλο. Η περιέργειος συνήθειες τών αρχαίων, κλπ.



Μιά περιεργή υπόθεσις αναστάτωσε τόν περασμένο μήνα τή Νέα Ύρκη. Ένας σύζυγος, άπάνω στό θυμό του, είχε ξυλοφορτώσει τήν τρυφερή κι άμορφη γυναίκα του! Έκείνις λεγόταν Τέντ Μπάρκλεϋ κ' ήταν ένας άπό τούς καλύτερους διασημιάσις μιάς μεγάλης θιομηχανικής επιχείρησιος. Έκείνη, τήν έλεγον Ντόροθ κ' ήταν άπό μιά οικογένεια παλιών Άμερικανών μέ άσπρησις άρχες και ύποδειγματικά κ' ήθη. Ο Τέντ κ' η Ντόροθ γνωριστήκαν σ' ένα μάτσο τέινις, άγαπήθηκαν τρελλά κ' ύστερ' άπό λίγο καιρό παντρεύτηκαν κι έγκατεστάθηκαν σ' ένα άμορφο διαμέρισμα, κοντά στό Έλλισον Σκούαρ.

Η συζυγική ζωή τους λοιπόν ήταν ήσυχη κι εύτυχημένη ώς τήν ήμέρα πού ο Τέντ Μπάρκλεϋ είδε τή γυναίκα του να χαμογελά κάπως περίεργα σ' ένα περιφιμώ χορευτή ένός νυχτερινού κέντρου τού Μπροντγουάϊ. Όταν γύρισαν στό σπίτι τους, ο διασημιάσις έγινε έξω φρενών κι άπάνω στη φιλονεικία, άστραψε δύο-τρεις ήχηρές ύπάσεις στην άμορφη γυναίκα του. Η τρυφερή Ντόροθ, άσπασσε γιά μιά στιγμή, νομίζοντας ότι είχε φτάσει ή συντέλεια τού κόσμου. Έπειτα όμως συνήλθε και χωρίς να πη τίποτε, έφυγε άπό τό σπίτι της κι έτρεξε να θρή προστασία κοντά στους γονείς της.

Τήν άλλη ήμέρα, ο μίστερ Τέντ Μπάρκλεϋ έκλήθη να παρουσιασθή άμέσως στό δικαστήριο κι έκει πέρα, όταν έπήγε, άκουσε τόν δικαστή να τόν άποκαλή «ήμιον» και «κανιβάλο» γιά τό ξύλο πού είχε δώσει τής γυναίκας του. Έπειτα, ο αντίπρόσωπος τής άμερικανικής Δικαιοσύνης τόν έστειλε στη φυλακή γιά έξη μήνες και τού έβαλε ένα πρόστιμο άπό 2.000 δολάρια, τά όποια έπρεπε να πληρωθούν ώς «ψυχική όδύνη» στην άμορφη Ντόροθ!

Βλέπετε λοιπόν: Κάτι φαίνεται θά ήξεραν οι Άραβες ποιητές, οι όποιοι συμβούλευαν τούς άνδρες να μη δένουν μιά γυναίκα ούτε μ' ένα τριαντάφυλλο!...

Η καταδική αυτή τού Τέντ Μπάρκλεϋ, ή τόσο άσπρη, όπως ήταν φυσικό, έκανε τούς σύζυγους και γενικά τούς άνδρες να κηρύξουν έναν «ιερό πόλεμο» κατά τών γυναικών. Η «Λέσχη τών 111» μάλιστα έθωγαλε άμέσως τήν έξήσι άπόφασι, ή όποια έξετέλεσθη μέ τυφή όπακοή όχι μόνο άπό τά μέλη της, αλλά και άπό κάθε σύζυγο ή μηνητήρα:

1.—Έπί ένα μήνα δέν πρέπει να φιλήσετε τή γυναίκα σας ή τή μηνητή σας, τίς ένδειξιν διαμαρτυρίας γιά τήν καταδική τού άτιχούς Τέντ Μπάρκλεϋ.

2.—Έπί ένα μήνα επίσης δέν θα προσφέρετε κανένα δώρο στην άγαπημένη σας, ούτε θα τήν πάτε στό θέατρο ή στον κινηματογράφο.

3.—Και τέλος, επί ένα μήνα δέν θα τής πείτε ούτε έναν τρυφερό λόγο, ούτε θα τής χαμογελάσετε, ούτε θα τήν κατίζητε μέ άγάπη στό μάτι...».

Η άπόφασις αυτή τής «Λέσχης τών 111», μόλις δημοσιεύθηκε στις έφημερίδες, έκανε όλες τής γυναικείες λέσχες τής Νέας Ύρκης να καλέσουν άμέσως τά μέλη τους σ' έκτακτη γενική συνέλευσι. Κι άμέσως ή Άμερικανική έδωσαν τήν άπάντησι πού έπρεπε στους «ήμιους» και στους «κανιβάλους» μέ τό ακόλουθο κοινό άνακοινώθει:

«Όλες ή γυναικείες λέσχες τής Νέας Ύρκης συμβούλευσιν τίσ σύζυγους και τίς μηνητέσιν να παρατήσουν άμέσως τούς αγαπημένους τους και να καταρτίσουν κοντά στους γονείς τους ή στις φιλόφρονες λέσχάς μας, μιάς αντίληψίν ότι οι άνδρες σημασιωφώνονται μέ τήν άπόφασι τής «Λέσχης τών 111».

Μέ άλλα λόγια ένας άπηνής πόλεμος χάρισε σέ δύο αντίπαλα στρατόπεδα τό όρασι και τό άσχημο φίλο τής Νέας Ύρκης. Κ' ή υπόθεσις αυτή θα κατέληγε σέ σοβαρά επεισόδια, άν ο ίδιος ο Πρόεδρος τών Ήνωμένων Πολιτειών δέν ύπεδεικνυε στον κυβερνήτη τής Νέας Ύρκης να δώση χάρι στον πολυβρόλοτο διασημιάτη Τέντ Μπάρκλεϋ, ύστερ' άπό τήν έκστρατεία πού έκαναν ύπερ άποτίου οι καλύτεροι Άμερικανοί δημοσιογράφοι, μεταξύ τών όποιων ήταν κι ο περιφιμώ Ντάβιντ Χάρρισον. Ο Ντάβιντ Χάρρισον λοιπόν δημοσίευσε στην Κυριακάτικη έκδοσι τού «Κήρυκος τής Νέας Ύρκης» ένα άπολαυστικό άρθρο πού άποστειμωσε κυριολεκτικά τίς γυναίκες και συντέλεσε στην βρισηυτική νίκη τών άνδρών. Τό άρθρο αυτό εινε γεμάτο άπό

ιστορικές πληροφορίες, άξιοπεριέργειες, άπό τίς όποιες άναδημοσιεύσαμε τίς πιό ένδιαφέρουσες.

«Ο έρωσ και τό ξύλο εινε τό ίδιο πράγμα», έλεγε ο Σωκράτης, μιάς θεσβαιώνει ο Άμερικανός δημοσιογράφος. Στη Λακεδαίμονα εινε γνωστόν ότι ύπήρχε ένας θωμός, γύρω άπό τόν όποιο τά κορτεια τής Σπάρτης χασοκοζιζαν μέ όλη τή δύναμι τούς τά παλληκάρια γιά να τά κάνουν να τρελλαθούν άπό τόν... έρωτα.

Ο Άριστοφάνης πάλι, θάζει στό στόμα μιάς γυναίκας τά ακόλουθα λόγια: «Όταν θγαίνουμε μαζί περίπατο και τύγαινε να μέ κυττάξη κανείς, ο αγαπημένος μου μ' έσπαζε στό ξύλο, γιάτι ήταν ζηλιάρης και γιάτι μ' αγαπούσε μ' έναν παράφορο έρωτα. Όσο γιά μένα, δεχόμουν τίς ευλιές του μέ μεγάλη εύχάριστοι, γιάτι ήταν ή πιό πειστική άπόδειξις τού μεγάλου έρωτά του».

Μά κι ο Λουκιανός μιά άναφέρει τήν άμορφη Χρυσίδα, τήν όποια ξυλοφόρτανε κάθε τόσο ο αγαπημένος της Αίσχινη. Μιά ήμέρα λοιπόν πού παραπονέθηκε γι' αυτές τίς ευλιές στη φίλη της, εκείνη τής άπάντησε μέ τό χαμόγελο στά χείλη: «Άκουσε, αγαπητή μου: Οι όρκοι, τά δάκρυα και τά φίλια δέν εινε τίποτ' άλλο παρά τά συμπτώματα τού έρωτος. Τό ξύλο όμως εινε ή άπόδειξις ένός ειλικρινούς και φόρτωτου ερωτικού πάθους.»

Όποιος δέν εινε ζηλιάρης και φιλονεικος, δέν αγαπάει αληθινα. Λές πως σ' έδειρε ο αγαπημένος σου. «Ε, κ' ύστερα; Πρέπει να είσαι πάρα πολύ εύτυχημένη. Αυτό δείχνει καθαρά ότι σε λατρεύει.»

Σου δινω λοιπόν μιά συμβουλή: μην έπιθυμείς τίποτ' άλλο, παρά τό ξύλο άπό τόν αγαπημένο σου!»

Ο ποιητής Τίθουλλος, σ' ένα περιφιμώ έλεγειο του, λέει: «Δέν θέλω να σε δείρω, αγαπημένη μου. Καλύτερα να μού κόψουν τά χέρια οι θεοί. Φτάνει πια τό ξύλο! Άς σιζίγουμε μονάχα τά ρούχα μας, άς τραβάει ο ένας τά μαλλιά του άλλου κι άς κλαίει άπό τό πείσμα και τόν έρωτα. Μά μίπως ύπάρχει μεγαλύτερη εύτυχια γιά γείνουν πού αγαπάει να θλήτη τήν αγαπημένη του να κλαιη;»

Οι Λατινοι λοιπόν, έπως κ' οι Έλληνες είχαν τή συνήθεια να ξυλοφορτώνουν τήν αγαπημένη τους, γιάτι έτσι τής έδειχναν πόσο τρελλά τήν αγαπούσαν.

Τό ξύλο στον έρωτα εινε ζωντανή, μιά λέε. ο Λουκιανός, γιάτι όταν δέν πέφτει ξύλο, ή φλόγα τού έρωτος σβηνει σιγά-σιγά και αντικαθίσταται άπό τήν άδιαφορία και τό μίος.»

Οι έρωτευμένοι άρα πρέπει να αλληλοδενώνται; Αυτό τούλάχιστον μιάς δείχνει ή ιστορία κι αυτό συμβούλευσιν οι αρχαίοι ποιηται και συγγραφείς. Κι' άφου δέν έχει άλλάξει διόλου ο έρωσ, γιάτι ν' άλλάξη κι' αυτή ή τόσο εύχάριστη συνήθεια... Ένας άνδρας δένρει τή γυναίκα του όχι γιάτι τήν μισεί, αλλά αντίθετως γιάτι τήν λατρεύει!...

Η ο Άμερικανός δημοσιογράφος καταλήγει:

«Κι ο γυναίκες μιάς σήμερα σήκωσαν επανάστασι, επειδή ένας σύζυγος χάιδεψε...λιγάκι άπότομα τό μάγουλο τής γυναίκας του. Εινε δίκιο; Εινε σωστό; Μά τί θα έκαναν λοιπόν, άν έπαύσαμε να τούς δείχνουμε μέ τόν πιό παλιό και τόν πιό πειστικό τρόπο τήν άγάτη μας: Έγώ έχω τή γνώμη, ότι θα μιάς σκότωναν κ' ύστερα θ' αυτοκτινούσαν!»

Καλό τώρα εινε θέβαινα τό χιόμιο, μά πιό καλή εινε δίχως άλλο ή φρόνησι. Πρέπει δέ να όμολογήσουμε, ότι είχαν δίκιο οι Άραβες ποιητέσ πού έλεγαν: «Τι δέν πρέπει να δένρη κανείς μιά γυναίκα ούτε μ' ένα τριαντάφυλλο...»

