

γικης αυτής ιστορίας.

«Πριν ακόμη ξημερώσει, μάς έβωσε δλους ένα πλοίο της γραμμής, που πήγαινε κατά τη Χάβρη. 'Αμέσως έγινε προσκλητήριο. 'Ο λογιώτης είχε σώσει τα βιβλία του κι' ακούστηκαν όλα τα δνόματα... Δέν έλειπε κανείς! Δέν έλειπε, παρά μονάχα ο πλοίαρχος Μπονεθά, που χάθηκε, θύμα του καθήκοντος, γιά κάποιον άγνωστο ασφαλώς λαθρεπιβάτη, κάποιον κακοποιό ίσως, που δέν μπορούσε να ταξιδέψει με τακτικό διαδροτήριο, που κι' αυτός όμως ο κακορίζικος, πλήρωσε πολύ ακριβά την τόλμη του.

«Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα, γιατί τό δράμα τόσο, γιατί ή «κραυγές» προπάταν το φινάλε, που έκαναν τόση έντύπωση, μούφεραν πραγματική άνατριχίλα;... 'Αλλά, όπως βλέπω, κι' ή δική μου διήγησι φαίνεται να σας συγκίνησε πολύ... Χάλασε τό χρώμα σας, κίτρινατε. Τί έχετε, άγαπήτέ μου, ματρί;»  
—Με σύγχωρείτε... ή κραυγή... μέσα στό πλοίο... φώναζε, έπιπτε, τα ίδια ακριβώς λόγια, όπως κι' ο νέος που κινδυνεύει στό έργο μου!

—'Ακριβώς τα ίδια, όπως σας τό επανέλαθα.  
—Καί τό ναυάγιο έγινε... στις 16 Μαΐου, κατά τό βράδυ...  
—Μάλιστα, μόλις είχε βραδυώσει...  
—Τότε, είνε... είνε τρομερό! Είνε φρικτό, κύριε!... Μου είχα ζητήσει, ακριβώς γιά κελνή τη μέρα του ναυαγίου, αυτό τό μονόπρακτό μου δραματάκι, να παιχθί απ' τόν ραδιοφωνικό σταθμό τό Παρίσι... Τώρα εξηγούνται όλα όσα νομίζατε άνεξήγητα... 'Όταν έγινε ή καταστροφή του «Φερνάνδο-Ντυμόν», κάποιος επίβατης παρακολούθησε χωρίς άλλο, με τό φορητό ραδιόφωνό του την έκπομπή του έργου μου. Καί τό ραδιόφωνο αυτό εξακολουθούσε να δέχεται την έκπομπή του, μόνο του, αφού όλα έφυγαν από τό σκάφος.  
"Όποτε δέν ύπήρχε πειά κανείς πάνω στό πλοίο! Μιά φωνή, μονάχα ακούστηκε, μία φωνή! 'Η φωνή του ήθοποιού, απ' τό Παρίσι, που έπαιζε τόν πρώτο ρόλο, μπροστά στό μικρόφωνο!

—Θεέ μου! Είνε δυνατόν αυτό!... Μα τότε... τότε, δέν πρέπει να τό μάθη κανείς άλλος αυτό! Πρέπει να σεβασθούμε τη μνήμη του πλοίαρχου Μπονεθά. Δέν πρέπει να μάθη ο κόσμος πως θυσιάστηκε άδικα, χωρίς λόγο! Οι άνθρωποι είνε σκληροί! Δέν παραδέχονται ήρωισμούς από μία πλάνη. 'Ας σιωπήσουμε λοιπόν... "Αν θέλετε όμως, να την αλλάξουμε τώρα αυτή την κραυγή το φινάλε του έργου σας. "Ός τώρα με συγκίνησε, μούφερνε δάκρυα στα μάτια· τώρα όμως... ναι, τώρα, με τρομάζει, με τρομάζει!

ΤΑ ΦΑΙΔΡΑ

ΕΥΘΥΜΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ

Κοπλιάν.

«'Ο Πότες κι' ο Γκραμπ έχουν έμπορικό συναγωνισμό. Κατά σύμπτωση δέν είνε κι' ο δυό μέλη του έμπορικού έπιμελητηρίου.

Μιά μέρα, μετά μία ζωηρά συνεδρίασι, ο κ. Πότες ειπε:

—'Υπάρχουν χίλιοι τρόποι γιά να κερδίση κανείς χρήματα!

—Ναι! ειπε ο κ. Γκράμπ, αλλά μονάχα ένας τίμιος τρόπος!

—Και ποιάς είν' αυτός ο τρόπος; ρωτά με περήφανο ύφος ο κ. Πότες.

—'Α! άπαντά ο κ. Γκράμπ μ' ειρωνικό χαμόγελο. 'Ημουν βέβαιος πως δέν ήταν δυνατόν να τόν γνωρίζετε!...

\*\*\*

Κατορθώμα.

Κάποτε ένας νέος καυχόταν στη παρέα του πως ήταν γενναίος κι' ότι έκανε τουτό κι' εκείνο τό κατορθώμα. 'Αφού τόν άκουσαν κάμποση ώρα να κομπάζη, ένας από τους φίλους του τόν ρώτησε:

—'Ακουσε, Μπόου. Μιάς ειπες όσα κατορθώματα μπόρεσε να κάνει ως σήμερα. Γιά ποικιλία τώρα, δέν μάς λές κάτι που να μη μπόρής να τό κάνης κι' αναλαμβάνω να τό έκτελέσω εγώ!

—'Φλε μου! άπαντά άδύνακτα ο φλύαρος νέος, δέν μπορώ να πληρώσω τά χρέη μου. 'Αναλαμβάνεις να τό πληρώσης εσύ;

ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ

ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΣΕΩΝ

Πότες τό εκπληκτικότερον τών συμπτώσεων στη ζωή αυτή. Ίδου μερικά καταπληκτικά παραδείγματα:

«'Η άνάωσις, ή άσκία οεισθητέ τελευταία στην πόλι Νιουκάστλ της 'Αγγλίας, γύρω από τόν βίαιο θάνατο κάποιου Μπουτρε, ψαρά τό επάγγελμα, έφερε επί φώς τό πιο άσπαστην περιστατικό. 'Ο ψαράς αυτός είχε φρονεσθή σ' ένα σιδηροδρομικό διαστύχημα και στό πρώτο του βρέθηκε ένα συμβόλαιον ασφαλείας ζωής γιά 1.000 λίρες. 'Η χήρα του θύματος, ή άσκία είχε κληθή γιά ζωής γιά 2.000 λίρες. 'Η χήρα του θύματος ήταν ο δεύτερος άνδρας της κι' ότι και ο πρώτος είχε σκοθθί από τις ίδεις ακριβώς συνθήκες κι' αφού προηγουμένως είχε άσφαλισθί γιά 2.100 λίρες!

Εύτυχημένη χήρα!...

\*\*\*

Σέ μιá άλλη περίπτωση, ένας συκεραστής σοκολιών από τό Βανκούβεο, έτος, χάριν άσπιότητος, έγραψε τ' όνόμα του και τη διεύθυνσι του έπάνω σ' ένα κομμάτι χαρτί και κατόπιν τό έβαλε μέσα σ' ένα κουτί σοκολιά. Τό κουτί αυτό άγοράστηκε και άνοίχτηκε από μιá γυναίκα τού Τορόντο, την όποιαν ο συκεραστής αυτός είχε παντρευθί πριν από πέντε χρόνια και την είχε εγκαταλείπει, ίλιχωρ ν' άφήση κανένα ίχνος. 'Όποτε πιστήρη ο φίλος στα πράσια!...

\*\*\*

Τόν Μάρτιο του έτους 1898 κάποια κυρία Μπασσέ, από την κομπόλι Λανελί του Βελγίου, παρατούσε άμεσημην έξω από τό προσώλιο της έκκλησίας του 'Αγίου 'Ιακώβου, όταν έβλεπαν σωριάστρες κάτω, και πριν προφτάσουν να την σπρώξουν οι παρατηχόντες, διαβίτες, έξέπνευσε.

«'Όπως άπεκαλύφθη κατόπιν, ένα χρόνο πριν, την ίδια ήμέρα και ώρα, ο σέξενός της, ενώ διάβαινε κ' εκείνος μπροστά από τό ίδιο προσώλιο, είχε πέσει κάτω νεκρός, προσβίθεις από συγκοπή της καρδιάς!...

\*\*\*

Διαβολική έπίσις ήταν ή σειρά τών συμπτώσεων, ή άσκία παρουσιάστηκε στους θανάτους μάς οιογενείας από τό 'Οζάιο της 'Αμερικής, όνομαζομένης Κίμπε. 'Ο Ζωσσίας Κίμπε κι' ή γυναίκα του πέθαναν και οι δυό την ίδια ώρα και θάφτηκαν κατόπι μαζύ στον ίδιο τάφο. Τό πιο παράξενο είνε ότι ο θάνατός τους αυτός ήταν μιá ποτή επαναλήψιμη του θανάτου τών γονέων τους, οι όποιοι πέθαναν κι' εκείνοι την ίδια ώρα και θάφτηκαν μαζύ με τις γενναίους τους σ' έναν κοινό τάφο!

\*\*\*

Μιά μέρα ένα μέλος της 'Αεροναυτικής της Σύνουελ, στό Λονδίνο, ο άεροπόρος Μάξ Μάρσθιν, είχε πάει μαζύ του στό αεροπλάνο ένα φίλο του και πετάξανε έπάνω από την κατοικία του δεύτερου. Σέ μιá στιγμή όμως που ο φίλος του άεροπόρου έσκυψε τό κεφάλι του, περιέργως να δασοθή τό σπίτι του, ο δημητιάς άνεμος του πήρε τό γυαλιά... Φυτασθήτε όμως την έκκλησί του, όταν έβριτα από ένάμηση χρόνο βρήκε τό γυαλιά του, τελείως άθικτα, μέσα στον κίτσο του!...

\*\*\*

Έδώ και λίγα χρόνια, διηγεί... κάποιος Τζών Τσεξμπόουτ, παρασκευάζομενος σέ μιá φιλανθρωπική άπογευματινή παράσταση, που έδιδετο σ' ένα θέατρο του Λονδίνου. Στην παράσταση αυτή παίχτηκε σ' ένας μονόπρακτος διάλογος, «'Οι Δυό Τρολλόλοι». «Έκασαν σ' αυτόν ένας πολύ γνωστός ήθοποιός με τη γυναικα του. 'Έκασα από λίγους μήνες, έπειδή έλλειπαρόμενος γιά τις δραματικές παραστάσεις, έλαβα κι' έ- γώ μέρος σέ μιá τέτοια θεατρική παράσταση, σ' ένα 'Ασούλι 'Ανιάτων, στό Λονδίνο. Μεταξύ λοιπόν τών άρρωστων του ίδιού θύματος, που συνήγαγον από της παραστάσεις, ήταν και ο παραπάνω γνωστός μου ήθοποιός, ο όποιος ένταματάξθ είχε τρελλαθί και άργότερα πέθανε. Τό πιο περίεργο όμως της συμπτώσεως, ήταν τό ότι ο τρελλάς εκείνος ήθοποιός παρακολούθησε στό 'Ασούλι την δραματική μας παράσταση— μιá φάρσα—της όποιας τόν αρρωστίαν όφλο, που υπαίτιώνιων τώρα ε- γώ, τόν είχε κερδίσει πρώτος εκείνος, όταν ήταν καλά!

\*\*\*

Στό Παρίσι, από άλλους λόγους, και μάλιστα την 29η Φεβρουαρίου, ένας ψαράς, όνομαζομενος 'Αρδέο, παρεσύθη από ένα τροχοδρομικό όχημα και διεμελισθί. Με τό διαστύχημα αυτό όμως εξακριβώθηκε τό έξης καταπληκτικό: Δεκαέξι χρόνια πριν και την ίδια ακριβώς ήμερομηνία ή ήμέρα του θύματος είχε άποκτονησθί. 'Επίσης δέ την 29η Φεβρουαρίου του προηγουμένου, ο δισεκου έτους είχε διαμελισθί από ένα τροχοδρομικό όχημα ο πατέρας του. Την ατηνή δέ πάντοτε ήμερομηνία είχε αν πεθάνει, από φυσικό όμως θάνατο, ο πατρός του, οι δυό αδελφοί του και τό μοναξορό το παιδί!...

