

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ

Ο ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΔΡΕΣΔΗΣ

Ἡ ἀποκαλύψεις ἐνὸς τμηματάρχου τῆς Μυστικῆς Ὑπηρεσίας. Ἡ παράδοξη ἱστορία τῆς Μίτσι Σρέντερ. Πῶς ἐγίνε κατάσκοπος. Ἡ δράσις τῆς τομηρῆς «Χ. 56». Ὁ τραγικὸς ἔθως τῆς μ' ἕναν Γάλλο ἀξιωματικῆ. Ἡ ἐγκληματικὴ ζωὴ τῆς ὑπερ' ἀπὸ τὸν πόλεμο. Τὰ τραγικὰ θύματα μιᾶς ἐπικίνδυνος τρελλῆς, κλπ.



ποῖο ἀναπαύεται ἡ πόδι τρομερῆ γυναίκα τῆς περασμένης δεκαετίας, ἐνῶ ἡ κυρίως μ' ἕνα παγωμένο ἔργο στὴν καρδιά κυττάρων ἀνυπόμονα τὴν ἐξοδὸ.

Ἐλα τὸ κουράγιο ν' ἀκούσω κι' ἐγὼ ἕναν ἀπ' αὐτοὺς τοὺς τοιστερόνε καὶ τὶς ἀνοιχτές του, γιατί δὲν μποροῦσα νὰ ἐπισκεφθῶ μόνος μου αὐτὸ τὸν πύργο. Κατόπιν διως, ὅταν γύρισα στὸ Βερολίνο, παρακάλεσα τὸν τμηματάρχη τῶν Ἀρχείων τῆς Μυστικῆς Ὑπηρεσίας νὰ μοῦ δώσει μερικὲς πληροφορίες κι' ἔτσι σήμερα εἶμαι σὲ θέσι νὰ σὰς ἐξιστορήσω μιὰ ἀπὸ τὶς δραματικὲς περιπέτειες τῆς «Χ. 56» καὶ τὸ τραγικὸ τέλος τῆς.

Ἡ Μίτσι Σρέντερ ἦταν μιὰ ἀπὸ τὶς λίγες Γερμανίδες, ποὺ ὑπηρετήσαν χωρὶς κανένα συμφέρον τὴν πατρίδα τῆς. Ἐγίνε κατὰσκοπος, ὄχι γιὰ ν' ἀποκτήσῃ πολυτελεῖς τουαλέτες καὶ νὰ ζήσει τὴ μεγάλη ζωὴ, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐκπληρώσῃ τὴν ὑπόσχεσι ποὺ εἶχε δώσει στὸν πατέρα τῆς, ὅταν ἐκεῖνος ἔφευγε γιὰ τὸ μέτωπο.

—Μίτσι, τῆς εἶχε πῆ, χαϊδεύοντας μὲ στοργὴ τὰ μαῦρα μαλλιά τῆς, ἀν μάθης τί σκοτώθηκε, δὲν πρέπει καθόλου νὰ λυπηθῆς. Τὸ μόνον ποὺ ζητάω ἀπὸ σένα, εἶνε νὰ μ' ἀπικαταστήσης. Θὰ πᾶς νὰ βρῆς τὸν στρατηγὸ φὸν Σλάιχερ καὶ θὰ τοῦ πῆς ὅτι ἡ τελευταία θέλησίς μου ἦταν νὰ σὲ πᾶσι κοντά του. Ἐργάσου μὲ θάρρος γιὰ τὴν πατρίδα σου. Δεῖξε ὅτι μοῦρεῖς νὰ κάνης περισσότερα κι' ἀπὸ ἕναν ἄνδρα, ἕναν κληρονόμο τοῦ δνόματός μου.

Καί, πραγματι, ὑπερ' ἀκούθως ἀπὸ ἕνα χρόνο, ὁ Φρίτς Σρέντερ σκοτωνόταν στὸ μέτωπο. Τότε ἡ Μίτσι, ποὺ εἶχε μείνει ὀλομόναχη σ' αὐτὸ τὸν παλιὸ οἰκογενειακὸ πύργο, ἐβίωσε τοὺς ὑπρέτες, κλειδῶσε τὰ δωμάτια του καὶ μὲ βαρειὰ τὴν καρδιά ἀπὸ τὴ θλίψι, πῆγε νὰ βρῆ τὸν στρατηγὸ φὸν Σλάιχερ.

—Εἶμαι, τοῦ εἶπε, ἡ κόρη τοῦ ταγματάρχου Σρέντερ, ποὺ σκοτώθηκε στὸ μέτωπο. Ἡ τελευταία θέλησίς του ἦταν νὰ μὲ προσλάβετε στὴν ὑπηρεσία σας. Ζῶω ἑπτὰ γλώσσες. Μιλῶ τὰ γαλλικὰ καὶ τ' ἀγγλικὰ, ὅπως καὶ τὰ γερμανικὰ. Σὰς παρακαλῶ, νὰ μὴ ὀρνθητε τὴν εὐκαιρία νὰ ὑπερασπισθῶ μὲ τὴς δυνάμεις του τὴν Γερμανία.

Ὁ στρατηγὸς φὸν Σλάιχερ, ἀρχηγὸς τότε τῆς Μυστικῆς Ὑπηρεσίας, χωρὶς νὰ πῆ λέξι, ἔβγαλε τὸ περιστοφὸ του, σημάδεψε τὴν φρουράν Σρέντερ καὶ πυροβόλησε. Ἐκεῖνη ἔμεινε ἀκίνητη. Ἡ σφαίρες σφύριξαν σ' αὐτὰ τῆς καὶ καρφώθησαν στὴν ταπεταρία τοῦ ποίχου. Αὐτὴ ἡ ἀπάντησις τοῦ στοαστῆ γοῦ τὴν παραξένεψε, καὶ δὲν μίλησε καθόλου. Ὁ σὸν Σλάιχερ διως ἀντινοβολοῦσε τῶσα ἀπὸ τὸν ἐνθουσιασμό του. Τῆς εἶπνε μὲ τρυφερότητα τὸ χέρι, τῆς ζήτησε συγγνώμη γιὰ τὴν ἀλλόκοτη διαγωγή του καὶ τῆς

ἐξήγησε αὐτὴ τὴν σκοποβολή:

—Εἶν' ἕνα μέσον, τῆς εἶπε, γιὰ νὰ δοκιμάζουμε τὴν ψυχραιμία τῶν ἀνθρώπων μας. Ἐνας καλὸς πράκτορας τῆς Μυστικῆς Ὑπηρεσίας, δὲν πρέπει ποτὲ νὰ χάνη τὸ θάρρος του. Ὁμολογῶ ὅτι ἡ ψυχραιμία σας μὲ καταπλήσσει. Δὲν δεῖξετε τὶς παραμικρὸ φόβο, καμμιά ἀνησυχία... Εἶμαι βέβαιος ὅτι θὰ γίνετε ἡ πὸ τομῆρη συνεργάτις μας. Πολλὸ σπάνια οἱ ἄλλοι συνάδελφοί σας ἀντέχουν σ' αὐτὴ τὴ δοκιμασία. Σὰς συγγαίρω. Ἀπὸ σήμερα, ἀνῆκετε στὴ Γερμανία. Γι' αὐτὴν θὰ ἐργάζεσθε κι' αὐτὴν μονάχα θὰ σκέπτεσθε. Μὴ χάνετε τὸν καιρὸ σας σ' ἀσκοπεῖς ἐρωτικῆς περιπέτειες. Δὲν πρέπει νὰ ἔχετε καρδιά. Νὰ χρησιμοποιήτε τὴν ἀμορφοῖά σας μόνο γιὰ τὸ καλὸ τῆς πατρίδας σας.

Ἐπειτα πῆλοισα στὸ γραφεῖο του, ἀνοιξε ἕνα συρτάρι, πῆρα ἀπὸ μέσα ἕνα ὀγκώδες βιβλίον, τὸ συμβουλευθῆκε καὶ κατόπιν εἶπε στὴ φρουράν Σρέντερ:

—Ἀπὸ δῶ καὶ πέρα, εἰσασε ἡ μυστικὴ πράκτορας «Χ. 56». Ἐλάτω τὸ βράδυ τὸς δέκα ἡ ὄρα νὰ πάρειτε τὶς ὀδηγίες μου. Ἀὔριο τὸ πρωὶ πρέπει νὰ ἐξικίνησετε γιὰ τὴ Βιέννη.

Κι' ἔφυγε ἀπὸ τὸ γραφεῖο του μὲ τρεῖς ἄλλους ἀνώτερους ἀξιωματικούς, ποὺ ἐκεῖνη τὴ στιγμὴ εἶχαν παρουσιασθῆ στὴν εἰσοδὸ του.

Ἡ Μίτσι Σρέντερ πράγματι, τὴν ἄλλη μέρα ἔφυγε γιὰ τὴ Βιέννη. Κι' ἀπὸ τότε ἄρχισε γι' αὐτὴν μιὰ ζωὴ γεμάτη περιπέτειες, συνταραχτικὰ ἐπιπέσοδια κι' ἄγριες μάγες μὲ τοὺς ξένους κατασκόπους. Ὁ Σύμμαχος δὲν τολμοῦσαν ν' ἀναφέρουν τὴ δνομά τῆς. Πολλοὶ τὴν παρομοίαζαν μὲ τὴν θρυλικὴ φρουράν

Ντόκτορ, ἡ ὁποία ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Σταντς. Τὰ κατορθώματά τῆς γέμιζαν τὶς στήλες τῶν ἐφημερίδων κι' ὁ ἴδιος ὁ Κάιζερ τῆς ἀπένειμε τὸ χρυστὸ σταυρὸ τοῦ στέμματος, τὸν ὁποῖο φοροῦσαν μόνο ἄνθρωποι, ποὺ εἶχαν προσφέρει μεγάλες ὑπηρεσίες στὴ Γερμανία. Ὡστόσο, ἦταν μοιραῖο, φαίνεται, περὶ τὸ τέλος τοῦ πολέμου αὐτὴ ἡ ἠρωικὴ γυναίκα νὰ δοκιμάσῃ τὴ μεγαλύτερη πικρία τῆς ζωῆς τῆς. Βρισκόταν τότε στὸ Βερολίνο κι' εἶχε ἀναλάβει τὴν παρακολούθησι ἐνὸς Γάλλου ἀξιωματικοῦ, ὁ ὁποῖος εἶχε τὴν τὸλμη νὰ φτάσῃ ὡς τὴν γερμανικὴ πρωτεύουσα, γιὰ νὰ ἐκτελέσῃ μιὰ μυστικὴ ἀποστολὴ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου. Τὸ θάρρος του, τὴν ἔκανε νὰ τὸν θαυμάζῃ. Καί, ξαφνικὰ, ὑπερ' ἀπὸ λίγες μέρες, εἶδε μὲ τρόμο ὅτι ἦταν ἐρωτευμένη παράφορα μαζὺ του. Μάταια προσπάθησε ν' ἀντιστάσῃ σ' αὐτὸ τὸ αἰσθημα. Τὸ εἰσώθησε νὰ τὴν κυριεύη καὶ νὰ τὴν κόνη νὰ χάνη τὸ μυαλὸ τῆς. Δὲν ἦταν πειθὴ τὸ τρομερὸν κατάσκοπος «Χ. 56». Ἡταν μιὰ ἐρωτευμένη γυναίκα, γεμάτη ἀδυναμίες καὶ τρυφερότητα. Ἡταν ἱκανὴ νὰ δώσῃ καὶ τὴ ζωὴ τῆς, γιὰ νὰ γλυτώσῃ τὸν ἀγαπημένο τῆς ἀπὸ τὰ νύχια τῶν Γερμανῶν. Γιὰ ν' ἀντιδράσῃ σ' αὐτὴ τὴν ἀδυναμία τῆς, ἄρχισε τότε νὰ κάνη ἐνέσεις μορφίνης. Εἶχε χάσει τὴν ἡσυχία τῆς, τὸν ὕπνον τῆς καὶ κάθε τόσο βασανίζονταν ἀπὸ ἐπιθέσεις. Ὅπως οἱ περισσότεροὶ κατάσκοποι, ἔτσι κι' ἐκεῖνη εἶχε τοιαῖα τὰ νεύρα τῆς μὲ τὶς συνταραχτικὲς περιπέτειες τῆς. Κι' διως, παρ' ὅλες τὶς ἀδυναμίες τῆς, κατόρθωσε νὰ φέρῃ σὲ πέρας κι' αὐτὴ τὴν ἀποστολὴ ποὺ τῆς εἶχαν ἀναθέσει. Ὅταν ἦρθε ἡ κατάλα-



Κλεισμένη στὸν παλιὸ προγονικὸ πύργο, κάτω στὰ ὑπόγεια τοῦ...

